

1<sup>η</sup> ΗΜΕΡΑ

30 Νοεμβρίου 2017

• **ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):** Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ.

Σας καλωσορίζουμε στο τακτικό Συνέδριό μας. Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Σε ένα Συνέδριο σε μια κομβική στιγμή για τη χώρα, αλλά και για την Αυτοδιοίκηση. «Αλλάζουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα». Όλοι μαζί.

Καλούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου, κύριο Γιώργο Πατούλη, για το καλωσόρισμα και την έναρξη του Συνεδρίου.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα Ηπείρου, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ Ηπείρου, φιλοξενών Δήμαρχε Ιωαννιτών, κύριοι Πρόεδροι των ΠΕΔ, κύριε Γενική Γραμματέα του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης Frederic Vallier, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι σύνεδροι, κυρίες και κύριοι.

Σας καλωσορίζουμε στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Δεν θα μπορούσε προφανώς να ξεκινήσουμε το ετήσιο Συνέδριό μας, χωρίς η σκέψη μας να βρίσκεται στους πλημυροπαθείς και βεβαίως σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στη Μάνδρα, αλλά και στα Μέγαρα και στη Δυτική Αττική γενικότερα, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας μας και ακριβώς θα θέλαμε αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή, πριν την έναρξη του Συνεδρίου μας, να τιμήσουμε με ενός λεπτού σιγή τους ανθρώπους που χάθηκαν και ελπίζουμε να είναι οι τελευταίοι για αυτό το λόγο.

**(ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ)**

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Αιωνία τους η μνήμη.

Κυρίες και κύριοι, το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος το 2017 διεξάγεται στην όμορφη και φιλόξενη πόλη των Ιωαννίνων. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω πως αποδεικνύεται πολύ μικρή η αίθουσα για να χωρέσει τους εκατοντάδες αιρετούς της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού που έχουν έρθει από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να υποδηλώσουν με την παρουσία τους τη δύναμη αλλά και την αποφασιστικότητά τους να πάμε την Ελλάδα μπροστά, την Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή.

Όπως θα διαπιστώσετε, κυρίες και κύριοι, διαβάζοντας ή μελετώντας το πρόγραμμα των εργασιών αλλά και των θεματικών κύκλων στην ατζέντα του φετινού Συνεδρίου μας κυρίαρχο ζήτημα αναδεικνύεται η ανάγκη να προχωρήσει η μεταρρύθμιση στην λειτουργία του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με άξονες την αποκέντρωση και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Η Ελλάδα της δημοκρατικής διακυβέρνησης χρειάζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους. Απαιτεί μια αναδόμηση, ένα νέο μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης, με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πλέον έφτασε η ώρα για την επανάσταση του αυτονόητου, η ώρα να επικρατήσει επιτέλους η απλή λογική. Η ώρα να δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τη δύναμη αλλά και την ευθύνη να διαμορφώνουν οι ίδιες το μέλλον τους.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία, το Συνέδριό μας να αποτελέσει την ευκαιρία αφενός να προβάλουμε τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις μας πάνω στο ζήτημα της μεταρρύθμισης, αλλά και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες.

Αφετέρου, να αναδείξουμε το σημαντικό έργο που επιτελούν οι Δήμοι όλα αυτά τα χρόνια, για να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες στα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Το μέλλον ανήκει

στην Αυτοδιοίκηση και εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του Συνεδρίου των Ιωαννίνων και σας καλώ να δώσετε το παρόν σε όλες τις συνεδριάσεις που θα πραγματοποιηθούν αυτό το τριήμερο, ώστε μέσα από την παρουσία μας να επιβεβαιώσουμε τη δύναμη, αλλά και την αποφασιστικότητα να αλλάξουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα.

Καλώς ήρθατε στο Συνέδριό μας. Καλή επιτυχία μας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Πατούλη.

Και καλούμε στο βήμα τον οικοδεσπότη Δήμαρχο και τον ευχαριστούμε, τον Δήμαρχο Ιωαννιτών, τον κύριο Θωμά Μπέγκα.

**Θ. ΜΠΕΓΚΑΣ:** Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα Ηπείρου, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, φίλες και φίλοι.

Αρχικά να σας καλωσορίσω στα Γιάννενα, την πρωτεύουσα της Ηπείρου, η οποία έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για την Αυτοδιοίκηση, και να ευχαριστήσω τη Διοίκηση για την επιλογή της να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο στα Γιάννενα.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό μου, οφείλω και εγώ να εκφράσω τη θλίψη μου για τα γεγονότα της Δυτικής Αττικής, και την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Συνηθίζουμε το τελευταίο διάστημα να λέμε ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Διαχρονικά βέβαια συνηθιζόταν να διατυπώνεται αυτή η άποψη. Σήμερα όμως νομίζω πως πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, καθώς πέραν των οικονομικών και άλλων δομικών προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα τελευταία

χρόνια, και τα οποία δυστυχώς αυξάνονται, είμαστε μπροστά και σε μια πρόκληση σε χαρτογράφητα όμως νερά.

Μιλάω για την περίφημη αλλαγή του Καλλικράτη, η οποία ωστόσο μέχρι και σήμερα παραμένει ένα θολό τοπίο, δυσχεραίνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την καθημερινή μάχη που δίνουν οι Δήμοι για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας των πολιτών μας, αλλά και του σχεδίου τους για το μέλλον.

Δυστυχώς όμως κάτω από αυτές τις συνθήκες και εμείς δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Επί 2,5 χρόνια δεν επεξεργαστήκαμε θέσεις και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να πετύχουμε μια μεταρρύθμιση που θα ικανοποιούσε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις δικές μας απαιτήσεις.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να μην είναι ποτέ φιλοκυβερνητική, αλλά ούτε και αντικυβερνητική. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να χαράσσει αυτόνομες πολιτικές και να δίνει τη μάχη για αυτές.

Και έτσι λοιπόν σήμερα καταλήγουμε μεγάλος νικητής της αντιπαράθεσης να είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που δυστυχώς δεν αντιμετώπισε με το δέοντα σεβασμό τα θέματα Αυτοδιοίκησης, και έδειξε απραξία στο μεγάλο θέμα της μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μια κυβέρνηση που συνέχισε το ίδιο μοτίβο με τις προηγούμενες, μεταβιβάζοντας συνεχώς νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, χωρίς όμως τους ανάλογους πόρους.

Επί δύο χρόνια περιμένουμε το Υπουργείο να μας παρουσιάσει την πρότασή του για τον νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης, και αυτό πηγαίνει από φθινόπωρο σε χειμώνα και από άνοιξη σε καλοκαίρι.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαδικασία αναθεώρησης του Καλλικράτη, με μία και μοναδική θέση. Την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Και το χειρότερο είναι ότι 2,5 χρόνια μετά

εξακολουθούμε να μην ξέρουμε προς τα πού θέλει να το πάει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο μεγάλο θέμα της κατηγοριοποίησης των Δήμων δεν έχει γίνει καμία πρόοδος. Στο θέμα του εκλογικού συστήματος καμία μελέτη και παρουσίαση των εκλογικών συστημάτων άλλων χωρών της Ευρώπης δεν έχει παρουσιαστεί από την ΚΕΔΕ, για να το συζητήσουμε σοβαρά με το Υπουργείο. Έτσι μένουμε εγκλωβισμένοι ανάμεσα στο παλιό εκλογικό σύστημα και τις μεγάλες αντικειμενικές αδυναμίες σε ότι αφορά την αντιπροσωπευτικότητα, και την απλή αναλογική που όλοι φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει σε ακυβερνησία.

Στο θέμα της αυτοτέλειας των οικονομικών της Αυτοδιοίκησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, αλλά και τους πόρους της από το 2020 και μετά, από το αν θα πάρουμε επιπρόσθετα τους ΚΑΠ ή μέρος του ΕΝΦΙΑ, επίσης δεν έχουμε ιδέα.

Τέλος, το πώς σκέφτεται το Υπουργείο Εσωτερικών να διαμορφώσει το νέο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης επίσης, τίποτα δεν μας έχει παρουσιαστεί.

Πιστεύω λοιπόν ότι με βάση τα παραπάνω, πρέπει στο Συνέδριό μας να θέσουμε τα θέματα σε μια ρεαλιστική βάση, με κύριο στοιχείο αποφάσεις και ενέργειες που θα προσδιορίζουν ξεκάθαρα τις θέσεις μας, έτσι ώστε να αποτελούμε αξιόπιστους και αξιόμαχους συνομιλητές στον αγώνα για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας, υπέρ της Αυτοδιοίκησης, υπέρ των πολιτών μας.

Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω και πάλι στα Γιάννενα και εύχομαι οι εργασίες του Συνεδρίου μας να είναι εποικοδομητικές.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό, να σας παραδώσει ο κύριος Πρόεδρος της ΚΕΔΕ την τιμητική πλακέτα για τη σημερινή παρουσία σας εδώ και για το Συνέδριο που γίνεται στα Γιάννενα.

(απονομή τιμητικής πλακέτας)

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Καλούμε τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, τον κύριο Καχριμάνη τον Αλέξανδρο, για τον δικό του χαιρετισμό και τη δική του παρέμβαση.

**Α. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ:** Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριοι Βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, συνάδελφοι, Δήμαρχοι και αυτοδιοικητικοί.

Σας καλωσορίζω στο Συνέδριό σας στην πρωτεύουσα της Ηπείρου και εύχομαι να είναι παραγωγικό σε προτάσεις, ιδέες και αποφάσεις.

Κάθε θετικό βήμα της Αυτοδιοίκησης είναι θετικό βήμα για τους πολίτες. Ικανοποιητικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν μόνο όταν υπάρχει ειλικρινής και ισότιμη συνεργασία Πολιτείας, Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Δεν θέλω να επεκταθώ σε πολλά ζητήματα, τα οποία θα αναπτυχθούν άλλωστε και από τους εισηγητές και από τους ομιλητές. Οφείλω όμως να αναφερθώ στην συνεργασία που υπάρχει στην Ήπειρο μεταξύ των δύο Βαθμών Αυτοδιοίκησης, για την προώθηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας. Η συνεργασία αυτή αποτυπώνεται τόσο στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, INTERREG και λοιπά, όσο και στη χρηματοδότηση δράσεων από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα προβλήματα είναι κοινά, είναι πολλά. Προσπαθούμε όμως, μέσα από τους λιγοστούς πόρους που διαθέτουμε, να καλύπτουμε όσο το δυνατόν περισσότερες και ιεραρχημένες ανάγκες που υπάρχουν στο σύνολο της Περιφέρειας.

Επιγραμματικά αναφέρω:

Μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους φορείς και τους Δήμους, η Περιφέρεια προώθησε την αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ της Ηπείρου, αποτρέποντας έτσι την επιβολή προστίμων.

Πρωθούμε την κατασκευή των προβλεπόμενων 12 σταθμών μεταφόρτωσης και τη μετατροπή των ΧΑΔΑ σε ΧΥΤΥ. Και των ΧΥΤΑ σήμερα.

Δρομολογήσαμε και ήδη κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ, το εργοστάσιο Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων, επιτυγχάνοντας μάλιστα την καλύτερη έως τώρα τιμή που δόθηκε στην Ελλάδα, 39 € ανά τόνο.

Εντάξαμε στο INTERREG τη Μονάδα Κομποστοποίησης του Δήμου Αρταίων και προετοιμάζουμε τους φακέλους για τις αντίστοιχες Μονάδες Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020.

Κατασκευάζονται αποχετευτικά δίκτυα και βιολογικοί καθαρισμοί μέσω προγραμματικών συμβάσεων, σε όλο το παραλιακό μέτωπο από Αμβρακικό Κόλπο μέχρι τα σύνορα της Αλβανίας, με τον συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια ευρώ.

Υλοποιούμε το καινοτόμο πρόγραμμα Πολιτιστικές Διαδρομές στα Αρχαία Θέατρα, που αφορά τις περιοχές της Άρτας, της Πρέβεζας, της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων.

Πρωθούμε μέσω του προγράμματος του καινοτόμου ELENA και με τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδο φωτισμού στους Δήμους Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.

Με τη συνεργασία Περιφέρειας – Δήμων, πρωθούμε το master plan για τα ιαματικά λουτρά της Ηπείρου.

Έχουμε συντηρήσει όλα τα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ της Ηπείρου. Έχουμε προωθήσει και προχωρήσει σε καθαρισμό όλων των αποστραγγιστικών τάφρων σε όλη την Ήπειρο, με συνεργασία με τους Δήμους.

Αναζητήσαμε πόρους για την ολοκλήρωση των κλειστών γυμναστηρίων σε Κομπότι Άρτας, Κανελάκι Πάργας και Φιλιππιάδα, που είχαν μείνει ημιτελή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ήδη το Κομπότι... οι Κωστακιοί, τέλειωσαν.

Συνδράμαμε τους μικρότερους Δήμους στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών και έργων. Διαθέτουμε δηλαδή τεχνικό δικό μας προσωπικό. Συνδράμαμε και συνδράμουμε χωρίς καμία εξαίρεση και διάκριση, τους Δήμους, σε αιτήματα χρηματοδότησης, που κυμαίνονται στις δυνατότητες του ΠΔΕ της Περιφέρειας της Ηπείρου.

Υπάρχει άριστη συνεργασία με τους Δήμους σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Καλύπτουμε δε, μεταξύ άλλων, όλες τις δαπάνες και για την προμήθεια αλατιού, αλλά και για την μίσθωση μηχανημάτων για τον αποχιονισμό.

Είναι διαρκής η συνεργασία μας με τους Δήμους και τους φορείς τουρισμού, αρχικά για την εκπόνηση του στρατηγικού μας σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη και έκτοτε για κοινή συμμετοχή στις εκθέσεις, στις οποίες λαμβάνουμε όλοι μαζί μέρος.

Τέλος, χάρη στη συνεργασία που έχουμε με την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τις τοπικές Μητροπόλεις, έχουμε υλοποιήσει ένα τεράστιο πρόγραμμα αναστήλωσης μνημείων.

Δεν θέλω να επεκταθώ και σε άλλα θέματα, όπου σε συνεργασία που έχουμε για ενημερωτικές ημερίδες, εκδηλώσεις και λοιπά, καταλαβαίνουμε και συμεριζόμαστε την αγωνία των Δημάρχων και των Δήμων, για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Και από πλευράς μας και όσο το επιτρέπουν οι πόροι και οι αρμοδιότητες, επιθυμούμε και συμβάλλουμε στην διευκόλυνσή τους.

Εμείς, δυστυχώς, δεν έχουμε ούτε παρκαρισμένους πόρους, ούτε μπορεί να συμβαίνει όπως σε άλλες περιοχές, αστικές κυρίως Περιφέρειες, να έχουν ανεξέλεγκτες πηγές εσόδων, λόγω πώς

μοιράζονταν οι ΚΑΠ. Εκείνο όμως που επιδιώκουμε και επιβεβαιώνεται από το αποτέλεσμα, είναι η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που υπάρχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, προς όφελος όλης της κοινωνίας. Μόνο αν είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Σας ευχαριστώ που επιλέξατε την Ήπειρο για τη διοργάνωση του Συνεδρίου σας, σας εύχομαι καλή διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Κύριε Περιφερειάρχα, μισό λεπτό, να σας παραδώσει ο Πρόεδρος την τιμητική πλακέτα.

**(απονομή τιμητικής πλακέτας)**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Καλούμε στο βήμα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κ.κ. Μάξιμο, για το δικό του χαιρετισμό και τις ευλογίες σας.

Καλωσορίζουμε και την Υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, που μόλις προσήλθε.

**ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ:** Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Περιφερειάρχα και κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι και συνεργάτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα.

Σας καλωσορίζουμε στα Ιωάννινα, με πολλή χαρά βλέπουμε πολλά αγαπητά πρόσωπα με τα οποία μας συνδέει φιλία προσωπική και συνεργασία πολύχρονη, όπως ιδιαίτερος μας συνδέει φιλία και συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, με τον οποίο όταν ήμουν στην Αθήνα ως Πρωτοσύγκελος, τρέξαμε πολλά προγράμματα που αφορούσαν την υγεία και την προστασία ανθρώπων που δεν είχαν ιατρική περίθαλψη, αλλά και φαρμακευτική κάλυψη.

Θέλω από αυτή τη θέση να τον ευχαριστήσω, διότι και κατά τη διάρκεια των 3,5 ετών που βρίσκομαι στα Ιωάννινα, φρόντισε να

μας βοηθήσει με φάρμακα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το Γηροκομείο μας, που είχε, ως γνωστόν, πολλά οικονομικά προβλήματα.

Η πορεία μας θα πρέπει να είναι πορεία συνεργασίας. Θα πρέπει να είναι πορεία συμπράξεων και συνεργειών, διότι κάθε άνθρωπος έχει τα χαρίσματά του και τις δυνατότητές του και κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη δύσκολη πορεία της ζωής, όπου όλοι όσοι βρισκόμαστε σε κάποια θέση, έχουμε καθήκον να υπηρετούμε τον άνθρωπο.

Όταν λοιπόν μάθουμε να βάζουμε τα χαρίσματα και τις δυνατότητές μας και να βρίσκουμε τρόπους για συνέργειες, τότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά και αυτό σας το λέω από εμπειρία και από την Αθήνα, όπου είχαμε συνεργασία και με τον κύριο Καμίνη, αλλά και με άλλους Δημάρχους και Δήμους, σας το λέω και από την εμπειρία μου στην Καλαμπάκα τελευταία, όπου είχαμε ιδιαίτερη συνεργασία και με την Περιφέρεια και με το Δήμο, σας το λέω και από την εμπειρία στα Ιωάννινα, όπου και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους συνεργάτες τους, έχουμε μια αγαστή συνεργασία που παράγει πολλά θετικά αποτελέσματα για όλους μας, κυρίως δε για τον λαό τον οποίο κληθήκαμε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να υπηρετήσουμε. Είτε αφορά σε θέματα απασχόλησης, είτε σε θέματα ανάπτυξης, είτε σε θέματα τουρισμού, είτε σε θέματα μνημείων και πολιτισμού, όταν έχουμε καλή συνεργασία, τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε καλύτερα και προς όφελος περισσότερων ανθρώπων.

Αυτή την εμπειρία ήθελα να μεταφέρω και να σας παρακαλέσω και να ευχηθώ να έχουμε πάντοτε καλή διάθεση ο ένας για τον άλλον, διότι μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολύ δύσκολες διεθνείς συνθήκες, αλλά και πολύ δύσκολες εσωτερικές συνθήκες.

Πολλές θερμές ευχές για καλή επιτυχία στο έργο σας και να παρακαλέσω ιδιαίτερω πριν κλείσω, να έχετε υπόψη σας ότι θα

πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερο αγώνα για να ανοίξουν θέσεις εργασίας σε κάθε Δήμο, σε κάθε περιοχή. Έχουμε τεράστια ανεργία, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν, κάποιοι από αυτούς είναι και σήμερα εδώ και θα πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν εργασία και να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Έχουν κλείσει πολλά εργοστάσια, έχουν μείνει πολλοί άνθρωποι άνεργοι και θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, αυτοί οι άνθρωποι να ξαναβρούν εργασία, να μπορούν να ζήσουν οι ίδιοι, να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους.

Καλή επιτυχία στο έργο σας και πάλι καλώς ήρθατε στα Ιωάννινα και καλή διαμονή.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Σεβασμιότατε, μισό λεπτό, να σας δώσουμε το δώρο σας.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ένα μικρό, συμβολικό, για το έργο σας κυρίως και να σας συγχαρούμε και για το ΚΔΑΠ που εγκαινιάστηκε πριν ένα μήνα περίπου. Να είστε καλά.

#### **(απονομή αναμνηστικών δώρων)**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο.

Και καλούμε στο βήμα τον οικοδεσπότη Πρόεδρο της ΠΕΔ, τον Γιάννη το Λώλο, Δήμαρχο Ηγουμενίτσας.

**Ι. ΛΩΛΟΣ:** Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε Ιωαννιτών, οικοδεσπότη, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχη και κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, κύριε Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κύριοι Πρόεδροι των ΠΕΔ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Αντιπρόεδροι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της ΚΕΔΕ, αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Οργανισμών, κύριε Πρόεδρε του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κύριε εκπρόσωπε της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κύριε Πρόεδρε της

Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, κύριε Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, αγαπητοί εργαζόμενοι στους Δήμους, κυρίες και κύριοι.

Σας καλωσορίζω στην Ήπειρο, τη μικρή αλλά τόσο ιστορική περιφέρεια της χώρας, που προσπαθεί σήμερα να βρει το βηματισμό της, να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Την περιφέρεια του πλούτου και του γνήσιου περιβαλλοντικού αποθέματος. Της αξιοζήλευτης πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Των ποιοτικών τοπικών προϊόντων και παραδοσιακών προϊόντων. Ως και του δημοφιλούς παγκοσμίως τουριστικού προορισμού.

Σας καλωσορίζω και εγώ στο Συνέδριό μας, και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και φίλο, Γιώργο Πατούλη, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επέλεξαν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, και για το Ετήσιο Τακτικό μας Συνέδριο.

Είμαι πεπεισμένος ότι και σε αυτό το Συνέδριο θα αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και θα προτείνουμε ρεαλιστικές λύσεις με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα μας, που τόσο έχει ανάγκη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς και αυτό το Συνέδριο γίνεται σε περιβάλλον κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, ως και παρατεταμένης ύφεσης. Μιας κρίσης που πέραν των άλλων, ανέδειξε και τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος, αλλά και την κρατική ανεπάρκεια.

Συμφωνούμε πιστεύω όλοι ότι εύστοχα αναδεικνύεται από το Συνέδριό μας πως μείζον ζήτημα είναι η αλλαγή της οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και των θεσμών, με άμεση επανοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της δημόσιας διοίκησης. Μια αλλαγή στην οποία επιβάλλεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να κατέχει ηγετική θέση στην προσπάθεια της παραγωγικής

ανασυγκρότησης της χώρας, με προσανατολισμό την προώθηση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη δεν απέδωσε τα αναμενόμενα τα προηγούμενα χρόνια, καθότι δεν στηρίχτηκε αποφασιστικά από το κεντρικό κράτος. Ένα συγκεντρικό κεντρικό κράτος το οποίο πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε, με αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση, την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη δημιουργία ενός νέου μεταναστευτικού ρεύματος.

Είναι σαφές ότι το πολιτικό μας σύστημα αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση με μια λογική υποβάθμισης, της στιγμή που οι ανάγκες απαιτούν Δήμους ενισχυμένους σε ρόλους, αρμοδιότητες και πόρους, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Είναι πλέον επιβεβλημένο ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, η οριοθέτηση νέου πλαισίου ως προς τους πόρους των ΟΤΑ, η θέσπιση ενός ενιαίου ανεξάρτητου μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των ΟΤΑ, η ενεργή συμμετοχή των θεσμικών φορέων στη νομοθετική διαδικασία που αφορά τα θέματα της Αυτοδιοίκησης.

Ως προς τούτο έχουμε χρέος να αναδείξουμε αυτές τις αναγκαιότητες επεξεργαζόμενοι τεκμηριωμένους προβληματισμούς και προτάσεις, εν όψει μάλιστα και του σχετικού θεματικού Συνεδρίου μας για τη συνταγματική αναθεώρηση, το οποίο ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Πατούλη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η καθημερινότητα μας πιέζει συνεχώς και δεν μπορούμε να αναμένουμε μακροχρόνιες λύσεις όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Διεκδικούμε σήμερα άμεσες απαντήσεις και λύσεις, την υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση των φορέων μας. Έχουμε υποστεί τεράστιες μειώσεις στους πόρους και στο προσωπικό μας. Μεγαλύτερες από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο

φορέα. Δίνουμε μάχες για την επιβίωση, την υποστήριξη των συνανθρώπων μας, και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Καλούμαστε εν ολίγοις να παρέχουμε περισσότερα, σε περισσότερους, αλλά με λιγότερους πόρους.

Με τις μειώσεις των ΚΑΠ να έχουν ξεπεράσει το 60% και της ΣΑΤΑ κατά πολύ περισσότερο, η ανάγκη βελτίωσης της οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης των ΟΤΑ, καθώς και η καταστατική θέση των αιρετών, είναι πλέον επιβεβλημένη.

Προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα καθίσταται επιτακτικά ο άμεσος διάλογος για τη σταδιακή απόδοση της νέας γενιάς των παρακρατηθέντων πόρων από το 2009 έως σήμερα. Η επάνοδος στην Αυτοδιοίκηση όλων των δημοτικών πόρων που μεταφέρθηκαν στη κεντρική διοίκηση. Η ανάγκη για καμιά περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ, η ουσιαστική αύξηση των ΣΑΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, δώσαμε και δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να στηρίξουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και απαιτούμε αυτή να γίνει μέσα σε πλαίσια σταθερότητας και συνεργασίας.

Στόχος μας, το νέο πλαίσιο οργάνωσης να δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά μας προβλήματα. Αυτό πέραν των άλλων που περιλαμβάνονται στις θέσεις μας, θα ενισχυθεί και με τη θεσμοθέτηση της πιο ενεργούς συνεργασίας των δύο Βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των Δήμων και των Περιφερειών, με συντονισμό κοινών δράσεων σε ότι αφορά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Απαιτείται η διασφάλιση διακριτών κατηγοριών δράσης, με δικαιούχους τους Δήμους, σε όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Έτσι θα δημιουργηθεί ουσιαστικά ένα οριζόντιο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, που θα χρηματοδοτήσει τα προγράμματα και τα έργα της τοπικής ανάπτυξης. Η θέση αυτή επιβεβαιώθηκε και αποτελεί κεντρικό σημείο της απόφασης του ειδικού θεματικού Συνεδρίου μας στο Βόλο.

Για την επίτευξη των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία και η συμβολή των Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, οι λεγόμενες ΠΕΑΣ.

Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου επιβεβαιώνουμε συνεχώς την πρότασή μας για τη θέσπιση ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΤΑ, το Πράσινο Ταμείο, τους παρακρατηθέντες πόρους, το Φόρο Ζύθου, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προτείνουμε δηλαδή ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα παρόμοιο με το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Να χρηματοδοτεί δράσεις που δεν είναι επιλέξιμες από το ΕΣΠΑ, και κυρίως μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων.

Ο ρόλος των μικρών ορεινών Δήμων πρέπει να είναι καθοριστικός στην τοπική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να ενισχυθεί η διοικητική τους ικανότητα με προσωπικά, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη.

Σίγουρα σε θετική κατεύθυνση κινείται η παρεχόμενη τεχνική βοήθεια σε μικρούς και ορεινούς Δήμους, για την εκπόνηση μελετών και ωρίμανση έργων υποδομών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και η έκτακτη οικονομική τους ενίσχυση.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να χαιρετίσω, κύριε Υπουργέ, για την προ ημερών εξαγγελία σας μαζί με τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, κύριο Χαρίτη, για την έναρξη στις αρχές του 2018 χρηματοδοτικού προγράμματος ύψους 2 δις, που θα εστιάζεται στις υποδομές των Δήμων, το αγροτικό δίκτυο, την ύδρευση, την αποχέτευση, αλλά και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Έργα ζωτικής σημασίας για τους Δήμους μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, βιώνουμε όλοι, κράτος, θεσμοί και κοινωνία, μια παρατεταμένη κρίση σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αντιδράσουμε, να λειτουργήσουμε σωτήρια, σε αगाστή συνεργασία, για την ίδια μας τη χώρα. Αυτό προσπαθούμε με συνέπεια, αυτή είναι η επιδίωξή μας, μέσα από τις (...) προτάσεις και τις παρεμβάσεις μας.

Μόνο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει εθνική ανάπτυξη.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας. Σας ευχαριστώ.

Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας δώσω ένα δώρο, εσάς και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκουρλέτη, ένα δώρο που εκφράζει την παραδοσιακή Γιαννιώτικη αργυροχοΐα.

Αυτό είναι εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, όλων των Δημάρχων εδώ. Να είστε καλά.

**(απονομή αναμνηστικών δώρων)**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Καλούμε στο βήμα για τη δική του παρέμβαση, τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον φίλο, τον Κώστα τον Αγοραστό.

**Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:** Καλημέρα σας.

Σεβασμιότατε... Πρώτα από όλα χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή που έχουμε σήμερα, του Αγίου Ανδρέα.

Σεβασμιότατε, κύριοι και κυρία Υπουργέ, φίλε Πρόεδρε της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, αγαπητοί σύνεδροι.

Σας ευχαριστώ πραγματικά και ειλικρινά για την ευγενική σας πρόσκληση να παραστή ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, επαναλαμβάνω, και όχι ως εκπρόσωπος των εμίρηδων της Ελλάδας, φίλε Γιώργο Πατούλη.

Βλέπω το σύνθημα του Συνεδρίου. Θέλω να κάνω μια επισήμανση που αφορά εμάς τους αυτοδιοικητικούς. Να αλλάξουμε το κράτος και την Ελλάδα μας. Να το αλλάξουμε όμως, συμφωνώ, αλλά να αλλάξουμε και εμείς. Να αλλάξουμε και εμείς, αφήνοντας στην άκρη τεχνητές διαιρέσεις. Αφήνοντας στην άκρη τη διχόνοια. Αφήνοντας στην άκρη αντιπαραθέσεις άνευ ουσίας και άνευ αντικρίσματος. Βάζοντας στο μυαλό μας μια νέα φιλοσοφία υπερκομματικής ταυτότητας και όχι απειλητικής ετερότητας.

Να αλλάξουμε και εμείς προτάσσοντας τα πολλά που μας ενώνουν, παρά τα λίγα που μας χωρίζουν. Να προτάξουμε όλοι εμείς, αυτό που ορκιζόμαστε κάθε φορά που αναλαμβάνουμε τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Υπουργεία. Υπακοή στον άνθρωπο. Αυτό που μας ενώνει. Αυτό που μας κάνει πιο δυνατούς και αυτό που επικαλούμαστε σε κάθε δύσκολη στιγμή και κάθε φορά που θέλουμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στην κοινωνία.

Σκεφτείτε, αγαπητοί σύνεδροι, ποιον συμφέρει, ποιος ωφελείται αν παρεισφρήσει στις μεταξύ μας σχέσεις η διχόνοια, η ένταση, απαξιωτικές εκφράσεις; Οι εποχές άλλωστε αυτές, ανήκουν στο παρελθόν. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, με σφραγίδα, γνωστές σε όλους, υπάρχουν κριτήρια, υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχουν έλεγχοι σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει στοχοθεσία.

Νομίζω ότι οι δύο Βαθμοί Αυτοδιοίκησης πρέπει να είμαστε – και είμαστε – μια γροθιά, για να κάνουμε καλύτερο τον τόπο μας. Να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα μας. Να προσφέρουμε υπηρεσίες στο συνάνθρωπό μας.

Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω με μια γνωστή παροιμία που λέμε στην πατρίδα μας: όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, σαράντα μέρες κοσκινίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς, για εσάς, αγαπητοί μου Υπουργοί. Διάλογο για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη εξαγγέλλετε, ωστόσο διάλογο για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη δεν βλέπουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν

παρουσιάζετε ποια είναι η θέση και η πρόταση η τελική της κυβέρνησης. Διάλογος και διαβούλευση, για τη διαβούλευση μόνο. Ολοκληρωμένη πρόταση εννοώ. Διότι, για να μη σας αδικήσω, εξαντλείτε το δημόσιο λόγο σας σε διαπιστώσεις και το μόνο που παρουσιάζετε είναι ιδέες. Μόνο που μετά από τόσους μήνες, οι ιδέες παραμένουν ακόμη.

Δεν δείχνετε να έχετε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, δεν δείχνετε να έχετε καμιά επεξεργασμένη πρόταση, δεν δείχνετε να έχετε ούτε καν την καλώς εννοούμενη φιλοδοξία να αντιμετωπίσετε τις στρεβλώσεις και τις παθογένειες. Ένα και μόνο σημείο δείχνετε ότι σας ενδιαφέρει. Η αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Και αυτό όμως δεν το προσεγγίζετε από μία αυτοδιοικητική οπτική, αλλά είναι ηλίου φαεινότερο πλέον, ότι το εντάσσετε στον γενικότερο πολιτικό εκλογικό σχεδιασμό σας.

Πώς αλλιώς εξηγείται – με άλφα γιώτα – και εξηγείτε – με έψιλον – όταν παραβιάζετε τη μία μετά την άλλη προθεσμίες που εσείς οι ίδιοι θέτετε; Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, από το φθινόπωρο στο τέλος του έτους. Και από το τέλος του έτους του '17, τώρα αφήνετε ανοιχτό για τις αρχές του '18. Αλλά ουδείς φυσικά γνωρίζει το πότε τελικά θα παρουσιάσετε την πρότασή σας.

Αυτό που όλοι γνωρίζουμε, είναι όμως ότι χωρίς η κυβέρνηση να έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της – δεν εννοώ αόριστες γενικές αρχές, μιλώ για συγκεκριμένες διατάξεις – σοβαρός και εποικοδομητικός διάλογος δεν μπορεί να γίνει. Διάλογος χωρίς αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης, δεν μπορεί να γίνει. Το επισημαίνω από τώρα, έγκαιρα, ξεκαθαρίζοντας ότι τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης ούτε θα δεχτούν, ούτε θα δώσουν πολιτική νομιμοποίηση σε διαδικασίες εξπρές και σε νομοσχέδιο με πομπώδη τίτλο, με μεγάλη ταμπέλα, κενό περιεχομένου, σε νομοσχέδιο που θα μοιάζει σαν να είναι ένα μεγάλο κουτί, όπως τώρα τα Χριστούγεννα, με ωραίο περιτύλιγμα, την αλλαγή του

Καλλικράτη, που όμως στο εσωτερικό του θα βρίσκεται μόνο η αλλαγή του εκλογικού συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση, ως Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, τόσο εδώ σήμερα στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα στο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, έχω τη θεσμική υποχρέωση, είναι αυτό που με σπρώχνει να επισημάνω το εκρηκτικό μείγμα κινδύνων που εγκυμονεί η απλή αναλογική. Ακυβερνησία, αποσχιστικά ρεύματα, δημιουργία εύθραυστων πλειοψηφιών και φαινόμενα συναλλαγής.

Ακόμη και υπηρεσίες που σήμερα η κοινωνία θεωρεί αυτονόητο ότι τις παρέχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα τεθούν εν αμφιβόλω. Άλλωστε, δεν χρειάζεται, Σεβασμιότατε, να γίνουμε μετά Χριστόν προφήτες. Αρκεί να δούμε τι συμβαίνει σήμερα σε Δήμους, αρκεί να δείτε ο καθένας, στους οποίους η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές, έχει χάσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Κυρίες και κύριοι, είμαι βέβαιος ότι συμφωνούμε όλοι πως η Αυτοδιοίκηση και των δύο Βαθμών χρειάζεται σήμερα ριζικές μεταρρυθμίσεις. Το ίδιο όμως ισχύει και για το κράτος. Για να παραφράσω το σύνθημα του Συνεδρίου σας, πρέπει να αλλάξουμε συθέμελα το κράτος, να φέρουμε τα πάνω – κάτω. Το κεντρικό κράτος ήταν και παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, αθηνοκεντρικό, γραφειοκρατικό. Πολλές φορές πελατειακό. Και κυρίως δυσκίνητο. Ενίοτε δε, ακίνητο ή άκαμπτο. Το κεντρικό κράτος παραμένει ένα κράτος απαγορεύσεων. Ένα κράτος που ορθώνει εμπόδια, που βρίσκει προβλήματα ακόμη και εκεί που προωθούνται λύσεις, που θέτει υποχρεώσεις χωρίς να σέβεται δικαιώματα.

Το έχω επισημάνει και το επαναλαμβάνω. Χωρίς αποφασιστική σύγκρουση με αυτή την παραλυτική συνθήκη ενός κεντρικού κράτους με ασφυκτικό έλεγχο επί των πάντων, η χώρα μας ούτε από την κρίση μπορεί να βγει, ούτε την κρίση μπορεί να υπερβεί, ούτε να χαράξει μια πραγματικά νέα πορεία παραγωγής,

προκοπής, κοινωνικής ευημερίας και αλληλεγγύης. Πρώτα το κράτος πρέπει να αλλάξει και μετά ο Καλλικράτης. Και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως.

Σκεφτείτε κάτι. Το έχετε ζήσει, η καθεμία και ο καθένας σας. Το ζείτε καθημερινά, για να λύσετε μικρά ή μεγάλα προβλήματα των συμπολιτών σας. Μικρά που ανάγονται σε μεγάλα και κυρίαρχα. Εκεί που το κράτος απαγορεύει, εκεί και επιτρέπει. Εκεί που απειλεί, εκεί και προστατεύει. Εκεί που ζητάει αποφάσεις γρήγορα, εκεί αδρανοποιείται. Εκεί που βιάζεται, εκεί και ακινητοποιείται. Εκεί που τιμωρεί, εκεί και αθώνει. Υψώνει τις απαγορεύσεις, για να αναχθεί το κράτος σε ύψιστο κριτή, κυρίες και κύριοι, της ενοχής και της αθωότητας. Αυτό το κράτος πρέπει πρώτα να καταργήσουμε. Αυτό το κράτος πρέπει να διορθώσουμε. Γιατί αυτό το κράτος πρέπει να είναι επιτελικό και να συνδέεται με την Αυτοδιοίκηση.

Κυρίες και κύριοι, δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό. Το αποδεικνύει η διεθνής εμπειρία. Το επιβεβαιώνουν οι διεθνείς επιστημονικές μελέτες. Όσο ισχυρότερη είναι η Αυτοδιοίκηση σε μια χώρα, τόσο υψηλότερο είναι και το εισόδημα των πολιτών της.

Η ουσία λοιπόν δεν είναι μια επικοινωνιακού χαρακτήρα, κυρίες και κύριοι, ασταθής έξοδος από τα μνημόνια, αλλά να γυρίσει σελίδα η χώρα μας. Να αναπνεύσει επιτέλους αυτός ο τόπος, να αναπνεύσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα από πρωταθλήτρια στους φόρους, στις ασφαλιστικές εισφορές, την ανεργία, τη μετανάστευση των νέων επιστημόνων και επιχειρήσεων, να γίνει πρωταθλήτρια στις θέσεις εργασίας, στις επενδύσεις, στην παραγωγή και τις πολιτικές κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Για αυτή τη νέα πορεία, ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης δεν είναι απλά κομβικός. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά και ειλικρινά είναι αναντικατάστατος. Είναι και πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός.

Για αυτά λοιπόν εμείς λέμε ότι η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση είναι στο βάθος, στην ουσία, μια αναμέτρηση του κεντρικού κράτους με τον κακό του εαυτό, τις παθογένειες και τις στρεβλώσεις του. Είναι μια αναμέτρηση με την κεντρική γραφειοκρατία και τις ανασφάλειές της. Το έχουμε πληρώσει πανάκριβα όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά. Όχι εμείς στην Αυτοδιοίκηση μόνο, αλλά η κοινωνία μας. Η εθνική οικονομία, ο ελληνικός λαός.

Ήρθε όμως η ώρα για καθαρή έξοδο της Αυτοδιοίκησης και μέσω αυτής, της ελληνικής κοινωνίας, από τον σφιχτό εναγκαλισμό του κράτους – πατερούλη. Σε αυτό θα κριθείτε, αγαπητοί της κυβέρνησης. Και αναφέρομαι στο σύνολο της κυβέρνησης και όχι μόνο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τολμήστε να προχωρήσετε στη μετεξέλιξη της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Που σημαίνει Περιφέρειες και Δήμοι με περισσότερες αρμοδιότητες, το απαραίτητο προσωπικό και τους απαιτούμενους πόρους να τις ασκήσουν. Καθώς και με κανονιστική αρμοδιότητα, δηλαδή τη δυνατότητα να νομοθετούν για τοπικά ζητήματα και όχι με επικαιρικά πυροτεχνήματα, δήθεν συμμετοχής των πάντων στα πάντα. Όχι. Και ιδίως, πόσο αφορούν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Τολμήστε. Γιατί από λόγια, τα ακούσαμε, από όλους. Λόγο δεν έχουν. Τολμήστε να καταργήσετε το μακρύ χέρι του κράτους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά συνεπάγεται πρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό και επιπλέον, μη χρειαζόμενη γραφειοκρατία. Κάθε Δήμος και κάθε Περιφέρεια έχει πρόβλημα από προσωπικό, ουσίας, και στην ουσία δημιουργείται πρόβλημα παραγωγικότητας στην ελληνική κοινωνία και γεμίζουν τα Υπουργεία και οι νέες δομές των Υπουργείων, με νέες προσλήψεις. Δώστε κτηνιάτρους στην ύπαιθρο για να παράγει ο αγρότης. Δώστε πολεοδόμους για να μπορέσουν να κάνουν Χωροταξικά που δεν έχουν οι Δήμοι. Έχουμε χορτάσει από μεσσίες.

Αλλά δεν έχουμε δει ακόμη τη χρησιμότητα όλων αυτών, γιατί έχουν προσκαιρότητα. Και η προσκαιρότητα είναι η ασφαλιστική δικλείδα της απραξίας. Μόνο το λόγο έχουν. Λένε και μετά φεύγουν και λέει: εγώ δεν ξέρω, ο προηγούμενος.

Η σταθερά είναι εδώ. Εμπιστευτείτε τη σταθερά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με λάθη, με παραλείψεις... Διεκδικούμε το δικαίωμα στο λάθος, αλλά δεν διεκδικούμε το δικαίωμα στην απραξία, στην ατομία και στη μη δημιουργικότητα.

Κυρίες και κύριοι, ας σταματήσει πλέον η Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα να είναι ο φτωχός συγγενής, αλλά και ένα συγκοινωνούν δοχείο κομματικοκρατίας. Δείτε τι συμβαίνει στις ώριμες δημοκρατίες και τις αναπτυγμένες οικονομικά χώρες του πλανήτη.

Και μία τελευταία επισήμανση που αφορά εμάς, τους αυτοδιοικητικούς. Παραφράζω και πάλι το σύνθημα του Συνεδρίου. Να αλλάξουμε και εμείς στις σχέσεις μας. Στις μεταξύ μας επικοινωνίες, στις συνεργασίες μας. Να πω για άλλη μια φορά, με μια γροθιά, μαζί όλοι να κάνουμε τον τόπο μας καλύτερο, την πατρίδα μας καλύτερη, τους συνανθρώπους μας να βγάλουν χαμόγελο. Να δώσουμε πραγματικά ελπίδα. Γιατί η ελπίδα, η παραγωγή ελπίδας είναι η Αυτοδιοίκηση και μόνο η Αυτοδιοίκηση.

Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, γόνιμο διάλογο. Φίλε Γιώργο Πατούλη, σας περιμένουμε και εμείς την ερχόμενη Παρασκευή, στο 5<sup>ο</sup> Ετήσιο Συνέδριο της ΕΝΠΕ και σας διαβεβαιώνω, πραγματικά, εμείς δεν έχουμε μοιράσει κανένα ερωτηματολόγιο και δεν θα μοιράσουμε σε κανέναν από τους συνέδρους και αν το είχαμε κάνει, πάντως δεν θα λέγαμε και δεν θα ρωτούσαμε να καταργηθούν οι Δήμοι.

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια, καλή συνεργασία, καλή νίκη. Μαζί, κερδίζουμε.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε, τον κύριο Αγοραστό.

Καλούμε τον κύριο Νίκο Τράκα, τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΟΕ – ΟΤΑ, για τη δική του παρέμβαση.

Νίκο, έχεις το λόγο.

**Ν. ΤΡΑΚΑΣ:** Αγαπητοί φίλοι, θέλω εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά και τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους για την πρόσκλησή σας να παραβρεθούμε στο Συνέδριό σας.

Ξεκινώντας τη σύντομη ομιλία μου, θέλω να τονίσω ότι ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα μας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς συνεχίζεται και από ότι δείχνει θα είναι μακρύς.

Αυτό βέβαια που παραμένει σταθερό και ακλόνητο μέχρι και σήμερα που μιλάμε, είναι η πίστη στη συνεχιζόμενη εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών σκληρής λιτότητας, που πλήττουν το σύνολό τους...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ λίγο ησυχία, θα παρακαλέσω.

**Ν. ΤΡΑΚΑΣ:** ...της χώρας, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικότερα.

Συνεχίζουν ακάθεκτοι να μειώσουν τους πόρους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέχρι την ολική εξάλειψή τους. Συνεχίζουν να μειώνουν μισθούς των εργαζομένων, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, οδηγούν την κοινωνική ασφάλιση στα όρια της οριστικής διάλυσης, της ετοιμάζουν νέες φοροεπιδρομές, και μεθοδεύουν με κάθε τρόπο το ξεπούλημα σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών.

Σας είναι γνωστό πιστεύω ποιοι είναι αυτοί. Είναι όλοι αυτοί που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν ευλαβικά τις πολιτικές λιτότητας και εξαθλίωσης του ελληνικού λαού, της πολιτικές αποδυνάμωσης του δημοσίου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με μοναδικό σκοπό και στόχο την αισχροκέρδεια των δανειστών αυτής της χώρας.

Παρ' όλα αυτά, εμείς οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΠΟΕ ΟΤΑ, στάθηκε όρθια σε όλες τις επιθέσεις που δέχτηκε από όλες τις πλευρές. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αντιπαλευθήκαμε αυτές τις πολιτικές με δυναμικό και μαζικό τρόπο.

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε ορισμένα πρόσφατα γεγονότα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω.

Καταφέραμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με δυναμικούς αγώνες, παρεμβάσεις και προτάσεις, να κερδίσουμε κάποια από τα δίκαια αιτήματά μας. Τη μείωση του ωραρίου των Παιδικών Σταθμών, την υπογραφή νέας ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για το μόνιμο προσωπικό. Την επέκταση χορήγησης επικίνδυνου και ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλους κλάδους εργαζομένων. Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων.

Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Το κατάφερε η ΠΟΕ ΟΤΑ; Όχι, δεν το κατάφερε η ΠΟΕ ΟΤΑ. Το καταφέραμε όλοι, γιατί χάρη στη στήριξη των Δημάρχων και της κοινωνίας καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός της χώρας να δώσει 9.000 προσλήψεις. Και βέβαια οι Δήμαρχοι με τα Δημοτικά Συμβούλια να δηλώσουν πολύ δυνατά ότι είναι υπέρ του δημόσιου (...) χαρακτήρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς.

Συνεχίζουμε τον αγώνα, για αύξηση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ναι, για αύξηση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι οι Δήμαρχοι που έχουν έρθει στις κοινωνίες δεν είναι ζητιάνοι, είναι επιστήμονες. Είναι δικηγόροι, είναι γιατροί, έχουν παρατήσει το επάγγελμά τους, γιατί πιστεύουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Και για αυτό η κάθε κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να δώσει οικονομική ενίσχυση στους Δήμους, για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τους πολίτες και την κοινωνία.

Κατάργηση του νόμου Ραγκούση. Είναι το πιο σημαντικό για εμάς στην ΠΟΕ ΟΤΑ ζήτημα, το οποίο πρέπει να καταργηθεί.

Πολλά ακούμε το τελευταίο διάστημα και δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά μιλούν για ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Δεν είναι συντεχνιακό. Η καθαριότητα πρέπει να μείνει στο δημόσιο και (...) χαρακτήρα και να μην πάει στους εργολάβους. Γιατί; Γιατί οι Δήμαρχοι δεν μπορεί να είναι οι ραγιάδες των εργολάβων που θα

τους εκβιάζουν την επόμενη μέρα αν θα είναι Δήμαρχοι ή δεν θα είναι ή θα τους κάνουν κινητοποιήσεις, για να μπορέσουν να βγάλουν αυτά που πρέπει να βγάλουν, τα μεγάλα οφέλη εναντίον του λαού και των πολιτών.

Μιλάμε και είναι εδώ και η κυρία Γεροβασίλη, μιλάμε για μια αξιολόγηση. Εμείς λέμε ναι στην αξιολόγηση και το φωνάζουμε δυνατά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε. Μιλάμε για μια αξιολόγηση που να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Να προσφέρει στους πολίτες. Μιλάμε για μια αξιολόγηση που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εσωτερικών, με Επιτροπές, με τον κύριο Μπαλάφα και με την ΚΕΔΕ και με Επιτροπές, εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα. Καταργήθηκαν αυτές οι Επιτροπές, μέσα σε δύο Επιτροπές, δεν προχώρησε, αλλά το λέω με την καλή έννοια, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως το λέει και ο Υπουργός Εσωτερικών, δεν μπορεί να είναι ίδια αξιολόγηση όπως στο στενό δημόσιο τομέα. Και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, γιατί πράγματι θέλουμε να γίνει αξιολόγηση, γιατί ποιοι είμαστε εμείς που δεν θέλουμε να αξιολογηθούμε. Αξιολόγηση όμως που θα προσφέρει στους πολίτες και στην κοινωνία. Και είμαστε έτοιμοι και από αυτό το Συνέδριο, το λέμε, ότι είμαστε έτοιμοι με προτάσεις να μιλήσουμε για την αξιολόγηση. Διότι αξιολόγηση στο να μη γίνει προϊστάμενος ο άλλος, δεν ωφελεί την κοινωνία. Ούτε εμένα ωφελεί να έρχομαι σε μια αντιπαράθεση. Ωφελεί όμως την κοινωνία, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μια σημαντική αξιολόγηση.

Κλείνοντας, και θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο. Ένας φίλος Δήμαρχος σήμερα μου είπε γιατί έχουμε φτάσει στα χαμηλά τη διαδικασία των Παιδικών Σταθμών. Κοιτάξτε να δείτε, έγινε μια εξαγγελία από τον κύριο Γαβρόγλου για τα τέσσερα έως έξι χρονών τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών να πηγαίνουν στα Νηπιαγωγεία. Και κάνω μια απλή ερώτηση. Ρωτήθηκε η ΚΕΔΕ, που κάναμε συνάντηση και κάναμε με τον Υπουργό και προσπάθησε μαζί με τον κύριο Γαβρόγλου, είχαμε πει ότι θα κάνουμε συναντήσεις,

συζητήσεις, μαζί με την ΚΕΔΕ και με όλους, για να συζητήσουμε το θέμα. Ο κύριος Γαβρόγλου κάνει εξαγγελίες ότι τα τέσσερα ως έξι θα τα πάρουν τα Νηπιαγωγεία. Και λέω εγώ, δηλαδή οι δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι που έχουν εξειδικευμένους παιδαγωγούς, θα τους κάνουμε να μην έχουν παιδιά, τα παιδιά των τεσσάρων έως έξι; Ποιος το αποφάσισε; Την απόφαση για τα τέσσερα έως έξι, και για οτιδήποτε που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και το λέω και στον Υπουργό, θα την πάρει η ΚΕΔΕ και οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί ο κύριος Γαβρόγλου από το Υπουργείο Παιδείας να μιλάει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για εμάς χωρίς εμάς. Αυτό είναι αδιανόητο.

Και θα ήθελα, και το έχει στηρίξει η ΚΕΔΕ και ήμασταν μαζί, αλλά... και νομίζω και η προσπάθεια του Υπουργού να συζητήσει, να γίνει επιτέλους μια κουβέντα, διότι δεν είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση ο καρπαζοεισπράκτορας όλων, όπου θα μας κόβουν τις αρμοδιότητες, θα κόβουν τους πόρους, θα αφήνουν στη μιζέρια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και εμείς θα προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες με τα ψίχουλα, με τα μηδαμινά, που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αυτά τα λόγια θέλω να σας πω ότι στο ταξίδι που κάνω ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, είναι δύσκολο, νομίζω όμως ότι έχουμε καταφέρει κάτι. Έχουμε καταφέρει τουλάχιστον να μιλάμε με ειλικρίνεια. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε προσπαθήσει όλοι μαζί, παρ' όλο που μπορεί να έχουμε και διαφορετικές απόψεις, κάποιες διαφορετικές απόψεις, να είμαστε σύμμαχοι υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι δέσμευση ότι η ΠΟΕ ΟΤΑ θα είναι σύμμαχος στη διεκδίκηση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στα δίκαια αιτήματα που έχει στην κοινωνία, θα είμαστε μαζί, είναι αυτονόητο, ότι έχει αλλάξει αυτό που υπήρχε, και νομίζω, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί Σύεδροι, ήρθε η ώρα να πάμε μαζί και πιστέψτε ότι αν το πάμε μαζί, κανένας δεν θα τολμήσει να μας

υποτιμήσει και μας τσακίσει. Όλοι μαζί μπορούμε να υπερασπίσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της ΠΟΕ – ΟΤΑ.

Και καλούμε στο βήμα τον Πρόεδρο της ΠΟΠ – ΟΤΑ, τον κύριο Μάρκο Δαρδαμάνη.

**Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, κύριοι σύνεδροι, φίλες, φίλοι.

Είμαι ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ στον τόπο καταγωγής μου και σας ευχαριστώ εκ μέρους της Διοίκησης για αυτή την πρόσκληση.

Θεωρώ αυτό το Συνέδριο θα είναι καθοριστικό γιατί το θέμα έχει να κάνει με την πραγματική μεταρρύθμιση του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτι που σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, με την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, με αποκέντρωση, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, κάτι που θα έπρεπε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είχε εδώ και χρόνια, με κυρίαρχο ρόλο και στις τρεις παραπάνω παραδοχές.

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι έτοιμη και αποφασισμένη να δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες και κονδύλια και να τη συμπεριλάβει ως τον πρώτο θεσμικό παράγοντα για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, με έργα, με υποδομές, αλλά κυρίως για να την περιβάλλει με εμπιστοσύνη. Φυσικά με έλεγχο για τη διαχείριση, κάνοντας βέβαια έλεγχο νομιμότητας ή ακόμα και η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να προτείνει και να δημιουργήσει το δικό της Όργανο Ελέγχου, αν και αυτό φαντάζει λίγο δύσκολο, λόγω της προκατάληψης.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε μια μικρή χώρα σε έκταση, αλλά τεράστια σε ιστορία, πολιτισμό και παράδοση. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια συναντίληψη, όπου διατηρώντας τις κοινές

διαχρονικές αξίες, να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια γενναία εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει υπηρεσίες και υποδομές, πέραν της καθημερινότητας. Νομίζω πως αν θέλουμε να έρθει επιτέλους αυτή η ανάπτυξη, πρέπει να σχεδιάσουμε πώς θα γίνει αυτό, πάντα με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σχεδιάσει πώς θα αναπτύξει την περιοχή της, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρωπογεωγραφία, την ιδιαιτερότητα, αν είναι νησιωτικός, αστικός, ορεινός, επαρχιακός Δήμος, να λάβει υπόψη τις δυνατότητες της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής, την κτηνοτροφική, την τουριστική, θερινή ή χειμερινή, τη συνεδριακή, την ιατρική, τη θρησκευτική, τον αγροτουρισμό, τον πολιτισμό. Και με την προϋπόθεση της δημιουργίας υποδομών που χρειάζονται στο καθένα από αυτά.

Το να μείνουμε αγκυλωμένοι στη βιομηχανία του τουρισμού και μάλιστα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, αυτό κάποια στιγμή θα γίνει εφιάλτης. Άρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματική παραγωγή, πρωτογενή παραγωγή με εξωστρέφεια.

Θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Θα πρέπει να μπει πάνω από το εγώ, η χρήση της λέξης του εμείς. Να γίνει βασική λέξη στο λεξιλόγιό μας. Αφού για να ωφεληθεί η μέλισσα, πρέπει πρώτα να ωφεληθεί το σμήνος.

Φυσικά οι Δήμοι θα πρέπει να δουν και άλλα θέματα, όπως την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε νέους για να επιστρέψουν στα χωριά τους, στις επαρχιακές πόλεις και να τους εκχωρηθεί δημόσια ή δημοτική γη για χρήση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Να δοθούν κίνητρα για επιχειρήσεις για την τυποποίηση προϊόντων. Είμαστε η τρίτη χώρα σε παραγωγή λαδιού και όμως η τυποποίηση γίνεται σε άλλες χώρες.

Δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια κρίσης, να μην υπάρχει ένα σχέδιο με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια αναπτυξιακή τράπεζα τύπου ΕΤΒΑ, που θα κατευθύνει την κοινωνία σε νέες παραγωγές και προϊόντα. Δεν είναι δυνατόν 1 εκατομμύριο άνεργοι να μένουν στις μεγάλες πόλεις και να τρώνε τις σάρκες τους ή να ζουν με τη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς.

Πρέπει να αφυπνιστούμε όλοι για να βρούμε τους τρόπους να φέρουμε πίσω τα μυαλά και τους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό. Και φυσικά όλα αυτά θα γίνουν με τη συνεργασία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που θα πρέπει να στελεχωθεί με εργατοτεχνικό και επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται συνεχώς, θα αξιολογούνται και θα κρίνονται οι άξιοι και όχι οι αρεστοί, να σταματήσουν οι διάφορες συμβάσεις που κρατούν σε ομηρία τους εργαζόμενους και να στελεχωθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση με μόνιμο προσωπικό.

Για αυτό καλώ την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο, σε συνεργασία μαζί μας, να λύσουμε προβλήματα των εργαζομένων που μπορούν να λυθούν άμεσα και να δρομολογήσουμε τα άλλα. Αυτά είναι:

Άμεσα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, αφού ο φόρος αίματος είναι μεγάλος και είναι συνεχώς αυξανόμενος.

Η δημιουργία της Επιτροπής για τα ΜΑΠ.

Η διαπραγμάτευση και η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης.

Η επαναφορά του ιματισμού σε όσες κατηγορίες έχουμε προτείνει.

Η ένταξη και άλλων κατηγοριών στο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, όπως η Δημοτική Αστυνομία.

Η εκλογική αποζημίωση, τα έξοδα κίνησης, η τακτική εκπαίδευση του προσωπικού, το καθηκοντολόγιο, η κινητικότητα, η αξιολόγηση. Που εμείς δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.

Η αντικειμενική κρίση των προϊσταμένων, η τακτοποίηση των επί πολλά χρόνια συμβασιούχων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην τοπική κοινωνία.

Η απόδοση των ενσήμων στους σχολικούς φύλακες για την περίοδο 2001 – 2006.

Επιτακτική ανάγκη είναι δε, η δημιουργία χώρων εναπόθεσης απορριμμάτων και εργοστασίων, γιατί ήδη υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλήματα σε διάφορες πόλεις.

Φυσικά περιμένουμε την προκήρυξη για το μόνιμο προσωπικό από τον Υπουργό Εσωτερικών και άλλα θέματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια στις συναντήσεις.

Τέλος, στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι λόγω της πρόσφατης θεομηνίας που έπληξε περιοχές της χώρας, την ανάγκη άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, αλλά και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, με πλήρη καταγραφή εθελοντών, μηχανημάτων, χορηγών, καθώς και την επιχειρησιακή ικανότητα και την ετοιμότητα.

Η σκέψη μας τούτη τη στιγμή, είναι κοντά στους κατοίκους και στις οικογένειες που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Της Μάνδρας, του Μεγάλου Πεύκου και άλλων περιοχών.

Τέλος, σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Δαρδαμάνη.

Και καλούμε στο βήμα τον Ανδρέα Κιτρομηλίδη, Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Για τον δικό του χαιρετισμό και ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Να ευχαριστήσουμε και όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, αλλά μας τιμούν – και θα έπρεπε να το πούμε – με την παρουσία τους, τοπικοί Βουλευτές, ο Στέφος Ιωάννης Βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ, ο Καραγιάννης Γιάννης Βουλευτής Ιωαννίνων ΣΥΡΙΖΑ, η Τσούφη Μερόπη Βουλευτής Ιωαννίνων

ΣΥΡΙΖΑ, καθώς επίσης και ο Βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Πρατσόλης Αναστάσιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Καθώς επίσης και τους εκπροσώπους...

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Θα το πούμε, μη βιάζεστε.

Καθώς επίσης και τους εκπροσώπους των κομμάτων που θα τους ακούσουμε σε λίγο.

Ο λόγος σε εσάς, αγαπητέ συνάδελφε από την Κύπρο.

**Α. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ:** Έντιμοι κυρία και κύριε Υπουργέ, έντιμοι κύριοι αρχηγοί, εκπρόσωποι κομμάτων, φίλε Πρόεδρε και μέλη της ΚΕΔΕ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, τόσο τον Πρόεδρο, όσο και τα μέλη της ΚΕΔΕ, για την πρόσκληση που απηύθυνε να παραστώ και να παρακολουθήσω τις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, γεγονός που αποτελεί για εμένα μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή, και να σας μεταφέρω τον χαιρετισμό και την εκτίμηση των αυτοδιοικητικών της κυπριακής υπαίθρου.

Να αναφέρω ότι στην Κύπρο η προσπάθεια που ξεκίνησε για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται σήμερα σε στασιμότητα. Οι όποιες συζητήσεις με την κεντρική κυβέρνηση και το Κυπριακό Κοινοβούλιο, αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν αμέσως μετά τις Προεδρικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις 28 Ιανουαρίου του 2018.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα πορίσματα και τα συμπεράσματα όλων των Συνεδρίων σας, μας είναι πολύ χρήσιμα, τα μεταφέρουμε και εμβολιάζουμε και τα δικά μας προσχέδια για τη δική μας μεταρρύθμιση.

Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, σας ευχαριστώ και πάλι για τις δικές σας συμβουλές και νουθεσίες, και σας παρακαλώ όπως δεχτείτε αυτό το μικρό δώρο με κλωνάρια ελιάς, που από την

αρχαιότητα αποτελεί σύμβολο ειρήνης, χαράς, ελπίδας και ευημερίας.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

**(απονομή αναμνηστικών δώρων)**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου για την παρουσία του.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Είναι μια ελιά, η οποία είναι και η ελιά της ειρήνης.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.

Και καλούμε στο βήμα τον φίλο μας για πολλά χρόνια, τον Frederic Vallier, Γενικό Γραμματέα του CEMR, του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, για τον δικό του χαιρετισμό.

**F. VALLIER:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι αιρετοί, αγαπητοί φίλοι.

Με μεγάλη χαρά σας ξαναβρίσκω επ' ευκαιρία του ετήσιου Συνεδρίου σας.

Είναι ευκαιρία και για μένα να σας μεταφέρω την στήριξη των ευρωπαϊκών συναδέλφων σας σε μία περίοδο που παραμένει δύσκολη για την Ελλάδα και τους Δήμους της.

Φέτος, το συνέδριο σηματοδοτεί και μία νέα περίοδο για την Ευρώπη, καθώς το ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες.

Ξεκίνησε άσκημα με την ψήφο στο δημοψήφισμα για την έξοδο των φίλων μας των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ελπίδα επιστρέφει με την σταθεροποίηση, δηλαδή την επιστροφή σε μία πιο ευνοϊκή οικονομία και ένα νέο διάλογο για την Ευρώπη και τι μπορεί να αποφέρει στους συμπολίτες μας. Ο ερχομός νέων πολιτικών αρχηγών, ιδιαίτερα ο νέος Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μας δίνει την ελπίδα για μία νέα εποχή μεταρρυθμίσεων στην ήπειρό μας.

Γιατί η Ευρώπη έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις, υπό την έννοια της εργασίας που έχουμε κάνει για το μέλλον της Ευρώπης. Από το Συνέδριο της Λευκωσίας, το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης δεσμεύτηκε σε μία διαδικασία διαβούλευσης για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες στο οποίο συμβάλλατε εκτενώς και σας ευχαριστώ θερμά. Σε συνέχεια των συζητήσεων που έλαβαν χώρα στην Λευκωσία και το Μάαστριχτ, υιοθετήθηκαν δύο κείμενα :

- Η Διακήρυξη του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης για την 60<sup>η</sup> Επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης από το Εκτελεστικό Γραφείο του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης κατά την συνεδρίαση του στην Ρώμη στις 24 Μαρτίου μετά από πρόσκληση του Προέδρου Μπονατσίνι και της Ιταλικής Ένωσης Δήμων.
- Η θέση του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης για το μέλλον της Ευρώπης. Το σχέδιο θέσεων αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε ευρέως τους τελευταίους μήνες και το κείμενο υιοθετήθηκε στις 13 Ιουνίου κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής στην Χίο.

Τα δύο κείμενα θα συμπληρωθούν με την έκδοση των παρεμβάσεων που ελήφθησαν στα πλαίσια της έκκλησής μας σχετικά με την οπτική της Ευρώπης του 2030, κάτι που μας επέτρεψε να συλλέξουμε περίπου εκατό παρεμβάσεις από όλη την Ευρώπη, γεγονός που θα αποτελέσει μία μαρτυρία για την θεώρηση των αιρετών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την Ευρώπη του 2030. Η δημοσίευσή του προβλέπεται για τον προσεχή Ιανουάριο, τα πρώτα βιβλία θα δοθούν στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής στις 18 και 19 Ιανουαρίου στην Σόρια της Ισπανίας.

Τα τελευταία έτη τροποποιήσαμε την δράση του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης για να γίνει ή μάλλον να ξανά γίνει ο κύριος συνομιλητής των ευρωπαϊκών θεσμών για την τοπική

και περιφερειακή διακυβέρνηση. Πολλά σημαντικά γεγονότα έδειξαν ότι αυτή η θέση απέφερε καρπούς, σας δίνω κάποια παραδείγματα:

- Στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, στις 8 Μαρτίου 2017, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σηματοδοτήθηκε με την υπογραφή της κοινής Διακήρυξης του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης με την Ευρωπαϊά Επιτροπο για την περιφερειακή πολιτική Κορίνα Κρέτσου, με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε πολιτικό επίπεδο. Με αυτή την ευκαιρία, ο τίτλος του προσεχούς θεματικού Συνεδρίου μας που θα λάβει χώρα στο Μπιλμπάο, 11 με 13 Ιουνίου 2018 δόθηκε ο τίτλος «Ισότητα, Διαφορετικότητα και Ενσωμάτωση» Επωφελούμαι της ευκαιρίας να σας καλέσω να δεσμεύσετε τις ημερομηνίες 11 με 13 Ιουνίου και να καλέσετε τους συναδέλφους σας να συμμετέχουν, αναμένουμε 500 συμμετέχοντες και οι φίλοι μας οι Βάσκοι υπολογίζουν σε μία δυνατή παρουσία των φίλων τους των Ελλήνων.
- Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το μέλλον της πολιτικής συνοχής το οποίο είναι υπό συζήτηση και σύντομα υπό διαπραγμάτευση.
  - Στην Χίο, η Πολιτική Επιτροπή επικύρωσε ένα έγγραφο που αναφέρεται σε μία απλοποιημένη και ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση με 14 τρόπους βελτιστοποίησης αυτής της πολιτικής μετά το 2020.

Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι πολυάριθμες: κλιματική αλλαγή, μεταναστευτικό, υιοθέτηση μίας νέας αστικής ατζέντας, προκλήσεις που αντιμετωπίζετε και εσείς στην Ελλάδα. Θα τις αντιμετωπίσουμε από κοινού, μία προς μία και με την ίδια βούληση να δούμε την ήπειρό μας να αναγνωρίζει τις πόλεις και τους Δήμους, όχι μόνο ως πρωταγωνιστές της αλλαγής αλλά και ως τους καλύτερους φορείς βιώσιμης κοινωνικής προόδου.

Χαιρετίζω την δέσμευση των αιρετών και της ομάδας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, χάρη στην δέσμευση του

Προέδρου σας κυρίου Γιώργου Πατούλη, την δράση του οποίου χαιρετίζω ιδιαίτερα, καθώς και του συνόλου των μελών της Πολιτικής Επιτροπής και των υπηρεσιακών ομάδων.

Σας εύχομαι ένα εποικοδομητικό συνέδριο, μπορείτε να υπολογίζετε στην ομάδα της Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και στον Γενικό του Γραμματέα για να ενσωματώσετε τα μηνύματά σας.

Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ευρώπη, ζήτω το Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και ζήτω η ΚΕΔΕ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Να πούμε ότι είναι κοντά μας προφανώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαντάς.

Και θα παρακαλέσω, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, να έχουμε την επαρκή ηρεμία, ησυχία, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τους ομιλητές.

Ολοκληρώθηκαν οι χαιρετισμοί.

Μπαίνουμε στις ομιλίες.

Και θα παρακαλέσω τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη, να έρθει στο βήμα για να κάνει την ομιλία, επ' αφορμής του ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των εργαζομένων, αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, κύριοι Δήμαρχοι.

Έχω τη χαρά να παρευρίσκομαι στο δεύτερο μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου, Συνέδριο, Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα έλεγε κανείς ότι κατήγαγα ένα ρεκόρ σε σχέση με τους προκατόχους μου, που δεν το είχαν καταφέρει για δεύτερη φορά.

Το γεγονός αυτό μου δίνει την ευκαιρία να καταθέσω έναν βασικό θετικό θέλω να πιστεύω απολογισμό, αλλά και τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις, όσο και προθέσεις, για τα επόμενα βήματα.

Δεν έχω την πρόθεση να κάνω μια παρέμβαση με συνθήματα, να κάνω μια μπαλκονάτη παρέμβαση, παρ' όλο που θα έλεγε κανείς ότι θα τα κατάφερνα.

Στέκομαι απέναντί σας με τη σιγουριά που πηγάζει από την τίμια και ειλικρινή σχέση που αναπτύξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που βασίστηκε και αναπτύχθηκε στο έδαφος πραγματικών αναγκών και όχι φιλικών ή πελατειακών σχέσεων.

Αυτό το μοντέλο των πελατειακών σχέσεων δοκιμάστηκε στο παρελθόν, αποδοκιμάστηκε και τελικά φάνηκε ότι αφορούσε πολύ λίγους, ενώ θέλω να πιστεύω ότι εσείς, και εμείς ως κυβέρνηση, έχουμε την ευθύνη να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολλών.

Είναι λοιπόν δημοκρατική επιλογή να πορευτούμε σε έναν άλλο δρόμο και είμαι σίγουρος ότι αυτό το θέλουν και οι πολίτες, οι οποίοι μας αξιολογούν καθημερινά.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέγραψε ένα υπολογίσιμο έργο τον χρόνο που μεσολάβησε από το Συνέδριο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ρυθμίσεις που κατά κύριο λόγο προήλθαν από τις δικές σας επισημάνσεις, βασίστηκαν και στα δικά σας αιτήματα, αλλά και στις αποφάσεις που αντανακλούν την προσέγγιση της κυβέρνησης στα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δημοκρατία, συμμετοχή, ανάπτυξη και αλληλεγγύη, είναι το θεμελιακό τετράπτυχο για το οποίο αποτιμούμε τις παρεμβάσεις μας.

Εντός αυτού του πλαισίου υποστηρίζουμε μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση, με αρμοδιότητες και πόρους, με αυτοτέλεια και ενεργούς πολίτες.

Αυτή δεν είναι μια ανέξοδη επαναλαμβανόμενη δέσμευση από την πλευρά μας, αλλά είναι καθήκον μας και ένας δρόμος στον οποίο πρέπει να πορευτούμε όλοι μαζί.

Με υψηλό λοιπόν αίσθημα ευθύνης όλο το τελευταίο διάστημα, θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν οι συνθήκες δεν μας το επέτρεψαν να κάνουμε αυτά που πραγματικά θα θέλαμε, επιμένουμε και θα επανερχόμαστε μέχρι να τα καταφέρουμε.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από την τωρινή μεταβατική περίοδο θα προκύψουν κομβικής σημασίας αλλαγές. Είμαστε εδώ μαζί σας για να εξασφαλίσουμε την γρήγορη και ομαλή προσαρμογή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη νέα φάση που εισέρχεται η χώρα μας εν όψει των προκλήσεων της μεταμνημονιακής εποχής.

Οι αγωνίες μου, επιτρέψτε μου τον όρο, την έκφραση, επικεντρώνονται πλέον στο σήμερα και στο αύριο, στην αδήριτη ανάγκη των αλλαγών, στη βελτίωση της καθημερινότητας του απλού κόσμου σε όλα τα επίπεδα και τελικά στη δημιουργία απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε να μπορούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε και να προκόβουμε στον τόπο μας.

Αισθάνομαι καταρχήν όμως την ανάγκη να αναφερθώ στην πρόσφατη τραγωδία της Μάνδρας και της Νέας Περάμου. Θα μπορούσε κανείς να αφιερώσει όλη την παρέμβαση τη σημερινή με αφορμή αυτή την πρόσφατη τραγωδία, διότι προσφέρεται για να μιλήσουμε για τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα, για τις σχέσεις της με την κεντρική εξουσία. Και δεν είναι μόνο μια υποχρέωση στη μνήμη των συνανθρώπων μας που χάσαμε. Τα χρέη όμως της αυθαιρεσίας, του στρεβλού σχεδιασμού και της ολιγωρίας δεκαετιών, πληρώθηκαν με απώλεια ανθρώπινων ζώων και την καταστροφή περιουσιών. Έχουμε την υποχρέωση ο καθένας από το πόστο του να ανταποκριθούμε στην αξίωση της κοινωνίας για παρεμβάσεις που θα ελαχιστοποιούν τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις και τραγωδίες. Θα περιορίζουν τις καταστροφικές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας έχουν δρομολογηθεί πολλά έργα και σίγουρα θα προωθηθούν πολλά περισσότερα το επόμενο διάστημα. Ήδη έχει αποφασιστεί η αύξηση σχετικών πιστώσεων και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το σημαντικό όμως εδώ είναι μια ολιστική προσέγγιση, όχι αποσπασματικές επιλογές, όχι έργα τα οποία δεν παντρεύονται μεταξύ τους, προκειμένου αυτά τα απαραίτητα έργα να

προχωρήσουν βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, διότι πραγματικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα τείνουν να χάσουν τον μοναδικό και σπάνιο χαρακτήρα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι άλλοθι αυτό, είναι ένα καμπανάκι που εδώ και χρόνια εκπέμπει κινδύνου ο πλανήτης. Αυτό αυξάνει την απαιτητικότητα στον τομέα της θωράκισης απέναντί τους.

Όμως η απαράδεκτη και χρόνια στρέβλωση που δικαίως καταγγέλλεται από τους πολίτες, είναι γέννημα θρέμμα μιας πολιτικής πραγματικότητας την οποία ο λαός μας έχει αποφασίσει να αφήσει πίσω του. Και αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τον εισακούσει κινούμενη ενάντια στα μικρά και μεγάλα συμφέροντα, στη γραφειοκρατία, την επιβραδυντική πολυνομία, στην περιβαλλοντική αδιαφορία. Αλλά ερχόμενη και σε σύγκρουση με αντιλήψεις που υποστηρίζουν πως οι προνομιούχοι έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν και οι φτωχότεροι έχουν υποχρέωση να πληρώνουν.

Κυρίες και κύριοι, νομίζω πως όλοι θέλουμε και οφείλουμε να κατανοήσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να λειτουργήσουμε ώστε να μπορέσουμε να είμαστε δημιουργικοί και χρήσιμοι. Με πολύ κόπο και με στερήσεις του λαού μας, με σκληρές διαπραγματεύσεις και με επιμονή στη στήριξη των πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, κατορθώσαμε να περάσουμε στο στάδιο της καταγραφής των πρώτων θετικών ενδείξεων μεταστροφής της οικονομίας. Είμαστε πιο κοντά από ποτέ στη μετάβαση σε μια νέα φάση, στη διέξοδο από τον σφιχτό εναγκαλισμό της επιτροπείας των μνημονίων. Χωρίς βεβαιότητες, παρ' όλα αυτά χρειάζεται και άλλος χρόνος ώστε η βελτίωση της εικόνας των δεικτών να μετατραπεί σε χειροπιαστό θετικό βίωμα, σε μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς. Έχουμε όμως ήδη αρχίσει να βαδίζουμε σε αυτό το δρόμο.

Μέσα σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες πραγματοποιείται η συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενόσω η τρίτη αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ώρες, μπορώ να δεσμευτώ απέναντί σας ότι θα εκμεταλλευτούμε κάθε υπαρκτό περιθώριο βελτιώσεων στα ζητήματα που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Φίλες και φίλοι, το προηγούμενο διάστημα επιλέξαμε να κουβεντιάζουμε υπεύθυνα, και εγώ προσωπικά απέφυγα υποσχέσεις για όσα δεν ήμουν σίγουρος ότι είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Το γνωρίζετε όλοι μαζί, το γνωρίζει ο καθένας προσωπικά, από τους δεκάδες Δημάρχους που συζητήσαμε είτε στο γραφείο μου, είτε στις περιοδείες στους Νομούς σας και στις Περιφέρειές σας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής αντίληψης, τηρήθηκε η περσινή δέσμευση ότι το 2017 θα ήταν το τελευταίο έτος μείωσης της χρηματοδότησης προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από τη σύγκριση του κρατικού προϋπολογισμού του 2017 με το σχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 που ήδη συζητείται στη Βουλή, προκύπτει η αύξηση της χρηματοδότησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, της τάξης περίπου του 5%.

Η πολιτική των μνημονίων, το γνωρίζουμε, έπληξε ανθρώπους και θεσμούς και είναι γνωστό ότι οδήγησε σε δραματική μείωση της χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι κάτι πλέον που ηχεί μονότονα, επαναλαμβανόμενα. Είναι πραγματικό όμως ότι πάνω από το 60% των πόρων έχει στερηθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η υπερβολική συμπίεση δεν μπορεί να παγιωθεί, καθώς προκαλεί αλληπάλληλα υφεσιακά εμφράγματα και υπονομεύει την συνολική πορεία εξόδου της χώρας από την οικονομική κρίση.

Θέλω να πιστεύω ότι η έξοδος από τα μνημόνια θα ανοίξει το δρόμο για μια χρηματοδοτική ισορροπία εντελώς διαφορετική από τη σημερινή. Και τότε, θα μπορέσουμε να επανεξετάσουμε όλα αυτά που δικαίως βάζετε κατά καιρούς πολλά από τα ζητήματα που

σήμερα βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω του αυστηρού υπαρκτού δημοσιονομικού πλαισίου.

Ωστόσο, ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες από το Υπουργείο για την στήριξη των ΟΤΑ. Ακούστηκε και εδώ, αλλά θέλω εν συντομία να το επαναλάβω. Η χορήγηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους 85 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, με 20 εκατομμύρια ευρώ για το 2017, που θα ισχύσει και για το 2018, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες ή επενδυτικές δραστηριότητες και έργα, είναι αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την καταγραφή των ειδικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το υποσύνολο των Δήμων αυτών, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, γεωμορφολογικά και δημογραφικά, τα οποία αυξάνουν τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και την απρόσκοπτη διαχείριση των καθημερινών αναγκών. Δεν είναι μία παροχή στα τυφλά, δεν είναι μία παροχή που δεν κρύβει μια συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν πολλές Ελλάδες. Δεν είναι μόνο δύο, δυστυχώς είναι πολλές οι ταχύτητες και πρέπει το χάσμα να γεφυρωθεί.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος κάλυψης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ προς τρίτους, προϋπολογισμού 326 εκατομμυρίων ευρώ, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα 237 Δήμων και Νομικών Προσώπων, με συνολική επιχορήγηση 245 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΚΣΙΑ», ένας άλλος τρόπος ο οποίος φαίνεται ότι είναι αρκετά αποδοτικός και είναι ακόμα σε ισχύ για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις, ικανοποιήθηκαν 98 αιτήματα συνολικού ύψους 56,89 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια χρονική περίοδο ικανοποιήθηκαν εκατοντάδες αιτήματα στο πλαίσιο των ενισχύσεων για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες και αντιμετώπισης του κινδύνου λειψυδρίας.

Να σας αναφέρω μόνο ότι λήφθηκαν 144 αποφάσεις, συνολικού ύψους επιχορήγησης 17,05 εκατομμυρίων ευρώ για θεομηνίες, 121 αποφάσεις, συνολικού ύψους επιχορήγησης 16,18 εκατομμύρια για τη λειψυδρία.

Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι αυτές οι επιχορηγήσεις τέθηκαν σε νέα βάση. Περιορίσαμε τον υποκειμενικό παράγοντα και διευκολύναμε την υποβολή αιτημάτων από τους Δήμους. Μια σύγκριση με το παρελθόν είναι αποκαλυπτική. Κρατήστε το νούμερο λίγο. Για παράδειγμα, το 2013 υπογράφηκαν μόνο 48 αποφάσεις ύψους 3,27 εκατομμύρια για θεομηνίες και μόλις 5 αποφάσεις ύψους 330.000 € για τη λειψυδρία. Και τότε μνημόνια, και τώρα μνημόνια. Αλλά η διαφορά μιλάει από μόνη της.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Ναι, σωστά, έχετε δίκιο, δεν υπήρχαν θεομηνίες τότε.

Στη βεντάλια των εργαλείων υποστήριξης των ΟΤΑ εντάσσεται βεβαίως και το έργο «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού. Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ», με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάμε ότι μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών. Η πρώτη φάση υλοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και αναμένεται να υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, όπως και τηλεφωνικά πριν από λίγες μέρες συνεννοήθηκα με τον Πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη.

Στις δράσεις που εκτιμούμε ως θεμελιακές αναφορικά με το αναγκαίο εύρος της κοινωνικής προστασίας, εντάσσεται το γνωστό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής – Επαγγελματικής Ζωής», για τους παιδικούς σταθμούς. Με επιλογή της κυβέρνησης, τα 12 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από εθνικούς πόρους για το σκοπό αυτό το 2014, αυξήθηκαν σε 150 εκατομμύρια ευρώ το 2017 και η

προοπτική είναι να προσεγγίσουμε τα 200 εκατομμύρια τον επόμενο χρόνο.

Η οικονομική στήριξη των Δήμων από το κράτος δεν εξαντλείται φυσικά στα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιούνται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ που ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ με βασικότερα το 1,6 δις ευρώ για προσκλήσεις του προγράμματος Υποδομών, Μεταφορών και Περιβάλλοντος, 460 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων, 430 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, 85 εκατομμύρια ευρώ για βασικές υποδομές, 50 εκατομμύρια ευρώ για την αξιοποίηση εμβληματικών κτιρίων.

Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τα αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 250 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ενταχθεί στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων την τελευταία τριετία.

Οι αποφάσεις μας για την Αυτοδιοίκηση θα ήταν πολύ διαφορετικές χωρίς το υφιστάμενο περιοριστικό πλαίσιο. Ας καταγραφεί όμως ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένα, δεν υιοθετεί την πατρότητα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Αντιθέτως, εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που συνεχίζουν να ορκίζονται στο όνομα της λιτότητας και θεωρούσαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα για ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού το οποίο θα βρισκόταν στη πιο δεινή οικονομική θέση, είναι που απαντούν στις σωστές δικές σας επισημάνσεις για την υποστελέχωση των ΟΤΑ με εξαγγελίες για επαναφορά του 1 προς 5 στις προσλήψεις και αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή υποστελέχωση στο διηνεκές.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, όσα λέμε... είναι οι ίδιες οι γνωστές δυνάμεις που διέλυσαν την Δημοτική Αστυνομία, την οποία προσπαθούμε όλοι μαζί στις κατ' ιδίαν συζητήσεις να δούμε πώς θα

την ανασυστήσουμε. Διότι είναι πολύ εύκολο να γκρεμίζεις κάτι, αλλά πολύ δύσκολο να στήνεις έναν θεσμό από την αρχή. Όσα λέμε, τα υποστηρίζουμε με έργα και με συγκεκριμένες ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες συνάντησαν ισχυρές αντιδράσεις εκτός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Δεκέμβριο του 2016 ψηφίστηκαν διατάξεις που κρίθηκαν επιβεβλημένες, ως ώριμες και επείγουσες.

Αποκαταστάθηκε, σας θυμίζω, η πλήρης ελευθερία των ΟΤΑ για την άσκηση με μη ένδικα μέσα σε περιπτώσεις εργατικών διαφορών, με την άρση της υποχρεωτικότητας άσκησης έφεσης σε πρωτόδικες αποφάσεις.

Εξασφαλίστηκαν χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αναπτυξιακά έργα των Δήμων. Δόθηκε η δυνατότητα αναχρηματοδότησης και αναρρύθμισης δανείων των ΟΤΑ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Ν.4483/17 του Υπουργείου Εσωτερικών, το περίφημο πολυνομοσχέδιο, το οποίο αντιμετωπίστηκε αρνητικά από μια μερίδα της αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα θετικά από τους φορείς και τις οργανώσεις που σχετίζονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν και για κάποιους λόγοι κάποιους είχαν βιαστεί να αμφισβητήσουν την πρόθεση του Υπουργείου να το προωθήσει, έχει περισσότερο από 130 άρθρα, τα οποία σας θυμίζω ότι αποτελέσαν εν πολλοίς και δικές σας προτάσεις.

Αναμορφώθηκε και εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, οι οποίες αναγνωρίζονται και οργανώνονται ως συνδιαχειριστές ενός φυσικού δημόσιου αγαθού. Εναρμονίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ενώ τους δόθηκε η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με όφελος για τον πολίτη. Έχει ήδη αποφασιστεί πλέον τα έργα τους να χρηματοδοτούνται κατά 100%, από 35 όπως ίσχυε παλιά.

Θέλω στο σημείο αυτό να αναφερθώ πραγματικά στην εποικοδομητική σχέση συνεργασίας που υπήρξε με τον κύριο

Μαρινάκη, Πρόεδρο... Δήμαρχο, δεν έχεις γίνει ακόμα Πρόεδρος, Δήμαρχο Ρεθύμνου, ο οποίος... Πρόεδρος των ΔΕΥΑ, ο οποίος...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Δεν είναι αυτός ο άλλος ο Μαρινάκης, νομίζω δεν είναι πλέον και Δημοτικός Σύμβουλος, που αναφέρεστε.

Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δείγμα ακριβώς μιας αξιόπιστης ειλικρινούς συνεργασίας που ήταν τελικά προς όφελος των ΔΕΥΑ.

Δόθηκε η δυνατότητα σε ορεινούς και μικρούς νησιωτικούς Δήμους, εφόσον το επιθυμούν και μπορούν να διασφαλίσουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς υπαλλήλους των ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, του Λιμενικού. Να επισημάνω ότι πρόκειται για ρύθμιση που μας ζήτησαν πάλι οι ίδιοι οι Δήμοι οι οποίοι είχαν τους πόρους, αλλά όχι τη νομική δυνατότητα να τους αξιοποιήσουν για αυτό το σκοπό.

Δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης αντιμισθίας στο σύνολο πλέον των Αντιδημάρχων και αποζημίωσης για τη συμμετοχή στα Δημοτικά Συμβούλια μη αστικών Δήμων, σε Δημοτικούς Συμβούλους που διαμένουν σε μεγάλη απόσταση από την έδρα του Δήμου μας.

Στο ζήτημα αυτό πρέπει να επανέλθουμε και κάτω από καλύτερες συνθήκες να δούμε πώς θα βελτιώσουμε αυτές τις ρυθμίσεις.

Προβλέφθηκε η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ Α' Βαθμού με πολύ ευνοϊκούς όρους.

Επεκτάθηκε η υποχρέωση παροχής μέσω ατομικής προστασίας και στους συμβασιούχους στην Καθαριότητα των ΟΤΑ.

Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες παρέμβασης εξαντλώντας ότι μέσα έχουμε και σας καλώ και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε την ίδια προσέγγιση, έχει φανεί και από τις δικές σας ευαισθησίες, να

εντείνετε και τις δικές σας προσπάθειες για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους Δήμους.

Διευρύνθηκε η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε ειδικότητες εργαζομένων των ΟΤΑ, που αυτονόητα θα έπρεπε να το λαμβάνουν, όπως εργάτες βιολογικού καθαρισμού, εργάτες συντήρησης αποχετευτικών έργων, απολυμαντές εργάτες και άλλοι.

Αποκαταστάθηκε η καταβολή προσωπικής διαφοράς σε Δημοτικούς Αστυνομικούς και άλλες κατηγορίες υπαλλήλων.

Σας κουράζω, αλλά δεν είναι λίγα αυτά που έγιναν. Και νομίζω ότι αξίζει στο Συνέδριο, είναι η ώρα να κάνουμε αυτόν τον απολογισμό.

Τέλος, θεσμοθετήθηκε το Μητρώο Πολιτών για την ηλεκτρονική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων, με σκοπό την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απαλλαγή των πολιτών από την υποχρέωση προσκόμισης σχετικών πιστοποιητικών.

Πρόκειται να μπει, κύριοι Δήμαρχοι, σε εφαρμογή αμέσως από τις αρχές του επόμενου έτους, θα σας σταλούν αναλυτικά οι οδηγίες.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια μικρή μόνο νύξη στην υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους εργαζομένους στους Δήμους. Μια διαδικασία που είχαμε να τη δούμε από το 2009, η οποία θα ενισχυθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δίνουμε έμφαση στον παράγοντα της εργασίας. Αποδίδουμε στους εργαζόμενους των ΟΤΑ το μεγάλο μερίδιο ευθύνης και την αντίστοιχη αναγνώριση που πιστεύουμε ότι τους αναλογεί ως προς το συνολικό έργο που πραγματοποιείται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υπέρ των πολιτών.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις σε προγράμματα όπως το Βοήθεια στο Σπίτι και σε άλλα,

σε άλλες παρόμοιες δομές που λειτουργούν στο πλαίσιο των Δήμων.

Επαναλαμβάνω και από εδώ ότι στόχος μας παραμένει να αποκατασταθεί η πραγματική τους εργασιακή σχέση αυτών των ανθρώπων, με τήρηση του συντάγματος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι οι προσπάθειές μας έχουν ως στόχο μια δίκαιη και νομικά ισχυρή επίλυση του θέματος. Ήταν κάτι που από κοινού, με τη συνάδελφο την κυρία Γεροβασίλη, το είχαμε πει και στους ίδιους πριν από λίγες μέρες που τους είχαμε δει.

Επανερχόμενος στα γενικότερα μέσα που έχουμε προβλέψει για την υποστήριξη των Δήμων, θυμίζω μερικά από αυτά, όπως είναι η συνδρομή της ΕΕΤΑΑ και της ΜΟΔ στην εκπόνηση μελετών των Δήμων, η χρηματοδότηση των Δήμων για ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών δικτύων και οδοφωτισμού, η θεσμοθέτηση ειδικού πλαισίου για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των ΟΤΑ και δημοσίων δομών υγείας για την εκτέλεση έργων και μελετών και προμηθειών.

Κυρίες και κύριοι, τις προηγούμενες μέρες εγκρίθηκαν 8.845 θέσεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους και τους Συνδέσμους τους, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου που διατηρούν.

Αν έκανα ένα προσωπικό απολογισμό στα τρία διαφορετικά Υπουργεία που βρέθηκα, Εργασίας, Περιβάλλοντος – αυτό είναι εκτός κειμένου – και Εσωτερικών αυτή τη στιγμή, και προσπαθούσα να αναφερθώ στις πιο σημαντικές στιγμές, θα έλεγα ότι η πιο σημαντική στιγμή είναι αυτή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το γεγονός δηλαδή ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένας διαγωνισμός για την εξασφάλιση μόνιμων θέσεων εργασίας, έρχεται να απαντήσει στο πρόβλημα της ελαστικοποίησης της εργασίας, έρχεται να διασφαλίσει αυτή... το δημόσιο χαρακτήρα αυτής της

παρεχόμενης υπηρεσίας που είναι στον πυρήνα της ίδιας της Αυτοδιοίκησης.

Θα σας εκμυστηρευτώ βέβαια και την πιο κρίσιμότερη για εμένα στιγμή στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ήταν όταν πετύχαμε και έγινε πραγματικότητα να διασφαλίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων της χώρας, των ΑΔΜΗΕ.

Δεν θα μπορούσα να πω ότι είχε ευτυχή κατάληξη η σημαντικότερη στιγμή όταν ήμουν στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ήταν η στιγμή όταν είχαμε παρουσιάσει στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις, το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ μετά τότε την υπογραφή της συμφωνίας του καλοκαιριού του '15, αλλά που παραμένει αυτό το θέμα ένα ανοιχτό ζήτημα για την κυβέρνηση.

Στην προσπάθειά μας αυτή για όλα αυτά που σας ανέφερα, συναντήσαμε περισσότερες ίσως αντιδράσεις από το εσωτερικό της χώρας. Βρεθήκαμε αντιμέτωποι με συμφέροντα που έβλεπαν τους Δήμους ως μία νέα προσοδοφόρα αγορά για τον τομέα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Συγκρουστήκαμε με αυτή τη λογική και είμαστε σε πλήρη αντίθεση με μια νεοφιλελεύθερη οπτική η οποία επιζητά ακριβώς το αντίθετο.

Οι Δήμοι που παρέχουν το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στο έργο αυτό, που τοποθετείται στον πυρήνα των υποχρεώσεών τους.

Όμως, η έλλειψη προσωπικού απασχολεί τους περισσότερους Δήμους και αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδη. Ακόμη και σε εκείνες τις περιπτώσεις που διαθέτουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα στο να υλοποιηθούν έργα. Φέτος καταβάλλαμε μια πολύ στοχευμένη προσπάθεια για περίπου 100 προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με έμφαση στους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, για την υλοποίηση του αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού τους. Παράλληλα, προσπαθούμε να ενισχύσουμε

περαιτέρω τις υποστηρικτικές δομές για την εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση έργων.

Αντιλαμβάνομαι ότι και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει ένας ισχυρός αντίλογος για το εάν είναι αρκετές οι οικονομικές ενισχύσεις, αν αρκούν οι προσλήψεις. Θα σας το πω πρώτα ευθέως, εγώ, όπως το έχω κάνει κατ' επανάληψη στις κατ' ιδίαν συναντήσεις μαζί σας. Οι πραγματικές ανάγκες είναι πολύ περισσότερες.

Ο δικός μας όμως αντίλογος είναι ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε υπό τις δεδομένες συνθήκες και επιμένουμε να δοκιμάζουμε διαρκώς τα όρια των δυνατοτήτων μας. Η τακτική αυτή ίσως δεν ανέτρεψε ριζικά την κατάσταση, επέφερε όμως μια σειρά από θετικές αλλαγές που έπιασαν τόπο σε πολλούς Δήμους και αποτελεί μια καλή βάση για τη μεταξύ μας συνεργασία. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πρωτοβουλίας μας για αλλαγές, μιας πρωτοβουλίας που είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων, του νόμου 4412, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η οποία προέκυψε πάλι μέσα από τη δική μας συνεννόηση και συνεργασία.

Μία από αυτές τις κομβικές θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών τους τελευταίους μήνες, ήταν και η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, με το οποίο, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια αδράνειας, τέθηκαν επιτέλους οι προϋποθέσεις αδειοδότησης σύμφωνα με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και όρους καταλληλότητας.

Εύλογα έχει τεθεί το ζήτημα της χρηματοδότησης για τη συμμόρφωση των Δήμων με τις νέες προδιαγραφές. Για τον σκοπό αυτό έχουμε εξασφαλίσει σε βάθος πενταετίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 95 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη επιχορήγηση θα συμβάλει καθοριστικά ώστε οι Δήμοι να ανταποκριθούν στα όσα ορίζει το νέο πλαίσιο.

Το 2018 επιδιώκουμε να διευρύνουμε την υποστήριξή μας σε σχέση με τη δράση των Δήμων. Την προηγούμενη Δευτέρα, μόλις πριν λίγες μέρες, αναφέρθηκε πριν και σε προηγούμενες παρεμβάσεις, μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρουσιάσαμε δύο νέα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Το πρώτο εργαλείο προβλέπει την χορήγηση επενδυτικών δανείων σε ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ύδρευση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιία, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, αντιπλημμυρικά έργα. Πράγματα τα οποία έχει φανεί ότι αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για πάρα πολλούς Δήμους.

Το πρόγραμμα αυτό θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αρχική πρόβλεψη 500 εκατομμύρια ευρώ, επέκταση ως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας, ανάλογα με την ανταπόκριση των Δήμων. Νομίζω ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η παράμετρος ότι αυτή η χορήγηση των δανείων δεν θα λαμβάνει υπόψη της τους υφιστάμενους περιορισμούς δανειοδότησης των Δήμων. Το υπογραμμίζω αυτό, για να γίνει κατανοητό. Κάτι που απορρέει από το γεγονός ότι η αποπληρωμή τους θα καλύπτεται εξολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα αιτήματα θα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών και οι λεπτομέρειες θα συγκεκριμενοποιηθούν με την ψήφιση της διάταξης η οποία θα έρθει αμέσως μετά, με το νέο έτος.

Το δεύτερο πρόγραμμα αποτελεί μια στοχευμένη χρηματοδότηση για την προμήθεια μηχανημάτων έργου, επιχορήγηση των Δήμων σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο για παιδικές χαρές, χρηματοδότηση για την ανέγερση δημοτικών κτηρίων. Στο πρόγραμμα αυτό θα εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες των Δήμων. Οι πόροι του θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες πηγές.

Είμαι σίγουρος ότι αντιλαμβάνεστε αυτή την πολύ μεγάλη σημασία αυτής της προίκας για το 2018 προς την Αυτοδιοίκηση. Για άλλη μία φορά όμως θα επαναλάβω ότι η προσπάθειά μας για την κάλυψη των αναγκών των Δήμων είναι διαρκής. Για αυτό λοιπόν και στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς προσπάθειας, όπως είπα και πριν, θα εξακολουθήσει να υπάρχει η ενίσχυση για τη χρηματοδότηση των μελετών για τους 82 ορεινούς Δήμους, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και βέβαια, όπως είπα πάλι πριν από λίγο, θα υπάρξει και φέτος η έκτακτη χρηματοδότηση.

Κυρίες και κύριοι, το 2016, το Υπουργείο Εσωτερικών και οι φορείς που εκπροσωπούν την Αυτοδιοίκηση, είμαστε από τότε, το 2016, συμμετοχοί σε μια πολύμορφη διαδικασία διαλόγου για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιδιώκουμε τολμηρές τομές, οι οποίες θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα μιας εντελώς νέας προσέγγισης στις σχέσεις των πολιτών με την Αυτοδιοίκηση, αλλά και στην αλληλεπίδραση των δύο Βαθμών μεταξύ τους και με το κράτος.

Χρειάζονται ισχυροί Δήμοι, χρειάζονται νέες συμμετοχικές δομές, έχουμε ανάγκη από τον αναπροσδιορισμό σημαντικών αρμοδιοτήτων, απαιτούνται νέες διαδικασίες επίβλεψης, οικονομικής διαχείρισης και διοίκησης. Εμβάθυνση της δημοκρατίας σε ολόκληρο το οικοδόμημα. Μπορεί λοιπόν να ισχυροποιηθεί ο ρόλος των Δήμων και ο ρόλος των πολιτών. Είναι μία συζήτηση που αφορά και τους δύο Βαθμούς Αυτοδιοίκησης.

Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τις φιλοφρονήσεις ανάμεσα στους δύο Προέδρους, πριν από λίγο. Θεωρούμε ότι σε πάρα πολλά πράγματα, και η κυβέρνηση, και οι δύο Βαθμοί Αυτοδιοίκησης, έχουμε μία κοινή αγωνία και σε μεγάλο βαθμό μια κοινή οπτική για τα πράγματα.

Η συζήτηση αναφορικά με τη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει πολλά ακόμη ζητήματα, όπως, για παράδειγμα το πολύ σοβαρό θέμα της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, γύρω από

το οποίο έχει, επίσης, αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος. Δεσμεύομαι ότι θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσουμε για αυτά.

Ωστόσο, καμία αλλαγή δεν μπορεί να επιβληθεί ερήμην των πραγματικών δεδομένων. Δεν έχουμε το περιθώριο να δημιουργήσουμε αγεφύρωτα χάσματα ανάμεσα στον ορισμό, στην επισήμανση και στην υλοποίηση. Για αυτό εξάλλου, έχουμε μιλήσει για μια διαδικασία που δεν σταματά εδώ, αλλά θα συνεχιστεί και σε επόμενη φάση, σε αντιστοιχία με τη συνολική πορεία της χώρας. Προφανώς νέες αρμοδιότητες, αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων. Η ενίσχυσή τους σημαίνει και πόρους και προσωπικό. Γνωρίζουμε ότι για το μεσοπρόθεσμο, για το ορατό μέλλον, δεν έχουμε ξεπεράσει αυτές τις δύο πολύ βασικές προϋποθέσεις. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να χάνουμε το σήμερα. Μπορούμε να δούμε τα ώριμα αιτήματα να τα ικανοποιήσουμε, μπορούμε να μπούμε σε μια νέα μεταρρυθμιστική φάση και πορεία και να κάνουμε πραγματικότητα, μέσα από αυτόν τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο, ότι σήμερα έχει ωριμάσει.

Εργαζόμαστε, λοιπόν, προκειμένου το συντομότερο να έχουμε μια ολοκληρωμένη νομοτεχνική μορφή, με το νέο έτος, των αλλαγών. Αλλά θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποιες από αυτές.

Οργανώνεται και θεσμοθετείται διαδικασία αναπροσδιορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ Α' Βαθμού – ΟΤΑ Β' Βαθμού – και Κράτους, κατά τρόπο που δεν θα συνιστά μια αλληλομετάθεση, απλά, των υπαρκτών σήμερα, αλληλοκαλυπτόμενων και κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων, αλλά θα θέτει τους όρους ανάθεσης πλήρων και «καθαρών» τομέων δημόσιας πολιτικής στο προσήκον επίπεδο διοίκησης.

Λόγω του όγκου, της σημασίας και της έκτασης της διαδικασίας αυτής, ο σχετικός τομέας της μεταρρύθμισης δεν θα εξαντληθεί στο επερχόμενο νομοσχέδιο, που θα ενσωματώνει το πρώτο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνονται, ωστόσο, συγκεκριμένοι τομείς αρμοδιοτήτων και κυρίως θα τίθενται οι βάσεις για την ολοκλήρωση του αναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων, με τρόπο θεσμικά οργανωμένο, μεθοδικό και αποτελεσματικό.

Στο πλαίσιο αυτό θα προβλέπεται η ίδρυση ενός διαρκούς οργάνου ελέγχου της διαδικασίας αναπροσδιορισμού των αρμοδιοτήτων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρμοδίων υπουργείων.

Πολλά ειπώθηκαν και όταν γινόταν ο Καλλικράτης. Ήμειναν όμως τίτλοι. Κανείς δεν έσκαψε παρακάτω να δει τι σημαίνει, ποιος έχει την ευθύνη, πού σταματάνε τα όρια του καθενός.

Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ότι δεν θα γίνεται με τρόπο πρόχειρο και αποσπασματικό, αλλά ύστερα από ενδελεχή νομοτεχνική και ουσιαστική επεξεργασία, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα ότι κάθε μεταφορά αρμοδιότητας θα συνοδεύεται από τη διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, ανθρώπινων και οικονομικών.

Ήδη με την επερχόμενη μεταρρύθμιση αντιμετωπίζεται το δύσκολο ζήτημα της τεχνικής, διοικητικής και διαχειριστικής ανεπάρκειας των Τεχνικών Υπηρεσιών πολλών από τους Δήμους της χώρας, που αποτελεί παράγοντα αδυναμίας υλοποίησης βασικών και αναγκαίων έργων. Πέρα από συγκεκριμένες αλλαγές του Ν.4412/2016 που έχουν ήδη προωθηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προωθείται η συγκρότηση Διαδημοτικών Συνδέσμων, ανά νομό, που θα «συνενώνουν» τις τεχνικές υπηρεσίες των επιμέρους Δήμων που σήμερα δεν έχουν την αναγκαία επάρκεια και θα συνδιαμορφώνουν έναν φορέα ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες τεχνικών έργων όλων των επιμέρους Δήμων. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία μιας «τεχνικής ομπρέλας» πανελλαδικής

εμβέλειας, υπό την ευθύνη της ΜΟΔ, που θα εξυπηρετεί κάθε Δήμο ή σύνδεσμο της χώρας που έχει σχετική ανάγκη.

Τέλος, ύστερα και από τις σοβαρές αλλαγές που επέφερε στις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις ΥΔΟΜ το πρόσφατο ν/σ του ΥΠΕΝ, ελαφρύνονται σημαντικά οι αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ (ουσιαστικά περιορίζονται μόνο στην έκδοση οικοδομικών αδειών και στην κατάρτιση των Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων) και δίνεται έτσι η δυνατότητα συγκρότησης αυτοτελούς ΥΔΟΜ στη συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων που σήμερα δεν διαθέτουν, ενώ όπου εξακολουθεί να μην υπάρχει η σχετική δυνατότητα, η τυχόν αναγκαία διοικητική υποστήριξη, θα περιβληθεί με οικονομικές και διοικητικές εγγυήσεις που δεν θα επιτρέπουν τη συνέχιση της υπέρμετρης επιβάρυνσης των Δήμων που σήμερα παρέχουν την υποστήριξή τους.

Αλλάζουμε την κατηγοριοποίηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να αμβλυνθούν οι μεταξύ τους ανισότητες και η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά και άλλα χαρακτηριστικά τους και να μην εξαντλείται μόνο στο πληθυσμιακό κριτήριο.

Αναφορικά με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναδομείται εκ βάθρων το πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την απόσπαση της σχετικής αρμοδιότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την ανάθεση σε έναν νέο φορέα, τον «Ελεγκτή Νομιμότητας», υπό την εποπτεία και την ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αποσυγκεντρωμένη κλίμακα, στελεχωμένο με εξειδικευμένους νομικούς. Αξιοποιούνται τα εργαλεία ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) και αναπροσδιορίζεται το είδος των αποφάσεων που θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.

Περαιτέρω, σχεδιάζεται και προωθείται σταδιακά η υποκατάσταση των σημερινών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από περιφερειακές, κατά τόπους, υπηρεσίες των αντίστοιχων

υπουργείων, ώστε να υπάρχει ενιαία και ομοιόμορφη άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστούν τα εξής: 1) Οποιαδήποτε αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δεν θα επηρεάσει έστω και κατ' ελάχιστο τα δικαιώματα και τους όρους εργασίας του προσωπικού τους και 2) Η οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών των αντίστοιχων υπουργείων είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει την τροποποίηση των οργανισμών τους και έναν λεπτομερή διοικητικό σχεδιασμό, που θα απαιτήσει προφανώς κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.

Δεν θα αιφνιδιαστεί λοιπόν κανείς, η όποια δε σχετική αλλαγή θα συντελεστεί αφού διασφαλιστεί η συνέχεια και αποτελεσματικότητα του νέου διοικητικού – οργανωτικού σχήματος.

Στο επίπεδο της διάρθρωσης των Δήμων και της ενδοδημοτικής αποκέντρωσης:

Οι Δημοτικές Ενότητες διατηρούνται μόνο ως εκλογικές περιφέρειες, για να διασφαλιστεί η εκπροσώπηση όλων των προ-Καλλικρατικών Δήμων στα Δημοτικά Συμβούλια.

Ο θεσμός των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (προ-Καποδιστριακοί Δήμοι & Κοινότητες) διατηρείται. Το καθεστώς τους ενοποιείται και απλοποιείται, ώστε πλέον να αντιμετωπίζονται – με εξαίρεση τις πολύ μικρές κοινότητες – ενιαία ως Κοινότητες.

Οι αρμοδιότητές τους αυξάνονται, συνοδευόμενες από τμήμα του εκάστοτε δημοτικού προϋπολογισμού που θα επιφυλάσσεται υπέρ των Κοινοτήτων, το οποίο θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του συμμετοχικού προϋπολογισμού.

Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων Κοινοτήτων όπου προκύπτει ανάγκη, ακόμα και σε Δήμους που δεν προήλθαν από διαδοχικές συνενώσεις, με βάση αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, ιδίως στα αστικά κέντρα.

Κυρίες και κύριοι, το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού συστήματος, βλέπετε ότι ήταν... έχει περάσει τόση ώρα και φτάσαμε στο θέμα του εκλογικού συστήματος, γιατί αποτελεί ένα μόνο ζήτημα, και μην αδικούμε αυτή τη συζήτηση που γίνεται μεταξύ μας σε όλα τα υπόλοιπα, τα καθημερινά, τα κρίσιμα, τα μεσομακροπρόθεσμα, συρρικνώνοντας αυτή τη συζήτηση μόνο στο θέμα του εκλογικού συστήματος, παρ' όλο ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία.

Ίσως λοιπόν είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα ζητήματα των επερχόμενων αλλαγών, με την έννοια ότι από πολύ νωρίς η Κυβέρνηση, πριν καν αναλάβει τη διακυβέρνηση αυτός ο χώρος, αποφάσισε και αποσαφήνισε ποια είναι η θέση της. Η απλή αναλογική θα θεσπιστεί. Πάνω σε αυτή τη βάση, γίνεται ήδη μια συζήτηση για τις δικλείδες ασφαλείας που θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Εξετάζονται επιλογές όπως η αξιοποίηση της λευκής ψήφου με τρόπο που να διευκολύνει δημιουργικά στην επίλυση ενός επίμαχου θέματος, όπως η έγκριση ενός Προϋπολογισμού, ή ενός Τεχνικού Προγράμματος. Ακόμη, η κατάτμηση των προτεινόμενων αποφάσεων, ώστε η διαφωνία σε ένα θέμα να μη συνεπάγεται την ολοκληρωτική απόρριψή τους, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα σημεία τριβής.

Εάν υπάρχουν σκέψεις, μπορούν να εμπλουτίσουν. Σας καλώ, λοιπόν, να καταθέσετε προτάσεις για τις δικλείδες ασφαλείας.

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ.

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Διακρίνω κάποιους γνωστούς από τα παλιά, πάντοτε ευγενείς. Ευτυχώς είναι λιγότεροι.

Θέλω να τονίσω ότι η ταύτιση της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης με την απλή αναλογική, αδικεί, όπως είπαμε, τις προσπάθειες όλων μας. Στο ερώτημα εάν η απλή αναλογική θα λύσει τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, η απάντηση είναι ότι η επίλυση των προβλημάτων δεν εξαρτάται από μία και

μόνη παρέμβαση, όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Στο ερώτημα, όμως, εάν η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη την απλή αναλογική, εμείς, από τη μεριά μας, λέμε πως ναι. Απλή αναλογική σημαίνει και συμμετοχή και δεν μπορώ να καταλάβω πώς η συμμετοχική ψήφος του Αγοραστού να υπερδιπλασιάζεται και της συναδέλφου μου, της κυρίας Γεροβασίλη, να υποπολλαπλασιάζεται. Δεν έχουμε δύο συμμετοχικές ψήφους. Πρέπει με τον ίδιο τρόπο...

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Πρέπει με τον ίδιο τρόπο, με έναν γνήσιο, αυθεντικό τρόπο, να αποτυπώνονται οι τοπικοί λαϊκοί συσχετισμοί.

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ.

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Θέλω να πω...

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Θα απαντήσουμε. Παρακαλώ.

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Νομίζω λοιπόν, ότι έχουμε όλο το περιθώριο και όλη τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε πάνω στις δικλείδες για την εφαρμογή αυτού του νέου εκλογικού συστήματος.

Κυρίες και κύριοι, επειδή ευρέως είναι αποδεκτό ότι για τα περισσότερα τοπικά ζητήματα οι λύσεις είναι προφανείς και συγκεντρώνουν ευρύτερες συναινέσεις, θέλω να πω και να υπενθυμίσω σε αυτούς τους λίγους που βλέπω ότι διαμαρτύρονται αυτή τη στιγμή...

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** Θέλω να σας πω ότι οι λύσεις προφανώς και συγκεντρώνουν ευρύτερες συναινέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η απλή αναλογική μπορεί να λειτουργήσει αναζωογονητικά...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Κύριε Υπουργέ, μην κάνετε δημοψήφισμα εδώ τώρα, αφήστε το.

**Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ:** ...φέρνοντας νέες δυνάμεις στο προσκήνιο. Να ενδυναμώσει την κουλτούρα των συνεργασιών και να επιτρέψει τη διακίνηση περισσότερων ιδεών προς τη διαχείριση των ζητημάτων.

Στη βάση όλων αυτών λοιπόν, καθιερώνεται ως εκλογικό σύστημα και για τους δύο Βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η απλή αναλογική για το σύνολο των εδρών των οικείων Συμβουλίων. Η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών αποσυνδέεται από το χρόνο διεξαγωγής των ευρωεκλογών. Κατηγορίες κωλυμάτων εκλογιμότητας – όπως η γενική απαγόρευση να θέσουν υποψηφιότητα όλοι όσοι έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το Δημόσιο, ακόμα και ορισμένου χρόνου, λόγω χάρη δίμηνη, πεντάμηνη κ.λπ. σύμβαση εργασίας – οι οποίες περιορίζουν υπέρμετρα σε σύγκριση με τον επιδιωκόμενο σκοπό το δημοκρατικό δικαίωμα στην Δημόσια Διοίκηση, εξορθολογίζονται ή καταργούνται.

Διευκολύνεται η συμμετοχή μικρών παρατάξεων, ομάδων πολιτών και τοπικών κινημάτων, καθώς η ανάδειξη των Οργάνων των Κοινοτήτων, αποσυνδέεται από την ανάδειξη του κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου, με την έννοια ότι ένας συνδυασμός μπορεί να κατέλθει αυτοτελώς σε μία μόνο Κοινότητα και, αντίστροφα, ένας συνδυασμός υποψηφίων για το κεντρικό Δημοτικό Συμβούλιο δεν απαιτείται να καταρτίζει ψηφοδέλτιο και για τις Κοινότητες.

Εισάγεται η εκλογή με ενιαίο – όχι δηλαδή παραταξιακό – ψηφοδέλτιο των μονομελών οργάνων – εκπροσώπων των πολύ μικρών Κοινοτήτων.

Υπάρχουν όμως και άλλες αλλαγές σε επίπεδο Διοίκησης.

Η συγκρότηση όλων των συλλογικών Οργάνων των Δήμων και των Περιφερειών αντιστοιχίζεται στην αναλογική συγκρότηση των οικείων Συμβουλίων. Όπως είναι λογικό, το σύστημα της απλής αναλογικής, ως βασικός μηχανισμός εκδημοκρατισμού, διαχέεται στο σύνολο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.

Σημαντικό μέρος των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και, δευτερευόντως, της Οικονομικής Επιτροπής, στο βαθμό που μπορεί να ασκηθεί αποτελεσματικά σε χαμηλότερο επίπεδο, μεταβιβάζεται στις Κοινότητες.

Ενισχύονται και θεσμοθετούνται οι διαδικασίες προκαταρκτικής διαβούλευσης, πριν την εισαγωγή στην ψήφιση σημαντικών θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συναινέσεων.

Θεσμοθετείται η διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων, όχι μόνο μετά από πρωτοβουλία των Οργάνων του Δήμου, αλλά και μετά λαϊκών πρωτοβουλιών.

Ο θεσμός του δημοψηφίσματος επεκτείνεται και σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να διεξαχθεί έγκυρα τοπικό δημοψήφισμα, ακόμα και για θέματα που δεν ανάγονται στη με τη στενή έννοια αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή συμβουλευτικού δημοψηφίσματος για κάθε θέμα τοπικού ενδιαφέροντος.

Κυρίες και κύριοι, μίλησα νωρίτερα για τη διάταξη σχετικά με τις αντιμισθίες και τις αποζημιώσεις των αιρετών. Η ρύθμιση αυτή είναι ενδεικτική για την οπτική της κυβέρνησης σχετικά με την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι αιρετοί, τον παραλογισμό που βιώνουν σε πολλές περιπτώσεις όταν καλούνται να δώσουν λύσεις, αλλά και τις πιέσεις που δέχονται αρκετοί από εσάς σε προσωπικό επίπεδο, από τις απαιτήσεις άσκησης των καθηκόντων σας. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα και θεωρούμε ότι πρέπει να βρούμε λύσεις.

Κυρίες και κύριοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να επιτελέσει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και οφείλει να τον επιτελέσει παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Θεωρώ ότι μοιραζόμαστε τις ανησυχίες και τις ελπίδες, εργαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο και θεωρώ ότι όπως έχει ειπωθεί πολλές φορές και από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Προσωπικά, ποτέ δεν υποσχέθηκα σε κανέναν κάτι που δεν μπορούσα να κάνω. Και δεν νομίζω ότι το έκανα και σήμερα.

Έχοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητες όλων μας, είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να υπερβούμε αυτή τη μακρόχρονη, δύσκολη περίοδο, για να μπούμε δυναμικά στη διαδικασία ανασύνταξης της οικονομίας και του τόπου μας.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Συνεχίζουμε το Συνέδριό μας μετά την τοποθέτηση του Υπουργού Εσωτερικών, περνάμε στην Ενότητα που τα κόμματα θα πουν τη δική τους άποψη για την Αυτοδιοίκηση και για τη μεταρρύθμιση.

Και πρώτο καλούμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μαντά, να απευθύνει τις δικές του απόψεις για τη μεταρρύθμιση και την Αυτοδιοίκηση.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ όλους τους συνέδρους... Καταρχήν, κύριοι, 780 παρατηρητές και σύνεδροι βρίσκονται ήδη στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, προφανώς υπάρχει απόλυτη απαρτία και θα παρακαλέσω, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό, κρίσιμο και ουσιαστικό Συνέδριο, την ησυχία όλων, την υπομονή όλων, να ακούσουμε όλες τις απόψεις.

Κύριε Μαντά, ο λόγος σε εσάς.

**Χ. ΜΑΝΤΑΣ:** Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και από την πλευρά μου στα Γιάννενα. Έχοντας μια βιωματική εμπειρία με την Αυτοδιοίκηση, καθώς υπήρξα μέλος παλιότερα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ιωαννίνων και τελευταία του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, τώρα από μια άλλη σκοπιά και με μια άλλη ματιά, εύχομαι οι εργασίες του Συνεδρίου σας να καταλήξουν σε χρήσιμα και πρακτικά συμπεράσματα. Θα έλεγα σε έναν οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα της Αυτοδιοίκησης, στη μεταμνημονιακή εποχή, που

φαντάζομαι ότι όλοι ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να υπάρξει μετά τον Αύγουστο του 2018.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Συγνώμη, κύριε Βουλευτά.

Κύριοι Σύεδροι, σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όπως καταλαβαίνετε η διαδικασία. Παρακαλώ. Για το θέμα της απλής αναλογικής θα απαντήσουμε κατά τη δική μας τοποθέτηση. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται.

Ελάτε, κύριε Μαντά.

**Χ. ΜΑΝΤΑΣ:** Καταλαβαίνω ότι είναι κουραστική ίσως αυτή η διαδικασία. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος.

Η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το γνωρίζετε, έχουν μακρά παράδοση στο θεσμό. Η Αριστερά σε όλες της τις εκδοχές και στη μακρά διαδρομή της, έχει συμβάλλει αποφασιστικά στο να γίνει αυτός ο θεσμός πιο λαϊκός, πιο δημοκρατικός και πιο αποτελεσματικός.

Απόδειξη για τα παραπάνω είναι τόσο η περίοδος της εθνικής αντίστασης, όσο και προδικτατορικά και στη μεταπολίτευση, όπου σπουδαίες μορφές του χώρου της Αριστεράς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο με την αγωνιστική τους στάση, την εντιμότητα και το δημοκρατικό τους ήθος, και τις πρωτοποριακές εφαρμογές νέων θεσμών και πρακτικών στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, γνωρίζουμε όλες και όλοι τα πλήγματα που έχει δεχτεί και η Αυτοδιοίκηση τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Θεωρούμε όμως ότι ο θεσμός άντεξε. Θα έλεγα πιο συγκεκριμένα, άντεξαν εκείνες οι πολιτικές και οι πρακτικές όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρέθηκε κοντά στους πολίτες και στα κρίσιμα προβλήματά τους, που διεύρυνε τον κοινωνικό της ρόλο, που δεν παρασύρθηκε σε ρατσιστικά και ξενοφοβικά στερεότυπα, που λειτούργησε με όρους δημοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.

Στα χρόνια της διακυβέρνησης με βασικό κορμό του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι έγινε φανερό ότι η Αριστερά μπορεί να λειτουργήσει με

όρους θεσμικούς και δημοκρατικούς και τελικά αποτελεσματικούς. Το αποδεικνύει αυτό και είναι κρίσιμο αυτό, οι ισότιμες σχέσεις όλων των Δήμων, ανεξάρτητα από πολιτική προτίμηση, ιδιαίτερα με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους άλλους κυβερνητικούς θεσμούς.

Επίσης νομίζω ότι αποδείχτηκε από την πράξη ότι μπορεί να υπάρξει Αυτοδιοίκηση με όρους εναλλακτικούς θα έλεγα, στο νεοφιλελεύθερο υπόδειγμα. Ότι μπορεί να ανασχεθεί μια πορεία απαξίωσης οικονομικής και θεσμικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το δείχνουν αυτό και οι όποιες προσπάθειες έγιναν και γίνονται σε θεσμικό επίπεδο. Αποτυπώνεται έστω σε αυτή τη μικρή αύξηση κοντά στο 5% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στον προϋπολογισμό του 2018, και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που εξαγγέλθηκαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα από τους αρμόδιους Υπουργούς, και επίσης στο πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου ζήτημα των πάνω από 8.500 μόνιμων προσλήψεων που έχουν δρομολογηθεί για τους Δήμους.

Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι τώρα χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάνει αποφασιστικά βήματα στο θεσμικό πλαίσιο και στις δράσεις της. Τώρα είναι, αυτή είναι η κομβική στιγμή, και με αυτή την έννοια υποστηρίζουμε μια βαθιά μεταρρύθμιση, ήδη ειπώθηκαν ορισμένες πλευρές της, μια βαθιά μεταρρυθμιστική τομή, που να μπορεί στο νέο νόμο που σύντομα θα έρθει και στη διαδικασία την κοινοβουλευτική, να ξεκαθαρίσει επιτέλους κρίσιμα θέματα αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων, κρίσιμα θέματα που εμποδίζουν από την πλευρά της γραφειοκρατίας να αναπτυχθεί ο θεσμός, κρίσιμα θέματα που θα έχουν τελικά αντανάκλαση στον πολίτη.

Στη βάση αυτή η κατάργηση με σταδιακά βήματα της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας είναι ένα βήμα και κρίσιμο βήμα κατά τη γνώμη μας είναι η καθιέρωση της απλής αναλογικής και στην ανάδειξη των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι μια κρίσιμη επιλογή, σημαντική επιλογή, την οποία στηρίζουμε αποφασιστικά

και θεωρούμε ότι μπορεί με όρους δημοκρατίας, με όρους κοινωνίας, να δημιουργηθούν στο νέο τοπίο, στο πραγματικό τοπίο της επόμενης μέρας, δημιουργικές συνθέσεις, που δεν θα είναι μόνο ευχές, αλλά θα προκύπτουν από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης.

Υποστηρίζουμε, τέλος, τολμηρές πρωτοβουλίες και στο ζήτημα των πόρων. Ήδη έχουν ειπωθεί ορισμένα πράγματα εδώ. Νομίζω ότι είναι ο καιρός οι πόροι σταδιακά και ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, να επανέλθουν σε αξιοπρεπή επίπεδα, και κυρίως, και αυτό θέλω να τονίσω και κλείνω με αυτό την ομιλία μου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο η στοχευμένη χρησιμοποίησή τους σε βασικές υποδομές, σε υποδομές που έχει ανάγκη ο πολίτης.

Με τις θερμότερες ευχές μου για την ευόδωση των εργασιών σας και για ουσιαστικά συμπεράσματα, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι όλα να πάνε καλά.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Μαντά, τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

Και καλούμε στο βήμα τον Ιωαννίδη τον Γιάννη, τον Γραμματέα του Τομέα Αυτοδιοίκησης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Να πούμε ότι εκ μέρους της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έρχεται ο κύριος Αντιπρόεδρος, ο κύριος Χατζηδάκης, πιστεύουμε σε λίγο, από το αεροδρόμιο, θα είναι κοντά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Κύριε Ιωαννίδη, ελάτε.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων να βρίσκονται κοντά στο βήμα, γιατί θα πάρουν το λόγο.

**Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας βγάζετε δεύτερους, μετά το ΣΥΡΙΖΑ...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Κύριε Ιωαννίδη, είπα ότι ο εκπρόσωπος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μεταβαίνει από το αεροδρόμιο εδώ στο Συνέδριό μας.

**Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ:** Και ευχαριστώ επίσης που το σύνθημά σας, το: αλλάζουμε, ταιριάζει πάρα πολύ με το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, του Συνεδρίου σας.

Και θέλω ιδιαίτερα ως εκπρόσωπος της Προέδρου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, της Φώφης της Γεννηματά, να ευχαριστήσω την Αυτοδιοίκηση, η οποία ο ρόλος της και η συμμετοχή της ήταν καθοριστική στην επιτυχία του νέου ξεκινήματος που κάνουμε ως παράταξη. Ο χώρος χρωστάει ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εκατοντάδες αιρετούς της Αυτοδιοίκησης, τους δεκάδες Δημάρχους που στάθηκαν στο πλάι και στήριξαν το νέο εγχείρημα, δίνοντας το παρών στον αγώνα όλων των υποψηφίων, από άκρη σε άκρη της χώρας, που ήταν μια γιορτή πραγματικής συμμετοχικής δημοκρατίας, που εμείς πρώτοι ήδη στο παρελθόν καθιερώσαμε, για να μας ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Και ένα ευχαριστώ ακόμα στον κόσμο της Αυτοδιοίκησης, που έσπευσε να εμπλουτίσει με τις ιδέες του και τα προγράμματα όλων των υποψηφίων και ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω και στον Γιώργο τον Καμίνη, τον πρώτο Δήμαρχο της χώρας, που με τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο εγχείρημα, έδωσε και ένα νέο τόνο και την αναγκαία ευρύτητα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω – να μην το ξεχάσω και αυτό – την Αυτοδιοίκηση για τη συμμετοχή της ακόμα και στα διαδικαστικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.

Τώρα, από αυτό το νέο ξεκίνημα, προέκυψε κάτι το ελπιδοφόρο. Και αυτό δεν νομίζω ότι το λέω υπό μορφή αυτοεπαίνου. Νομίζω ότι είναι μια αντικειμενική διαπίστωση ότι παρ' όλα τα όποια σκαμπανεβάσματα, αποδείχθηκε ότι οι δεσμοί της δικής μας παράταξης με το χώρο της Αυτοδιοίκησης, είναι ειλικρινείς, είναι σταθεροί και είναι και καθοριστικοί. Και για αυτό θέλουμε την Αυτοδιοίκηση ως καθοριστικό παράγοντα και στις διαδικασίες που θα γίνουν από εδώ και στο εξής σας θέλουμε μαζί

μας, γιατί ξέρετε ποιοι είναι οι διαχρονικοί δεσμοί αυτής της παράταξης με την Αυτοδιοίκηση.

Και ξέρετε επίσης, τα έχουμε πει πολλές φορές και κινδυνεύουμε να γίνουμε κουραστικοί, τι όνομα έχει στην ούγια από κάτω οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν σε αυτή τη χώρα. Ειδικά στην Αυτοδιοίκηση. Δεν θέλω να θυμίσω εμβληματικά ονόματα όπως τα ΚΕΠ, τη «Διαύγεια», τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, απλώς θέλω να θυμίσω ότι πάντοτε, μα πάντοτε, σε όσες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις προχωρήσαμε, με τα όποια προβλήματα είχαν, γιατί πάντα στη ζωή υπάρχουν και προβλήματα, είχαμε πάντοτε όλους απέναντι. Και από δεξιά και από αριστερά. Και συνεπώς, όταν σήμερα τίθεται το ερώτημα, ποιοι είναι οι μεταρρυθμιστές και ποιοι είναι οι δημοκράτες, καλό είναι να θυμόμαστε και το πολύ, πολύ πρόσφατο παρελθόν.

Τώρα, εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες είναι μακριά από το ψέμα και μακριά από τη συντήρηση. Και θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία μαζί σας, την οποία τη θεωρούμε καθοριστική για το μέλλον της χώρας, γιατί εμείς πραγματικά το πιστεύουμε.

Ακούστηκαν πολλά και ακούγονται πάντοτε πολλά σε ένα Συνέδριο της ΚΕΔΕ, τα οποία είναι και κουραστικά θα έλεγα. Νομίζω ότι πια υπάρχει ένα ποινικό μητρώο για όλους μας. Έτσι δεν είναι; Δηλαδή, εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι από βήματος του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ είχε εξαγγελθεί και ο χρυσός αιώνας της Αυτοδιοίκησης. Όχι χθες, όχι προχθές, πάει καιρός. Και επίσης μια μεταρρύθμιση η οποία, όπως θα λέγαμε, άργησε μια μέρα, ίσως και πολλές μέρες.

Έχω εδώ πέρα κρατήσει δυο φρασούλες που είχα πει σε ένα Συνέδριο την άνοιξη, όπου έλεγα ότι η λέξη παρωδία είναι η πιο επιεικής για να χαρακτηρίσει κανείς την κυβερνητική παράσταση των τελευταίων εβδομάδων τότε, της άνοιξης, σχετικά με την ονομαζόμενη αναθεώρηση του Καλλικράτη. Η κυβέρνηση διατείνεται

ότι τρέχει μια μεταρρυθμιστική διαδικασία που θα οδηγήσει σε ψήφιση σχετικού νόμου το καλοκαίρι. Έλεγα τότε. Μάλιστα. Ποιες είναι οι θέσεις της; Άγνωστες. Τι εισηγούνται για το αυτοδιοικητικό αύριο; Ουδείς γνωρίζει, ούτε καν οι ίδιοι.

Δεν θα αναφερθώ στα διαδικαστικά της μεταρρύθμισης, αλλά νομίζω ότι και σήμερα έγινε προφανές ότι τελικά, μετά από μία, έτσι, ωραία εισαγωγή που μας έκανε ο Υπουργός, συγκράτησα τα εξής: κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και προσωπικά δεν υποσχέθηκα κάτι σε κανέναν. Και μετά έκανε και μια σύγκριση των κονδυλίων για τις θεομηνίες του 2013 και του 2017. Γιατί δεν κάνετε μια σύγκριση, κύριε Υπουργέ, του τι λέγατε το 2013 και τι κάνατε το 2017; Αυτή τη σύγκριση δεν την κάνατε. Έτσι δεν είναι;

Επίσης, κάνετε το καλύτερο που μπορείτε. Μα και εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε, εν καιρώ μνημονίου. Βέβαια δεν κάναμε δεκάδες Γενικές Γραμματείες. Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε όμως.

Αυτό το οποίο λοιπόν χρειάζεται εδώ πέρα, είναι μια στοιχειώδης ειλικρίνεια μεταξύ μας.

Έχω εδώ πέρα 3 – 4 σελίδες οι οποίες είναι το πρόγραμμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και ελπίζουμε ότι θα εμπλουτιστεί και έτι περαιτέρω στην πορεία μας προς το Συνέδριο, για τα θέματα Αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσα να σας τις διαβάσω, περιλαμβάνουν πάρα πολλές ωραίες ιδέες, πολλές από αυτές έχουν και αντιγραφεί στην πορεία πλήρως. Είναι προφανές ότι συζητάμε για μια πορεία, για μια συνέχεια της μεταρρυθμιστικής πορείας που ξεκινήσαμε με τον Καλλικράτη, σε σχέση με την αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση, αλλά το κρίσιμο είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία και η σοβαρότητα αυτού που λέει αυτά που λέει. Γιατί κατά τα άλλα η Αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση ακούγεται σε όλα τα Συνέδρια και από όλες τις παρατάξεις.

Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Να πάμε σε μία αποκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων

που αφορούν την κοινωνική πρόνοια, στον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης, όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Αυτό, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να κάνετε μια διαδικασία, έτσι, να περιγράψετε μια διαδικασία ιδιαίτερα πολυτελή, να το παραπέμψετε σε βάθος χρόνου για να ξανά συνεννοηθείτε και να ξανά συνεννοηθείτε και να ξανά συνεννοηθείτε; Γιατί δεν συμφωνείτε με τη συναρμόδια Υπουργό, ότι η κοινωνική πρόνοια πάει στον Α΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης; Να μία απλή πρόταση, που δεν χρειάζεται... Φυσικά στην υλοποίησή της θα χρειαστεί πολλά, αλλά είναι μία απλή και καθαρή πρόταση.

Δεύτερο θέμα, όσον αφορά τη δημοσιονομική αποκέντρωση. Εκεί πέρα υπάρχει μία άποψη συγκεκριμένη; Θα πάμε σε δημοσιονομική αποκέντρωση; Σε φορολογική αποκέντρωση θα πάμε; Ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα πάει στους Δήμους; Συζητιέται καιρό. Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης επί αυτού; Απλά πράγματα. Να έχουμε απλές απαντήσεις.

Και το κερασάκι στην τούρτα, ο εκλογικός νόμος. Λοιπόν, εδώ, εντάξει, έχει καταδειχθεί από πάρα πολλούς ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες ενός συστήματος κατ' ουσίαν χειραγώγησης, γιατί περί αυτού πρόκειται και έχουν νομίζω αναδειχθεί με τρόπο διάφανο και καθαρό και ποιοι είναι και οι σκοποί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην καλύτερη εποχή του, έχασε τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές του 2014, συρρικνώνεται παντού, θα χάσει, θα πάθει πανωλεθρία στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και προσπαθεί να διασώσει ότι μπορεί.

Αυτό όμως έχει τεράστιες επιπτώσεις, γιατί, ξέρετε, εάν τα κάνουν αυτά τα πράγματα με την ίδια σοβαρότητα που έκαναν ή δεν έκαναν και πάρα πολλά άλλα, θα έχουμε το εξής καταπληκτικό φαινόμενο. Θα έχουμε την αλλαγή ενός κομβικού σημείου της αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης, χωρίς να έχουμε μία μελετημένη αλλαγή για το πώς αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει στο σύστημα διακυβέρνησης Δήμων και Περιφερειών και είναι και τόσο προφανές

ότι δεν μπορεί να υπάρχει και δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο απλή αναλογική σε ένα σύστημα όπου συνεδριάζουν τα Δημοτικά Συμβούλια περίπου κάθε εβδομάδα και τα 20 από τα 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι να μετακινήσουμε ένα κονδύλι από εδώ, από εκεί. Για φανταστείτε τα αυτά υπό καθεστώς απλής αναλογικής.

Ή μήπως πάλι θα πάμε... Αλλά αυτό δεν το λέτε. Γιατί όπου υπάρχουν τέτοια συστήματα... Ή μήπως πάλι θα πάμε σε ένα πιο δημαρχοκεντρικό ή περιφερειαρχοκεντρικό σύστημα, γιατί όλη η καθημερινή λειτουργία θα είναι σε μονοπρόσωπο Όργανο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέρχεται τρεις – τέσσερις φορές το χρόνο για να αποφασίζει για γενικότερα θέματα;

Στην πραγματικότητα βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν πονάει πραγματικά αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό που τους νοιάζει είναι να υπάρχουν δυνατότητες, μικρές μειοψηφίες, να αποκτήσουν τοπικά ισχύ και να είμαστε σε ένα διαρκές αλισβερίσι. Αυτό είναι που τους νοιάζει στην πραγματικότητα. Ξέρουν ότι θα χάσουν στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και παίρνουν τα μέτρα τους από τώρα. Λοιπόν, σοβαρή κουβέντα υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να γίνει.

Ήθελα όμως τελειώνοντας, γιατί όπως λέει και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ένας καλός ομιλητής, λέει, πρέπει να εξαντλεί το θέμα αλλά όχι το ακροατήριο, ήθελα να πω για άλλη μία φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ – και νομίζω ότι αυτό το αξίζουν – στους αιρετούς και στα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, που υπό πάρα, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, πολιτικές και οικονομικές, συνεχίζουν να κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες, συνεχίζουν να προσφέρουν έργο, συνεχίζουν να στηρίζουν τις κοινωνίες με τα τρομακτικά κοινωνικά προβλήματα που έχουν και να ξέρουν ότι στην πραγματικότητα, όποιος κάνει καλά τη δουλειά του, όποιος είναι σοβαρά προσηλωμένος στην αποστολή του και όποιος τολμάει, και εμείς τολμήσαμε, γιατί εσείς οι αυτοδιοικητικοί ξέρετε

ότι η πολιτική και η Αυτοδιοίκηση θέλει και τόλμη, όποιος τολμάει, στο τέλος δικαιώνεται.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Ιωαννίδη για την παρέμβασή του.

Και καλούμε στο βήμα τον εκπρόσωπο του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τον κύριο Σοφιανό Νίκο, τον Γενικό Γραμματέα. Νίκο, έχεις το λόγο.

**Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ:** Μη μου στερείτε την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου Αθήνας, κύριε Πρόεδρε.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Βεβαίως.

**Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ:** Και με αυτή την έννοια, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θεωρούμε ότι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ γίνεται μπροστά σε μια συγκυρία πολιτική, που δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα, για την πραγματική ζωή. Για τα δικαιώματα. Πέρα από μεγάλα λόγια, από συνθήματα, που τα έχουμε ακούσει και ξανακούσει, γιατί κυριολεκτικά η λαϊκή πλειοψηφία βρίσκεται στη μέγγενη, στο στόχαστρο της πολιτικής της κυβέρνησης, των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου.

Οι τελευταίες φονικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική και σε άλλες περιοχές, μην ξεχνάμε τη Σύμη, τη Σαμοθράκη πιο πριν, έρχονται να υπογραμμίσουν με τον πλέον τραγικό τρόπο όχι μόνο τα προβλήματα του παρελθόντος, πώς δημιουργήθηκε δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και το τι γίνεται σήμερα. Γιατί είναι αποτελέσματα της ανάπτυξης που έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια, ανάπτυξη που κυοφόρησε την κρίση, που βασανίζει τη λαϊκή πλειοψηφία αυτά τα 9 χρόνια και χαρακτηρίζει και την υποτιθέμενη δίκαιη ανάπτυξη, όπως τη λέει η κυβέρνηση, που σχεδιάζεται για τα επόμενα χρόνια, που βασίζεται πάνω σε ένα τσακισμένο βίος στη ζωή του λαού μας. Και αυτή την πραγματικότητα, ξέρετε, δεν

μπορούν να την κρύψουν τα διαφημιστικά spot της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ γύρω από το κοινωνικό μέρισμα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι και φτωχά νοικοκυριά, ακόμα δεν έχουν μαζέψει τα συντρίμια τους από τις πλημμύρες και ο χειμώνας είναι μπροστά μας και είναι σίγουρο - το ξέρετε και εσείς - ότι θα δούμε και άλλες εικόνες σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες. Απέναντι στα μεγάλα λόγια που ακούστηκαν γύρω από τις φονικές πλημμύρες που είχαμε, τι αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε; Χωρίς δισταγμό αυτός ο προϋπολογισμός δείχνει ξανά το αντιλαϊκό του στίγμα. Οι δημόσιες δαπάνες, παρά τις μεγαλόστομες δηλώσεις του Πρωθυπουργού, περιορίζονται σε μηδαμινά κονδύλια. Το ίδιο ισχύει αν αναζητήσουμε κονδύλια για αντισεισμική θωράκιση, γιατί δεν είμαστε σε χώρα που ο σεισμός είναι ένας απρόβλεπτος παράγοντας ή την αντιπυρική προστασία γιατί δεν έχει φύγει ακόμα η μυρωδιά από τα καμένα του καλοκαιριού και δεν είναι μέτρο σύγκρισης πόσα στρέμματα κάηκαν από τους προηγούμενους και πόσα έχουν καεί από εμάς.

Αντίθετα στον προϋπολογισμό φιγουράρουν και πάλι σε προτεραιότητα υποδομές που άμεσα ή έμμεσα απαντούν σε ανάγκες του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα οι οδικοί άξονες με τα πολλαπλασιαζόμενα διόδια, που θα καταργούνταν, αλλά πολλαπλασιάζονται και την απουσία αντιπλημμυρικών έργων σε αυτούς τους άξονες, τα οποία θα γίνουν τώρα, αφού τα παραλάβαμε από τους κατασκευαστές και κυριολεκτικά με μπαλώματα και πληρώνοντας επιπλέον εκατομμύρια.

Οι μεγαλόστομες δηλώσεις των κυβερνητικών και άλλων κρατικών παραγόντων για τις κρίσιμες λαϊκές ανάγκες, αποδείχνονται λόγια που σμικρύνονται κυριολεκτικά μέχρι την εξαφάνιση.

Αυτό επιβεβαιώνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το βιος των νοικοκυριών μετά τις καταστροφές. Για να μπορέσουν να

ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους και τα μικρομάγαζα, θα πρέπει να προσφύγουν και πάλι στο δανεισμό. Αυτό προσδιορίζουν τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για την "ανακούφιση" των πληγέντων. Μέτρα που δεν καλύπτουν το 100% των καταστροφών που υπέστησαν. Μέτρα λειψά που η πείρα και παλιότερων καταστροφών και εξαγγελιών μας κάνουν να αμφιβάλλουμε αν και αυτά θα υλοποιηθούν.

Υπάρχει ένα ερώτημα, φίλες και φίλοι. Γιατί ενώ είναι γνωστά αυτά, είναι γνωστά διαχρονικά από τις κυβερνήσεις και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά και την Τοπική Διοίκηση, ενώ γνωρίζουμε με λεπτομέρειες την όξυνση του προβλήματος της αντιπλημμυρικής προστασίας, αυτά τα έργα λείπουν. Μήπως δεν έλειψαν αυτά τα έργα από τα περίφημα αναπτυξιακά συνέδρια που έγιναν με την παρουσία του Πρωθυπουργού σε όλες τις Περιφέρειες και με τη συμμετοχή των αντιπολιτευόμενων αιρετών, Περιφερειάρχων, Δημάρχων και εργοδοτικών συμφερόντων; Μήπως δεν ακούστηκαν σε αυτά τα συνέδρια τα γνωστά, η μόνιμη επωδός, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα στην ενέργεια, στις υποδομές, στον τουρισμό, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ίδια ώρα η ενεργειακή φτώχεια στα λαϊκά νοικοκυριά γενικεύεται, τέσσερις μονάδες, δύο στη Μεγαλόπολη και δύο στη Φλώρινα της ΔΕΗ ιδιωτικοποιούνται, φτωχοί αγρότες ξεκληρίζονται και ο τουρισμός γίνεται πολυτέλεια για τα λαϊκά νοικοκυριά και πεδίο σκληρής εκμετάλλευσης για τους εργαζόμενους στον κλάδο; Ή μήπως το ίδιο δεν ισχύει και με τις ΔΕΥΑ που στο όνομα έλλειψης κονδυλίων βαίνουν ολοταχώς σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση;

Τα κριτήρια που εξασφαλίζουν τη συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη, είναι το κέρδος του μεγάλου κεφαλαίου και αυτά αποτελούν εμπόδιο για τη λαϊκή ευημερία, για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών που μπορούν και πρέπει σήμερα να αντιμετωπιστούν.

Πάρτε για παράδειγμα το πρόγραμμα των 500 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε και εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν αποδίδει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυτά τα 500 εκατομμύρια μέσω των ΣΑΤΑ απευθείας στους δήμους; Και για ποιο λόγο θα πρέπει να αποπληρώνονται αυτά τα έργα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, πληρώνοντας δηλαδή τόκους και δάνεια, άρα ο φορολογούμενος θα πληρώσει τουλάχιστον δύο φορές, μία με τη μη απόδοση και μία πληρώνοντας τη συνέχεια.

Για ποιο λόγο αυτά τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντισεισμικής θωράκισης, προστασίας των δασών, της κοινωνικής πολιτικής, δεν υπάρχουν; Να, με ποιο κριτήριο διαμορφώνονται οι ιεραρχήσεις και οι επιλογές των έργων και αυτά δεν γίνονται για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες. Να, γιατί χρόνια τώρα, που ξετυλίγονται οι αναδιαρθρώσεις σε κράτος, Δήμους και Περιφέρειες, υψώνεται η γνωστή σημαία της επιχειρηματικότητας και της αποκέντρωσης ως δήθεν λύση για την ανάπτυξη, ενώ λείπουν μελέτες, έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, αντιπυρική θωράκιση καταγράφεται ως πάρεργο, ο αντισεισμικός έλεγχος στα αζήτητα και κυριότερα η κοινωνική πολιτική οριοθετείται με τα περίφημα δίκτυα φτώχειας και τον εθελοντισμό.

Γίνεται και εδώ στο Συνέδριο και γενικότερα, μεγάλη συζήτηση για μια ακόμα αναδιάρθρωση σε κράτος και Τοπική Διοίκηση. Αυτό είναι μια απαίτηση που καταγράφεται και στο 3<sup>ο</sup> μνημόνιο το οποίο έχει ψηφιστεί από το σύνολο των άλλων πολιτικών κομμάτων. Είναι επίσης αυτές οι ρυθμίσεις, αυτά τα μέτρα, προαπαιτούμενα στις λεγόμενες αξιολογήσεις από τους θεσμούς, δεν είναι δηλαδή κάτι ευκαιριακό, κάτι που επιβάλλεται από έξω. Είναι ανάγκη που πρέπει να γίνει σε συνθήκες κρίσης, πόσο μάλλον προσπάθειας να ξεφύγει από αυτή την κρίση, για να προσαρμόσει το κράτος και τους Δήμους στις σύγχρονες ανάγκες.

Ως προς την κατεύθυνσή τους αυτές οι αλλαγές είναι εχθρικές και αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Καλλικράτη. Για δείτε την πείρα. Οι λεγόμενοι ίδιοι πόροι απογειώθηκαν, ξεπερνώντας κατά πολύ τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και είναι δέσμευση στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου να αυξάνονται κάθε χρόνο οι ίδιοι πόροι. Πού είμαστε σήμερα, τι λέει ο προϋπολογισμός για το 2018; Τα ίδια έσοδα μαζί με τα ΠΟΕ ανέρχονται στα 3,114 δις και οι ΚΑΠ - αφαιρώντας τα προνοιακά - περιορίζονται σε μόλις 1,7 δις. όταν προβλέπουν ήδη αύξηση 900 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό από νέους έμμεσους και άμεσους φόρους και μείωση 700 εκατομμυρίων για συντάξεις, υγεία, πρόνοια. Πώς θα πληρώσει ο κόσμος αυτά τα λεφτά; Είναι διαφορετική δηλαδή η τσέπη η οποία πληρώνει τη δημοτική φορολογία, την ανταποδοτικότητα, που μάλιστα με βάση την ανταποδοτικότητα θα γίνουν οι προσλήψεις. Δηλαδή προσλαμβάνουμε μόνιμο προσωπικό όταν εξασφαλίζουμε ότι ο δημότης, ο εργαζόμενος θα πληρώνει για το μισθό του.

Η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων στους Δήμους και τις Περιφέρειες συνοδεύτηκε από τους εμπνευστές της από αυτή τη μεγάλη κουβέντα ότι θα λυθούν τα λαϊκά προβλήματα, γιατί, λέει, είναι πιο κοντά στον πολίτη. Η άμεση όμως σχέση των Δήμων με το λαό μας, δεν αποδεικνύει τη λαϊκότητα του θεσμού, αλλά το πώς χρησιμοποιήθηκε για να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι στους Δήμους κυοφορήθηκαν τα δίκτυα φτώχειας, ο εθελοντισμός, οι ΜΚΟ που λύνουν και δένουν και η λεγόμενη κοινωνική οικονομία; Είναι τυχαίο ότι σε αυτούς τους θεσμούς έχει αφεθεί η όποια κοινωνική πολιτική; Άσχετα από γνώμες ή προθέσεις που μπορεί να έχει. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί, κατά τη γνώμη μας, κάποιος αιρετός που στέκεται στις λαϊκές ανάγκες να αποδεχθεί ότι αυτό το μοντέλο θα είναι ο τρόπος άσκησης κοινωνικής πολιτικής στον 21<sup>ο</sup> αιώνα.

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη στους Δήμους άνοιξαν νέα πεδία για την άνθηση της επιχειρηματικότητας. Συνεχίστηκε

αμείωτα ο περιορισμός κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Φούντωσε και ανθίζει η απασχολησιμότητα και η λεγόμενη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, μειώθηκε κατακόρυφα το μόνιμο προσωπικό. Συρρικνώθηκαν κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες τις οποίες υποκαθιστούν από ευκαιριακές δομές. Αλλεπάλληλα δεν είναι τα αιτήματα στα Δημοτικά Συμβούλια εργαζομένων με ημερομηνία λήξης που προβάλλουν το δικαίωμά τους στη μόνιμη σταθερή δουλειά και οι Δήμοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά;

Αποδείχτηκε στην πράξη ότι δημιούργησαν το δρόμο που διεύρυνε τη φοροληστεία των εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την εμπορευματοποίηση της πρόνοιας, της υγείας, της παιδείας, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Τα φληναφήματα περί αποκέντρωσης και λαϊκής συμμετοχής και έλεγχου από τα κάτω, στη βάση έδειξαν ότι είναι λόγια για να χρυσώσουν το χάπι.

Για αυτό, η εναντίωση στις αντιδραστικές ανατροπές σε κράτος, Δήμους, Περιφέρειες για εργαζόμενους και εκλεγμένους στα τοπικά και περιφερικά όργανα, σημαίνει πρώτα και κύρια να οργανώσουμε την πάλη για τη συνολικότερη ανατροπή αυτής της πολιτικής που διαφημίζεται σαν μονόδρομος από το σύνολο του αστικού πολιτικού συστήματος.

Με αυτές τις θέσεις το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ στέκεται απέναντι στις αντιδραστικές αλλαγές και δεν είναι το κύριο, αν θέλετε, το θέμα του εκλογικού νόμου. Αυτό γίνεται για να καλυφθούν και συσχετισμοί δυσμενείς που υπάρχουν για το κυβερνητικό κόμμα και τους συνεταίρους του.

Από αυτή τη θέση το κόμμα μας επιδιώκει την οργάνωση της πάλης, τη διεκδίκηση, την εναντίωση σε κυβέρνηση, αλλά και τοπικές Αρχές που στηρίζουν τις αντιδραστικές ανατροπές. Καλούμε όσους από τους αιρετούς επιμένουν να έχουν ως αφετηρία και έγνοια τις αγωνίες και τον αγώνα του λαού μας, να μην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς οι Δήμοι θα γίνουν πιο

λειτουργικοί, πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση μιας βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής. Να συναντηθούμε με τη μεγάλη προσπάθεια να ηττηθεί αυτή η πολιτική και να απαξιωθούν οι φορείς της που την υλοποιούν και στους Δήμους.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Σοφιανό.

Και καλούμε στο βήμα τον κύριο Μπούγια τον Πέτρο, από το ΠΟΤΑΜΙ, Περιφερειακό Συντονιστή της Ηπείρου, για τη δική του παρέμβαση, όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένη.

**Π. ΜΠΟΥΓΙΑΣ:** Αγαπητοί σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, ευχαριστώ για την πρόσκληση στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Και δεδομένου ότι οι εργασίες του Συνεδρίου έχουν θέμα συζήτησης την προώθηση της μεταρρύθμισης και το μοντέλο λειτουργίας του κράτους και της Αυτοδιοίκησης, με βασικούς άξονες την αποκέντρωση και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, θα ήθελα να καταθέσω αρχικά ένα ρητορικό ερώτημα. Μπορεί άραγε η Αυτοδιοίκηση να πρωτοστατήσει στην έξοδο από την κρίση;

Και αρχικά τρεις εικόνες που πρέπει να αλλάξουν. Πρώτη εικόνα είναι οι Δήμαρχοι στον προθάλαμο. Οι Δήμαρχοι στον προθάλαμο του Υπουργού, στον προθάλαμο της Γενικής Γραμματείας, ίσως στον προθάλαμο ενός επιχειρηματία ή ενός καναλιού. Οι Δήμαρχοι είναι μια τοπική εξουσία με τόνο στη λέξη εξουσία και δεν πρέπει να είναι στον προθάλαμο. Είναι η πρώτη εικόνα που πρέπει να αλλάξουμε.

Η δεύτερη εικόνα, είναι τα γραφεία με ανειδίκευτους υπαλλήλους στους Δήμους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να γίνει τοπική εξουσία και για να μπορεί να λύνει τα προβλήματα, χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό. Χρειάζεται ανθρώπους που να μπορούν να κάνουν στοχευμένες μελέτες, να εκπονούν σχέδια. Δεν θα πρέπει εκείνοι που περισσεύουν από το κράτος, να καταλήγουν στους Δήμους. Και δεν πρέπει οι Δήμοι να στελεχώνονται με

ανειδίκευτο προσωπικό, αλλά με το πιο αξιόλογο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Τέλος, η τρίτη εικόνα που πρέπει να αλλάξουμε είναι η ατελέσφορη συνάντηση των τριών τοπικών Αρχών. Ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειακός Διευθυντής, που πρέπει να συζητήσουν για τα σκουπίδια, για το οδικό δίκτυο, για τις συγκοινωνίες. Πρέπει να καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια ώστε να ορίσουμε τις αρμοδιότητες σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην υπάρχει καμία αλληλοκάλυψη και να υπάρχουν άμεσες αποφάσεις.

Στο ερώτημα λοιπόν αν η Αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωτοστατήσει στην έξοδο από την κρίση, η απάντηση είναι ναι, υπό προϋποθέσεις. Με βασικότερη, να πάψει να αποτελεί μια μικρογραφία της Κεντρικής Διοίκησης και να μεταλλαχτεί σε ένα σύστημα τοπικής διακυβέρνησης. Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο αν η Αυτοδιοίκηση οικοδομήσει μια εντελώς διαφορετική στρατηγική από αυτή που έχει ως τώρα.

Η χωρική διακυβέρνηση είναι ένας τρόπος συλλογικής δράσης, που αναδεικνύει τη χωρική ενότητα, την πόλη, σε συλλογικό δρώντα. Αυτός που δρα δηλαδή είναι τα Ιωάννινα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Δεν είναι οι ασθενικοί Δήμοι των 650 αρμοδιοτήτων, που εκλιπαρούν τον Γολιάθ του κεντρικού κράτους, με περισσότερες από 20.000 αρμοδιότητες, να παραχωρήσει ακόμα μερικές, μαζί με τα λίγα κονδύλια των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να επιδιώκουν όχι τη στείρα αντιπαράθεση με τα επίπεδα διοίκησης, αλλά συνέργειες, για να πετύχουν κοινά αποδεκτούς στόχους.

Ένα σύστημα τοπικής διακυβέρνησης απαιτεί όμως και την αναδιοργάνωση του εσωτερικού συστήματος διοίκησης των ΟΤΑ. Οι ίδιοι πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν θέτοντας στόχους και δείκτες απόδοσης, ώστε να υπάρχει μια αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζουν, των δομών και των εφαρμοστών τους. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να διατυπωθεί ευθέως και στο

Σύνταγμα, με τον ίδιο τρόπο που έχει περιγραφεί και η χωρική οριοθέτησή τους.

Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός πρέπει να είναι η εύλογη απόρροια ή η προϋπόθεση ενός συστήματος τοπικής διακυβέρνησης. Από το Porto Alegre, που ξεκίνησε ως πλατφόρμα για την διακήρυξη των αδυνάτων, αποτελεί σήμερα τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και του Αμβούργου. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός δεν αποτελεί μόνο σκοπό της τοπικής διακυβέρνησης, αλλά και μέσο για την υποκίνηση των εκλογέων να συμμετάσχουν ενεργά στα κοινά. Όλο και περισσότεροι Δήμοι δημιουργούν Επιτροπές Ενεργών Πολιτών που συζητούν για έργα, παρεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα, για τα οποία αποφασίζουν συνέχεια οι Συνοικιακές Συνελεύσεις.

Τέλος, για να μην κουράσω, θέλω να πω ότι η τοπική διακυβέρνηση έχει ανάγκη και από ένα προφίλ δημόσιου λειτουργού, πολύ διαφορετικό από εκείνο του τυπικού γραφειοκράτη. Ο δημοτικός υπάλληλος πρέπει να διαθέτει την ευελιξία που απαιτείται τόσο στα καθήκοντα που ασκεί, όσο και στις υπηρεσίες που παρέχει. Πρέπει να είναι ανοιχτός σε καινούργιες ιδέες και να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως εμπυχωτή και υποκινητή καινοτομικών προγραμμάτων και έργων.

Όλες βέβαια οι προηγούμενες αλλαγές ωστόσο, προϋποθέτουν μια μείζονα απόφαση. Την διάρρηξη των σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το πελατειακό κράτος. Επομένως η όποια πραγματική διοικητική αλλαγή στην Αυτοδιοίκηση, θέλει αρετή και τόλμη. Και βέβαια κάποιοι Δήμαρχοι και δημοτικοί άρχοντες έχουν αποδείξει ότι την διαθέτουν. Μένει να δούμε αν αυτές οι εξαιρέσεις θα μπορέσουν να γίνουν πλειοψηφικό ρεύμα.

Ευχαριστώ πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, τον κύριο Μπούγια.

Και καλούμε στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό, τον εκπρόσωπο των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, τον κύριο Κούτση Ευάγγελο, Συντονιστή, νομίζω, των Ιωαννίνων.

**Ε. ΚΟΥΤΣΗΣ:** Κυρία και κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.

Ως εκπρόσωπος του Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Πάνου του Καμμένου, σας μεταβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς του και τις απόλυτες ευχές του για καλή επιτυχία στο τόσο σημαντικό Συνέδριό σας, και να σας πω ότι σοβαροί υπηρεσιακοί του λόγοι δεν του επέτρεψαν σήμερα να βρίσκεται κοντά σας.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πιστεύουμε στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας Αυτοδιοίκησης που θα σέβεται τον πολίτη και θα βρίσκεται μακριά από τις γνωστές κομματικές εξαρτήσεις.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι πυλώνας και βασικό εργαλείο της δημοκρατίας μας και πρέπει να λειτουργεί καλά οργανωμένα και αποδοτικά, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό συμφέρον των τοπικών κοινωνιών.

Εμείς οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σεβόμενοι το θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήσαμε διαβουλεύσεις, μιλήσαμε με τις τοπικές κοινωνίες και μιλάμε, και όχι μόνο, και με στελέχη που χρόνια υπηρέτησαν και υπηρετούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και καταλήξαμε επιγραμματικά στις παρακάτω θέσεις, που λόγω του περιορισμένου χρόνου θα τις πω επιγραμματικά. Θέσεις όμως που πιστεύουμε ότι έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον αυτοδιοικητικό χάρτη.

Καταρχήν να σας πούμε ότι πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Έτσι διασφαλίζεται η ανόθευτη έκφραση της βούλησης των πολιτών. Συμβάλλει στη δημιουργία ευρύτερων συνεργασιών με κοινωνικές και αυτοδιοικητικές δυνάμεις, και σπάζεται έτσι το

κατεστημένων των δημοτικών κομματικών παρατάξεων, που χρόνια...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ, λίγο ησυχία θα παρακαλέσω.

**Ε. ΚΟΥΤΣΗΣ:** ...μονοπωλούν τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εκλογή Δημάρχου. Προτείνουμε να γίνεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ο λόγος είναι απλός, καθώς δίδεται η δυνατότητα εκλογής ικανών προσωπικοτήτων, με πλήρη αυτοτέλεια από κομματικές δεσμεύσεις. Έτσι σπάει ο παλαιοκομματισμός που έχει ταλαιπωρήσει τον τόπο τα προηγούμενα χρόνια.

Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων. Και εδώ προτείνουμε να γίνεται από ενιαίο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Δίδεται έτσι η δυνατότητα στους πολίτες να επιλέξουν άξιους και ικανούς Συμβούλους, από διαφορετικούς πολιτικούς αλλά και κοινωνικούς χώρους, χωρίς αποκλεισμούς.

Δίδεται επίσης οριστικό τέλος στα οικονομικά τοπικά συμφέροντα.

Προτείνουμε θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου εκλογικών θητειών, τρεις 5ετίες για το Δήμαρχο, και τέσσερις για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Οι λόγοι; Προφανείς.

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ε. ΚΟΥΤΣΗΣ:** Προτείνουμε λοιπόν – προχωράω – την κατάργηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς θεωρούμε ότι το Όργανο αυτό είναι τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είμαστε υπέρ της απόλυτης διαφάνειας. Είμαστε υπέρ του προληπτικού και αυστηρού ελέγχου, αλλά κάθετα αντίθετοι στον πολιτικό έλεγχο.

Τέλος, με την προτεινόμενη από Επιτροπή Διαβούλευσης του Καλλικράτη διάταξη για κατάργηση των Κοινοτήτων και μετάβαση σε μεγαλύτερους σχηματισμούς, όπως τα Συμβούλια των Δημοτικών Ενοτήτων, πιστεύουμε ότι καταστρατηγείται η αρχή της εγγύτητας με δυσάρεστα αποτελέσματα για την καθημερινότητα των πολιτών.

Είναι προφανές ότι οι Κοινότητες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό και καταλυτικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Η δική μας αντιπρόταση, η οποία προέκυψε μετά από ενδελεχή διάλογο με Προέδρους και μέλη τοπικών Κοινοτήτων, είναι η εξής. Διατήρηση και ενίσχυση της ύπαρξης του ρόλου των Κοινοτήτων. Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων, άλλες των αστικών και άλλες των περιφερικών Κοινοτήτων.

Θέσπιση ενός ψηφοδελτίου για κάθε Κοινότητα.

Οικονομική αυτονομία των Κοινοτήτων με απολογιστικές δαπάνες για δραστηριότητες που θα ασκούν. Χρηματοδότηση δηλαδή.

Αποφασιστικές και όχι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για θέματα διαχείρισης καθημερινότητας, με αντίστοιχη φυσικά κατανομή πόρων.

Επανασύσταση των Συμβουλίων Περιοχής, με αναλογική συμμετοχή ανά Κοινότητα, με απαραίτητη τη συμμετοχή κάθε Προέδρου.

Και τέλος, δημιουργία Κεντρικής Ένωσης Κοινοτήτων, αντίστοιχη με αυτής της ΚΕΔΕ. Άλλη η ΚΕΔΕ, άλλη οι Κοινότητες. Όπου εκεί θα έχουμε μόνο μέλη Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων.

Αυτές είναι επιγραμματικά οι προτάσεις, στις οποίες καταλήξαμε μετά από διάλογο που κάναμε με την τοπική... και τις τοπικές κοινωνίες.

Πιστεύουμε ότι θα αναβαθμιστεί ο θεσμός. Ας το σκεφτούμε. Πιστεύουμε όμως εμείς ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ πως ότι και να κάνουμε για να αλλάξουμε το κράτος, να αλλάξουμε τη χώρα, να αλλάξουμε τα πάντα, θα πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τον συμπολίτη μας. Και ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη βλέποντας τον πολιτικό ή κοινωνικό χώρο (...).

Καταθέτοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στο Συνέδριό σας τις προτάσεις μας, ευχαριστούμε και καλή συνέχεια στο Συνέδριό σας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση, κύριε Κούτση.

Και καλούμε στο βήμα από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ τον κύριο Δήμο Οδυσσέα, για μια σύντομη παρέμβαση.

**Ο. ΔΗΜΟΣ:** Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι.

Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων, μια πόλη με ένδοξο παρελθόν αλλά και με λαμπρό μέλλον.

Ευχαριστώ, πρώτον, τον Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ, κύριο Βασίλη Λεβέντη, που με χαρά και τιμή εκπροσωπώ εδώ σήμερα. Και δεύτερον, το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που μας δίνει τη δυνατότητα εκπροσώπησης σε ένα τόσο σημαντικό Συνέδριο τη δεδομένη κρίσιμη στιγμή.

Πράγματι, όπως αναφέρεται και στην πρόσκληση – κάλεσμά σας, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δύσκολη, θα έλεγε κανείς. Καλούμαστε όλοι να αποκρυπτογραφήσουμε τις αιτίες, τις συνθήκες, ακόμη και τις ευθύνες που μας έφεραν προ τετελεσμένων γεγονότων. Γεγονότων που ταλανίζουν αδιάκοπα την ποιοτική ζωή των πολιτών, την αξιοπρέπεια και την ομαλή διαβίωσή τους. Όλα αυτά όμως έχουν αρχή, μέση και τέλος.

Η αρχή ήταν την εποχή που οι κυβερνήσεις δανείστηκαν άσκοπα, ξόδεψαν τα χρήματα σε ανούσιες υπηρεσίες, χαίδευαν ημετέρους, δημιουργούσαν κομματικούς στρατούς, με μόνο γνώμονα την επανεκλογή τους στην εξουσία.

Η μέση αυτής της κατάστασης υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι η συντήρηση αυτών των πολιτικών και η αναγωγή τους σε μείζον πολιτικό ζήτημα, με αποτέλεσμα να λησμονούν την ουσία, η οποία είναι η ευημερία του πολίτη, σε ένα ανεπτυγμένο ανθρωποκεντρικό κράτος.

Το τέλος καλούμαστε να το δώσουμε όλοι μαζί, παραμερίζοντας οποιαδήποτε ιδεολογική ή μη διαφορά. Ενωμένοι, με αίσθημα ευθύνης, συναίνεσης, σύνεσης, συνεργασίας και αλληλεγγύης. Τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουν κομματικό χρώμα και προπάντων, δεν είναι εκ φύσεως άλυτα. Η λύση τους προϋποθέτει πολιτική τόλμη, ανιδιοτέλεια, επιμελή εργασία από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, αλλά και από τον καθένα μας χωριστά.

Εμείς στην ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ γνωρίζουμε ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχετε να αντιμετωπίσετε και να υπερπηδήσετε διάφορα εμπόδια. Είμαστε γνώστες για την περικοπή προϋπολογισμών, για τη μείωση υπαλλήλων, που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιβάλλετο. Για την παρακράτηση από το κεντρικό κράτος εκατομμυρίων ευρώ από θεσμοθετημένους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το δυσκίνητο νομοθετικό και εκτελεστικό σύστημα όσον αφορά τα δημόσια έργα, τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά έργα, που πολύς λόγος έγινε το τελευταίο διάστημα. Εύλογα, διότι έγιναν η αιτία να θρηνήσουμε θύματα, αθώους συνανθρώπους μας.

Ως προς αυτού του είδους τα έργα, οι συνθήκες και οι περιστάσεις επιβάλλουν να δημιουργηθεί μια Διακομματική Επιτροπή στη Βουλή και όταν πρόκειται για έργα που προστατεύουν κατά κύριο λόγο τη ζωή και την ακεραιότητα των ανθρώπων, να παρακάμπτονται με τάχιστες διαδικασίες οποιεσδήποτε διατάξεις καθυστερούν την επίτευξή τους. Δηλαδή fast track διαδικασίες.

Είναι σίγουρο πως η αποκέντρωση, η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, μέτρα που προτείνει το Προεδρείο μέσω αυτού του Συνεδρίου, θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη μεταρρύθμιση του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όμως για να υλοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμιστικές τομές, πρέπει να υφίσταται ένα γενικό πλαίσιο

συνεννόησης και σύμπραξης. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, όπως πιστεύουμε στην ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ, που πρέπει να εισαχθεί η απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με την απλή αναλογική θα έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, μειοψηφίες, που έως τώρα δεν είχαν καν βήμα. Θα καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας, κατανόησης, ένα κλίμα αποτροπής ακραίων αυταρχικών μεθόδων. Οι Δήμαρχοι θα επιφορτίζονται να προτείνουν λύσεις ευρύτερης αποδοχής, προς το συμφέρον του πολίτη. Η απλή αναλογική είναι έκφραση της δημοκρατίας στο μέγιστο βαθμό της.

Στην ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ, ως γνήσιοι υπηρέτες του κεντρώου χώρου από διακήρυξης του κόμματος, έχουμε την απλή αναλογική ως σημαία και την υπερασπιζόμαστε με πάθος. Ο κύριος Λεβέντης, από παρελθόντων ετών, υποστηρίζει πως αν υπήρχε η απλή αναλογική στις εκλογές, η χώρα δεν θα χρειαζόταν να περάσει αυτό το σκόπελο. Και επειδή μας διαπνέει και αίσθημα δικαιοσύνης, χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης ως προς αυτή την κατεύθυνση και επιφυλασσόμαστε ως προς το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για να αποφανθούμε.

Εύχομαι το Συνέδριό σας να είναι η σπίθα που θα ανάψει τη φλόγα αλλαγής και ανασυγκρότησης του κράτους.

Θα ήταν άδικο, επειδή ζω στα Ιωάννινα, να μην επισημάνω τη σημαντική δουλειά που γίνεται από τη νυν Δημοτική Αρχή του κυρίου Μπέγκα και προπάντων την καθοριστική συμβολή, την αμέριστη πολυετή προσήλωση στον ηπειρώτικο λαό, του κυρίου Αλέξανδρου Καχριμάνη, Περιφερειάρχη της Ηπείρου.

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μου διαθέσατε, εύχομαι επιτυχή έκβαση στο Συνέδριο, καλή δύναμη.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Δήμου.

Και καλούμε στο βήμα την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για να κάνει τη δική της παρέμβαση, ώστε να βάλουμε τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης, θα έλεγα.

**Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ:** Λίγο κράτος τώρα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Και αμέσως μετά έχουμε την τοποθέτηση του Προέδρου μας για τις συνολικές θέσεις της Αυτοδιοίκησης για το Συνέδριό μας και για το μέλλον.

**Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ:** Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα, μεγάλη τιμή, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την ΚΕΔΕ, όμως ως Ηπειρώτισσα είναι χαρά μου να καλωσορίζω εδώ πολλούς φίλους και πολλούς ανθρώπους με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί στις διαδρομές της Αυτοδιοίκησης.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα ολοκληρώνεται, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες, η τρίτη αξιολόγηση. Η τρίτη αξιολόγηση της χώρας. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι βλέπουμε διέξοδο από την επιτροπεία. Μια επιτροπεία η οποία τόσο επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, και φυσικά άλλο τόσο επηρέασε και τη ζωή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας, κλήθηκε να σηκώσει το φορτίο στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.

Για αυτό το λόγο, για άλλη μια φορά θέλω να εκφράσω και την εκτίμηση και τον σεβασμό μου τόσο σε εσάς όλους, όσο και στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κυρίες και κύριοι, σήμερα που οι προοπτικές εξόδου από την οικονομική καχεξία είναι βάσιμες, δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπεται να εφησυχάσουμε. Τίποτα από όσα έχουν κατακτηθεί δεν είναι δεδομένο, ενώ ακόμα δεν έχουν αρθεί όλοι εκείνοι οι παράγοντες που έπληξαν τα προηγούμενα χρόνια την κοινωνική συνοχή.

Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε τη θεσμική μνήμη, όλα αυτά τα οποία μας οδήγησαν σε αδιέξοδα του πρόσφατου παρελθόντος.

Πρόσφατα είδε το φως της δημοσιότητας η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, με στοιχεία τα οποία ήταν πραγματικά αποκαλυπτικά. Όχι πως δεν τα ξέραμε στη χώρα μας, όχι πως δεν τα λέγαμε, δεν τα βιώναμε, ωστόσο έχει μια σημασία όταν τα διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην αποτίμηση λοιπόν που έκανε, με τίτλο: «Παρέμβαση της Επιτροπής στην ελληνική χρηματοπιστωτική κρίση», αποτυπώνεται πλήρως η αποτυχία των παρεμβάσεων που επιχειρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Θέλω να σας πω ορισμένα αποσπάσματα αυτούσια.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση δεν λάμβαναν υπόψη βασικούς παράγοντες όπου η ίδια η Επιτροπή προσδιόριζε ως αναγκαίους για τον επιτυχημένο σχεδιασμό μιας τέτοια συνολικής μεταρρύθμισης, ήτοι την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας των πολιτών, τη συνέχεια και τη σταθερότητα των μεταρρυθμίσεων. Ήταν δηλαδή παρεμβάσεις αποσπασματικές, αναποτελεσματικές και οριζόντιες. Και όταν ακόμα εφαρμόστηκαν οριζόντια και άδικα μέτρα με πρόσχημα τη μείωση του δημοσιονομικού κόστους, η κατάληξη ήταν η εξής, όπως λέει η Επιτροπή. Η παρασχεθείσα αιτιολόγηση για ορισμένα εξειδικευμένα μέτρα δεν ήταν ικανοποιητική. Συγκεκριμένα η Επιτροπή δεν μπόρεσε να παράσχει ποσοτικές, ποιοτικές αναλύσεις, για τις δύο κύριες πτυχές των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή τη μείωση των απασχολούμενων στο δημόσιο τομέα κατά 150.000 την περίοδο 2011-2015, και την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής αποχώρησης 15.000 υπαλλήλων ως το 2014.

Τι ήταν λοιπόν όλο αυτό που συνέβη; Δεν είναι ευχάριστο που το ακούμε σήμερα, θα προτιμούσαμε να το έχουν σκεφτεί από τότε οι ευρωπαίοι, ωστόσο προφανώς διαπιστώνουμε ότι ήταν μια πολιτική συνειδητή επιλογή μιας ακραία νεοφιλελεύθερης αντίληψης με αυτοσκοπό τη συρρίκνωση και αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Πολιτική κάποιων οι οποίοι τη διατηρούν ακόμη παρ' όλα αυτά, ισχυριζόμενοι ότι το δημόσιο πρέπει να εκχωρήσει τις αρμοδιότητές του στον ιδιωτικό τομέα και ότι αυτό είναι καλύτερο διότι σώζει τον ιδιωτικό τομέα.

Δεν έχουμε τίποτε με τον ιδιωτικό τομέα, όπως δεν έχουμε τίποτα και με το δημόσιο. Το δημόσιο έχει το δικό του προορισμό, ο ιδιωτικός τομέας το δικό του προορισμό και μπορούν να συμβάλλουν και οι δύο ισότιμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Αγαπητοί φίλοι, όλα όσα σας προανέφερα δεν μπορούν όμως να μείνουν στην ασυλία της λήθης, γιατί τότε μόνο θα κατορθώσουμε να αναδείξουμε τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, μιας κοινωνίας που παλεύει για τη δημιουργία και για τη δίκαιη ανάπτυξη.

Και φυσικά κανένας δεν αφουγκράζεται καλύτερα την κοινωνία σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε αυτή λοιπόν πέφτει ο κλήρος να ορθώσει πρώτη το θεσμικό και πολιτικό της ανάστημα, δίνοντας αυτό το νέο παράδειγμα που έχει ανάγκη η χώρα.

Είναι αντιληπτό σε όλους ότι τα περιθώρια για προσωπικές και μικροκομματικές μεθοδεύσεις, έχουν εκλείψει. Μόνος δρόμος για να ολοκληρωθεί η κοινωνική, παραγωγική, πολιτιστική ανασυγκρότηση, είναι η επαγρύπνηση, η μεθοδικότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Η πορεία μου για αρκετά χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είναι και γνωστή σε πολλούς από εσάς, αλλά και σήμερα είτε από το ρόλο του Βουλευτή, είτε αργότερα από το ρόλο του Υπουργού, αφουγκράζομαι βεβαίως όπως πρέπει, όπως είμαστε

όλοι υποχρεωμένοι, τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Προς όφελος αυτών λοιπόν, αλλά και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, κινείται όλο το μεταρρυθμιστικό σχέδιο το οποίο σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Αποστολή μας η ανοικοδόμηση της δημόσιας διοίκησης, μιας διοίκησης η οποία πρέπει να είναι συνεπής με τη συνταγματική της αποστολή. Μιας διοίκησης η οποία θα στηρίζει τις προσπάθειες των πολιτών και των επιχειρήσεων για να δημιουργήσουν. Μιας δημόσιας διοίκησης η οποία θα προσφέρει ανακούφιση και στους πλέον αδύναμους, αλλά και διασφαλίσει ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Είναι για πρώτη φορά και δεν έχει ξανά γίνει, δεν το λέω για να υπερβάλλω, το λέω γιατί είναι όμως μια πραγματικότητα και επειδή έχουν δουλέψει και πολλοί άνθρωποι για αυτό, πρέπει να το πω, ότι για πρώτη φορά σχεδιάστηκε στη χώρα, από τη δική μας κυβέρνηση, από αυτό το Υπουργείο, και από τους προηγούμενους βεβαίως Υπουργούς, ένα τριετές συνεκτικό σχέδιο αποτυπωμένο με πρακτικές, με χρονοδιαγράμματα, ικανό για να αναβαθμίσει τη δημόσια διοίκηση και να παραδώσει στην ελληνική κοινωνία ένα δημόσιο, αυτό που αρμόζει, μετά τη λήξη αυτών των μέτρων, μετά το '19 δηλαδή.

Αυτή η στρατηγική έχει τίτλο και σας έχει παρουσιαστεί, Εθνική Στρατηγική για Διοικητική Ανασυγκρότηση 2017-2019.

Εμπεριέχει λοιπόν όλες εκείνες τις ιεραρχήσεις και τις δράσεις, που θα μας οδηγήσουν σε μια σύγχρονη διοίκηση.

Αρχικά, πρέπει να το θυμίσω, σαν κυβέρνηση, ανατρέψαμε νόμους προκειμένου να αποκαταστήσουμε την επαγγελματική υπόσταση ανθρώπων που εκδιώχθηκαν με βίαιο τρόπο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παραδείγματος χάρη Δημοτικοί Αστυνομικοί. Επίσης, καταργήσαμε πολύ γρήγορα το νόμο για την αυτοδίκαιη αργία.

Παράλληλα, αναπτύξαμε και παρέχουμε μεθοδολογικά και αναλυτικά εργαλεία για την ανταπόκριση του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις σύγχρονες ανάγκες. Με τα νέα ψηφιακά οργανογράμματα, περιγράμματα θέσεων εργασίας για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, αξιολόγηση δομών και βεβαίως αξιολόγηση προσωπικού, χαρτογραφούμε πλήρως τη Δημόσια Διοίκηση και τις δυνατότητές της. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο εξορθολογισμού των δομών, του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των λειτουργιών του Δημοσίου, έτσι ώστε να μπορούμε να εντοπίσουμε κενά, αδυναμίες και ανερχόμενους τομείς της διοίκησης, προκειμένου να προγραμματίσουμε και την περαιτέρω ενίσχυσή τους, όπως οι μελλοντικές προσλήψεις.

Αυτό το σχέδιο – και επειδή εδώ είστε και Δήμαρχοι και πολλοί αυτοδιοικητικοί άνθρωποι – έχει σημασία να το κοιτάξετε με προσοχή, με την έννοια ότι αυτά τα εργαλεία δεν έγιναν για να γίνουν, έγιναν γιατί θα αποτελέσουν βάσεις σε αυτή τη χώρα, βάσεις στη διοίκηση, πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλες οι επόμενες κινήσεις και εκτιμώ για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να χρειαστεί να εκσυγχρονιστεί αυτό το πλαίσιο.

Έτσι λοιπόν, πάνω στα ψηφιακά οργανογράμματα στηρίχτηκε και είναι πια στον αέρα, σε λειτουργία, ο πρώτος κύκλος του ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Με συμμετοχή όσων μέχρι σήμερα, Υπουργείων μόνο, δηλαδή Κεντρικής Διοίκησης, ήταν έτοιμοι, διότι προηγήθηκαν στο να είναι έτοιμοι. Ελπίζω να ακολουθήσει η Αυτοδιοίκηση σύντομα και να μην μείνει για άλλο διάστημα εκτός κινητικότητας. Αλλά πάνω σε αυτό, ξέρετε, τα καινούργια ψηφιακά οργανογράμματα θα αποτυπώνονται για πρώτη φορά αντικειμενικά και αληθινά, πού είναι τα κενά, πού είναι ας πούμε παραπάνω προσωπικό, με ποιες ακριβώς θέσεις, ποια περιγράμματα, τα οποία κατοχυρώνουν και τον εργαζόμενο, διότι δεν τον αφήνουν έκθετο σε αυθαιρεσίες διαφόρων και πάνω σε αυτό θα στηριχτεί σύντομα και η

όλη συζήτηση για το ποιος και πού προσλαμβάνει. Δηλαδή χωρίς τα καινούργια οργανογράμματα, η Αυτοδιοίκηση θα μείνει πίσω από αυτό.

Αυτό λοιπόν το σύστημα υποδεικνύει έτσι ώστε να μπορεί να γίνει για πρώτη φορά ένας αντικειμενικός προγραμματισμός προσλήψεων.

Μέσα σε όλα αυτά, κατοχυρώνεται και η συμμετοχικότητα στη στοχοθεσία των υπηρεσιών, με δημοκρατικούς θεσμούς που αλλάζουν στο σύνολο της αντίληψης, της κουλτούρας της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης σπάει ένα σημαντικό φράγμα αδιαφάνειας και αυτοαναφορικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία, μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής λογοδοσίας αλλά και του αποτελεσματικού ελέγχου της διοικητικής δραστηριότητας.

Θεσμοθετήσαμε ένα καινούργιο σύστημα για μια ανεξάρτητη διοικητική ιεραρχία, εμπιστευόμενοι τον επαγγελματισμό των εργαζομένων και διαμορφώσαμε διαφανείς διαδικασίες επιλογής, ελεγχόμενες από Ανεξάρτητες Αρχές, ΑΣΕΠ, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και λοιπά.

Μία τομή ξεκίνησε επίσης τις τελευταίες μέρες, είναι η τομή του Διοικητικού και Τομεακού Γραμματέα Υπουργείου. Νομίζω ότι είναι μία ουσιαστική αλλά και έντονα συμβολική πράξη απεμπλοκής της Δημόσιας Διοίκησης από τον κομματικό εναγκαλισμό και ξέρετε, αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό, ήταν επιλογή μας.

Παράλληλα με όλα αυτά, επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, τις ενισχύουμε με ψηφιακές υπηρεσίες όλου του Δημοσίου, ιδίως των ΚΕΠ, για να πετύχουμε και βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων και βεβαίως μείωση των φαινομένων διαφθοράς, μείωση της γραφειοκρατίας, με όση εξοικονόμηση πόρων συνεπάγεται όλο αυτό.

Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων των Δήμων.

Η διαδικασία της σύστασης αυτών των μονίμων θέσεων στην Καθαριότητα – θέλω να το πω, παρ’ όλο που το ανέλυσε ο Υπουργός – θέλω να πω ότι είναι μια πράξη που αποδεικνύει ότι μέσα σε δυσκολίες – διότι δεν το είπε ο Υπουργός Εσωτερικών, θα το πω εγώ – έγινε με δυσκολία μεγάλη, αλλά πραγματικά αποτυπώνει και την στόχευσή μας, πώς θέλουμε τις εργασιακές σχέσεις.

Ξέρω ότι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, είναι υποστελεχωμένες. Και εδώ θέλω να το πω άλλη μία φορά καθαρά, γιατί είστε άνθρωποι που είστε αυτοδιοικητικοί, ωστόσο έχετε και σχέσεις, όπως πρέπει να έχετε, όπως πρέπει να έχουμε όλοι, και με κομματικούς μηχανισμούς και σχηματισμούς. Δεν μπορεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή να κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο για υποστελέχωση σε διάφορους κρίσιμους τομείς και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο να κατηγορείται ότι διογκώνει το κράτος, ότι δημιουργεί κομματικό κράτος, πελατειακό κράτος, πράγματα τα οποία με όλα αυτά που σας περιέγραψα αλλά και αποδεικνύονται, διότι δεν είναι λόγια, είμαστε οι μόνοι που έχουμε βάλει τη δουλειά μας, αυτή που έχει γίνει μέχρι σήμερα και αυτή που θα κάνουμε και μελλοντικά, ακριβώς για να φύγουμε από αυτό όλο το μοντέλο του πελατειακού, ρουσφετολογικού, κομματικού κράτους.

Επίσης στηρίζουμε όλη τη συζήτηση και το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά με όλους τους θεσμούς και τους εμπλεκόμενους, στο φιλόδοξο εγχείρημα για την αναθεώρηση του Καλλικράτη, με γνώμονα φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών.

Μέσα σε όλα αυτά, εκτιμώ ότι αξιοποιούμε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανθρώπων που υπηρετούν τόσο στη Διοίκηση, όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ξεκάθαρους όρους διάδρασης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Επίσης ενδυναμώνουμε τις εσωτερικές δημιουργικές, υγιείς δυνάμεις της Διοίκησης και κάνουμε πράξη την κοινωνική λογοδοσία των

υπηρεσιών. Σε ένα πλαίσιο βασισμένο πια στην διαφάνεια, ανοιχτό σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, η ολιστική αναβάθμιση της διοίκησης, προϋποθέτει ως ενεργούς πρωταγωνιστές, τους ανθρώπους της. Οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορούν φυσικά να απουσιάσουν από αυτή την προσπάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν συναρμόδια Υπουργεία, είμαστε ανοιχτοί στην διαμόρφωση του πλαισίου που θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε προτάσεις ουσιαστικές, σε προτάσεις ρεαλιστικές, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης, για την αναβάθμιση που χρειάζεται το μέλλον και φυσικά για την εξυπηρέτηση και προς όφελος των πολιτών αυτής της χώρας. Δεν θέλουμε το παλιό μοντέλο. Θέλουμε καινούργιο μοντέλο, το έχει ανάγκη η κοινωνία, το έχει ανάγκη η χώρα. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε, θέλουμε να προχωρήσουμε.

Με αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Να πούμε ότι έχει έρθει και ο Υπουργός, ο κύριος Πάνος Κουρουμπλής και μόλις ήρθε ο Αντιπρόεδρος και Βουλευτής Β΄ Αθηνών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, όπου θα τον καλέσουμε ευθύς αμέσως να πάρει το λόγο. Γνωρίζοντας ότι υπήρχε και μια καθυστέρηση.

Και κατόπιν θα μιλήσει και ο κύριος Λαφαζάνης, εκ μέρους της ΛΑΕ.

**Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, απολογούμαι για την καθυστέρηση. Δεν οφειλόταν στο αεροπλάνο, οφειλόταν στα αυτοκίνητα, γιατί τα Γιάννενα λόγω της βροχής είχαν πολλή κίνηση. Αλλά πρόλαβα.

Είθισται σε τέτοιου είδους συζητήσεις το ένα κόμμα να επιτίθεται στο άλλο. Δεν είναι μόνο ότι δεν μου πάει πάρα πολύ

στον χαρακτήρα, είναι ότι εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα και τα καλά και τα κακά αυτής της κυβέρνησης. Και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Επομένως, δεν έχω κανένα λόγο από τη δική μου πλευρά να φωτίσω καμία πλευρά, ούτε θετική, ούτε αρνητική.

Δεν παίρνω πίσω οτιδήποτε από όσα έχει πει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, αλλά θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Έτυχε για εμένα, ήμουν τυχερός στη ζωή μου, να μείνω δεκατρία χρόνια στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και να ταξιδέψω σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του. Είναι εξαιρετικά αρνητικό ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν διαδεχτεί η μια την άλλη, αλλά η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη, στις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, είναι πίσω. Και αυτό πρέπει να έχουμε τη στοιχειώδη ειλικρίνεια να το παραδεχτούμε όλοι μαζί, χωρίς ο ένας να κουνάει το δάχτυλο στον άλλον. Γιατί αν κάνουμε αυτή την παραδοχή, νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε και τη σωστή πορεία στη συνέχεια. Χωρίς υπερβολές, χωρίς συνθήματα, χωρίς αερολογία. Άλλωστε αυτή η χώρα είναι θύμα από τη μια πλευρά παλαιοκομματικών αντιλήψεων, και από την άλλη πλευρά της δημαγωγίας και της αερολογίας.

Αυτά είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε, προσπαθώντας να κτίσουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα και μια Αυτοδιοίκηση που θα είναι ισχυρή, οικονομικά αυτοτελής, ευέλικτη, η οποία θα μπορεί πράγματι να υπηρετεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πολίτες.

Επομένως, τούτων λεχθέντων, και με δεδομένο ότι η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρόσφατα στη Λάρισα οργάνωσε το προσυνέδριό της για τα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης και της Αυτοδιοίκησης, και με δεδομένο ότι ο Πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε ο ίδιος σε αυτό το συνέδριο και αποτύπωσε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αυριανή κυβέρνηση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ μετά τις εκλογές για τα θέματα της

Αυτοδιοίκησης, θέλω να σταθώ χωρίς περιπτολογίες σε πέντε-έξι βασικές κατευθύνσεις που για εμάς είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας, σε σχέση με την αποκέντρωση, αλλά και την Αυτοδιοίκηση.

Σε δύο άξονες θα σταθώ. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης και ο δεύτερος άξονας με την ευελιξία και τη διαφάνεια.

Σε σχέση με την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, μιλάμε προφανώς για περαιτέρω ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Σε χώρες όπως η Δανία για παράδειγμα, η παιδεία, η εκπαίδευση στο σύνολό της, ανήκει στην αρμοδιότητα της Τοπικής και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Δεν μπορούμε να πάμε εκεί αύριο το πρωί. Αλλά έχουμε προτεραιότητα την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης και θα ξεκινήσουμε από το πέρασμα της ευθύνης και των πόρων φυσικά, για τα Κέντρα Υγείας και τα Πολυϊατρεία του ΙΚΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα που δείχνει τη βούληση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για ουσιαστική ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης.

Το δεύτερο. Είναι η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης. Είναι κανένας εναντίον της οικονομικής αυτοτέλειας; Κανένας. Πόσο έχουμε πετύχει όλοι μαζί στην ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από πλευράς οικονομικής αυτοτέλειας; Λίγο. Επομένως για εμάς είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν συγκεκριμένοι φόροι, οι οποίοι αυστηρά θα πηγαίνουν στην Αυτοδιοίκηση, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να ξεκινάει με συγκεκριμένες οικονομικές πηγές, έτσι ώστε οι Δήμαρχοι να κάνουν τους λογαριασμούς τους και να προχωρούν μπροστά με συγκεκριμένο προγραμματισμό, και οι πολίτες να ξέρουν, και δεν θέλω να λαϊκίσω εδώ και να έρθω να χαϊδέψω αυτιά, ότι έχοντας οι Δήμαρχοι συγκεκριμένους πόρους, θα είναι στη συνέχεια υπόλογοι απέναντι στους πολίτες τους, διότι

έχουν τα οικονομικά μέσα και επομένως αν τα έχουν τα οικονομικά μέσα θα πρέπει να αποδειχτούν όλοι αντάξιοι των περιστάσεων.

Το τρίτο στο οποίο θέλω να σταθώ έχει να κάνει με την ενίσχυση της αποκέντρωσης. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά πράγματα που μπορεί να γίνουν. Ένα είναι σίγουρο, ότι πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των ΚΕΠ, πρέπει να αυξηθούν τα θέματα για τα οποία βρίσκεται λύση στα ΚΕΠ για τους πολίτες στο επίπεδο του Δήμου τους.

Και το τέταρτο το οποίο μας απασχόλησε πρόσφατα και εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση για αυτό, ακολουθώντας τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, έχει να κάνει με τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τις συμβάσεις παραχώρησης.

Κυρίες και κύριοι, εάν κάτι μπορεί να γίνει φτηνότερα με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εάν κάτι μπορεί να γίνει φτηνότερα με μια σύμβαση παραχώρησης, δεν έχουμε κανένα λόγο με τις ιδεοληψίες μας εμείς στο πολιτικό σύστημα, να φορτώνουμε τους Έλληνες φορολογούμενους και τους δημότες με περισσότερα χρήματα στις πλάτες, με περισσότερους φόρους στις πλάτες, διότι αυτό που πρέπει να μας νοιάζει είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αν είναι φτηνότερο λοιπόν από τον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουμε λόγο να παριστάνουμε την τελευταία σοβιετική χώρα της Ευρώπης. Και αυτό αναφέρεται σε πολλές υπηρεσίες, είτε είναι ο οδοφωτισμός, είτε είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, είτε άλλες δραστηριότητες των Δήμων.

Αυτά είχα να πω σε σχέση με την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης.

Και θέλω να σταθώ με λίγα λόγια και στον δεύτερο άξονα, ευελιξία, διαφάνεια, λογοδοσία.

Η προσπάθεια που θα κάνουμε, διορθώνοντας και λάθη δικά μας και λάθη σημερινά, είναι οι αποφάσεις να λαμβάνονται από ένα μόνο Όργανο, προκειμένου να σταματήσει αυτή η ιστορία από τον Άννα στον Καϊάφα. Έχουμε υπολογίσει ότι μπορεί να περιοριστεί με

αυτόν τον τρόπο ο αριθμός των αποφάσεων κατά 60%. Ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα, ότι για να βγει μια οδική πινακίδα, συναποφασίζουν σήμερα τρία Όργανα. Το Τοπικό Συμβούλιο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ξέρετε σήμερα ότι έχουμε περιττά Όργανα αποφάσεων. Παράδειγμα, τι χρειαζόμαστε λέω εγώ και λέει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τα Τοπικά Συμβούλια στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πράξη, είναι ένας περιττός Βαθμός που μπορεί να ικανοποιεί τους αξιωματούχους αυτών των Τοπικών Συμβουλίων, δυσκολεύει όμως τη λήψη των αποφάσεων. Επομένως, δεν λαϊκίζουμε, μπορεί να στενοχωρούμε κάποιους, αλλά, ξέρετε, καλύτερα να στενοχωρηθούν κάποιοι, παρά να στενοχωριέται το σύνολο των πολιτών, το σύνολο των δημοτών και η χώρα να μένει πίσω.

Δεύτερον. Σε αυτό το πλαίσιο. Λογοδοσία. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι υπόλογη στους πολίτες, μέσω της «Διαύγειας» και μέσω άλλων συστημάτων, που αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, θα κάνουν περισσότερο διαυγές, περισσότερο διαφανές το έργο της κάθε κυβέρνησης. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να είναι και η Αυτοδιοίκηση. Και για αυτό το λόγο προτείνουμε δείκτες αποτελεσματικότητας, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες στο τέλος, να έχουν σαφέστερη εικόνα για το έργο των Δημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων και στην πράξη και με έναν τρόπο αντικειμενικό, να υποβοηθούνται οι πολίτες προκειμένου να στηρίζουν τους καλούς Δημάρχους. Και νομίζω ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας σε τέτοιου είδους ρυθμίσεις, όταν είναι ο κανόνας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Και ένα τελευταίο, σε σχέση με τον ελεγκτικό ρόλο του κράτους. Πρέπει η Κεντρική Διοίκηση να έχει εποπτικό ρόλο σε αυτά που κάνει η Αυτοδιοίκηση; Ασφαλώς. Πρέπει το κράτος να ζαλίζει την Αυτοδιοίκηση και να ζαλίζεται το ίδιο, όπως γίνεται σήμερα; Προφανώς όχι. Τι χρειάζεται όταν ελέγχει το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελέγχει και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

και να ελέγχει στο τέλος και ο κάθε πικραμένος; Εμείς λοιπόν λέμε, έλεγχος μόνο από μία Αρχή. Και αυτό είναι ξεκάθαρη δέσμευση, γιατί μετράμε τα λόγια μας.

Είπα, λοιπόν, για την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, είπα για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση. Επίκεινται δημοτικές εκλογές. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει, νομίζω, τις προθέσεις της. Θέλει να αλλάξει το σύστημα το εκλογικό για τις εκλογές στην Αυτοδιοίκηση. Είναι δικαίωμά της; Είναι δικαίωμά της. Αλλά είναι και δικαίωμά μας να λέμε ότι μετά από την άστοχη κίνηση για την υιοθέτηση της απλής αναλογικής, η οποία μόνο σε ακυβερνησία μπορεί να οδηγήσει αυτό τον τόπο, είναι διπλό λάθος η υιοθέτηση της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και νομίζω ότι είναι τεράστιο λάθος και του ίδιου του Πρωθυπουργού, που μετά βεβαιότητας και σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις στις επόμενες εκλογές θα φύγει, να μας αφήσει πίσω, εκτός από το σύστημα της απλής αναλογικής για την εκλογή της επόμενης κυβέρνησης, και ένα αντίστοιχο σύστημα στην Αυτοδιοίκηση, που μόνο σε μπάχαλο και χάος μπορεί να οδηγήσει τους Δήμους. Σε συναλλαγές και οπισθοδρόμηση.

Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να σκεφτεί ακόμα και σήμερα αυτή την άστοχη πρωτοβουλία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ξέρω τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς, και είναι σαφέστατη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εάν η κυβέρνηση προχωρήσει σε αυτή την άστοχη κίνηση, μια από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνουμε, θα είναι να ανατρέψουμε αυτή τη ρύθμιση και να επαναφέρουμε το σημερινό σύστημα, που αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει σταθερότητα στη διοίκηση των Δήμων.

Κυρίες και κύριοι, αυτά ήθελα να πω από την πλευρά της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Όπως είδατε, απέφυγα χαρακτηρισμούς, έκανα ξεκάθαρους λογαριασμούς μαζί σας, δεν παράστησα τον αλάθητο, ούτε τον εκπρόσωπο του κόμματος των αλάθητων, αλλά

έχω την εντύπωση ότι και η κυβέρνηση θα πρέπει να συναισθανθεί ακριβώς σε ποιο περιβάλλον κινείται, πού οδηγούν οι κινήσεις της και πού κυρίως θα οδηγήσουν οι κινήσεις της, εάν υιοθετήσει το καινούργιο σύστημα που θέλει να υιοθετήσει στους Δήμους.

Δεν είναι κακό να κάνει κάποιος λάθη, κύριε Υπουργέ. Το μεγάλο κακό είναι να επιμένει δογματικά στα λάθη του. Έχετε καιρό λοιπόν να το ξανασκεφτείτε και είμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε καλόπιστα. Βάζοντας πάνω από όλα, την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, για την ξεκάθαρη θέση.

Και να καλέσουμε τον Πρόεδρο της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, όπου κλείνουμε με τον κύριο Λαφαζάνη την ενότητα της τοποθέτησης των κομμάτων και πηγαίνουμε πλέον στις εισηγήσεις των μελών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς.

**Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:** Να σας χαιρετίσω όλους και όλες. Να χαιρετίσω το Ετήσιο Τακτικό σας Συνέδριο, και φυσικά να ευχηθώ μαζί με όλους εσάς ότι το καλύτερο για την Αυτοδιοίκηση, για τους Δήμους μας, για τους πολίτες μας και κυρίως για τη νεολαία.

Δεν θέλω να... είμαι λίγο ανορθόδοξος, αλλά δεν αντέχω στον πειρασμό για τον φίλο μου, τον κύριο Χατζηδάκη, να μη σχολιάσω την αποστροφή του, ο οποίος είδε ότι στην Ελλάδα είναι η τελευταία σοβιετική χώρα.

Κύριε Χατζηδάκη, για αυτό είσαστε εκτός τόπου και χρόνου. Έχετε δει σοβιετική χώρα όπου ο Πρωθυπουργός της πλέκει ύμνους και δίνει γη και ύδωρ στον Τραμπ; Αν έχετε δει, πείτε μου. Έχετε δει σοβιετική χώρα που να ξεπουλάει όλο τον εθνικό πλούτο και όλες τις εθνικές δημόσιες επιχειρήσεις; Έχετε δει; Έχετε δει σοβιετική χώρα που να έχει αυτή την ανεργία, που ξεκινήσατε εσείς και συνεχίζει η δήθεν αριστερή και στην πραγματικότητα δεξιά

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Έχετε δει σοβιετική χώρα να έχει διαλυμένες τις κοινωνικές δομές, όπως είναι διαλυμένες σήμερα στο κράτος και τις διαλύει λόγω ανυπαρξίας χρηματοδότησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; Τα έχετε δει;

Αυτή τη στιγμή δεν κάνω προπαγάνδα υπέρ της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Είχε τεράστια προβλήματα και ειδικότερα προβλήματα δημοκρατίας. Αλλά ορισμένα πράγματα τα είχε κατακτήσει, και ειδικά οι χώρες της Δύσης και της Δυτικής Ευρώπης ιδιαίτερα, όφειλαν πολλά από τις κοινωνικές κατακτήσεις και το κοινωνικό κράτος, στην ύπαρξη της Σοβιετίας. Αλλού πηγαίνει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζηδάκη. Σε έναν ακραίο, αδίστακτο, κυνικό, νεοφιλελευθερισμό, και ένα ξεπούλημα της χώρας, αφού ξεπούλησε πρώτα τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της στον ελληνικό λαό.

Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα έπρεπε να ήταν κεντρικό στο Συνέδριό σας, και θα έπρεπε να απασχολεί όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα θα έλεγα τους Δήμους. Το θέμα των πλειστηριασμών, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των πλειστηριασμών. Κινδυνεύουν τα σπίτια του ελληνικού λαού και οι λαϊκές περιουσίες. Και μη μου πείτε τις ψευτιές που λέει η κυβέρνηση, ότι εγγυάται την πρώτη κατοικία μέχρι 300.000 €. Αυτά να τα πει στους τραπεζίτες, να τα πει στην Τρόικα, και αν θέλει να έχει κάποια εγγύηση για την πρώτη κατοικία, ας προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση.

Κυρίες και κύριοι, οι Δήμαρχοι προασπίσουν τις φτωχές οικογένειες στις πόλεις τους που χάνουν τα σπίτια τους. Δεν μπορεί να είναι ουδέτεροι και να σηκώνουν τα χέρια ψηλά στο όνομα των τραπεζιτών, και για να μειωθεί η ανακεφαλαιοποίηση, αυτός ο φαύλος κύκλος των τραπεζών.

Εν πάση περιπτώσει, στο όνομα των τραπεζών τι άλλο θα γίνει σε αυτή τη χώρα; Άκουσα τη Γεροβασίλη ερχόμενος, γιατί ήρθα σήμερα το πρωί, να μιλάει για το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Παρεμπιπτόντως το λέω αυτό. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό

Συνέδριο. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ξέρετε τι λέει; Ειδικό Δικαστήριο λέει. Αλλά δεν το διαβάζουν καλά, το αποσιωπούν, το κρύβουν. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε μια έκθεση σοκ που υπέβαλλε και εξαφανίστηκε λόγω τραπεζών από τον τύπο και τις τηλεοράσεις, έλεγε ότι το δημόσιο απώλεσε οριστικά, και είναι θέμα κακουργηματικής απιστίας, απώλεσε οριστικά σαράντα δισεκατομμύρια ευρώ από τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και ιδιαίτερα την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση.

Γιατί δεν τα λέτε αυτά, κύριοι της κυβέρνησης; Γιατί στρέφετε δήθεν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου εκεί που σας συμφέρει, στα ανώδυνα και τα δευτερεύοντα; Αυτό είναι η καρδιά της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και το λέω διότι έχει υποβληθεί μήνυση για τη διασπάθιση αυτού του χρήματος.

Και τώρα στο όνομα των τραπεζών και της νέας ανακεφαλαιοποίησης που ετοιμάζουν, θέλουν να λεηλατήσουν και να πετάξουν στο δρόμο χιλιάδες οικογένειες. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό το οποίο πρέπει να εισπραχθεί από τους πλειστηριασμούς μέχρι τέλος 2019; 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτό οι κύριοι των τραπεζών και οι υπάλληλοί τους και όσοι τους εξυπηρετούν, είχαν τα ΜΑΤ χθες στο Ειρηνοδικείο σε έναν πόλεμο πρωτοφανή, χημικό και με γκλομπς και με ξύλο.

Ξέρετε ότι έχω μια μακρά διαδρομή, στους δρόμους ιδιαίτερα. Στους δρόμους. Αυτό το πράγμα είχα να το δω από τα πιο σκοτεινά χρόνια, που έγινε χθες στο Ειρηνοδικείο. Για αυτό καταθέσαμε μήνυση πρωί-πρωί στην Εισαγγελία, και δεν ξέρω, από ότι ακούσαμε, μπορεί να υπάρξει και αυτεπάγγελτη δίωξη.

Πήγαν οι αθεόφοβοι και σε έναν κλειστό χώρο πέταξαν χημικά σε εκατοντάδες πολίτες, κυρίως νέους, που διαμαρτύρονταν για τους πλειστηριασμούς που γίνονταν, πλειστηριασμούς των πενήντα, εξήντα, εβδομήντα τετραγωνικών, αυτοί ήταν, για είκοσι και τριάντα χιλιάδες ευρώ.

Τα λέω αυτά για αυτούς που μιλάνε για τις βίλες. Αυτοί ήταν οι πλειστηριασμοί και πέταξαν τα χημικά μέσα, με αποτέλεσμα λιποθυμίες, άνθρωποι να μην μπορούν να αναπνεύσουν, να στριμώχνονται σε μια κλειστή πόρτα για να βγουν και ευτυχώς που γλιτώσαμε θύματα. Και άκουσον-άκουσον οι αθεόφοβοι τι λένε επίσης. Ότι έγιναν και πλειστηριασμοί. Δεν ξέρω αν είδατε την τηλεόραση; Είδατε την τηλεόραση; Είδατε την αίθουσα του Ειρηνοδικείου; Κατακλυσμένη μέσα από ΜΑΤ. Τρεις επίορκες συμβολαιογράφοι στην έδρα, επίορκες γιατί τις ξέρουμε, κοράκια κανονικά, διότι βγάζουν πολλά λεφτά από τους πλειστηριασμούς, ακόμα και αν δεν γίνουν. Λοιπόν, τρεις επίορκοι, γεμάτο η αίθουσα ΜΑΤ, όλα ΜΑΤ έξω, δεν μπορούσε κανείς ο οποίος ήθελε να κάνει προσφορά να μπει μέσα, δεν ήταν δυνατόν, κάποιος να παρακολουθήσει τη διαδικασία, που έχει ανάγκη τη δημοσιότητα και τη διαφάνεια, δεν μπορούσε να την παρακολουθήσει, και λένε αυτοί οι κύριοι ότι έγιναν πλειστηριασμοί. Είναι πολιτικοί απατεώνες. Για αυτό τους κάναμε τη μήνυση και θα βρεθούν υπόδικοι με κακούργημα για παραπλάνηση και ψεύτικες δηλώσεις και ψεύτικες εκθέσεις.

Νομίζω λοιπόν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς τώρα, καινούργιο κόλπο, που δεν καταλαβαίνει κανείς, με ένα κουμπί θα χάνεται το σπίτι του ή η περιουσία του, νομίζω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να δώσει μεγάλο βάρος.

Οι Δήμαρχοι πρέπει να πρωτοστατήσουν και στα Ειρηνοδικεία και στα συμβολαιογραφικά γραφεία που γίνονται οι πλειστηριασμοί. Να προασπίσουν τους πολίτες τους, τους δημότες τους, να προασπίσουν τις φτωχές οικογένειες. Αυτές τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Να μη γνωρίσει η χώρα τη χαριστική βολή με ένα τρομακτικό ξεσπίτωμα ανά την Ελλάδα, στο όνομα των τραπεζών. Και νομίζω ένα από τα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν ή

τουλάχιστον τα αιτήματα που θα έχει το Συνέδριό σας, είναι η προάσπιση της πρώτης κατοικίας και της λαϊκής περιουσίας.

Να πω και μία κουβέντα για το θέμα της Μάνδρας. Πάνω από 20 νεκροί. Τραγωδία. Από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στη μεταπολίτευση. Δεν μου λέτε, είναι δυνατόν να έχουμε 20 νεκρούς και κανείς να μην παίρνει την παραμικρή ευθύνη; Πώς γίνεται αυτό; Ούτε οι νυν, ούτε οι πρώην. Κανένας. Σε κανένα επίπεδο. Και ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλοί είναι οι Δήμαρχοι, αλλά δεν μπορεί οι Δήμαρχοι, κύριοι, να περιφέρουν τους πολιτικούς σε αυτό το διαπλεκόμενο αλισβερίσι και να τους δείχνουν, υποτίθεται, την τραγωδία όπως γίνεται στη Μάνδρα, όταν δεν έχουν κάνει τίποτα για την πόλη τους.

Δεν μπορεί να μιλάμε για Περιφέρεια, όπου είναι τρεισήμισι χρόνια η νέα Περιφερειακή Αρχή, έχει χρήματα και δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Ξέρουν τι έχει γίνει στη Μάνδρα, ξέρουν την κατάσταση και όμως την αποσιωπούν. Διότι, πάνω από όλα η καρέκλα, οι πελατειακές σχέσεις και η βιτρίνα. Και τα αντιπλημμυρικά δεν φέρνουν ψήφους. Γιατί ο άλλος δεν θα σε ψηφίσει γιατί δεν θα πνιγεί το βράδυ στο σπίτι του. Αυτό το θεωρεί φυσιολογικό να μην πνιγεί. Και όμως τώρα, 20 νεκροί.

Αυτό είναι τεράστιο θέμα, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Τεράστιο θέμα. Διότι ένα πολιτικό σύστημα, είτε είναι στην Αυτοδιοίκηση είτε κεντρικά, χωρίς ειλικρίνεια, χωρίς αξιοπιστία, χωρίς ανάληψη ευθυνών, δεν μπορεί να υπάρξει. Και δεν μπορεί να υπάρξει και χώρα με μέλλον, με ένα τέτοιο αυτοδιοικητικό και πολιτικό σύστημα. Και κάνω έκκληση από αυτό το βήμα, στο όνομα αυτής της αξιοπιστίας, να υπάρξει ανάληψη ευθυνών. Προσωπική ανάληψη ευθυνών. Και να υπάρξουν και οι παραιτήσεις που έχουμε ζητήσει. Παραιτήσεις που αφορούν και τους προηγούμενους και τους σημερινούς.

Τελειώνω με μια κουβέντα, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, βεβαίως όλοι το ξέρετε, είναι το μεγάλο θύμα των μνημονιακών

πολιτικών. Το μεγαλύτερο θα έλεγα, το οποίο έχει συνέπειες, βεβαίως, στην κοινωνία, στον απλό πολίτη και ιδιαίτερα στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα. Αυτή την ώρα, αυτό που βλέπουμε είναι μία άγρια λιτότητα για τη οποία επιμένουν μέχρι το 2021 και για την οποία το μέλλον είναι άδηλον. Μας λένε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια. Καλά, τέτοια κοροϊδία, τόσο αφελείς είναι ακόμα οι Έλληνες, νομίζουν κάποιοι; Να τους πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες; Καλά, το είπε ο Παπανδρέου τότε, όταν έκανε το μνημόνιο, λέει σε ένα χρόνο θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. 2010, πόσο έχουμε τώρα; Μπαίνουμε στο 2018. Ακόμα βγαίνουμε από το μνημόνιο. Δεν βγαίνεις από το μνημόνιο και δεν είναι η ώρα να εξηγήσω ότι όλα τα δεδομένα, οικονομικά και κοινωνικά, δεν οδηγούν στην έξοδο, αλλά σε νέα παράταση.

Αλλά και αν βγει η χώρα, θα βγει τυπικά, για προπαγανδιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους. Διότι η δέσμευση θα είναι σκληρή και θα είναι δέσμευση δεκαετιών, δέσμευση αιώνα. Και θα αφορά αυτή η δέσμευση ήδη τα μέτρα μέχρι το 2022, τα οποία έχουν περιληφθεί στο 3<sup>ο</sup> μνημόνιο. Θα αφορά το 2%, πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060. Θα αφορά κηδεμονία και επιτροπεία μέχρι να αποπληρώσουμε το 70% του μνημονιακού χρέους. Αυτά όλα δεν τελειώνουν το 2018. Αρχίζει μια νέα περίοδος, επίπονη, σκληρή, μια περίοδος δήθεν ανάπτυξης, η οποία θα επιδεινώνει συνεχώς τα προβλήματα.

Εμείς έχουμε εναλλακτική λύση και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θέλουμε να έχει άλλο χαρακτήρα, να είναι μια Αυτοδιοίκηση με όραμα, με συλλογικότητα. Κύτταρο πραγματικό συμμετοχής, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας εναλλακτικής κοινωνικής προοπτικής. Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι μεσίτες, να κάνουν το μεσιτικό γραφείο. Δεν μπορεί να είναι υπάλληλοι ή θεραπεινίδες των εργολάβων. Δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να είναι έμποροι που πουλάνε και

ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες. Δεν μπορεί να είναι κλειστοί και έμφοβοι απέναντι στην κοινωνία που αντιπροσωπεύουν.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει η ατμομηχανή για μια νέα Ελλάδα, για μια διαφορετική εναλλακτική πολιτική, κοινωνική προοπτική. Αυτή την Αυτοδιοίκηση εμείς υπηρετούμε και αυτή την Αυτοδιοίκηση θέλουμε. Για αυτή την Αυτοδιοίκηση αγωνιζόμαστε. Και αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα διεξόδου από τα μνημόνια και από τα μνημόνια...

**Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:** Μπράβο.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ελάτε, κύριε Χατζηδάκη, παρακαλώ, να ολοκληρώσει.

**Δ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ:** Μπράβο, κύριε Δήμαρχε, αλλά πρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα τον συνομιλητή σας και χωρίς προκατάληψη. Εγώ είπα, εμείς αγωνιζόμαστε για αυτή την Αυτοδιοίκηση, δεν είπα ότι εσύ αγωνίζεσαι για κάτι το διαφορετικό ή ο άλλος ή ο άλλος. Είπα ότι εμείς αγωνιζόμαστε. Εδώ έπρεπε να συμφωνήσεις μαζί μου και να επικροτήσεις και να χειροκροτήσεις, πέρα από ιδεολογικά και πολιτικά σύνορα. Αυτό έπρεπε να γίνει.

Εδώ δεν κάνω, κύριε Δήμαρχε, μία κομματική κατάθεση. Κάνω μία κατάθεση ψυχής, εγώ πιστεύω ότι είναι εθνική η τοποθέτησή μας, κοινωνική η τοποθέτησή μας και είναι αυτή που επιβάλλεται να γίνει για μια Ελλάδα που πρέπει να γίνει βιώσιμη, μια Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών μας. Αν συνεχίσουμε το δρόμο που βαδίζουμε, δεν έχουμε απολύτως κανένα μέλλον.

Και ο δρόμος που θέλουμε για να έχει μέλλον, δεν μπορεί να είναι κάτω από τη γερμανική μπότα, κυρίες και κύριοι. Γιατί αυτό γίνεται τώρα. Θα πρέπει να βάλουμε το εθνικό μας νόμισμα προτεραιότητα, να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες, να διεκδικήσουμε την διαγραφή του χρέους, να περάσουμε σε μια πολιτική σεισάχθειας για τα ιδιωτικά χρέη, και μια σειρά άλλα μέτρα, τα

οποία έχουμε διατυπώσει, ριζοσπαστικά, αλλά θα γίνουν. Και να ξέρετε ότι θα γίνουν έτσι και αλλιώς. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Το θέμα είναι να γίνουν, με πρόγραμμα, με σχέδιο και με μια κυβέρνηση ικανή να τα φέρει σε πέρας, που θα έχει όραμα και νέα κοινωνική προοπτική.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Πρόεδρο για την παρουσία του, για την τοποθέτησή του και για τις θέσεις που εξέφρασε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί σύνεδροι, θα ακολουθήσει η κεντρική εισήγηση του Προέδρου μας, του κυρίου Πατούλη, στη συνέχεια θα υπάρξει 1 ώρα διάλειμμα και ξεκινάμε με τις παρατάξεις, τους επικεφαλής, για τις θέσεις οι οποίες θα ακουστούν μέχρι το απόγευμα.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι.

Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή ότι ειπώθηκαν από τους Υπουργούς, τους επικεφαλής ή τους εκπροσώπους των κομμάτων και προφανώς θεωρούμε ότι η παρουσία τους σήμερα εδώ όλων, στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δεν οφείλεται σε λόγους εθιμοτυπίας, αλλά θα αποτελέσει την αφετηρία για να γίνει ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και των κεντρικών εξουσιών.

Και ελπίζω πραγματικά η συνεργασία αυτή να δώσει ώθηση σε έναν ουσιαστικό διάλογο, που θα οδηγήσει επιτέλους στην Μεταρρύθμιση, την πολυπόθητη Μεταρρύθμιση του κράτους, της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Μεταρρύθμιση με άξονα την αποκέντρωση και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας σε αυτήν την αίθουσα που να μην πιστεύει ότι έφτασε πλέον η ώρα να δομήσουμε από την αρχή, το νέο μοντέλο οργάνωσης του κράτους μας. Είναι η μόνη επιλογή που έχουμε, αν θέλουμε να

αντιμετωπίσουμε την κρίση. Γιατί πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε άλλο χρόνο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε απαθείς να εγκαταλείπουν την Ελλάδα τα καλύτερα και πιο νέα μυαλά της, η νέα γενιά μας, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει καμία ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε την πατρίδα μας να φθίνει δημογραφικά και να μην κάνουμε τίποτα απολύτως για αυτό. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε η φτώχεια να στερεί από όλο και περισσότερους Έλληνες την αξιοπρέπεια και το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο να υπονομεύεται συστηματικά, η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και να υπονομεύεται μάλιστα, από εκείνους που ευθύνονται για αυτήν. Να υπονομεύεται από την απουσία πολιτικής συναίνεσης στον τρόπο αντιμετώπισής της. Να υπονομεύεται από την προσπάθεια συγκάλυψης και μετατόπισης των ευθυνών. Να υπονομεύεται από το λαϊκισμό, δεξιό και αριστερό, που επικρατεί πολλές φορές στη σημερινή πολιτική ζωή του τόπου. Να υπονομεύεται από την μικροκομματική θεώρηση των κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, το κράτος μας .

Ο λαϊκισμός και η μικροκομματική λογική, ευθύνονται για τη ματαίωση κρίσιμων κι αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που μπορούν να βγάλουν την Ελλάδα από το σημερινό τέλμα. Ευθύνονται για το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας, που έχει δηλητηριαστεί από ψέματα, δημαγωγίες, θεωρίες συνωμοσίας, τυχοδιωκτικές συμπεριφορές, σε μια περίοδο που η ενότητα του λαού μας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία.

Ευθύνονται που το κράτος μας εξακολουθεί να παραμένει προσκολλημένο σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο λειτουργίας συγκεντρωτικού σχεδιασμού, το οποίο υπάρχει για να υπηρετεί όχι το συμφέρον των πολλών, αλλά τις επιδιώξεις μιας μικρής γραφειοκρατικής, πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας.

Ευθύνονται τέλος για την καθυστέρηση στην εφαρμογή ορθολογικών πολιτικών, για την εξυγίανση της οικονομίας.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η Ελλάδα της δημοκρατικής διακυβέρνησης χρειάζεται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα στηρίζεται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται μια αναδόμηση από τα πάνω προς τα κάτω, ένα νέο μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διακυβέρνησης, με ισχυρή την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ουσιαστική αποκέντρωση.

Στη σημερινή συγκυρία είναι απαραίτητη μια μεγάλη αλλαγή. Μια αλλαγή που θα λάβει υπόψη της τις εμπειρίες που αποκομίσαμε τα τελευταία 40 τουλάχιστον χρόνια, διάστημα όπου ο τόπος μας κυβερνήθηκε με τα γνωστά αποτελέσματα, όχι από μια ισχυρή Αυτοδιοίκηση, αλλά από μια ισχυρή κεντρική εξουσία και με μια λογική συγκεντρωτικού σχεδιασμού.

Η βαριά κληρονομιά του χρέους που μας ταλαιπωρεί σήμερα και ακούμε διάφορους και διάφορα, ποιος θα φέρει τη μαγική λύση, θα ταλαιπωρεί, προφανώς, τις μελλοντικές γενιές και είναι αποτέλεσμα, είναι αποτέλεσμα, αυτού του ανορθολογιστικού τρόπου που κυριάρχησε.

Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να εμπιστευτούμε το εγχείρημα της εξόδου της κοινωνίας και της πατρίδας μας από την κρίση, σε λογικές και σε πρόσωπα που προφανώς δημιούργησαν την κρίση. Δεν είναι δυνατόν να εμπιστευτούμε ξανά, συνταγές και μοντέλα που απέτυχαν. Κατά την άποψή μας, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε. Το κράτος. Τις πολιτικές μας. Τις ζωές μας. Για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας.

Η Αυτοδιοίκηση είναι πλέον έτοιμη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες. Για να κτίσουμε όλοι μαζί, την Ελλάδα από την αρχή. Πλέον έφτασε η ώρα για την επανάσταση του αυτονόητου, η ώρα να επικρατήσει επιτέλους η απλή λογική.

Για εμάς κυρίες και κύριοι, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προχωρήσει μια ουσιαστική αναδιανομή πόρων και αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του κράτους. Πρέπει επιτέλους το κεντρικό κράτος να αποφασίσει να μεταβιβάσει εδώ και τώρα ευθύνες, πόρους, αρμοδιότητες, προς την Αυτοδιοίκηση.

Για εμάς είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι αποφάσεις για κρίσιμα ζητήματα να λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τις τοπικές κοινωνίες, αφού είναι δεδομένο πως οι τοπικές Αρχές γνωρίζουν καλύτερα τα προβλήματα και μπορούν να σχεδιάσουν πιο εύκολα και να υλοποιήσουν πιο γρήγορα τις όποιες λύσεις απαιτούνται.

Για εμάς είναι αυτονόητο ότι πρέπει οι Δήμοι να έχουν την ευθύνη για το προσωπικό τους. Πρέπει οι Δήμοι να αποφασίζουν, με βάση τις ανάγκες τους, που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα, με βάση τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες, που οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα, πόσο προσωπικό χρειάζονται και για ποιο και πόσο χρονικό διάστημα το χρειάζονται.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να μας εγκρίνει ο εκάστοτε Υπουργός, ο κάθε Υπουργός, Εσωτερικών ή και άλλοι, πόσους θα προσλάβουμε; Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί πρέπει να αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός και να μας υποχρεώνει με νόμο για το πώς, εάν θα ανανεώσουμε ή όχι τις συμβάσεις με τους εργαζόμενούς μας. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν πρέπει ο κάθε Δήμαρχος, ο Δήμαρχος, Δήμος – κράτος, όπως έτσι ξεκίνησε ο τρόπος διοίκησης. Πρώτα ήταν οι Δήμοι – κράτη, μετά οι χώρες και μετά τα υπόλοιπα. Και βέβαια, θα έλεγα ότι δεν αντιλαμβανόμαστε αν αποφασίζει ο Δήμαρχος αν θα δεχθεί ή θα απορρίψει το αίτημα μετακίνησης υπαλλήλου του σε κάποια άλλη θέση, σε άλλο Δήμο ή φορέα του κράτους και δεν πρέπει να είναι αυτονόητο ότι θα έχουμε εμείς τον κρίσιμο και τελευταίο λόγο όταν αυτή η μετακίνηση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών μας.

Δεν αντιλαμβανόμαστε με ποια λογική και με ποια πολιτική νομιμοποίηση μπορεί να αποφασίζει όποιος Υπουργός αν θα καταργήσει εν μια νυκτί, κρίσιμες για τις τοπικές μας κοινωνίες δημοτικές υπηρεσίες, όπως είναι οι δημοτικοί αστυνόμοι ή οι σχολικοί φύλακες, χωρίς προηγουμένως να έχει τη σύμφωνη γνώμη μας. Δεν είναι αυτονόητο ότι για τόσο σοβαρές αποφάσεις, πρέπει να είναι καθοριστική και αποφασιστική η γνώμη των Δήμων και των αιρετών τους Διοικήσεων;

Είναι η δεν είναι, λοιπόν, απαραίτητη μια μεταρρύθμιση, που να διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, θα λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο, που θα διασφαλίζει αφενός την πολιτική τους νομιμοποίηση, αφετέρου τα συμφέροντα των πολιτών;

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί θα πρέπει ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών ή Εσωτερικών να αποφασίζει για το αν θα μας αυξήσει ή θα μας μειώσει τους ΚΑΠ, όταν το ποσό που δικαιούνται οι Δήμοι είναι απολύτως ξεκαθαρισμένο, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μας έχει απαντήσει ακόμη κανένας εκπρόσωπος της κεντρικής εξουσίας, με ποιο δικαίωμα το κεντρικό κράτος σφετερίζεται τα χρήματα των πολιτών και τα διαχειρίζεται με τρόπο που παραβαίνει συνεχώς τις συνταγματικές πρωτίστως αρχές που οριοθετούν την έννοια και το ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Για εμάς, η επανάσταση του αυτονόητου επιβάλλει την πιστή εφαρμογή των νόμων και όχι την επιλεκτική. Για εμάς, αυτονόητο είναι ότι το κεντρικό κράτος οφείλει να είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του, όπως απαιτεί να είναι συνεπείς και οι πολίτες απέναντι σε αυτό.

Για εμάς επίσης κυρίες και κύριοι σύνεδροι, είναι αυτονόητο να έχουν οι Δήμοι κυρίαρχο κι αποφασιστικό ρόλο στο σχεδιασμό των έργων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. Είτε αυτά λέγονται ΕΣΠΑ, είτε λέγονται Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί πρέπει να παρακαλάμε έξω από τα γραφεία των Υπουργών, ή των Περιφερειάρχων. Αυτή είναι η δουλειά μας; Για να μας χρηματοδοτήσουν ένα σχολείο, μια πλατεία ή μια παιδική χαρά. Δικά τους είναι τα χρήματα; Από το σπίτι τους τα έφεραν; Δικά μας είναι τα χρήματα, ανήκουν σε όλους τους Έλληνες.

Και αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο. Να έχουμε λόγο και ρόλο στη διαχείριση των χρημάτων μας. Δεν θεωρούμε ότι είναι ούτε πιο ικανοί οι Υπουργοί, ούτε οι Περιφερειάρχες, από τους Δημάρχους. Είναι όλοι ικανοί, αν θέλουν πραγματικά την εθνική προσπάθεια να πάει μπροστά. Τελεία και παύλα.

Εμείς δεν πιστεύουμε ούτε σε πασάδες, ούτε σε εμίρηδες, προφανώς. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε υποστεί τις συνέπειες, εάν κάποιος Δήμαρχος θεωρήσει ότι αδικείται από ένα Περιφερειάρχη, να είναι στη black list. Λες και η διαδικασία αφορά τον έναν παντοκράτορα. Ακριβώς για αυτό, το είπα και το ξαναλέω. Οι Περιφερειάρχες αποτελούν έναν βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και της αυτοδιοικητικής προσπάθειας. Αρκεί οι αποφάσεις τους να είναι δίκαιες, να ελέγχονται και προφανώς να είναι γρήγορες και να μην αδικείται καμία περιοχή, ανεξάρτητα αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί τον Δήμαρχο. Διότι αυτό το bullying υπάρχει πανελλαδικώς. Όποιος Δήμαρχος υπέστη το bullying, ήταν γιατί ακριβώς θεώρησε ότι είπε φωναχτά την αδικία του. Είμαι σίγουρος ότι ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ δεν θέλει και δεν μπορεί να μην έχει τέτοιες εικόνες, αλλά υπάρχουν αυτές οι εικόνες στην πανελλαδική μας έρευνα.

Για εμάς είναι αυτονόητο να μην υπάρχει πολιτική δύο ταχυτήτων για το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν αντιλαμβανόμαστε, γιατί πρέπει οι βουλευτές, τους οποίους εκτιμούμε, συμπαθούμε και αποτελούν τον πυλώνα της δημοκρατίας μέσα από το κοινοβούλιο, να αντιμετωπίζονται με καλύτερους όρους από τους Δημάρχους;

Δεν αντιλαμβανόμαστε, τι περισσότερο προσφέρουν και πόσο μεγαλύτερες ευθύνες έχουν για να αμείβονται με υψηλότερους μισθούς σε σχέση με τους Δημάρχους που διαχειρίζονται προϋπολογισμούς δεκάδων εκατομμυρίων, που δεν έχουν κανένα, εάν θέλετε, προμαχώνα μπροστά τους, μέσα από την διαδικασία της βουλευτικής ή υπουργικής ασυλίας και βέβαια, θα έλεγα, ότι τίθεται σε αργία, εφόσον δεν έχει υπάρξει ακόμα και πρωτόδικη δικαστική απόφαση, σαν να είναι ο κλέφτης και να μην έχει το δικαίωμα του τεκμηρίου της αθωότητας.

Εγώ λοιπόν προκαλώ, βγάλτε τις βουλευτικές και υπουργικές ασυλίες και όταν και εσείς δεν έχετε το δικαίωμα της αθωότητας, τότε πάμε όλοι μαζί, με ισότιμο τρόπο και όχι με επιλεκτικό τρόπο.

Δεν αντιλαμβανόμαστε τι περισσότερο προσφέρουν και πόσο μεγαλύτερες ευθύνες έχουν από τους Δημάρχους, ώστε ένας Δήμαρχος να παραιτείται αν θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για έναν βουλευτή που θέλει να είναι υποψήφιος Δήμαρχος.

Δεν αντιλαμβανόμαστε, τέλος, γιατί πρέπει να μπει όριο θητειών στους Δημάρχους, όταν δεν ισχύει κάτι αντίστοιχο με το όριο των θητειών στους βουλευτές.

Ότι ισχύει για τους βουλευτές, θα ισχύσει και για τους Δημάρχους. Αυτή είναι η δημοκρατία, αυτό πρέπει να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή για αυτούς που έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι μέσα από τη νομοθετική και εκτελεστική δημοκρατία.

Δεν αντιλαμβανόμαστε πώς μπορεί σε μια δημοκρατία το πολιτικό προσωπικό να αντιμετωπίζεται με άλλα κριτήρια σε μια σειρά από ζητήματα πέραν του μισθολογικού, όπως π.χ. του συνταξιοδοτικού. Οι Δήμαρχοι πρέπει να γυρίσουν μισθολογικές, συνταξιοδοτικές αποζημιώσεις. Οι βουλευτές, τους χρωστάνε κιόλας. Αυτά θα πρέπει να τελειώσουν, εάν θέλουμε πραγματικά να πάμε σε μια άλλη Ελλάδα.

Και βέβαια, για εμάς, κυρίες και κύριοι, είναι αυτονόητη ανάγκη να διασφαλίσουμε την κοινωνική ειρήνη και την πολιτική σταθερότητα των τοπικών μας κοινωνιών. Και αυτό το έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, αφενός γιατί ως θεσμός διαθέτουμε κουλτούρα συνεννόησης και συναίνεσης. Αφετέρου, γιατί συμπεριφερόμαστε με βάση τις ανάγκες των πολιτών, από τους οποίους κρινόμαστε καθημερινά, μέσα στην πόλη, μέσα σε οποιαδήποτε κοινωνική ή άλλη πολιτική μας ζωή. Είμαστε ο θεσμός που διαθέτει τη μέγιστη αποδοχή των κοινωνιών των πολιτών, είτε αυτό αρέσει σε κάποιους, είτε όχι.

Για αυτό έχουμε μάθει να λειτουργούμε σεβόμενοι τις αρχές της αντιπροσωπευτικότητας και της αναλογικότητας. Να υλοποιούμε τις αποφάσεις των πλειοψηφιών, σεβόμενοι όμως πάντοτε και τις απόψεις των μειοψηφιών. Και αυτό δεν είναι ζήτημα εκλογικού συστήματος, δεν είναι ζήτημα απλής αναλογικής. Είναι ζήτημα απλής λογικής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο πάνε μπροστά οι κοινωνίες. Με λογική και συναίνεση. Στοιχεία που λείπουν από το κεντρικό, μέχρι στιγμής, πολιτικό σύστημα. Γιατί παρά τα όσα αρνητικά μπορεί να έχει το σχετικά πλειοψηφικό σύστημα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, έχει καταφέρει να διασφαλίσει την κυβερνησιμότητα των Δήμων μας. Και μάλιστα σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Φαντάζεστε με αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη χώρα, να μην υπάρχει σταθερότητα κάτω στις τοπικές κοινωνίες; Θα υπήρχε σίγουρα πρόβλημα, να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε πιο δυνατά, πιο αποδοτικά, προς όφελος των πολιτών.

Για εμάς ζήτημα προτεραιότητας είναι το πώς θα μπορούμε να κάνουμε έργα, να χρηματοδοτηθούμε στις κοινωνικές μας δομές και τις υπηρεσίες. Να κατασκευάζουμε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές. Αυτή η αυτονόητη ανάγκη θα πρέπει να αποτελεί και αυτονόητη προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση του κράτους. Η

αλλαγή του εκλογικού συστήματος, δεν συνιστά μεταρρύθμιση σε κανένα μέρος του κόσμου. Πουθενά δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που λέει είναι το εκλογικό σύστημα. Και δεν θα αποτελέσει μεταρρύθμιση, κατά την άποψή μου, ούτε στην πατρίδα μας. Είναι εμμονή και όχι ανάγκη.

Αντίθετα, ανάγκη και αυτονόητη προτεραιότητα είναι ότι πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουν μια και καλή, οι αρμοδιότητες μεταξύ όλων των φορέων του κράτους. Να ξέρουμε όλοι από την αρχή, ποιος είναι, τι κάνει.

Η πρόσφατη τραγωδία στη Μάνδρα, αλλά και στα Μέγαρα, και είχε δίκιο ο Δήμαρχος, το πρωί που με βρήκε, Μεγάρων, ότι λέμε για την Μάνδρα, προφανώς, γιατί εκεί υπήρχαν 23 συνάνθρωποί μας που έχασαν τη ζωή τους. Προφανώς όμως, αφορά και τα Μέγαρα και μια ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου η Περιφέρεια μήνυσε τον εαυτό της και στη συνέχεια κρύφτηκε πίσω από το Δασάρχη, ως δικαιολογία για την απραξία, προφανώς όχι μόνο τη δικιά της, της Περιφέρειας εννοώ, αλλά ως δικαιολογία του κεντρικού κράτους από την αρχή έριχνε την ευθύνη στην Αυτοδιοίκηση γενικά, ότι οι Δήμοι έτρεχαν να διαχειριστούν την τραγωδία τοπικά, ενώ είναι μια κατάσταση που πρέπει να μας κινητοποιήσει και να μας διδάξει.

Αν δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους νεκρούς, οφείλουμε να δράσουμε άμεσα. Αυτή η αυτονόητη ανάγκη, να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι και ευθύνες, πρέπει επιτέλους να ικανοποιηθεί. Και είναι τώρα η κατάλληλη περίοδος. Υπάρχει ιστορική ευκαιρία και ιστορική ευθύνη, κύριε Υπουργέ.

Κυρίες και κύριοι, η κρίση ανέδειξε το δομικό πρόβλημα της χώρας μας. Η ανάκαμψη και η ανάπτυξη δεν μπορεί να έρθει, όσο υπάρχει συγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων και εξουσιών το συγκεντρωτικό κράτος. Χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης της χώρας, ένα νέο μοντέλο φορολογικής πολιτικής, με φορολογική αποκέντρωση,

αναβαθμισμένο ρόλο της Αυτοδιοίκησης σε κρίσιμες αρμοδιότητες, όπως ο χωρικός σχεδιασμός, που αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων.

Αλλά και η Πρωτοβάθμια υγεία και εκπαίδευση, το είπατε, ότι υπάρχει στο σχεδιασμό των κομμάτων και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, αν άκουσα καλά. Και άκουσα καλά. Αλλά και σε άλλες, όπως είναι οι αρμοδιότητες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ασκούνται από τους Δήμους.

Γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά που ζητούμε να αλλάξουν, απαιτούν αλλαγή του Συντάγματος. Η μεταρρύθμιση στο κράτος, πρέπει να συνοδευτεί από τη συνταγματική αναθεώρηση. Και οι Δήμοι της χώρας μπορούν να αρθρώσουν έναν επιστημονικά και τεχνοκρατικά τεκμηριωμένο πολιτικό λόγο για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Έχουμε ήδη εκπονήσει μέσα από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ΙΤΑ, μια σειρά από μελέτες πάνω σε πολλά ζητήματα, μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων και ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που έχει ανάγκη η χώρα. Διαθέτουμε θέσεις και απόψεις, αλλά και γνώση από πρώτο χέρι των ζητημάτων.

Για αυτό και μας ενοχλεί, μας ενόχλησε, θα πω, όχι για κανέναν άλλο λόγο, το γεγονός πως η σημερινή κυβέρνηση επέλεξε να μην εκπροσωπείται η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή που δημιούργησε για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια επιλογή που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αλαζονεία και το μιθριδατισμό της κεντρικής εξουσίας απέναντι στο θεσμό μας. Πώς αλλιώς κανείς να το εξηγήσει ότι στο αυτονόητο δεν είναι εκείνοι που τους αφορά μια οποιαδήποτε συνταγματική αναθεώρηση μέσα από τη γνώση και μέσα από τον εθνικό τρόπο του σκέπτεσθαι.

Δεν μπορεί όμως να αφηθεί αυτό το σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον της πατρίδας μας, στην καλή θέληση της κεντρικής κυβέρνησης και της Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Που

δεν τις αμφισβητούμε, προφανώς, αλλά είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε οι Δήμοι και ρόλο και λόγο. Και θα τον έχουμε. Να είστε σίγουροι ότι η ενότητα της Αυτοδιοίκησης θα είναι εκείνη που θα οδηγήσει τελικά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εάν αυτές δεν οδηγηθούν μέσα από τις αποφάσεις των κεντρικών κυβερνήσεων.

Αν θέλουμε να υπάρξει πραγματικά μια ουσιαστική, δομική αλλαγή στη χώρα και όχι μια από τα ίδια, πρέπει ενωτικά να δράσουμε προφανώς.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι, η θέση της ΚΕΔΕ είναι ξεκάθαρη. Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσει επιτέλους μια μεταρρύθμιση η οποία θα καταστήσει την Αυτοδιοίκηση βασικό πυλώνα της νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Για εμάς η Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει ο γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου κράτους ανάπτυξης, που θα προωθεί την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Ευρώπης. Το ακούσαμε και από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης και σήμερα, από τον Frederic Vallier. Σε όλη την Ευρώπη, ο ρόλος των Δήμων στην ανάπτυξη, είναι θεμελιώδης. Η αποκέντρωση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ευημερία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Αυτό πρέπει να γίνει και στη χώρα μας. Ήρθε η ώρα να δώσουμε στις τοπικές κοινωνίες τη δύναμη αλλά και την ευθύνη να διαμορφώνουν οι ίδιες το μέλλον τους.

Σε αυτή τη συγκυρία, το Συνέδριό μας αποτελεί την ευκαιρία αφενός για να προβάλλουμε τις πολιτικές θέσεις και προτάσεις μας πάνω στα ζητήματα της Μεταρρύθμισης, αλλά και σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Αφετέρου, να αναδείξουμε το σημαντικό έργο που επιτελούν οι Δήμοι μας όλα αυτά τα χρόνια για να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.

Κυρίες και κύριοι, όλα όσα σας ανέφερα παραπάνω και αποτελούν στοιχεία της επανάστασης του αυτονόητου και της απλής λογικής, καθορίζουν το πλαίσιο που κινηθήκαμε ως ΚΕΔΕ τα τελευταία 2,5 χρόνια, για να φέρουμε την Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού και τις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών, στην πρώτη γραμμή.

Τα τελευταία χρόνια, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και όλο το Συμβούλιο προφανώς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που καθιστούν την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή των εξελίξεων. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για να σταματήσει επιτέλους η υποχρηματοδότηση των Δήμων μας. Δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να ενισχύσουμε την οικονομική μας ανεξαρτησία. Αντισταθήκαμε αποτελεσματικά δύο φορές, στη δέσμευση των ταμειακών μας διαθεσίμων. Είμαστε ο μόνος θεσμός του κράτους που λειτουργεί δημιουργώντας πλεονάσματα, συμβάλλοντας στην επίτευξη του εθνικού στόχου για δημοσιονομική εξυγίανση.

Για το λόγο αυτό διεκδικούμε να μπει ένα τέλος τη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. Για αυτό και αντιδράσαμε και αντιδρούμε στα όσα προβλέπει για την Αυτοδιοίκηση ο προϋπολογισμός του 2018, αφού παρά την οριακή αύξηση των ΚΑΠ, ζητούν από τους Δήμους την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων πλεονασμάτων. Ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στην απόδοση των παρακρατηθέντων και τη μεγάλη μείωση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις.

Η Αυτοδιοίκηση για μια ακόμη φορά, χρόνια, καλείται να σηκώσει το βάρος της επίτευξης του δημοσιονομικού πλεονάσματος, όταν το υπόλοιπο κράτος εξακολουθεί να παράγει ελλείμματα, ενώ οι δαπάνες για επενδύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπεται να μειωθούν και περαιτέρω, κατά 335 εκατομμύρια ευρώ.

Για αυτό, ψηλά στην ατζέντα μας είναι η ισότιμη πρόσβασή μας, στα χρήματα του ΕΣΠΑ. Η άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, η φορολογική

αποκέντρωση. Η ενίσχυση των ορεινών και νησιωτικών Δήμων και των Δήμων που έχουν σημαντικά προβλήματα, των οποίων διεκδικήσαμε και πετύχαμε την οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πετύχαμε να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της λειτουργίας και τη χρηματοδότηση των κοινωνικών μας δομών και προγραμμάτων, για να στηρίξουμε τη δύσκολη καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων συμπολιτών μας.

Εξασφάλισαμε την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με χαμηλό επιτόκιο και σε βάθος 35 ετών. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να αποδοθεί στους Δήμους το 20% των πόρων του Πράσινου Ταμείου, για να συγκεντρωθούν από τη νέα γενιά νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων μας, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους. Διότι πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοί μας καταβάλλουν στην πλειοψηφία τους το καλύτερο δυνατό απόθεμα που έχουν από την παραγωγικότητά τους.

Υποστηρίξαμε την υιοθέτηση μιας σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και σύγχρονο και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων. Πετύχαμε να επεκταθεί το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε όλους τους Δήμους. Προβάλλαμε μια σειρά από διεκδικήσεις όσον αφορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Δήμων στα ζητήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, της ανακύκλωσης, της προστασίας του περιβάλλοντος.

Υλοποιήσαμε δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την πρόληψη της υγείας. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή όποτε

χρειάστηκε, για να συνδράμουμε το έργο των Δήμων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Οι Δήμοι και οι τοπικές μας κοινωνίες σήκωσαν το βάρος διαχείρισης του προσφυγικού. Το αναδείξαμε. Συμβάλλαμε αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του, παρά την απουσία εθνικού καταρχήν σχεδιασμού και ουσιαστικής στήριξης από το κεντρικό κράτος. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μετανάστες έρχονται και έχουν καθηλώσει μεγάλες νησιωτικές περιοχές. Πρέπει να το πούμε ότι μέχρι εδώ και δεν πάει άλλο. Και νομίζω ότι, κύριε Χατζηδιάκο, που έχετε στείλει και μία επιστολή ως ΠΕΔ, έχετε την πλήρη στήριξη όλων των συνέδρων και όλων των συναδέλφων, για αυτό που έχετε προσφέρει καταρχήν σαν νησιωτική Ελλάδα και τα προβλήματα που αναπτύσσονται στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδος.

Οι Δήμοι και οι τοπικές μας κοινωνίες είναι σίγουρο ότι συνέβαλλαν και θα συμβάλλουν και συμμετέχουμε από την αρχή, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συγκροτημένες θέσεις και προτάσεις, στο δημόσιο διάλογο για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση και την αλλαγή του Καλλικράτη. Απαιτήσαμε τη θέσπιση συγκεκριμένων πολιτικών, με στόχο την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών του θεσμού μας και την ισότιμη αντιμετώπισή τους σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Ξεκαθαρίσαμε πως είμαστε αντίθετοι στη μείωση της θητείας της Αυτοδιοίκησης από 5 στα 4 έτη. Και ακυρώσαμε το σχεδιασμό κάποιων που σκέφτηκαν να φέρουν στους Δήμους έναν νέο θεσμό, αυτόν του Εκτελεστικού Γραμματέα, για να υποκαταστήσει τους εκλεγμένους Δημάρχους.

Το προηγούμενο διάστημα δώσαμε βάρος στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς μας. Συμμετέχουμε δυναμικά στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, δημιουργούμε διεθνείς συμμαχίες και ενισχύουμε τη θέση των Δήμων μας για τα συμφέροντα της πατρίδας μας .

Με συστηματική δουλειά και προσπάθεια, με σχέδιο, οργάνωση και προγραμματισμό, θεωρούμε ότι δώσαμε ένα σημαντικό παρών.

Σήμερα όμως, κυρίες και κύριοι, η Αυτοδιοίκηση είναι πιο δυνατή. Πλέον η φωνή μας ακούγεται πιο δυνατά, όχι στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αλλά στις ίδιες τις κοινωνίες. Θέλω να γνωρίζετε όμως ότι αυτό ενοχλεί. Και κάποιοι προσπαθούν έντεχνα να μας διχάσουν. Να βάλουν ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ μας. Στήνουν στο παρασκήνιο μηχανισμούς για να υποκαταστήσουν την ΚΕΔΕ ή και άλλους συνδικαλιστικούς ή άλλες προσπάθειες Αυτοδιοίκησης και χρησιμοποιούν πρόσωπα που έχουν διακριθεί στο παρελθόν για την προθυμία τους να εξυπηρετήσουν αλλότρια συμφέροντα από αυτά της Αυτοδιοίκησης.

Επιθυμούν τη διάσπαση του ενιαίου αυτοδιοικητικού μετώπου, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Δεν μας θέλουν δυνατούς. Μας θέλουν επαίτες, έξω από τους διαδρόμους των γραφείων τους. Μας θέλουν «πελάτες» στο σύστημα διακυβέρνησης που έχει στηθεί όλα αυτά τα χρόνια και καταλήξαμε στην κρίση. Δεν μας κάνουν όμως το χατίρι. Εμείς λέμε δεν θα τους κάνουμε και εμείς το χατίρι. Δεν θα διασπαστούμε. Η Αυτοδιοίκηση ενωμένη θα είναι κοντά στον πολίτη και στη λύση των προβλημάτων.

Και βέβαια, για αυτό, με αφετηρία το συνέδριο των Ιωαννίνων, συνεχίζουμε, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνθέτουμε απόψεις. Συνεργαζόμαστε. Καταθέτουμε ρεαλιστικές προτάσεις. Για να γίνει επιτέλους πράξη η μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Με αποκέντρωση, με προτεραιότητα στην τοπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην αλληλεγγύη. Μαζί με τους πολίτες. Για τους πολίτες.

Και βέβαια, θα έλεγα κλείνοντας, ότι θέλουμε όλη η Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού να είναι ενωμένη. Καταβάλλουμε προσπάθειες να δώσουμε λύση στα μικρά ή μικρότερα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορα σημεία της χώρας.

Όμως θεωρούμε ότι είμαστε αποφασισμένοι μαζί να βαδίσουμε, Α΄ και Β΄ Βαθμός, για να αλλάξουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα. Είναι στα χέρια μας, δεν πρέπει να αφήσουμε άλλο το χρόνο να περάσει.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριοι σύνεδροι, να είστε καλά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Γιώργο τον Πατούλη.

Και θα ακολουθήσει για 1 ώρα ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τις παρατάξεις, τους αρχηγούς των παρατάξεων, για τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης. Στις 16.00 η ώρα επιστρέφουμε στις θέσεις μας και συνεχίζουμε.

**(ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ)**

• **ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ):** Συνεχίζουμε τις εργασίες του Συνεδρίου μας, με τους αρχηγούς των παρατάξεων, το Δήμαρχο Αθηναίων και τους Προέδρους των ΠΕΔ.

Να πω για τους συνέδρους ότι μπορούν να καταθέτουν το αίτημα για την παρέμβασή τους, στην Γραμματεία που είναι έξω από την αίθουσα. Υπάρχει σειρά προτεραιότητας με αρίθμηση και θα μιλήσουν όλοι αύριο το πρωί από τις περίπου 10.30 μέχρι τις 15.00 και όσο πάει, το μεσημέρι. Αύριο οι παρεμβάσεις των συνέδρων.

Αλλά θα μπορούν να κάνουν τοποθέτηση και στις θεματικές ενότητες που θα ξεκινήσουν το απόγευμα αύριο και Σάββατο πρωί.

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε το Β΄ μέρος της συνεδρίας. Θα μιλήσουν οι αρχηγοί των παρατάξεων, στη συνέχεια οι Πρόεδροι των ΠΕΔ, που θα εκφράσουν τις θέσεις των Περιφερειακών Ενώσεων, μιας και έχουν συνεδριάσει, τουλάχιστον από ότι ξέρουμε, όλες, για τα θέματα της μεταρρύθμισης.

Ξεκινάμε λοιπόν με την παράταξη της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, που εκπρόσωπός της έχει οριστεί ο κύριος Λαμπάκης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης.

Κύριε Λαμπάκη, έχετε το λόγο.

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, περιττή ερώτηση, ένας Δήμαρχος – πρέπει να το ξέρεις επειδή είσαι Δήμαρχος – είναι πάντα έτοιμος. Επομένως, δεν έπρεπε να με ρωτήσεις.

Κυρίες, κύριοι σύνεδροι, συναδέλφισσες, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι.

Είναι μια ωραία μέρα μια φορά το χρόνο στο Ετήσιο Συνέδριο, γιατί ερχόμαστε και βγάζουμε τα βάσανά μας, τα απωθημένα μας, φοβάμαι όμως ότι λέμε τα ίδια πράγματα συνέχεια. Και τα μεν

πρώτα δύο καλά είναι, γιατί χρειαζόμαστε την ψυχολογία μας να τη θεραπεύουμε, ειδικά εμείς οι Δήμαρχοι, το δεύτερο όμως... το τρίτο όμως είναι κακό. Και είναι κακό γιατί φοβάμαι, ακούγοντας τον κύριο Σκουρλέτη, ότι θα έπρεπε να νομοθετήσουν εκεί στην κεντρική Βουλή, ότι για να γίνεις Υπουργός, πιο μπροστά πρέπει να γίνεις τουλάχιστον Δήμαρχος. Δεν ξέρει τη δομή ενός Δήμου.

Δηλαδή, εάν του έλεγα ότι ένας Δήμος, ένας Δήμος σαν αυτόν της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι περίπου ο μισός Νομός Έβρου. Είναι αστικός, είναι αγροτικός, είναι ημιαστικός, έχει τα πάντα μέσα. Έχει λιμάνια, έχει ορεινούς όγκους, έχει 40 οικισμούς, έχει δυο πόλεις, Αλεξανδρούπολη και Φέρες και έχει και περίπου 77.000 κατοίκους. Ε, λοιπόν θα έλεγα ότι μάλλον δεν ξέρει ότι ένας Δήμαρχος όταν ξυπνάει το πρωί, αν κοιμάται, έχει να κάνει με δεκατρείς διαφορετικές Διευθύνσεις, δηλαδή διαφορετικά δεκατρία αντικείμενα, το κάθε Υπουργείο έχει συγκεκριμένο αντικείμενο. Όχι αντικείμενα. Συγκεκριμένο αντικείμενο.

Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με δεκατρία διαφορετικά αντικείμενα, έχουμε να κάνουμε με πεντακόσιους υπαλλήλους με τους οποίους συναλλασσόμεθα κάθε μέρα, ενδεχομένως και με τους πεντακόσιους κάθε μέρα δια ζώσης και έχουμε εκεί να πάρουμε αποφάσεις γρήγορα – γρήγορα, πέραν του γεγονότος ότι βλέπουμε και εκατό πολίτες, δημότες, στο γραφείο μας. Και βέβαια έχουμε την ευθύνη όλων των μεγάλων έργων των ΕΣΠΑ, όλων των μικρών έργων μέσα από τη ΣΑΤΑ, ότι και αν συμβαίνει μέσα στο Δήμο, ο Δήμαρχος πρέπει να έρθει, γιατί και ένας που ήρθε να μου πει ότι ο γιος του στην ομάδα του μπάσκετ της Αλεξανδρούπολης πετάχτηκε έξω από τον προπονητή, ήρθε να μου πει να μεσολαβήσω, γιατί; Γιατί θεώρησε ότι μια πάσα που έδωσε στο περασμένο ματς δεν ήταν σωστή και τον έβγαλε έξω και έπρεπε ο Δήμαρχος να επέμβει.

Αυτά, μεταξύ σοβαρού και αστείου, δημιουργούν μία κατάσταση στην ψυχολογία ενός Δημάρχου, ευσυνείδητου, ενός

έντιμου Δημάρχου, ενός Δημάρχου ο οποίος θέλει αποτελέσματα, ενός Δημάρχου ο οποίος είναι δημιουργικός. Και θέλει και την υστεροφημία του, όχι μόνο για την εικόνα του και τη μελλοντική του ανάμνηση από τους συμπολίτες του, αλλά γιατί έτσι είναι φτιαγμένος. Γιατί είναι δομημένος, γιατί είναι πακτωμένος μέσα στην κοινωνία αυτή στην οποία ζει και είναι καταξιωμένος. Και είναι απευθείας εκλεγμένος. Και ξέρει έναν προς έναν όλους τους δημότες, από τους οποίους ελέγχεται καθημερινά. Ενώ ετούτοι εδώ οι κύριοι και η κυρία, που ήρθαν, ελέγχονται μια φορά στα 4 χρόνια, αν πάει 4 χρόνια και συνήθως δεν κάνουν τη βόλτα που πρέπει να κάνουν για να μπουν, ας πούμε, είδα τελευταία ότι δεν μπήκαν μέσα ακριβώς εκεί στον στρόβιλο, εκεί στην Δυτική Αττική, πέρασανε απέξω για πάρα πολύ ελάχιστα και φύγανε, τελείωσε. Εμείς, αν συμβεί κάτι παρόμοιο, μικρότερο, πολύ μικρότερο, είμαστε εκεί συνεχώς.

Αυτή είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την οποία θα έπρεπε ο κύριος Σκουρλέτης να οφείλει περισσότερο σεβασμό τουλάχιστον στα πρόσωπά μας. Γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι παρά η ίδια η Ελλάδα. Είναι οι τοπικές κοινωνίες, οι 325, οι οποίες διοικούνται από εμάς, οφείλουν να μας σέβονται γιατί διοικούμε 325 τοπικές κοινωνίες και (...) η Ελλάδα. Τον άκουσα να μιλάει και να λέει ότι, ως υπηρεσιακός παράγοντας, κυριολεκτικά, να λέει ότι δώσαμε λεφτά εκεί, δώσαμε πιο πέρα, αποκαταστήσαμε... Δηλαδή τη Σαμοθράκη, την Πιερία, τη Δυτική Αττική, όσα κατεστράφησαν, εγώ θα τα φτιάξω; Εσύ θα τα φτιάξεις. Με ποια λεφτά; Με τα λεφτά του προϋπολογισμού, με το ΠΔΕ, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με τα λεφτά του ΕΣΠΑ, που είναι δικά μας... και δικά μας, του ελληνικού λαού λεφτά, γιατί συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρα, προς τι η υπερηφάνεια ότι μοίρασες λεφτά και πας να αποκαταστήσεις, αν θα αποκαταστήσεις και όταν θα αποκαταστήσεις, να δούμε πότε θα δώσει στη Μάνδρα και πότε θα

δώσει και στη Νέα Πέραμο, φοβάται μην τυχόν πάρει κανείς που δεν δικαιούται. Και αυτοί που δικαιούνται και κάθονται έτσι τόσο καιρό; 17 – 18 μέρες; Θα τιμωρήσουμε όλους αυτούς για να μην πάρει ενδεχομένως ένας παραπάνω; Δεν αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί ένας Υπουργός έτσι, λοιπόν, όταν έρχεται εδώ πέρα απέναντι σε 325 Δημάρχους και αυτοδιοικητικούς και μιλάει με τον τρόπο αυτό τον απαράδεκτο, ως ένας υπερδιευθυντής υπηρεσιακός, ο οποίος μοιράζει λεφτά. Και βέβαια, αυτό αν το θεωρεί ότι είναι το υπερπάν για την κυβέρνηση, την εκτελεστική εξουσία και το Υπουργείο του, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχει αντιληφθεί τίποτα απολύτως.

Τώρα, προσέξτε. Ωραία, εντάξει, και εγώ, μαζί με τον συνάδελφό μου, τον Λάζαρο, ήμασταν λίγο αγενείς, κοινωνικά. Τον διακόψαμε στη μία ώρα, τρία δευτερόλεπτα τη μία φορά και άλλα τρία δευτερόλεπτα την άλλη. Καμία αντίρρηση. Αλλά μπροστά στην... Ή μάλλον, σε συμψηφισμό με την κοινωνική αγένεια τη δικιά μας, στον βαθμό που είναι, μετρήστε την, η πολιτική αγένεια απέναντι στον μη σεβασμό όλων ημών όταν έρχεται και λέει, εμπαίζοντάς μας, ότι... Η μεταρρύθμιση η διοικητική είναι ένα τεράστιο γεγονός. Και επιμέρους τα δύο – τρία πράγματα που είπε, για να τα διορθώσουμε, για να τα μεταρρυθμίσουμε, για να τα τροποποιήσουμε, είναι κάτι το οποίο θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.

Αλλά όμως, προσέξτε, το θέμα του εκλογικού νόμου το έχουμε από το σπίτι μας. Εκεί όταν ήμασταν στο 4%. Και δεν έχω τίποτα με τα κόμματα, άσχετα αν ανήκω σε ένα κόμμα, αλλά μιλάω καθαρά ως αυτοδιοικητικός. Το θέμα αυτό το τεράστιο που λέγεται εκλογικός νόμος και η τροποποίησή του, το είχε λυμένο από πριν το '15. Και το έφερε λελυμένο. Και βέβαια το γεγονός ότι και ο αρχηγός τους ήρθε στην Κομοτηνή, στο Αναπτυξιακό Περιφερειακό Συνέδριο και είπε το φοβερό και αγενές πολιτικά: θέλετε, δεν θέλετε, θα καθίσετε στο τραπέζι για να συναινέσετε, ήταν μία πολιτική απογοήτευση, ιδιαίτερα σε αυτό που λέγεται Αριστερά και έχει το προνόμιο να έχει

την ηθική πάνω από όλα εφαρμογή της πολιτικής και πίσω όλες οι άλλες ιδεολογίες οι φιλελεύθερες, οι συντηρητικές, οι δεξιές, οι κεντροδεξιές και τα λοιπά.

Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ευγενής, εγώ θα είμαι συγκρουσιακός. Και θα είμαι συγκρουσιακός λέγοντας πράγματα τα οποία οφείλω να λέω ως αυτοδιοικητικός και απέναντι στο δικό μου κομματικό χώρο, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, και απέναντι στον χώρο ο οποίος σήμερα κυβερνάει, τον κομματικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα πω για το δικό μου κομματικό χώρο ότι επί 4 χρόνια, αν πιάσουμε την κρίση από το '11, μέχρι το '15, δεν έκανε τίποτα από αυτά τα οποία ζητάμε. Και βέβαια η διαφορά του είναι ποιοτικά πολύ μεγάλη όσον αφορά την αρνητική συμπεριφορά της, όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί; Γιατί οικονομική διάσταση είχε η συμπεριφορά της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το '11 μέχρι το '15. Έκοβε, έκοβε, έκοβε. Και μην πω ότι όταν πήγε να αναπτύξει κάποια πράγματα, ήρθε ο θεσμός της εκλογής του Προέδρου και άλλαξαν όλα, μην το πω αυτό γιατί θα μου πουν ότι κάνω κομματική παρέμβαση, αλλά όμως είχε οικονομικό χαρακτήρα.

Προσέξτε να δείτε... Και είναι ατύχημα που δεν ακούει τώρα ο Υπουργός μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα ακούσει, θα ακούσει όσο παραπάνω μπορεί από όλους εμάς που θα μιλάμε αυτές τις τρεις ημέρες, θα τα πάρουν και θα τα δουν, γιατί επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ καλοί, είναι σκληροί και αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Ακούστε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πώς λειτουργούν απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να είναι γενναίοι, πρέπει να είναι ηρωικοί, πρέπει να είναι πάνω από όλα και πρέπει να είμαστε και συναινετικοί. Θα δούμε μετά, για το σύστημα, κατά πόσο πρέπει – της εκλογικής διαδικασίας, της απλής αναλογικής – κατά πόσο πρέπει να είμαστε και τι να είμαστε εμείς σε σχέση με κάποιους άλλους, οι οποίοι έρχονται να διευκολυνθούν – τα είπε κάποιος το πρωί πολύ καλά – γιατί; Γιατί ο αλχημιστής

θέλει να μετατρέψει την μειοψηφία σε πλειοψηφία και ανάποδα, την πλειοψηφία σε μειοψηφία.

Για να δούμε λοιπόν, αυτά τα οποία θέλουν τόση πολλή δουλειά να συμβούν από τη σημερινή κυβέρνηση και θέλουν να πάνε σε πολύ μακρός χρόνου, ενώ η αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι έτοιμη και θέλετε, δεν θέλετε, θα καθίσετε και θα συζητήσετε και θα συναινέσετε, για να δούμε τι χρειάζεται.

Η αναστολή της σύνταξης των αιρετών, θέλει πολλή δουλειά για να καταργηθεί; Δεν νομίζω. Εγώ τέσσερις αυτοδιοικητικούς εκπληκτικούς έχασα και δεν τους έχω δίπλα μου. Και θα φύγουν και άλλοι. Γιατί η Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη από ανθρώπους έμπειρους, έντιμους, αποτελεσματικούς και τεχνογνώστες. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχαν αυτοί οι τέσσερις συνάδελφοι και τους έχασα. Γιατί; Γιατί ενώ πετσοκόπηκε η σύνταξή τους και είχε φτάσει στα 1.380, ως Αντιδήμαρχοι θα έπαιρναν 1.120. Και λέει: δεν αντέχω, δεν μπορώ. Ο ένας είχε παιδιά που σπούδαζαν, ο άλλος είχε δυο εγγόνια, με άνεργα παιδιά... Δεν μπορούμε. Και θα φύγουν και άλλοι. Και θα μείνουν μπορεί έντιμοι άνθρωποι, ορεξάτοι, αλλά χωρίς τεχνογνωσία και εμπειρία, που χρειαζόμαστε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί είμαστε μόνοι μας. Είμαστε μόνοι μας. Οι Υπουργοί τα έχουν όλα. Έχουν και τεχνογνώστες και Καρανίκες και οτιδήποτε άλλο, εμείς είμαστε μόνοι μας και αυτούς τους μετακλητούς υπαλλήλους μας τους έκοψαν, επίσης και τον Γραμματέα μας τον Ειδικό τον έκοψαν και βέβαια μείωσαν και τους ειδικούς συμβούλους, κατέργησαν και τον Ιδιαίτερο Γραμματέα.

Και πού φτάσαμε; Φτάσαμε να μας κάνουν τη ζωή δύσκολη, γιατί; Γιατί, δυστυχώς, μέσα στον κυκεώνα των προβλημάτων και της ανάγκης να δίνουμε λύσεις συνεχώς σε όλα τα πράγματα, από την καθημερινότητα της καθαριότητας και του πρασίνου, μέχρι και των μεγάλων έργων των ΕΣΠΑ, έχουμε 9 ελέγχους. Τους έχω μετρημένους, επιτρέψτε μου, δεν θα σας τους πω, τους ξέρετε, είμαι νομικός και αντιλαμβάνομαι τι λέω. 9 έλεγχοι, οι οποίοι 9

έλεγχοι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από έναν αμερόληπτο μηχανισμό ελέγχου, μέσα από τον ίδιο το Δήμο, με εποπτεία υψηλή από το Υπουργείο. Τίποτα παραπάνω. Γιατί ο μπαγαπόντης Δήμαρχος, που πάει να περάσει κάτι και να το στείλει στον Επίτροπο, δεν θα το κάνει, γιατί δεν θα περάσει.

Άρα λοιπόν αφής στιγμής υπάρχουν ήδη οι μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν και από τα μέσα και σε συνδυασμό με το Υπουργείο και με το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Ας φτάσουμε και εκεί όταν χρειάζεται και όταν πρέπει, δεν νομίζω ότι θα έχουμε την αγωνία και τον πελέκι 9 μηχανισμών ελέγχου, που μας κάνουν τη ζωή δυστυχώς αβίωτη και βέβαια μας μειώνουν τις δυνάμεις, για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία βελτίωση των πραγμάτων και να δημιουργήσουμε έναν Δήμο ο καθένας μας χωριστά, εκεί στην τοπική μας κοινωνία, καλύτερο, με προοπτικές περισσότερες, σε ένα μέλλον που φαίνεται αβέβαιο με όλα αυτά που συμβαίνουν και φοβάμαι ότι στις 8 Αυγούστου του 2018, θα βρεθούμε τελείως μόνοι μας, δανειζόμενοι αντί με 1%, με 5% και αυτό το 4, τη διαφορά από το 1 μέχρι το 5, θα πρέπει να το καλύψουμε είτε από αναπτυξιακή προοπτική και πολιτική, που δεν την έχουμε, δεν τη βλέπω, είτε από καινούργια μείωση συντάξεων και μισθών.

Ηλεκτρονικές συμβάσεις δημόσιες. Για όνομα του Θεού. Σε αυτή την Ελλάδα του τίποτα, όπου διέλυσαν τα πάντα, προηγούμενοι και αυτοί, ο καθένας έχει το βάρος της ευθύνης του, μας έχουν όμηρους 15 ολόκληρους μήνες και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις δημοπρασίες. Ούτε καν των έργων του ΕΣΠΑ. Δηλαδή εμείς που εκεί στην τοπική κοινωνία θα είχαμε δημοπρατήσει 15 μήνες 50 εκατομμύρια ευρώ, λέω για το μέσο μεγάλο Δήμο, και δεν μπορώ, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας, δεν δημιουργείται εισόδημα, δεν δημιουργείται κεφάλαιο αγοράς, δεν κινείται η αγορά, οι μικρομαγαζάτορες, δεν κινείται το εργατικό δυναμικό. Ε, από εκεί περιμέναμε, από τα έργα του ΕΣΠΑ. Τώρα

για να γίνει το πλεόνασμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και αυτό ακόμα να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η τοπικές κοινωνίες έμειναν νεκρές.

Και βέβαια μιλάμε συνεχώς για επανακαθορισμό της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ. Τόσο δύσκολο είναι να κάνουμε μία ανακατάταξη των οικονομικών μεγεθών; Όπως κάνουμε και εμείς. Τι είναι ένας Δήμος; Είναι ένα μικρό κράτος που έχει περισσότερη αγωνία, γιατί τα έχουμε όλα. Και αν είσαι και συγκεντρωτικός Δήμαρχος, έσβησες, καθάρισες. Αυτό δεν πρέπει να το κάνει; Το λέμε συνεχώς, το είπε και ο Υπουργός. Για πότε όμως; Όταν θα οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με την αριστερή αντίληψη και αυτός ενδεχομένως να είναι ο χρόνος όταν θα έρθει να κυβερνήσει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Πόσο άσχημα ακούγεται σε εμάς, που γνωρίζουμε τα πράγματα και γνωρίζουμε τις ψεύτικες υποσχέσεις.

Προσπάθεια δημιουργίας Εκτελεστικού Γραμματέα. Μα ήθελαν ένα Δήμο και θέλανε καταξιωμένα με σεβασμό από την κεντρική προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση όργανα που είναι οι Δήμαρχοι; Αν με ήθελες έτσι και πραγματικά με σέβεσαι, γιατί αγωνίστηκες να περάσεις τη δημιουργία του Εκτελεστικού Γραμματέα στις Περιφέρειες και στους Δήμους; Και να με παραγκωνίσεις και να μην μπορώ ούτε να ελέγχω ούτε να παρεμβαίνω. Μα είναι απόδειξη, δεν είναι ένδειξη, ότι θέλεις να με κατακρεουργήσεις, να με συνθλίψεις. Θες μεγάλο κράτος, δεν θες εποπτικό κράτος και επιτελικό. Θες ένα μεγάλο κράτος, που να αγκαλιάζει τα πάντα και να τα πνίγει όλα, γιατί φοβάσαι τους Δημάρχους, γιατί φοβάσαι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, βεβαίως και την Περιφερειακή θα έλεγα, αν και εκεί έχουμε κομματική διείσδυση περισσότερη και δεν μπορούν να συγκριθούν με εμάς οι Περιφερειάρχες, τους Δημάρχους.

Και αν πούμε δεν βαριέσαι, ήταν ένα ατόπημα της κυβέρνησης για τον Εκτελεστικό Γραμματέα, κάπου αλλού στόχευε και όχι εκεί. Μα η αποδυνάμωση συνεχίστηκε, μάλλον προηγήθηκε

πιο μπροστά, πώς; Με τα ταμειακά διαθέσιμα. Θέλουμε λένε να πάρουμε όλα τα λεφτά σας, και όταν θέλετε θα μας κάνετε αίτημα στην Τράπεζα Ελλάδας και μετά 15 μέρες, 20 μέρες, τα παίρνετε και τα λοιπά.

Άλλη μια απόδειξη ότι βέβαια αυτή η τραγικότητα γίνεται αντιληπτή από εμάς, γιατί βλάκες δεν είμαστε, πανέξυπνοι δεν είμαστε, ο μέσος άνθρωπος όμως είμαι και είστε.

Και βέβαια υπάρχει άλλο στοιχείο στο οποίο φαίνεται ότι απαξιώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Δήμαρχοι; Μήπως κάνουμε λάθος, ρε παιδιά, και δεν είναι έτσι τα πράγματα; Αν κάναμε λάθος και μας εκτιμούσαν, στην αναθεώρηση του συντάγματος, όπου υπάρχουν άρθρα όπως το 101 και το 102, περί οικονομικής αυτοτέλειας, αυτοδιοικητικού και τα λοιπά, γιατί μας έβγαλαν έξω από την Επιτροπή Αναθεώρησης του συντάγματος; Να μας απαντήσει. Έφυγε όμως. Να μας απαντήσει γιατί είναι δύο μέλη από το Β' Βαθμό, είναι από το χώρο του θεάτρου και του θεάματος, καταπληκτικός συνδυασμός. Πώς κατάφεραν και τα βρήκαν έτσι και τα έδεσαν αυτά; Και οι 325 Δήμαρχοι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, το απαύγασμα της δημοκρατίας, ο πυρήνας της ψυχής του ανθρώπου, δεν υπάρχει μέσα ως εκπρόσωπος. Το αντιλαμβάνεστε; Δηλαδή εσύ που είσαι ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχουν και κάποιοι Συριζαίοι, τα δέχεστε αυτά που λέω; Βάλτε τα μέσα στο μυαλό σας ή αν θέλετε κάντε παρέμβαση και απαντήστε μου, σκοτώστε με τις απαντήσεις σας και αποδείξτε ότι κάνω λάθος. Πιστέψτε με, αν πιστέψω ότι κάνω λάθος και εσείς έχετε δίκιο, με όλα αυτά που λέω, μέχρι και που θα έρθω στον άλλο χώρο σας. Τόσο είμαι ικανός και τόσο απογοητευμένος από όσα συμβαίνουν, ώστε αν αποδειχτεί ότι έκανα λάθος, είμαι καθαρά αυτοδιοικητικός, θα πάω όπου δη για να εξυπηρετήσω το τοπικό συμφέρον και το λαό μου.

Και βέβαια αυτό το απροκάλυπτα χυδαίο πολιτικά, να κάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, πολιτικά χυδαίο, να κάνει επισκέψεις σε μικρούς Δήμους και να δίνει χρηματοδοτήσεις από πενήντα μέχρι

εκατό χιλιάδες έτσι αβίαστα και γρήγορα, αυτό δεν είναι πολιτική ανδρεία. Αυτό είναι ξεπεσμός πολιτικός και εδώ σταματώ, δεν τον χαρακτηρίζω και δεν ασχολούμαι άλλο.

Και βέβαια το χειρότερο από όλα. Αυτή τη στιγμή ο θεσμικός ο οποίος θεωρείται ύποπτος με τους εννιά ελέγχους, με τις πειθαρχικές διώξεις, με τις ποινικές διώξεις, με τα βουλεύματα κακουργημάτων, ποιος θεσμικός είναι; Ο Δήμαρχος και ο Δημοτικός Σύμβουλος, τα Δημοτικά Συμβούλια.

Είναι τραγικό να αφήνεις τη δουλειά σου, γιατί πήρες απόφαση να υπηρετήσεις την κοινωνία, η οποία σε υπηρέτησε τόσα χρόνια, να αφήνεις την επιστήμη σου, το είπε κάποιος, να αφήνεις την οικογένειά σου, να αφήνεις τα προσωπικά σου θέλω, και να πηγαίνεις να υπηρετήσεις το λαό σου, γιατί τον αγαπάς αληθινά και δεν μπορεί κανείς να σου στερήσει αυτό το δικαίωμα και δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν συμβαίνει αυτό, και να θεωρείσαι από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά και από άλλους μηχανισμούς στη δικαιοσύνη, ότι εσύ ο Δήμαρχος και εσύ ο Δημοτικός Σύμβουλος που είσαι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίζεις, είσαι ύποπτος για πειθαρχικά και για ποινικά αδικήματα.

Από πού προέκυψε αυτό; Από πού προκύπτει ότι είμαι τόσο ύποπτος και τόσο πολύ πρέπει να καταργηθεί το τεκμήριο αθωότητας, ώστε όταν ακόμα γίνεται παραπεμπτικό βούλευμα για κακούργημα, πριν ακόμα η δικαιοσύνη δια των φυσικών της δικαστών αποφανθεί, εγώ είμαι εκτοπισμένος από το Δημοτικό Συμβούλιο και μπαίνω σε αργία; Εμένα που με ψήφισε ο λαός, επειδή κάποιος έκανε κάτι και κάποιος άσκησαν μια δίωξη, εγώ πρέπει να βγω, να πάω σπίτι μου, κατατρεγμένος ηθικά, σταμπαρισμένος και στιγματισμένος, και προσέξτε, άντε, όταν γίνει το δικαστήριο και με τιμωρήσουν, όλα πάνε καλά, η δικαιοσύνη λειτούργησε θαυμάσια, και η νομοθεσία επίσης. Αν όμως αθωωθώ; 42 Δημοτικοί Σύμβουλοι πριν από τρία χρόνια αθωώθηκαν, αλλά αυτοί οι 42 Δημοτικοί Σύμβουλοι, από όλες τις παρατάξεις, μη

εξαιρουμένου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αλεξανδρούπολη, από αυτούς δεν ξανά ασχολήθηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση παρά μόνο πέντε. Οι 37 απογοητευμένοι, δυστυχισμένοι, και άντε να αποδείξεις τώρα εσύ και αν ακόμα αθώωθηκες, σιγά τώρα μη θυμάται αυτός την αθώωσή σου. Αυτός θυμάται ότι απομακρύνθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη θεσμική σου θέση, και είσαι ηθικά στιγματισμένος. Μα ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν να το διορθώσουν; Ούτε αυτό;

Δηλαδή σε λίγο δεν θα υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, αξιόλογες μονάδες, ώστε να πάνε στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αυτό θέλει η κυβέρνησή μας σήμερα; Να απαξιωθεί ο θεσμός με ανθρώπους που δεν αξίζει ο θεσμός να τον υπηρετούν; Μάλλον αυτό θέλει, γιατί με όλα όσα είπα πιο μπροστά και με όσα νιώθω, γιατί ξέρετε εμείς οι Δήμαρχοι είμαστε και συναισθηματικοί τύποι, εμείς δουλεύουμε...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Κύριε Λαμπάκη...

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Τελειώνω σε οκτώ λεπτά.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Όχι, έχεις είκοσι λεπτά...

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Εκτός... μου αρέσει να ρωτάω το κοινό, θέλετε να σταματήσω;

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Ποιος είπε ναι;

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Είναι είκοσι λεπτά ήδη.

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Λοιπόν, τελειώνω. Εντάξει, τελειώνω.

Λοιπόν, τα λέω γρήγορα. Μιλάνε για αρμοδιότητες και συνοδεία πόρων. Πότε θα το κάνουν; Δεν κατάλαβα. Τόσο δύσκολο είναι να το κάνουν;

Μιλάνε για επαναοριοθέτηση σχέσεων κέντρου, Περιφέρειας και Δήμων. Πότε θα το κάνουν; Αλλά όμως όσο δεν το κάνουν, εμείς είμαστε από κάτω, δεν είναι ούτε η Περιφέρεια, ούτε η κεντρική σκηνή.

Μιλάνε για τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Είδατε πουθενά να συμβαίνει και να εφαρμόζεται η αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας; Πουθενά.

Απόδοση παρακρατηθέντων. Επτά χρόνια, 13 δις, πουθενά.

Πράσινο Ταμείο, 2,5%, ζητάμε 10. Ποτέ δεν συνέβη και δεν ξέρω αν θα, έσω και αν το υπεσχέθησαν.

Ειδική μέριμνα, μιλάνε για νησιωτικό και ορεινό. Προσθέτω εγώ, και αν δεν είναι ορεινός, ούτε νησιωτικός, αλλά είναι μικρός, και για αυτόν ειδική μέριμνα. Γιατί δηλαδή μόνο εκεί;

Συμμετοχή στη διαχείριση του ΕΣΠΑ. Μα εγώ ξέρω τα προβλήματα της Αλεξανδρούπολης, εσύ του Βόλου και εσύ της Ρόδου. Εσύ θα μου πεις ποια έργα θα κάνω και με ποια προτεραιότητα; Ιδιαίτερα με ποια προτεραιότητα; Εγώ θα τα πω και δώσε μου ένα φάσμα να το διαχειριστώ ως Τοπική Αυτοδιοίκηση για να μπορέσω να το κατευθύνω εκεί που χρειάζεται για να επουλώσω προβλήματα, για να μειώσω ζημιές, να μην υπάρξουν πλημμύρες, να δημιουργήσω, να δημιουργήσω, να δημιουργήσω.

Οικονομική αυτοτέλεια. Δεν τη συζητάω, άρθρο 101, 102.

Θέσπιση ολοκληρωμένου συστήματος ανταποδοτικής φορολογίας. Πότε επιτέλους; Μιλάμε για αυτοτέλεια.

Διάλογος για τη δημιουργία δημοτικών ομολόγων ως εναλλακτικής πηγής χρηματοδότησης, χωρίς να κλονίζεται ο προϋπολογισμός. Υπάρχουν τεχνοκράτες που θα μας φέρουν μέχρι (...) τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ομόλογα και να πάρουμε χρήμα για να φτιάξουμε αυτό που δεν μπορούμε να το κάνουμε ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από το ΠΔΕ, ούτε από τα Τομεακά, να το κάνουμε από εκεί. Γιατί να μη συμβεί και αυτό;

Μιλάνε όλοι για την (...) Ευρώπη. Νομοθετική πρωτοβουλία να συμμετέχουμε σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, πολυεπίπεδη κυβέρνηση, και επίσης αποκλειστική διαχείριση των αποβλήτων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει πώς θα είναι η διαχείριση στους Δήμους μας. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Περιβάλλον, κοινωνική

πολιτική, εμείς την ασκούμε. Επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορούμε. Έχουμε ανανεώσιμες πηγές, γεωθερμία, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Εμείς μπορούμε να δημιουργήσουμε εκμετάλλευση και πόρους. Τοπική ανάπτυξη βέβαια και τελειώνοντας...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Κύριε Λαμπάκη.

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Και τελειώνοντας θα πω για το εκλογικό σύστημα. Δηλαδή να συναινέσω εγώ, όταν θα έχω λιγότερες έδρες από τον δεύτερο, γιατί στην πρώτη Κυριακή πήρε αυτός παραπάνω από εμένα έδρες και εγώ τον πέρασα στη δεύτερη, και θα έρθω να συναινέσω εγώ στον δεύτερο για ποιο λόγο; Αυτή είναι η βούληση του λαού; Με στέλνει ο λαός να συναινέσω στον δεύτερο γιατί ο λαός εμένα επέλεξε;

Είναι πράγματα τα οποία είναι αστεία, αλληλοσυγκρουόμενα και δεν στέκουν στη λογική. Και βέβαια η απλή αυτή αναλογική αν εφαρμοζόταν το 2014 στην περιφέρειά μας θα είχαμε έξι Δήμους μόνο με πλειοψηφία από το σύνολο της (...). Οι υπόλοιποι, από τους 22 οι 8 θα είχαν μειοψηφία από το σύνολο της μειοψηφίας, δηλαδή θα είχαν παραπάνω έδρες το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας, και 6 θα είχαν ο δεύτερος παραπάνω έδρες από τον πρώτο.

Γιατί να συναινέσω εγώ; Για ποιο λόγο μου δημιουργείς τέτοια προβλήματα όταν εσύ στην κεντρική σκηνή δεν μπορείς να συναινέσεις και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους πολιτισμός πολιτικής και τέτοιου είδους κοινωνική διάσταση που στις μικρές κοινωνίες δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Ούτε στους προϋπολογισμούς, ούτε στα τεχνικά σχέδια.

Θα μπορούσα να μιλήσω και άλλο και να πω πράγματα τα οποία ήθελα να πω...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Τα έχουν πει και άλλοι, τα λέμε και...

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Για να βγάλω πιο πολύ απωθημένα και όχι γιατί τόσο...

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Είναι πάρα πολλοί ομιλητές, κύριε Λαμπάκη.

**Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ:** Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω όλοι μαζί, με ένταση και με δύναμη, να μπορέσουμε να πείσουμε για αυτά που δεν πρέπει να γίνουν ή για αυτά που πρέπει να γίνουν και για αυτά να τους πείσουμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εμείς γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η δεύτερη βαθμίδα διοίκησης της χώρας. Δεν μπορούν να μας κλωτσήσουν. Το ξέρουν ότι δεν μπορούν. Εμείς πρέπει να αντιληφθούμε τη δύναμή μας και αληθινά ενωμένοι, είτε μέσα από την ΚΕΔΕ, είτε μέσα από τις ΠΕΔ, είτε μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, που εκεί τώρα εμείς γιατί το θέλουμε εμείς θα κοιτάξουμε να συναινέσουμε με τους άλλους που έχουν άλλη ιδεολογία, αλλά πάντως ένα στόχο έχοντες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία, να προσπαθήσουμε να τους δείξουμε ότι η συναίνεση έχει επέλθει πριν από αυτούς και εμείς μπορούμε περισσότερο να κάνουμε.

Σας ευχαριστώ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Λαμπάκη. Ξεπέρασε αρκετά το χρόνο, δεν πειράζει.

Πάμε στον δεύτερο ομιλητή, τον κύριο Απόστολο Κοιμήση, Δήμαρχο Αμφιλοχίας και αρχηγό της παράταξης...

**Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Όλα τα θέματα ριγμένα στο τραπέζι ατάκτως, χωρίς στόχευση, χωρίς στρατηγική, με περιπτωσιολογικές αναφορές. Είχε κάπου δίκιο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Αγοραστής, που είπε ότι ο κυβερνητικός δημόσιος λόγος είναι σχεδόν, μόνο διαπιστωτικός, χωρίς να ανοίγει διέξοδο. Εκτιμώ ότι πιθανόν να είμαστε και εμείς σαν τα “ζαλισμένα κοτόπουλα”, γιατί βιώνουμε το δράμα της καθημερινότητας. Θα εξηγήσω πως έχει στηθεί αυτό, δεν είναι τυχαία αυτή η εξέλιξη. Και από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που δείχνει ότι “έχει χάσει το μπούσουλα”.

Θα προσπαθήσω με ένα παράδειγμα να δώσω το στίγμα της αισθητικής της πολιτικής. Πως ασκείται σήμερα και οδηγεί σε ένα μόρφωμα σε τελείως αντίστροφη πορεία από αυτή των προοδευμένων οικονομιών. Αναφέρομαι σε έναν νέο-συγκεντρωτισμό, που θεωρεί ότι με αυτό το μοντέλο διοίκησης μπορείς να επιφέρεις πολιτική χειραγώγηση στο “παιχνίδι” της Δημοκρατίας και, ενδεχομένως, να προσδοκός να διαιωνίσεις τη δική σου πολιτική παρουσία δεμένος ή καταπίνοντας το κατάρτι του πλοίου για να μην μπορούν να σε κουνήσουν. Όχι για να μη φύγεις εσύ, γιατί εσύ που να πας, το ’χεις αποδείξει αυτό, πως οτιδήποτε κάνεις γίνεται για να μείνεις εκεί πακτωμένος στην καρέκλα. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα στη χώρα σήμερα. Ότι δεν έχει πυξίδα, δεν έχει μπούσουλα, δεν έχει το ανθρώπινο δυναμικό στην κεντρική πολιτική σκηνή - δεν μιλάω συλλήβδην, για να μην θεωρηθεί ότι κάνω συνολικό αφορισμό- για να μπορέσει να πιάσει το τιμόνι του πλοίου και να το πάει εκεί που πρέπει να πάει, στα ήρεμα νερά.

Υπήρχε μια Γενική Διεύθυνση, είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα, που είχε σχέση με τη Μεταναστευτική Πολιτική και την Ιθαγένεια. Και υπαγόταν σε έναν Γενικό Γραμματέα. Ήταν πολύ έμπειρο το ανθρώπινο δυναμικό, ήθελε μόνο μια προφανώς ενίσχυση για να μπορέσει να κάνει τη διαχείριση συγκεκριμένων θεμάτων των μεταναστών και προσφύγων. Αντί για αυτό όμως, κοιτάξτε τι έχουμε κάνει τώρα: Έναν Υπουργό, τον κ. Μουζάλα, έναν Υφυπουργό, τον κ. Μπαλάφα, έναν Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Παπαδημητρίου νομίζω λέγεται, έναν άλλο Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον πρώην συνάδελφό μας κ. Κλάπα, έναν άλλο Γενικό Γραμματέα “Υποδοχής”- πρέπει να έχουμε και “ρεσεψιονίστα” - τον κ. Γκουγκουλή, δύο Γενικούς Διευθυντές, τέσσερις Διευθυντές, 18 Τμηματάρχες κ.ο.κ.. Δείτε τα αποτελέσματα όσον αφορά την ασκούμενη μεταναστευτική πολιτική: Στοιβαγμένοι άνθρωποι σε καταλύματα και κοιτώνες με άθλιες συνθήκες, σε πλήρη

ανισορροπία η κοινωνία των νησιών, σε πλήρη ανατροπή η άσκηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον προέχοντα τουριστικό τομέα, ενώ εμείς “περί άλλα τυρβάζουμε”.

Έδωσε λύση αυτό το μοντέλο του συγκεντρωτισμού, της υπερδιόγκωσης; Όχι. Και από τη δική μας μεριά όμως, “τσιμπάμε” την καραμέλα, προσέξτε: “Η Λέσβος είναι τεράστιος Δήμος”, “δεν μπορεί να διοικηθεί”, “πρέπει να τον χωρίσουμε”. Αυτό είναι το πρόβλημα; Το πρόβλημα είναι ότι η Λέσβος δεν έχει τις αρμοδιότητες και τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό, για να ασκήσει τις πολιτικές τις οποίες θα έπρεπε να ασκήσει και στο μεταναστευτικό. Όπως γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές Χώρες, όπου οι Δήμοι έχουν την πρωτοκαθεδρία και ο Δήμαρχος είναι αυτός ο οποίος χαράσσει τα μέτρα πολιτικής σε τοπικό επίπεδο, σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτό το αλαλούμ το οποίο έχει γίνει εδώ.

Αυτό είναι το μοντέλο που στήνεται στη χώρα μας σήμερα. Ένας νέο-συγκεντρωτισμός, ακριβώς για να υπάρξει πλήρης χειραγώγηση στο σύστημα.

Εκεί που δεν ελέγχουμε, τι κάνουμε πολιτικά, όπως είναι ο δικός μας ο θεσμός; Εκεί διογκώνουμε και άλλο την απίστευτη γραφειοκρατία.

Συνάδελφοι, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στο κομμάτι το οικονομικό. Είναι, δεν λέω μεγάλο θέμα. Αλλά έστω ότι μας έδωσαν τα λεφτά με τις επιλεκτικές χρηματοδοτήσεις (κατωτέρω θα κάνω ειδική αναφορά για αυτό), πώς θα τα αξιοποιήσουμε; Έχει κανείς σας δημοπρατήσει με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς έργο με βάση τις 226 τροποποιήσεις που έγιναν στο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων (ν.4412/2016) 226 αλλαγές διορθώσεις σφαλμάτων και τροποποιήσεις έγιναν από τον καιρό που ψηφίστηκε ο νόμος. Και κάθε φορά που πάμε να ωριμάσουμε ένα έργο και να το βγάλουμε στον αέρα, έρχεται η τροποποίηση, έρχεται η αλλαγή, ξανά από την αρχή “το ίδιο βιολί”.

Ναι, αλλά έτσι όμως εμφανίζουμε στην τρόικα πλεονάσματα.

Έτσι μπορούμε στη φτωχοποιημένη κοινωνία να δίνουμε αντίδωρα.

Έτσι μπορούμε διαλύοντας τη μεσαία τάξη, το πιο δυναμικό κομμάτι της οικονομίας, να φτιάχνουμε ένα δίπολο και στην οικονομία και στις κοινωνικές τάξεις. Τους πλούσιους και τους φτωχούς. Άρα μπορούμε να έχουμε πολιτικό ακροατήριο.

Στο βωμό της πολικής επιβίωσης, στήνεται όλο το μοντέλο στην τοπική Δημοκρατία και στους Δήμους.

Τώρα αυτό έχει γίνει πασιφανές. Εγώ, ειλικρινά, τους συμπονώ τους δύο Υπουργούς με αυτά που είπαν. Καταλαβαίνω τη θέση τους. Έχεις φτώχεια για να περιορίζεις σε ένα τέτοιο ακροατήριο, υποψιασμένο ακροατήριο, το δημόσιο λόγο σου σε επιχορηγήσεις και σε απλά πραγματάκια δευτερεύουσας ή τριτεύουσας διευθέτησης.

Γιατί στο νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή ούτε μία παρατήρηση από αυτές που η Κ.Ε.Δ.Ε. είχε αποστείλει στο πλαίσιο της διαβούλευσης δεν ενσωματώθηκε. Και όσα νομοθετήθηκαν ήταν “κουτσουρεμένα”. Όπως η αποζημίωση των δημοτικών συμβούλων: να μετράς τα χιλιόμετρα, να μετράς ποιος έχει αρμοδιότητα, ποιος δεν έχει, “πιάσ' τ' αυγό και κούρευ' το”...

Και να έρχονται ανόητοι δημόσιοι υπάλληλοι να παρερμηνεύουν υφιστάμενες διατάξεις σε σχέση με το συνταξιοδοτικό, να γράφουν και να καταλογίζουν ό,τι να ‘ναι. Θέλετε να σας πω παραδείγματα; Θα “τραβάτε τα μαλλιά σας”, δεν τα γνωρίζετε και ειλικρινά θα αποφύγω να το κάνω, γιατί μπορεί να μην κοιμηθείτε κιόλας το βράδυ. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους ζητούνται να επιστρέψουν πίσω τα έξοδα κίνησης. Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους ζητούν να επιστρέψουν πίσω 30.000, 40.000, γιατί πίστεψαν οι αφελείς τον Έλληνα νομοθέτη, εξαγόρασαν ένα ποσό κατοχύρωσης συντάξιμου χρόνου, πήραν το βοήθημα και τώρα τους λένε “φέρ' το πίσω γιατί

δεν το δικαιούσαι”. Πότε το δικαιούνταν; Όταν του το χορήγησαν ή τώρα που το ζητάνε πίσω;

Η άλλη ανοησία, κε Πρόεδρε, ο εμπαιγμός που μας έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας, κ. Πετρόπουλος; Αυτός που παρεξηγήθηκε όταν του επισημάνετε πως βγαίνει στο δρόμο και του λέει ο κόσμος “καλά έκανες και μας πέθανες στους φόρους”. Μας ζήτησε να του πάμε διάταξη νόμου, για να άρει το ασυμβίβαστο των συνταξιούχων σε σχέση με τους θεσμούς στην τοπική Δημοκρατία. Την πήγαμε την επόμενη εβδομάδα. Πέρασαν μήνες από τότε. Αυτό είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση. Γιατί, εάν ήθελαν να το ρυθμίσουν, θα το ρύθμιζαν, όπως για τις Ανεξάρτητες Αρχές και τις ΔΕΚΟ, με τροπολογίες “της νύχτας” και δεν μίλησε κανείς. Γιατί να μιλήσει η Τρόικα; Η Τρόικα έχει τον “κόφτη”. Και ο “κόφτης” που χτυπάει; Στο “φουκαρά” που πρέπει να φτωχοποιηθεί. Στο συνταξιούχο και το μισθωτό. Άρα μια χαρά πάνε τα πράγματα. Γιατί να υπάρξει αντίδραση;

Και μέσα σε αυτήν την παραζάλη, αρχίζουμε και ανακατεύουμε και την τράπουλα σε θεσμικό επίπεδο. Και αναγορεύουμε σε μείζον θέμα το σύστημα της απλής αναλογικής. Το πρόβλημα είναι εάν θα είναι απλή αναλογική ή ενισχυμένη στην εκλογική διαδικασία των Δημάρχων; Όχι. Εγώ είμαι υπέρ της απλής αναλογικής, να εφαρμοστεί η απλή αναλογική, σε αυτό το μοντέλο όμως; Και ο ίδιος ο Υπουργός διαπίστωσε - γιατί είδατε, έχει παρευρεθεί σε δύο Συνέδρια, οπότε αρχίζει και μαθαίνει, δεν είναι όπως στην αρχή - διαπίστωσε λοιπόν ότι δεν μπορεί να κυβερνηθεί ο Δήμος εφαρμόζοντας την απλή αναλογική σε αυτόν τον “Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, σε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης δηλαδή των Δήμων και των Περιφερειών, και αναγνωρίζει ότι πρέπει να διασφαλίσει την κυβερνησιμότητα. Παρακολούθησα τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ - όχι, μην νομίζετε ότι είμαι “μαζοχιστής” και βλέπω ΕΡΤ, αλλά μου έστειλαν τα συγκεκριμένα αποσπάσματα - όπου ανέφερε ότι η απλή αναλογική οδηγεί σε Δημοκρατία, σε ώσμωση

διαφορετικών απόψεων, σε διάλογο κ.ο.κ. όλα αυτά που επαναλαμβάνονται. Αλλά, για να πάμε μετά να κάνουμε τη διαμόρφωση της διευθύνουσας ομάδας στο Δήμο, δηλαδή Αντιδήμαρχοι κλπ, θα πάρουμε και από τους άλλους Συνδυασμούς που θα μας έχουν υποστηρίξει.

Πώς θα γίνει αυτό πρακτικά; Με διερευνητικές εντολές; Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Με διαδικασία εκλογής δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να σηκώνει το χέρι ο κάθε ψηφοφόρος και να λέει “παιδιά συγγνώμη, εγώ ψήφισα, άρα δικαιούμαι θέση Αντιδημάρχου”. Μόνο με διερευνητικές εντολές. Θα οδηγηθούμε σε διαδικασία διερευνητικών εντολών στους Δήμους; Τα κείμενα διαλόγου που είχαν δοθεί σε εκείνη την περίφημη Επιτροπή, που ήταν “Επιτροπή των Φιμωμένων”, όπου συμμετείχα και εγώ, τα έγραφαν αυτά. Όπως έγραφαν – και ειπώθηκε πάλι σήμερα εδώ – ότι θα διατηρήσουμε τις Δημοτικές Ενότητες όπως ακριβώς είναι και δεν θα δίνουμε μόνο δέσμευση πιστώσεων από τον κεντρικό δημοτικό π/υ σε αυτούς, θα δίνουμε - ακούστηκε σήμερα - και στις Τοπικές Κοινότητες. Με συγχωρείτε, εγώ στο Δήμο Αμφιλοχίας φέτος δεν μπορώ να κάνω π/υ γιατί δεν έχω δυνατότητα να κάνω ούτε ένα ευρώ τεχνικό πρόγραμμα. Έχετε εσείς; Έχετε λεφτά να δεσμεύσετε στις Τοπικές Κοινότητες από τον π/υ; Έχετε αδιάθετα χρήματα που δεν έχετε τι να τα κάνετε; Τι λογικές είναι αυτές; Τι αντιλήψεις είναι αυτές; Τι ιδεοληψίες είναι αυτές; Ποιο είναι το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται; Ο σκληρός πυρήνας του κόμματος; Αυτός δεν μπόρεσε να καταγραφεί σαν υποστατή δημοτική δύναμη πουθενά. Είναι οικτρή μειοψηφία. Γι’ αυτό λοιπόν το λόγο, κάνουμε αυτό το πολιτικό σύστημα. Για να επιφέρουμε στην άσκηση της Δημοκρατίας, τη δικτατορία των μειοψηφιών. Αυτή είναι η πρόθεση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν μας ενδιαφέρει αν θα υπάρχει η διακυβέρνηση, δεν μας ενδιαφέρει η κυβερνησιμότητα. Είναι αστεία αυτά που ακούγονται ότι θα κάνουμε κατηγοριοποίηση των Αποφάσεων, οι οποίες αν δεν τις ψηφίζουν

κάποιοι και ρίχνουν το λευκό θα θεωρούνται ψηφισμένες κ.ο.κ., τι είναι αυτά που λέγονται σε τέτοιες αίθουσες.

Όποιο εκλογικό σύστημα θα εφαρμοστεί και είναι για συζήτηση αυτό, μόνο αφού πρώτα καθορίσουμε ποιο θα είναι το μοντέλο το οποίο θα χαρακτηρίζει το θεσμό, μόνο στην περίπτωση που θέλουμε να υπάρχουν ωσμώσεις σε βασικά θέματα στρατηγικής. Δηλαδή σε μια ευρύτερη περιοχή, όπως είναι σήμερα οι Καλλικρατικοί Δήμοι, να μπορούμε να συναποφασίζουμε για μια 5ετία, 10ετία, και όλες οι δημοτικές παρατάξεις κάποια θέματα που είναι πασιδηλα να τα υιοθετούμε για να δίνουμε και κατεύθυνση στις παραγωγικές δυνάμεις. Αυτές που θα αντέξουν ακόμη αυτήν την κατάσταση, αυτή τη λαίλαπα. Για να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι μ' ένα στοιχειώδη προγραμματισμό να δρομολογούν τις δουλειές τους. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει.

Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα. Το κάνουν οι άλλες χώρες. Οι περισσότερες οδηγούν σε μονοπρόσωπα εκτελεστικά όργανα. Αυτή είναι η Δημοκρατία; Προφασιζόμαστε τη Δημοκρατία και το διάλογο.

Δημοψήφισμα, λέει, για οποιοδήποτε θέμα οπουδήποτε. Εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό... Να ψηφίζει ο οιοσδήποτε. Τι είναι αυτό δηλαδή, ψηφο-εκτόνωση του κοινού; Να έχει την ψευδαίσθηση ότι κάτι ψηφίζει; Έγινε ένα μείζον δημοψήφισμα, κρίσιμο για τη χώρα, και κάναμε την “κωλοτούμπα”, που έγινε και διεθνής όρος. Τουλάχιστον κάτι προσφέραμε... Αυτό είναι το δημοψήφισμα; Να μας πει τη γνώμη του ο κόσμος και εμείς μετά να κάνουμε αυτό που θέλουμε;

Όχι. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες για να αντλήσεις το σφυγμό του λαού και να τον μετασχηματίσεις σε πολιτική πράξη. Γι' αυτό η Δημοκρατία άντεξε, γιατί είναι αντιπροσωπευτική η Δημοκρατία. Είναι το μόνο πολίτευμα από όλα, που κράτησε ανά τους αιώνες, γιατί είναι αυστηρό και λειτουργεί δια αντιπροσωπευτικότητας. Δεν έχουμε πλέον ανθρωπογεωγραφικά

σύνολα που να μπορεί ο καθένας να εναλλάσσεται στην πολιτική εξουσία ανά ημέρα και να βγαίνει στην Πνύκα να μιλάει και να λέει οτιδήποτε έχει στο μυαλό του. Εξελίχθηκαν τα πράγματα.

Στο κάτω κάτω της γραφής, ποιος τους έδωσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να συζητάνε για εμάς; Μίλησε κανένας από εμάς για αλλαγή εκλογικού συστήματος; Ξυπνήσατε καμιά φορά και είπατε “ας αλλάξουμε το εκλογικό σύστημα μπας και δούμε άσπρη μέρα”; Γιατί συζητάνε για εμάς; Μας αγαπάνε τόσο πολύ; Θέλουν τόσο πολύ την προκοπή του θεσμού; Όχι.

Η δική τους πολιτική επιβίωση περνά μέσα από τη δική μας αποδόμηση.

Για τα χρήματα τα μοιράζουν από εδώ και από εκεί με πρακτικές “Μαυρογιαλούρου”: έκανε σύγκριση ότι έδωσε τόσα εκατομμύρια, ενώ οι άλλοι έδωσαν μόνο τόσα, μα, από που τα έδωσαν, από την τσέπη τους; Από κανένα ειδικό κονδύλι του τακτικού π/υ; Καλά θα έκαναν να έδιναν στους ορεινούς Δήμους και σε άλλους δήμους από τον τακτικό π/υ ή από ειδικά κονδύλια. Τα πήραν από εμάς όμως, από εμένα, από εσένα και από εσένα. Αρχίζουν και ανοίγουν ενδο-αυτοδιοικητικά μέτωπα, για να σπάσουν την ενότητα.

Δεν σταματούν εδώ. Το είπε σήμερα ο κ. Σκουρλέτης ότι θα επανεξετάσουν το μοντέλο κατανομής των πόρων. Μάλιστα, τώρα θα το δούμε, που δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης των πόρων. Δηλαδή στην πράξη τι σημαίνει αυτό: Καλλιεργούμε την προσδοκία σε όλους ότι θα πάρουν κάποια λεφτά παραπάνω, για να μην αντιδρούν. Πόσα λεφτά παραπάνω προσδοκά να πάρει ο καθένας; Για να πάρει 10, 50 και 100 χιλιάδες, θα πρέπει ο Δήμος Αθηναίων να γίνει ξανά προβληματικός. Γιατί ο Καμίνης τόλμησε και τον έκανε πλεονασματικό. Και δίνει μεγάλη εισφορά στο πλεόνασμα το οποίο εμφανίζει η χώρα στην Τρόικα. Θα τον κάνουμε λοιπόν προβληματικό. Τον κάθε Δήμο που σήμερα είναι πλεονασματικός ή εν πάση περιπτώσει νοικοκυρεμένος. Αυτό θα γίνει. Για να κάνεις

πολιτική ανακατανομής, πρέπει να έχεις χρήματα. Χρήματα δεν υπάρχουν. Και όχι μόνο δεν υπάρχουν, αλλά αυτό το περίφημο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα συγχρηματοδοτήσει τις αποπληρωμές των δανείων που θα δοθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έργα τα οποία θα ενταχθούν - σωστό είναι σαν σύλληψη αυτό, δεν θέλω να μηδενίσω τίποτα - είναι τόσο “κουτσουρεμένο”, τόσο μικρό, τόσο ισχνό, που δεν θα μπορέσει να συγχρηματοδοτήσει παρά ορισμένες μόνο δράσεις. Και εάν αυτό ήταν σωστό, σήμερα ο Υπουργός όφειλε να μας πει ποια είναι τα κριτήρια, οι κανόνες κατανομής και οι κανόνες επιλεξιμότητας, για να γνωρίζει ο καθένας να δρομολογήσει τις ενέργειές του.

Ο “Γολγοθάς” Συνάδελφοι ο δικός μας είναι ο κατάλογος που έχω καταγράψει, με τα 31 βήματα για μια απλή προμήθεια, για μια απλή υπηρεσία. 31 άχρηστα κατά κανόνα βήματα, εκτός των λοιπών αδειοδοτήσεων. Πάρτε τα λεφτά από το Υπουργείο. Δεν πρόκειται να απορροφήσετε ούτε ένα ευρώ. Δεν θα μπορέσετε να το κάνετε.

Μην πάτε στον Υπουργό. Μην εκχωρείτε την περηφάνια σας. Έχετε εκλεγεί πρωτογενώς, με ισχυρότατη λαϊκή εντολή, δεν έχετε ανάγκη κανέναν Υπουργό.

Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, να φτιάξουμε πρόγραμμα, το οποίο θα αντιμετωπίσει τις δικές μας ανάγκες.

Δεν έχει ανάγκη η Μάνδρα και τα Μέγαρα από ελεημοσύνες. Καλά είναι αυτά, δείχνουν μια κοινωνία αλληλέγγυα. Όμως χρειάζεται πρόγραμμα, οι πόλεις αυτές έχουν διαλυθεί. Υπάρχουν παραδείγματα πως το φαινόμενο καταστρέφει και πως η κανονικότητα αποκαθίσταται. Έγιναν σεισμοί διαχρονικά στην Ελλάδα, είχαμε και τότε νεκρούς, καταστράφηκαν πόλεις ολόκληρες. Αλλά κάθισαν άνθρωποι κάτω και έστησαν πρόγραμμα. Και κάτω από αυτό το πρόγραμμα, όπου υπήρχε και ο ιθύνων νους, μπήκαν όλα τα Υπουργεία και έτσι λειτούργησε και αναστηλώθηκαν

κτίρια, ξαναφτιάχθηκαν οι υποδομές και επανήλθα η φυσιολογική κατάσταση. Αυτό χρειάζεται στη Μάνδρα. Ποιος θα το κάνει όμως, όταν βγαίνεις προεκλογικά και υπόσχεσαι ότι θα λύσεις τα πάντα, κυρίως μάλιστα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική προστασία και δεν το έχεις κάνει σε 3,5 χρόνια... πως θα παρουσιαστείς εκεί τώρα... Ναι, η λύση είναι η παραίτηση. Αν είσαι “λεβεντιά” το κάνεις, δεν το λες μόνο. Γιατί τι σημαίνει ότι: α, εγώ το είπα, αλλά δεν μπόρεσα, γιατί έφταιξε ο χ παράγοντας. Δεν το έκανα, έχω ευθύνη, πάω σπίτι μου. Δεν λέω ότι φταίει ο Χ, Ψ, Ω, γιατί εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω. Προφανώς κάποιος φταίνει. Εμείς δεν είμαστε όμηροι στη λειτουργία μας;

Φταίμε και εμείς όμως, όταν δεν επιλέγουμε να κάνουμε θωράκιση με τέτοια έργα. Ναι δεν είναι με την παραδοσιακή εκλογική αντίληψη “αποδοτικά” αυτά τα έργα, Συνάδελφοι, στο κοινό. Θεωρείται ότι δεν προσελκύουν το εκλογικό ακροατήριο, δεν τα κάνουμε γιατί ότι θάβουμε δεν το βλέπει ο κόσμος. Όμως αυτά είναι τα βασικά έργα.

Για να κλείσω, θέλω να πω τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει, κατά την ταπεινή μας άποψη.

Οι Δήμοι πρέπει να ισχυροποιηθούν.

Έδωσαν απτά αποτελέσματα στην περίοδο της κρίσης, κράτησαν τη χώρα όρθια. Οι Δήμοι είναι αυτοί που κράτησαν τη χώρα όρθια. Οι Δήμοι είναι “το αποκούμπι”. Όχι μόνο το επιχειρησιακό, αλλά και το ψυχολογικό.

Οι Δήμοι κράτησαν τη χώρα όρθια και οι Περιφέρειες, έως έναν βαθμό. Ορισμένους όμως τους διακατέχει μια “βουλιμική διάθεση” και θέλουν να τα πάρουν όλα. Χαρακτηριστική περίπτωση το ζήτημα με τα βοσκοτόπια, όπου δεν περιγράφεται το τι έχει γίνει. Το γνωρίζουν οι περιφερειακοί Δήμοι. Για παράδειγμα, έχω δημότες με βοσκήσιμες γαίες και στους επτά Δήμους του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και σε τρεις Δήμους εκτός Νομού. Πρακτικά αυτό για τον κτηνοτρόφο σημαίνει ότι πρέπει να πάει σε όλους αυτούς

τους Δήμους να υπογράψει συμβάσεις... Έλεος. Όταν αναλαμβάνουν μια αρμοδιότητα, ας την ασκούν, εάν δεν μπορούν πρέπει να το πουν και να παραμένει όπου ήταν και ασκείτο μια χαρά. Αυτό το αλαλούμ έχει γίνει παντού.

Πρέπει λοιπόν οι Δήμοι να ισχυροποιηθούν.

Με το πολιτικό σύστημα, με τις δυνάμεις οι οποίες ασπάζονται τη Δημοκρατία, όπως ασκείται με τη συνταγματική της περιγραφή, πρέπει να κάνουμε έναν ειλικρινή διάλογο, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης. Να τους εξηγήσουμε ότι και η δική τους πολιτική επιβίωση -εννοώ των φυσικών προσώπων, όχι των σχημάτων - εξαρτάται από την ισχυροποίηση της τοπικής εξουσίας. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να βγαίνουν “νέα φυντάνια” στο δημόσιο χώρο και είναι ανάγκη να δώσουμε ανάσα στους νέους ανθρώπους, που τους έχουμε “ταπώσει”, τους έχουμε διώξει προς διάφορες κατευθύνσεις. Διάλογο ειλικρινή για να ενδυναμώσουμε την τοπική δημοκρατία. Χωρίς ιδεοληψίες. Παράδειγμα: “Θέλετε απλή αναλογική; ναι, αλλά θα αλλάξουμε το μοντέλο διακυβέρνησης πρώτα. Και θα καθίσετε να ακούσετε πως πρέπει να γίνει αυτό”.

Θα πρέπει η υπόθεση της καταστατικής θέσης των αιρετών να μην πάρει την ακραία εκδοχή της αντιπαράθεσης με τους βουλευτές, που ανέφερε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. Εγώ δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Γιατί, όταν η πολιτική προστασία στέλνει το καλοκαίρι 16 έγγραφα ότι πρέπει να λάβω μέτρα εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων, βροχοπτώσεων δηλαδή, και δεν έχει πέσει μία σταγόνα για έξι μήνες, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα βρέξει, κάποια στιγμή θα γίνει θεομηνία, εγώ λοιπόν θα είμαι υπόλογος, γιατί αυτοί θα μου το έχουν πει εγγράφως. Αυτό δεν είναι παρά κουτοπονηριά και πρέπει να αλλάξει.

Και επειδή πολλοί συνάδελφοι με επικρίνουν πως επιμένω στην αύξηση των αρμοδιοτήτων μας, ενώ σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, η απάντησή μου είναι πως ναι, να πάρουμε όλες

τις αρμοδιότητες. Και επιμένω και θα επιμένω, διότι εγώ στο μυαλό μου έχω ένα άλλο μοντέλο εξουσίας. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με το τοπικό επίπεδο ζωής. Για κάθε θέμα. Χωρίς κανέναν διαμεσολαβητή. Χωρίς κανέναν παρεμβαίνοντα. Αυτή είναι η σωστή άσκηση της τοπικής δημοκρατίας, ένα μοντέλο διαφορετικό.

Και θα πρέπει, επίσης, να ξεκαθαρίσουμε τις σχέσεις μας με το Β΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σήμερα είμαστε υποτελείς, είμαστε υποκείμενοι στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί αυτοί έχουν “το πουγκί”, καθώς και τη δυνατότητα της πολιτικής απόφασης. Δεν περιγράφεται πως αισθάνομαι όταν βλέπω Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες με ένα Δήμαρχο να δίνουν συνέντευξη τύπου ότι ενέταξαν το έργο τάδε στο Δήμο τάδε. Και είναι αποδεκτό αυτό και από εμάς. Γιατί είναι αποδεκτό; Έπρεπε να επιμείνουμε ο Αν. Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χαρίσης, να μας δώσει τα 2 δις ως εκχώρηση ποσού. Όπως έκανε ο Πάρις Κουκουλόπουλος παλιότερα. Ο Χαρίσης το υποσχέθηκε στον Πατούλη όταν έκαναν τις συμφωνίες για τη Διοίκηση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και δεν τήρησε το λόγο του. Όταν δίνεις το λόγο σου, πρέπει να τον τηρείς, όπου και να’σαι. Πρέπει να ελέγχεις προηγουμένως εάν μπορούν να υλοποιηθούν όσα λες, άλλως να μην δεσμεύεσαι, να μην δίνει το λόγο σου. Και γίνονται, δεν το κάνουν όμως για άλλο λόγο.

Όσον αφορά τη σημειολογία, σημειώνω για την εξαγγελία προγράμματος 2 δις. Ότι τα 500 εκατομμύρια στη 2ετία, αναφέρθηκε σήμερα ο κ. Σκουρλέτης, στην 5ετία θα γίνουν 2 δις, τα οποία είναι ακριβώς ο συγκεκριμένος συνειρμός, ότι δήθεν έφεραν το πρόγραμμα που ζητούσαμε, δεν είναι όμως αυτό. Αυτό είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, το οποίο έχει από ετών το Παρακαταθηκών και Δανείων, πρέπει να δούμε η διαδικασία αποπληρωμής των τόκων, τι θα δεσμεύσει από το Π.Δ.Ε, καθώς υπάρχουν και άλλες προδεσμεύσεις, για να μπορέσει να υλοποιηθεί.

Το ζήτημα της καταστατικής μας θέσης πρέπει να το δούμε συνολικά, όχι μόνο για τους Δημάρχους, αλλά για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού στους Δήμους. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης εκτελεστικής εξουσίας πολλοί άνθρωποι, από τις δυνάμεις που υπάρχουν στη χώρα, για να μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε την άσκηση της εξουσίας με την εγγύτητα και την επικουρικότητα.

Τέλος, για τους συνεργάτες μας, τους εργαζόμενους: επικροτήσαμε τις ρυθμίσεις που έγιναν, όπως για το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών, το ωράριο κ.ο.κ. Αλλά το ζήτημα είναι ποιος τα πληρώνει; Τα πληρώνει ο Δήμος, με μεσοσταθμική επιβάρυνση της τάξης του 25-30% και τα μετακυλύει στους δημότες. Τζάμπα μάγκες λοιπόν ή “μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα” καθώς θνησιγενής είναι η πορεία μας ως βαίνουν τα πράγματα.

Να σηκώσουμε ανάστημα.

Όχι, να μην τους φοβόμαστε, να τους σεβόμαστε, αλλά να ξέρουμε ότι και αυτοί είναι ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού της χώρας, όχι τόσο ικανοί και αποτελεσματικοί όσο είμαστε εμείς. Γιατί εμείς βιώνουμε το πρόβλημα εν τη γενέσει του και είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε λύση.

Να συνεργαστούμε μαζί τους, για να τους πείσουμε ότι η χώρα έχει διέξοδο.

Και να δώσουμε και σε αυτούς τη δυνατότητα να πάνε να γίνουν Δήμαρχοι στην περιοχή τους και να μεγαλουργήσουν, τους το εύχομαι ολόψυχα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοιμήση για την τοποθέτησή του.

Το λόγο έχει ο Γιώργος Ιωακειμίδης, ο Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη, επικεφαλής της παράταξης ΝΕΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

Γιώργο, αν μπορείς, στα πλαίσια του χρόνου, να μας διευκολύνσεις αν θέλεις.

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Κοιτάζω το κεντρικό σύνθημα που λέει «Αλλάζουμε», και αναρωτιέμαι, αλλάζουμε; Η άποψή μου είναι πως όχι. Και θα θυμηθώ το στίχο του Ρασούλη «Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν», διότι αυτή είναι η αίσθησή μου.

Και να μιλήσω για κάτι που πρόσφατα μας απασχόλησε, το θέμα των φυσικών καταστροφών. Έχει κανείς την αίσθηση από εσάς ότι η Αυτοδιοίκηση φταίει για τις ζημιές που έγιναν; Είτε Τοπική, είτε Περιφερειακή; Οι τωρινές Διοικήσεις των τριών χρόνων; Φαντάζομαι πως όχι.

Εδώ έχουμε ένα έγκλημα δεκαετιών, από τη μία μεριά, το τι έχει συμβεί πολλές φορές και με την συνενοχή της Αυτοδιοίκησης, και έχουμε τα ειδικά καιρικά φαινόμενα, που κανείς μας δεν είναι σίγουρος ότι δεν θα συμβούν στο Δήμο του. 300 χιλιοστά βροχής στη Μάνδρα, σε όποιο σημείο και αν συνέβαινε, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Πιθανόν όχι νεκρούς, αλλά μεγάλα προβλήματα.

Αντί λοιπόν η Αυτοδιοίκηση να πει, παιδιά, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι διαχρονικό θέμα όλων... του κεντρικού κράτους και όλων όσων διοίκησαν, καταναλωνόμαστε μεταξύ μας και στα τοπικά, και στους τοπικούς Δήμους, και στην Περιφέρεια, ποιος φταίει. Σε μια κοντόθωρη λογική ποιος θα κερδίσει πόντους σε αυτή την ιστορία. Λες και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.

Ο δικός μου φόβος είναι ότι αυτά θα είναι συνεχώς επιδεινούμενα, σε όλη τη χώρα, γιατί έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Γιατί όπως έλεγα και στην ΚΕΔΕ, ο σχεδιασμός είναι 50ετίας. Όταν σχεδιάζω φυσικά φαινόμενα, στη χώρα μας και στις πιο πολλές χώρες στον κόσμο, σχεδιάζω με στατιστικά στοιχεία 50 ετών. Αυτά έτσι όπως έχει αλλάξει το κλίμα, αλλάζουν πάρα πολύ.

Άρα δεν αλλάζουμε κατά την άποψή μου.

Και να πω και κάτι άλλο. Εμείς είμαστε μια μικρή παράταξη, που καταφέραμε παρότι ήμασταν έξω από κόμματα να είμαστε τρίτοι, και προσπαθήσαμε να μην είμαστε ποτέ τυφλά

αντικυβερνητικοί, όπως δεν ήμασταν ποτέ και τυφλά φιλοκυβερνητικοί. Εγώ είμαι 23 χρόνια Δήμαρχος, ποτέ δεν διοίκησε μια κυβέρνηση που να την έχω ψηφίσει. Ποτέ. Παρ' όλα αυτά είμαι Δήμαρχος. Γιατί θεωρώ ότι είχα το αυτοδιοικητικό μου ισχυρότερο από οτιδήποτε άλλο. Και με αυτή την έννοια αντιμετώπιζα όλες τις κυβερνήσεις. Προσπαθώντας να αποκομίσω αυτό που θεωρούσα ότι είναι καταλληλότερο για το Δήμο μου και για την Αυτοδιοίκηση. Άλλες φορές το πετυχαίναμε, άλλες όχι.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια όμως, έχουμε μια τυφλή αντιπαράθεση της Διοίκησης της ΚΕΔΕ, μαζί με την παράταξη του κυρίου Κοιμήση, σε μια λογική να πέσει η κυβέρνηση, να τελειώνουμε. Μα δεν είναι θέμα δικό μας. Εγώ δεν εκτιμώ ότι αυτό είναι αυτοδιοικητικό θέμα. Όμως όλη η αντιπαράθεση έγινε σε αυτό. Πώς θα ρίξουμε την κυβέρνηση, λες και ήταν δικό μας θέμα. Μα δεν είναι δικό μου θέμα. Εμένα με νοιάζει τι θα καταφέρω να κερδίσω για την Αυτοδιοίκηση αυτό το διάστημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για αυτό παλεύω.

Και πού φτάσαμε τώρα; Είμαστε στον τρίτο χρόνο, τον συμπληρώνουμε. Κέρδισε κάτι αυτή η λογική; Είναι κερδισμένη αυτή η συνδιοίκηση της ΚΕΔΕ από αυτά που αποκομίσαμε αυτά τα τρία χρόνια; Και φυσικά όχι θα απαντήσετε. Και φυσικά όχι. Αν το είχαμε διαχειριστεί με έναν άλλον τρόπο θα είχαμε κερδίσει; Δεν το ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι χάσαμε.

Και σήμερα πού είμαστε; Έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της θητείας και ξέρετε κάτι; Στο δεύτερο μισό της θητείας, οκτώ φορές έχω εκτεθεί σαν Δήμαρχος, τις έξι έχω εκλεγεί, στο δεύτερο μισό της θητείας όλοι κοιτάνε την επανεκλογή τους. Κανείς δεν κοιτάει τι θα γίνει σε κεντρικό πολιτικό ή αυτοδιοικητικό επίπεδο. Αν δεν το κάνεις στο πρώτο μισό της θητείας σου, έχασες. Ως Αυτοδιοίκηση αν δεν το κάνεις. Τώρα η αγωνία όλων είναι η επανεκλογή τους. Και άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να περιμένει αυτή τη στιγμή από την Αυτοδιοίκηση να ορθώσει αντιστάσεις, να παλέψει, να κάνει, να

δείξει, γιατί αυτό... είναι άλλο το κλίμα πια. Τον καλό καιρό που θα έπρεπε να το κάνουμε, τον χάσαμε.

Και τι έχουμε εδώ; Ο Πρόεδρος έβαλε πλήρη για Δήμαρχος Αθήνας, καλά κάνει, θεμιτό, ρίχνει τους τόνους τους αντικυβερνητικούς, η ομιλία του ήταν... σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσα να την προσυπογράψω, σε τελείως άλλο μήκος κύματος από την ομιλία του κυρίου Λαμπάκη, που υποτίθεται ότι είναι στην ίδια παράταξη και την ίδια εκφράζουν, γιατί ο καθένας έχει άλλες στοχεύσεις, και για αυτό και για πρώτη φορά φέτος έχουμε άλλη ομιλία Προέδρου, που είναι επικεφαλής παράταξης, και άλλη ομιλία εκπροσώπου της παράταξης. Μέχρι τώρα ο Πρόεδρος μιλούσε και για την παράταξή του. Φέτος...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Άντε και πέρσι. Συγγνώμη.

Και έχουμε μια Αυτοδιοίκηση που κοιτάζει αμήχανη, κουρασμένη, απογοητευμένη, τις δικές μας εκλογές, που πια είναι πάρα πολύ κοντά.

Δεν νομίζω ότι κανείς Δήμαρχος έχει όρεξη για αντιπαραθέσεις αντικυβερνητικές αυτή τη στιγμή. Και πολύ περισσότερο που η απλή αναλογική, που σε πρώτη φάση το κοροϊδεύαμε κιόλας εδώ, με την έννοια ότι έλα μωρέ, ήρθε ο Βορίδης στο Βόλο και μας λέει μη νοιάζεστε ρε παιδιά, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση, θα ξανά φέρουμε το παλιό σύστημα. Και καθυσύχαζαν κάποιοι, ότι εντάξει. Τώρα όμως που το πράγμα δείχνει ότι δεν ανατρέπεται αυτή η κυβέρνηση, ότι μπορεί να πάμε και στις εκλογές με απλή αναλογική, τους κάνει όλους τους Δημάρχους να έχουν μια μεγάλη αγωνία. Πώς θα συνθέσω πλειοψηφίες; Πώς θα καταφέρω να επανεκλεγώ; Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα; Αλλά οι αντιπαραθετικοί τόνοι πέφτουν, και ο καθένας κοιτάει να κάνει τις δικές του συμμαχίες.

Όλα αυτά απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν αντιμετώπισε με τον δέοντα σεβασμό τα θέματα Αυτοδιοίκησης. Γιατί μίλησα για

την ΚΕΔΕ, να μιλήσω και για την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που ήρθε να διοικήσει το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς πρόγραμμα, χωρίς να ξέρει τι θέλει να κάνει. Αυτό ήταν το κακό. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της απλής αναλογικής, που ήταν πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, στο υπόλοιπο κομμάτι πώς θα φτιαχτεί ο καινούργιος χάρτης, δεν υπήρχε πρόταση. Μπήκε σε μια διαδικασία διαβούλευσης, φάγαμε κανένα χρόνο κουβεντιάζοντας αυτό, όταν αυτό ολοκληρώθηκε μπήκε στο συρτάρι, από καλοκαίρι σε φθινόπωρο και από χειμώνα σε άνοιξη πηγαίνει αυτή η διαδικασία, περιμένοντας να δούμε την πρόταση, η οποία δεν έχει έρθει. Και η οποία φοβάμαι ότι όταν θα έρθει, αυτόν τον μήνα; Τον άλλον μήνα; Θα γίνει σε διαδικασία fast track. Θα έρθει και σε ένα μήνα θα πάει στη Βουλή. Που δεν θα μας δώσει καμία δυνατότητα ούτε να συζητήσουμε, γιατί το να κάνουμε ένα γρήγορο συνέδριο μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν θα λείει και πολλά. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε. Αμφιβάλλω αν αυτά που θα φέρει τα έχει δει κανείς αυτοδιοικητικός για να έχει άποψη, γιατί το κακό με τους διοικούντες στην κεντρική κυβέρνηση συνήθως είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι άλλο πράγμα η Αυτοδιοίκηση και άλλο το κυβερνώ ως κεντρικό κράτος. Είναι τελείως διαφορετικό έργο. Και αν δεν δώσεις τη δυνατότητα στους αυτοδιοικητικούς, του χώρου σου λέω εγώ, να σου πουν την άποψή τους, κινδυνεύεις να φέρεις εκτρώματα. Φοβάμαι λοιπόν ότι μπορεί να δούμε πράγματα που να είναι τελείως έξω από τη δική μας λογική. Τη λογική την αυτοδιοικητική.

Κατά την άποψή μου η ΚΕΔΕ κήκε στο ζέσταμα 2,5 χρόνια τώρα. Δεν μπόρεσε να παράξει έργο, και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Τώρα γύρισε η κλεψύδρα.

Ακούγοντας τις ομιλίες, και θέλω να κάνω μια κριτική πάνω σε αυτές, ένιωσα ότι κάποιος μπορεί να είναι σε ένα μήκος κύματος κοντινό μας. Δηλαδή είτε σε επίπεδο εκφοράς λόγου, άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη, με τον οποίο διαφωνώ πάρα πολύ στις πιο

πολλές από τις θέσεις του. Ήταν όμως ένα είδος λόγου που πραγματικά μπορούσες να το ακούσεις. Μπορούσες να αντιπαρατεθείς πολιτισμένα. Δεν ήταν κραυγές, δεν ήταν λαϊκισμός. Και εμένα μετράει πολύ και με όποιον αντιπαρατίθεμαι.

Άκουσα τον Πρόεδρο. Το είπα και πριν. Η τοποθέτηση -εισήγηση του Προέδρου, θα μπορούσα σε πολύ μεγάλο βαθμό να την προσυπογράψω. Όχι στο σύνολό της, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δεν μπορώ να εμπιστευτώ αυτά που είπε, διότι δεν είναι τα ίδια που έλεγε πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι και λοιπά. Είναι διαφορετικό πράγμα το να λέμε και να έχουμε συνέπεια λόγου, και διαφορετικό πράγμα απλώς να λέμε.

Είδα τον κύριο Καχριμάνη να αποχωρεί από το δικό μας Συνέδριο διαφωνώντας με τον Υπουργό. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Δεν κατάλαβα. Ήρθε στο δικό μας Συνέδριο να κάνει το δικό του σόου κόντρα στον Υπουργό; Και του επετράπη και αυτό πέρασε ασχολίαστο από εμάς; Σε κανέναν δεν επιτρέπεται. Ούτε στους δικούς μας, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δικοί μας είναι δικοί μας. Το θεωρώ πολύ μεγάλο φάουλ.

Άκουσα τον Υπουργό, με πολλή προσοχή. Θεωρώ ότι μετά από επτά χρόνια ακούω έναν Υπουργό που λέει επιτέλους λίγα θετικά πράγματα για την Αυτοδιοίκηση. Και δεν μπορώ να ακούω τον κύριο Λαμπάκη που λέει εκπροσωπώ τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, τον κύριο Κοιμήση...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Ως ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Πώς το είπες, κύριε Λαμπάκη μου;

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Θαύμα. Κρατάω αυτό που λέτε, ταυτίζεστε ιδεολογικά με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ:** Με κανέναν.

Και λέω λοιπόν, άκουσα λοιπόν αυτούς να ομιλούν ως τα προηγούμενα χρόνια, από το '10 μέχρι το '15, που έγινε ο σεισμός στην Αυτοδιοίκηση, που καταβαραθρώθηκαν όλα, αυτοί δεν υπήρχαν. Ο μεγάλος χαμός έγινε μέχρι το '15. Μετά χάσαμε, αλλά χάσαμε λίγα. Τώρα για πρώτη φορά κάτι φαίνεται να κερδίζεται. Οι 9.000 θέσεις στην Αυτοδιοίκηση, είναι σημαντικό πράγμα και το ξέρετε. Ήταν αγωνία μας να πάρουμε κόσμο.

Το πρόγραμμα που εξήγγειλε προχθές, δεν μου αρέσει γιατί το εξήγγειλε προχθές, γιατί δεν μπορώ να κάνω κριτική, δεν το έχω δει, μοιάζει ενδιαφέρον. Λέω μοιάζει, γιατί θα το δούμε στην πράξη, επιτέλους να δίνονται κάποια λεφτά. Το ότι ξανά... οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια μπόρεσαν να γίνουν αμειβόμενοι, είναι θετικό πράγμα και οφείλουμε να το λέμε. Τι δεν σου αρέσει, Ιωακειμίδη; Δεν μου αρέσει το ότι στο θέμα της αποκέντρωσης, της συγκεκριμένης μάλλον μεταρρύθμισης, δεν υπήρχε θέση. Και θεωρώ αδιανόητο 3 χρόνια μετά, να είσαι Διοίκηση κράτους και να μην έχεις πρόταση. Τεράστιο λάθος.

Θεωρώ ότι η παράταση των 8μηνητών, το είπα και πέρυσι, χωρίς τη συναίνεση των Δημάρχων, ήταν τεράστιο λάθος. Και αυτό δείχνει υποτίμηση της Αυτοδιοίκησης. Θεωρώ το ότι δεν έχουν καταργηθεί οι Αποκεντρωμένες, ενώ ήταν εξαγγελία, είναι τεράστιο λάθος. Και δεν ξέρω πότε θα καταργηθούν και με ποιο τρόπο. Θεωρώ ότι το: μοιράζω χρήματα στους Δήμους, είναι λάθος δρόμος, που κανείς μας δεν μπορεί να συμφωνεί. Εμείς θέλουμε από την Πολιτεία συγκεκριμένο τρόπο μοιρασιάς των χρημάτων. Είτε έχει να κάνει με τις Περιφέρειες, είτε έχει να κάνει με το κεντρικό κράτος. Για να μπορούμε να ασκούμε το ρόλο μας και να μην υπάρχουν καλοί και κακοί Δήμαρχοι. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Εγώ μπορώ να επαίρομαι ότι 23 χρόνια δεν έχω πάει σε Υπουργό Εσωτερικών – και ο Πάρις είναι εδώ – να ζητήσω ένα ευρώ για το Δήμο μου. Ποτέ. Είχα τη δυνατότητα, ακόμα και στα δύσκολα, να τα βγάζω πέρα. Και θεωρούσα αναξιοπρεπή πράξη να

το κάνω. Θα έπρεπε να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιμένω πάντα ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτή είναι η αυτοδιοικητική στάση. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία του Δημάρχου που δεν έχει τρόπο να κάνει στοιχειώδη πράγματα και δεν τον κατακρίνω, την Πολιτεία κατακρίνω. Γιατί στην αγωνία του ο καθένας να ζήσει, θα κάνει ότι μπορεί. Είναι λάθος όμως η Πολιτεία να επιτρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές και να τις χαϊδεύει.

Και θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος και μοναχικός, συνάδελφοι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βαδίσουμε μαζί σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς εκπτώσεις στις αξίες μας.

Καλή δύναμη σε όλους σας.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωακειμίδη για την τοποθέτησή του.

Και καλούμε στο βήμα τον Δημήτρη τον Μπίρμπα, το Δήμαρχο του Αιγιάλεω, επικεφαλής της παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

Κύριε Μπίρμπα, έχετε το λόγο.

**Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι φανερό όπως έγινε από τις τοποθετήσεις όλων, ότι το φετινό συνέδριό μας, γίνεται σε μια μεταβατική περίοδο τόσο για την χώρα όσο και την Αυτοδιοίκηση.

Ειπώθηκε και από τους Υπουργούς, ειπώθηκε και από τους εκπροσώπους των κομμάτων, ότι είναι πλέον φανερό ότι η χώρα μάλλον οδεύει στην έξοδο από την μνημονιακή επιτροπεία και αυτό δημιουργεί, αυτή η μεταμνημονιακή εποχή, νέες πραγματικότητες τις οποίες οφείλουμε να προετοιμαστούμε για να τις αντιμετωπίσουμε.

Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και ειλικρινής μεταξύ μας. Είναι έτοιμη σήμερα η Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσει τη μεταμνημονιακή εποχή; Από τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει εδώ, είναι φανερό σε εμένα ότι δεν είμαστε. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι

χάσαμε δύο χρόνια. Χάσαμε δύο χρόνια γιατί εντάξαμε την Αυτοδιοίκηση σαν ένα εξάρτημα στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι. Να σας θυμίσω ότι αυτό δεν κερδίζει. Δείτε πόσο υποβαθμισμένη ήταν η φετινή εκπροσώπηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με πέρυσι. Που ήταν εδώ μια σωρεία αρχηγών γιατί έβλεπαν αίμα, μύριζαν ότι πέφτει η κυβέρνηση. Δεν μπήκαμε στο κόλπο αυτό εμείς;

Δεν θέλω να πω, τι να θυμίσω; Τους κόφτες, μας κλέβουν τα διαθέσιμα, θα μας τα πάρουν από το τραπέζι, δεν θα απορροφήσουμε τους πόρους τους ευρωπαϊκούς... Το λέμε και τώρα. Και δεν είναι σωστό. Σε σχέση με την απορρόφηση. Διαβάστε τις αποφάσεις του Eurogroup. Ένα κάρο πράγματα. Εμείς απέναντι σε μια κυβέρνηση. Το αποκορύφωμα, το περσινό Συνέδριο, στη Θεσσαλονίκη. Το περσινό Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη ήταν η απόφαση ότι η Αυτοδιοίκηση, πολιτικά, είναι το εμβρυουλκό ανατροπής της κυβέρνησης. Και σήμερα ακόμα, κάποιοι, αισχυντηλά, το υποστηρίζουν.

Είναι σαφές ότι έχουμε κρίση, κρίση ταυτότητας, ως Αυτοδιοίκηση. Σε σχέση με το τι ακριβώς θέλουμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σύνθημα: «Αλλάζουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα». Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξουμε και το πολιτικο-διοικητικό σύστημα. Και εδώ είναι μια σειρά από προκλήσεις που εμείς δεν απαντάμε. Ειλικρινά, μας εμπόδισε κανένας όταν φεύγαμε από την Επιτροπή Διαλόγου, να καταθέσουμε ολοκληρωμένα τις απόψεις μας; Συγκεκριμένα, όχι κατευθύνσεις. Κατηγορούμε την κυβέρνηση, μια νέα κυβέρνηση, με αστοχίες – θα τις πω και τις αστοχίες της κυβέρνησης – από την άλλη μεριά, αλλά εμείς δεν συγκροτήσαμε επί 3 χρόνια – και το ζητάμε, και ας είμαστε μειοψηφία – συγκροτημένη την αντίληψή μας τι ακριβώς θέλουμε.

Μου αρέσει πάλι, ότι και εμείς παίζουμε το κεντρικό πολιτικό παιχνίδι της γενικής περιγραφής. Και θέλω να είμαι σαφής.

Πατώντας σε υπαρκτές αδυναμίες της κυβέρνησης που πρέπει να αλλάξουν άμεσα. Αναφέρθηκαν και από άλλους, θα τις πω και εγώ. Και η διαδικασία παράτασης των συμβασιούχων ήταν απαράδεκτη. Όχι γιατί θα πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Γιατί έγινε με λάθος τρόπο. Οι συμβάσεις του 4412, το τέλος βοσκής, οι αδειοδοτήσεις στις ΚΥΑ, στις αγορές, η μη πρόσκλησή μας στην Επιτροπή για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, ένα χρόνο τώρα δεν συζητήσαμε για τη συνταγματική μεταρρύθμιση όμως εμείς. Για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Και η Επιτροπή αυτή είναι μια Επιτροπή που συζητάει και μαζεύει κείμενα. Όπως ήταν η Επιτροπή Διαλόγου η άλλη.

Το ζήτημα είναι εμείς με τι θέσεις πάμε; Ποιες είναι οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης; Πώς εμείς ονειρευόμαστε την Ελλάδα της μεταμνημονιακής εποχής; Κάνουμε και πάλι, την ωραία διαδικασία. Μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις που τα θέλουμε όλα. Δηλαδή τίποτα. Και το λέω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε ξεχάσει... Και αυτό φαίνεται. Φαίνεται στα κείμενα, φαίνεται στις τοποθετήσεις. Έχουμε ξεχάσει ότι αυτή η χώρα είναι σε μνημονιακές δεσμεύσεις, αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο, επιτροπεία που ελέγχει τα πάντα και ότι πολλές... Το είπε ήδη και ο Υπουργός, σε μια σειρά ζητήματα. Πράγματα – δεν το είπε έτσι – κόπηκαν από την τρόικα.

Δεν ξέρουμε ότι η περίφημη αυτή θέση για τις αμοιβές Αντιδημάρχων, που ήταν συνολική, όλων των Δημοτικών Συμβούλων, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα με τα γρόσια να δίνει στους Κοινοτικούς Συμβούλους και να μη μπορεί να δώσει η Ελλάδα σήμερα; Δεν είμαστε πιο φτωχοί από το 1831.

Τα λέω αυτά, γιατί αυτά είναι κάτω από ένα αυστηρό δημοσιονομικό έλεγχο. Δεν το αποτυπώνουμε πουθενά. Δεν υπάρχει στο κείμενό μας. Διαβάστε τα κείμενα και τις θέσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε όμως ότι αυτή η αντιπαράθεση του μηδενισμού, του μηδενισμού και απέναντι στα θετικά. Δηλαδή τα θετικά, ότι... Εγώ δεν θα μιλήσω για του υπερχρεωμένους Δήμους που βρέθηκε διέξοδος και υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι από εδώ

που βρήκαν διέξοδο όταν δεν έκλειναν προϋπολογισμό με τα Παρατηρητήρια. Για την κοινωφελή εργασία που είναι έμμεση, έμμεση τόνωση σε εμάς, 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Για το πολυνομοσχέδιο που πέρασε πάρα πολλές από τις θέσεις μας. Απορώ πάλι με τον κύριο Κοιμήση που λέει, επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι ελάχιστα, καμία... Δείτε τι προτείναμε εμείς και ποιες θέσεις πέρασαν. Και όσες δεν πέρασαν από εκείνες που είχαμε συμφωνήσει, ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον παράλογο εθνικό λογιστή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που διαχρονικά αλλά πολύ περισσότερο τώρα, παίζει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο και απέναντι στην Αυτοδιοίκηση.

Δεν είναι σημαντικό ότι ήταν πρόσληψη για πρώτη φορά 9.000 ανθρώπων; Ότι οι 1.800 προσλήψεις του ΑΣΕΠ... Εγώ πήρα εργαζόμενους στο Δήμο μου από έναν διαγωνισμό του 2006, οι οποίοι περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια για να έρθουν. Δεν είναι σημαντικό τα 200 εκατομμύρια εθνικοί πόροι που έχουν δοθεί για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς; Και να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ χαίρομαι για τον Υπουργό, ότι δεν είπε ότι αυτό είναι αύξηση στους ΚΑΠ. Δεν είναι αύξηση στους ΚΑΠ. Είπε ότι αυτό είναι μια υποχρέωση του ελληνικού κράτους απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, διαχρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βλέπω τον Πάρι τον Κουκουλόπουλο και θυμάμαι ότι από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, συνεχώς ζητάμε αυτό το πράγμα να παραταθεί, ενώ έπρεπε από το 2003 να έχει τελειώσει. Και γίνεται αυτή η υλοποίηση σε αυτές τις συνθήκες, δέσμευση. Και θα μπουν και 200 εκατομμύρια σε αυτό. Είναι πολλά; Όχι.

Πόσο πρέπει να έχει η Αυτοδιοίκηση; Τουλάχιστον τα λεφτά του 3852 και θα πρέπει να δοθούν – και θα το πω αυτό το πράγμα και αυτή είναι και η πρότασή μας – να γίνει επενδυτικό σχέδιο, στην πορεία εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, να αρχίσει σταδιακά η

εφαρμογή του 3852. Είναι φανερό ότι αυτά που είπε... Από ότι κατάλαβα εγώ, ο Υπουργός είπε ότι αυτά θα γίνουν στην επόμενη φάση, στον προϋπολογισμό του '19, όταν θα έχουμε φύγει από το μνημόνιο και θα κάτσουμε να δούμε, όχι για να μοιραστούμε, φτώχεια θα μοιραστούμε πάλι, αλλά όχι με μείωση – μην κάνουμε συνδικαλισμό εδώ πέρα – με μείωση των ποσών από αυτόν που παίρνουμε και θα χρεοκοπήσει η Αθήνα. Ο Αρμαγεδδών πολλές φορές έχει εξαγγελθεί, αλλά δεν έχει έρθει. Το λέω αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκροτημένοι όταν απαντάμε σε τέτοια ζητήματα.

Πιστεύω ότι εδώ, 7, τώρα πάμε 8 χρόνια, νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα, τη διαλύουν. Και υπάρχουν δύο μοντέλα τα οποία όποιος τα άκουσε, τα άκουσε. Με πολύ εύσχημο τρόπο, ένας από τους πιο σοβαρούς, δεν είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη εδώ, είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη, μας είπε και περιέγραψε το μοντέλο. Το μοντέλο που εμείς διαφωνούμε ριζικά και το εξήγγειλε και ο Πρόεδρος. Είναι ο νεολογισμός, ο νεοφιλελεύθερος νεολογισμός, ότι η ευημερία στην Ευρώπη είναι αποκέντρωση και επιχειρηματικότητα. Δεν ξέρω κανένα κείμενο, μα κανένα κείμενο κανενός ευρωπαϊκού Οργάνου, δεν αναφέρεται σε αυτές τις δύο έννοιες. Μιλάει για αποκέντρωση, για δημοκρατικό προγραμματισμό, βιώσιμη ανάπτυξη, που στοιχείο του δημοκρατικού και βιώσιμης ανάπτυξης είναι και η αύξηση της επιχειρηματικότητας. Είναι τυχαίο αυτό;

Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν ειλικρινής. Ιδιωτικοποίηση, αν αυτό συμφέρει. Και απαντάω εγώ, θα το κάνουμε Σουηδία; Στη Σουηδία, για να πάρεις έργο από το Δήμο, αν θες εσύ να πας συμπληρωματικά, σημαίνει ότι οι εργασιακές σχέσεις αυτών που απασχολούνται – γιατί μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνουμε – οι εργασιακές σχέσεις είναι οι ίδιες με αυτές που είναι στο δημόσιο. Αυτό είναι προϋπόθεση για να πάρεις έργο στη Σουηδία, που μπορεί να πάρει ο Δήμος. Που δεν μπορεί να εκτελέσει ένας Δήμος.

Αυτό θέλουμε; Ή με εφιαλτήριο αυτό το πιο οικονομικό και πιο φτηνό, πηγαίνουμε σε μια χώρα φτηνών υπηρεσιών; Τι άλλο έχει κάνει η τρόικα; Εσωτερική υποτίμηση έχει, έχει κάνει διάλυση των εργασιακών σχέσεων και γίνεται μια προσπάθεια σε αυτό τον ορυμαγδό, να υπάρξει ανάσχεση.

Για αυτό δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τέτοια κείμενα. Γιατί δεν είναι σε αυτά που συμφωνούμε. Σε πάρα πολλά συμφωνούμε. Πολλά από τα ζητήματα που μπαίνουν, είναι θέματα που βάζει όλη η Αυτοδιοίκηση. Θα συμφωνήσουμε όλοι, από το ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ για τα αιτήματα τα συγκεκριμένα, μέχρι... Δεν το (...), αλλά με ποια αντίληψη; Της ιδιωτικοποίησης, όπου είναι πιο φτηνή; Σε σχέση με τι; Τα λέω αυτά, γιατί τίποτα δεν είναι ουδέτερο από αυτά που εδώ λέγονται.

Εμείς, και θα το πούμε, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ότι θα πρέπει όταν πάμε για να αλλάξουμε το κράτος, να λάβουμε και υπόψη την πραγματικότητα που βιώνουμε. Εκτός αν είμαστε αυτιστικοί. Αν νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, ο Δήμος μας, η Περιφέρειά μας και η χώρα μας. Θα λάβουμε υπόψη μας, για να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε να ζητήσουμε, το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον; Ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή θεσμική πραγματικότητα, μιας που ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πόρων, για πρώτη φορά μας λένε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μετά από πολλά χρόνια, ήταν κυρίως το ΕΣΠΑ; Τι σημαίνει; Πού βρισκόμαστε; Και αυτό να το κάνουμε όχι με μια μηχανιστική μεταφορά.

Γίνεται εδώ πέρα συζήτηση, εγώ είχα διαφωνήσει και παλιότερα, θέλουμε και τον ΟΑΕΔ. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να ανήκουν στους Δήμους. Συστεγάζονται στους Δήμους, στις σκανδιναβικές χώρες. Και όχι σε όλες από αυτές. Μη ζητάμε πράγματα τα οποία δεν θέλουμε κάνοντας copy – paste αρμοδιοτήτων. Το ζήσαμε αυτό.

Θα λάβουμε υπόψη την οικονομική πορεία της χώρας, το Brexit, το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, που

προβληματίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κάνουμε το δικό μας σχεδιασμό; Ή θα ζητάμε γενικά πράγματα; Θα λάβουμε υπόψη ότι γίνεται μία προσπάθεια στην οποία εμείς δεν συμμετέχουμε, συμμετείχαμε λίγο, μπορούμε περισσότερο, σε έναν σχεδιασμό που κάνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε σχέση με την ΕΤΕΠ, σε σχέση με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, για να δούμε και άλλα ευρωπαϊκά εργαλεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Έρευνας, για να δούμε πώς αυτά εντάσσονται; Δεν άκουσα κανέναν να τον απασχολεί αυτό.

Εδώ ασχοληθήκαμε ότι... λέγαμε τον πόνο μας και εκείνοι που έλεγαν ότι δεν θέλουν να τον πουν και εγώ έχω να απαντήσω σε αυτό δύο πράγματα για να μην κάνω πάρα πολλή κριτική. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τίτλος ενός έργου του Πιραντέλο, το οποίο λέει: «Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε». Και το δεύτερο, γιατί εδώ ακούω ερμηνείες πραγμάτων που δεν υπάρχουν. Και το τρίτο, ότι όλοι βλέπουν διάφορα σχέδια, τα οποία δεν υλοποιούνται, αστοχίες, λάθη πολλά, γιατί; Γιατί υπάρχει ένα αρχαίο ελληνικό ρητό. Εξ ιδίων κρίνεις τα αλλότρια. Και εκείνοι οι οποίοι μοίραζαν με τα Υπουργεία τα λεφτά, εκείνοι που έκοβαν και έραβαν τους Δήμους με βάση τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων εκείνη την περίοδο, αυτό ήταν, το είχε ομολογήσει το μπακλαβά του Καποδίστρια ο ίδιος ο Υπουργός που τον έκανε και όλοι οι υπόλοιποι σε σχέση με τον Καλλικράτη. Τον ισοπεδωτισμό που έχει ο Καλλικράτης. Ένας Δήμος η Γαύδος και ένας Δήμος η Αθήνα.

Τα λέω αυτά, γιατί κάποτε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Ζήτησε ο κύριος Χατζηδάκης να μην είμαστε εμμονικοί με τα λάθη μας και εγώ συμφωνώ μαζί του. Και όλοι θα πρέπει να το δούμε αυτό. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε.

Και είναι και πάλι μερικά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Ότι αυτή τη στιγμή, αυτό που έδειξε η Αυτοδιοίκηση, που ήταν κυριολεκτικά το κύριο ανάχωμα, ανάσχεση, της κοινωνικής,

ανθρωπιστικής κρίσης με τις ενέργειες που έκανε, είναι γιατί αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενώ. Γίνεται σε ένα πλαίσιο που υπάρχουν κρίση και μνημόνια, ηρωικές προσπάθειες κοινωνικής αλληλεγγύης των ΟΤΑ και της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει ένα έλλειμμα οικονομικών και ανθρώπινων πόρων εν πολλοίς επιβαλλόμενο και αυτό όχι από την παρούσα. Έρχεται από πριν. Ειπώθηκε και πριν. Από ένα έλλειμμα θεσμικής μνήμης. Δεν έχουμε κάνει ποτέ την αποτίμηση γιατί απέτυχε, όπου απέτυχε, ο Καποδίστριας ή γιατί απέτυχε ο Καλλικράτης.

Μία συγκεκριμένη μελέτη για να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας. Ένας λαβύρινθος πολυνομίας και αντινομίας και κυρίως επικυριαρχίας – προσωρινά, θέλω να πιστεύω – του παράλογου εθνικού λογιστή, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που κόβει και ράβει κατά πώς εκείνο θέλει, επισημάνθηκε και από άλλους, αλλά και η Αυτοδιοίκηση δυστυχώς αυτή την περίοδο, ήμασταν μια Αυτοδιοίκηση περισσότερο του φαίνεσθε παρά του είναι. Αναντίστοιχη στις ανάγκες που υπάρχουν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται από την κυβέρνηση και από το κεντρικό κράτος, η ουσιαστική πολιτική απόφαση μεταφοράς εξουσιών από το κεντρικό στο τοπικό επίπεδο. Και αυτή δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Γίνεται ακόμα και τώρα, όπως και εμείς, έτσι και εκείνοι, μια διαρκή περιγραφή της πραγματικότητας, ώστε οι θεσμικές παρεμβάσεις, με αυτό που ζητάμε, να εμπεδώνουν τόσο τις επιταγές του άρθρου 102 του Συντάγματος, που ακόμα εκκρεμούν και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις για την υλοποίησή του και πάνω από όλα, μέχρι να γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος, από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Μπορεί αυτά να τα πετύχει η επικείμενη μεταρρύθμιση από την κυβέρνηση, που εξαγγέλθηκε, αντικατάστασης του Καλλικράτη; Όχι. Λέω, προφανώς, όχι. Πόρρω απέχουν και οι αντικειμενικοί όροι, δηλαδή και οι θεσμικοί, και οι οικονομικοί, και η επιχειρησιακή

ικανότητα των Δήμων και των Περιφερειών, όσο και οι υποκειμενικοί. Ούτε πολιτικοκοινωνική πλειοψηφία που να έχει αυτή την αντίληψη υπάρχει αυτή τη στιγμή, ούτε στήριξη σε τοπικό επίπεδο, ούτε και ποιότητα και ποσότητα ανθρώπινου δυναμικού.

Έχει όμως τη δυνατότητα αυτή η μεταρρύθμιση που εξαγγέλλει η κυβέρνηση, αυτή η ατελής μεταρρύθμιση, να αποτελέσει το πρώτο ουσιαστικό βήμα ενός οδικού χάρτη, με σημαντικό ενδιάμεσο σταθμό την συνταγματική μεταρρύθμιση, που θα ορίζει το σύγχρονο ελληνικό κράτος στην μεταμνημονιακή εποχή, στον 21<sup>ο</sup> αιώνα.

Με δεδομένο τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης, πράγμα κρίσιμο, το οποίο δημιουργεί μέτωπα και αντιθέσεις, ελπίζω όχι εντός μας, αλλά με τις πολιτικές δυνάμεις, μπορεί και πρέπει:

- Να διαχωρίσει τόσο τις ασκούμενες δημόσιες πολιτικές ανά επίπεδο Αυτοδιοίκησης με βάση την αρχή της εγγύτητας για τον προσδιορισμό της τοπικής υπόθεσης και την αρχή της επικουρικότητας για την κατανομή τους και να υιοθετήσει την αρχή της πληρότητας και αποκλειστικότητας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων. Με απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών και κυρίως με τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Χρειάζεται ριζική καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας των συστημάτων του Δημοσίου. Εξαγγέλθηκαν. Να τα δούμε. Είναι απαραίτητο να γίνει.
- Θα πρέπει να “καταργήσει” τις εξουσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγώ χαίρομαι που τώρα πια μιλούν σε αυτό που λέγαμε εμείς να αλλάξει ο τρόπος και η δομή, να μιλάμε για αποσυγκέντρωση του κράτους και όχι αποκέντρωση, γιατί η αποκέντρωση είναι πάνω από εμάς και έρχεται να μας ελέγχει, με την δημιουργία των επιπέδων της αντιστοίχισης των κρατικών επιπέδων διοίκησης με τα αντίστοιχα της

Αυτοδιοίκησης, για να μην έχουμε επικαλυπτόμενες, αν θέλετε, αρμοδιότητες και εξουσίες, για να κάνουμε πράξη την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

- Θα πρέπει οπωσδήποτε, τονίστηκε και συμφωνούμε απολύτως, να απλοποιηθεί αυτό το ελεγκτικό άχθος, που φτάνει 13 ελέγχους, όχι 9, είναι και άλλοι 4. 13 ελέγχους και θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Έχει κατατεθεί ένα νομοσχέδιο από τον Ιούνιο, θα πρέπει να τοποθετηθούμε για αυτό. Έχει ατέλειες αυτό που καταθέτει η κυβέρνηση και δεν έχουμε οριστικά πει τι ακριβώς θέλουμε εμείς σε αυτό και φυσικά, το πιο σημαντικό στοιχείο που το είχαμε βάλει σαν Αυτοδιοίκηση εδώ και πάρα πολύ καιρό στο σύνολό μας, η θεσμοθέτηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει.
- Από την άλλη μεριά, να ουσιαστικοποιηθεί το ζήτημα των μητροπολιτικών λειτουργιών και να διεκδικήσουμε με αυτούς τους... τις αρμοδιότητες που έχουν σήμερα, αυτή τη στιγμή, σε συνέργεια των δύο Βαθμών Αυτοδιοίκησης, αλλά μέχρι να θεσμοθετηθεί, κατά τη γνώμη μας, ένας άλλος βαθμός στην Συνταγματική Αναθεώρηση, ένα άλλο επίπεδο. Θα πρέπει να αποφασίσει κάποτε η χώρα το τι θέλει.
- Θα πρέπει να μετατραπεί σταδιακά το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε επενδυτική τράπεζα της Αυτοδιοίκησης.
- Να μεγιστοποιηθεί η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης στον επανασχεδιασμό της διαχείρισης του ΣΕΣ, στην ενδιάμεση αναθεώρηση, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα όρια. Γνωρίζοντας τα όρια που υπάρχουν σε σχέση με αυτό. Αξιοποιώντας κυρίως άμεσα υπαρκτές δομές οι οποίες είναι οι ΠΕΑΣ, είναι η σχέση της Περιφερειακής με την Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκηση, και εδώ είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να δούμε και ταυτόχρονα την ΕΕΤΑΑ και το τι αυτή μπορεί να κάνει.

Σε σχέση με το ποσοστό του Πράσινου Ταμείου, είναι σωστό και πρέπει να διεκδικήσουμε την αύξηση από 2,5% σε 10%. Στο ενδιάμεσο στάδιο ας διεκδικήσουμε άμεσα και ας απαιτήσουμε να γίνει το προφανές. Αυτή τη στιγμή στο Πράσινο Ταμείο δεν αποδίδονται οι φόροι, ας κρατήσει το κεφάλαιο, και φορολογούνται το σύνολο των φόρων, με 15%, οπότε μας αφαιρείται με εβδομήντα τοις... εκατομμύρια φόροι, μας αφαιρούνται από αυτά που είναι να πάρουμε, κάποια εκατομμύρια γιατί πληρώνουμε φόρο.

Αυτό το πράγμα έχει γίνει στο Πράσινο Ταμείο, με επιβολή και ερμηνεία του Γενικού Λογιστηρίου που έκοψε την τροποποίηση στη Βουλή και θα πρέπει σε αυτό το πράγμα να επιμείνουμε άμεσα.

- Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προσδιορίσουμε ένα χρηματοδοτικό μονοπάτι υλοποίησης του όλου εγχειρήματός μας, της αλλαγής του κράτους που ζητάμε εδώ δηλαδή, μέσω ενός επενδυτικού σχεδίου σύγκλισης των διαπεριφερειακών, ενδοπεριφερειακών και ενδοδημοτικών ανισοτήτων σε δίκτυα και υποδομές και αυτό γιατί είναι βασική προϋπόθεση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών.
- Είναι φανερό ότι αυτό που εξήγγειλε η κυβέρνηση, είναι ένα μόνο θετικό βήμα, αλλά είναι ένα μόνο βήμα. Θα πρέπει τα παραπάνω από 10 δις € που είναι η νέα γενιά παρακρατηθέντων, να υπάρξει πολιτική συμφωνία και με την παρούσα κυβέρνηση και με τα πολιτικά κόμματα, σε ένα επενδυτικό σχέδιο δετίας, το οποίο θα χρηματοδοτεί αυτές ακριβώς τις διαδικασίες των συγκλίσεων. Και φυσικά με την προϋπόθεση πάντα – για να μην λέμε πράγματα που δεν γίνονται – με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η χώρα. Η χώρα θα δημιουργεί πλεονάσματα από ένα σημείο και μετά.

Αυτά θα πρέπει κάπου να κατευθυνθούν και θα πρέπει να γίνουν έτσι.

- Είναι πολύ σημαντική η καταστατική θέση των αιρετών. Και υπάρχουν πάρα πολλές καθυστερήσεις και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Δεν χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά που τους μπερδεύουν, να εκπονήσουμε ένα νομοσχέδιο που να πάμε τρία πράγματα. Ισοτιμία στην αντιμετώπιση όλων των αιρετών. Και Κοινοβουλίου και Περιφέρειας και Δήμων. Και ταυτόχρονα, σε πρώτη φάση, η θεσμοθέτηση της δωσιδικίας, που καταργήθηκε.
- Τέλος, για να έρθω στο ζήτημα που απασχολεί πάρα πολλούς. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι υπέρ της απλής αναλογικής. Και το λέω και παραμένω σταθερά και είναι θέση της ΚΕΔΕ σε απόφαση Συνεδρίου του 2000 και σε Γενική Συνέλευση η οποία έγινε στο «CARAVEL» και είναι... Τα πιο ωραία επιχειρήματα υπέρ της απλής αναλογικής, τα είπατε εσείς. Τα είπατε εσείς. Τα είπε ο κύριος Κοιμήσης, που είναι υπέρ της απλής αναλογικής, τα είπατε και εσείς, κύριε Λαμπάκη και ο κύριος Κοιμήσης, ότι εμείς μπορούμε, γιατί εμείς μπορούμε να συναινέσουμε, εμείς μπορούμε να κάνουμε, εμείς μπορούμε να δείξουμε και ενωμένοι όλοι, με όλους τους άλλους, θα δώσουμε τη μάχη. Τι πιο απλό, όταν το 80% των αποφάσεων του Συμβουλίου είναι ομόφωνες, να δημιουργηθεί ένα πεδίο σύγκλισης σε σχέση με αυτό. Και υπάρχουν όλες οι τεχνικές.

Και επειδή βλέπουμε εκλογικά συστήματα, η απλή αναλογική αποτελεί το κυρίαρχο σύστημα...

Το λαμβάνω υπόψη μου, σε δύο λεπτά θα τελειώσω.

Όταν το 17,5 γίνεται 60, στο δεύτερο γύρο, το 17,5 έγινε 60, το 18,5 έγινε 60, το 19,5 έγινε 60, το 27 το δικό μου έγινε 60. Και ας πήρα 60,5 στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό δεν είναι αντιδημοκρατικό; Εκπροσωπώ όλη την κοινωνία επειδή στο

πρόσωπο το δικό μου διείδε, άρα συμπαρασύρει όλους τους άλλους; Και αυτό δεν είναι δημαρχοκεντρικό;

Υπάρχουν δεκάδες συστήματα που μπορεί να σας λέω εδώ, για τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Ισπανία, ότι θέλετε. Ότι θέλετε, για όσο θέλετε. Καθίστε για να δούμε... Το πρόβλημα είναι ότι αυτό έχει να κάνει...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ολοκληρώνουμε.

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:** Υπάρχουν, συνάδελφοι. Και αντιστροφές. Εγώ δεν μπορώ να φωτογραφίζω τη στιγμή και να βλέπω τις πολιτικές δυνάμεις έτσι. Ποιος πίστευε ότι θα κάνει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; Ποιος το πίστευε; Και όχι μόνο να κάνει και να διοικεί, να ξανακάνει. Το πίστευε κανένας;

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:** Άρα, όπως έλεγε ένας αγαπημένος μου στοχαστής, το κοινωνικό Είναι, διαμορφώνει την κοινωνική συνείδηση.

Και για να τελειώσω, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί από την κυβέρνηση και τα κόμματα για να απευθυνθώ σε αυτούς για να τους πω ότι αν δεν συντρέξουν όλοι, γιατί αυτοί έχουν τη νομοθετική πρωτοβουλία που δεν την έχουμε εμείς, τουλάχιστον μέχρι τώρα στο Σύνταγμα. Εγώ ζητάω να μπορούμε να θεσπίζουμε συνταγματική αναθεώρηση και κανόνες δικαίου, σε ότι αφορά τα τοπικά ζητήματα και τις τοπικές υποθέσεις όταν σαφώς προσδιοριστούν, όπως λέει ο Αποστόλης.

Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι αν δεν προχωρήσουμε σε μια αποσαφήνιση των σχέσεων, αν δεν υπάρξει προσωπικό, αν δεν υπάρχει δημοκρατικός προγραμματισμός, δεν μπορεί να οδηγηθούμε πουθενά. Και για αυτό για εμάς η απλή αναλογική είναι ένα από τα εργαλεία που θα ξεκλειδώνει και θα σπάει αντιλήψεις ιδιοκτησιακές, υπερδιογκωμένους εγωισμούς, στα social media, όλοι είμαστε Δημαρχάρες.

Και από την άλλη μεριά, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας των δύο παρατάξεων και να κλείσω με παράφραση ενός στίχου του Σαββόπουλου: η ζωή αλλάζει, δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία. Και έρχονται οι στιγμές που πρέπει να αποφασίσουμε με τι να πάμε και τι να αφήσουμε.

Εμείς σας καλούμε να αποφασίσουμε και να πάμε στη συζήτηση για την μεταμνημονιακή εποχή, με διάθεση ουσιαστικής συνεργασίας και όχι καταγγελίας και άμεσες διαδικασίες επεξεργασίας συγκεκριμένων θέσεων και προτάσεων για να διεκδικήσουμε το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο νέο τοπίο, στο παρόν και στο μέλλον και να αφήσουμε – αυτό λέμε να αφήσουμε – πίσω κραυγές, ατέρμονες καταγγελίες και υποταγές κυρίως, ενός κομματικού σχεδιασμού κυβερνητικής αποσταθεροποίησης, όχι μόνο γιατί είναι πολιτικά ατελέσφορο, πιστέψτε με. Εγώ τα λέω.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ:** Εγώ τα λέω.

Και γιατί υπονομεύουν την ίδια την διεθνή υπόσταση της χώρας, που φαίνεται πως ανακάμπτει.

Λειτουργώντας ως Αυτοδιοίκηση, εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, γιατί το πιστεύουμε και πάντα έτσι πήγαμε μέχρι τώρα, παρά τις διαφορές και τις αντιθέσεις, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από όσα μας χωρίζουν.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον κύριο Μπίρμπα.

**Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ:** Πάντως, Πρόεδρε, εμείς δεν πήραμε δώρο.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Αν θέλετε το δώρο, θα έρθετε αργότερα να σας το παραδώσουμε, κύριε Κοιμήση.

Λοιπόν, κύριοι σύνεδροι, καταρχήν χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί έχουμε ξεπεράσει και τους παρατηρητές, μαζί με τους συνέδρους, πάνω από 1.200 άτομα τα οποία έχουν ήδη γραφτεί και προφανώς αυτό είναι αυξητικό μέχρι αύριο. Χαίρομαι γιατί η αίθουσα είναι

γεμάτη και βεβαίως να πω ότι, όπως θα διαπιστώσατε, τουλάχιστον στη δική μας τοποθέτηση, μιλήσαμε αυτοδιοικητικά και όχι προσωπικά.

Δύο επισημάνσεις, επειδή ακούστηκε το όνομά μου, μπορεί να είμαι ο Πρόεδρος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.

Άκουσα ότι αλλάξαμε πολιτική, παρουσία βεβαίως και του Δημάρχου εδώ Αθηναίων, τον οποίο τιμώ και είναι και μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, ότι αλλάξαμε πολιτική γιατί θέλω να πάω στη δική σας θέση ως Δήμαρχος Αθηναίων. Εγώ να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που έχουμε κάνει ως Αθηναίοι...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Παρακαλώ. Διότι εγώ δεν είπα για κανέναν.

Αυτό που εμείς είπαμε, είναι μέσα από τον Όμιλο «Αθήνα Πρωτεύουσα Ξανά», μία ενέργεια πολιτών, η οποία πολύ καλά ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, ποτέ δεν ήρθε εμπόδιο σε μια προσπάθεια την οποία ούτως ή αλλιώς επιτελείτε ως Δήμαρχος εδώ και τόσα χρόνια, που άξια σας έχουν θέσει οι πολίτες σε αυτή τη θέση.

Άρα λοιπόν, το δεύτερο...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Δεν νομίζω ότι είστε δικηγόρος του. Γιατί αν είσαι, θα χάσει ο άνθρωπος, ασ' τον.

Δεύτερον, επειδή ακούσαμε για νεοφιλελευθερισμό από τον κύριο Μπίρμπα, να ξεκαθαρίσω ότι προφανώς δεν θα εννοούσε εμάς, γιατί αν το εννοεί, το επιστρέφω. Και το εννοώ αυτό. Διότι εμείς δεν θεωρούμε την αποκέντρωση και προφανώς το επιχειρείν, νεοφιλελευθερισμό. Απεναντίας, το θεωρούμε τη μόνη διέξοδο από τη χώρα.

Και αυτό που πράγματι στενοχωριέμαι, είναι ότι δεν άκουσα προτάσεις. Δεν άκουσα προτάσεις. Δηλαδή, δεν καταγγείλαμε την κυβέρνηση, αλλά καταγγέλλουμε, ας πούμε, τους νεοφιλελεύθερους.

Πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την εσωστρέφεια μεταξύ μας.

Θα παρακαλέσω λοιπόν, και επειδή θα δώσουμε τώρα το λόγο προφανώς στον κύριο Κανταρά, Δημοτικό Σύμβουλο Πολυγύρου, εκπρόσωπο συντονισμού αιρετών, να πάρει το λόγο, θα παρακαλέσω χωρίς... Ο καθένας, ελεύθερο το μικρόφωνο, προφανώς, αλλά να μιλήσουμε αυτοδιοικητικά, να το εννοούμε ενωτικά και προφανώς να προσπαθήσουμε ο Α΄ Βαθμός Αυτοδιοίκησης να πάρει αυτά που του χρωστάνε, από την κεντρική κυβέρνηση, και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Αυτό θα πρέπει να είναι το απαύγασμα, νομίζω, αυτού του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Ο λόγος σε εσάς, παρακαλώ.

**A. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Στο μόνο που σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, και εσείς, είναι ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε όλα γίνονται, όταν ο κύριος Πρωθυπουργός τηλεφώνησε στον κύριο Σουλτς και του ζήτησε να κάνει κυβέρνηση με την κυρία Μέρκελ.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**A. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:** Το ξέρω, Δήμαρχε, το ξέρω. Αν δεν ακούστηκε αυτό, δεν πειράζει, το κρατάμε για τα πρακτικά.

Να σας χαιρετίσω και εγώ από την πλευρά μου. Νομίζω πως είναι μια ιστορική μέρα για τα Γιάννενα σήμερα. Από σήμερα μπήκαμε στη μεταμνημονιακή εποχή και επιτρέψτε μου να μη σταθώ σε όλα αυτά τα επιμέρους ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, για το ανθυγιεινό επίδομα, για τα γάλατα, για τις στολές και λοιπά. Αυτά είναι δουλειά ενός Προέδρου εργοστασιακού σωματείου και είναι καλή δουλειά για αυτό το επίπεδο, όχι για έναν Υπουργό. Και δυστυχώς από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Υπουργός, συνέχισε ο κύριος Μπίρμπας.

Εγώ θα σταθώ λοιπόν στο πολιτικό διακύβευμα που είναι η πολιτική της κυβέρνησης για την Αυτοδιοίκηση, η κατάσταση της

Αυτοδιοίκησης και η πολιτική της ΚΕΔΕ ασφαλώς, για αυτό έχουμε και το τακτικό απολογιστικό Συνέδριο.

Να σας χαιρετίσω λοιπόν εκ μέρους του Συντονισμού Αιρετών για μια αντιμνημονιακή, ριζοσπαστική, εναλλακτική πορεία της Αυτοδιοίκησης. Να χαιρετίσω όλους τους αιρετούς που δεν βρίσκονται εδώ αλλά παλεύουν σήμερα κάτω από αντίξοες συνθήκες και μια που παραβρέθηκαν αρκετοί Υπουργοί σήμερα στα Γιάννενα και κυβερνητικά στελέχη, να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Πρωθυπουργό, και να του πούμε πως τα βραβεία που πληθαίνουν αυτό το τελευταίο διάστημα από συστηματικά μέσα, είναι βραβεία που έχουν να κάνουν με την αναδίπλωση του καλοκαιριού του '15, με την προσχώρηση της κυβέρνησης στη λογική του κυρίαρχου συστήματος, και αυτά τα βραβεία επηρέασαν δραματικά και την πορεία της χώρας, αλλά και την πορεία της Αυτοδιοίκησης για την οποία μιλάμε σήμερα εδώ. Και δεν είναι η μεταβατική εποχή που περιέγραψε ο κύριος Σκουρλέτης, γιατί η πορεία της Αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, είναι δυστυχώς ναρκοθετημένη για πολλά-πολλά χρόνια.

Η δική μας συγκρότηση αυτού του... της παράταξης των αιρετών που σας ανέφερα πριν, είναι απότοκος αυτών των δραματικών εξελίξεων του καλοκαιριού του '15, που από τότε πια έχουμε νέες βάρβαρες πολιτικές που προστίθενται στις προηγούμενες βάρβαρες πολιτικές, και έχουμε ένα μεγάλο, ένα δυσβάσταχτο άθροισμα για τις πλάτες του ελληνικού λαού και της Αυτοδιοίκησης, πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, τέταρτο μεσοπρόθεσμο '18-'21, και μάλιστα και μνημόνιο μακράς διάρκειας, όπως λέμε γάλατα μακράς διάρκειας, από το '21 μέχρι το 2060. Για αυτή τη μεταβατική περίοδο μάλλον μας μίλησε ο κύριος Σκουρλέτης.

Μιλάμε για ατέλειωτες αξιολογήσεις, οι οποίες, τώρα είμαστε στην τρίτη, αλλά έρχεται και τέταρτη, και πέμπτη. Τι κάνουνε αυτές;

Επικαιροποιούν επί το δυσμενέστερο τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα και προσθέτουν και καινούργια.

Εμείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν αποδεχτήκαμε αυτή την κατάσταση. Κρεμάστε μας. Δεν αποδεχόμαστε τα μνημόνια. Δεν αποδεχόμαστε αυτό που εφαρμόζεται τώρα ως τριετής στρατηγική μεταρρυθμίσεων. Όχι γιατί δεν θέλουμε την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αλλά ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μοντέλο της επιτροπείας που οδηγεί σε συγκεκριμένους στόχους και εξυπηρετεί την επιτροπεία και όχι τη χώρα και την Αυτοδιοίκηση.

Αυτό λοιπόν το μοντέλο της τριετής μεταρρύθμισης... στρατηγικής μεταρρυθμίσεων, διανθίζεται από πολύ ωραίες, εύηχες λέξεις. Εξορθολογισμός, βελτιστοποίηση, αναδιοργάνωση, μεταρρύθμιση, αξιολόγηση. Πίσω όμως από αυτές τις λέξεις, το περιεχόμενο κτίζεται βήμα-βήμα από τα τεχνικά κλιμάκια της κυρίας Βελκουλέσκου και ένα τέτοιο βήμα έγινε χθες, δεν παραβρίσκεται η κυρία Υπουργός για να το ακούσει, είναι η συμφωνία της κυρίας Γεροβασίλη με τα τεχνικά κλιμάκια να γίνονται πια ηλεκτρονικές αξιολογήσεις όπως έχουμε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που χθες ζήσαμε αυτά τα έκτροπα και ζητάω από τον Πρόεδρο στα ψηφίσματα να φέρει ένα ψήφισμα στήριξης αυτών των ανθρώπων που αγωνίζονται, το Σάββατο.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Βεβαίως.

**Α. ΚΑΝΤΑΡΑΣ:** Εμείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν ξεγελιόμαστε από αυτές τις εύηχες λέξεις. Ξέρουμε ότι στο τέλος πού θα πάμε. Θα πάμε σε μια ανεξάρτητη από το κράτος, όσον αφορά τα οικονομικά, και όχι τις άλλες λειτουργίες, Αυτοδιοίκηση, και δυστυχώς, παρά τη θέλησή σας, ίσως κάποιοι να το δέχονται κιόλας, αλλά λέω πιστεύω η συντριπτική πλειοψηφία, παρά τη θέλησή σας, σε μια Αυτοδιοίκηση με εισαγωγικά που οι πολίτες θα τη στηρίζουν βάζοντας βαθιά το

χέρι στην τσέπη. Θα μιλάμε δηλαδή για έναν εισπρακτικό ανταποδοτικό μηχανισμό.

Εμείς στρατευτήκαμε σε αυτή την υπόθεση, όπως θέλω να πιστεύω και αρκετοί από εσάς, για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, με τα μνημόνια, με τις παθογένειες που υπάρχουν, χρόνιες, υπήρχαν και υπάρχουν μέσα στην Αυτοδιοίκηση, δεν πρέπει να τις κρύβουμε, ούτε οι 326 Δήμαρχοι είναι ένα σώμα, μια ψυχή. Υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και διαφορετικές συμπεριφορές. Στρατευτήκαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και να ανατρέψουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Δέχομαι ακόμα και να το αλλάξουμε ριζικά. Όμως βλέπουμε ότι στο δρόμο κάποιοι λοξοδρόμησαν και κάποιοι δέχτηκαν αυτή τη φιλοσοφία του θεσμικού πλαισίου, που τι είναι αυτό; Είναι το εργαλείο εφαρμογής αυτών των πολιτικών. Δηλαδή των μνημονιακών στόχων.

Αυτό μας περιέγραψε ο κύριος Σκουρλέτης ουσιαστικά, ότι αυτό το πλαίσιο θα παραμείνει ως έχει και με τη νέα εκδοχή. Και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, λέω το θεσμικό πλαίσιο, είναι αυτό που βέβαια και τα ντοκουμέντα και οι μελέτες της ΚΕΔΕ έχουν καταγράψει, δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε, οι αρμοδιότητες με τους πόρους και η χρηματοδότηση, που αν τη δείτε διαχρονικά σε ένα βάθος δέκα χρόνων, έχει στηθεί έτσι για να μειώνει συνεχώς τις εισροές στην Αυτοδιοίκηση. Δεν έχω χρόνο, το ξέρετε πολύ καλά με τους ΚΑΠ, με την πρώτη περίοδο, με τη δεύτερη, με τα παρακρατηθέντα και λοιπά. Και για αυτά λοιπόν όλα δεν μας είπε τίποτα ο κύριος Υπουργός σήμερα.

Θα έλεγα λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι το βραβείο αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, του κυρίου Πρωθυπουργού στο Παρίσι, εμπεριέχει και την κατακρεούργηση, και, όχι μόνο αυτή, και την κατακρεούργηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης. Και θα μπορούσε να ονομαστεί κατά κάποιον τρόπο και ένα βραβείο Νασρεντίν Χότζα, παίρνοντας υπόψη την ιστορία τη γνωστή, όπου ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος άλφα

επιτυγχάνεται συν δύο δισεκατομμύρια από πάνω, μέσα σε αυτά τα δύο είναι τα τριακόσια της Αυτοδιοίκησης, και έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός της χώρας έτσι με μια άνεση να δώσει και πεντακόσια, εξακόσια αυτά, στους ταλαίπωρους, τα θύματα δηλαδή, αυτών των πολιτικών. Άρα σε ένα τέτοιο σημαδεμένο ουσιαστικά, προδιαγραμμένο, θέλω καλύτερη λέξη μάλλον, πολιτικό και οικονομικό τοπίο.

Εσείς τι περιμένετε σήμερα να σας φέρει εδώ ο κύριος Σκουρλέτης στα Γιάννενα; Χρυσό, σμύρνα και λιβάνι; Τα δύο πρώτα τα έχουν πάρει οι προστάτες, οι πιστωτές, όπως θέλετε πείτε τους, είναι γνωστοί. Το τρίτο μάλλον το έφερε εδώ και είναι το τρικ της απλής αναλογικής, που ήρθε να θολώσει, να αποκρύψει τα ουσιαστικά, τα υπόλοιπα. Αυτό, μαζί με άλλα τρικ τελευταία, για την αλλαγή των φύλων, για τα δικαιώματα, για την κάνναβη και λοιπά, πολλά από αυτά, μη φανταστείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, έχουν λυθεί στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά το λέω γιατί χρησιμοποιούνται ως τρικ για να διαμορφώσουν ένα ψεύτικο ανταγωνιστικό δίπολο, δυστυχώς, αυτό κάνει, με την αντίπαλη πολιτική παράταξη.

Εμείς για αυτό το θέμα, για να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί άκουσα και τον συνάδελφο τον Μπίρμπα ότι ήταν, είναι και θα είναι υπέρ της απλής. Υπέρ της απλής, αλλά όχι ως τρικ. Εμείς λοιπόν είμαστε υπέρ της απλής από τότε που βγήκαν οι λάσπες, αλλά δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει κανένας ότι αυτή από μόνη της θα λειτουργήσει χωρίς τα υπόλοιπα, χωρίς ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις, χωρίς και χωροταξικές παρεμβάσεις - δεν είπα τίποτα, ούτε τα ελάχιστα, σήμερα ο Υπουργός - χωρίς τα κύτταρα της Αυτοδιοίκησης, και όταν λέω κύτταρα, με την ουσιαστική αρμοδιότητα και οικονομική τους αυτοτέλεια. Χωρίς όλα αυτά τι θα είναι λοιπόν η απλή αναλογική; Ένα τρικ. Και τα μνημόνια θα προχωρούν, το караβάνι δηλαδή που λέει ο Πρωθυπουργός, θα προχωράει ακάθεκτα και τα σκυλιά δεμένα.

Τώρα και η ΚΕΔΕ από την άλλη πλευρά. Η ΚΕΔΕ ορθώς, και από τη δικιά μας πίεση και της παράταξης του κυρίου Κοιμήση, αποχώρησε από το διάλογο παρωδία. Βέβαια το κατάλαβε, έφυγε, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ, ότι είναι παρωδία, αλλά ακόμα μένει η ΕΝΠΕ, δεν έχει φύγει τυπικά και δεν ξέρω και σε ποιο γραφείο συνεδριάζει.

Λοιπόν, λέω τώρα όμως και η ΚΕΔΕ, ενώ έφυγε από το διάλογο ορθώς, επιχειρεί να μπει στο διάλογο, όχι του γραφείου του Υπουργού, για να είμαι καθαρός, στο δημόσιο διάλογο, βάζοντας μια βολική ατζέντα. Αυτή η ατζέντα τι λέει; Για αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση, εμείς τη λέμε σε εισαγωγικά αυτοδύναμη, αλλά για αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση, που έρχεται και μέσα από εμπειρίες από την τεχνογνωσία της Ευρώπης, δεν είναι έτσι, αλλά αυτή η αυτοδύναμη από το κράτος φοβούμαστε βλέποντας και τις περιγραφές και τις παρεμβάσεις, ότι θα προκαλέσει μεγαλύτερη ανατροπή στις σχέσεις εισροών κρατικών και ανταποδοτικών τελών, δηλαδή μεγαλύτερη επιβάρυνση στους πολίτες, θα μεταφέρει κρίσιμα κομμάτια στους ιδιώτες, το είπε και ο κύριος Χατζηδάκης πριν, που είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος σήμερα εδώ ενός πολιτικού κόμματος που πιθανόν να κυβερνήσει αύριο. Παρουσιάζεται λοιπόν και εδώ διαφωνούμε, η Ευρώπη ως πρότυπο και όχι ως μήτρα των προβλημάτων μας. Και αυτό μην το ξεχνάτε. Θα το ξανά δείτε αύριο και με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί Ευρώπη σήμερα είναι αυτό που μας καταπιέζει, είναι αυτό που μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Η χώρα θέλει άλλο δρόμο. Και αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε εμείς ως πρότυπο.

Σε ποια λοιπόν αυτοδύναμη ανάπτυξη και αυτοδύναμη Αυτοδιοίκηση ευελπιστούμε; Συνάδελφοι. Σε ποια αυτοδύναμη χώρα ζούμε; Σε ποια αυτοδύναμη χώρα; Στη χώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει εκτιμήσει πως είναι η μοναδική που έχει παραγωγικό κενό, πως είναι η μοναδική που το ΑΕΠ το πραγματικό υπολείπεται του δυνητικού ΑΕΠ. Για αυτή τη χώρα ζούμε. Που το χρέος στα τέσσερα επόμενα χρόνια της μεταμνημονιακής εποχής

πια που ζούμε από σήμερα, 1 του μήνα, 30, πόσο έχει, Πρόεδρε; 30. Σημαντική μέρα. Λοιπόν, από τώρα μέσα σε αυτή την εποχή το χρέος θα ανεβαίνει 7,5% μέχρι το 2021. Και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έβγαλε ένα συμπέρασμα ότι τελικά τα μνημόνια δεν πέτυχαν τους στόχους. Απλώς πέτυχαν να καταστρέψουν την κοινωνία και την Αυτοδιοίκηση για την οποία εμείς συζητάμε σήμερα.

Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα, που είναι μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια χώρα που γεωγραφικά μόνο τη συνδέει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Μια χώρα τουριστικό προορισμό, όπου τις υποδομές της, τα λιμάνια της, τα αεροδρόμιά της, τους δρόμους, τα τουριστικά της φιλέτα, θα τα πάρουν αδηφάγα κεφάλαια, τα οποία κάτω από την πίεση της υπερσυσσώρευσης θα έρχονται εδώ γιατί βρίσκουν καλύτερο, ευκολότερο πεδίο αναπαραγωγής, και οι πολίτες αυτής της χώρας θα είναι ιθαγενείς που θα δουλεύουν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα διόδια και λοιπά, με 400 € το μήνα.

Για αυτό λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, παρά το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας, θα σας παρακαλούσα και εσάς για να παίξετε έναν σημαντικό ρόλο, να αλλάξετε κοστούμι. Δεν εννοώ το κοστούμι που φοράτε, ούτε αυτό για τις δημόσιες σχέσεις και λοιπά. Αυτό το κοστούμι που είναι η συνείδηση της κοινωνίας. Και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει συνείδηση της κοινωνίας. Είναι ένας ιστορικός θεσμός, με σημαντικό ιστορικό φορτίο. Έχει και αρνητικές πλευρές. Από τα σπλάχνα της βγήκε και ο φτερωτός γιατρός και ο Ζορό και λοιπά και όσοι άλλοι. Αλλά υπάρχουν και ανιδιοτελείς και εδώ μέσα, και έξω από εδώ, που εργάζονται, που αγωνίζονται για την κοινωνία.

Λοιπόν, πάρτε το υπόψη αυτό, να συγκροτήσουμε τώρα, δεν έχουμε καιρό, ένα μέτωπο αιρετών, εργαζομένων, τοπικών κοινωνιών, να σταματήσουμε αυτή την κοροϊδία την οποία ήρθε να μας παρουσιάσει ο εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού, ο

Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Εμείς σε αυτή τη γραμμή είμαστε παρόντες.

Σας ευχαριστώ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Τάσο τον Κανταρά. Και ήταν ο μόνος ακριβής στο χρόνο του. Και ο κύριος Ιωακειμίδης, να μην τον αδικήσουμε και τον κύριο Ιωακειμίδα.

Παρακαλώ την κυρία Παντελάκη την Ελπίδα, Δημοτική Σύμβουλο Πειραιά, εκπρόσωπος παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ.

**Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:** Κυρίες και κύριοι, μόλις κατέθεσα εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας, της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, τις θέσεις μας στο Προεδρείο. Ένα κείμενο θέσεων που αφορά τη θεματική συζήτηση που γίνεται για την περιβόητη μεταρρύθμιση, την κάναμε και την κουβέντα τη θεματική αυτή στο Βόλο, όμως επικαιροποιήθηκαν ορισμένα ζητήματα, το καταθέσαμε αυτό, όπως καταθέσαμε και τα καινούργια ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού.

Και αυτό να σας πω, με ειλικρίνεια δηλαδή, όχι γιατί πιστεύουμε ότι θα το διαβάσει ο ιστορικός του μέλλοντος, αλλά με την έννοια ότι δίνεται σε εσάς αυτή τη στιγμή, το δίνουμε και στη δημοσιότητα, το θέμα είναι, το ενδιαφέρον για εμάς είναι ο κόσμος να βγάλει συμπεράσματα από αυτά που γίνονται στη ζωή του και όσοι έχουν το κουράγιο και αντέχουν να παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση σήμερα, πιστεύω ότι θα έχουν βγάλει συμπεράσματα.

Επομένως, θα αναφερθώ σε ορισμένους άξονες από τις θέσεις μας.

Υπήρχαν δραματικοί τόνοι, όπως είδατε. Εξαιρετικά δραματικοί τόνοι, αντιπαράθεσης, έτσι φάνηκε, τόσο από τους αυτοδιοικητικούς, από την ΚΕΔΕ, αλλά όσο και από τα πολιτικά κόμματα που ήρθαν εδώ. Γίνονται όσο το δυνατόν πιο δραματικοί οι τόνοι, είναι φανερό, γιατί ακριβώς υπάρχει τέτοια καταπληκτική συμφωνία στην ουσία, στην στρατηγική, στην κατεύθυνση και στο δρόμο ανάπτυξης, ώστε προσπαθούν, με μία πολιτική

αποπροσανατολισμού και εξαπάτησης, να ξεγελάσουν τον κόσμο για αυτό.

Εγώ θα πω ένα παράδειγμα, δεν θα πω πολλά. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων που ήρθαν και μίλησαν εδώ, εκτός από τον εκπρόσωπο του ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχουν συμφωνήσει τα κόμματα όλα στη Βουλή... Θέλω την προσοχή σας λίγο, αξίζει αυτό. Δεν συμφώνησαν και ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο; Μα το ψηφίσανε όλοι.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:** Κύριε Κανταρά, και εσείς που διαχωριστήκατε από το ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ, το ψηφίσατε. Ο αρχηγός σας ήταν Υπουργός. Σοβαρευτείτε. Το τρίτο μνημόνιο, για να μην πέσει η κυβέρνηση, για να μην πέσει η Ελλάδα...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ:** ...μετά το υπουργιλίκι φύγατε, μετά.

Λοιπόν, για να είμαστε τώρα σαφείς. Ένα το κρατούμενο. Πού υπάρχει διαφωνία; Πώς διαχειρίζονται αυτή την πολιτική; Ερχόμαστε τώρα εδώ στην ΚΕΔΕ. Είναι δραματικοί οι τόνοι. Είναι δραματικοί οι τόνοι όχι μόνο τώρα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται πιο δραματικοί. Όμως, ας δούμε την εμπειρία. Η εμπειρία βοά και απλώς θα το πω για να θυμηθούν οι παλιότεροι και να μάθουν οι νεότεροι. Ότι εδώ και 20 – 25 χρόνια διαχρονικά στην ΚΕΔΕ, με αλλαγές των Προέδρων... το ποιο κόμμα στήριζε την παράταξη, υπήρχε συμφωνία και αυτές οι αλλαγές που πέρασαν στην Τοπική Διοίκηση – νομίζω πιστεύετε ότι έχουμε δίκιο, θα πιστεύετε και εσείς ότι είναι Τοπική Διοίκηση πια και όχι Αυτοδιοίκηση, έστω και με την έννοια των προηγούμενων χρόνων – όλες αυτές οι αλλαγές πέρασαν διαχρονικά μέσα από ομοφωνίες. Και όχι μόνο πέρασαν, δεν τις επέβαλαν απλώς οι κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα, αλλά η Τοπική Διοίκηση, οι Δήμοι, ήταν προπομπός αρνητικών εξελίξεων.

Να αποδεχτούν τη μείωση των πόρων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Όλα αυτά δοκιμάστηκαν εκεί.

Το ξεθεμέλιωμα στις υποδομές, έχουν μόνο ευθύνη οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τόσα χρόνια; Δεν το έχουν οι Δημοτικές Αρχές που περάσανε από όλη τη χώρα, που αντί να στυλώσουν τα πόδια, όταν εμείς βάζαμε στα Δημοτικά Συμβούλια και μας έλεγαν γραφικούς σε τελική ανάλυση, να σας το πω καθαρά και ορισμένοι μας λέγανε: είστε στον κόσμο σας, που τους λέγαμε ότι θα θρηνήσουμε θύματα με τις πλημμύρες ή με τους σεισμούς. Και τώρα το λέμε, φοβόμαστε. Γιατί είμαστε σειсмоγενής χώρα και ω μη γένοιτο, αν γίνει καμιά ζημιά, πάλι θα έχουμε εθνικό πένθος για τους ανθρώπους αυτούς.

Αντί, λοιπόν, να μην έρθουν καν ορισμένα κόμματα από αυτά που είχαν κυβερνήσει, να πάρουν το λόγο, να κρατήσουν ας πούμε μία σιωπή και λόγω, έτσι, του πένθους, που κρατάει ένα διάστημα, έρχονται ας πούμε και έχουν το θράσος και μας κουνάνε το δάχτυλο όλοι αυτοί. Είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κουνάνε το δάχτυλο εδώ στο Σώμα της ΚΕΔΕ, κουνάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και θέλουν να τον πείσουν ότι αυτός ο δρόμος ανάπτυξης, που τους έχει στην ανεργία, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, που τους πνίγει, που τους καίει το καλοκαίρι, που τους καταστρέφει τους κόπους μιας ζωής, αυτός ο στόχος είναι ο εθνικός στόχος, η δίκαιη ανάπτυξη, η οποία ακριβώς θρυμματίζεται σε αυτά τα συντρίμια ας πούμε που βλέπουμε μπροστά μας.

Αλλά γιατί, κυρίες και κύριοι; Για να κάνουμε απολογισμό ή να κάνουμε εκτίμηση και με δραματικούς τόνους για τις εξαγγελίες που έκανε εδώ η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού, για το τι θα κάνει; Αυτά είναι πρόβλεψη. Επιτέλους ας σταματήσουμε, δεν κουρασθήκαμε τόσα χρόνια να κάνουμε κριτική επί των προβλέψεων; Όταν θα τα κάνει, θα τα ξαναπούμε. Να μιλήσουμε για τα πεπραγμένα μέχρι τώρα.

Άρα η δική μας οπτική είναι αυτή. Όχι απλώς να κάνουμε βέβαια κριτική, αλλά να λέμε και ποιος φταίει και από εκεί και πέρα τι πρέπει να γίνει. Από τη μεριά μας κάναμε ότι μπορούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Να αναδείξουμε, να αποκαλύψουμε αυτές τις αιτίες, να συσπειρώσουμε τον κόσμο στη λογική για ορισμένα ζητήματα που μπορούν να αλλάξουν για εκείνον. Δώσαμε μάχες, ο συνδυασμός μας, σε όλους τους Δήμους, ιδιαίτερα με τους συμβασιούχους. Πιστεύω ότι επέδρασε αυτή η λογική η δική μας, στο να παραταθούν, έστω, οι συμβάσεις. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα.

Όμως θέλω να έρθω σε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν εδώ τη συνυπευθυνότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ στην ΚΕΔΕ. Γιατί εδώ είμαστε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Επομένως, υπάρχει συμφωνία. Αυτή η συμφωνία εκφράστηκε, είπα, διαχρονικά, εκφράστηκε με τον Καποδίστρια, εντάξει, υπήρχαν αντικρουόμενες αντιδράσεις από αυτόν που ήταν αντιπολίτευση, αλλά και όταν ήρθε η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ είπε: θα αλλάξω τον Καποδίστρια, δεν τον άλλαξε. Έγινε ο Καλλικράτης από το ΠΑΣΟΚ, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε: θα τον ανατρέψω, δεν τον ανέτρεψε.

Τώρα, όλος αυτός ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός και η αναδιοργάνωση λοιπόν του κράτους και της Τοπικής Διοίκησης, συνδέεται ακριβώς με τις γενικές ανάγκες του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε συνθήκες σήμερα οικονομικής κρίσης και οξύτατου καπιταλιστικού ανταγωνισμού. Δημιουργείται, αυτό επιδιώκεται, ακόμα πιο πολύ, μια κρατική διοίκηση επιτελική, πιο στενά δεμένη με μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιο επιθετική απέναντι στις λαϊκές ανάγκες, πιο αυταρχική απέναντι στο εργατικό, στο λαϊκό κίνημα.

Αυτές οι αλλαγές, ας κάνουμε μία αποτίμηση λοιπόν. Τους άξονες τους είπα προηγουμένως. Οι αλλαγές αυτές και με τον

Καποδίστρια και με τον Καλλικράτη, τι συνέπειες είχαν. Είχαν συνέπειες σοβαρές στον τόπο κατοικίας, εκεί που ζει η λαϊκή οικογένεια.

Για να δούμε λίγο τις προτάσεις αυτές τις βαρύγδουπες που έγιναν σήμερα από την κυβέρνηση. Μας μίλησε για προίκα για το 2018. Η προίκα ποια είναι λοιπόν; Αυτό το πρόγραμμα το επενδυτικό, τα προβλήματα που έπρεπε να είχαν λυθεί εδώ και δεκαετίες, στους μικρούς ορεινούς όγκους, στη νησιωτική χώρα, να γίνουν ορισμένα έργα. Εμείς δεν υποτιμάμε τίποτα. Και ένα ευρώ να δοθεί, εμείς πάντα συμφωνούμε. Δεν θα πούμε να μη δοθεί να γίνει κάτι. Αλλά ποια είναι η απάτη εδώ; Πρέπει να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός. Η εξαγγελία αυτή που έγινε, θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός επιπροσθέτως. Λέει, δεν θα πληρώσετε εσείς τον λογαριασμό, οι Δήμοι, θα τον πληρώσω εγώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τι σημαίνει αυτό; Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τους Δήμους έχει εξαϋλωθεί ούτως ή άλλως, σωστά; Δεν είπε ότι θα το αυξήσει, δεν είπα καν ότι θα το πάει στα επίπεδα του 2009 και από εκεί και πέρα θα κάνει τον κουμανταδόρο από το Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων να δώσει. Άρα; Επιπροσθέτως, θα πληρώσει αυτά τα έργα που έπρεπε ήδη να τα απολαμβάνει ο σκληρά φορολογούμενος πολίτης εδώ και δεκαετίες.

Στη δεύτερη πρόταση. Προσλήψεις εργαζομένων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες. 8.000 – 9.000, μάλιστα. Γιατί το κάνουν; Για να σώσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της καθαριότητας, είπε, και για να δημιουργήσουμε τη σταθερή εργασιακή σχέση, σταθερή εργασία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απάτη και ψέμα από αυτό.

Πρώτον, θέλουμε να υπάρχουν 9.000 θέσεις εργασίας; Εμείς λέμε ναι. Όχι αυτές. Λέμε όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στους Δήμους, όλοι μα όλοι, χωρίς προϋποθέσεις, να μονιμοποιηθούν, με σταθερή εργασία, μόνιμοι, και αυτοί που είναι στα προγράμματα. Συμφωνείτε; Πάρτε θέση. Μα δεν το ζητάτε ούτε ως πρόσχημα από

την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση όμως τι λέει; Αυτοί πού πάνε; Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Να μάθει λοιπόν, να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός, ότι αυτούς θα τους πληρώσει επιπροσθέτως ο ελληνικός λαός. Όχι με την άμεση φορολογία, όχι με την έμμεση φορολογία, αλλά με την ειδική φορολογία μέσω των ανταποδοτικών τελών. Και σου δίνει το δικαίωμα, λέει: όχι στην ιδιωτικοποίηση. Ποιος τολμάει και το λέει αυτό; Αλλά πώς τολμάνε και οι άλλοι και λένε αυτά; Όταν έχει ιδιωτικοποιηθεί το 30% των Δήμων η καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός έχει δοθεί σε εργολάβους; Μας λέει για ιδιωτικοποίηση; Όταν οι ίδιοι έχουν πάρει απόφαση, αυτή η κυβέρνηση, και μέρος των ανταποδοτικών, δίνει το δικαίωμα να γίνει εκχώρηση στους εργολάβους. Όταν οι ίδιοι δίνουν το δικαίωμα στα ανταποδοτικά, ένα μέρος των ανταποδοτικών, να δίνεται στα χρέη των Δήμων. Με ποιο δικαίωμα το κάνουν αυτό; Τα ανταποδοτικά, πληρώνει ο άλλος την καθαριότητα, πρέπει να του επιστρέφεται; Γιατί; Γιατί δεν θέλησε να βάλει ένα χι, έστω σε ένα ορισμένο ποσό των δανείων, αυτών των δανείων που τα πήραν οι Δήμοι γιατί δεν πλήρωνε το κράτος τις προηγούμενες δεκαετίες τι; Τις ασφαλιστικές εισφορές.

Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται. Άρα ο κόσμος πρέπει να μάθει αυτή την κοροϊδία που γίνεται με αυτές τις εξαγγελίες, ότι πληρώνει διπλά και διπλά αυτή η προίκα που υπάρχει. Και το μαλλί το πληρώνει ο κόσμος. Άρα πρέπει να βγουν σημαντικά συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία.

Εμείς είναι σαφές ότι σε αυτό που διαφέρουμε είναι στο κύριο, στην πολιτική. Αλλά και η πρακτική έκφραση. Διαφέρουμε στο κύριο που έχει να κάνει με το κριτήριο της οικονομίας. Από τη μια ο δρόμος της ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρήσεων και ο κόσμος μαζεύει όλο το χρήμα που παράγεται και πηγαίνει εκεί και από την άλλη εμείς λέμε το κριτήριο της οικονομίας πρέπει να είναι οι λαϊκές ανάγκες.

Βεβαίως αυτή η προοπτική θα μπει στην ημερήσια διάταξη τα επόμενα χρόνια, καταλάβετε το καλά αυτό. Πώς θα γίνει; Είναι αυτή η τάση η οποία είναι μειοψηφική σήμερα στην Ελλάδα, αλλά συγκρούεται με αυτή την πολιτική στο σύνολό της. Και οι εργαζόμενοι θα βγάλουν συμπεράσματα και θα διεκδικήσουν το δίκιο τους και θα μπου μπροστά πραγματικά να τα πάρουν όλα. Αυτό πρέπει να γίνει πια, δεν υπάρχει... Να ανατραπεί αυτή η εξουσία, οι κυβερνήσεις που το στηρίζουν και θα έρθει η στιγμή που η Τοπική Διοίκηση θα είναι ένας πραγματικός λαϊκός θεσμός. Αυτός είναι οργανικά δεμένος μέσα σε αυτό το κράτος και εμείς θεωρούμε αναμενόμενο και λογικό, έτσι όπως είναι το πράγμα, να συμφωνείτε. Εφόσον συμφωνείτε στη γενική πολιτική, συμφωνείτε και σε όλες τις άλλες αναδιαρθρώσεις που έρχονται. Μόνο που ο κόσμος να ξέρει ότι αυτές, δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα.

Μόνο λοιπόν όταν πάρει ο λαός την εξουσία και σε μια άλλη κατεύθυνση προχωρήσει και υπάρχει, με βάση τις εθνικές προτεραιότητες, μια ανάπτυξη, μπορεί να εξασφαλιστεί σταθερή εργασία για όλους, υψηλού επιπέδου κοινωνικές παροχές, δημόσιες και δωρεάν, δεν είναι ουτοπία. Εξάλλου έχουν δοκιμαστεί αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν γίνονται. Τι να κάνουμε; Έχουν γίνει. Και μέρες τώρα που πέρασε και η Οκτωβριανή Επανάσταση και την τιμάμε, εμείς που την τιμάμε, αλλά και ο κόσμος ας πούμε να μαθαίνει. Έχουν δοκιμαστεί. Άρα μπορεί να υπάρχει μέλλον, μπορεί να υπάρχει ελπίδα, και υπάρχει, αρκεί ο λαός να μπει στο δικό του έργο, να μπει πρωταγωνιστής στη ζωή του. Και θα αλλάξουν όλα.

Ήδη λοιπόν, έλεγα, ότι είναι μία γραμμή η οποία συγκρούεται σήμερα, είναι διακριτή αυτή η γραμμή, δεν είναι πλειοψηφική, όμως τα επόμενα χρόνια θα συσπειρώσει κόσμο, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, παρά η ταξική πάλη θα βρει το δρόμο της και δεν θα αυτοκτονήσουν οι λαοί ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις άλλες χώρες.

Εμείς προχωράμε, συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, κάνουμε ότι μπορούμε το επόμενο διάστημα. Και διεκδικούμε. Τώρα, σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα η κυβέρνηση να δώσει χρήματα, δεν αναφέρω όλο τον κατάλογο των αιτημάτων μας, τον έχετε, τον έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, τώρα όμως χρήματα, για το σύνολο των αναγκών και υπηρεσιών των Δήμων. Τώρα να δώσει προσλήψεις, που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, με μόνιμη, σταθερή εργασία, τώρα, έπρεπε χθες να είχαν γίνει, να γίνουν έργα πραγματικά, από τα χρήματα που πληρώνει ο λαός, που ικανοποιούν τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας. Ή, άμεσα, σε αυτή την περίπτωση, να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι συνθήκες εκείνες που λένε ότι αν δεν γίνουν ορισμένες επισκευές και παρεμβάσεις, τότε στην κυριολεξία θα καταβυθιστεί ότι έχει γίνει τα τελευταία 20 και 30 χρόνια.

Κλείνοντας την ομιλία μου όμως, θα ήθελα να σας πω και ένα άλλο θέμα που μας ανησυχεί ιδιαίτερα, θα ήθελα να το μοιραστούμε μαζί σας και θέλω να βασανίσετε την κρίση σας σε αυτό.

Η κυβέρνηση από τη μια μεριά, κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά ταυτόχρονα βαθαίνει και την εμπλοκή της χώρας μας. Την εμπλοκή της χώρας μας σε πολέμους και επεμβάσεις. Ιδιαίτερα με το τελευταίο ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αμερική, παραχώρησε Βάσεις, υποδομές, ιδιαίτερα τη Βάση της Σούδας, στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Και πρέπει να γνωρίζετε, το γνωρίζετε εσείς, να το γνωρίσει και ο ελληνικός λαός, ότι το σύνολο των στρατιωτικών δομών, το σύνολο της κατεύθυνσης των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ακριβώς σε αυτό το σχεδιασμό. Και ο κόσμος μάλιστα, πέρα από την επικινδυνότητα που έχει, γιατί έχουμε θερμές εστίες πολέμου και δίπλα στην περιοχή μας και υπάρχει κίνδυνος, πέρα από αυτό, πληρώνει με το αίμα του αυτούς τους εξοπλισμούς.

Είναι ντροπή λοιπόν... Αλλά πώς να τη νιώσουν τη ντροπή αφού είναι συνειδητή επιλογή; Είναι αδίστακτη και επικίνδυνη, όχι η

κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση και αυτή και η επόμενη που θα έρθει θα γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη και αδίστακτη με αυτή την πολιτική. Σε τι είναι αδίστακτη; Λένε ότι, κάνουμε ότι μπορούμε, το καλύτερο σε αυτές τις συνθήκες, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι 2,5% περίπου του ΑΕΠ πάνε σε στρατιωτικές δαπάνες στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και είμαστε η πρώτη χώρα παγκόσμια. Ποιος; Εμείς, η Ελλάδα, μετά την Αμερική. Δίνει τεσσεράμισι, τέσσερα δισεκατομμύρια, κόμμα τριακόσια εκατομμύρια κάθε χρόνο σε στρατιωτικές δαπάνες. Αυτά λοιπόν ας τα πάρουμε υπόψη μας.

Γιατί όμως το ανέφερα ιδιαίτερα αυτό σήμερα εδώ και στο τέλος της ομιλίας μας, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας; Γιατί αρκετοί Δήμαρχοι, δεκάδες Δήμαρχοι, στα πλαίσια λοιπόν της προώθησης της γεωστρατηγικής αναβάθμισης και των σχέσεων των θερμών, των ειδυλλιακών, με τις ΗΠΑ, ανοίξαν ανοιχτές αγκάλες, τα Δημοτικά τους Καταστήματα, και δεχτήκανε τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του κάνανε τεμενάδες. Αυτός ο οποίος περιδιαβαίνει τους Δήμους για να κάνει τον ατζέντη των αμερικάνικων επιχειρηματικών ομίλων. Να προβληματιστούμε για αυτό.

Δεν πιστεύω κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, να μας τον φέρετε και στην ΚΕΔΕ.

Λοιπόν, πρέπει να βγουν συμπεράσματα για το ρόλο που παίζει η ΚΕΔΕ. Για το ρόλο που παίζουν ορισμένοι Δήμαρχοι. Ευτυχώς που σώζουν την τιμή της Τοπικής Διοίκησης, αν και δεν το αξίζει, δεν το κάνουν για την Τοπική Διοίκηση, το κάνουν για τον εαυτό τους. Υπάρχουν Δήμαρχοι που αρνήθηκαν στην Δυτική Ελλάδα, ο Πελετίδης και άλλοι, που δεν τον δέχτηκαν. Ενώ πήγε στους Περιφερειάρχες και τα λοιπά. Είναι εδώ, με ακούνε. Ας το σκεφτούνε τι σημαίνει αυτό.

Άρα συμμαχείτε πολύ καλά κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο πιο κρίσιμο σημείο που ξεπλένει τον ιμπεριαλισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ –

ΑΝΕΛ. Όλα τα άλλα για την Αυτοδιοίκηση είναι ψιλά για αυτούς. Στο πιο κρίσιμο ζήτημα τους στηρίζετε. Που θέλει να ενσωματώσει μαζικά την εργατική τάξη στο σύστημα και να ξεπλύνει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Ας το σκεφτούμε καλά και ας βγάλουμε συμπεράσματα.

Ευχαριστώ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ την κυρία Παντελάκη και γιατί έδωσε και 3 λεπτά αέρα στο Συνέδριο.

Να πούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το πρωί ο Πρόεδρος της Ένωσης Τοπικών Αρχών της Παλαιστίνης, ο Hadid Musa, ήρθε λίγο αργότερα, προφανώς διότι δεν μπορούσε να προσεγγίσει το συνέδριο πιο γρήγορα. Όπως και ο Κυριάκος ο Ξυδιάς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Και θα παρακαλέσουμε τον Hadid Musa να έρθει τώρα μετά τη λήξη των απόψεων των παρατάξεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και πριν ξεκινήσουμε τις ΠΕΔ, που εκεί θα είναι, αγαπητέ Πρόεδρε της Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρε, να κάνουμε ένα χαλί, να το πω έτσι.

Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Hadid Musa. Ο λόγος σε εσάς.

**MUSA HADID:** Καλησπέρα σε όλους.

Επιτρέψτε μου αρχικά να σας πω ότι εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, και παγκοσμίως, έχουμε ένα στόχο. Πάντα να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας.

Αξιότιμε κύριε Παναγιώτη Κουρουμπλή, Υπουργέ Ναυτιλίας, αξιότιμε κύριε Γιώργο Πατούλη, Πρόεδρο ΚΕΔΕ, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί Σύεδροι, αξιότιμε κύριε Marwan Toubassi, Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης.

Να μου επιτρέψετε αρχικά να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, τον Πρόεδρο του

Κράτους Παλαιστίνης, που εύχεται σε εσάς κάθε επιτυχία στο Συνέδριό σας.

Καθώς και να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ μαζί σας ως εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής, ως εκπρόσωπος, Πρόεδρος μάλλον, της Ένωσης Δήμων της Παλαιστίνης.

Και αρχικά θα ήθελα να εκφράσω και να μεταφέρω τα βαθιά μας συλλυπητήρια για το θάνατο Ελλήνων πολιτών στις τελευταίες πλημμύρες που έγιναν πρόσφατα.

Και επιτρέψτε μου τώρα να σας μεταφέρω μια απλή εικόνα για αυτά που συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και ειδικά στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Παλαιστίνη εδώ και πάνω από εκατό χρόνια πάσχει από αστάθεια, πολιτική αστάθεια, ως αποτέλεσμα των διαμαχών και των πολιτικών βλέψεων για την κυριαρχία πάνω στα εδάφη της Παλαιστίνης και έχει περάσει πάνω από πολλά περισσότερα από ένα πολιτικό σύστημα. Διότι η Παλαιστίνη που έχει περάσει 400 χρόνια υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετά ήρθε υπό την Βρετανική κυριαρχία, που τότε, το 1948, έχασε το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών της Παλαιστίνης με την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Και χάσαμε τα υπόλοιπα εδάφη της ιστορικής Παλαιστίνης το 1967, με την κατοχή του Ισραήλ της Δυτικής Όχθης και τη Λωρίδα της Γάζας.

Το 1994, κατόπιν της Συμφωνίας του Όσλο, έγινε... όπως έγινε γνωστή σε όλους σας, έχει συμφωνηθεί τότε για την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους το 1999, όμως δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, που προέβλεπε τότε την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του '67 με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Και παρ' όλες αυτές τις συνθήκες κατοχής που ζούσε και ζει ο παλαιστινιακός λαός, στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

κατάφεραν οι παλαιστινιακές Αρχές να προχωρήσουν όλο και περισσότερο αρκετά βήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ήταν μόνο σε πλαίσιο στήριξης και βοήθειας των πολιτών, αλλά το ξεπέρασε σε ένα πολύ εθνικό ρόλο, που ήταν ουσιαστικά το στήριγμα της εθνικής μας αντίστασης στα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και πολλά χρόνια, τότε επί της ισραηλινής κατοχής πριν το Όσλο, προσπαθούσε με κάθε μέσο να κρατήσει τον πολίτη και τους Παλαιστίνιους στα εδάφη τους, ήταν πάντα αντιμέτωπη με το σχέδιο των Ισραηλινών που είχε στόχο να διώξει όλους τους Παλαιστίνιους από τις εστίες τους, αλλά κατάφεραν όμως να βάλουν ένα... να συμμετέχουν και αυτοί με τη σειρά τους ώστε να σταθεροποιήσουν την κατάσταση των πολιτών από τη μία, και αντιμετώπισαν ακόμα, πριν το 1982, αρκετοί Δήμαρχοι ήταν... έχουν αντιμετώπισει μια απόπειρα δολοφονίας εκ μέρους των Ισραηλινών.

Οι Παλαιστινιακοί Δήμοι συνέχισαν το ρόλο τους, τον πρωταρχικό τους ρόλο, στο να διασφαλίζουν μια καλύτερη ζωή για τους Παλαιστίνιους, που προσπαθούσαν πάντα να αντιμετωπίσουν αυτή τη βαρβαρότητα των Ισραηλινών, που ειδικά το 2000, όταν Ισραηλινοί εισέβαλλαν στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας και ο αποκλεισμός του αείμνηστου Γιασέρ Αραφάτ που ουσιαστικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπάθησε όσο μπορούσε να κρατήσει τον κόσμο στις θέσεις τους.

Και παρ' όλη τη μεγάλη καταστροφή που έγινε το 2000, κατάφερε και πάνω στην (...) υποδομή της Παλαιστίνης, όμως η Τοπική Αυτοδιοίκηση προσπάθησε ξανά να κτίσει αυτή την (...) υποδομή και όλες τις υποδομές της παλαιστινιακής κοινωνίας.

Και εκτός του πολιτικού σκηνικού, μιλάμε τώρα και για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστινιακοί Δήμοι, όπως όλοι οι Δήμοι σχεδόν σε όλο το κόσμο, που υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουν, γιατί όπως ξέρετε

πάντα ο πολίτης πάντα προσπαθεί να μετακινηθεί από το χωριό στην πόλη προσπαθώντας να έχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Και βάσει στατιστικών του ΟΗΕ, με το έτος 2050, θα ζήσει στις πόλεις πάνω από 60% από τους κατοίκους του κόσμου και αυτό μας βάζει μπροστά μας πολλές προκλήσεις που πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι, να προετοιμάζουμε πάντα τις δομές των πόλεων, να υποδεχτεί όλο αυτό το κύμα κόσμου.

Και πρέπει πάντα να βάλουμε το σχεδιασμό μας, να το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτή η εξέλιξη στα επόμενά μας βήματα πάντα για να μπορούμε να ανταπεξέρθουμε σε αυτές τις ανάγκες.

Κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι σύμπτωση σήμερα που είμαι μαζί σας, που χθες ήταν 29 Νοέμβρη, που είναι γνωστό ως η Παγκόσμια Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, που τιμά ο κόσμος πάντα τον αγώνα των Παλαιστινίων, του παλαιστινιακού λαού, που αντιμετωπίζει τη βαρβαρότητα του κατακτητή που είναι το Ισραήλ, ο οποίος δεν αφήνει κάποιο μέσο, με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθεί για να κυριαρχεί και να έχει μάλλον την κυριαρχία πάνω στα δικά μας εδάφη.

Αυτή η κατοχή που συνεχίζουν με ραγδαίες εξελίξεις την εποικιακή τους πολιτική και το κτίσιμο των εποικισμών και το τείχος, το ρατσιστικό τείχος, που αυτό ουσιαστικά μας βάζει σε πολλά ερωτήματα, από τη μία ότι γιατί σιωπά η παγκόσμια διεθνής κοινότητα πάνω σε αυτές τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, από τη μία, και από την άλλη αυτό μας βάζει το ερώτημα και τον προβληματισμό ότι πώς μπορεί από εκεί και πέρα να μπορούμε να στηριχτούμε σε μια λύση των δύο κρατών, πώς θα υπάρξει ένα Παλαιστινιακό Κράτος δίπλα στο Κράτος του Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ καταπίνει όλα αυτά τα παλαιστινιακά εδάφη.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω βαθιά για την πάγια θέση του φίλου ελληνικού λαού στη στήριξη του δίκαιου αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που στην... το δικαίωμα στην ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του '67, με

πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ως βάση των αποφάσεων της διεθνούς κοινότητας, και δίπλα-δίπλα να ζήσει ειρηνικά με το Κράτος του Ισραήλ, και με τη διασφάλιση μιας δίκαιης λύσης για το θέμα των Παλαιστινίων προσφύγων.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΑ και όλους τους Δήμους που έχουν εκδώσει ψηφίσματα στήριξης στους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας που έχουν κάνει.

Και επί της ευκαιρίας αυτής σας καλώ όλοι μαζί να υψώσουμε τη φωνή μας ψηλά ώστε πρώτα να υπάρξει η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από το Ελληνικό Κράτος, βάσει της απόφασης του ψηφίσματος της Ελληνικής Βουλής.

Καθώς επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την (...) πρωτοβουλίας για την ίδρυση αυτοδιοικητικό δίκτυο στήριξης στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, και σας καλώ όλους να ενταχθείτε όλοι σε αυτό το δίκτυο για αυτό που υποδηλώνει πάντα την πάγια θέση των Ελλήνων που στηρίζουν τα δικαιώματά μας. Και από την άλλη πάντα θέλουμε να έχουμε, να εμβαθύνουμε όλο και περισσότερο τις σχέσεις μας στο πλαίσιο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να έχουμε σωστή συνεργασία, να έχουμε πάντα πάνω σε πολιτιστικό και σε τεχνικό πλαίσιο, καθώς επίσης αναφέρομαι εδώ και στη διακήρυξη, ανακοίνωση μάλλον, συμφωνίας, που υπέγραψε ο κύριος Σκουρλέτης, ο Υπουργός Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Παλαιστίνη, με τον αντίστοιχο Υπουργό της Παλαιστίνης.

Και θα ήθελα να σας προσκαλέσω να επισκεφτείτε την Παλαιστίνη, να δείτε από κοντά το μαρτύριο του παλαιστινιακού λαού από τη μία, αλλά από την άλλη πώς κατάφερε η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια της κατοχής, σε άθλιες συνθήκες που ζει, να προβεί και προχωρήσει πολύ μπροστά στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία σήμερα να είμαι μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ένα αναμνηστικό δώρο, το οποίο είναι το παλαιστινιακό νόμισμα που υπήρχε πριν το 1948. Και ένα παραδοσιακό παλαιστινιακό κέντημα.

Σας ευχαριστούμε για όλα, να είστε καλά. Και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

**(απονομή αναμνηστικών δώρων)**

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον, προφανώς, όλα αυτά που οι αδερφοί μας οι Παλαιστίνιοι είπαν.

Να προχωρήσουμε και να πούμε ότι θα υπάρξει μία μικρή τροποποίηση, για να έχουμε τους Προέδρους των ΠΕΔ, σε μία, έτσι, διάθεση πιο μεγάλη και πιο άνεση. Για αυτό ακριβώς το κομμάτι που αφορά «Η ΚΕΔΕ στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού» με παρουσίαση του κυρίου Τσιάμη και του Μιχάλη Ψαλλίδα και εμού, θα μετατεθεί για αύριο το πρωί, στο τραπέζι μετά από τα Θεσμικά – Οικονομικά, όπου εκεί με γρήγορο, αλλά πολύ σημαντικό και επιγραμματικό τρόπο, θα μπορέσουν να παρουσιάσουν οι νέες καινοτομίες. Άρα φεύγει αυτό από σήμερα, για να δώσουμε αυτό το οξυγόνο που χρειάζεται.

Έχουμε άλλη μία υποχρέωση, και βλέπω τον αγαπημένο μου τον Λάζαρο και έχει δίκιο, αλλά δεν θα κουνηθεί κανείς, για να ακούσουμε μέχρι και τον τελευταίο στη σημερινή ημέρα και αυτό συμβαίνει.

Ο Πρόεδρος, ο κύριος Ξυδιάς, μέλος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, είναι εδώ; Εδώ.

Καταρχήν να ευχαριστήσουμε, διότι κατά την έναρξη του ετήσιου Συνεδρίου τους πριν 10 ημέρες περίπου, και η φιλοξενία

τους, αλλά και οι κουβέντες οι οποίες ειπώθηκαν μεταξύ ημών, ήταν πολύ θερμές.

Ο λόγος σε εσάς, κύριε Ξυδιά, με την κατανόηση ότι ο χαιρετισμός μας θα θέλουμε...

**Κ. ΞΥΔΙΑΣ:** Εγγυώμαι ότι θα είναι σύντομος.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ πολύ.

**Κ. ΞΥΔΙΑΣ:** Έντιμε Υπουργέ, φίλε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι μεγάλη χαρά που παρευρίσκομαι σήμερα εδώ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Δεχτείτε τους χαιρετισμούς του Προέδρου και του συνόλου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Σε μια καθοριστική στιγμή για τη μελλοντική πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, αφού και σε εμάς βρίσκεται σε εξέλιξη το θέμα της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής τα σχετικά νομοσχέδια. Έχουμε σήμερα μία πρόσκληση, αλλά και μία πρόκληση. Λόγω των όσων διαδραματίζονται στην Ευρώπη και άμεσα επηρεάζουν τις δικές μας χώρες.

Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν οι αμετάθετοι στόχοι μας. Οδοδείκτης πορείας ας είναι για όλους μας η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για εξυπηρέτηση των δημοτών μας και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, με έργα και όχι με λόγια.

Σήμερα, όχι αύριο, επιβάλλεται να απαντηθούν τα ερωτήματα που ταλανίζουν και απομακρύνουν τους απλούς ανθρώπους από τις Αρχές του τόπου και από αυτούς που βρίσκονται στο πηδάλιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου μπορούμε και πρέπει να συνεργαστούμε προς όφελος των δημοτών μας, προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι για εμένα η εδώ παρουσία μου, έκφραση σεβασμού και εκτίμησης στην ιστορία και την προσφορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας μου, θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τις βαθιές μας ευχαριστίες για τη συνεργασία και την πολυεπίπεδη στήριξή σας, την στήριξη της Ελλάδος προς τον δοκιμαζόμενο κυπριακό λαό. Γιατί αυτή η στήριξη αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια συνειδητή πράξη αλληλεγγύης του ελληνικού λαού προς τον αγώνα της Κύπρου για λευτεριά και δικαίωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τις εργασίες του Συνεδρίου σας. Μπορεί οι δομές της Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και την Κύπρο να διαφέρουν. Ωστόσο οι δικές σας προτεραιότητες και προβληματισμοί, θα μας είναι χρήσιμοι, γιατί σχετίζονται με κοινές πολιτικές που απασχολούν έντονα και την Ένωση Δήμων Κύπρου. Κανείς δεν θα μας χαριστεί σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον.

Στην Κύπρο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η πορεία για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ως Ένωση Δήμων Κύπρου, με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα υποβάλλαμε συγκεκριμένες θέσεις και εισηγήσεις, ώστε να γίνουμε εμείς οι διαμορφωτές του μέλλοντος των κυπριακών Δήμων. Βασικός μας προσανατολισμός είναι τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια να εστιαστούν στην ουσία και να μην αποτελέσουν αφορμή για συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων των Δήμων μας.

Εμείς αντιμετωπίζουμε τη μεταρρύθμιση ως ευκαιρία για την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της εμπάθυνας της δημοκρατίας, αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Φίλε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις δικές σας προτεραιότητες και συζητήσεις, γιατί διαπιστώνουμε ότι σχετίζονται

και με δικές μας αναζητήσεις, στα πλαίσια της κοινής μας συμμετοχής στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι οι εργασίες του Συνεδρίου σας να είναι καρποφόρες και παραγωγικές. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδος.

Πριν αφήσω το βήμα, επιτρέψτε μου να παραδώσω ένα μικρό δώρο. Μια παράσταση ενός εμπορικού караβιού του 4<sup>ου</sup> π.Χ. αιώνα, που συμβολίζει τις σχέσεις των χωρών μας, αλλά κυρίως των ανθρώπων τους στους αιώνες.

**(απονομή αναμνηστικών δώρων)**

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πριν ξεκινήσουμε τις παρεμβάσεις με τον κύριο Καμίνη, για ένα λεπτό ο κύριος Κουκουλόπουλος έχει ζητήσει το λόγο, ως τέως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πρώην Υπουργός.

Κύριε Κουκουλόπουλε, για ένα λεπτό, πριν μπούμε στην... Και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Τρία λεπτά. Είστε αυτοδιοικητικός, για αυτό, όχι για κανέναν άλλο λόγο.

**Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Δήμαρχε των Ιωαννιτών, δεν ξέρω αν είναι εδώ, δεν πειράζει, έτσι είναι το δικό μας πρωτόκολλο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, να πω τώρα, λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί Σύεδροι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι εργαζόμενοι στους Δήμους, στις Περιφερειακές Ενώσεις, και βέβαια στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων παλιά, Δήμων σήμερα, που μας συνδέουν τόσο δεσμοί.

Είναι μεγάλη τιμή, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πραγματικά που ανεβαίνω στο βήμα μετά την Ένωση Δήμων Κύπρου και την Ένωση Δήμων Παλαιστίνης. Είναι μεγάλη υπόθεση στις μέρες μας να γεμίζει κανείς συναισθήματα.

Με την Ένωση Δήμων από το 1974 η ΚΕΔΚΕ και σήμερα η ΚΕΔΕ, είμαστε αδέρφια, χωρίς αγκύλες, εισαγωγικά και

παρενθέσεις. Έχουμε μια κοινή πορεία. Και με την Ένωση Δήμων Παλαιστίνης έχουμε ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια συστηματικές σχέσεις, με (...) προγράμματα για τα παιδιά που έχουν χάσει έναν ή δύο γονείς στον πόλεμο, και αισθάνομαι βαθιά ανθρώπινη συγκίνηση αλλά και υποχρέωση να μνημονεύσω τον άνθρωπο που τόσο τη σχέση με τους Κύπριους αδελφούς μας, όσο και τη σύναψη σχέσεων με τους Παλαιστινίους, τη δούλεψε σαν να ήταν δική του υπόθεση. Τον αείμνηστο Στέλιο Γιανναράκη. Τον θυμόμουν διαρκώς όταν μιλούσαν... όταν μιλούσε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Παλαιστινίων. Έγινε πολλή δουλειά.

Φίλες και φίλοι, ανταποκρίθηκα στην τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του φίλου Γιώργου Πατούλη, γιατί ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται που λένε και αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση μου. Τι άλλο να έκανα; Μίλησαν μέσα μου η αυτοδιοικητική μου συνείδηση και οι πολύχρονοι δεσμοί μου με το θεσμό και τους ανθρώπους του, αλλά και κάτι ακόμα. Δήλωσα τηλεφωνικά στον Πρόεδρο ότι συμφωνώ απόλυτα με το σύνθημα που έχει φέτος το Συνέδριο, και ζήτησα ακριβώς τέσσερα λεπτά για να το υποστηρίξω από τη δική μου πλευρά. Ακριβώς τόσο χρόνο ζήτησα και τόσο θα σας μιλήσω, με κοινοβουλευτικούς όρους, παρά ότι μεγάλος έρωτας και αγάπη μου είναι η Αυτοδιοίκηση.

Πιστεύω αταλάντευτα, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι, εδώ και χρόνια ότι ο δρόμος για ένα σύγχρονο κράτος ανοίγει μόνο με μια μεγάλη ανατροπή υπέρ της αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης. Αν το θέλετε, με μια στρατηγική ήττα του συγκεντρωτικού κράτους.

Στο διάβα του χρόνου, σας τα έλεγα και παλιά αυτά, η προσήλωσή μου στη θέση αυτή ενισχύθηκε και εμπεδώθηκε και αποτελεί σήμερα εδραία μου πεποίθηση.

Είναι αλήθεια ότι στα χρόνια της κρίσης οι υποθέσεις αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση ανήκουν στους μεγάλους χαμένους της περιόδου των μνημονίων. Είναι σκληρή η αλήθεια.

Δεν αναφέρομαι στον Καλλικράτη, ούτε στις ηρωικές προσπάθειες, με αποτέλεσμα, των Δήμων για να κρατήσουν όρθια την κοινωνική συνοχή στις τοπικές κοινωνίες. Εδώ υπάρχει απόλυτα θετικό πρόσημο. Δεν αναφέρομαι σε αυτό.

Αναφέρομαι σε κάτι άλλο. Το κράτος μας στα χρόνια αυτά έγινε πολύ πιο συγκεντρωτικό από κάθε άποψη, γιατί ήταν η ίδια η φύση του ελληνικού προβλήματος, όπως αποκλήθηκε, που επέβαλλε μια τέτοια εξέλιξη. Επέβαλλε την εξέλιξη της κεντρικής διαχείρισης. Από το 2010 μέχρι σήμερα, η χώρα ζει και αναπνέει κυριολεκτικά, βαδίζει στους ρυθμούς του Eurogroup, οι κυβερνήσεις και οι Υπουργοί τους στους ρυθμούς, χορεύουν αν θέλετε στους ρυθμούς του Υπουργού Οικονομικών, και η Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζεται πολύ απλά ως ένας τομέας της γενικής κυβέρνησης. Αυτό είναι το θέμα.

Όσο επιβεβλημένη ήταν μια τέτοια εξέλιξη, άλλο τόσο ήταν και αχρείαστη, γιατί πολύ απλά ο ασφυκτικά συγκεντρωτικός χαρακτήρας του κράτους είναι μια από τις βασικές αιτίες που γέννησαν την κρίση, αν όχι η βασικότερη.

Με αυτή την οπτική, σήμερα που ανοίγει η συζήτηση για την Ελλάδα μετά και πέρα από τα μνημόνια, οι αποφάσεις για το αύριο, για το μέλλον της αποκέντρωσης και της Αυτοδιοίκησης, θαρρώ πως επέχουν κεντρική θέση στην πολιτική ατζέντα της χώρας, αν θέλουμε πραγματικά να χτυπήσουμε το κακό στη ρίζα του. Να χτυπήσουμε δηλαδή τις αιτίες που μας οδήγησαν στην κρίση.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της έρχεται και προτείνει μια νέα πραγματικότητα στην Αυτοδιοίκηση, με όχημα τον εκλογικό... ένα νέο εκλογικό νόμο για τους Δήμους. Είναι καθαρό, μας το είπε και το πρωί ο αρμόδιος Υπουργός.

Γίνεται ένα λάθος από όλους τους συναδέλφους εγώ θα πω που παρέλασαν από το βήμα. Δεν πρόκειται για την απλή αναλογική. Το ζήτημα δεν είναι η απλή αναλογική με αυτά που προτείνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ουσιαστικά προτείνει τη

θεσμοθέτηση Δημάρχου, ο οποίος μπορεί να είναι πλειοψηφία στο λαό, έστω και σε δυο γύρους, αλλά μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό προτείνει η κυβέρνηση. Ακριβώς αυτό που σας λέω. Αφήστε τα άλλα με τις απλές και σύνθετες λογικές.

Κάτι τέτοιο, όπως ήδη ειπώθηκε πολύ καθυστερημένα από τον Υπουργό το πρωί, απαιτεί και προϋποθέτει αλλαγή εκ βάρων του Κώδικα Δήμων, και έχω υποχρέωση... είναι ένας από τους λόγους, Πρόεδρε, που ήρθα, να καταθέσω την εμπειρία μου, γιατί ήμουν Πρόεδρος όταν έγινε η τελευταία αλλαγή του Κώδικα το 2006, είναι εδώ ο Αποστόλης, ο Κώστας, που μαζί δουλέψαμε τότε για τον Κώδικα, μας πήρε 2,5 χρόνια ακριβώς, για μια αλλαγή ήσσονος σημασίας σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να δρομολογηθεί τώρα όταν πάμε σε τέτοιες θεσμικές αλλαγές. Δεν γίνονται έτσι οι αλλαγές του Κώδικα.

Κυριολεκτικά κατά τη γνώμη μου και χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολικός, δεν ανέβηκα για αυτό στο βήμα, για να κάνω καμιά φτηνή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση με την Αυτοδιοίκηση παίζει εν ου παικτοίς, κοινώς παλιμπαιδίζει.

Υπάρχουν όμως και πιο σοβαρά θέματα σχετικά με τις θρυλούμενες αλλαγές για τα εκλογικά, φίλες και φίλοι, και αντλώ πάλι και καταθέτω την εμπειρία του 42%, τότε που ασχοληθήκαμε όλοι μας πολύ με τα εκλογικά συστήματα.

Θέλω λίγο την προσοχή σας. Σε καμιά χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου δεν συναντάμε μια τέτοια ανάλογη ρύθμιση σαν αυτή που προωθεί η κυβέρνηση. Είτε υπάρχουν συστήματα απλής αναλογικής, είτε υπάρχουν πλειοψηφικά, παντού ο Δήμαρχος προκύπτει, έμμεσα ή άμεσα, είτε έμμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε άμεσα από το λαό, από την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών εκλογέων και διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πουθενά δεν υπάρχει μια τέτοια ιδέα σαν αυτή που κατεβάζει η κυβέρνηση. Σε όλες τις ώριμες δημοκρατίες του κόσμου η σταθερότητα σε τοπικό επίπεδο ορίζεται υψηλότερα

από το αντίστοιχο κυβερνητικό. Η δεδηλωμένη στη Βουλή θυμίζω ότι παντού εξασφαλίζεται περίπου στο 40 με 42%, ενώ αναζητείται στο 50 συν ένα παντού, είτε άμεσα, είτε έμμεσα, σε τοπικό επίπεδο.

Πρόκειται για μείζονα θεσμική ρύθμιση, καθολικής ισχύος, ο Γιώργος ο Καμίνης θα μπορούσε να μας πει και πιο εξεζητημένα νομικά τι σημαίνει αυτό, γιατί έχει και καθολικό διεθνή χαρακτήρα, για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν σχέση με τη φύση των τοπικών υποθέσεων που διαχειρίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ας υποθέσουμε – δεν θα σας κουράσω – ας υποθέσουμε ότι σε ένα Δήμο υπάρχουν δύο αντιδιαμετρικές προτάσεις, εκδοχές, άλφα και βήτα, για την επέκταση του σχεδίου πόλης, και Δήμαρχος εκλέγεται κάποιος που υποστηρίζει και δεσμεύτηκε για τη λύση άλφα, ενώ η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων έχει δεσμευτεί στη λύση βήτα. Τι γίνεται; Τίποτα. Τραγέλαφος δηλαδή, τουλάχιστον για μια ολόκληρη δημοτική περίοδο, για μια κορυφαία τοπική υπόθεση όπως είναι η επέκταση του σχεδίου πόλης.

Οι θεμελιώδεις αρχές, φίλες και φίλοι, και ολοκληρώνω, που ρυθμίζουν τη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα σε τοπικό επίπεδο, παραβιάστηκαν και άλλη φορά, με το 42% το 2005. Τα αποτελέσματα από πενιχρά έως ανύπαρκτα, για αυτό και άλλαξε αμέσως ο νόμος. Τότε είχε προβληθεί ως επιχείρημα ένα δημοσιονομικό επιχείρημα θυμίζω, να έχουμε εξοικονόμηση για το δεύτερο γύρο. Κάτι ανάλογο με το σαθρό, το είχα πει και στη Βουλή, επιχείρημα του Καλλικράτη, που ατυχέστατα σύνδεσε τις Δημοτικές Εκλογές με τις Ευρωεκλογές. Μεγάλο λάθος.

Η ίδια η πραγματικότητα απέδειξε ότι όλες αυτές οι προσεγγίσεις και οι απόπειρες ήταν λαθεμένες και το λάθος βρίσκεται πού; Στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται τα ζητήματα αποκέντρωση και Αυτοδιοίκηση από τους Υπουργούς και τις κυβερνήσεις.

Αυτό είναι, αγαπητοί μου φίλοι και συνάδελφοι, το ζήτημα, το κεντρικό ζήτημα σήμερα, για να βάλουμε την Αυτοδιοίκηση στο

επίκεντρο της ατζέντας. Η Αυτοδιοίκηση και η αποκέντρωση, θα πω μια αγαπημένη μου φράση από την Προεδρεία μου, δεν είναι πεδίο άσκησης Υπουργών, ούτε βιβλιάριο για να κολλάνε τα ένσημά τους. Η αποκέντρωση και η Αυτοδιοίκηση αποτελούν ζωτικές ανάγκες για την ανάπτυξη της χώρας και για την ευημερία των πολιτών. Αυτό είναι το θέμα.

Χρειάζεται ένα νέο κύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, με κεντρική ιδέα την οικοδόμηση του κράτους πρόνοιας στον πλησιέστερο πολίτη επίπεδο, δηλαδή στους Δήμους, όπως σε όλη την Ευρώπη. Για πολλά χρόνια τις επιβεβλημένες αλλαγές τις αναζητούσαμε και τις απαιτούσαμε και ορθά, στο όνομα της σύγκλισής μας με την Ευρώπη, κάτι που ισχύει και σήμερα. Σήμερα όμως έχουμε έναν επιπρόσθετο και υπέρτερο λόγο να παλέψουμε για αυτές τις αλλαγές, που δεν είναι άλλος από την πρωτοφανή κρίση που έπληξε την πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων και σε ένα δράμα που βιώνει η νέα γενιά.

Το χρωστάμε, αυτό δηλαδή, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στις ιδέες μας και τους αγώνες μας, το χρωστάμε στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους, και πάνω από όλα στη νέα γενιά. Είμαστε πολλοί που πιστεύουμε αυτά τα πράγματα και πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να προχωρήσουν αυτές οι απαραίτητες για την πατρίδα αλλαγές. Όλοι μαζί μπορούμε.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ τον επί σειρά δύο θητειών Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ, τον αγαπητό τον Πάρι τον Κουκουλόπουλο, για τις επισημάνσεις του και για αυτό ακριβώς δεν μίλησε και κανείς για το 4λεπτο που εν τοιαύτη περιπτώσει διετεθή.

Να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, μπαίνοντας ουσιαστικά στην πολιτική τοποθέτηση των Προέδρων των ΠΕΔ και προφανώς του Δημάρχου Αθηναίων, υπάρχει... Για να έχουμε μετά μία ελευθερία, εγώ πιέζομαι πραγματικά, γιατί προσπαθώ να καλύψω και να

συντονίσω και να μην έχω παράπονα από κανέναν. Θα ήθελα όμως την κατανόηση, κύριε Δήμαρχε, επειδή πετάει ο Υπουργός, ο κύριος Κουρουμπλής, που μας έκανε την τιμή, την τιμή, να είναι εδώ για τρίτη συνεχή φορά τουλάχιστον της ΚΕΔΕ και αμέσως μετά ξεκινάμε τις διαδικασίες των ΠΕΔ και του Δημάρχου Αθηναίων.

Κύριε Υπουργέ, κύριε Κουρουμπλή, θέλουμε από εσάς την τοποθέτησή σας και ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

**Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριοι εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχετε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι, κυρίες και κύριοι.

Θα ξεκινήσω λέγοντας, αγαπητέ Πρόεδρε, ευτυχώς που δεν είμαι Υπουργός Εσωτερικών.

Κυρίες και κύριοι, ειλικρινά το καταθέτω, όση ώρα ήμουν εδώ και από το πρωί, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τις προσεγγίσεις όλων των αξιότιμων ομιλητών. Όλων των διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων και προελεύσεων. Άλλωστε αυτή και η ομορφιά της δημοκρατίας. Να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις, να μπορεί κανείς να σμιλεύει στο μυαλό του αυτές τις διαφορετικότητες, για να φτάνει στο σημείο επαφής.

Θέλω λοιπόν να σας πω ότι όλοι έχουμε ωριμάσει πλέον μέσα από αυτή την πολυεπίπεδη κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρίση που βρήκε την πατρίδα τα τελευταία 10 χρόνια και είμαι βέβαιος και το καταθέτω, μετά λόγου γνώσεως, ότι μας διακατέχει όλους και μας διαπερνά και μας ενώνει ένας δημοκρατικός πατριωτισμός.

Πάνω σε αυτή τη βασική αρχή, που μπορεί να ενώνει τις δυνάμεις του τόπου, μπορούμε πραγματικά να χτίσουμε μία νέα προσπάθεια. Δεν ήρθα εδώ ούτε να εκφράσω απαισιοδοξίες για λάθη ή αδυναμίες που υπήρξαν, παραλείψεις, αλλά ήρθα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις, το πώς μπορούμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που από τα 10 του χρόνια

έπρεπε να βρει τρόπο να βγει από το αδιέξοδο της ζωής. Και τα βιώματα στη ζωή μας, είναι οι πιο βαθύτατοι γνώστες που μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ζωής.

Βεβαίως υπάρχουν όλα αυτά που ειπώθηκαν. Και λοιπόν; Θα παραιτηθούμε; Θα κοιτάξουμε πίσω; Αναζητώντας την ελπίδα ενός καλύτερου παρελθόντος; Θα κοιτάξουμε στον ουρανό, περιμένοντας να πέσει το μάννα; Έπεσε, αν έπεσε, μια φορά. Αν θέλουμε να είμαστε αρχιτέκτονες ενός καλύτερου μέλλοντος, εδώ, θα παλέψουμε και θα διεκδικήσουμε. Ότι θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να βοηθήσει τον τόπο. Και Υπουργοί και Βουλευτές και Δήμαρχοι, είμαστε σήμερα, αύριο δεν θα είμαστε. Σημασία έχει τι θα αφήσουμε πίσω. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί και θα μας κρίνουν οι αυριανοί, όχι για την βυζαντινολογία που μας διακατέχει πολλές φορές, αλλά για την πρακτική και την αποτελεσματικότητά μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη θητεία μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, πιστεύω ότι χτίσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Για εμένα αυτό ήταν το κέρδος και η εμπειρία όλου αυτού του χρονικού διαστήματος. Μια σχέση εμπιστοσύνης, που δεν άφηνε τα περιθώρια άλλου είδους ερμηνειών, παρά να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι και στο επιμέρους ζήτημα και στα συνολικά, αποτελεσματικοί.

Την ίδια προσπάθεια, πρέπει να σας πω, ξεκίνησα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διάλογος με την ΚΕΔΕ, διάλογος με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης εκεί που αφορούσαν την πολιτική του Υπουργείου και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, για να δείτε ότι η πολιτική δεν είναι θεωρία και ωραία λόγια, είναι αποτέλεσμα.

Έρχεται μια μέρα ο Δήμαρχος Αμαλιάδας στο γραφείο μου. Μαζί με το Δήμαρχο Αμαλιάδας και το Δήμαρχο Πύργου, αλλά και με άλλους Δημάρχους, κάναμε αυτό που ξέρετε με τα σκουπίδια στην περιοχή. Και μου λέει: υπάρχει ένα ορφανό λιμάνι. Εγώ, ειλικρινά θέλω να σας το πω, γιατί δεν είμαι ξερόλας ούτε κατέχω

τη μοναδική αλήθεια, τότε άκουσα την ορολογία ορφανό λιμάνι. Τι σημαίνει, ρε Δήμαρχε, ορφανό λιμάνι; Ένα λιμάνι που κανένας δεν έχει αρμοδιότητα. Πόσα λιμάνια λέτε τέτοια υπάρχουν στη χώρα, ξέρετε; Πάνω από 170 λιμάνια τέτοια μικρά υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Ορφανά. Χωρίς να έχει κανείς αρμοδιότητα επί αυτού του χώρου.

Τι κάναμε; Περάσαμε μια διάταξη απλά και αυτά τα λιμάνια τώρα όλα θα πάνε στην Αυτοδιοίκηση. Θα έχουν πατέρα την Αυτοδιοίκηση. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα που διαιωνιζόταν από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, λύθηκε.

Μέσα σε αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, ένα πολυνομοσχέδιο που περάσαμε, μέσα από αυτή τη συνεργασία και κάτω από τις δυσκολίες τις οποίες αναφέρθηκαν και τις οποίες αναγνωρίζω, λύθηκαν δεκάδες σωρευμένα προβλήματα.

Από το άρθρο 76, όπου για πρώτη φορά τα μικρά νησιά, που είναι κάτω από 5.000 κατοίκους, έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε συμβάσεις για τη δρομολόγηση πλοίων ακτοπλοΐας, που αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια τους απέναντι στην ακτοπλοΐα. Για να μπορούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα που τους απασχολεί. Γιατί για ένα μικρό νησί, αυτό είναι το πρόβλημά του. Να συνδεθεί με το γειτονικό νησί και με την κεντρική χώρα.

Και από τη νομιμοποίηση των ανομιμοποίητων κτιριακών εγκαταστάσεων και διαφόρων άλλων εγκαταστάσεων σε λιμάνια, που για δεκαετίες εκκρεμούσαν και δεν λυνόντουσαν. Με συνέπεια να μη μπορεί να γίνει ένα έργο καινούργιο και να μη μπορεί να ενταχθεί το λιμάνι αυτό σε ένα πρόγραμμα, μια σειρά τέτοιων δραστηριοτήτων, από τη συμμετοχή της ίδιας της Αυτοδιοίκησης σε φορείς συντονιστικούς, που έχουν αναλάβει να συνδέσουν τα λιμάνια, τις αφίξεις των πλοίων με την αεροπλοΐα, μια σειρά διατάξεων που πραγματικά δίνουν ένα άλλο περιεχόμενο.

Γιατί το λέω; Το λέω γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορούμε κάτω και από τις πολύ δύσκολες συνθήκες που βρισκόμαστε, να δίνουμε λύσεις. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Και η κεντρική εξουσία και η Αυτοδιοίκηση. Και πολλές φορές – γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας – όταν είμαστε αυτοδιοικητικοί, έχουμε ένα διαφορετικό λόγο. Μόλις η ζωή μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε στην κεντρική εξουσία, συμβαίνει και αυτό, ξεχνάμε ότι ήμασταν αυτοδιοικητικοί.

Φίλες και φίλοι, ψηφίσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών τη συγκρότηση της Επιτροπής για την αλλαγή του Καλλικράτη. Εγώ σας λέω ότι πράγματι έχετε δίκιο για αυτά που λέτε για τον εκλογικό νόμο. Να το δεχτώ, σαν μία θέση εργασίας. Αυτό είναι μόνο το θέμα; Αξίζει η Αυτοδιοίκηση να αναλώνει τη φαιά της ουσία μόνο για αυτό το θέμα; Ή για να αναδείξει πραγματικά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και να διεκδικήσει μέσα από αυτή την αλλαγή του Καλλικράτη, αυτά που δικαιούται;

Και να σας πω κάτι; Έχετε συμμάχους και αυτό δεν είναι μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Τέτοιες απόψεις, ουσιαστικές, βρίσκουν συμμάχους σε όλα τα κόμματα. Και μπορείτε να βρείτε πολλούς συμμάχους σε μία σειρά ζητημάτων και συμμάχους αποφασιστικούς, που έχουν και το πολιτικό κουράγιο δημόσια να τοποθετούνται πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είναι ζητήματα που ξεπερνάνε τον εαυτό του καθενός και την πολιτική σκοπιμότητα που διακατέχει τον καθένα μας.

Και να μπορέσουμε πραγματικά, οι αλλαγές αυτές που θα έρθουν, να δώσουν περιεχόμενο σε αυτό που λέτε. Σε μία αποκέντρωση, που δεν θα έχει μόνο αρμοδιότητες, γιατί και αυτό έχει γίνει στην πατρίδα μας. Όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, εύκολα μοιράζουμε ότι έχουμε και ότι δεν έχουμε. Όταν είμαστε στην κυβέρνηση, είναι λίγοι εκείνοι που αντέχουν στον πειρασμό

της παραχώρησης όχι αρμοδιοτήτων, αλλά και πόρων. Γιατί εκεί είναι το επίδικο, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά.

Η Αυτοδιοίκηση, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όχι τον τωρινό... Γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι τα τελευταία 40 χρόνια υπήρξαν πολύ σημαντικές παραχωρήσεις και αλλαγές. Να μην είμαστε... ούτε να αποδυναμώνουμε και να απαξιώνουμε την προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης. Αλλά από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Αυτοδιοίκηση έπαιξε πολύ σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο και έχει να παίξει, όχι μόνο στους τομείς, όπως λέει ο φίλος μου ο Σίμος, των κοινωνικών παροχών ή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να περάσει στην Αυτοδιοίκηση. Αλλά και στην παραγωγική, την πραγματική, όπως έλεγε ο Γιώργος ο Γεννηματάς, την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Πρέπει η Αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, να απαλλαγεί ακόμα και από αδυναμίες που της έχουν χρεώσει. Άλλοι καλόπιστα και άλλοι κακόπιστα. Γιατί Δήμαρχοι καλοί και κακοί, όπως και πολιτικοί καλοί και κακοί στην κεντρική εξουσία, Υπουργοί καλοί και κακοί, γιατροί καλοί και κακοί, παντού υπάρχουν. Η κοινωνία έτσι διαστρωματώνεται κοινωνικά και πολιτικά. Αλλά η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να βρούμε τον τρόπο που αυτή η δύναμη η τεράστια που διακατέχει την Αυτοδιοίκηση και που πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πνεύμα και από τον Πρόεδρο και από τη Διοίκηση και από όλους σας, με αυτό το πνεύμα μπορείτε πραγματικά να κάνετε τη μεγάλη διαφορά.

Για αυτό λοιπόν λέω ότι, εντάξει, εγώ λέω ότι ο εκλογικός νόμος θα κάνει ή δεν θα κάνει αυτά που λέτε. Ξέρετε, πολλά συστήματα εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα και θα μου επιτρέψετε να σας πω, για να κλείσω, όταν φοιτητής ήμουν στα επαναστατικά μου χρόνια και καταλάβαμε τότε ένα ίδρυμα μεγάλο να το κάναμε κρατικό, πήγα σε έναν καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο και του λέω: τι Νομικό Πρόσωπο πρέπει να του κάνουμε, να κάνουμε για αυτό το

ίδρυμα; Και εκείνος ο σοφός ο άνθρωπος μου είπε: άκουσε παιδί μου, ότι και να το κάνετε, εκείνο που θα έχει σημασία είναι τι άνθρωποι θα το διοικήσουν.

Οι άνθρωποι, λοιπόν, είναι οι συντελεστές των αλλαγών και των ανατροπών. Με τη δουλειά τους, με το έργο τους, με το πείσμα τους, με την υπομονή τους και την επιμονή τους. Και εγώ πιστεύω ότι η Αυτοδιοίκηση έχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ευκαιρία. Αυτή την πρωτοβουλία. Και για την πρώτη φορά συμμετοχή της ίδιας. Στο κάτω – κάτω ας αποδείξει τη διαφορά, ας κάνει τη διαφορά μέσα στην ίδια την Επιτροπή και ας το βγάλει στην κοινωνία. Εγώ δεν θα διστάσω να σας πω ότι, λάθος που δεν συμμετέχει η Αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή για το Σύνταγμα. Όμως και πάλι η Αυτοδιοίκηση έχει τη δυνατότητα, με τις προτάσεις της, να αναγκάσει και την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να προσχωρήσουν στις θέσεις της και να βρει συμμάχους και πάλι σε αυτά τα ζητήματα, μέσα στα κόμματα και να συμπλεύσει με αυτούς. Και είναι βέβαιο ότι θα έχει αποτέλεσμα, θετικό, στα πλαίσια της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και ειλικρινά ευχαριστώντας για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι εδώ. Θα έμενα και αύριο, ειλικρινά, γιατί ακούγοντας, όταν μάθουμε στη ζωή να ακούμε, μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και ακούγοντας όποιον ομιλητή ανεβαίνει επάνω στο βήμα, είναι ένα σχολείο αυτές οι συναντήσεις. Χρήσιμο και κρίσιμο για τον καθένα, όσοι θέλουν να έχουν ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα του νοητικού τους πεδίου και χωρίς προκαταλήψεις, να ακούνε όλους. Γιατί από το καθένα κάτι έχεις να πάρεις.

Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, εύχομαι ότι αυτό το Συνέδριο θα είναι αφετηρία και απαρχή νέων πρωτοβουλιών, νέων προσπαθειών, που θα φέρουν στο επίκεντρο εκ των πραγμάτων, είτε θέλουν πολλοί, είτε δεν θέλουν, το ρόλο της Αυτοδιοίκησης.

Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον κύριο Πάνο Κουρουμπλή, ο οποίος με την τοποθέτησή του, έπρεπε να τον κάνουμε μέλος επίτιμο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, διότι εμπύχωσε – και δεν το λέω με διαφορετικό τρόπο – και οφείλω να πω τουλάχιστον, στην τελευταία διαβούλευση που αφορούσε τα λιμάνια, η πρόταση της Κεντρικής Ένωσης που έγινε και στη Βουλή και πριν από τη Βουλή, από την ΚΕΔΕ, να δοθούν στους Δήμους, έγινε αποδεκτό. Και τα σωστά θα πρέπει να λέγονται και τα σωστά θα πρέπει να ακούγονται.

Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή, για την παρουσία σας και για τον πολιτικό σας λόγο. Να είστε καλά, καλή επάνοδο.

Να ευχαριστήσω όμως και τους συναδέλφους μας, και τον Δήμαρχο Αθηναίων και τους Προέδρους των ΠΕΔ, για την κατανόησή τους.

Και να ζητήσω αμέσως από τον Γιώργο τον Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων, να έρθει στο βήμα για την τοποθέτησή του και την εμπύχωσή του.

**Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ:** Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος, γιατί καταλαβαίνω ότι έχουμε κουραστεί και περιμένουν ακόμα 13 ομιλητές.

Τους τελευταίους μήνες, για λόγους που είναι γνωστοί σε όλους, είχα την ευκαιρία να περιοδεύσω ανά τη χώρα. Πήγα σε πάνω από 30 Νομούς, επισκέφτηκα πάνω από 40 πόλεις. Και εκεί είδα πολλά πράγματα. Είδα πρώτα από όλα το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, που ακόμα τις συνέπειές του δεν τις έχουμε νιώσει. Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ότι η χώρα αιμορραγεί, χάνει το πιο πολύτιμο περιουσιακό της στοιχείο. Τους νέους. Η χώρα αδειάζει. Έχουν φύγει μέχρι στιγμής 500.000 νέοι και συνεχίζουν και φεύγουν. Αυτό είναι μία αιμορραγία καταλυτική, που τις επιπτώσεις της θα τις νιώσουμε στα επόμενα χρόνια με τρόπο πάρα πολύ οδυνηρό.

Είδα όμως και κάτι ευχάριστο. Είδα μέσα σε αυτή τη γενικότερη απουσία του κράτους, την ερήμωση, όλη αυτή την εγκατάλειψη που εξωθεί τους νέους να φύγουν, είδα πόλεις να στέκονται όρθιες. Είδα τους Δημάρχους να κάνουν τη δουλειά τους. Να κρατάνε την πόλη τους καθαρή, το βράδυ φωτισμένη, να φροντίζουν το δημόσιο χώρο και πρέπει να είσαι Δήμαρχος για να μπορείς να συνειδητοποιήσεις πόσο σημαντική δουλειά είναι αυτή, να κρατάς τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ανοιχτούς κάθε μέρα, βρέξει χιονίσει. Να ταΐζεις τα παιδιά, στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Όσοι είμαστε Δήμαρχοι, τουλάχιστον σε δεύτερη θητεία, δηλαδή από το 2011, ξέρουμε τι έχουν τραβήξει οι Δήμοι και σε τι αντιξοότητες χρειάστηκε να αντεπεξέλθουν. Στις περικοπές κατά 60% από τους ΚΑΠ, στις μειώσεις του προσωπικού, στο γεγονός ότι δεν μπορείς να προσλάβεις προσωπικό. Έχουν μεγαλώσει κατά 7 χρόνια οι εργάτες Καθαριότητας, Πρασίνου, από τότε που αναλάβαμε. Δεν μπορούν να ανέβουν να κλαδέψουν τα δέντρα.

Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, έπρεπε βεβαίως να φροντίσουμε και για τα στρώματα του πληθυσμού εκείνα που είδαν από τη μια μέρα στην άλλη η ζωή τους να ανατρέπεται ριζικά. Έπρεπε να κάνουμε τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, τα Κοινωνικά Φαρμακεία, να φροντίσουμε τον κόσμο.

Και βεβαίως και οι έκτακτες κρίσεις. Το προσφυγικό, λόγου χάρη. Το οποίο ενέσκηψε και βρήκε τη χώρα εντελώς απaráσκευη. Και πάλι εκεί οι Δήμοι έκαναν τη δουλειά. Πηγαίνετε να δείτε τι συνέβη στην Αθήνα, στη Λιβαδειά, στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Μπόρεσαν οι Δήμοι και κινητοποιήθηκαν. Πώς; Είναι πάρα πολύ απλό. Και έρχομαι στην καρδιά του προβλήματος. Οι Δήμοι μπόρεσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση σε ένα μεγάλο μέρος, από τους πόρους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ύπατης Αρμοστείας για τους πρόσφυγες. Πόροι που είχαν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τους δώσανε τους πόρους στο κράτος, γιατί το κράτος ήδη είχε αποδείξει ότι ήταν παντελώς ανίκανο να

τους διαχειριστεί. Οι πόροι πέρασαν κατευθείαν οι ευρωπαϊκοί στην Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και από εκεί, σε συνεργασία με τους Δήμους και με τις μη κυβερνητικές Οργανώσεις, φτιάξαμε το πρόγραμμα για τα διαμερίσματα.

Λόγου χάρη ο Δήμος της Αθήνας διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή 300 διαμερίσματα στην Αθήνα και δεν έχει ανοίξει μύτη. Και αυτό έγινε γρήγορα. Πώς έγινε γρήγορα; Γιατί ξεφύγαμε από αυτή την πληγή, τη γάγγραινα, του Δημόσιου Λογιστικού, μέσα από τις Αναπτυξιακές Εταιρίες.

Το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, συνάδελφοι, ο μεγάλος ασθενής, δεν είναι η οικονομία. Είναι το κράτος. Αυτό ζούμε όλοι εμείς που είμαστε Δήμαρχοι. Δεν είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα αποδείξαμε ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί; Μα γιατί ο Δήμαρχος λογοδοτεί διαρκώς. Σε όλες αυτές τις πόλεις που πήγα όλο αυτό τον καιρό, έβλεπα τον Δήμαρχο να είναι εκεί, μαζί με τους Αντιδημάρχους του. Ο Δήμαρχος μόλις δρασκελίζει το κατώφλι του Δημαρχείου του και βγαίνει στο πεζοδρόμιο, λογοδοτεί στον κάθε πολίτη του. Έχει τον τοπικό Τύπο που τον ελέγχει. Έχει τα ηλεκτρονικά μέσα πια, κοινωνικής δικτύωσης που πέφτουν όλα τα φώτα πάνω του. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος αυτός απέναντι στο Δήμαρχο, από ότι είναι στην κεντρική εξουσία. Γιατί; Γιατί το πρόβλημα του πολίτη είναι εκεί. Μπορεί να το φωτογραφίσει, μπορεί να δείξει τη λακούβα, μπορεί να δείξει το πρόβλημα στο πεζοδρόμιο. Ο Δήμαρχος ελέγχεται και για αυτό οι Δήμαρχοι κράτησαν τις πόλεις όρθιες. Γιατί ξέρουν τα προβλήματα της πόλης τους, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να λογοδοτήσουν, γιατί ξέρουν ότι πρέπει να τρέξουν.

Και πρέπει, λοιπόν, να αντιπαλέψουμε αυτόν τον μεγάλο αντίπαλο, που είναι το κράτος. Το οποίο το κράτος τι έρχεται και λέει; Έρχεται και λέει πρώτα από όλα στους νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους, ότι θα τους δώσει ελεημοσύνη. Βλέπουμε να αναπαράγεται αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αυτή η αντιμετώπιση της ελεημοσύνης, που την βλέπουμε να πάει να εξαγοράσει την κοινωνία ουσιαστικά. Και πάλι τα δίπολα. Φτωχοί και πλούσιοι στη μία περίπτωση στην κοινωνία, ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι και μεγάλοι Δήμοι, προνομιούχοι, από την άλλη πλευρά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι απολύτως παραπλανητικό και αυτό αποσκοπεί να μας διχάσει.

Και ελέχθη πριν, σωστά το είπε ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας: και τα λεφτά που θα πάρετε, δεν θα μπορείτε να τα ξοδέψετε. Εμείς στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε πλεόνασμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και κάθομαι και σκέφτομαι ότι θα γελάσει κανείς αν του πω ότι λεφτά υπάρχουν και δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί; Γιατί το ξέρουμε όλοι, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, τους επάλληλους ελέγχους που μας έχουν δεμένα τα χέρια.

Εδώ μία λύση είναι. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να ενηλικιωθεί. Αυτό πρέπει να ζητήσει. Εννοώ να ενηλικιωθεί θεσμικά, γιατί εν τοις πράγματι, όπως είπα, στην καθημερινότητα, έχει δείξει ότι αντέχει και ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και για αυτό ακριβώς υποκινεί τον φθόνο και την καχυποψία. Αυτό που πρέπει να ζητήσουμε είναι η θεσμική ενηλικίωση. Και θεσμική ενηλικίωση σημαίνει πρώτα από όλα να μπορούμε εμείς οι ίδιοι να φορολογούμε τους πολίτες μας. Πρέπει να περάσει ο φόρος ακίνητης περιουσίας επιτέλους στους Δήμους, όπως συμβαίνει σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή να επιβάλλει τον συντελεστή και να είναι υπεύθυνος απέναντι στο δημότη του. Και όχι να έχουμε το χέρι έτσι, να τρέχουμε για ελεημοσύνη στην κεντρική εξουσία.

Και το δεύτερο; Αρμοδιότητες. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα που είναι ευκρινή και στους μικρούς Δήμους και στους μεγάλους. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, στην κορυφή της ατζέντας, είναι η αστική ατζέντα. Μπήκε με την Προεδρία το Α΄ εξάμηνο του

2016, από την Ολλανδική Προεδρία. Οι Δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες και έχουν πλέον λόγο κυριαρχικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πάμε ακόμη με τον αραμπά.

Θα σας φέρω το παράδειγμα του λεγόμενου ΣΟΑΠ. Στην πρώτη μας θητεία στην Αθήνα, κάναμε ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. Αυτό είναι ένα νομοθετικό εργαλείο που προβλέπεται από τη δεκαετία του '90, όπου ο Δήμος, μέσα από μια διαδικασία διαβούλευσης, προχωράει και κάνει δράσεις, ένα στρατηγικό σχέδιο για την πόλη του. Εβδομήντα δράσεις προβλέφθηκαν. Με τεχνική βοήθεια που πήραμε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μιλήσαμε με όλους τους παράγοντες της πόλης, με όλους τους παραγωγικούς φορείς, με τα συνδικάτα, με τους πάντες. Και ετοιμάσαμε ένα πλάνο με εβδομήντα δράσεις σε όλους τους τομείς. Από την επιχειρηματικότητα, μέχρι την αντιμετώπιση της απορίας και τα περιβαλλοντικά. Είναι στο συρτάρι.

Γιατί είναι στο συρτάρι; Γιατί για να εφαρμοστεί το ΣΟΑΠ, έπρεπε να το υπογράψουν 18 Υπουργοί και για να εφαρμοστεί, πρέπει να εφαρμοστεί από μία Επιτροπή με επικεφαλής τον Δήμαρχο και μέλη αυτούς τους 18 εκπροσώπους των Υπουργείων. Και ρωτάω όλους εδώ, είναι δυνατόν αυτό να γίνει; Είναι δυνατόν αυτό να συμβεί; Αυτό που θέλουμε λοιπόν, είναι κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Να μπορούμε να διοικήσουμε τις πόλεις μας, ελεύθεροι, κρινόμενοι.

Έρχομαι στο τελευταίο ζήτημα, που φαίνεται ότι είναι στην κορυφή της ατζέντας της κυβέρνησης. Αναφέρομαι στην απλή αναλογική. Ένα εκλογικό σύστημα πρέπει να υπηρετεί δύο αξίες. Η πρώτη είναι η αντιπροσωπευτικότητα. Πρέπει η κοινωνία στα αντιπροσωπευτικά Όργανα, είτε αυτά είναι η Βουλή, είτε τα Δημοτικά Συμβούλια, η κοινωνία να εκπροσωπείται.

Η δεύτερη αξία που πρέπει όμως να υπηρετείται, είναι η κυβερνησιμότητα. Ο κόσμος εκλέγει για να μπορεί να κυβερνάται, να έχει υπηρεσίες.

Αυτά λοιπόν τα δύο πρέπει να υπηρετεί κάθε εκλογικό σύστημα. Στην Αθήνα τουλάχιστον το παρόν εκλογικό σύστημα τα υπηρετεί και τα δύο. Έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έχει 8 ή 9 παρατάξεις, αν δεν κάνω λάθος. 8 ή 9 παρατάξεις. Αλλά λησμονούμε και κάτι άλλο. Το να μιλούσαμε για απλή αναλογική στις δεδομένες συνθήκες, πριν από 15 χρόνια, όταν είχαμε ουσιαστικά ψηφοδέλτια στους Δήμους μονοκομματικά και θέλαμε μία ευρύτερη αντιπροσώπευση, να το καταλάβω. Εδώ και 15 χρόνια τουλάχιστον, το ξέρουμε ότι οι δημοτικές παρατάξεις έχουν μέσα από όλα. Είναι πολυσυλλεκτικές, η κοινωνία εκπροσωπείται και με το παραπάνω.

Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε μόνο την εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέλουμε έμμεσα να την επιβάλλουμε και στη Δημοτική Αρχή που κυβερνά τον Δήμο. Εγώ το καταλαβαίνω και ελέχθη πριν. Δεν θα υπήρχε αντίρρηση να έχεις ένα Δημοτικό Συμβούλιο με απλή αναλογική, που όμως θα αναλαμβάνει να χαράσσει σε αδρές γραμμές το πρόγραμμα για τη Δημοτική Αρχή τα επόμενα 5 χρόνια και εκεί να εκπροσωπούνται όλοι. Η εκτελεστική εξουσία όμως, πρέπει να ανήκει σε έναν τότε. Να είναι μονοπρόσωπη. Δεν μπορείς να διοικήσεις έναν Δήμο με κατακερματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο και κατακερματισμένη Εκτελεστική Επιτροπή, όπου το διαρκώς ζητούμενο θα είναι το μοίρασμα των θέσεων.

Και εν πάση περιπτώσει, να μη συγχέουμε τα πράγματα. Άλλο το σχήμα της απλής αναλογικής, αλλιώς λειτουργεί στο επίπεδο του κράτους και αλλιώς στο επίπεδο του Δήμου. Αν στο κάτω – κάτω της γραφής, στο κράτος, στη Βουλή, έχεις μία Βουλή που δεν μπορεί να σου δώσει βιώσιμη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός έχει την εξουσία να διαλύει τη Βουλή και να προκαλεί εκλογές. Αυτό δεν

συμβαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί ο Δήμαρχος να διαλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και είναι δηλαδή καταδικασμένος για 4 ή 5 χρόνια, να ισορροπεί διαρκώς και ουσιαστικά να αναπαράγει κάθε μέρα την ακυβερνησία και το αλισβερίσι.

Εάν δεν αλλάξει άρδην το σύστημα διοίκησης των Δήμων, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και σε πολλά σημεία και ο Καλλικράτης, η εισαγωγή της απλής αναλογικής, με αυτά τα τερτίπια που ακούσαμε, που είναι απλές ασπιρίνες, θα είναι καταστροφικό.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Γιώργο Καμίνη.

Είδατε ότι δεν κόψαμε, αγαπητέ Δήμαρχε, για 15 λεπτά το λόγο σου. Και προφανώς θα είχε ενδιαφέρον.

Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Αττικής, το Νίκο τον Σαράντη, να πάρει το λόγο.

Και αμέσως να ετοιμάζεται ο αγαπητός Πρόεδρος της Κεντρικής Μακεδονίας, ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου.

**Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας.

Θα προσπαθήσω να είμαι μέσα στο χρόνο, για να σεβαστώ τους υπολοίπους συναδέλφους.

Και πριν ξεκινήσω, να πω, αγαπητέ Πρόεδρε, ότι πριν ένα χρόνο, στη Θεσσαλονίκη, έγραφαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Σαράντης εναντίον Πατούλη, Πατούλης εναντίον Σαράντη, για μια διένεξη που υπήρχε. Σήμερα είμαι ευχαριστημένος για ένα και μοναδικό λόγο, το επάγγελμά μου με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο να διαβάσω τη λέξη: αλλάζουμε. Επειδή ο Μπίρμπας ξέρει ότι χρόνια δίδασκα σημειολογία στα ΤΕΙ, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο αλλάζουμε το κράτος, τις ζωές μας, την Ελλάδα, αλλά με μεγάλα γράμματα η επικοινωνιακή πολιτική είναι ότι αλλάζουμε σε πολλά πράγματα και εμείς οι ίδιοι, αλλάζει και η ΚΕΔΕ, σε σχέση με όλα αυτά που ήταν μέχρι τώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι η συζήτηση, η συναίνεση και η

δημιουργικότητα, θα είναι από εδώ και μπρος το κορυφαίο σημείο ώστε να προσπαθήσουμε να δούμε το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Ακριβώς μάλιστα πριν ένα χρόνο, στη Θεσσαλονίκη, είχα υποστηρίξει ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία οι απόψεις πρέπει να συγκλίνουν σημαντικά. Και κατά συνέπεια, ότι σε αυτή τη θεματολογία πρέπει να επιδιώξουμε να επικεντρωθεί ο διάλογος για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Επιγραμματικά λοιπόν, επαναλαμβάνω τα ζητήματα και επαναλαμβάνω και το λέω για άλλη μια φορά, ότι αυτά που λέω είναι συλλογική προσπάθεια της ΠΕΔ Αττικής, των Δημάρχων της Αττικής.

Η αποσαφήνιση καταρχήν της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής εξουσίας και Βαθμών της Αυτοδιοίκησης, με χρήση της αρχής της επικουρικότητας και του τεκμηρίου της εντοπιότητας.

Η ενίσχυση της δημοκρατίας, των θεσμών διαφάνειας, λογοδοσίας, διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών.

Η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο έργο μας, με αναδιοργάνωση και εξορθολογισμό των διοικητικών δομών και διαδικασιών.

Η ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου των Δήμων στο σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης και στην υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης και ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων για την έγκυρη κάλυψη των κενών σε προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κατάργηση των πολλαπλών ελέγχων και αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου των ΟΤΑ.

Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

Η διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ και η αποκατάσταση των ΚΑΠ στα προβλεπόμενα πλαίσια.

Πιστεύω ότι μέσα στον ένα χρόνο που πέρασε, οι συγκλίσεις μας σε όλα αυτά ενδυναμώθηκαν ακόμα περισσότερο. Βρισκόμαστε άλλωστε στο δεύτερο μισό της δημαρχιακής θητείας και ταυτόχρονα, σε προχωρημένο χρονικά στάδιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ. Που σημαίνει ότι όλοι είμαστε αντιμέτωποι με τις πραγματικές ανάγκες και δυσκολίες στη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου που περιμένουν από εμάς οι συμπολίτες μας.

Θα έλεγα λοιπόν, προχωρώντας ακόμη περισσότερο την περσινή συλλογιστική μου, ότι τα περισσότερα από τα θέματα που προανέφερα, συνδέονται και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με ενιαίο σχεδιασμό. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Αυτοδιοίκηση, πρέπει νοηματικά να ξεκινάει από τις αρμοδιότητες που θέλουμε να ασκούν οι Δήμοι. Να έρχεται στην χρηματοδότηση που απαιτείται για τη σωστή και ποιοτική υλοποίησή τους. Να συνεχίζει στο ανθρώπινο προσωπικό, που θα στελεχώνει την άσκηση των αρμοδιοτήτων.

Μετά, να ξεκαθαρίζει το ρόλο που οι Δήμοι θα παίξουν στην τοπική ανάπτυξη. Άρα θα κάνουν την επιλογή των έργων που θα στηρίζουν αυτή την ανάπτυξη και επίσης θα έχουν την ευθύνη και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ για να εκτελέσουν αυτά τα έργα. Και ακολουθεί, λογικά, η απλοποίηση των διαδικασιών και ελέγχων, ώστε να έργα να μην κολλάνε για χρόνια, η βελτίωση των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής των πολιτών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, η στήριξη και αναβάθμιση του έργου, των δυνατοτήτων, της καταστατικής θέσης της Διοίκησης κάθε Δήμου, για να υλοποιήσει όλα τα παραπάνω.

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το σκαρίφημα, σε γενικές πάντα γραμμές, μιας αποτελεσματικής μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης.

Πιστεύω ότι η ΚΕΔΕ, με την βοήθεια των ΠΕΔ, μπορεί να συντάξει ένα τέτοιο σχέδιο με εσωτερική λογική και συνάφεια και να

το υποβάλλει στο δημόσιο διάλογο. Όσο πιο συγκεκριμένες και με λογική συσχέτιση μεταξύ τους, είναι οι προτάσεις και τα επιχειρήματά μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε.

Καταθέτω εδώ και την προσωπική μου διαθεσιμότητα για δουλειά, όποτε μου ζητηθεί.

Θέλω επίσης να αναφερθώ σε δύο ειδικά ζητήματα. Θα αναφέρω μάλλον το ένα, για να μη φάω το χρόνο, που έχουν απασχολήσει την ΠΕΔ Αττικής, αλλά έχουν σημασία.

Το ένα αφορά τα κριτήρια κατανομής των ΚΑΠ. Συμφωνούμε απολύτως με την ενίσχυση των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, που αντιμετωπίζουν υποχρεώσεις δυσανάλογες με τον πληθυσμό τους. Από την πρώτη δε στιγμή που τέθηκε το ζήτημα, έχουμε επισημάνει το αντίστοιχο κριτήριο του μητροπολιτικού χαρακτήρα του Δήμου, που αφορά τους περισσότερους Δήμους της Αττικής. Οι Δήμοι αυτοί επιβαρύνονται με υπέρμετρες κοινωνικές δαπάνες, λόγω συσσώρευσης των κοινωνικά αδύναμων στρωμάτων στα μητροπολιτικά κέντρα. Επιβαρύνονται με αυξημένα κόστη για κάθε πολεοδομική και τεχνική παρέμβαση λόγω έλλειψης ελεύθερων χώρων και συχνά αναγκαζόμαστε να υλοποιούμε αναδρομικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό.

Για να μη μακρηγορώ, πάμε σε ένα θέμα που όμως καίει τους Δήμους που εκπροσωπώ, ζητώ από την ΚΕΔΕ να συμπεριλάβει σε (...) συζήτηση για την αλλαγή των ΚΑΠ, την μητροπολιτικότητα, στα κριτήρια κατανομής των πόρων. Η ΠΕΔ Αττικής για αυτό έχει συνεργαστεί με πανεπιστημιακούς, και για το θέμα του Καλλικράτη και τον Γενάρη θα παρουσιάσει τη μελέτη. Είμαστε στη διάθεση δε, και των ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας συναδέλφων, που αντιμετωπίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ένα άλλο ζήτημα που φοβάμαι ότι θα ταλαιπωρήσει τους Δήμους, αλλά δεν θα το αναφέρω, είναι το ψηφιακό απόρρητο των προσωπικών στοιχείων και πρέπει να το δείτε ως ΚΕΔΕ. Και πρέπει να το εξετάσετε οπωσδήποτε.

Κλείνοντας. Θεωρώ ότι το ζήτημα του εκλογικού συστήματος πρέπει να μας απασχολήσει χωριστά και να μη θυσιάσουμε ολόκληρη τη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση αφιερώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Περιμένω από τον Υπουργό μια αντίστοιχη στάση. Δηλαδή να εργαστούμε όλοι μαζί περισσότερο για το νέο, πλήρη, συνεκτικό και αποτελεσματικό σχεδιασμό των ΟΤΑ και συγκριτικά λιγότερο για τις λεπτομέρειες της κατανομής των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια.

Η προσωπική μου άποψη παραμένει σταθερή. Η καθιέρωση ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήματος για την εκλογή των Δημοτικών Συμβουλίων, το οποίο όμως παράλληλα θα επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης των Δήμων.

Πολύ θα ήθελα αυτό το Συνέδριο να μην ολοκληρωθεί με ψηφοφορίες καταμέτρησης απόψεων και απαρτίας, που αποδυναμώνουν το θεσμό, αλλά με μια πλατιά συναινετική απόφαση, ότι προχωράμε στην κατάρτιση μιας συνεκτικής πρότασης για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης, μέσα στις σύγχρονες συνθήκες. Στο χέρι μας νομίζω ότι είναι ως αιρετοί που έχουμε αφήσει έξω από την αίθουσα τις κομματικές μας φιλοσοφίες, να κάνουμε αυτό το βήμα το Σάββατο, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολιτών.

Μιλάω σαν άνθρωπος που υπηρετώ 30 χρόνια τον Α΄ Βαθμό και η μόνη μου φιλοδοξία για το μέλλον είναι να συνεχίσω να το κάνω με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σαν ένας συνάδελφος, που ανάλογα πάντα με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, θα συνεχίσω να είμαι εδώ και να υποστηρίζω τις ίδιες αρχές και αξίες που πιστεύω ότι όλο και περισσότερο μοιραζόμαστε.

Και μια μικρή επισήμανση. Τα 30 αυτά χρόνια, και θα το πω και στον φίλο τον Αποστόλη, που έχει δίκιο που λέει ότι πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του Καλλικράτη, τα θεσμικά του Καλλικράτη, αλλά εγώ τουλάχιστον, και επειδή είχα αυτή την ιδιότητα της σημειωτικής, θα έλεγα, τα 30 αυτά χρόνια, πάντα στο πρόγραμμα

που έφτιαχνα, ή στον δικό μου συνδυασμό ή στον συνδυασμό του Δημητρίου, του Αποστόλου, του Ταμπακίδη, που είναι εδώ, πάντα στο τέλος είχε μια σειρά, που έλεγε να νομοθετηθεί η απλή αναλογική για την Αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν θα μπορέσω να το απεμπολήσω. Γιατί, έτσι, ήταν αξία και αρχή. Σίγουρα θέλει όμως περισσότερη δουλειά, πιο πολλή δουλειά, δεν ξέρω αν φτάνει ο χρόνος, ήμουν από αυτούς που είπα ότι αυτό για να διορθωθεί όλο θέλει 2 χρόνια, από την αρχή, όταν άλλοι λέγανε ένα 6μηνο.

Ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ τον Πρόεδρο ΠΕΔ Αττικής και χαίρομαι που αύριο δεν θα γράφουν ότι ήρθαμε σε καμιά σύγκρουση.

Να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μετά από τους Προέδρους των ΠΕΔ, θα λήξουμε και την διαδικασία και θα έρθουμε αύριο 9.00 η ώρα ακριβώς, ξεκινώντας τις εργασίες. Θα παρακαλέσω όλους, όπως ακριβώς και τώρα καθόμαστε όλοι και δείχνει την ωριμότητα αυτή που ζητάμε για την Αυτοδιοίκηση.

Ο Λάζαρος ο Κυρίζογλου, ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, χαιρόμαστε που είναι κοντά μας.

Και να ετοιμάζεται ο Γιώργος ο Κωτσός, ΠΕΔ Θεσσαλίας.

**Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα πω προκαταβολικά ότι και εμείς ερωτητήκαμε, αλλά δεν τρελαθήκαμε. Έχουμε και εμείς την ιδεολογία μας και τα πιστεύω μας, αλλά δεν εκχωρήσαμε το μυαλό μας σε κανένα κόμμα. Είναι δικό μας και το έχουμε για να σκεφτόμαστε.

Φυσικά λέμε ναι στο διάλογο, ναι στη συνεργασία με την εκάστοτε κεντρική εξουσία όπως εκφράζεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Όταν όμως αυτή, δηλαδή η κεντρική εξουσία, δρα μονομερώς και δεν ακούει και παριστάνει την κουφή, τότε φυσικά και θα αντιπαρατεθούμε. Και ως αντίπαλος σε τέτοιες περιπτώσεις, ως απέναντι της εκάστοτε εξουσίας διαχρονικά, της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής, ως έχοντας δηλαδή μια διεκδικητική στάση απέναντι σε κάθε κυβέρνηση και κάθε κυβερνητική πολιτική, βλέπω

τον εαυτό μου στον καθρέφτη και με βλέπω πολύ καλά και αισθάνομαι πολύ καλά ως αυτοδιοικητικός. Ως δεκανίκι, ως απολογητής των εκάστοτε κυβερνητικών πολιτικών, βλέπω ένα γελοίο είδωλο του εαυτού μου και δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό.

Αλήθεια, οι συνάδελφοι που στηρίζουν απροκάλυπτα και ωμά εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα, παίρνοντας το νήμα από εκεί που σταμάτησε την πολιτική του τοποθέτηση και την ομιλία του ο Υπουργός, κύριος Σκουρλέτης, και η Υπουργός, η κυρία Γεροβασίλη, πώς αισθάνονται;

Ακούστηκε και αυτό σε αυτή την αίθουσα, ότι δηλαδή μπράβο στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος εξήγγειλε μια θετική εξέλιξη στο θέμα της πρόσληψης προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας. Και το επικρότησαν αυτό. Χωρίς όμως να πουν όλη την αλήθεια. Ότι αυτοί θα αμείβονται οι εργαζόμενοι, και ορθά γίνεται αυτό, από τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών και από πόρους ανταποδοτικούς, δικούς μας.

Αλλά και κάτι άλλο. Δεν το έκανε γιατί το ήθελε, γιατί το πίστευε ο Υπουργός. Γιατί πειθαναγκάστηκε ύστερα από το χαστούκι που έφαγε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με ψήφους 31-0, ότι η πολιτική που ακολουθούσε ήταν παράνομη και αντισυνταγματική.

Καλά, τι είμαστε; Λωτοφάγοι; Τα ξεχάσαμε όλα αυτά; Ας συνέλθουμε λίγο, συνάδελφοι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις μακροσκελείς ομιλίες των Υπουργών και των φιλοκυβερνητικών αγορητών, ούτε λέξη δεν ακούστηκε για τη Μάνδρα, ούτε μια συγνώμη, ούτε μια μετά παρησίας συγνώμη και μια μετά παρησίας ανάληψη ευθύνης. Στην Πορτογαλία ο Πρωθυπουργός ζήτησε δημόσια συγνώμη σε ανάλογη περίπτωση και η Υπουργός Εσωτερικών, που όχι ότι είχε αντικειμενική ευθύνη, λόγω της θέσεώς της την οποία κατείχε όταν συνέβησαν ανάλογα γεγονότα και υπήρχαν θύματα, παραιτήθηκε.

Στην Ελλάδα έχουμε τέτοια αναισθησία και τέτοια χοντροπετσιά, που δεν ακούστηκε ούτε μια συγνώμη. Δεν μιλάω για παραίτηση.

Είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τώρα, δύο μέρες πριν το Συνέδριο, βγήκε στο τζάμι, στο γυαλί, επικοινωνιακά, ο κύριος Σκουρλέτης και ο κύριος Χαρίσης, και προέβησαν σε εξαγγελίες για μια μόνο επικοινωνιακή διαχείριση της σημερινής εν συνεχεία παρουσίας τους στο Συνέδριο; Οι Υπουργοί ήλθον, είδον, είπον, και απήλθον. Δεν έκατσαν να ακούσουν.

Μόλις πριν λίγες μέρες, στις 23 Νοεμβρίου, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Προεδρικό Διάταγμα 141/17. Στο πρώτο άρθρο προσδιορίζεται, ακούστε, η αποστολή του Υπουργείου Εσωτερικών, που λέει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ως κύρια αποστολή τον σχεδιασμό και την πραγμάτωση βιώσιμων διοικητικών συστημάτων και δημόσιων πολιτικών στον χώρο εποπτείας του, δηλαδή στο χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τελεία.

Προσέξτε τα χαρακτηριστικά των συστημάτων που προσδιορίζουν την αποστολή του Υπουργείου, των οποίων ο σχεδιασμό και η πραγμάτωση αποτελούν τον κύριο πυρήνα της αποστολής. Δηλαδή τα συστήματα είναι εξ ορισμού βιώσιμα, δημόσια, διοικητικά.

Αντί αυτών τι εισηγείται εδώ και καιρό η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου; Τι παρουσιάζει μέσα από έντυπους και ηλεκτρονικούς διαύλους; Τι εξαγγέλλει χωρίς περίσκεψη; Τι ονειρεύεται τέλος πάντων για τις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθετη αντίθεση με ότι τίθεται ως ακρογωνιαίος λίθος της αποστολής του Υπουργείου, ο αρμόδιος Υπουργός εξαγγέλλει συστήματα, εντός εισαγωγικών, που βρούν πως δεν είναι και δεν μπορούν ποτέ να είναι βιώσιμα, αλλά είναι συστήματα θνησιγενή, εμπνεύσεις διαλυτικές, που αρχίζουν από την αποκαθήλωση των Δημοτικών Συνδυασμών, περνούν από τη σαλαμοποίηση των

δημοτικών προϋπολογισμών, στοχεύουν στην αναγόρευση τοπικών μειοψηφιών σε κρίσιμους και απολύτως απαραίτητους και αναγκαίους παράγοντες για την προώθηση των δημοτικών λειτουργιών, αποβλέπον στην άμεση και απροκάλυπτη επιβολή κηδεμονίας επί των Δήμων, επιφέρουν αναπότρεπτα την κατάλυση θεμελιωδών αρχών και ιστορικών κατακτήσεων του νομικού και πολιτικού μας πολιτισμού, όπως της βασικής δημοκρατικής αρχής.

Συνεχίζουν σφοδρότερη τη μνημονιακή επιδρομή κατά των τοπικών κοινωνιών και ολοκληρώνουν εν τέλει την άλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την πλήρη μετάλλαξή της σε μια άχρηστη, άνευρη απόφυση ενός αποστεωμένου, άνευρου, ράθυμου, ασάλευτου κρατικού μηχανισμού, που πολλές φορές αποκαλώ βοϊδάμαξα που πάει και κινείται αργά.

Στο ίδιο άρθρο 1 του Οργανισμού εξειδικεύεται περαιτέρω η αποστολή του Υπουργείου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην προαγωγή, την υποστήριξη και τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας των ΟΤΑ και την κατοχύρωση της οικονομικής τους αυτοτέλειας και λοιπά.

Αντί αυτών, τι εφαρμόζει ο Υπουργός και οι συνάδελφοί του στα άλλα Υπουργεία; Μπορεί να υπάρξει προαγωγή, υποστήριξη και εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ με τα συντριπτικά πλήγματα που έχουν δεχτεί και συνεχίζουν να δέχονται οι Δήμοι τα τελευταία χρόνια; Οικονομικό Παρατηρητήριο, οδυνηρές περικοπές των πόρων. Όταν 2,5 χρόνια μετά την προδήλως αντισυνταγματική πράξη νομοθετικού περιεχομένου του '15, νεκρανασταίνονται οι οδηγίες για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα παίξουμε ρέπος. Όταν ακόμη εξακολουθεί να ισχύει, καθώς ποτέ δεν έχει ανακληθεί, εκείνη η εγκύκλιος Βούτση, που παρήγγειλε και διέτασσε τους αυτοδιοικητικούς αμελλητί να κάνουμε αυτό. Ακούστε ύφος και ήθος εξουσίας.

Μπορεί να προσδοκά κανείς σχεδιασμό και εκτέλεση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα, όταν ακόμη και οι πιο απλές προτάσεις αναπτυξιακής πνοής τις οποίες αρθρώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση αγνοούνται επιδεικτικά από τους κυβερνητικούς ιθύνοντες; Όταν ακόμη εκκρεμούν πειθαρχικές διώξεις που έχουν ασκηθεί κατά την πρόσφατη περίοδο της όξυνσης του ζητήματος των παρατασιούχων. Όταν παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, παραμένουν σε ισχύ αναχρονιστικές πειθαρχικές διατάξεις του Καλλικράτη. Όταν επιβιώνουν ως νομοθετικά απολιθώματα μιας μετεμφυλιακής περιόδου, οι ρυθμίσεις του Ν.1608/50, που εξομοιώνουν ποινές και ισοπεδώνουν αξίες και έννομα αγαθά. Όταν ακόμη και αυτή η επικείμενη λήξη της δεύτερης Καλλικρατικής θητείας έχει μεταβληθεί σε κινητή εορτή. Όταν διαθρυλούνται αιφνίδιες αλλαγές στα όρια των Καλλικρατικών Δήμων. Όταν το εφεύρημα, και κλείνω με αυτό, της απλής αναλογικής πλασάρεται ως πανάκεια δια πάσαν νόσον, το άλλο δεν το λέω, του αυτοδιοικητικού και του ευρύτερου πολιτικού σύμπαντος.

Αλλά η γιατρεία δεν θα έρθει με την απλή αναλογική. Απλή λογική χρειάζεται. Και να μεν οι εκπρόσωποι του κυβερνητικού χώρου στο Συνέδριο κάνουν λόγο για απλή αναλογική με θεσμικές παρεμβάσεις κυβερνησιμότητας, αλλά ούτε ο κύριος Υπουργός, ούτε αυτοί, μας είπαν ποιες είναι αυτές.

Απλή λογική τέτοια που λείπει από τους νεολαμπείς φωστήρες των κυβερνητικών θώκων.

Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, πέρα από την αγωνία που κατέθεσα πριν και τους προβληματισμούς τους οποίους έβαλα, δεν επαρκεί ο χρόνος να θέσω και άλλα ζητήματα τα οποία πολύ τηλεγραφικά είναι:

Η εκκρεμότητα που υπάρχει του μεταναστευτικού ζητήματος, που θα πρέπει να συνεργαστεί η κυβέρνηση επιτέλους με την Αυτοδιοίκηση και όχι μόνο με τις ΜΚΟ.

Η πρότασή μας για καθιέρωση ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που θα ενισχύουν τους Δήμους, έτσι ώστε να μπορούμε και τις παιδικές χαρές να πιστοποιήσουμε, και τις αθλητικές εγκαταστάσεις να αδειοδοτήσουμε και τους παιδικούς σταθμούς.

Πρέπει να εισακουστεί το αίτημα για την ανάληψη ενός κομματιού του ΕΣΠΑ από τους Δήμους, για τη διεύρυνση, ενίσχυση και συνέχιση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, και την οριστική διευθέτηση του κορυφαίου ζητήματος της σχολικής στέγης.

Πρέπει, και κλείνω με αυτό, να ακουστεί το αίτημα για την καθιέρωση των λεγομένων περιφερειακών Δήμων ως μιας ειδικής κατηγορίας ΟΤΑ, που συμβαίνει όπως συμβαίνει με τους ορεινούς και τους νησιωτικούς Δήμους, και σας καταθέτω τους φακέλους.

Σας ευχαριστώ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου για την τοποθέτησή του και προφανώς για την πολύ σημαντική άποψη που ετέθηκε μετά από αποφάσεις και της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Γιώργος ο Κωτσός, Πρόεδρος ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Και παρακαλώ να ετοιμάζεται ο Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, ο Γιώργος ο Παπαναστασίου.

**Γ. ΚΩΤΣΟΣ:** Αγαπητοί συνάδελφοι, νιώθω την ανάγκη να σας συγχαρώ όλους όσοι βρίσκεστε μέσα στην αίθουσα, διότι αποδεικνύετε πως έστω και λίγοι, η Αυτοδιοίκηση αντέχει στο διάλογο και στις εξαντλητικές διαδικασίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία γεγονότα στη Δυτική Αττική, έχουν δημιουργήσει μια νέα ατζέντα πολιτικού λόγου. Ανέδειξαν την καθοριστική σημασία που έχει η πολιτική προστασία και η διαχείριση των κινδύνων. Και αυτό γιατί όποιο αναπτυξιακό μοντέλο ακολουθήσει είτε η κεντρική εξουσία, είτε η Αυτοδιοίκηση,

όποιες υποδομές και αν κατασκευαστούν, όποια έργα ανάπλασης και αν γίνουν, εάν στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας έχουμε την ατυχία της Μάνδρας, όλα εκμηδενίζονται.

Απαιτείται λοιπόν στον συγκεκριμένο τομέα, και η Κεντρική Διοίκηση του κράτους, και οι Περιφέρειες, αλλά και εμείς, να δώσουμε τη δέουσα σημασία και προσοχή και κυρίως, κάτι που έχω επισημάνει πάμπολλες φορές ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την ύπαρξη ενός ισχυρού χρηματοδοτικού εργαλείου, για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Παράλληλα, αυτό το φαινόμενο τι άλλο ανέδειξε; Την αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των αρμοδιοτήτων των διαφόρων πυλώνων εξουσίας του κράτους. Και βεβαίως, την μετάθεση ελαφρά τη καρδία των ευθυνών από το ένα επίπεδο στο άλλο. Το κράτος στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια στους Δήμους και τούμπαλιν.

Επιβάλλεται λοιπόν, και είναι ένα συμπέρασμα καθοριστικό μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Διοικητική Μεταρρύθμιση που επιχειρείται, να είναι καθολική και να διατρέχει το σύνολο του κράτους. Να ξεκινάει από την Κεντρική Διοίκηση του κράτους, από το κεντρικό κράτος, με πλήρη καθορισμό των αρμοδιοτήτων, με αποκέντρωση λειτουργιών στο πλησιέστερο στον πολίτη σημείο και κυρίως διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Δευτεροβάθμιας με την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δομήσουμε ένα σύγχρονο κράτος, ένα αποτελεσματικό κράτος, ένα λειτουργικό κράτος.

Τι άλλο ανέδειξε αυτή η κρίση της Δυτικής Αττικής; Το τεράστιο πρόβλημα που υφίσταται με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε πλέον τα έργα στην Αυτοδιοίκηση και στη χώρα μας. Πείτε μου αν υπάρχει ευελιξία, εάν υπάρχει αποτελεσματικότητα, εάν υπάρχει ταχύτητα. Ο συνάδελφος, ο Απόστολος ο Κοιμήσης, ανέφερε 31 βήματα για την υλοποίηση ενός

έργου. Πόσοι έλεγχοι θα πρέπει να περάσουν από την ώρα που ένα έργο οραματίζεται μια Δημοτική Αρχή, μέχρι να φτάσει στην υλοποίησή του; Μπορούμε, συνάδελφοι, με αυτόν τον τρόπο υλοποίησης έργων, να μιλάμε για μία Αυτοδιοίκηση αποτελεσματική, για ένα κράτος λειτουργικό και αποτελεσματικό;

Τι άλλο ανέδειξε αυτή η διαδικασία και αυτή η κρίση; Το τεράστιο πρόβλημα, τη δυσκινησία και τη δυσκοιλιότητα που έχουν ορισμένες κρατικές Υπηρεσίες που λειτουργούν όχι ως αναπτυξιακοί πυλώνες, όχι ως διευκόλυνση έργου, αλλά ως τροχοπέδη.

Παραδειγματικά. Δασαρχείο. Είναι δομή αυτή που υπηρετεί την τοπική κοινωνία; Είναι δομή που εξυπηρετεί αναπτυξιακές προοπτικές ή έχει μεταλλαχθεί με την πάροδο των χρόνων σε έναν ακόμη κατασταλτικό και καταγγελτικό μηχανισμό; Πόσοι από εσάς δεν έχετε δρομολογήσει έργα, βρίσκοντας απέναντί σας αυτή την Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί αρνητικά;

Αρχαιολογία. Μια άλλη επίσης Υπηρεσία που δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

Τι άλλο ανέδειξε αυτή η κρίση στη Δυτική Αττική; Το τεράστιο έλλειμμα πόρων που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ταυτόχρονα πόρων οικονομικών και έμπυχου δυναμικού. Μπορούμε να μιλάμε για σοβαρή Διοικητική Μεταρρύθμιση με μία οικονομικά ασθενή Αυτοδιοίκηση, με μία Αυτοδιοίκηση υποστελεχωμένη και ελλιπώς στελεχωμένη με ανθρώπινο δυναμικό;

Έδειξε και ένα άλλο σημείο αυτή η κρίση. Το πώς μας αντιλαμβάνεται το κεντρικό κράτος και πώς μας αντιλαμβάνονται και οι Περιφέρειες. Ως την ορντινάτσα της Δημόσιας Διοίκησης. Ως το πτυελοδοχείο, ως τον αποδιοπομπαίο τράγο, το εξιλαστήριο θύμα, που μπορούμε να του φορτώσουμε τα πάντα. Από το ρέμα, από το αντιπλημμυρικό, από το οτιδήποτε έχουμε, δεν έχουμε την ευθύνη.

Και αυτό γιατί; Γιατί είμαστε οι μαχητές των πρόσω. Μπροστά στον πολίτη, δίπλα στον πολίτη. Και δεν θα το ξεπεράσουμε αυτό,

συνάδελφοι, εάν δεν ξετινάξουμε από πάνω μας τον πολιτικό ραγιαδισμό και τον πολιτικό επαρχιωτισμό. Δεν αναγνωρίζω σε κανέναν άλλον φορέα πολιτικής διοίκησης της χώρας, μεγαλύτερη αξία, από τον Δήμαρχο και τον αυτοδιοικητικό. Τον άνθρωπο που παλεύει καθημερινά με τον πολίτη, δίπλα στον πολίτη, μαζί με τον πολίτη.

Δυο κουβέντες για την απλή αναλογική. Δεν θα αναφερθώ στο τι θα δημιουργήσει στην Αυτοδιοίκηση, θα βάλω μια παράμετρο που ίσως δεν την προσέξατε. Τι είπε ο Υπουργός; Πέρα από την απλή αναλογική, θα δώσει και τη δυνατότητα του εύκολου σχηματισμού συνδυασμών, πολλών συνδυασμών. Και μάλιστα ανά Δημοτική Ενότητα είπε. Τι θα επιτύχει με αυτό σε συνδυασμό με την απλή αναλογική; Μπαχαλοποίηση της Αυτοδιοίκησης.

Δίνουμε μάχη καθημερινά, συνάδελφοι, να κρατήσουμε όρθια και να δομήσουμε ισχυρή δημοτική συνείδηση στους Δήμους μας. Πιστεύετε ότι με αυτή τη διαδικασία θα λειτουργήσουμε θετικά σε αυτή την υπόθεση; Ή απλά το μόνο μας μέλημα είναι να δημιουργήσουμε όσο πιο πολλές παρέες; Γιατί δεν θα μιλάμε για παρατάξεις, δεν θα μιλάμε για κοινό προγραμματικό λόγο, δεν θα μιλάμε για κοινή αναπτυξιακή πρόταση, αλλά για μια προσπάθεια να πάρουμε την έδρα, να κερδίσουμε το οτιδήποτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να παζαρέψουμε στη συνέχεια.

Και ξέρετε, η Αυτοδιοίκηση, συνάδελφοι, είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να ασχολούμαστε με τόση επιπολαιότητα με αυτή. Είναι δομικός πυλώνας της δημοκρατίας, είναι στυλοβάτης της κοινωνίας και οφείλουμε να τον θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εδώ επιβάλλεται να καταλάβει και ο Υπουργός, αλλά κυρίως να επιβάλλουμε εμείς, που πιστεύουμε στην Αυτοδιοίκηση, τη θωράκισή της, οικονομική, θεσμική, την ενίσχυσή της και κυρίως την ανάδειξη του ρόλου της.

Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω και έναν αυτοδιοικητικό ρατσισμό. Το γνωρίζετε ασφαλώς όλοι, ότι Δήμοι που δεν έχουν

οικισμό άνω των 5.000 κατοίκων, δεν μπαίνουν ούτε στο Πράσινο Ταμείο, ούτε στο ΠΕΠ, για αστικές αναπλάσεις. Γιατί, συνάδελφοι; Είναι αυτό αυτοδιοικητική λογική; Είναι ισόρροπη ανάπτυξη αυτή των Δήμων μας; Είναι ενίσχυση της περιφέρειας αυτή η διαδικασία; Δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε; Δεν πρέπει να έχουμε λόγο σε αυτή την υπόθεση; Αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις ακριτικές περιοχές, στις ορεινές περιοχές, μέσα στους οικισμούς τους, που έχουν τεράστια ζητήματα και υποδομών αλλά και αισθητικής ανάπλασης, δεν πρέπει να έχουν την τύχη χρηματοδότησης είτε από το ΠΕΠ, είτε από το Πράσινο Ταμείο;

Τελειώνοντας, θα δανειστώ μια φράση από τον Ελύτη που είπε σε ένα έργο του: κάνε το βήμα πιο γρήγορα από τη φθορά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ούτε το κράτος, ούτε τις ζωές μας, ούτε την Ελλάδα, αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία οι ίδιοι. Εάν δεν κάνουμε το άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά και με αυτό το δυσκίνητο, δυσκοίλιο και εξαιρετικά χοντροκομμένο κράτος, δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Μόνο μια ισχυρή, ευέλικτη Αυτοδιοίκηση μπορεί να δώσει αυτή την αναπνοή.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ τον Γιώργο Κωτσό.

Θα παρακαλέσω τον Γιώργο Παπαναστασίου, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.

Να πω ευχαριστώ στον Βαγγέλη το Λαμπάκη και στον Γιάννη το Λώλο, Προέδρους των ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Ηπείρου, οι οποίοι δεν θα πάρουν το λόγο. Εξάλλου είχαν πάρει το λόγο με άλλους τρόπους μέσα από τους ρόλους που διαδραματίζουν.

Και να ετοιμάζεται και ο Δημήτρης ο Καμπόσος, μετά από τον Γιώργο τον Παπαναστασίου.

**Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:** Καλησπέρα, σε όσους μείναμε.

Πήγαμε περίπου 4 ώρες πίσω στο πρόγραμμα, όπως το είχα προβλέψει, Πρόεδρε. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα.

Θέλω να πω μόνο ότι εγώ δεν ήρθα εδώ να μιλήσω για την απλή αναλογική. Γιατί όπως είπε ο Κυρίζογλου, δεν χρειάζεται απλή

αναλογική, απλή λογική χρειάζεται. Απλή λογική χρειάζεται. Εάν μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι ένα τέτοιο σύστημα. Τη στιγμή την οποία – το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και θα πω μόνο αυτό – ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στον Καλλικράτη, να δημιουργηθούν ξεχωριστοί παλιοί πάλι καποδιστριακοί Δήμοι. Γιατί αν θελήσει κάποιος παλιός καποδιστριακός Δήμος, οι κάτοικοί του, που διαφωνούσαν στον Καλλικράτη, να κατεβάσουν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Είμαστε ώριμοι να το κάνουμε;

Και εντέλει, αυτό που ευαγγελιζόμαστε, η Διοικητική Μεταρρύθμιση, είναι μόνο η απλή αναλογική; Γιατί όπως είπε ο Υπουργός, αυτό δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δηλαδή τι; Την Διοικητική Μεταρρύθμιση την πάμε στις καλένδες. Αυτό όμως είναι που χρειάζεται η χώρα. Χρειάζεται μια Διοικητική Μεταρρύθμιση η οποία θα κάνει πιο ευέλικτες τις διαδικασίες, θα κάνει πιο φιλικές για εμάς τους Δημάρχους και για τους πολίτες, τις διαδικασίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και ένα ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Ξεκαθάρισμα. Τι αρμοδιότητες έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τι έχει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, εμείς ως ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος έχουμε προτείνει έναν ενιαίο κώδικα Δήμων και Περιφερειών, να ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες, να μην πετάει ο ένας το μπαλάκι στον άλλον. Και βέβαια και του κράτους.

Είδατε τι γίνεται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είδατε με την αντιπλημμυρική προστασία πόσο ο καθένας βγάζει την ουρά του απέξω. Και πέρυσι υπήρχε εγκύκλιος, το 2016, του Κουρουμπλή, που ξεκαθάρριζε τα πράγματα. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις όμως, δεν θέλουν να το δέχονται και αναφέρονται σε νομοθεσία παρελθόντων ετών. Και εκεί μπερδεύουν. Ορεινοί Δήμοι, μη ορεινοί Δήμοι, ορεινές Κοινότητες... Έλεος πια.

Απλό ξεκαθάρισμα. Απλή λογική και όχι απλή αναλογική. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τους θεσμούς, δεν μπορούμε να

εκτρέπουμε θεσμικά τη χώρα πια. Γιατί εκεί πάνε να μας οδηγήσουν κάποιοι.

Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Παρεξηγήθηκαν οι της ΕΝΠΕ όταν είπε ο Πρόεδρος για εμίρηδες. Ναι, κύριοι, είναι εμίρηδες. Και εμείς είμαστε οι κακομοίρηδες. Αυτοί μοιράζουν μόνοι, χωρίς απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς, ότι να κάνουμε, χρειαζόμαστε τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Είτε θέλουν να το δεχτούν, είτε όχι.

Πράσινο Ταμείο. Πρόεδρε, δύο δις επτακόσια έχει το Πράσινο Ταμείο. Αυτά είναι για συγκεκριμένο λόγο. Για το λόγο που θεσμοθετήθηκαν. Το να παίρνουμε μόνο το 20%, δεν είναι κατάκτηση. Τα χρήματα αυτά έπρεπε να πηγαίνουν όλα στους Δήμους.

Αγροτικές οδοποιίες, εξηλεκτρισμός. Ελλάδα δεν είναι ούτε η Αθήνα, ούτε η Θεσσαλονίκη. Εάν θέλουμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, χρειαζόμαστε να πάμε και να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι δυνατόν να μη μπορούν, με τις πενιχρές ΣΑΤΑ που έχουμε, να μη μπορούν οι συμπολίτες μας να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχουν ορεινοί και μειονεκτικοί Δήμοι και νησιωτικοί και οι υπόλοιποι. Υπάρχουν Δήμοι πολλών ταχυτήτων. Υπάρχουν οι Δήμοι της περιφέρειας, και πολύ σωστά το είπαν, οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα. Έχουν διαχείριση απορριμμάτων, έχουν ύδρευση – αποχέτευση, έχουν... Που αυτά τα ζητήματα είναι λυμένα στους Δήμους τους μεγάλους, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Έχουν αγροτική οδοποιία οι Δήμοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης; Τι προβλήματα τέτοια έχουν να επιλύσουν;

Άρα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε. Και να ιεραρχήσουμε και να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και σε αυτούς τους ανθρώπους που δικαιούνται να έχουν και αυτοί στον ήλιο μοίρα. Και τα λέει ένας

άνθρωπος που έχει έναν μεγάλο Δήμο. Ε, δεν είμαστε ίδιοι. Εγώ σαφώς είμαι σε καλύτερη μοίρα από έναν επαρχιακό Δήμο μικρότερο.

Είμαι από αυτούς που κρατάνε το χρόνο.

Θα πω λοιπόν ότι σήμερα δεν έπρεπε να μιλάμε για την απλή αναλογική. Σήμερα έπρεπε να μιλάμε για τα οικονομικά των Δήμων. Σήμερα θα έπρεπε να μιλάμε για αυτά που δεν μας δίνουν. Για αυτά που μας παρακράτησαν. Για το ότι μας πέταξαν στην άκρη, έρμαιο, χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς τίποτα.

Και θα το κλείσω, γιατί δεν θέλω να καταχρώμαι ποτέ το χρόνο. Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που θα μπορούσαν να κάνουν, θα ήταν η εξασφάλιση της χρηματοδότησης των Δήμων. Αυτή θα ήταν η μεταρρύθμιση η μεγαλύτερη.

Και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ είμαι νέος αυτοδιοικητικός, στον Α' τουλάχιστον Βαθμό. Εσείς οι περισσότεροι είστε παλιοί. Κάποτε θεσμοθετήθηκε σε αυτή τη χώρα η κατανομή των πόρων. Σήμερα καταστρατηγείται ναι ή όχι; Σήμερα πρέπει ο καθένας από εμάς να γίνεται επαίτης έξω από το γραφείο του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού; Του κάθε Υπουργού που έχει 1 δισεκατομμύριο για λειψυδρία, για έκτακτα καιρικά φαινόμενα και άμα είμαστε καλά παιδιά θα μας δίνει; Εγώ δεν πήγα ποτέ και δεν έχω πάρει και φράγκο.

Και σας καλώ – καλά είπε ο Κοιμήσης – να μην το κάνετε. Τέρμα πια ο ραγιαδισμός. Καιρός να σηκώσουμε το κεφάλι. Είμαστε αυτοί που είμαστε κοντά στον πολίτη. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται, όχι εμείς αυτούς.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον συνάδελφο, τον κύριο Παπαναστασίου.

Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε ειδική θεματολογία για τα οικονομικά – θεσμικά, σχεδόν μισή συνεδρία της ημέρας.

Ο κύριος Δημήτρης Καμπόσος, Πρόεδρος ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Και να ετοιμάζεται ο κύριος Λαμπρινός ο Βασίλης.

**Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ:** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα παράπονο θα διατυπώσω στην αρχή. Κανένας από την κυβέρνηση δεν είναι εδώ να ακούσει τις τοποθετήσεις και την αγωνία που καταθέτουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που διακονούν την καθημερινότητα του πολίτη εκεί που τον έχουν οδηγήσει.

Την πόρτα του Δημάρχου έρχονται και πιάνουν αυτοί που τους παίρνουν τα σπίτια, την πόρτα του Δημάρχου έρχονται αυτοί που πεινάνε, την πόρτα του Δημάρχου έρχονται εκείνοι οι οποίοι πένονται ή έχουν προβλήματα οποιουδήποτε τύπου.

Βέβαια την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν τη θέλουν, κύριοι συνάδελφοι. Και αυτό αποδεικνύεται από δύο τρόπους. Πρώτα-πρώτα εγώ θα έλεγα, και δεν θυμάμαι ποιος από τους συναδέλφους το είπε, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να περνάει πρώτα-πρώτα από Δήμαρχος. Να έχει δει τα προβλήματα από τη βάση, για να μπορέσει μετά να κάνει διοίκηση αυτών των προβλημάτων και να δώσει λύση.

Κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω πόσοι Δήμαρχοι είναι στην αίθουσα, αλλά εγώ θα ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Μας μιλάνε για μια απλή αναλογική συνεργασιών. Πείτε μου λοιπόν σας παρακαλώ πολύ, πόσοι από εσάς Δήμαρχοι έχετε εκλέξει Συνήγορο του Δημότη. Πόσοι; Από τους 325 Δήμους, Συνήγορο του Δημότη έχουν εκλέξει 27. Δηλαδή 27 συνεργάστηκαν για να βγάλουν Συνήγορο του Δημότη. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συνεργαστούν.

Άρα λοιπόν πάμε σε ένα σύστημα που ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα έχει ακυβερνησία ο Δήμος.

Και ξέρετε κάτι ακόμα; Ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε, καλύτερα να το διαλύσουμε. Δεν μπορούμε να πάρουμε Δήμους εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι. Εμείς πρέπει να τους διαλύσουμε ή εν τέλει να βάλουμε κάποιους μέσα για να έχουμε λίγο αλισβερίσι τέλος πάντων, να πάρουν και αυτοί μια εξουσία, για να μπορέσουμε

να διατηρήσουμε κάποιους ανθρώπους, να τους έχουμε να φωνάζουν.

Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε με. Εδώ γίνεται το Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Εδώ καταθέτουμε τους προβληματισμούς και τις αγωνίες μας, για τους Δήμους. Εν τελική αναλύσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Πρέπει να έχει βίτσιο κάποιος για να πάει και να ασχολείται με τους Δήμους αυτόν τον καιρό. Και να είστε σίγουροι ότι στο τέλος αυτό που θέλουν θα το πετύχουν. Θα διαλύσουν τους Δήμους, θα διαλύσουν όλους τους θεσμούς, για να μην υπάρχει καμία μορφή αντίδρασης και αντίστασης από την κοινωνία, για να κάνουν ότι θέλουν, για να βραβεύονται για την ενδοτικότητα τους και να έρχονται εδώ μέσα και να μας λένε παραμύθια.

Λέει βλέπω τους γνωστούς, έλεγε ο Υπουργός, τους γνωστούς που αντιδρούν. Και ακούστηκε από όλη την αίθουσα μια βοή την ώρα εκείνη, για να του αποδείξει ότι δεν είναι ένας, δύο, τρεις. Είναι όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ποιος δεν καταλαβαίνει, κύριοι συνάδελφοι; Όταν δεν μπορείς το αυτονόητο, να εκλέξεις Συνήγορο του Δημότη, που θέλει τα τρία τέταρτα συνεργασίας, και όλοι έχουν πλειοψηφία οι Δήμαρχοι, θέλουν δύο-τρεις Συμβούλους για να εκλέξουν Συνήγορο, και έρχεται το θέμα πρώτη φορά, δεν περνάει, δεύτερη, δεν περνάει, τρίτη δεν περνάει, τέλος.

Και θα συνεργαστούν τώρα με αυτό το μπάχαλο. Τι θα μου δώσεις, Δήμαρχε; Εγώ θέλω αυτό. Δεν μου δίνεις αυτό, δεν πειράζει, φεύγω. Τι θα μου δώσεις; Α, δεν με έκανες εμένα έτσι, δεν με έκανες αλλιώς. Για πείτε μου, τι θα γίνει μετά; Θα διαλυθεί το σύστημα, ε; Ποιος θα πάει εκεί να ασχοληθεί με αυτά; Άρα διαλύεται όλη η ιστορία.

Αυτό είναι, κύριοι συνάδελφοι. Απλά πράγματα. Τους ενοχλούσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους ενοχλεί η φωνή των Δημάρχων, τους ενοχλούσε ο Πατούλης, τους ενοχλούσε ο Καμπόσος, τους ενοχλεί ο Λαμπάκης, τους ενοχλεί ο Κυρίζογλου,

τους ενοχλούν αυτοί οι οποίοι μιλάνε και αντιστέκονται. Τους ενοχλούν. Σου λέει δεν μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε, πώς θα εκλέξουμε Δημάρχους; Πώς θα πάρουμε την πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ; Να τη διαλύσουμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου ζητήθηκε να βγάλουμε ένα ψήφισμα ως ΠΕΔ Πελοποννήσου. Λοιπόν το ψήφισμα λέει τα εξής:

«Με δεδομένο ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η αλλαγή ως το τέλος του χρόνου του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν ολοκληρωθεί η αλλαγή του Καλλικράτη.

Αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι προτεραιότητα δεν είναι μια ακόμα αλλαγή του εκλογικού νόμου, αλλά το πώς θα μπορούν οι Δήμοι μας να ασκούν χωρίς προβλήματα βασικές τους λειτουργίες.

Στο πλαίσιο της αλλαγής του Καλλικράτη είναι αναγκαίο να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία της ΚΕΔΕ, ώστε να συζητηθεί αναλογικά πριν την κατάθεση του όποιου νομοσχεδίου από την κυβέρνηση, η ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων στους Δήμους, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής οργάνωσης του κράτους.

Ζητάμε το πολιτικό προσωπικό της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού να αντιμετωπίζεται ισότιμα με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό, όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη αστική δημοκρατία. Και για να γίνει αυτό απαιτείται ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Η ΠΕΔ Πελοποννήσου τίθεται αντίθετη σε οποιαδήποτε αλλαγή επί του εκλογικού συστήματος για τις Δημοτικές Εκλογές, αυτές που έρχονται, και ζητάμε να μείνει ως έχει αφού λάβετε υπόψη τα προαναφερθέντα.

Τρίπολη, Πέμπτη 23/11/2017.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε ότι σε λίγο θα πέσουν τίτλοι τέλους. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση τελειώνει. Δεν τους

έκανε τα χατίρια, δεν σκύβει το κεφάλι, είναι το ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, και θέλουν να τη διαλύσουν. Και από ότι φαίνεται, έχουν βρει και τους συμμάχους.

Υπομονή, αντίσταση και αγώνας.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Καμπόσο και για το ψήφισμα το οποίο κατέθεσε και το οποίο γράφεται στα πρακτικά.

Ο Βασίλης ο Λαμπρινός. Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης, τον ευχαριστούμε για την παρουσία του.

Και να ετοιμάζεται ο Λουκάς ο Υπερήφανος, ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.

Να πω ότι η συνεδρίαση και μέχρι και τη λήξη, είναι στο live streaming ζωντανή, παντού και βεβαίως και τηλεοπτικά σε κανάλια τα οποία έχουν συνδεθεί, ακούνε και βλέπουν τη συνεδρίαση μέχρι τέλους.

Παρακαλώ.

**Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, είμαι και εγώ της απόψεως ότι ο χρόνος πρέπει να τηρείται. Και αυτά που θα πω παρακάτω, ελπίζω εντός του χρόνου που δικαιούμαι, είναι οι πλειοψηφικές απόψεις της ΠΕΔ Κρήτης σε σχέση με τα ερωτήματα που έθεσε η ΚΕΔΕ στις συνεντεύξεις που ζήτησε από τους Δημάρχους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια περίοδο που η χώρα είναι στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή, που της προσδιορίζουν και νέο γεωστρατηγικό ρόλο. Παράλληλα αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια, πολυεπίπεδη κρίση, οικονομική, αξιών, κοινωνική, που δεν της επιτρέπει ακόμα να μπει σε τροχιά ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό ως Δήμαρχοι θεωρούμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού οφείλει να επαναπροσδιορίσει το ρόλο της. Λειτουργώντας πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, μέσα από ένα απλοποιημένο και κωδικοποιημένο θεσμικό πλαίσιο, που θα της επιτρέπει να είναι ουσιαστικός φορέας δημοκρατικού αναπτυξιακού

προγραμματισμού, με πραγματικούς όρους αυτο-διαχείρισης και αυτο-διοίκησης.

Παράλληλα, μέσα από αυτό θα πρέπει αφενός να επέλθει ο απογαλακτισμός από το κεντρικό κράτος και αφετέρου να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες με τον Β΄ Βαθμό, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα αλληλοεπικαλύψεων και εμπλοκών, που είναι πολύ πυκνές τελευταίως.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για μια ουσιαστική παρεμβατική παρουσία σε τοπικό επίπεδο, είναι η οικονομική αυτοτέλεια, η οποία θα της διασφαλίζεται τόσο από τους θεσμοθετημένους πόρους που θα της αποδίδονται πραγματικά όμως, όσο και από τη δυνατότητά της να αξιοποιεί και άλλες πηγές εσόδων, που η ίδια θα προσδιορίζει.

Προτείνουμε να δοθεί προτεραιότητα στην έναρξη ενός ειλικρινούς διαλόγου, ώστε αφού προσδιοριστούν ακριβώς τα θεσμικά και λειτουργικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, να διατυπωθεί μία ενιαία πρόταση, που θα καλύπτει το σύνολο των διαφορετικών ταχυτήτων και χαρακτηριστικών των Δήμων της χώρας. Βέβαια αυτό θα απαιτήσει συμβιβασμούς και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τις κάνουμε.

Αυτή η πρόταση, θεωρούμε, που θα διαμορφωθεί μετά από το διάλογο όλων μας, είναι εκείνη που θα πρέπει να τεθεί από την ΚΕΔΕ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Υπουργείο, κατά ανάλογο τρόπο παρέμβασης στο νομοθετικό έργο που προσφάτως ακολούθησε η Ένωση ΔΕΥΑ της χώρας και επέτυχε ένα θεσμικό πλαίσιο που ικανοποιεί το σύνολο των ΔΕΥΑ της χώρας.

Γνωρίζουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού είναι πιο κοντά στον πολίτη από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό και καθημερινά αφουγκράζεται τις ανάγκες, διαπιστώνει τις αδυναμίες, γνωρίζει τα δυνατά σημεία, παρακολουθεί τις εξελίξεις, κινητοποιεί τις παραγωγικές δυνάμεις, οραματίζεται, σχεδιάζει, υλοποιεί, αυτοαξιολογείται και επαναπροσδιορίζεται.

Για να είμαστε σε θέση λοιπόν ως Δήμαρχοι να υπηρετήσουμε με αξιοπρέπεια αυτόν τον ουσιαστικό μας ρόλο να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν και να μην αναλωνόμαστε σε απλή διαχείριση μιας αμείλικτης καθημερινότητας που έχει χαρακτηριστικό την ατέρμονη γραφειοκρατία, την πολυδαίδαλη νομοθεσία, την κωλυσιεργία και σε πολλές περιπτώσεις την τυπολατρεία των διαφόρων ελεγκτικών μηχανισμών, θα πρέπει να συντρέχουν τρεις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Η πρώτη, όπως προαναφέρθηκε, σχετίζεται με την ουσιαστική αυτοτέλεια του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης μέσα από την αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Η δεύτερη συνδέεται με την απλούστευση των διαδικασιών, όχι μόνο αυτών που αφορούν στην ασφυκτική διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και με το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων των Δήμων. Δεν είναι δυνατόν το μικρότερο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανάθεση ενός έργου σήμερα στην Ελλάδα, της κρίσης και της ανεργίας, να είναι από 6 έως 9 μήνες και να προαπαιτούνται μέχρι και 27 ή και περισσότερες ίσως, διοικητικές και ελεγκτικές πράξεις ή να έχει τροποποιηθεί από την 8<sup>η</sup> Αυγούστου του 2016, που άρχισε η εφαρμογή του νόμου 4412, όχι 150 φορές που είπε ο κύριος Κοιμήσης, 204 φορές. Ο νόμος 4412 έχει τροποποιηθεί μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου 204 φορές. Δηλαδή περίπου μέρα παρά μέρα. Άλλοτε με σοβαρότερες τροποποιήσεις, άλλοτε με πιο ασήμαντες, που όμως εμποδίζουν κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο την επιτέλεση έργου. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο φαινόμενο στην Ευρώπη, νόμου που να έχει τροποποιηθεί σε 14 μήνες, κάτι περισσότερο, 204 φορές.

Η τρίτη προϋπόθεση είναι η κατοχύρωση της αξιοπρέπειας των αιρετών σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο και η απάλειψη των αποτρεπτικών διατάξεων που αναφέρονται σε ανθρώπους που

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σημαντικό έργο, όπως οι αιρετοί συνταξιούχοι.

Πάταξη της γραφειοκρατίας, εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, διαδικασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διασύνδεση των Υπουργείων με τις Υπηρεσίες μας, παραδείγματος χάρη απρόσκοπτη πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία πολιτών και επιχειρήσεων, που θα μας επιτρέψουν να βελτιώσουμε την εισπρακτικότητά μας, αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, παραδείγματος χάρη θεσμοθέτηση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους, είναι κάποια από αυτά που προτείνουμε για να εξοικονομηθούν χρήματα και εργατοώρες, που πάνε σήμερα σε ανούσιο, μη παραγωγικό έργο.

Σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ανοίξει η κυβέρνηση για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, που προβλέπεται στον Καλλικράτη, θέση μας είναι ότι η διακυβέρνηση ενός Δήμου είναι δίκαιο να ασκείται από σχήμα που θα είχε εκλεγεί με αναλογικό τρόπο. Ένα θεσμικό πλαίσιο όμως απαραίτητως πέρα από αυτό, θα πρέπει να διασφαλίζει και την απρόσκοπτη κυβερνησιμότητα του Δήμου και την αποφυγή ατέρμονων διεργασιών διαπραγμάτευσης που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε συναλλαγές μεταξύ των διαφορετικών μερών.

Ένα θεσμικό πλαίσιο λοιπόν που τελεί υπό αναθεώρηση, θα πρέπει να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα και μέσα σε αυτό το πλαίσιο σαφώς έχει θέση και ο διάλογος για το εκλογικό σύστημα. Όταν όμως επιχειρηθεί ξεχωριστά η συζήτηση για το εκλογικό σύστημα, από το πλαίσιο που υποτίθεται ότι θα είναι υπό συζήτηση και θα αφορά τη λειτουργία των Δήμων, θα είναι λάθος. Θα είναι σοβαρό λάθος, θα δημιουργήσει εμπλοκές...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ολοκληρώνουμε, Πρόεδρέ μου. Όχι, δεν σε διακόπτω, ολοκληρώνουμε.

**Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ:** Θα δημιουργήσει εμπλοκές, η απεμπλοκή από τις οποίες θα είναι, κατά τη γνώμη μας, πολύ δύσκολη.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να είναι αξιόπιστος συνομιλητής με την κυβέρνηση, θα πρέπει πρώτα να τακτοποιήσει τα του οίκου της. Ο εξορθολογισμός των δαπανών να είναι το πρώτο και κύριο μέλημά της. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην λειτουργία της, θα της επιτρέψει να διαπιστώσει τα πραγματικά της ελλείμματα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε πόρους.

Η διεκδίκηση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να εστιάζει:

1. Στην ορθολογική κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων, προβαίνοντας στην απαιτούμενη αναθεώρηση κριτηρίων.
2. Η πραγματική απόδοση των πόρων που προβλέπονται στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
3. Η κατανομή των πόρων που προβλέπονται στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με όρους αναπτυξιακού δημοκρατικού διαλόγου.
4. Μόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής.
5. Διεύρυνση των πηγών ενίσχυσης των ιδίων πόρων, όπως η άμεση απόδοση μέρους του φόρου διαμονής τουριστών. Γνωρίζουμε όλοι ότι στην Ευρώπη αυτό αποτελεί ένα ανταποδοτικό δημοτικό τέλος.
6. Απόδοση μέρους της άμεσης φορολογίας που έχει τοπική αναφορά, όπως ο ΕΝΦΙΑ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά το γεγονός ότι διανύουμε το δεύτερο μισό της θητείας μας, είναι πιθανόν να χρειαστούν αγώνες και πρέπει να προαποφασίσουμε ότι αυτούς τους αγώνες είμαστε έτοιμοι για να τους δώσουμε και να έχουμε υπόψη μας ότι οι αγώνες δεν πάνε ποτέ χαμένοι, γιατί κεφαλαιοποιούνται.

Ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Βασίλη το Λαμπρινό, που μετέφερε από την Κρήτη τη λεβεντογέννα, τις απόψεις της.

Ο Λουκάς ο Υπερήφανος, παρακαλώ.

Και να ετοιμάζεται ο Γιάννης ο Βοσκόπουλος.

Να πω ότι ο Αλέξανδρος ο Παρίσης δεν θα μιλήσει σήμερα.

Παρακαλώ, πηγαίνουμε προς το τέλος, λίγο την υπομονή όλων.

**Λ. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύεδροι, καταρχήν έχουμε καταθέσει τις προτάσεις της ΠΕΔ σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και ήθελα από το βήμα αυτό να τους ευχαριστήσω γιατί όλες οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Εκεί δεν έχουμε παρατάξεις. Εδώ όμως, κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι έχετε παρατάξεις. Και αυτό είναι το άσχημο.

Σας μιλάει ένας Δήμαρχος που υπηρετεί την Τοπική Αυτοδιοίκηση τριάντα χρόνια. Έχει μάθει να αγωνίζεται μέσα στην κοινωνία και για να πετύχει αυτό χρειάζεται συναίνεση.

Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά όταν τελειώσει το Συνέδριο να έχουμε τουλάχιστον μια σύμπνοια μεταξύ μας, γιατί η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει μόνο εχθρούς και δεν έχει δίπλα της να τη στηρίξει κανείς. Τη στήριξη θα την κάνουμε μόνοι μας, γιατί θα πιστέψουμε στον εαυτό μας, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε στους κυβερνώντες και σε όλα τα κόμματα, ότι εμείς πιστεύουμε σε ένα κόμμα, στο κόμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί αυτό το κόμμα είναι που μας έχει φέρει εδώ, γιατί ο λαός σε εμάς πιστεύει.

Ξέρετε πολύ καλά, οι τοπικές κοινωνίες τον Δήμαρχο εμπιστεύονται, στον Δήμαρχο υπάρχει το παράπονο, στον Δήμαρχο υπάρχουν οι απαιτήσεις. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια που μας έκοψαν 60% από τους ΚΑΠ, έχουμε τη δυνατότητα λέτε να λύσουμε τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας; Μπορούμε να λύσουμε την καθημερινότητα; Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να το κάνουμε.

Και θα ήθελα να τονίσω, ενώ προσπαθούμε να το κάνουμε, σύμφωνα με το μνημόνιο, αγαπητοί μου συνάδελφοι, και το νιώθετε όλοι, μας αναγκάζουν, ενώ πρέπει να είμαστε κοντά στον πολίτη, να κάνουμε δεσμεύσεις στους λογαριασμούς για να εισπράξουμε χρήματα, διότι δεν μπορούν με το μνημόνιο που υπάρχει σήμερα οι δημότες να πληρώσουν τα ανταποδοτικά.

Και τι γινόμαστε; Εκεί που θέλουμε να είμαστε φιλικοί με τους δημότες, τους έχουμε απέναντί μας, και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να δώσουμε το μήνυμα ότι αυτή δεν είναι επιλογή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι επιλογή των μνημονίων.

Έρχονται Χριστούγεννα, και κάθε δημότης περιμένει αυτές τις μέρες. Τα παλιά χρόνια, επειδή είμαι από παλιά Δήμαρχος, θέλαμε να στολίσουμε ένα δέντρο, θέλαμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, θέλαμε να δείξουμε ποιος είναι πιο φωτεινός. Σήμερα εκείνο που με ανησυχεί και εκείνο που νιώθω μια απογοήτευση, είναι η κατήφεια των δημοτών μου. Πολλοί μου λένε, Δήμαρχε, τι θα κάνεις; Τι δέντρο θα κάνεις; Είπα ένα φτωχό δέντρο, με μερικά βιβλία που θα μοιράσω στους μαθητές, για να νιώσουν, επειδή δεν έχουν, ότι έρχονται και για αυτούς τα Χριστούγεννα.

Θέλω να ξέρετε, επειδή η περιοχή μας είναι δυστυχώς μεγάλη φτώχεια, σκέφτομαι εκείνους τους γονείς και εκείνες τις οικογένειες, αν θα έχουν τα Χριστούγεννα ένα γιορτινό τραπέζι.

Δήμαρχοι, συνάδελφοι, όλοι μαζί τις χριστουγεννιάτικες μέρες να είμαστε δίπλα στους δημότες, να δώσουμε ότι μπορούμε, να νιώσουν και αυτοί τη χαρά τη γιορτινή, γιατί πραγματικά νιώθουν μια απογοήτευση. Και αυτό θα κάνουμε εμείς σαν Δήμος Ορχομενού.

Όσο για το τι θα κάνουμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που νιώθουν, κύριε Πρόεδρε, έχω μερικά έργα που πιστεύω ότι δεν θα τα δημοπρατήσω και θα τα βρουν οι υπόλοιποι, γιατί σήμερα θέλοντας να έχουν πλεόνασμα, έχουμε μείον των έργων. Εκεί που πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη από την τοπική

κοινωνία, γιατί μόνο ο Δήμος πρέπει να δώσει την ανάπτυξη. Δεν έχουν καταλάβει οι κυβερνώντες να δώσουν δύναμη στους Δήμους, γιατί μέσα από τους Δήμους, με τα μικρά έργα, θα γίνει ανάπτυξη. Δεν τους εμπιστεύονται.

Λέμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Ελάτε να συνεργαστούμε μαζί προς το συμφέρον της Ελλάδος, προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από εσάς. Θέλουμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι στους δημότες μας. Ελάτε μαζί να ενισχύσουμε την τοπική κοινωνία.

Συνάδελφοι, όσο να αγωνιστούμε, αν δεν είμαστε ενωμένοι δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Ελάτε τότε όλοι μαζί να ενωθούμε, να νιώσουμε, όχι μοναξιά, αλλά δύναμη ιδιαίτερη να παλέψουμε με όλους εκείνους που αντιπαλεύουν την τοπική κοινωνία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έχω την τύχη, πέρα από τη συνοχή που υπάρχει στην ΠΕΔ, να έχουμε μια καλή συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Θα μου επιτρέψετε να ζητήσω μια χάρη, κύριε Πρόεδρε. Η Στερεά Ελλάδα είναι σχεδόν η μόνη Περιφέρεια που είναι στο Στόχο 2, με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτείται (...) έχει σχέση με το ΕΣΠΑ. Θα το ξέρετε πολύ καλά, ότι κάνουμε έναν αγώνα και το ξεκίνησε η ΠΕΔ, το συνεχίσαμε και με την Περιφέρεια. Δεν ζητάμε, συνάδελφοι, να ελαττωθούν τα δικά σας χρήματα. Τα δικά σας χρήματα είναι από το ΕΣΠΑ και να τα πάρετε. Είναι και το Αιγαίο μαζί, και θέλω να το τονίσω αυτό. Εμείς ζητάμε ένα ειδικό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων από την κυβέρνηση, επιτέλους θα μας δώσουν και εμάς τη δύναμη να είμαστε ωφέλιμοι στην κοινωνία.

Θα φέρω ένα παράδειγμα και ο φίλος μου ο Κωτσός να μη με παρεξηγήσει. Ενώ η Θεσσαλία παίρνει περίπου 430 εκατομμύρια, η Στερεά Ελλάδα, από το ΕΣΠΑ, η Στερεά Ελλάδα παίρνει 190. Πώς

μπορούμε τότε και εμείς να έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τα έργα που πρέπει;

Να η αλληλεγγύη. Θέλω και από εσάς σήμερα όλοι μαζί να στηρίξετε αυτή τη πρόταση, για να δείξουμε ότι ενωμένοι μπορεί να λύσουμε προβλήματα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος.

Κύριοι συνάδελφοι, λίγο υπομονή ακόμα. Ο Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Γιάννης ο Βοσκόπουλος, να έρθει στο βήμα, έχει το λόγο.

Να ετοιμάζεται ο Φώτης ο Χατζηδιάκος, ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου.

Και θα παρακαλέσω, αγαπητοί και αγαπητές, στο τέλος, έστω για λίγο, επειδή έχει ετοιμαστεί από το Σύλλογο Πωγωνίσσιου Πολυφωνικού Τραγουδιού, θα υπάρχει ένα χορευτικό. Για λίγο, παρακαλώ, όλοι στις θέσεις μας.

Ελάτε.

**Ι. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύνεδροι.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας συγχαρώ, διότι πιστεύω ότι ήσασταν ο μοναδικός από τους αρχηγούς των παρατάξεων που έθιξε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι θέματα τα οποία έχουμε θέσει και εμείς ως ΠΕΔ και τα συμπεριλάβατε στον λόγο σας.

Ήρθε εδώ ο κύριος Σκουρλέτης, μας πέταξε μια βόμβα μολότοφ, μας αποπροσανατόλισε και όλοι ασχολούμαστε τώρα με την απλή αναλογική.

Κύριε Πρόεδρε, αν έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να ψηφίσει την απλή αναλογική, πείτε μου, ειλικρινά, μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό; Μπορούμε να το αλλάξουμε; Μπορούμε να μην ψηφιστεί η απλή αναλογική; Δεν νομίζω.

Άρα αντί να ασχολούμαστε με την απλή αναλογική, θετικότερο θα ήταν να ασχοληθούμε με τα προβλήματά μας, με τα θέματα τα οποία εκκρεμούν, όπως είναι η αναστολή της σύνταξης των αιρετών

που δεν μπορούν να δουλέψουν, όπως είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Κάποιος συνάδελφος αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 9 ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και 29 να υπάρχουν, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι όσοι και να μας ελέγξουν, αν παραπεμφθούμε στα δικαστήρια, δεν ισχύει τίποτα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι από τον πρώτο ελεγκτικό μηχανισμό να μπορούμε, εφόσον έχουμε ελεγχθεί και έχουμε βρεθεί σωστοί, να μπορούμε να απαλλασσόμαστε στα δικαστήρια.

Όσο για την απλή αναλογική, κυρίες και κύριοι, δεν θα αναφερθώ πάρα πολύ, θα αναφερθώ λίγο και θα είμαι επιγραμματικός σε όλα τα θέματα, για να μη σας τρώω το χρόνο, διότι έχει περάσει και η ώρα. Και την επόμενη φορά στο Συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, στο επόμενο Συνέδριο, θα ξεκινήσετε από τις μικρότερες Περιφέρειες, τις μικρότερες ΠΕΔ και μετά να πάμε στις μεγαλύτερες.

Για την απλή αναλογική αναφέρθηκε κάποιος συνάδελφος εδώ και είπε και αναφέρθηκε στον Συμπαραστάτη του Δημότη. Ακριβώς αυτή είναι η απλή αναλογική. Δεν θα μπορούμε να εκλέξουμε τίποτα, δεν θα μπορούμε δηλαδή να ψηφίσουμε τίποτα στα Συμβούλιά μας. Αυτό προσπαθεί η κυβέρνηση. Προσπαθεί να διαλύσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.

Γιατί η κυβέρνηση, εφόσον θέλει με την απλή αναλογική, από την πρώτη Κυριακή να εκλέγονται οι Σύμβουλοι, γιατί να μην εκλέγονται και οι Δήμαρχοι από την πρώτη Κυριακή; Γιατί σωπαίνει εδώ; Γιατί θέλει, εφόσον δημιουργηθεί ο σάλος, ο χαμός, την πρώτη Κυριακή, ανταλλάξουμε σκληρές κουβέντες οι υποψήφιοι μεταξύ μας, τότε να εκλεγεί ο Δήμαρχος του 17%. Όχι αυτόν που θέλει πραγματικά ο λαός, αλλά λόγω του σάλου που θα γίνει, να εκλεγεί ο Δήμαρχος ο οποίος ίσως και να μην αξίζει τόσο.

Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, από τους αρχηγούς των παρατάξεων ακούσαμε ότι πέρασαν 2 χρόνια και δεν κάνατε τίποτα. Από ότι

θυμάμαι εγώ, και σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ στα Διοικητικά Συμβούλια αλλά και στα Συνέδρια, έχετε θέσει διάφορα ψηφίσματα, διάφορες κινητοποιήσεις που πρέπει να κάνουμε. Και αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν κάναμε τίποτα, αυτοί αντιδρούσαν να μη γίνει τίποτα. Γιατί σας κατακρίνουν; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Κυρίες και κύριοι, όμως αυτό, όπως είπα από την αρχή, που πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, είναι τα προβλήματά μας. Δηλαδή τι θα γίνει με τις πιστοποιήσεις των παιδικών χαρών; Κάποιοι Δήμοι, κάποιοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, θα βρεθούν στα δικαστήρια. Πρέπει να μεριμνήσουμε να δοθεί μια παράταση για τις πιστοποιήσεις αυτές.

Τι θα γίνει με την στήριξη των μηχανισμών πολιτικής προστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα; Είναι ένα θέμα σοβαρό, πρέπει να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα. Διότι και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα.

Τι θα γίνει με κάποιους Δήμους που είναι υπερχρεωμένη η ΔΕΥΑ στη ΔΕΗ. Χρωστάνε πάρα πολλά χρήματα. Γιατί; Γιατί έχουν οικιακό τιμολόγιο αντί να έχουν βιομηχανικό τιμολόγιο. Γιατί δεν υπάρχει μέριμνα για αυτό το θέμα;

Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μία παρέμβαση έτσι ώστε, ξέρετε, να κρίνονται επίσης επιλέξιμες οι δαπάνες του προσωπικού, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ξέρετε, όταν υλοποιούμε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και απασχολούνται εργαζόμενοι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι δαπάνες αυτές δεν είναι επιλέξιμες. Πρέπει να υπάρχει μία ρύθμιση και για αυτό.

Πρέπει να υπάρχει μια διευθέτηση των ζητημάτων για τα μισθώματα των βοσκοτόπων. Αυτό αφορά τους ορεινούς Δήμους και τους μικρούς Δήμους. Οι μικροί Δήμοι και οι ορεινοί Δήμοι είχαν ένα έσοδο από τη μίσθωση των βοσκοτόπων, που ήταν σημαντικό για αυτούς.

Επίσης τι θα γίνει με την καταστατική θέση των αιρετών, την οποία τη συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν γίνεται τίποτα ακόμα.

Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά ζητήματα, όπως η νομοθετική διευθέτηση του θέματος των αδέσποτων ζώων. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί Αντιδήμαρχοι βρίσκονται στο εδώλιο, διότι κάποιος σκυλί αδέσποτο δάγκωσε έναν πολίτη. Έχει δίκιο και ο πολίτης. Αλλά πρέπει να γίνει εναρμόνιση της νομοθεσίας της ελληνικής, με αυτή της ευρωπαϊκής. Πρέπει να υπάρξει κάποτε και η ευθανασία, αφού δεν μπορούμε να συλλέξουμε τα σκυλιά αυτά, αφού δεν μπορούμε να έχουμε κυνοκομεία σύγχρονα όπου να μπορούμε να τα εκτρέφουμε και να τα κρατάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Επίσης πρέπει να παραταθεί η υποστήριξη των προνοιακών δομών των μικρών Δήμων, από τους μεγαλύτερους Δήμους, λόγω της έλλειψης προσωπικού. Θα μου πείτε, και οι μεγαλύτεροι Δήμοι φυσικά αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειψη προσωπικού. Διότι πολλοί συνταξιοδοτήθηκαν και δεν έχουμε προσλάβει νέους.

Επίσης πρέπει να γίνει πρόσληψη κτηνιάτρων στους Δήμους. Είναι βασικό. Ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα για τα αδέσποτα, διότι αναγκάζομαστε να κάνουμε αναθέσεις σε κτηνιάτρους για να κάνουμε τις στείρωσεις και τους εμβολιασμούς.

Κυρίες και κύριοι, δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, είπα να είμαι σύντομος και θέλω να το τηρήσω, διότι όλα τα άλλα τα οποία έχω καταγεγραμμένα, τα ακούσαμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας που ήταν εδώ και πολλά περισσότερα ακούσαμε από τον Πρόεδρο.

Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριο και να περάσετε όλοι καλά εδώ που θα είμαστε στα Γιάννενα.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ευχαριστούμε τον Γιάννη το Βοσκόπουλο.

Ο Χατζηδιάκος ο Φώτης, θα παρακαλέσω... Είναι εδώ; Έλα, Φώτη. ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου. Και με ενδιαφέρον θα ακούσει το Συνεδριό μας τις απόψεις της ΠΕΔ.

**Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:** Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε, αλλά θα ξεκινήσω με δύο παρατηρήσεις.

Το ενδιαφέρον τώρα από τη μια, υπομονή συνάδελφοι να τελειώσουμε σε πέντε λεπτά, από την άλλη, είναι συγκρουόμενα.

Πρώτη παρατήρηση. Στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης είχα ζητήσει από το Προεδρείο επιτέλους οι εκπρόσωποι των κομμάτων, των φορέων, που έρχονται, βγάζουν τους δεκάρικούς λόγους και φεύγουν, να χαιρετούν μετά την ομιλία των Προέδρων των ΠΕΔ και των επικεφαλής των παρατάξεων. Δεν... Αν θέλουν να συμμετέχουν στα Συνεδριά μας, να συμμετέχουν και να παρακολουθούν.

Δεύτερο, όχι παρατήρηση, παράπονο. Μπορεί να έχουν οι παρατάξεις συνεδριάσεις, αλλά υπάρχει και αλληλοσεβασμός. Στη Θεσσαλονίκη είχαν προηγηθεί οι τοποθετήσεις των Προέδρων των ΠΕΔ, αντέδρασαν οι επικεφαλής των παρατάξεων, άλλαξε πάλι το πρόγραμμα, αλλά εμείς, όχι επειδή θέλουμε να ακουστούμε, ούτε θέλουμε μέσω live streaming να κάνουμε τις τοποθετήσεις. Θεωρώ ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων μαζεύουν από 13 Περιφέρειες, ακούν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε Περιφέρεια, τα συμπεριλαμβάνουν στην ομιλία τους, και δίνουν και το δικό τους στίγμα ως επικεφαλής των παρατάξεων.

Νομίζω ότι τουλάχιστον αυτό εδώ είναι έλλειψη σεβασμού. Όχι στον ομιλητή, στους παριστάμενους συναδέλφους.

Τώρα μπορεί να ξεκινήσει ο χρόνος μου. Τρία και τριάντα δύο. Από τώρα, κύριε Πρόεδρε.

Βέβαια ο κύριος Παρίσης, πιο παλιός αυτοδιοικητικός, είπε δεν μιλάω τώρα, θα μιλήσω αύριο το πρωί. Μπράβο, κύριε Παρίση, καλά το κάνετε.

Εγώ λοιπόν, Πρόεδρε, ξεκινάω τώρα γιατί σέβομαι το πρόγραμμά σας, σέβομαι αυτό που βάλατε, και σέβομαι και τους 35 που ήρθαν από τα νησιά, από το Νότιο Αιγαίο, θάλασσα, καράβι,

λεωφορείο να έρθουν εδώ, και είναι εδώ για να ακούσουν όσα συλλογικά αποφάσισε η ΠΕΔ.

Πρώτο θέμα. Τέσσερα θέματα θα πω επιγραμματικά, κύριε Πρόεδρε, αν και μου λένε να τηρήσω το 5λεπτο.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ότι θέλετε θα κάνετε, όπως...

**Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:** Πλημμύρες. Ναι, καλώς όλοι οι εισηγητές, οι ομιλητές, ξεκίνησαν από αυτό το θέμα, και καλώς, όχι μόνο να εκφράσουμε τη λύπη μας, αλλά να προβληματιστούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Να προβληματιστούμε γιατί είναι άλλο πράγμα να το βλέπεις στο γυαλί, στην τηλεόραση, άλλο να βλέπεις φωτογραφίες στην εφημερίδα, και άλλο να το έχεις βιώσει. Και ο ομιλών το '11 και το '13 έχει βιώσει στη Ρόδο αυτά τα φαινόμενα, να είναι μέχρι τα γόνατα στη λάσπη μέσα ή να είναι μέσα στο νερό μέχρι το ένα και είκοσι ή να κινδυνεύει το τζίπ να πάει στη θάλασσα.

Γιατί τα λέω εγώ; Γιατί ευθύνες ψάχνουν ακόμα στη Ρόδο, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο, στην Αστυνομία.

Οι ευθύνες, κυρίες και κύριοι, είναι κάπου αλλού. Κάποιοι συνάδελφοι, και πολύ σωστά πριν από λίγο ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Κωτσός, έθεσε κάποια θέματα. Υπάρχει μια δαιδαλώδης νομοθεσία. Εδώ και τρία χρόνια εγώ, και τριάνμισι χρόνια ο προκάτοχός μου, από το '11 και από το '13, προσπαθούμε να ωριμάσουμε μελέτες για αντιπλημμυρικά. Μια το Δασαρχείο, μια η Αρχαιολογία, μια κάποια κυρία Βασιλάκη, καλή της ώρα, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, για μια βεβαίωση βιοποικιλότητας στη Natura, καθυστερεί μια μελέτη επτά μήνες. Και ακολούθως Περιφερειακό Συμβούλιο, και, και... Τα γνωρίζετε, να μην σας κουράσω.

Τα λέω γιατί δυστυχώς άλλαξαν οι κλιματικές συνθήκες και μπορεί πρόπερσι στη Ρόδο, ατυχώς φέτος στη Μάνδρα, αλλά και στη Σύμη, και θα επανέλθω να το συνδέσω με τη νησιωτικότητα, δυστυχώς μπορεί αυτά τα φαινόμενα, που τα παραδέχτηκε ο κύριος

Υπουργός, δεν είναι λέει πλέον ακραία, μπορεί να είναι συνήθη, τι κάνουν όμως στα Υπουργεία να απλοστεύσουν τις διαδικασίες;

Αυτή τη στιγμή αν μπειτε σε site της Ρόδου, θα δείτε ότι εγκαλείται ο Δήμαρχος γιατί υπάρχουν λέει 12 εκατομμύρια ΠΔΕ για τις πλημμύρες του '11, '13, και δεν έχουν ωριμάσει αντιπλημμυρικά έργα. Και κάποιος Διευθυντής στην Αποκεντρωμένη απείλησε τον ομιλούντα και δικηγόρο, ότι έχω ποινικές ευθύνες που δεν ωριμάζουν οι μελέτες.

Όταν αντιστράφησαν οι όροι, εγώ έχω ετοιμάσει μια επιστολή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, και θα ζητήσω να τη στηρίξετε. Από τον Πρωθυπουργό, μέχρι την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όχι να αυτομηνύσω τον εαυτό μου, όπως έκανε η κυρία Περιφερειάρχης, αλλά να πάρουν το μήνυμα από τώρα, γιατί αν δεν ωριμάσουν αυτές οι μελέτες, δεν απλοποιηθούν οι διαδικασίες, όχι εξακόσια εκατομμύρια που έταξε ο κύριος Πρωθυπουργός, έξι δις να τάξει, δεν πρόκειται να μπει ένα πετραδάκι. Θα ψάχνουμε υπευθύνους. Και από εδώ και από εκεί.

Αλλά εν πάση περιπτώσει να πω και κάτι για να ξεκαθαρίσουμε. Είπε ο Υπουργός για αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων. Επειδή εγκλήθηκα, βρήκα λοιπόν ότι ο 4258/14 λέει ότι μελέτες αντιπλημμυρικών και έργα υποχρεούται να κάνει το κράτος, το ΠΕΧΩΔΕ, το Εσωτερικών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η Περιφέρεια, και σταματά. Άρθρο 7. Και μετά, δύναται με ειδική εξουσιοδότηση να ανατεθεί στους ΟΤΑ Α' Βαθμού η σύνταξη μελέτης για αντιπλημμυρικά και η εκτέλεση έργων. Το δύναται στους ΟΤΑ, είμαστε εμείς τώρα ο στόχος όλων και θα είμαστε αν συνεχίσουμε, όπως είπε προηγούμενα ο συνάδελφος, να είμαστε οι κακομοίρηδες. Κλείνω με το θέμα των πλημμυρών, κύριε Πρόεδρε, και να πω ότι εάν δεν είχαμε τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα, μπορεί να συζητούσαμε για τη Σύμη. Ένα πανέμορφο νησί, σχεδόν το βούλιαξαν οι πλημμύρες. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.

Επειδή άκουσα λοιπόν να δούμε, και εδώ μέσα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, προβλήματα γιατί νησιωτικών και ορεινών Δήμων και όχι... Ναι, όλοι έχουμε προβλήματα, να τα ιεραρχήσουμε και να δούμε. Στη Σύμη λοιπόν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, κακοκαιρία, και δεν μπορούσε να πάει Πυροσβεστική να βγάλει το αυτοκίνητο μέσα από το λιμάνι να δει αν υπάρχει άνθρωπος, δεν μπορούσε να πάει η υπηρεσία ασθενοφόρου που δεν έχουν ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Να η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας.

Σεισμοί στην Κω, να... Θα (...) επειδή είναι φυσικό φαινόμενο; Συγκοινωνίες. Συγκοινωνίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με χαρά ερχόμενος οδικώς διέσχισα Ολυμπία, Ιόνια, Εγνατία, και μακάρι όλο το δίκτυο της Ελλάδας να γίνει. Αλλά υπάρχει και μια Αιγαία οδός. Μου έθεσαν οι συνάδελφοι των μικρών νησιών κυρίως, της διπλής, τριπλής νησιωτικότητας, το ακτοπλοϊκό. Και είπε ο συνάδελφος της Δυτικής Αττικής, είμαστε και εμείς οι άτυχοι στο Στόχο 2, που μπορεί ενδεχόμενα τρία νησιά να έχουν πάρει στο λαιμό τους τα 45 υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν όταν διατίθενται οκτακόσια εκατομμύρια, είδα εγώ τότε όταν ανέβαινα Θεσσαλονίκη, για τη γέφυρα της Μαλακάσας, και καλώς, υπάρχουν και ογδόντα εκατομμύρια για το ακτοπλοϊκό των νησιών; Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν. Και αν είπατε για το ΕΣΠΑ, το ΕΣΠΑ του Νοτίου Αιγαίου είναι 164 εκατομμύρια για 48 νησιά, για 150 λιμάνια, και, και, και. Θα το πω όμως παρακάτω, στις αρμοδιότητες.

Θέλω να το επισημάνω αυτό, για να το διασυνδέσω με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, που περιμένουν οι συνάδελφοι να πω. Και δεν θέλω να το βάλω και να πει κάποιος συνάδελφος της υπόλοιπης, όπως λέω εγώ, στεριανής Ελλάδας, μα γιατί εσείς; Ήταν το μοναδικό μέτρο που έδειχνε ιδιαιτερότητα κάποιας περιοχής στην χώρα μας, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχεται και καταργείται; Γιατί; Εκδικείται τον Δήμαρχο της Κω που τρέχει για τις πλημμύρες; Το Δήμαρχο της Σύμης; Ή για το προσφυγικό; Για το προσφυγικό εκτέθηκε κατά

κόρον. Αρκεί να επισημάνω ότι το 90% των χρημάτων που εισέρευσαν στη χώρα πήγαν μέσω ΜΚΟ. Και όταν επισκεφτήκαμε τον κύριο Αβραμόπουλο, είπε δυστυχώς αυτά τα χρήματα έπρεπε να έρχονται στη Ρόδο. Δεν εξαντλήθηκαν οι αντοχές μας. Τους περιθάλλουμε ακόμα και τώρα, αλλά οι ανοχές έχουν φτάσει στο όριό τους. Αυτή τη στιγμή. Είτε Ύπατη Αρμοστεία λέγεται, είτε κεντρικό κράτος, δεν μπορεί να γίνεται ο Δήμαρχος επαίτης σε ξενοδόχους, σε επιχειρηματίες, για να διατηρήσει μια δομή για το προσφυγικό. Για να ακούσουμε το μπράβο; Το μπράβο το ακούει όλη η κοινωνία η ελληνική, για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στο προσφυγικό. Πρέπει να δίνονται και κάποιες λύσεις και να το αντιμετωπίσουμε.

Όλα αυτά λοιπόν συντελούν για το ψήφισμα που κατατέθηκε, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τη διατήρηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, για να πούμε ότι υπάρχει η αναγνώριση μιας ιδιαιτερότητας σε ένα νησί, που αν... μπορεί να αποκλειστεί για τρεις και τέσσερις μέρες όταν πας έστω και για μια ώρα δουλειά.

Δύο κουβέντες, κύριε Πρόεδρε, και δεν θέλω να κουράσω, στο θέμα... θα αφήσω τα θεσμικά τελευταία, αλλά θα θέσω το θέμα των σχέσεων Περιφέρειας και Δήμων.

Ένας που προέρχεται από το Β' Βαθμό. Έχω διατελέσει Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου, Αντινομάρχης, Αντιπεριφερειάρχης, Στο Β' Βαθμό. Είχα πει στο προηγούμενο Συνέδριο ότι ζηλεύαμε εμείς της ΕΝΑΕ και της ΕΝΠΕ, όταν γινόταν το Συνέδριο της ΚΕΔΕ. Της ΚΕΔΚΕ. Έτριζαν τα θεμέλια του πολιτικού συστήματος. Σήμερα μας απαξιώνουν. Το ότι ήρθε κάποιος εκπρόσωπος από κάποιο κόμμα, να μου επιτρέψετε να πω... μάλλον να μην το πω.

Ποιο είναι το θέμα; Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων. Σας είπα ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή για τα αντιπλημμυρικά, που βγαίνουν και ρίχνουν την ευθύνη στους Δήμους.

Ειπώθηκε και από άλλους συναδέλφους για το ΕΣΠΑ, για τις εντάξεις των έργων, για διάφορα θέματα, αλλά θα μείνω μόνο κρατώντας έναν πολιτικό πολιτισμό, επειδή είναι απών, στη δήλωση του κυρίου Αγοραστού. Είπε στην ομιλία του να αφήσουμε τα ασήμαντα, να αλλάξουμε εμείς μόνοι μας.

Θέλω να ρωτήσω, ο κύριος Αγοραστός αυτά τα λέει στο Συμβούλιο της ΕΝΠΕ; Όταν συνεδριάζουν μεταξύ τους λένε ότι πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τον κύριο Πατούλη, που αντάλλαξαν δώρα, αλλά οι αιχμές ένθεν κακείθεν ήταν διαφορετικές;

Και γιατί ενοχλήθηκαν; Επειδή μπήκε στο ερωτηματολόγιο αν ή όχι, ναι, με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το σύστημα των Περιφερειών.

Και γιατί να μην μπούμε στον πειρασμό... για να περάσω στα θεσμικά τώρα, μήπως αλλάξει το χωροταξικό των Δήμων; Γιατί να μη δούμε το χωροταξικό των Περιφερειών στο ερωτηματολόγιο; Για παράδειγμα, γιατί να έχουμε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και να μην έχω μια Περιφέρεια Αιγαίου ή Περιφέρεια Νήσων; Γιατί θα τους πείραζε; Αν είχαν άποψη οι Δήμοι σε αυτά τα θέματα;

Αλλά αυτά είναι θεσμικά. Εκείνο που έχει να κάνει, είναι ο αλληλοσεβασμός. Το άρθρο 3 του Καλλικράτη μιλάει και λέει υπάρχει... δεν υπάρχει σχέση ιεραρχίας, υπάρχει σχέση συνεργασίας και συναλληλίας. Το έχω πει. Εκκλησιαστικός όρος η συναλληλία. Πού να περπατήσει στην Αυτοδιοίκηση; Μπορεί; Συναλληλία;

Με συγχωρείτε, ωριμάζει ο Δήμος Ρόδου οκτώ μήνες μελέτες για ένα Βρεφονηπιακό, και χθες είδα δελτίο τύπου η Περιφέρεια χρηματοδότησε... ή ευτυχώς τώρα τελευταία μετά τις παρατηρήσεις, με πόρους του ΕΣΠΑ, το τάδε. Το ίδιο έγινε και στη Σύρο, το ίδιο έγινε και στη Θεσσαλία από ότι έμαθα, το ίδιο έγινε...

Με συγχωρείτε, να διαχωρίσουμε τους ρόλους, να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες και να ξεκαθαρίσουμε τι κάνει ο καθένας και τι ευθύνες έχει ο καθένας.

Δυο κουβέντες στα θεσμικά όσον αφορά τον εκλογικό νόμο και την επικείμενη μεταρρύθμιση.

Είπε ο κατά τα άλλα αγαπητός κύριος Κουρουμπλής, μα ο εκλογικός νόμος είναι το ζήτημα; Να δούμε όλα τα άλλα. Μα αν περάσει αυτός ο εκλογικός νόμος έτσι όπως τον περνούν, δεν θα υπάρχει Αυτοδιοίκηση για να παλέψει όλα τα άλλα. Δεν θα υπάρχουν Δημοτικά Συμβούλια. Δεν θα υπάρχουν Δήμοι. Και είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό.

Και αγαπητέ Πρόεδρε, μην μας πιάσουν στον ύπνο. Μην μας πιάσουν στον ύπνο. Μας έπιασαν στον ύπνο με το 4412, όταν 8 Αυγούστου βγήκε ΦΕΚ κατευθείαν και παρέλυσαν οι Δήμοι, μας έπιασαν στον ύπνο με τον 4482/27 Ιουλίου, εγώ πήρα τηλέφωνο τον Βαγγέλη και του είπα τι έγινε, πάλι μπλόκαραν οι διαγωνισμοί; Δεν ξέρω αν έχετε προχωρήσει με νέες πλατφόρμες ή όχι. Μας έπιασαν στον ύπνο πρόπερσι, πέρσι, με τους συμβασιούχους, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, τους χρεωθήκαμε. Ναι, επικροτούμε με τον 4483, τα είδη ατομικής προστασίας, αλλά ποιος πληρώνει το μάρμαρο; 800.000 έρχονται στο Δήμο Ρόδου, αγαπητέ Πρόεδρε, γιατί εμείς προλάβαμε πέρσι, φέτος, να το τηρήσουμε. Έρχονται οκτώ χρόνια πίσω. Ποιος θα πληρώσει μάρμαρο; Μέσα σε αυτή την ένδεια, την περικοπή του 60%, θα ψάχνει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών εδώ να βρει 800.000 για να πληρώσουμε τα παλιά;

Όχι, κύριε. Θέλατε να κάνετε πολιτική σαν κυβέρνηση, να προσλάβετε συμβασιούχους; Να πληρώσετε, είχα πει στην Αλεξανδρούπολη. Ο κύριος Λαμπάκης το θυμάται. Και αν δεν τα πληρώσετε όλα... μα είναι ανταποδοτικά, πληρώστε τα μισά και εμείς με τα ανταποδοτικά τα βρίσκουμε. Και τώρα... και αυτά είναι ανταποδοτικά, αλλά είναι παρελθουσών χρήσεων. Οκτώ χρόνια πίσω. Πού θα βρω εγώ τα ανταποδοτικά οκτώ χρόνια πίσω, που πρέπει να αποζημιώσω τους υπαλλήλους;

Νομοθετούν λοιπόν, να μην εκφράσω με τον ίδιο τρόπο, στο τσάμπα οι κύριοι...

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ολοκληρώστε...

**Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:** Και ολοκληρώνω αμέσως, αγαπητέ Πρόεδρε. Γιατί... να έρθω στο τελευταίο θέμα, του εκλογικού νόμου, της απλής αναλογικής. Έχει εξαντληθεί. Ήδη και ο κύριος Παπαναστασίου και οι άλλοι το είπαν.

Κύριοι, επανέρχεται ο Καποδίστριας. Επανέρχεται ο Καποδίστριας. Το πήρατε είδηση; Πώς; Κάποιοι Δήμοι είχαν τους λόγους τους να ζητήσουν αλλαγή του χωροταξικού. Δεν βγαίνει. Και πείτε μου ένας από εδώ αν πιστεύει αν μπορούμε να επανέλθουμε, να ξανά μοιράσουμε τις Οικονομικές Υπηρεσίες, τις ΔΕΥΑ, το ΧΥΤΑ, το προσωπικό, για να ξανά γυρίσουμε πίσω. Δεν βγαίνει. Και επειδή το έχουν υποσχεθεί, είπαν λοιπόν αυτόνομη κάθοδος σε Δημοτικές Ενότητες. Για παράδειγμα ο Δήμος Ρόδου που έχει δέκα Ενότητες, μπορεί σε δύο-τρεις που δεν μπορεί να περάσει ο συνδυασμός του Δημάρχου... αυτό το είπε, και το είπε και το τόνισε, θα έχουμε Δημαρχία μέσα στον ευρύτερο Δήμο.

Και να μου επιτρέψετε και συγχωρήστε με αν κάνω λάθος. Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να περνάει. Φανταστήκατε σε ένα νησί να έχουμε δύο-τρεις θύλακες μέσα στον ίδιο Δήμο; Ε, αυτό πάνε να περάσουν.

Και λέω το εξής και κλείνω με αυτό. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, είναι φοβικός ο κύριος Υπουργός και το Υπουργείο Εσωτερικών; Γιατί περιμένουμε από τη Θεσσαλονίκη ή από τα Θεματικά Συνέδρια και κρεμόμαστε από τα χείλη του να μπορέσουμε να εκμαιεύσουμε κάποια πρόταση τι σκέπτεται και περιμέναμε εδώ να μας πει σαράντα λεπτά τα επιτεύγματα, για να μας πει και στο τέλος ναι, θα περάσει η απλή αναλογική, θα έχουμε τοπικά... υποψηφιότητες, θα έχουμε τούτο, θα έχουμε... Γιατί δεν μας δίνει το κείμενο να το δούμε, να το μελετήσουμε, να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να προβληματιστούμε, και μπορεί να συμφωνήσουμε και σε κάποια σημεία. Επιτέλους δηλαδή, είμαστε ισότιμοι ή δεν είμαστε;

Και δώστε μου, συγγνώμη που σας κούρασα, ένα δευτερόλεπτο, πάλι στα θεσμικά.

Προβλέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ το νέο... στο νόμο; Να πάμε στην απλή αναλογική, λέω να πάμε, ποτέ δεν θα πάμε, αλλά να πάμε, δεν θα ήθελα να πάμε, όχι εγώ, εμείς που βλέπουμε πώς διοικείται ένας δήμος. Αλλά λέω το σημαντικότερο, αγαπητέ Πρόεδρε. Προβλέπει ένα άρθρο για το 101 του συντάγματος μέσα, να έχουμε οικονομική αυτοτέλεια; Το είχα πει και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα παρακαλέσω να μπει στα ψηφίσματα συγκεκριμένο γιατί νομοθετήθηκε. Έχω πει, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, που καρπούται το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΤΑΠΑ, δεν έπρεπε να έχουν ποσοστά οι Δήμοι, 10, 20%; Ο κύριος Κουρουμπλής πριν φύγει είχε δεσμευτεί από τα 12 € το εισιτήριο και από τα 6 (...), να δώσει ένα ή δύο στους Δήμους. Έφυγε ο Κουρουμπλής, έφυγε και το 2ευρω και το 1ευρω. Έφυγε ο Κουρουμπλής, τα 174 άρθρα του σχεδίου που δουλέψαμε οκτώ μήνες, έγιναν 130, και επαίρεται ο κύριος Σκουρλέτης εδώ ότι πέρασαν τα 130. Μα τη Δημοτική Αστυνομία που ψάχνετε, την είχαμε συμφωνήσει τότε.

Κλείνω, Πρόεδρε, για να σας πω τι θέλω να μπει στα ψηφίσματα. Πέρασε το τέλος διανυκτέρευσης. Πέρασε μνημονιακά και από 1/1/18 το εισπράττουμε. Ήδη από το ΤΙΤΑΝΙΑ είχα κάνει την πρόταση, έβλεπα και τον κύριο Λαμπρινό και τον κύριο Καμίνη που είναι εδώ, και τον κύριο Κυρίση, και εν πάση περιπτώσει τους Δήμους που έχουν διανυκτερεύσεις, και για τους άλλους Δήμους να δούμε τι έσοδα ίδια έχουν για να έχουμε την τοπική οικονομική αυτονομία, αυτοτέλεια, αλλά για αυτό εδώ έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της χώρας ένα ποσό 70 εκατομμυρίων από τα τέλη διανυκτέρευσης. Διαμαρτύρονται ξενοδόχοι και, και. Επείσθησαν όμως και ο ΣΕΤΕ και οι ξενοδόχοι, τουλάχιστον σε εμάς, ότι αυτό το τέλος, όχι ο φόρος, είναι ανταποδοτικός στην Αυτοδιοίκηση. Για

αυτό εισπράττεται στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. City taxes λέγονται.

Άρα επειδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους θεσμούς, 70 εκατομμύρια έχουν προβλέψει στον προϋπολογισμό. Να είστε σίγουροι ότι θα εισπράξουν πάνω από 300 εκατομμύρια από το τέλος διανυκτέρευσης με τις διανυκτερεύσεις στα 3στερα, 4στερα και 5στερα. Ότι λοιπόν είναι πάνω από τα 70 εκατομμύρια που χρειάζονται για την μαύρη τρύπα να συμπληρώσουν, θα πρέπει να το διεκδικήσουμε και να πάνε στους Δήμους από όπου εισπράττονται αυτά.

Σας ευχαριστώ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Ακριβώς συμπληρώσαμε 19 λεπτά, ένδοξα, προφανώς, αυτά που ακούσαμε από τον Φώτη τον Χατζηδιάκο και δίκαια, θα έλεγα, λόγω της νησιωτικότητας και μάλιστα του Νότιου Αιγαίου.

Αφήσαμε έναν άπλετο χρόνο, Φώτη, γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να ακούσουμε το Νότιο Αιγαίο και γενικά το Αιγαίο.

**Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Καθόλου δεν μας κούρασες, μας άνοιξες, αν θέλεις, και περισσότερο τη σκέψη μας.

Κλείνοντας, στην κυριολεξία όμως, ο Σπύρος ο Γαληνός δεν είναι, από ότι με έχουν ενημερώσει, εδώ, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου. Όμως θα ακούσουμε, κύριε...

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Του Βορείου Αιγαίου.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Του Βορείου Αιγαίου.

Κοιτάξτε, είμαστε 20 ώρες κάπου εδώ, εμείς, νομίζω καλά πήγαμε.

Ο Μιχάλης ο Αγγελόπουλος, ο Δήμαρχος Σάμου και μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα τον παρακαλέσω, έχοντας υπόψη

ότι εμείς έχουμε και κάποια άλλα πράγματα να κάνουμε, να πάρει το λόγο.

**Μ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:** Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, μετά τον καταγιγιστικό λόγο του Φώτη Χατζηδιάκου, θα περιοριστώ ακριβώς σε δύο λεπτά.

Μάλτα, κράτος νησί, μηδέν ΦΠΑ.

Κορσική, 300.000 κάτοικοι, 7 λιμάνια, ΦΠΑ από 2,1 μέχρι 8%, ειδικές τιμές στα ορυκτέλαια και στα πετρελαιοειδή.

Μαδέρα, Αζόρες, ένα, τρία και πέντε. Γιατί πίνουμε κρασί από εκεί; Πίνουμε γιατί είναι φτηνό. Γιατί είναι φτηνό; Γιατί οι Πορτογάλοι επικαλέστηκαν την τεράστια απόσταση, τέσσερις ώρες με το αεροπλάνο, δεν θα υπήρχε ανταγωνισμός αν δεν υπήρχε μειωμένο ΦΠΑ.

Γερμανία, Νήσος Ελιγολάνδη, μηδέν ΦΠΑ.

Φιλανδία, Νησιά Άιλαντ, μηδέν ΦΠΑ.

Και τα αναφέρω αυτά γιατί γίνεται πολλές φορές μια ρηχή σύγκριση των Φόρων Προστιθέμενης Αξίας στη νησιωτική Ελλάδα με την ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο λάθος, συνάδελφοι. Πρέπει να γίνεται σύγκριση με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στη νησιωτική Ευρώπη. Είμαστε οι ακριβότεροι στον κόσμο, τον ευρωπαϊκό κόσμο, είμαστε στις τέσσερις κατηγορίες, εστίαση, διαμονή, ακτοπλοΐα, υπηρεσίες, πάρα πολύ πάνω από οποιαδήποτε πιθανότητα σύνθεσης του ΦΠΑ.

Στην ακτοπλοΐα δε, σε όλη τη νησιωτική Ευρώπη 3% μέσο όρο οι επιβάτες, 9 τα οχήματα.

Από ένα λοιπόν δυστοπικό παρόν, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αισιοδοξία για το μέλλον. Μπορούμε όμως να πούμε ότι ζώντας στα 1.100 μέτρα από την Τουρκία και διασχίζοντας όλη την Ελλάδα για να έρθουμε εδώ ως ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, και προσωπικά ως Δήμαρχος του νησιού του Πυθαγόρα, του Αρίσταρχου, του Ευπαλίνου, και της μεγάλης παράδοσης της Σάμου, και παρ' όλο το 1.200.000 πρόσφυγες που έχουν περάσει

από τα νησιά μας, και παρ' όλη την έλλειψη χρηματοδότησης, την υποστελέχωση, ότι διακρίνει σήμερα μια Ελλάδα και μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, αυτό που θα προτείνω είναι αντί να έχουμε καλές πρακτικές, να φτιαχτεί, κύριε Πρόεδρε, ένα εγχειρίδιο κακών πρακτικών του κεντρικού κράτους. Τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει έλλειψη κυκλικής οικονομίας, τι σημαίνει αδυναμία κάλυψης των αναγκών όταν το αεροπλάνο φεύγει ή το τελευταίο καράβι δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αιγαίο. Η κατάσταση όμως στο Αιγαίο δεν πρέπει να μας αδρανοποιεί, δεν πρέπει να μας παραδειγματίζει αρνητικά. Πρέπει να μας οπλίζει με θάρρος.

Ένα Παρατηρητήριο για τα νησιά πρέπει να εισαχθεί στο ψήφισμα, που θα υπάρχει και στην ΚΕΔΕ μετά την εξαιρετική μελέτη που έκανε για τη νησιωτική πολιτική, και παράλληλα ένα Παρατηρητήριο στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, το οποίο θα κοιτάζει την εφαρμογή του χάρτη νησιωτικότητας, με την υιοθέτηση μιας ρήτρας νησιωτικότητας οριζόντια σε όλα τα νομοθετήματα, είτε τα εθνικά, είτε της Ένωσης.

Η κοινωνία, αγαπητέ Πρόεδρε και συνάδελφοι, δεν θα βυθιστεί. Δεν θα βυθιστεί ούτε στο Αιγαίο, ούτε στο Ιόνιο, ούτε στην Κρήτη. Δεν θα βυθιστεί γιατί υπάρχει Αυτοδιοίκηση και γιατί υπάρχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Σας ευχαριστώ πολύ.

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από τις απόψεις που ακούσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και υπομονή, κάποιοι άλλοι δεν είχαν ενδιαφέρον προφανώς, διότι πράγματι, όπως είπε ο Φώτης ο Χατζηδιάκος, τουλάχιστον η δημοκρατία θέλει υπομονή και χρόνο. Θέλει χρόνο. Και αν δεν μπορούν όλοι να τον διαθέσουν τον χρόνο, κατανοητόν. Αλλά επικεφαλής παρατάξεων, σε μια χώρα που βυθίζεται, με μια Αυτοδιοίκηση που θέλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και μια Αυτοδιοίκηση που οφείλει να πάει μπροστά, χρειάζεται να είναι εδώ.

Διότι εγώ δεν θα ήθελα να πω πολλά, αλλά τους Προέδρους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, θα έπρεπε άπαντες να τους ακούσουν και να ακούσουν τις αγωνίες τους. Αντιπαρέρχομαι. Διότι καλό είναι να κριτικάρουμε. Απόψεις να ακούμε. Προτάσεις να ακούμε. Ειλικρίνεια να βλέπουμε.

Και για αυτό ακριβώς, θεωρώ ότι σήμερα έγινε ένας πολύ γόνιμος τρόπος διεξαγωγής της πρώτης ημέρας, θα έλεγε κανείς της πανηγυρικής ημέρας, όπως είθισται να λέμε, είναι η πρώτη ημέρα, κύριε Παρίση... Εκτός ότι δεν πήρατε το λόγο, θέλετε να μιλάτε κιόλας.

**ΣΥΝΕΔΡΟΣ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Κάνει προθέρμανση, προφανώς. Είναι φίλος μας, σε όλους μας, ο Παρίσης, οπότε έχει κάθε δικαίωμα, ούτως ή αλλιώς.

Λέω λοιπόν ότι σε αυτή τη διαδικασία νομίζω ότι πήραμε πολλά μηνύματα.

Εγώ να δεχτώ, αγαπητέ κύριε Αγγελόπουλε, Μιχάλη, φίλε, αυτή την πρόταση που είπες, του κακού κράτους. Εννοώντας της κεντρικής κυβερνήσεως. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να προσθέσουμε και κακών Περιφερειών. Να μη μασάμε τα λόγια μας. Υπάρχουν πολύ καλές Περιφέρειες, υπάρχουν και πολύ κακές Περιφέρειες. Οι οποίες μάλιστα έχουν και τα δικά μας λεφτά, στο επίπεδο διαχείρισης. Εάν δεν σταματήσουμε την παθογένεια αυτή και μασάμε μεταξύ μας τα λόγια μας, θα παραμείνει αυτή η παθογένεια.

Και για αυτό ακριβώς, επειδή είμαστε στα Γιάννενα και επειδή είπαμε ότι εμείς δεν θέλουμε πασάδες οι οποίοι να διαφεντεύουν την Αυτοδιοίκηση, ούτε εμίρηδες, αν μιλάγαμε για το Κατάρ. Οφείλουμε και οφείλουμε και θα το πάρουμε και απόφαση, κατά την άποψή μου, όποιοι Αντιπεριφερειάρχες, γαμπροί, κατά την άποψή μου, της Αυτοδιοίκησης, πουλάνε τηνπραμάτεια τους χωρίς να αιτιολογούν και αδικώντας άλλους, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Για να φτιάξουμε τη μαύρη βίβλο.

Διότι κανείς δεν μπορεί να αδικείται και κανείς δεν είναι μόνος του. Διαφωνείτε;

**ΣΥΝΕΔΡΟΙ:** (εκτός μικροφώνου)

**Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ:** Χαίρομαι.

Δεύτερον, επειδή ακριβώς υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία εκ των πραγμάτων σήμερα πρέπει να τα αφήσουμε, η ομιλία που παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που αφορά την Αυτοδιοίκηση, το οποίο για πρώτη φορά έγινε σε μία τόσο μεγάλη, όσον αφορά τον αριθμό και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, μελέτη – έρευνα της Αυτοδιοίκησης, θα παρουσιαστούν αύριο 9.00 η ώρα. Είναι πρωί. 9.00 η ώρα. Έτσι είναι. Πρέπει να κάνουμε δουλειά. Και βέβαια θεωρώ ότι θα έχει πολύ σημαντικά θέματα να σχολιάσει όποιος ακούσει τις λεπτομέρειες αυτής της παρουσίασης.

Κατόπιν, θα ξεκινήσει η συνεδρία και θα υπάρξει προς το τέλος της, της πρώτης, που αφορά τα οικονομικά και θεσμικά, οι τοποθετήσεις που έχουν να κάνουν με τη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το Συνέδριο θα έχει ιστορική αξία. Ιστορική αξία, γιατί πάνω από όλα έχουμε καταλάβει ποιοι μας δουλεύουν και για πόσο χρόνο μας δουλεύουν. Και μέσα από αυτό ακριβώς, από αυτή την αντίληψη, θα πάρουμε αποφάσεις το Σάββατο, κοντά στο μεσημέρι, που θα παρακαλέσω να είμαστε όλοι εδώ.

Λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει μεγάλη αξία να κατανοήσουμε, θα πάμε στις πατρίδες μας μετά από την ψηφοφορία της Γενικής Συνελεύσεως. Δεν θα φύγουμε έχοντας χαλαρώσει ότι μια χαρά τα ακούσαμε, κάναμε το καλύτερο για εμάς. Τίποτα δεν θα έχουμε κάνει εάν δεν κάτσουμε μέχρι και την τελική ψηφοφορία αυτής της ετήσιας προσπάθειας που κάνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.

Καλή δύναμη, καλό βράδυ και κάποιοι εξ ημών θα πρέπει να πάμε και σε διπλανή αίθουσα.

**ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:** Παρακαλώ πολύ, για πέντε λεπτά, θα δούμε παραδοσιακούς χορούς από την Ήπειρο. Λίγο υπομονή.

---

---