

1^η ΗΜΕΡΑ

03 Δεκεμβρίου 2018

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

• **ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ – ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ**

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ): Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε στο τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που ξεκινάει σήμερα για τις επόμενες τρεις ημέρες, όπου εδώ θα χτυπάει η καρδιά της Αυτοδιοίκησης της χώρας, για τη χώρα που θέλουμε και την Αυτοδιοίκηση που όλοι ονειρευόμαστε.

Ο χώρος δεν επελέγη τυχαία. Είναι ένας χώρος που ενώνει, η μουσική και η τέχνη ενώνουν, άρα λοιπόν η Αυτοδιοίκηση θέλει και πιστεύει ότι όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε.

Να καλωσορίσω στο σημερινό μας Συνέδριο, τον εκπρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεσπιών κύριο Συμεών, την κυρία Χρυσοβελώνη την Υπουργό μας, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Πουλάκη και τον κύριο Γεωργιάδη Αντιπρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Δαρδαμάνη Πρόεδρο της ΠΟΕ – ΟΤΑ, τον κύριο Καλογερόπουλο Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, τον κύριο Βαρλαμίτη Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, τον κύριο Βαρδακαστάνη Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τους δύο Ευρωπαίους φίλους μας, τον Πρόεδρο Σώματος Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης τον κύριο Κηρε, τον Γενικό Γραμματέα Σώματος Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Βύρα Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Λάρνακας, τον Ανδρέα τον Κιτρομηλίδη Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και φυσικά εκπρόσωποι κομμάτων, που είστε σήμερα μαζί μας και στην πορεία θα αναφερθούμε συγκεκριμένα.

Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη μέρα, με τον χαιρετισμό, το καλωσόρισμα του Προέδρου μας, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, του κυρίου Γιώργου Πατούλη και Δήμαρχο Αμαρουσίου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θεοφιλέστατε, κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων, αγαπητοί συνάδελφοι Δήμαρχοι από την Ελλάδα και από την Κύπρο, αγαπητοί Σύεδροι, κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, κυρίες και κύριοι.

Σας καλωσορίζω στις εργασίες του ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, που διεξάγεται σε μια κρίσιμη για την Αυτοδιοίκηση, αλλά και για την πατρίδα μας, χρονική συγκυρία.

Σε λιγότερο από ένα μήνα, στο τέλος του χρόνου βρισκόμαστε, οι Δήμοι όλης της χώρας θα κληθούν να λειτουργήσουν με νέα δεδομένα, στη βάση όσων ορίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε από το νομοσχέδιο του Κλεισθένη.

Είναι αλήθεια ότι τα δεδομένα που διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό είναι το νομοσχέδιο αυτό, που είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τη λειτουργία των Δήμων μας, και αν επηρεαστούν οι Δήμοι μας, θα επηρεαστεί προφανώς και η καθημερινότητα των πολιτών.

Υπάρχουν πολλά αδιευκρίνιστα ζητήματα, που έχουν ήδη επισημανθεί και αναμένουμε και με την παρουσία του Υπουργού, αλλά και των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, να δοθούν απαντήσεις. Ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί ακόμα, γεγονός που μας προβληματίζει καθώς φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα οι Δήμοι μας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν για διάφορους λόγους, σε βάρος των τοπικών μας κοινωνιών και των πολιτών, ενώ θα έχουμε εισέρθει και σε μια προεκλογική περίοδο.

Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την πολιτική, αλλά και την κοινωνική σταθερότητα. Ότι θα πάμε στις εκλογές χωρίς προβλήματα.

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που καθορίζει την ατζέντα του φετινού μας Συνεδρίου, είναι η διαδικασία διαλόγου για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μια διαδικασία που αφορά το θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας και της Αυτοδιοίκησης.

Είναι αλήθεια ότι ακόμα και στην Επιτροπή που φτιάχτηκε πριν δύο χρόνια, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν θεώρησε απαραίτητο να εντάξει σε αυτή την Επιτροπή κανέναν από τον Α' Βαθμό, και δεν το λέω, κύριε Πρόεδρε της ΕΝΠΕ, προφανώς θα έπρεπε να εντάξει δύο και τρεις και από τον Β' Βαθμό, αλλά συγχρόνως δεν μπορεί αυτή η αναθεώρηση να μην έχει την άποψη μέσα στο επίπεδο της διαβούλευσης, του Α' Βαθμού.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό δηλαδή ότι συνταγματική αναθεώρηση χωρίς να έχουν ακουστεί οι απόψεις του Α' Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινωνιών, δεν μπορεί να υπάρξει.

Με αφετηρία λοιπόν τις εργασίες του Συνεδρίου αυτού και τη συζήτηση που θα γίνει πάνω στα συγκεκριμένα θέματα στην ολομέλεια, θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας και θα προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές στο σύνταγμα, με στόχο να συμβάλλουμε δημιουργικά και θεσμικά στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να αντιληφθεί τη δική της ευθύνη στο επίπεδο της διαβούλευσης, που αφορά όχι μία κυβέρνηση, αλλά το μέλλον της ίδιας της χώρας.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, σε αυτή τη συγκυρία που έχει διαμορφωθεί, όλοι οι θεσμικοί και οι κοινωνικοί φορείς της χώρας καλούμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να συμβάλλουμε δημιουργικά στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη, την επανεκκίνηση, και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας μας. Μέσα σε ένα μοντέλο οργάνωσης του κράτους, με ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

Το μήνυμα του Συνεδρίου μας αποτυπώνει και τη φιλοσοφία του στόχου μας. Η Ελλάδα ψηλά, με την Αυτοδιοίκηση μπροστά. Είναι εάν μήνυμα που αποτυπώνει την αισιοδοξία, αλλά και την αυτοπεποίθηση για την Ελλάδα που οραματιζόμαστε και θέλουμε, αλλά και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε ως Αυτοδιοίκηση στην εθνική προσπάθεια για να κτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή.

Με την ενότητά μας, με τις δημιουργικές μας προτάσεις, με τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια, με τους πολίτες στο πλευρό μας, νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, κύριε Υπουργέ, και σας καλωσορίζουμε, που ήρθατε και τιμάτε το Συνέδριό μας.

Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια και επιτυχία στις εργασίες μας.

Καλώ και τον οικοδεσπότη της πόλης μας, τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον Γιώργο τον Καμίνη, να πάρει το λόγο, και σας υποσχόμαστε ότι την τρίτη μέρα που θα υπάρξει το ψήφισμα που αφορά τον Α' Βαθμό Αυτοδιοίκησης, η ωριμότητα, αλλά και αυτά τα οποία θα ακουστούν, θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για όλη την Αυτοδιοίκηση και ελπίζουμε να αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης νομοθετικών λύσεων από την ίδια την κυβέρνηση.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρό μας.

Και πριν πάρει το λόγο ο κύριος Καμίνης, να αναφέρουμε ότι είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Κυκλάδων κύριος Συρίγος, ο εκπρόσωπος της Βουλής της Κύπρου ο κύριος Γεωργίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Τράκας ο Πρόεδρος της ΠΟΕ – ΟΤΑ και ο κύριος Κουμουτσάκος Τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και φυσικά ο Υπουργός, που πριν λίγο αφίχθη.

Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι.

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα και εύχομαι καλή πορεία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

Για πολλούς από εμάς, μεταξύ των οποίων και εγώ, η τρέχουσα θητεία που βαίνει προς την ολοκλήρωσή της μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, θα είναι και η τελευταία. Είναι κατάλληλη ευκαιρία λοιπόν, ώστε σε αυτό το Συνέδριο να επιχειρήσουμε έναν απολογισμό των τελευταίων ετών, που ήταν τα χρόνια της μεγάλης κρίσης, από την οποία ακόμη προσπαθεί με μόχθο και οδύνη να βγει η χώρα μας.

Το επόμενο 6μηνο θα έχουν αναδειχθεί οι νέες Αυτοδιοικητικές Αρχές που θα αναλάβουν τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων για τα επόμενα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι μέλλοντες και μέλλουσες να εκλεγούν Δήμαρχοι, θα παραλάβουν Δήμους οικονομικά υγιείς. Αυτό το ξέρουμε πολύ καλά όλοι σε αυτή την αίθουσα, το ξέρουν επίσης και πολλοί εκτός αυτής, λιγότεροι όμως αναγνωρίζουν δημοσίως ότι η εξυγίανση των Δήμων οφείλεται στην τιτάνια προσπάθεια που κατέβαλλαν όλα αυτά τα χρόνια οι Δημοτικές Αρχές, προκειμένου να κρατήσουν όρθιες τις τοπικές κοινωνίες.

Όσοι μάλιστα θητεύσαμε ως Δήμαρχοι τα τελευταία 8 χρόνια, υποστήκαμε ολόκληρο το ρεπερτόριο της κρίσης. Ήπιαμε το πικρό ποτήρι μέχρι και την τελευταία σταγόνα. Αναγκαστήκαμε πρώτα από όλα να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα κλίμα διαρκούς εργασιακής αναταραχής. Ζήσαμε μαζί με το προσωπικό μας, το δράμα των συμβασιούχων, τις δραστικές μειώσεις των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων, μαζί με την εξώθηση χιλιάδων έμπειρων στελεχών μας σε πρόωρη συνταξιοδότηση.

Παρά τη δραστική μείωση των ΚΑΠ, επιλέξαμε όχι μόνο να μην επιβαρύνουμε τους δημότες μας με αυξήσεις δημοτικών τελών, αλλά και να τα μειώσουμε. Γιατί την ίδια στιγμή το κράτος στράγγιζε την οικονομία, μέσα από μια καταγίδα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Εμείς αντίθετα αυξήσαμε και αναβαθμίσαμε με δικούς μας πόρους τις υπηρεσίες μας, ιδίως στο πεδίο των κοινωνικών

παροχών. Και όλα αυτά, ενώ ο βασικός συνομιλητής μας, η Κεντρική Διοίκηση, έδινε σαφή σημάδια κόπωσης έως και αποσύνθεσης. Ποια ήταν η αντίδραση του κεντρικού κράτους σε όλα αυτά; Αντί να εκτιμήσει την προσπάθεια των Δημοτικών Αρχών και να την ενισχύσει, δυσχέρανε το έργο μας ακόμη περισσότερο. Καθιέρωσε επιπλέον ελεγκτικούς μηχανισμούς. Επιβάρυνε τις διαδικασίες. Πολλαπλασίασε τη γραφειοκρατία. Καθυστέρησε τα δημοτικά έργα και με τον περίφημο νόμο 4412/2016, που όχι μόνο δεν περιείχε μεταβατικές διατάξεις για τα έργα που ήδη είχαν αρχίσει, αλλά στη συνέχεια τροποποιήθηκε και τριάντα έξι φορές.

Με λίγα λόγια, το κεντρικό κράτος έκανε ότι μπορούσε προκειμένου να ανακόψει τη δημιουργική ορμή των Δήμων, πολλοί από τους οποίους έδειχναν ότι μέσα στην κρίση ήταν έτοιμοι να εφαρμόσουν ένα διαφορετικό σύγχρονο μοντέλο Δημόσιας Διοίκησης. Αντ' αυτού, προσπάθησαν να μας καθηλώσουν στη μιζέρια της καθημερινής μικροδιαχείρισης.

Και μετά, ήρθε ο Κλεισθένης. Πρόκειται για το αποκορύφωμα της αντίληψης εκείνης που αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι το μέλλον της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Κλεισθένης είναι ο δούρειος ίππος με τον οποίο οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να διεισδύσουν λαθραία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καβαλάνε πάνω σε ένα περιστασιακό νομοθέτημα, προκειμένου να αντισταθμίσουν την εκλογική αποτυχία τους το 2014. Όταν οι τοπικές κοινωνίες τους γύρισαν την πλάτη. Και αφού μεσολάβησαν σχεδόν 4 χρόνια απραξίας και καθώς βλέπουν τη νέα εκλογική αποτυχία επί θύρες, ανακάλυψαν ότι η απλή αναλογική θα μας λύσει τα προβλήματα. Όταν αυτό που χρονίζει εδώ και δεκαετίες στη χώρα, είναι μία ριζοσπαστική διοικητική αποκέντρωση, που θα απελευθερώσει τις πόλεις και τις Περιφέρειες της χώρας από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του ανίκανου, γραφειοκρατικού και διεφθαρμένου κράτους της Αθήνας.

Σήμερα, λόγω της γραφειοκρατίας, των πολλαπλών ελέγχων, των καθυστερήσεων της Κεντρικής Διοίκησης, παίρνουμε μεν αποφάσεις στα Δημοτικά μας Συμβούλια, αδυνατούμε όμως να τις εφαρμόσουμε. Αύριο, λόγω του κατακερματισμού των δυνάμεων, στα ίδια Συμβούλια, δεν θα μπορούμε ούτε καν αποφάσεις να πάρουμε. Εκτός εάν προηγουμένως έχουμε ενδώσει στον εκβιασμό του κάθε τυχάρπαστου, που θα έχει πιάσει στασίδι στο Δημοτικό Συμβούλιο, χάρη στο εκλογικό σύστημα.

Αλλά το σχέδιο αυτό δεν θα περάσει. Το πρώτο μέλημα της επόμενης κυβέρνησης, ανεξάρτητα από την πολιτική της ταυτότητα, πρέπει να είναι η ανατροπή των καταστρεπτικών συνεπειών αυτού του περιστασιακού νόμου. Επιμένω, περιστασιακού. Γιατί παρά τις βαρύγδουπες εκφράσεις που περιέχει, δεν διαπνέεται από καμία, μα καμία μεταρρυθμιστική πνοή. Και για αυτό δεν θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Εκεί δηλαδή όπου τελικά όλοι κρινόμαστε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτή τη χώρα νομίζουμε ότι ζούμε μόνοι μας στον κόσμο. Η πατρίδα μας έχει παραδοθεί στην εσωστρέφεια, περιστρεφόμενη διαρκώς μέσα στη δίνη μιας αυτοκαταστροφικής πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε καθηλωθεί στο χτες, ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης βιώνει κοσμογονικές αλλαγές. Σε ένα κλίμα πρωτοφανούς αστάθειας και αβεβαιότητας, καθώς οι ισορροπίες που επικράτησαν επί δεκαετίες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν ανατραπεί. Μεγάλες απειλές κυοφορούνται από την κλιματική αλλαγή, που έχει επιταχύνει τους ρυθμούς της, από τις ανεξέλεγκτες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, από την άνοδο των δημαγωγών σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, πρωταγωνιστούν οι πόλεις.

Σήμερα στην Ευρώπη, ζει στις πόλεις το 65% του πληθυσμού. Το 2050 το ποσοστό αυτό θα ισχύει για όλο τον κόσμο. Στις θεσμικά προηγμένες χώρες, υπάρχουν συστήματα τοπικής διακυβέρνησης με μητροπολιτικό χαρακτήρα, που αφήνουν χώρο για να αναπνεύσουν οι ζωτικές δυνάμεις κάθε τοπικής κοινωνίας.

Εδώ, επιμένουμε στον συγκεντρωτισμό του κράτους των Αθηνών, με καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα. Κρατάμε καθηλωμένες τις πιο δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Οι νέοι μας εγκαταλείπουν και ξενιτεύονται και όμως εμείς κλείνουμε τα μάτια μπροστά στη μεγάλη εθνική απειλή, που είναι το δημογραφικό. Η χώρα μας δεν παρακμάζει μόνο, αλλά και γερνά. Μειώνεται κάθε μέρα η ζωτική ενέργεια που θα τραβήξει το κάρο από τη λάσπη, που θα ανατάξει την πατρίδα μας.

Συνάδελφοι, η κρίση αποκάλυψε πολλές αλήθειες. Αλήθειες οδυνηρές, αλλά πρέπει επιτέλους να τις αντικρύσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας κατευθείαν στον καθρέφτη. Κατάματα. Να συνειδητοποιήσουμε ότι το μοντέλο διοίκησης της χώρας είναι υπεύθυνο για την χρεωκοπία. Η κρίση όμως έδειξε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει τις δυνάμεις να ηγεμονεύσει στη νέα εθνική προσπάθεια για την αναγέννηση της χώρας.

Σας καλώ αυτό να το αποδείξουμε μέσα στους 6 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εκλογές.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Γιώργο τον Καμίνη και πριν δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Ιωακειμίδα ως Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Δήμαρχο Νίκαιας, να πω ότι, κύριε Υπουργέ, κοντά μας είναι και η Υφυπουργός, η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελώνη, η οποία πριν 3 μέρες μιλήσαμε για το Σύμφωνο για την ισότητα των γυναικών. Τις επόμενες μέρες πιστεύω ότι θα φέρουμε κάτι συγκεκριμένο, κυρία Χρυσοβελώνη – ξέρω ότι θέλετε να φύγετε, για αυτό και το λέω – ώστε να μπορέσουμε πράγματι αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει, Αυτοδιοίκηση και κεντρική κυβέρνηση, να το ολοκληρώσουμε σε αυτό το επίπεδο.

Ευχαριστούμε.

Ο κύριος Ιωακειμίδης έχει το λόγο.

Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην Αττική, ξεκινώντας ότι μας χωρίζουν λιγότερο από 6 μήνες από τις αυτοδιοικητικές εκλογές και είναι φυσικό ο νους όλων μας να είναι σε αυτές.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. ξεκινάει σήμερα το τελευταίο τακτικό συνέδριο αυτής της περιόδου, σε μια εποχή που όλοι αισθανόμαστε ότι αλλάζει πολύ γρήγορα, αλλά κανένας δεν είναι σίγουρος για το νέο που θα προκύψει, και τότε αυτό θα συμβεί.

Η Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που περισσότερο από τον καθένα οφείλει να αντιλαμβάνεται αμέσως τις αλλαγές και να τις λαμβάνει υπόψη στην άσκηση της καθημερινότητας της ζωής των δημοτών μας. Όποιος από εμάς δεν το αντιλαμβάνεται, βλέπει άμεσα την πόρτα της εξόδου.

Οι πολίτες δεν συγχωρούν πλέον καθυστερήσεις, ιδεολογισμούς, συμπλεγματικές συμπεριφορές, αγκυλώσεις πολιτικές ή προσωπικές. Θέλουν τις λύσεις στα προβλήματά τους από χθες. Θέλουν οι Δήμοι τους να τους δίνουν την ανάσα που το κεντρικό κράτος δεν μπορεί να τους δώσει.

Σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αυτοί που έχουν, και οφείλουν να συνεχίσουν να έχουν, τα καλύτερα αντανακλαστικά, είναι οι δημοτικοί άρχοντες. Πάνω σε εμάς και πρώτα απ' όλους έρχονται οι αλλαγές και οι ανάγκες που εμείς πρέπει να εξυπηρετήσουμε, αν θέλουμε να αφουγκραστούμε τους δημότες. Το καταφέρνουμε;

Κατά κανόνα, ναι θα έλεγα. Απόδειξη τούτου είναι ότι χωρίς προηγούμενη παιδεία και εμπειρία, αντιμετωπίσαμε την οικονομική κρίση που έφεραν τα μνημόνια στις κοινωνίες μας με επιτυχία. Κρατήσαμε όρθια την κοινωνία, με τις δομές που δημιουργήσαμε ο ένας μετά τον άλλο σε ολόκληρη τη χώρα, με μειωμένους πόρους, χωρίς καμία βοήθεια αρχικά από το κράτος, ζαλισμένοι και οι ίδιοι από τις βίαιες αλλαγές που ήρθαν, εντούτοις τα καταφέραμε.

Θέλω να αναφέρω εν συντομία μερικές από τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας στα επόμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία στη ζωή μας και είμαστε εμείς, μετά τον ιδιωτικό τομέα, που τρέχουμε ταχύτερα από όλους, για να ενσωματώσουμε στις λειτουργίες μας τα νέα δεδομένα των έξυπνων πόλεων. Η ΚΕΔΕ με το Μαραθώνιο Καινοτομίας και τις άλλες δράσεις που κάνει, νομίζω ότι εδώ παίρνει άριστα.

Δεν έχουμε πάει καλά στο θέμα της ανακύκλωσης, και δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω ακόμα. Ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν και κάποιες λίγες φωτεινές εξαιρέσεις. Σίγουρα, η καθυστέρηση είναι και της Πολιτείας και των Περιφερειών, όμως πρέπει να δουλέψουμε εντατικά σε αυτό το θέμα στο προσεχές μέλλον. Απέχουμε πολύ από τις υποχρεώσεις που έχουμε σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο στα ενεργειακά θέματα. Η ατζέντα του 2020, είναι σίγουρο ότι δεν θα επιτευχθεί στους περισσότερους από τους Δήμους της χώρας. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι προλαβαίνουμε έστω τη νέα ατζέντα του 2030. Βεβαίως για όλα αυτά έχουμε πολύ σοβαρές δικαιολογίες γιατί δεν τα καταφέραμε. Μια από αυτές είναι οι μειωμένοι πόροι κατά 65% και οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Αν εξαιρέσουμε τις 9.000 προσλήψεις που έγιναν στην Καθαριότητα, όλο το υπόλοιπο προσωπικό μας είναι ελλιπές και γερασμένο, καθώς με την απαγόρευση των προσλήψεων τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μόνον συνταξιοδοτήσεις.

Η νέα εποχή θέλει νέους επιστήμονες και νέους ανθρώπους για να μπολιάσουν το υπάρχον προσωπικό και εμάς για να τρέξουμε γρήγορα. Δεν είμαι όμως ποτέ απαισιόδοξος. Όποιος δεν πιστεύει στο δυναμικό της Αυτοδιοίκησης πάει στο σπίτι του. Οι τοπικές κοινωνίες δεν ανέχονται κουρασμένους ανθρώπους. Μας θέλουν μπροστάρηδες και δυνατούς κάθε στιγμή για να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους.

Πρέπει να αποδεικνύουμε 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα και κάθε μέρα ότι είμαστε παρόντες και βελτιώνουμε τις πόλεις μας. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ή ακόμα καλύτερα: μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είμαστε η ελπίδα των πόλεων και των πολιτών μας για ένα καλύτερο αύριο που εμείς θα δημιουργήσουμε.

Η Π.Ε.Δ.Α., όπως όλα τα Συλλογικά μας Όργανα, οφείλει να ενημερώνει τους αιρετούς για τις αλλαγές που γίνονται και να τους παρέχει τη γνώση για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, τον τελευταίο μήνα οργανώσαμε:

-Ενημέρωση για το νέο τοπίο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε με τον Κλεισθένη.

-Ενημέρωση για τη συνταγματική αναθεώρηση.

-Συνέδριο για την πολιτική επικοινωνία στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Πιστεύουμε στο θεσμικό ρόλο των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και προσπαθούμε να αναβαθμίζουμε καθημερινά το ρόλο της ΠΕΔΑ.

Πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, βάζει η ΚΕΔΕ στην ατζέντα το ρόλο της συνταγματικής αναθεώρησης για την Αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια του Συνεδρίου μας θα καταθέσουμε κάποιες πρώτες σκέψεις, που όπως προείπα, έχουμε ήδη συζητήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Για τον Κλεισθένη και το εκλογικό σύστημα, πιστεύουμε ότι έγιναν λάθη και από τις δύο πλευρές. Περισσότερα θα πούμε στη συζήτηση που ανοίγει σήμερα το απόγευμα. Δεν μπορεί να είναι αυτό το θέμα του χαιρετισμού μου. Η Αυτοδιοίκηση όμως θα πρέπει να έχει πάντα σωστά αντανακλαστικά για να μπορέσει την επόμενη ημέρα να διορθώσει ότι δε γίνεται σωστά. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να τα ξαναδούμε.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου στον καθένα και στην καθεμιά από εσάς καλή επιτυχία στις

επερχόμενες εκλογές. Οφείλουμε να βρούμε τις συνθέσεις – αν και είναι δύσκολο λόγω Κλεισθένη – που θα επιστρέψουν στις πόλεις μας να γίνουν καλύτερες. Η Δημοκρατία απαιτεί συνθέσεις, διαφορετικά αλίμονό μας.

Καλή επιτυχία συνάδελφοι και μην ξεχνάτε: Παραμείνετε ο εαυτός σας. Μην αφεθείτε να αλλοτριωθείτε από επικοινωνιακούς κανόνες και τερτίπια, που δεν οδηγούν πουθενά. Αναδείξτε τις δυνατότητές σας, το όραμά σας και παραμείνετε αληθινοί, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες. Μόνον τότε θα είστε νικητές και εσείς και οι πόλεις μας.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου μας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ως Περιφερειάρχης Αττικής έχει καλεστεί η κυρία Δούρου. Είναι εδώ;

Και από ότι ξέρω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αγοραστέ, είναι και εκπρόσωπος του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης η κυρία Δούρου, αλλά δεν θεώρησε ότι πρέπει είτε να έρθει ή να στείλει κάποιον που να την εκπροσωπήσει.

Θα παρακαλέσουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Θεσπιών κ.κ. Συμεών, εκπρόσωπο του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Ιερωνύμου, να έρθει για τον χαιρετισμό του και να τον ευχαριστήσουμε για τη δική του παρουσία.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΕΣΠΙΩΝ ΣΥΜΕΩΝ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου του Β΄ για τη σημερινή σπουδαία μέρα και για το Συνέδριο που ξεκινάει από σήμερα.

Χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει βαθιές ρίζες στην παράδοση του λαού μας και έχει κριθεί τελεσίδικα από τους μελετητές ως ένας ευφυής τρόπος επιβίωσης σε ιστορικά αντίξοες συνθήκες. Σήμερα,

μέσα στη δίνη της πολύπλευρης κρίσης, καλούμαστε να αναδείξουμε και να ενεργοποιήσουμε με τον αποτελεσματικότερο τρόπο την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην προοπτική της προσδοκώμενης ανάπτυξης και του θεσμικού εκσυγχρονισμού. Η πρόκληση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία και η ευθύνη είναι μεγάλη. Η ενεργοποίηση και αξιοποίηση των δυνάμεων της κοινωνίας είναι ανάγκη επιτακτική, αν θέλουμε η πατρίδα μας να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο σύγχρονο κόσμο. Συγχαίρω και εύχομαι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να ευλογήσει πλουσίως το παρόν Συνέδριο και εν γένει τις δραστηριότητες των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος ο Β΄.

Και προσωπικά, επειδή το 2019 είναι μία πολύ ωραία χρονιά για όλους σας, εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία και ότι ποθεί ο καθένας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό, Θεοφιλέστατε.

(απονομή τιμητικής πλακέτας)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, η συνεργασία με την Εκκλησία έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουν εκείνοι που δεν ήταν ασφαλισμένοι, μέχρι το κράτος να μπορέσει, έδωσε τον καλύτερο εαυτό και οφείλουμε η Αυτοδιοίκηση να το αναγνωρίσουμε.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Να καλέσουμε τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων, των πολιτικών κομμάτων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε των Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στην ετήσια Τακτική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, πριν μερικά χρόνια ο Ουέλιγκτον Ουέμπ, παλιός Δήμαρχος του Ντένβερ, και Πρόεδρος της Διάσκεψης των Δημάρχων των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε διακηρύξει: ο 19^{ος} αιώνας ήταν ο αιώνας των αυτοκρατοριών, ο 20^{ος} αιώνας ήταν ο αιώνας των εθνικών κρατών, ο 21^{ος} αιώνας είναι ο αιώνας των πόλεων. Θα πρόσθετα και των Περιφερειών, αν και βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Πολιτείες είναι πανίσχυρες, με το κεντρικό κράτος να περιορίζεται στο στενό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του, όπως η εξωτερική πολιτική, άμυνα και η φορολογία.

Βεβαίως η ουσία δεν αλλάζει. Για τις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη και τις δυναμικά αναπτυσσόμενες, για τις ώριμες δημοκρατίες, ο 21^{ος} αιώνας είναι η εποχή της Αυτοδιοίκησης, των Περιφερειών και των Δήμων. Είναι η Αυτοδιοίκηση που τίθεται στην πρώτη γραμμή για να διαχειριστεί μια σειρά από παγκόσμιες προκλήσεις. Από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενδυνάμωση της οικονομικής ανάπτυξης, έως τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εξάλειψη της φτώχειας.

Όχι η Αυτοδιοίκηση με την παλιά της φορεσιά, όχι η Αυτοδιοίκηση του περασμένου αιώνα, αλλά η Αυτοδιοίκηση της ψηφιακής εποχής, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, των ανοιχτών συνόρων.

Δυστυχώς όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια χώρα που πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Μια χώρα η οποία μετά από μια ισχυρή οικονομική κρίση και μετά από τρία μνημόνια, δείχνει, η κυβέρνηση της χώρας και ένα διόλου αμελητέο μέρος του πολιτικού συστήματος, ότι δεν μπορούν να διαβάσουν τις εξελίξεις, να

συμβαδίσουν με τον υπόλοιπο πλανήτη, να συγχρονιστούν με την εποχή μας.

Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Χαρίτση Αλέξη, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πλανήτη για να μας περιμένει να ανεβούμε. Εναπόκειται σε εσάς, τη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, να κάνετε άλματα για να καλύψετε και τα τελευταία δύο-δυόμισι χρόνια που ήταν χαμένα για την Αυτοδιοίκηση. Διότι ο προηγούμενος Υπουργός, είτε υπήρχε, είτε δεν υπήρχε, το ίδιο και το αυτό ήταν για την Αυτοδιοίκηση. Μηδέν από μηδέν, όχι μηδέν, υπό το μηδέν. Μείον του μηδενός. Διότι το μόνο με το οποίο ασχολήθηκε ήταν το εκλογικό σύστημα, φέρνοντας μια fake αναλογική των δύο γύρων, αντί της γνήσιας, ανόθευτης, καθαρής, λαϊκής, του ενός γύρου, που εμείς προτείναμε. Με αυτό τον τρόπο ναρκοθέτησε την πορεία των Περιφερειών και των Δήμων για την επόμενη θητεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει μικροκομματικά συμφέροντα. Αλλά η ίδια η ζωή θα δώσει το σύνθημα και θα δώσει την απάντηση.

Το επισήμανα πολλές φορές, με έχετε ακούσει οι περισσότεροι. Και με την ευκαιρία συνιστώ το χθεσινό εύγλωττο άρθρο του Διευθυντή της Καθημερινής, του Αλέξη Παπαχελά, να το οποίο ανέβασα και στο λογαριασμό του Tweeter μου.

Διευκρινίζω ότι ασκώ πολιτική κριτική και δεν είναι προσωπικό το θέμα. Άλλωστε τον κύριο Σκουρλέτη ελάχιστα τον γνώριζα πριν αναλάβει Υπουργός Εσωτερικών. Εκείνον που γνώριζα πολύ καλά ήταν το νούμερο δύο του Υπουργείου, και τότε και σήμερα, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Πουλάκη, που είναι εδώ. Γιατί διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας από το 2011 έως το '14, και λέω ειλικρινά ποτέ δεν υπήρξε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην οποία ο κύριος Πουλάκης να μην είχε καταφερθεί εναντίον του κεντρικού κράτους, ωθώντας μας μάλιστα να διεκδικήσουμε περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερους πόρους, περισσότερο προσωπικό.

Τι έκανε ο ίδιος όταν έγινε εκτελεστική εξουσία και καθ' ύλην αρμόδιος για την Αυτοδιοίκηση; Είναι γνωστό. Αρχή άνδρα δείχνουσι, έλεγαν οι αρχαίοι, και μάλιστα η Αλήθεια είναι η κόρη του Χρόνου, θα συμπλήρωνα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών είναι όμως επικεφαλής ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο έχει χαρακτηριστεί για την αποτελεσματικότητά του. Με τον Αλέξη Χαρίτση έχω και έχουμε όλοι οι Περιφερειάρχες συνεργαστεί στενά στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ και για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για αυτό και ξανά λέω σήμερα ότι έχει την ευκαιρία να αφήσει βαθύ το αποτύπωμα το δικό στην Αυτοδιοίκηση με μια ολοκληρωμένη, ριζοσπαστική, τολμηρή, σοβαρή μεταρρύθμιση. Η Αυτοδιοίκηση δεν χρειάζεται άλλα μερεμέτια, σκόρπιες διατάξεις από εδώ και από εκεί. Πολιτικός χρόνος υπάρχει, προτάσεις υπάρχουν. Εμείς ως ΕΝΠΕ έχουμε καταθέσει έτοιμα νομοσχέδια να εισαχθούν στη Βουλή. Πολιτική βούληση χρειάζεται.

Δεν ξέρω αν αληθεύουν αυτά που διαβάζουμε στον Τύπο σχεδόν κάθε εβδομάδα, ότι το Υπουργείο, στο Υπουργείο Εσωτερικών ασχολούνται με το να παραγγείλουν κάλπες και να πολλαπλασιάζουν τα Εκλογικά Τμήματα για τριπλές ή τετραπλές εκλογές του ερχομένου Μαΐου. Το είπαμε όμως και άλλη φορά, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνο Υπουργείο εκλογών. Θεσμικά είναι και το Υπουργείο για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης.

Για παράδειγμα, πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο μιας επιλεκτικής χρηματοδότησης με αιρετούς να συνωστίζονται ή να διαγκωνίζονται στους προθαλάμους των Υπουργικών Γραφείων για να εξασφαλίζουν κάτι παραπάνω για τον τόπο τους.

Εμείς έχουμε καταθέσει ξεκάθαρη πρόταση κατανομή της χρηματοδότησης με αλγόριθμο και με συγκεκριμένα κριτήρια, με

διαφάνεια, αξιοπιστία, για να καλύπτονται οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Πρέπει επίσης να σταματήσει και το φαινόμενο του cherry picking, όπως λέμε στα οικονομικά. Υπουργοί να διαλέγουν τις αρμοδιότητες, από τις οποίες προσδοκούν εκλογικά οφέλη, και να ξεφορτώνονται τις καυτές πατάτες στην Αυτοδιοίκηση, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μετακυλύουν και το πολιτικό κόστος.

Πολλά μπορούμε να πούμε. Ολοκληρώνω όμως μιας και ο χρόνος είναι πολύτιμος, με μια τελευταία επισήμανση. Στη θητεία που διανύουμε και ολοκληρώνεται το 2019, οι Διοικήσεις Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και ΚΕΔΕ, διοργανώσαμε για πρώτη φορά στα χρονικά κοινό Συνέδριο και κοινές συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων. Ανοίξαμε δηλαδή ορθάνοιχτα την πόρτα του διαλόγου, της συνεργασίας, της συνέργιας, της συνεννόησης. Προτάξαμε όσα πολλά μας ενώνουν, παραμερίζοντας όσα λιγότερα μας χωρίζουν.

Δεν λέω ότι τα κάναμε, ούτε ισχυρίζομαι ότι τα κάναμε όλα τέλεια, ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και ακόμη περισσότερα. Λέω όμως με έμφαση ότι υπερβήκαμε τους εαυτούς μας και βάλαμε παρακαταθήκη, ανοίξαμε δρόμο για το μέλλον. Για να σταματήσει αυτή η ετεροβαρής σχέση ενός υπερσυγκεντρωτικού κεντρικού κράτους και μιας εξαρτώμενης Αυτοδιοίκησης. Για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην κοινωνία και στον τόπο μας, στον συνάνθρωπό μας. Για να κερδίσουμε το χρόνο, που είναι θέσεις εργασίας, είναι υποδομές, είναι εισόδημα για κάθε οικογένεια, είναι δίκτυο προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες.

Ειλικρινά χαίρομαι διαβάζοντας κάθε τόσο τις δηλώσεις του φίλου μου, του Γιώργου του Πατούλη, να αναδεικνύει την έννοια της Περιφερειακής Διακυβέρνησης, η οποία ήταν και παραμένει προσωπικό μου στοίχημα, είναι ιστορικό αποτύπωμα, και είναι του Διοικητικού Συμβουλίου και των συνεργατών μας το όραμα στην Ένωση Περιφερειών. Διότι χρειάστηκε σκληρή και συντονισμένη

δουλειά για να δώσουμε περιεχόμενο και οντότητα στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση. Να την εξειδικεύσουμε, να την τεκμηριώσουμε, να την εισάγουμε στο δημόσιο διάλογο, να την κάνουμε υπόθεση ολόενα και μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι, ζούμε σε ένα περιβάλλον που επικρατεί ένα κράτος δουλοκτητικό. Τι σημαίνει. Που εκεί που σου απαγορεύει, εκεί και σου επιτρέπει. Εκεί που σου λέει πήγαινε γρήγορα, εκεί και σου ορθώνει εμπόδια. Εκεί που σε τιμωρεί, εκεί και σε αθώνει. Αυτό το δουλοκτητικό κράτος όλοι μας θέλουμε να το σταματήσουμε. Πρέπει να βάλουμε ένα στοπ και η Αυτοδιοίκηση μπορεί. Η Αυτοδιοίκηση, και το σύνθημα, η Ελλάδα ψηλά. Η Αυτοδιοίκηση προσπαθεί μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον κακονομίας, πολυνομίας, ασάφειας, να παράξει έργο και παράγει έργο. Παράγει έργο και αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε στις πιο δύσκολες στιγμές. Ήταν παρούσα. Δεν παραδόθηκε, δεν σήκωσε τα χέρια ψηλά. Συνεργάστηκε αποτελεσματικά, δημιουργικά, με όλους τους ανθρώπους, και άπλωσε και ένα δίκτυο προστασίας. Αντιστάθηκε και αντιστεκόμαστε ακόμη. Αντιστεκόμαστε στη μιζέρια, αντιστεκόμαστε στην αδράνεια, αντιστεκόμαστε στο διχασμό.

Δεν θα επιτρέψουμε, κυρίες και κύριοι, είναι στο χέρι μας, της καθεμιάς και του καθενός, γιατί η Αυτοδιοίκηση είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν πλέον οι σκουριασμένες διαχωριστικές γραμμές ή έννοιες οι οποίες όπως κατά το δοκούν θέλουν κάποιοι να τις ερμηνεύουν για να δημιουργούν τη φιλοσοφία της απειλητικής ετερότητας, να βρίσκουν εχθρούς, γιατί οι ίδιοι δεν έχουν ύπαρξη για να αισθάνονται χρήσιμοι. Δεν θα επιτρέψουμε την τοξικότητα της διχόνοιας.

Κυρίες και κύριοι, είναι στο χέρι μας η Αυτοδιοίκηση Α' και Β' Βαθμού, που είναι θεσμοί, να γίνει, να γίνουν εργαλείο στα χέρια της εξουσίας. Είναι εργαλείο στα χέρια των πολιτών και των συνανθρώπων μας που πρέπει να υπηρετούμε, και οι οποίοι με μεγάλη σκέψη στηρίζουν την Αυτοδιοίκηση.

Η αντίληψη όλοι που έχουμε εδώ μέσα, είναι... για τη δημόσια δράση μας, είναι εκείνη της συστράτευσης με γνώμονα της προσφοράς. Η οποιαδήποτε νηφάλια αντιπαράθεση, είναι αντιπαράθεση προς όφελος της κοινωνίας.

Κυρίες και κύριοι, δεν δικαιολογείται άγνοια κινδύνου. Δεν δικαιολογείται αδράνεια.

Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Με τις σκέψεις αυτές, κυρίες και κύριοι, εύχομαι γόνιμο διάλογο και κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσής σας. Ανανεώνω το ραντεβού μας στο Συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών στα Γιάννενα σε δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και να έχετε υπόψη σας η μόνη αντίσταση παραγωγικής επανάστασης, γιατί παραγωγή θέλει η χώρα, είναι η Αυτοδιοίκηση. Με ισχυρή Αυτοδιοίκηση μπορεί να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Αγοραστή. Νομίζω ότι έβαλε σωστά το θέμα των τοπικών κοινωνιών και της δυνατότητας ανάπτυξης της χώρας μας και προφανώς θα είμαστε κοντά στο Συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, το οποίο θα κάνετε σε δύο εβδομάδες.

Ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος των Ατόμων με Αναπηρία, ήρθε, αλλά σήμερα, όπως είναι γνωστό, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, δεν μπόρεσε να κάτσει, τον ευχαριστούμε προφανώς για τη θέλησή του να είναι κοντά μας και συνεχίζουμε με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΟΕ – ΟΤΑ, το Νίκο τον Τράκα.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ και των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους για την πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, τις θέσεις μας και τους προβληματισμούς μας για μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν συντονισμένης προσπάθειας, μακριά

από μικροπολιτικές τακτικές και πολιτικές αγκυλώσεις, για την αντιμετώπισή τους.

Δεν θα σας κουράσω, καθότι γνωρίζετε εν πολλοίς τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα μνημονιακά μέτρα που συνεχίσει να εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρνηση. Τα βιώνουμε στο πετσί μας καθημερινά. Είναι πρωταρχική ανάγκη όμως να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, στη λαίλαπα των μέτρων της λιτότητας, που πλήττει στο σύνολό της τους πολίτες της χώρας, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικότερα οδηγώντας στην εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανεργία και την ολοκληρωτική διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα των εργατικών ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που έχει πάρει τη μορφή μάστιγας τα τελευταία χρόνια. Είναι από τα πιο τραγικά παραδείγματα των δεινών που έχει προκαλέσει η εφαρμογή των μνημονίων. Η έλλειψη προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η δραματική μείωση των κονδυλίων για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ανεπαρκείς έλεγχοι και μη εφαρμογή της νομοθεσίας, που στοιχίζουν σε ανθρώπινες ζωές.

Τα μνημόνια όμως, δεν πρέπει να αποτελούν άλλοθι για κανέναν. Στο μείζον αυτό θέμα, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, αλλά και ευθύνες κάποιων αιρετών όσον αφορά την τήρηση των νόμων για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού. Το έμπυχο δυναμικό είναι το πολυτιμότερο που έχουμε και δεν μπορεί και δεν θα επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές στο βωμό της αδιαφορίας και της ανευθυνότητας.

Από το βήμα αυτό λοιπόν, καλώ όλους τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προβούν στα δέοντα, για να σταματήσει επιτέλους να χύνεται αίμα στους χώρους εργασίας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι από τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας του κοινωνικού κράτους. Αντί να προστατευτεί, βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο της κεντρικής εξουσίας. Η μείωση των πόρων

συνεχίζεται, όπως και οι περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, η κοινωνική ασφάλιση είναι στα όρια της οριστικής διάλυσης και παράλληλα, ετοιμάζονται νέες φοροεπιδρομές.

Αυτό που κρύβει η επίθεση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η μεθόδευση του ξεπουλήματος σημαντικών δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών στα μεγάλα επιχειρηματικά εργολαβικά συμφέροντα. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πάλεψαν ενάντια σε όσους θέλησαν να επιδιώξουν να πλήξουν το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των ΟΤΑ, απαξιώνοντας το έμπυχο και άψυχο υλικό τους, με στόχο το κέρδος σε βάρος των πολιτών, που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τα νεοφιλελεύθερα μέτρα. Θα συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο.

Η ΠΟΕ – ΟΤΑ και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σταθήκαμε όρθιοι σε όλες τις επιθέσεις που δεχθήκαμε. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή του αγώνα και αντιπαλευθήκαμε αυτές τις πολιτικές με δυναμικό και μαζικό τρόπο. Το ίδιο ακούραστα και δυναμικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτόνομη, ενισχυμένη, αποδοτική και οργανωμένη με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα.

Θα μου επιτρέψετε να σταθώ σε μερικά γεγονότα, που καταφέραμε το τελευταίο διάστημα, με δυναμικούς και επίμονους αγώνες, συνεχείς παρεμβάσεις και προτάσεις, να κερδίσουμε κάποια από τα δικαιώματά μας.

Η επαναφορά του μειωμένου ωραρίου στους παιδικούς σταθμούς, η υπογραφή της ειδικής συλλογικής σύμβασης, η υπογραφή της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, η επέκταση χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλους κλάδους των εργαζομένων στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, με τα προβλήματα που συνεχίζονται βέβαια και πρέπει, μιας που είναι

εδώ ο Υπουργός Εσωτερικών, να... γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τι θα γίνει με τους εργαζόμενους που έχουν λήξει ήδη οι συμβάσεις τους στην διαδικασία και θα το πει και ο Υπουργός, για να έχουμε γνώση, στα προβλήματα αυτά, αγαπητοί φίλοι, σας καλούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ο καθένας από το δικό του μετερίζι. Όχι μόνο για το καλό των εργαζομένων, αλλά για το καλό των δημοτικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, προς όφελος των ταλαιπωρημένων πολιτών αυτής της χώρας, από τα συνεχόμενα μνημόνια.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας με μεγαλύτερη ένταση. Για αύξηση των πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατάργηση του άρθρου 203, 204, όπου οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έχουν την κύρια αποκλειστική ευθύνη για όλα τα οικονομικά θέματα, απελευθέρωση των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού σε όλες τις Υπηρεσίες των Δήμων, οικονομική ενίσχυση των Δήμων, νέα οργανογράμματα Υπηρεσιών των Δήμων που θα αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ελλείψεις προσωπικού, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Κατάργηση του άρθρου 61 του νόμου 3979 για την παραχώρηση βασικών δημοτικών υπηρεσιών στους ιδιώτες και του άρθρου 43 του Ν.4257/14, για την εκχώρηση και των ανταποδοτικών τελών σε ΣΔΙΤ και την υπεράσπιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα. Κατάργηση του νόμου με την προσχηματική αξιολόγηση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Αυξήσεις και όχι νέες μειώσεις στους ήδη πετσοκομμένους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων. Μισθολογική αναγνώριση της 2ετίας 2016 – 2017. Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια, άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να

προστατευτούν και να μην έχουμε άλλα θύματα στο μαύρο κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων.

Αναγνώριση του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας στους εργαζόμενους των ΟΤΑ. Αυτόνομη και δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διατήρηση του δημόσιου και παιδαγωγικού χαρακτήρα των παιδικών σταθμών. Όχι στην υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών στα νηπιαγωγεία. Άμεση τακτοποίηση των εργαζόμενων που απασχολούνται για πολλά χρόνια μέσω προγράμματος, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και τις κοινωνικές δομές των Δήμων.

Αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά είναι κάποια πράγματα που τα έχουμε παλέψει, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι στις εποχές των μνημονίων, δώσαμε μαζί μία πολύ μεγάλη μάχη. Ήταν οι αλησμόνητες εποχές όπου ουσιαστικά κάποιοι αποφασίσανε για εμάς, χωρίς εμάς, όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχανε 65% από τους πόρους, όταν έβγαιναν και λέγανε τους Δημάρχους 325 Δήμων ότι είναι απατεώνες και λαμόγια όπου οικονομάνε και αυτά τα λέγανε οι κυβερνήσεις που φέρανε τα μνημόνια, ήταν εκείνες οι κυβερνήσεις που απολύανε, ήταν εκείνες οι κυβερνήσεις που από την πρώτη στιγμή χτυπήσανε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πρώτες 15.000 διαθεσιμότητες... οι 10.000 διαθεσιμότητες ήταν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που περιβόητοι τότε Υπουργοί, και βρίσκονται σήμερα εδώ, δεν θέλανε το μνημόνιο γιατί έπρεπε να απολύσουν ήδη, οι ίδιοι και όχι το μνημόνιο, και αυτά τα περάσαμε, και αυτά αντισταθήκαμε όλοι μαζί.

Γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι Δήμαρχοι, οι 325 Δήμαρχοι, που μπορεί να έχουμε πολλές μεγάλες διαφορές και να διαφωνούμε, μπορούμε να βρίσκουμε, για το καλό της κοινωνίας, να βρίσκουμε τον τρόπο που να μπορούμε να υπερασπίσουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτοί προσπάθησαν, κάποιοι προσπάθησαν να μας διασπάσουν. Αυτό όμως δεν πρέπει να το καταφέρουν. Ξέρω ότι σε

6 μήνες γίνονται δημοτικές εκλογές. Ξέρω ότι ο καθένας θα δώσει τον αγώνα του. Εμείς, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί αιρετοί, θα είμαστε μαζί σε οποιαδήποτε προσπάθεια, για το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Και βέβαια, ας μην τους επιτρέψουμε, σε ότι μνημονιακή διαδικασία μας έχουν βάλει, να μην πηγαίνουμε μεταξύ μας σε μία κόντρα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν πρωτόδικες αποφάσεις για τα δώρα των εργαζομένων. Μην κάνετε εφέσεις. Δώστε την απάντηση που πρέπει. Τα δώρα και τους μισθούς τους κομμένους, τα κόψανε οι κυβερνήσεις που μας φωνάζανε λαμόγια. Ε, λοιπόν, οι Δήμαρχοι, οι αιρετοί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι λαμόγια. Είναι οι αιρετοί που δίνουν τη μάχη με την κοινωνία, για να μπορέσουν να την υπερασπίσουν.

Με αυτά τα λίγα, θέλω να σας ευχαριστήσω για το κάλεσμα, θέλω να σας πω ότι μπορεί να κάνουμε λάθη, όμως μας ξέρετε και σας ξέρουμε. Για αυτό, και το λέω έτσι, με ειλικρίνεια, πως ότι έχουμε να πούμε, το λέμε. Και δεν έχουμε να κρύψουμε σε κανέναν, τίποτα. Για αυτό και σε οποιαδήποτε διαδικασία συμβεί, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι θα είναι καθαρή, θα είναι λογική και θα λέμε ελεύθερα την άποψή μας.

Καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας. Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, το Νίκο τον Τράκα και θέλω να πω ότι πήρε μία πολύ γενναία απόφαση, όταν κάποιος θέλανε να δημιουργήσουν την αντίθεση που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τους εργαζόμενους, μέσα από σημεία παραβατικότητας, θεωρώ όμως, όπως πολύ σωστά είπες, Πρόεδρε, εμείς σαν Αυτοδιοίκηση έχουμε δείξει ότι είμαστε μαζί με τους εργαζόμενους, κοντά στους εργαζόμενους και αν θέλετε και ο 13^{ος}, 14^{ος} μισθός, όσοι Δήμοι θεώρησαν ή μπορούν να δώσουν αυτό, το έχουν πράξει μέσα από αποφάσεις δικαστικές.

Συνεχίζουμε. Ο κύριος Δαρδαμάνης ο Μάρκος, Πρόεδρος ΠΟΠ – ΟΤΑ, παρακαλώ.

Μ. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εκπρόσωποι κομμάτων, φίλες, φίλοι, αγαπητοί Σύεδροι.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΠ – ΟΤΑ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε και να απευθύνουμε χαιρετισμό στο Συνέδριό σας. Κάθε φορά συνηθίζουμε να λέμε για κρίσιμο και καθοριστικό Συνέδριο, αλλά τελικά συμβαίνει πραγματικά κάθε φορά το Συνέδριό σας να είναι κρίσιμο και καθοριστικό, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που ο τόπος διανύει τη μεγαλύτερη μεταπολιτευτική κρίση. Κρίση οικονομική, θεσμική, ηθική, κρίση δημοκρατίας. Αφού όλοι γνωρίζουμε ότι το Σύνταγμα της χώρας δεν τηρείται ή τηρείται εν μέρει, αφού πολλοί νόμοι έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί, χωρίς βεβαίως να έχουν ακυρωθεί έως σήμερα.

Βρισκόμαστε ήδη σε μεταμνημονιακή εποχή. Οπότε, όπως και να έχει, η κρίση κάποτε θα τελειώσει. Το θέμα είναι τι θα έχει απομείνει. Τι θα έχει αλλάξει στο κράτος, στην κοινωνία, ποιες θα είναι οι αλλαγές στην πολιτική διακυβέρνηση, ποιες θα είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος. Γιατί μέχρι τώρα βαπτίστηκε μεταρρύθμιση η δημοσιονομική προσαρμογή, οι μειώσεις μισθών, οι περικοπές συντάξεων, η υπερφορολόγηση, οι αυξήσεις εισφορών και οι κατασχέσεις. Πραγματική μεταρρύθμιση που θα εκσυγχρονίσει και θα αλλάξει το κράτος στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της δικαιοσύνης, τη φορολογική πολιτική, τη γραφειοκρατία, το Σύνταγμα, δεν έχει γίνει και βέβαια θα πρέπει να γίνουν θεσμικές αλλαγές και η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ Βαθμού, όπως ξέρει και μπορεί και το έχει αποδείξει επανειλημμένα και καθοριστικά στα χρόνια της κρίσης, να παίξει το ρόλο που της αρμόζει. Είναι αλήθεια, χωρίς την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορώ να φανταστώ τι θα είχε συμβεί τα χρόνια της κρίσης.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν για πρώτη φορά με απλή αναλογική και αναγκαστικά θα πρέπει να προετοιμαστείτε για συμμαχίες. Συμμαχίες οι οποίες στην πορεία θα δοκιμαστούν. Συμμαχίες οι οποίες θα πρέπει πάνω από όλα να έχουν στόχο την κυβερνησιμότητα των Δήμων και την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αρμοδιότητες με τους ανάλογους πόρους. Να μπει ένα τέλος στις αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων από την κυβέρνηση, για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιτελέσει το έργο της.

Με τον Κλεισθένη 1, αλλά και αυτόν που θα επακολουθήσει, με αλλαγές σε θεσμικά, οικονομικά, αλλά και γεωγραφικά θέματα, γιατί είναι βέβαιο ότι ο Καλλικράτης δημιούργησε προβληματικούς Δήμους, κάτι πρέπει να διορθωθεί άμεσα.

Όμως σήμερα είναι και ευκαιρία να βάλουμε λίγο και τα προβλήματα των εργαζομένων σε αυτό το Συνέδριο και σας καταθέτω περιληπτικά τα θέματα που μας αφορούν.

Για εμάς πρώτο είναι η υγιεινή και η ασφάλεια στην εργασία. Τα μέτρα πρόληψης των ατυχημάτων και η παροχή των ειδών ατομικής προστασίας. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε ατυχήματα και συχνά απώλειες ανθρώπινων ζωών και έχουμε πληρώσει με βαρύ τίμημα λάθη και παραλείψεις. Δυστυχήματα τα οποία ίσως να είχαν αποφευχθεί αν τηρούνταν τουλάχιστον η υπάρχουσα νομοθεσία.

Να τεθεί τέλος στην ομηρία των εργαζομένων στις αντιλήψεις και τις λογικές κάποιων για χαμηλές αποδοχές και ανασφαλείς εργασιακές σχέσεις, με μόνιμο προσωπικό.

Για αυτό καλούμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και να επιλύσει άμεσα το θέμα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των Δήμων που επί πολλά χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες. «Βοήθεια στο Σπίτι», ΚΔΑΠ, ΑΜΕΑ, βρεφονηπιακοί σταθμοί και λοιπά.

Όπως επίσης η εκκρεμότητα με τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, που ήταν υπόσχεση της σημερινής κυβέρνησης και δεν έχει τηρήσει, αφού μόνο το 1/3 αυτών έχουν επιστρέψει στις θέσεις τους και μάλιστα τη στιγμή που υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και μεγάλα κενά.

Την εκλογική αποζημίωση ανά μήνα.

Τα έξοδα κίνησης σε Υπηρεσίες που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο.

Το καθκοντολόγιο, έτσι ώστε κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τα δικαιώματά του.

Την αξιολόγηση, με την οποία εμείς δεν διαφωνούμε, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Φυσικά, χωρίς ποσοτώσεις και τιμωρητικές διαθέσεις απέναντι στους εργαζόμενους.

Την επιστροφή του 13^{ου} και 14^{ου} μισθού με νομοθετική ρύθμιση, αφού οι νόμοι που τους κατήργησαν κρίθηκαν αντισυνταγματικοί.

Και τέλος θα πω αυτό που είπα και στο προηγούμενο Συνέδριό σας, οποιαδήποτε περικοπή στο επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας και στα ΒΑΕ, θα είναι αιτία πολέμου για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.

Και βέβαια, αναμένουμε τα αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ, για να κλείσει και αυτό το θέμα.

Στις παραπάνω διεκδικήσεις μας ζητάμε τη στήριξή σας. Θέλουμε να στηρίξετε τον αγώνα μας για να αναβαθμίσουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, κάτι που το θέλετε και εσείς, αλλά και στους εργαζόμενους. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αποφάσεις του Συνεδρίου σας, τις οποίες και θα στηρίξουμε όπως πάντα και ειλικρινά προσδοκούμε σε καλύτερες συνεργασίες στο μέλλον, χωρίς αυτό να ακυρώνει τη συνεργασία που είχαμε ως σήμερα.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη.

Και συνεχίζουμε με τον Ανδρέα τον Βύρα, τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου και Δήμαρχο Λάρνακας, για τον δικό του χαιρετισμό.

Και να πω ότι είναι χαρά μας που είναι κοντά μας και ο Πρόεδρος της αντίστοιχης ΚΕΔΕ, αλλά και των Κοινοτήτων εδώ από την αδελφή Κύπρο, που μαζί συνέχεια προσπαθούμε να βελτιώσουμε την Αυτοδιοίκηση και στις δύο χώρες.

A. ΒΥΡΑΣ: Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, αφού η Ένωση Δήμων Κύπρου και η ΚΕΔΕ είναι αδελφές Οργανώσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον δεν νιώθω ξένος. Αντιθέτως, είμαι βέβαιος ότι εδώ, περικυκλωμένος από φίλους συναδέλφους, θα ακούσω πολλά και ενδιαφέροντα που αφορούν και το δικό μας έργο στην Κύπρο.

Οι τοπικές κοινωνίες Ελλάδας και Κύπρου παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου, πολλούς κοινούς στόχους αλλά και προκλήσεις. Τα Συνέδρια αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δίνουν το βήμα για διαβούλευση, έκθεση των κοινών μας θεμάτων και καθορισμό νέων συλλογικών στόχων. Η Ελλάδα και η Κύπρος, με τους διαχρονικά άρρηκτους δεσμούς που τις συνδέουν, δεν θα μπορούσαν να μη στηρίζουν η μια την άλλη. Ο τομέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για την αγαστή συνεργασία και τη στενή και ειλικρινή σχέση που έχουμε χτίσει μεταξύ των Ενώσεών μας. Η παρουσία σας φέτος στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ένωσης

Δήμων Κύπρου, κύριε Πρόεδρε, στη Λευκωσία, ήταν τιμή για εμάς και προσέδωσε ένα επιπλέον κύρος στη διοργάνωσή μας.

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους Ελλαδίτες συναδέλφους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κυβέρνηση της Ελλάδας, αλλά και τον ελληνικό λαό, για τη συνεχή συμπαράσταση στο εθνικό μας θέμα. Επανένωση του τόπου μας σε συνθήκες ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των Κυπρίων, στα πλαίσια μίας ομοσπονδιακής, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος, παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Και εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουμε να προσφέρουμε πολλά για να συμβάλλουμε στον αγώνα για ελευθερία.

Έμπρακτα στεκόμαστε και εμείς στο πλάι του ελληνικού λαού σε ώρες ανάγκες, όπως ήταν πέρυσι οι πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής και φέτος οι φονικές πυρκαγιές στο Μάτι Αττικής. Η κυπριακή κοινωνία σε όλα τα επίπεδα κινητοποιήθηκε άμεσα για να προσφέρει βοήθεια και ανακούφιση στους Έλληνες αδερφούς μας.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου έχει συλλέξει εισφορές από τα μέλη της και το ποσό που μαζεύτηκε θα διατεθεί για υλοποίηση συγκεκριμένου έργου στην περιοχή.

Παράλληλα, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι ολοκληρώθηκε και το έργο ανάπλασης στο Διακοπτό, ένα έργο της τάξεως των 150.000 € με χρηματοδότηση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, μετά από τις επίσης καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

Οι αξίες της ανθρωπιάς και της αδελφοσύνης που μας συνδέουν, είναι δεδομένες αλλά και συγκινητικές. Στόχος της εδώ παρουσίας μου είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας της κυπριακής και της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αναμφίβολα, η κάθε χώρα αντιμετωπίζει τις δικές της ιδιαίτερες προκλήσεις, όμως εκεί που τα προβλήματα είναι κοινά, είναι καλό να συνεργαζόμαστε και να μαθαίνουμε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου.

Η βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις Τοπικές Αρχές, έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ποιότητα ζωής του κάθε πολίτη. Η ευθύνη που μας έχουν εμπιστευτεί οι πολίτες είναι τεράστια. Η μεγαλύτερη κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι αυτή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία για να διασφαλίζεται ο εκσυγχρονισμένος χαρακτήρας των υπηρεσιών μας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Η μεταρρύθμιση όμως δεν πρέπει να είναι το φρούτο μίας στεγνής διαβούλευσης μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων, αλλά να γίνεται με κεντρικό άξονα το συμφέρον του πολίτη και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται σε κάθε κράτος.

Στην προσπάθεια αυτή χρειάζεται θάρρος και πολιτική βούληση τόσο εκ μέρους των Τοπικών Αρχών, όσο και εκ μέρους των κυβερνήσεων. Η αποκέντρωση των εξουσιών πρέπει να προχωρήσει με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι Τοπικές Αρχές να καταστούν πραγματικές αυτοδιοικήσεις, ελεύθερες να εκπληρώσουν το όραμά τους για τις τοπικές κοινωνίες, με τις εκάστοτε ανάγκες τους και απαλλαγμένες από το γρανάζι της κυβερνητικής γραφειοκρατίας.

Για το λόγο αυτό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι οικονομικά και διοικητικά αυτόνομη και αυτή είναι η βασική μας διεκδίκηση στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μεταρρύθμιση. Όταν επιτευχθεί ο στόχος αυτός, θα μπορούμε να πούμε ότι αποτελούμε μέρος ενός εκσυγχρονισμένου συστήματος που έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με τον πιο αποδοτικό τρόπο στις ανάγκες του πολίτη.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών σε εθνικό αλλά και σε διακρατικό επίπεδο είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι η συνεύρεση Ελλάδας – Κύπρου σε ευρωπαϊκά Σώματα και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Κογκρέσο των Τοπικών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ άλλων πάντοτε αποτελεί πρότυπο άριστης συνεργασίας.

Η κουλτούρα συνεργασίας είναι ένα απαραίτητο συστατικό για τη σωστή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι μηχανισμοί για να διασφαλίζεται η συνεργασία των Αρχών έχουν πλέον εγκαθιδρυθεί τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι χρέος μας να τους χρησιμοποιούμε.

Μια Τοπική Αρχή από μόνη της μπορεί να φαντάζει μικρή, μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ενωμένες όμως οι Τοπικές Αρχές μεταξύ τους μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την όποια πρόκληση.

Σε κλίμα συνεργασίας λοιπόν, θα ήθελα ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη φιλοξενία και να ευχηθώ σε όλους τους συμμετέχοντες μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και καρποφόρα Συνέλευση.

Καλή δουλειά.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισό λεπτό, παρακαλώ.

(απονομή αναμνηστικών)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή των αδελφών Κυπρίων.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βύρα.

Και να καλέσουμε στο βήμα τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, τον κύριο Κιτρομηλίδη, για τον δικό του χαιρετισμό.

A. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ: Φίλε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι.

Είμαι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που εκ μέρους της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου απευθύνω σήμερα χαιρετισμό στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η ελλαδική εμπειρία που πήραμε από συναδέλφους και ιδιαίτερα από τον φίλο Πρόεδρο, μας βοήθησε στη διαμόρφωση εποικοδομητικών εισηγήσεων ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να ικανοποιήσει τους στόχους που τέθηκαν, αλλά παράλληλα να διατηρηθούν οι Κοινότητές μας ως οντότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Είναι αλήθεια ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα ιδιαίτερες προκλήσεις. Αφενός οι πολίτες διεκδικούν όλο και περισσότερο αυξημένες υπηρεσίες, με ποιότητα και ταχύτητα στην παροχή τους και αφετέρου αντιμετωπίζουν πίεση στις οικονομικές δυνατότητές τους. Οι συνθήκες αυτές στις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε, καθιστούν αναγκαία τη ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και παράλληλα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Τοπικών Αρχών ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις.

Σε αυτό το στάδιο, συζητούμε στην Κύπρο με την κυβέρνηση, τη Βουλή και τα κοινοβουλευτικά κόμματα τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ελλαδική εμπειρία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην οριστική κατάληξη. Το δίπτυχο των στόχων μας είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα, αλλά παράλληλα η διατήρηση των Κοινοτήτων ως πολιτικών οντοτήτων, για να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο εμπλοκή των πολιτών σε δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή δεν θέλουμε μια απρόσωπη και απόμακρη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θέλουμε τον πολίτη να μετέχει ενεργά στις πολιτικές διαδικασίες, αρχίζοντας από το επίπεδο της Κοινότητας.

Η Κύπρος πέρασε πολύ δύσκολα χρόνια την περίοδο του 2012 – 2016, με οξεία ύφεση και κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Μετά το 2016 οι δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν,

αλλά με πιο ήπιο χαρακτήρα. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμβάλλαμε στη δημοσιονομική περισυλλογή, με κάθετη μείωση των δαπανών μας και την αναστολή αναπτυξιακών έργων. Μετά τη δημοσιονομική εξυγίανση, συμβάλλουμε στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση με τη συνέχιση των αναπτυξιακών προγραμμάτων που ενισχύουν τον τομέα των κατασκευών και την απασχόληση.

Φίλε Πρόεδρε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί Σύεδροι, η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να βρίσκεται για 44 χρόνια κάτω από συνθήκες ημικατοχής. 135 Κοινότητες συνεχίζουν να κατέχονται παράνομα από τον τούρκικο στρατό κατοχής και οι κάτοικοί τους να είναι ακόμη πρόσφυγες. Επιπρόσθετα, η τουρκική βουλμία και επιθετικότητα επεκτείνεται στη θάλασσα, με τις καθημερινές παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου για τη θάλασσα. Η τουρκική επιθετικότητα απαιτεί τη σύμπνοια του ελληνισμού σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, που νέες απειλές διατυπώνονται κατά του ελληνισμού, πρέπει να είμαστε ενωμένοι για αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν το έθνος μας.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό μου, φίλε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στο σημερινό σας Συνέδριο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και είμαι βέβαιος ότι τα πορίσματά του θα είναι χρήσιμα εργαλεία πολιτικής για τις Ενώσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σας ευχαριστώ.

Κύριε Πρόεδρε, να σας προσφέρω και εγώ ένα μικρό αναμνηστικό.

(απονομή αναμνηστικών)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.

Αυτός είναι ο χάρτης της Κύπρου και ευχόμαστε να είναι ενωμένη η Κύπρος, άμεσα και γρήγορα.

Και εμείς να προσφέρουμε έναν αρχαίο – αντίγραφο προφανώς – κίονα ιονικού ρυθμού, που συμβολίζει το σθένος και τη δύναμη, κάτι που χρειάζεται ο ελληνισμός και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την Αυτοδιοίκηση, θα το βρει. Να είστε καλά και πάλι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο των Κοινοτήτων της Κύπρου και να καλέσουμε στο βήμα τον Ευρωπαϊό καλεσμένο μας, τον Πρόεδρο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον κύριο Κηρε και να του ευχηθούμε όλοι μας καλή δύναμη, καλή θητεία, γιατί μόλις πρόσφατα εξελέγη στο Κογκρέσο και φυσικά και από τον κύριο Αγγελόπουλο, που είναι ο Αντιπρόεδρος του Κογκρέσου, και αυτόν συγχαρητήρια για τη δική του πορεία.

A. ΚΝΑΡΕ (από διερμηνεία): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πατούλη, Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι από την Κύπρο, κυρίες και κύριοι.

Είναι μεγάλη μου χαρά να παρευρίσκομαι στο εναρκτήριο λάκτισμα του Ετήσιου Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Θα ήθελα ιδιαίτερος να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Πατούλη, για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να παρευρεθώ, επ' ευκαιρίας αυτού του Συνεδρίου, στην Αθήνα.

Οι προκάτοχοί μου στο Κογκρέσο, συμμετείχαν στο Ετήσιο Συνέδριο και σε άλλα event και σε άλλες εκδηλώσεις που είχε διοργανώσει η ΚΕΔΕ και πρέπει να πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να οργανώσουμε και άλλες θεματικές δραστηριότητες, όπως είχαμε για παράδειγμα τον Απρίλη, αυτή τη χρονιά, ένα Συνέδριο για την συμπερίληψη και τον μη αποκλεισμό των Ρομά, αλλά και υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων, Συνέδριο που διεξήχθη στην Αθήνα.

Το Κογκρέσο έχει μία μακράιωνη και γόνιμη συνεργασία με τις ελληνικές Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές και με όλες τις Ενώσεις τους, από την κύρωση του χάρτη Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από την Ελλάδα το 1989 και εντεύθεν. Συνεπώς, είμαι ιδιαίτερος χαρούμενος που συμμετέχω και συνεχίζω αυτή τη

συνεργασία και τον γόνιμο διάλογο. Η τοπική και περιφερειακή δημοκρατία αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατίας της ίδιας. Η δημοκρατία εν συνεχεία, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συνέχιση, χωρίς τη συνεισφορά των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.

Είμαι πεπεισμένος ότι οι εθνικές Ενώσεις, όπως η δική σας, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση του γεγονότος ότι η φωνή των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών θα ακουστεί σε όλη τη διεθνή κοινότητα, αλλά επίσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κογκρέσο αποτελεί τη μόνη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που δίνει τη δυνατότητα έκφρασης αυτής της φωνής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφέρουμε συνεπώς στις Τοπικές και Περιφερειακές Ενώσεις από όλη την Ευρώπη, μία πλατφόρμα για να ανταλλάξουμε ιδέες σχετικά με τις ανάγκες, τις δυσκολίες, τα παραδείγματα και τις βέλτιστες πρακτικές. Για αυτό λοιπόν πιστεύω ότι οι δικοί μας ρόλοι αλληλοσυμπληρώνονται.

Επιπλέον θα ήθελα να προσθέσω ότι οι εθνικές Ενώσεις μας βοηθούν να θεμελιώνουμε και να αναπτύσσουμε έτι περαιτέρω τον διάλογο με τις εθνικές Αρχές. Ως προς αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ και τον Πρόεδρό της, διότι πραγματικά διευκόλυναν τις σχέσεις μας με τις ελληνικές Αρχές, σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Σήμερα λοιπόν, θα συναντηθώ και με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπου όπως καταλαβαίνω, έχει υπάρξει στενός αρωγός της δικής σας Ένωσης.

Το νομικό πλαίσιο που παρέχουμε είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο χάρτης είναι μία από τις κινητήριες συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία παρέχει συγκεκριμένες θεμελιώδεις αρχές για την καλή λειτουργία των τοπικών κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, ορίζει το δικαίωμα σε χρηματοδοτικές πηγές, έτσι ώστε όλοι να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, εξουσίες, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, επίσης

αναγνωρίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθε, αλλά και τους όρους εκείνους όπου μπορούν να πληρούνται όλοι οι κανόνες τοπικής εξουσίας.

Ο κύριος στόχος του Κογκρέσου είναι η διασφάλιση και η πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στα κράτη – μέλη. Για αυτό το σκοπό διοργανώνει συγκεκριμένες επισκέψεις στα κράτη – μέλη, με σκοπό φυσικά την εποπτεία επί της εφαρμογής αυτού του χάρτη.

Τον Σεπτέμβρη και Νοέμβρη του 2014, το Κογκρέσο οργάνωσε την τρίτη του επίσκεψη στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Μαρτίου του 2015, η τότε εισηγήτρια Gudrun Mosler-Tornstrom παρουσίασε την έκθεση σχετικά με την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία στην Ελλάδα, έκθεση την οποία συνέταξε μετά τις επισκέψεις που είχε επιτόπου.

Η σύσταση του Κογκρέσου ήταν η εξής. Προσεκάλεσε την εθνική κυβέρνηση να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του χάρτη, σε όλες τις Περιφέρειες. Και αυτή η σύσταση μάλιστα φαίνεται να έχει υιοθετηθεί μετά την υιοθέτηση του νόμου την 18^η Ιουλίου 2018, ο οποίος περιέχει μία ειδική διάταξη ως προς τούτο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ, διότι πραγματικά επεδίωξε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις εξελίξεις αυτές κατά τη διάρκεια της επόμενης αποστολής του Κογκρέσου, η οποία έχει προγραμματιστεί για το 2020.

Κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσα να κλείσω αλλιώς την εισήγησή μου, παρά να συγχαρώ για τη δέσμευσή της την ελληνική αντιπροσωπεία και συγκεκριμένα να τη συγχαρώ για τις εργασίες που έχει επιτελέσει στο Κογκρέσο. Όπως ιδιαίτερος θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρο του Κογκρέσου, τον κύριο Μιχάλη Αγγελόπουλο, ως προς τη δουλειά που έχει επιτελεστεί. Πέραν του ότι ήταν ένα ενεργό μέλος του γραφείου μας, ο κύριος Αγγελόπουλος μεταξύ άλλων ήταν

εξαιρετικά ενεργός σε θέματα Ρομά και μετανάστευσης, ως εισηγητής επί της διακρίβωσης των διαπιστευτηρίων των νέων μελών και φυσικά επί της εποπτείας της τοπικής δημοκρατίας στην Γεωργία και το Μονακό.

Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, για την ενεργή και εποικοδομητική εργασία σου.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ρένα Δούρου για την εργασία της και τη συνεργασία της με το Κογκρέσο, ειδικά στο ζήτημα της μετανάστευσης. Όχι μόνο συμμετείχε στην ομάδα σκέψης επί της μετανάστευσης το 2016, όταν το Κογκρέσο προετοίμαζε την πρώτη του έκθεση σχετικά με το ρόλο των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και το πώς αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση, αλλά διοργάνωσε και επισκέψεις σε αντίστοιχα camp και φυσικά σε κέντρα logistics στην περιοχή της Αττικής, ενώ ήταν και εισηγήτρια για την έκθεση του Κογκρέσου με τίτλο «Σύνορα, περιφέρειες, αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα μετανάστευσης», που υιοθετήθηκε φυσικά ομοφώνως από το Κογκρέσο το Νοέμβρη του 2018.

Επιτρέψτε μου επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, τον κύριο Γεώργιο Ιωακειμίδη.

Επαφίεται λοιπόν στις εθνικές αντιπροσωπείες και πάνω από όλα στις εθνικές Ενώσεις, να καταστήσουν το Κογκρέσο ένα ζωντανό, αποτελεσματικό και όλως χρήσιμο Όργανο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι γίνεται πολύ σημαντική δουλειά και εδώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία μπορεί να επιτελεστεί επιτυχώς μόνο μέσω της συζήτησης με τις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια. Είστε ο καλύτερος διάυλος όσον αφορά τη βελτίωση των ζωών των πολιτών, αλλά και φυσικά είστε ο καλύτερος δυνατός διάυλος για να καταστήσετε αυτές τις δυσκολίες γνωστές και να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα των πολιτών.

Επιτρέψτε μου να σας διασφαλίσω ότι το Κογκρέσο θα συνεχίσει ως προς την εμβάθυνση της συνεργασίας του με την Ελλάδα και ειδικότερα με την ΚΕΔΕ. Εσείς και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που θέλετε να αλλάξετε την Ελλάδα και να την καταστήσετε από ένα πολύ κεντρικό κράτος, σε ένα μοντέρνο, αποκεντρωμένο κράτος, με υπηρεσίες που θα δρουν επ' ωφελεία του πολίτου μέσω αιρετών οι οποίοι θα λογοδοτούν στον πληθυσμό, εσείς λοιπόν μπορείτε να βασίζεστε στο Κογκρέσο μας.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, εύχομαι καλές εργασίες στο Συνέδριό σας και για ακόμη μία φορά επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.

Ευχαριστώ θερμά.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και να καλέσουμε στο βήμα, εκ μέρους της κυρίας Θεοτοκάτου, που δεν είναι μαζί μας, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Εριέττα τη Ζερβουδάκη, τη Γενική Συντονίστρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για έναν σύντομο χαιρετισμό.

Κυρία Ζερβουδάκη.

Ε. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κυρίες και κύριοι Δήμαρχοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι.

Λόγω φορτωμένου προγράμματος της Προέδρου, θα αναγνώσω εκ μέρους της έναν μικρό χαιρετισμό στο Συνέδριό σας.

Αγαπητοί Σύεδροι, ευχαριστώ ιδιαίτερος τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κύριο Γεώργιο Πατούλη, για την πρόσκληση να απευθύνω σύντομο χαιρετισμό στο Ετήσιο Συνέδριό σας και να παρακολουθήσω τις εργασίες του. Λόγω ανειλημμένων όμως υποχρεώσεων, δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθώ στη σημερινή εναρκτήρια συνεδρίαση.

Είναι αλήθεια ότι το Συνέδριο της ΚΕΔΕ διεξάγεται σε μία νέα εποχή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο λειτουργίας της. Με το Ν.4555/2018, που φέρει το όνομα του μεταρρυθμιστή της αθηναϊκής δημοκρατίας Κλεισθένη, οι

Διευθυντές των Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ αναλαμβάνουν το κύριο βάρος δημοσιονομικής ευθύνης, καθώς αυτοί πλέον εκδίδουν και υπογράφουν τα χρηματικά εντάλματα.

Το νέο αυτό δημοσιονομικό περιβάλλον προϋποθέτει ισχυρές οργανωτικές μονάδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικονομικές Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες με το κατάλληλο από άποψη προσόντων προσωπικό, συνεχή εκπαίδευση αυτού, εγκαθίδρυση και ενδυνάμωση των εσωτερικών δικλείδων των Μονάδων, ώστε να περιορίζονται οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, σύσταση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, που θα συνδράμουν με το ρόλο που θα κληθούν να διαδραματίσουν στην επαύξηση της προστιθέμενης αξίας των ΟΤΑ.

Κομβικό σημείο της αλλαγής του δημοσιονομικού περιβάλλοντος, είναι η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου. Είναι γεγονός, όπως ομολογείται άλλωστε από τους περισσότερους εμπλεκόμενους στη διαχειριστική διαδικασία, ότι ο προληπτικός έλεγχος δαπανών των ΟΤΑ, παρά τις όποιες δυσλειτουργίες, συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, παρεμποδίζει την εκταμίευση παράνομων δαπανών και εγκαθιδρύει μία συνεχή ορθολογική δημοσιονομική συμπεριφορά.

Η ανησυχία των υπηρετούντων στις Οικονομικές Υπηρεσίες και όχι μόνο, είναι δικαιολογημένη, καθώς θα αναλάβουν το βάρος του ελέγχου της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, ενώ ο φόβος καταλογισμού λόγω παράνομης εκταμίευσης, θα λειτουργήσει ίσως ανασχετικά στην προώθηση νέων σχεδίων και δράσεων που απαιτούν ευαίσθητους οικονομικούς χειρισμούς.

Στην Κεντρική Διοίκηση, με την κατάργηση του προληπτικού από 1/1/2017, εμφανίστηκε το φαινόμενο των συνεχών διαφωνιών και της θεώρησης ελάχιστων χρηματικών ενταλμάτων, ενώ φορείς υποβάλλουν σήμερα αιτήματα για συνέχιση του προληπτικού ελέγχου. Αν μάλιστα αναλογιστούμε πως υπάρχουν ΟΤΑ που λειτουργούν με ελάχιστους υπαλλήλους, όπως οι νησιωτικοί και οι

ορεινοί, γίνεται αντιληπτό πως το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί θα είναι τεράστιο.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο. Δεν ασκεί πολιτική αλλά έλεγχο. Ως θεσμός, εκσυγχρονίζεται, προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των καιρών, ενισχύοντας τον κατασταλτικό έλεγχο, ενώ συγχρόνως διενεργεί ελέγχους οικονομικούς, συστημάτων και εσωτερικών δικλείδων. Εκπαιδεύει το προσωπικό του σε σύγχρονες μορφές ελέγχων, μέσω εγχειριδίων που προετοιμάζονται από στελέχη του δικαστές και υπαλλήλους και με σεμινάρια επιμόρφωσης.

Παράλληλα, στέκει πάντοτε αρωγός στην εγκαθίδρυση μιας ορθής, συνετής και χρηστής δημοσιονομικής συμπεριφοράς, καθώς στόχος ενός ελέγχου δεν είναι μόνο η κύρωση και η αποκατάσταση του ελλείμματος, αλλά και η σώρευση εμπειρίας, ώστε η όποια παρανομία και παρατυπία να μη συνεχιστεί.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και μέσα από τη διαβούλευση, στο πλαίσιο της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, να διατυπωθούν προτάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα προς ενίσχυση των ΟΤΑ, που βρίσκονται όσο κανένας άλλος θεσμός πιο κοντά στον πολίτη και εξυπηρετούν τις καθημερινές του ανάγκες.

Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα η συνεργασία είναι απαραίτητη και πρέπει να υπάρχει και αυτό το επιδιώκουμε και εμείς οι Δήμαρχοι και η Αυτοδιοίκηση.

Και να καλέσουμε στο βήμα τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Δημοσθένη Κασσαβέτη, που και με αυτόν η συνεργασία είναι σε πολύ καλό επίπεδο και πιστεύω ότι και με όλες τις Αρχές πρέπει η Αυτοδιοίκηση να συνεργάζεται, γιατί λύνουμε ζητήματα με τον διάλογο.

Δ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας μεταφέρω τις ευχαριστίες των 152 Επιθεωρητών του Σώματος Ελέγχου και Επιθεωρήσεων της Δημόσιας Διοίκησης και έρχομαι βάσει του πλούτου ο οποίος προκύπτει από το εκτεταμένο έργο του επί 20 έτη λειτουργούντος Σώματος, να σας καταθέσω κάποιες συνοπτικότερες σκέψεις, κυρίως για τα καθήκοντα που τίθενται ενώπιον της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και της Περιφερειακής και ποια είναι η σημασία της συνέχειας της συνεργασίας με το Ελεγκτικό Σώμα, του οποίου είμαι επικεφαλής.

Πρώτη διαπίστωση που θέλω να καταθέσω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν υπάρχουν οάσεις. Υπάρχει πρόβλημα στη θεσμική λειτουργία, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο χώρο. Και θα πρέπει να λέμε αλήθειες. Είναι κοινή παραδοχή ότι γενικώς οι υπηρεσιακοί μηχανισμοί των θεσμών στη χώρα μας, έχουν μεγάλα προβλήματα, τα οποία οφείλονται σε πάρα πολλούς παράγοντες βεβαίως.

Αυτές οι δυσλειτουργίες, οι παθογένειες σε κάποιες περιπτώσεις, και εμποδίζουν τον καθορισμό των δημοσίων πολιτικών, αλλά κυρίως εμποδίζουν την υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών. Και δεν έχει κανένα νόημα να τα ρίχνει ο ένας στον άλλον, σημασία έχει η συνολική κίνηση ποια πρέπει να είναι και πώς πρέπει να πορευτούμε. Διότι είναι τοις πάσι γνωστό, αυτόματη υλοποίηση των δημοσίων πολιτικών δεν νοείται. Προσ απαιτείται και η εκτέλεσή τους.

Ποιος εκτελεί τις δημόσιες πολιτικές; Η Δημόσια Διοίκηση και εν γένει η Διοίκηση. Το σύνολο των υπηρεσιακών μηχανισμών των θεσμών του κράτους και της κοινωνίας μας.

Είχαμε ένα μειονέκτημα ως χώρα. Πλημμελώς ελέγχουμε τους εφαρμοστές. Σε όλες τις ανεπτυγμένες δημοκρατίες της δύσης, λειτουργεί και μάλιστα κατά τρόπο εγγυημένο, το τρίπτυχο: συγκρότηση δημοσίων πολιτικών, εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών από τη Διοίκηση και έλεγχος των εφαρμογών των

δημοσίων πολιτικών. Κάτι θα ξέρουν, για να λειτουργεί το τρίπτυχο αυτό. Όπως μέσα από τα συνεχή Συνέδρια κάνουμε τα τελευταία έτη, τα πληροφορούμαστε και από τις συνεργασίες που έχουμε είτε με τη γαλλική κυβέρνηση, είτε με τον ΟΟΣΑ, είτε με άλλους φορείς που θέλουν τεχνική βοήθεια.

Συνεπώς το θέμα της λειτουργίας των θεσμών, άρα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Διοίκησης, συνυφαίνεται με παράγοντες που αφορούν στον πυρήνα της λειτουργίας των θεσμών αυτών.

Υπάρχουν και άλλες πλευρές. Υπάρχει και η μεγάλη νομοθεσία, η αντιφατική νομοθεσία, η κακή εφαρμογή της νομοθεσίας, έχουμε ανενέργεια του δικαίου σε μεγάλη έκταση, από μη έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων, μέσω των νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων και ούτω κάθε εξής. Εμείς τα βλέπουμε όλα και σε αργή κίνηση, από τους ελέγχους.

Την 3ετία '15 έως '17 έχουμε εξετάσει 5.600 υποθέσεις, από τις 8.000 που μας ανατέθηκαν, τόσες καταφέραμε να δούμε, το δείγμα είναι πολύ μεγάλο και είναι λεπτομερές. Πρόκειται κυριολεκτικά για πραγματογνωμοσύνες επί της λειτουργίας της Δημοσίας Διοικήσεως. Άλλο αν ορισμένοι θέλουν να στρέφουν τη συζήτηση, ότι έχουμε έναν ακόμη έλεγχο και κάπως, κάποια αστυνομική αρχή είναι. Το ΣΕΕΔΔ είναι το αρχαιότερο και μεγαλύτερο Σώμα ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με διπλή λειτουργία.

Η βασικότερη πλευρά των εκθέσεών μας είναι η συμβουλευτική. Είναι η μελέτη των δομών κάθε Οργανισμού που μπαίνουμε, είναι οι προτάσεις και οι συστάσεις που βγαίνουν και μέσω του συστήματος που έχουμε για την υλοποίησή τους, μπαίνουμε κατ' ανάγκην σε μία συζήτηση και με τους θεσμούς που ελέγχονται. Για αυτό έχουμε πάρει και τις πρωτοβουλίες, οργανώνουμε με τις Περιφέρειες σε πρώτη φάση, συζητήσεις με τις ελεγχόμενες Υπηρεσίες – εντός εισαγωγικών ελεγχόμενες – για μία

άμεση επικοινωνία – συζήτηση, γιατί ο στόχος είναι ένας και κοινός. Οι διαρκώς σε ανώτερα επίπεδα λειτουργίες, όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, του συνόλου των κρατικών θεσμών. Γιατί τα φαινόμενα των δυσλειτουργιών, αφορούν στο σύνολο των θεσμών. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις γενικές.

Άρα υποχρέωσή μας είναι, συνολικά ως χώρα να εγγυηθούμε τη λειτουργία του τριπτύχου αυτού, το οποίο δεν κάνει κάτι άλλο παρά να ενισχύει τη λειτουργική χρησιμότητα των θεσμών η οποία αμφισβητείται σε μεγάλη έκταση. Ιδίως και λόγω της κρίσης στην οποία έχουμε εισέλθει και πρέπει να εξέλθουμε ως χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, είναι ενταγμένη η ελεγκτική δραστηριότητα του ΣΕΕΔΔ. Και το πλούσιο υλικό στο οποίο καταλήγει, είναι αντικείμενο συζητήσεων. Όσον αφορά τα θέματα της Αυτοδιοίκησης και με την ΚΕΔΕ και με άλλους επιμέρους φορείς, αλλά και με την Κεντρική Διοίκηση, όπως άκουσα που λέγατε, το κεντρικό κράτος.

Όλα τα θέματα λειτουργίας των θεσμών, είναι αντικείμενο συζητήσεων και με τα Υπουργεία, και με τους Οργανισμούς, είτε τις κρατικές Α.Ε., είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Γιατί σημασία έχει οι διαπιστώσεις που γίνονται να οδηγούν σε διαρκείς προσαρμογές και αλλαγές, προκειμένου να ανεβαίνει διαρκώς η ποιότητα λειτουργίας των θεσμών.

Υπάρχουν δυσλειτουργίες στην Αυτοδιοίκηση; Και των δύο επιπέδων. Υπάρχουν, όπως υπάρχουν σε όλους τους θεσμούς. Ανάλογες δυσλειτουργίες. Εδώ μπορεί να έχουν και συγκεκριμένο όνομα, είναι γνωστές οι διαδικασίες, οι διαρκείς συνενώσεις, το απότομο μέγλωμα των Δήμων, υπάρχει η ενότητα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ο τομέας των πολεοδομιών, η διαχείριση των απορριμμάτων, των αιγιαλών, των παραλιών, σε σχέση με τα προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος, η λειτουργία των ΔΕΥΑ, τα θέματα απαλλοτριώσεων, Σχολικές

Επιτροπές, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανάλογα, ο κάθε Δήμος έχει τις δικές του δυσλειτουργίες.

Αυτές εξαρτώνται κατά πρώτο λόγο από την κατάσταση του υπηρεσιακού του μηχανισμού, των Υπηρεσιών του. Δεν είναι ρόδινη η κατάσταση σε όλους τους Δήμους. Στους δε πολύ μεγάλους, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει λεπτομερή εικόνα ο Δήμαρχος στο σύνολο των Υπηρεσιών. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια.

Για αυτό αυτά δεν τα θέτω ως φαινόμενα τα οποία είναι αντιμετωπίσιμα από τη μια στιγμή στην άλλη. Είτε όμως με τον Κλεισθένη, είτε χωρίς τον Κλεισθένη, αυτά πάντοτε υπήρχαν ως προβλήματα σοβαρά και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Είναι ενδεικτικό ότι το 48,5% των προτάσεων τις οποίες έχουμε καταθέσει στο σύνολο των 5.500 ελέγχων που έχουμε κάνει στην 3ετία αυτή, το 48,5% αφορά την Αυτοδιοίκηση και στα δύο επίπεδα. Εννοώ προτάσεις θεσμικές για μεταβολές, για προσαρμογές, ακόμη και της νομοθεσίας.

Συνεπώς, και για να κλείσω, το σημερινό status της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής, νομικά και θεσμικά ευρύτερα, θέτει ως άμεση προτεραιότητα μία σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, προκειμένου να υπερβούν και την ίδια την κρίση που έχουν λόγω και των αυξημένων αρμοδιοτήτων, οι φορείς αυτοί.

Οι οργανωμένες συζητήσεις που έχουμε οργανώσει ως ΣΕΕΔΔ μέχρι στιγμής με τις Περιφέρειες και τους ελεγχόμενους φορείς, ο ικανοποιητικός βαθμός υλοποίησης των προτάσεών μας και των συστάσεών μας, η συζήτηση που έχουμε... Εννοώ ΣΕΕΔΔ και Αυτοδιοίκησης. Οι συζητήσεις που έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε, για τη μεγάλη υπόθεση, τη μεγάλη εκκρεμότητα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, που αποκτούν και μια άμεσης σημασίας προτεραιότητα, ενόψει της καταργήσεως του προληπτικού ελέγχου. Οι συζητήσεις μας που είχαμε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη σημασία και το ρόλο των κωδίκων δεοντολογίας. Η συμμετοχή μας ως Σώματος Ελεγκτικού, σε όλες τις δημόσιες

συζητήσεις, που έχετε οργανώσει, σχετικά με την Αυτοδιοίκηση. Τελευταίο ήταν το Συνέδριο, ένα εξαιρετικό Συνέδριο, της Ένωσης Γραμματέων των Δήμων, στο Καρπενήσι, πραγματικά εξαιρετικό Συνέδριο και ούτω κάθε εξής. Πάρα πολλές εκδηλώσεις.

Όλες αυτές οι συνεργασίες που έχουμε μεταξύ μας αναπτύξει, δεν θέλουμε μόνο να συνεχιστούν. Επιβάλλεται να συνεχιστούν και να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης των επιμέρους διαπιστώσεων και θεμάτων που προκύπτουν από τις μελέτες των δομών της Αυτοδιοίκησης που κάνουμε ως ΣΕΕΔΔ και να καταλήγουν σε πρακτικές λύσεις και βήματα.

Αυτή η συνεργασία λοιπόν, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί, πρέπει να γίνει επί τη βάσει συγκεκριμένων επιλογών και πρακτικών, για τον κοινό σκοπό. Όσο μας αφορά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εξακολουθήσουμε να συνεισφέρουμε είτε κατόπιν προσκλήσεως από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και περιφερειακά και τοπικά και κεντρικά και βεβαίως κυρίως μέσα από την πιο σημαντική πλευρά του έργου μας, που είναι, θα έλεγα, τρόπον τινά, η συμβουλευτική του ελεγκτική λειτουργία.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ειδικό Γραμματέα.

Και να καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Γιάννη Σελίμη, Επιθεωρητής – Ελεγκτής, Συντονιστής Στρατηγικού Σχεδιασμού, για έναν σύντομο χαιρετισμό.

Και ολοκληρώνονται οι χαιρετισμοί και ξεκινάμε την διαδικασία των ομιλιών.

Ι. ΣΕΛΙΜΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι.

Επιτρέψτε μου ξεκινώντας αυτή την τοποθέτηση, να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους εσάς, για την πρόσκληση να είμαστε σήμερα εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό Συνέδριο, σε αυτή τη συγκυρία, όχι μόνο ενόψει της εκλογικής διαδικασίας του Μαΐου, όχι μόνο ενόψει των πρωτοβουλιών για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και

ενόψει των αλλαγών στο σύστημα ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο με την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου, εάν κάτι δεν αλλάξει, αλλά και με την εφαρμογή των αλλαγών που φέρνει ο Κλεισθένης στο σύστημα ελέγχου.

Μιλώντας για προληπτικές μορφές ελέγχου, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι λίγοι αυτοί που στον δημόσιο διάλογο δίνουν έμφαση στην καταστολή, στην αυστηροποίηση των κυρώσεων. Να θυμίσω όμως ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου του '16, καθώς και με τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα πριν 1 χρόνο, η κατάληξη ήταν η διατήρηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και πρέπει να αναφερθεί αυτό σε αυτή την αίθουσα.

Είναι όμως γεγονός και πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς σε αυτό, ότι η έλλειψη συναινετικής και σφαιρικής πολιτικής ελέγχου κατά το παρελθόν, οδήγησε πράγματι σε αυτοσχεδιασμούς, ασάφειες, αντιφάσεις στον τρόπο δράσης των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης.

Προσεγγίζοντας την άποψη της ΚΕΔΕ για τη λειτουργία των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προφανώς και ενόψει της αυτοτέλειάς της, θα πρέπει να δεχτούμε ότι από διάφορους φορείς λιγότερο ή περισσότερο αρμόδιους, ξεκίνησαν ορισμένες άστοχες πρωτοβουλίες που δημιούργησαν την εντύπωση ότι αυτή η μορφή ελέγχου – και αναφέρομαι στον εσωτερικό έλεγχο – μπορεί να αποτελέσει έναν δούρειο ίππο για την είσοδο διωκτικών μηχανισμών στην Αυτοδιοίκηση.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, ορθά η ΚΕΔΕ αναφέρεται στον συμβουλευτικό ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Επιτρέψτε μου όμως, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω και τον διασφαλιστικό του ρόλο, καθώς μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα εργαλείο

διοίκησης που θα διασφαλίζει όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα εκτελούνται, θα διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ορθά.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης, όταν βρεθήκαμε με την ελληνική αποστολή στο Παρίσι για την έναρξη του προγράμματος τεχνικής βοήθειας που η γαλλική κυβέρνηση παρέχει στη χώρα μας, ως προς το σύστημα ελέγχου, διατύπωσε τότε την άποψη ότι δεν υπάρχουν κακοί Έλληνες και καλοί Ευρωπαίοι. Υπάρχουν καλές πρακτικές και αυτές πρέπει να τις υιοθετήσουμε.

Και στο πλαίσιο αυτό, είναι μαζί μας και ο Υπουργός Εσωτερικών, θα μπορούσε να εξεταστεί η λειτουργία μιας Διαρκούς Επιτροπής Καινοτομίας Αυτοδιοικητικών Πολιτικών, η οποία θα συγκεντρώνει, θα αναλύει όλες αυτές τις καλές πρακτικές, θα λαμβάνει, θα θέτει σε διαβούλευση και θα προωθεί προτάσεις ελεγκτικών μηχανισμών, φορέων, οργάνων, αλλά και προτάσεις της κοινωνίας, των πολιτών.

Και επίσης, αναφερόμενος και επεκτείνοντας λίγο τη σκέψη του Καθηγητή, του κυρίου Κασσαβέτη, και δεδομένου ότι το Σώμα Ελεγκτών, όπως γνωρίζετε, Δημόσιας Διοίκησης, δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, αλλά η δράση του εκτείνεται σε όλο το φάσμα της διοίκησης και όταν συμπεραίνει κάτι και προτείνει κάτι, δεν στηρίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις όπως άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, αλλά στην εξέταση μεγάλου αριθμού ομοειδών περιπτώσεων.

Έχοντας λοιπόν υπόψη αυτή την παράμετρο, θα μπορούσαμε πάλι με τη συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών, των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και των επιστημονικών Οργάνων της επίσης, ΙΤΑ, ΕΕΤΑΑ και λοιπά, να προχωρήσουμε στην έκδοση ενός εγχειριδίου, να αποτυπωθεί η εμπειρία των 20 ετών που είπε ο κύριος Κασσαβέτης, με τη μορφή ερώτησης – απάντησης, έτσι ώστε τα στελέχη της Διοίκησης αλλά και της Αυτοδιοίκησης, να αποφεύγουν λάθη που απαντώνται με μεγάλη συχνότητα.

Και αυτό το εγχειρίδιο επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, όσον αφορά στην καλή νομοθέτηση, στον έλεγχο των επιπτώσεων, της επίτευξης δηλαδή των στόχων της κάθε νομοθετικής ρύθμισης, μετά την εφαρμογή της. Ένα χρόνο μετά, δύο χρόνια μετά, τρία χρόνια μετά. Όχι μόνο κατά τη νομοθετική διαδικασία, με τη μορφή εκτίμησης ή πολλές φορές ευχολογίου.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι μεθαύριο παρουσιάζεται και στην Αθήνα η μελέτη με τίτλο «Εκατό φινλανδικές καινοτομίες». Η μελέτη αυτή αποθεώνει τις κοινωνικές καινοτομίες και παρουσιάζει το πώς πραγματοποιήθηκε η μετάβαση αυτής της χώρας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, της φτωχής και υποανάπτυκτης αυτής χώρας, στη σημερινή ευημερία, αποκαλύπτοντας έξι μυστικά. Αναφέρω απλά το πρώτο και κλείνω. Αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σε επίπεδο Δήμων και δημοτική φορολογία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Γιάννη τον Σελίμη, προφανώς και τον κύριο Κασσαβέτη να ευχαριστήσω και προσωπικά και ευχόμαστε να φτάσουμε στο σημείο της πρόληψης και της διόρθωσης και όχι της καταστολής, κάτι το οποίο, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι... και ο Γενικός Γραμματέας, συνορίζεστε και θα πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν από 1/1/2019 να μη βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση.

Θα ήθελα να καλέσω τώρα, για την ομιλία του, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, όπως ακριβώς λέει και το πρόγραμμα. Βεβαίως κατόπιν θα ακολουθήσουν οι τοποθετήσεις των αρχηγών και εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, όπου όμως, κύριε Υπουργέ, θα έχετε τη δυνατότητα, εφόσον προκύψουν λόγοι, να έχετε το λόγο για την όποια παρατήρηση ή δευτερολογία θα χρειαστεί.

Ο λόγος στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση.

A. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παραβρίσκομαι σήμερα εδώ στην έναρξη του Τακτικού Ετήσιου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και θέλω να ευχαριστήσω την ΚΕΔΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο, για την πρόσκληση.

Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή γιατί μας δίνει νομίζω σε όλους μας την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά τα μεγάλα ζητήματα και τις προκλήσεις της Αυτοδιοίκησης, και να σχεδιάσουμε από κοινού τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπισή τους.

Με τους περισσότερους άλλωστε είχαμε την ευκαιρία και κατά το παρελθόν και από την προηγούμενη θέση μου στο Υπουργείο Οικονομίας να έχουμε μια συνεργασία, η οποία θέλω να ελπίζω ότι ήταν παραγωγική. Αυτή τη συνεργασία θέλω να συνεχίσουμε και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γιατί είναι βαθιά η πεποίθησή μου ότι όταν ξεκινάς από το πρόβλημα που έχεις μπροστά σου, τότε το έδαφος για συνεργασία και κοινό βηματισμό αυξάνεται κατά πολύ.

Όλες και όλοι που είμαστε σήμερα εδώ πιστεύω ότι μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για το καλό της Αυτοδιοίκησης. Έχουμε κοινούς στόχους, που δεν είναι άλλοι από την αντιμετώπιση των πολλών και επιτακτικών προβλημάτων στις τοπικές κοινωνίες.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και του Α' και του Β' Βαθμού, αλλά περισσότερο του Α' θα έλεγα, ήταν ένα από τα μεγάλα θύματα της κρίσης, των μνημονίων και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που στερήσαν από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πόρους, μέσα και ανθρώπους, που θα τους επέτρεπαν να εκπληρώσουν το σκοπό τους.

Τα προβλήματα όμως ξεκίνησαν πριν από την κρίση. Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις στην Αυτοδιοίκησης οι ΟΤΑ επωμίστηκαν μεγάλες αρμοδιότητες και καθήκοντα, χωρίς όμως

ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν την ανάλογη χρηματοδότηση και την απαραίτητη στελέχωση σε προσωπικό.

Οι Δήμοι βρέθηκαν ξαφνικά με σημαντικά αυξημένες αρμοδιότητες, αλλά με περιορισμένα μέσα στη διάθεσή τους για να τις φέρουν σε πέρας. Είχαμε δηλαδή αποκέντρωση, αλλά κουτσουρεμένη αποκέντρωση, που δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε.

Αυτή ήταν δυστυχώς η κατάσταση στην Αυτοδιοίκηση, και αυτή την κατάσταση, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα, προσπαθούμε να την αλλάξουμε βήμα το βήμα, με κάθε μας παρέμβαση, και πάντα σε συνεργασία με εσάς, με τους εκπροσώπους και τους εργαζόμενους στην Αυτοδιοίκηση.

Επιτρέψτε μου να παρουσιάσω κάποια από τα πεπραγμένα του τελευταίου διαστήματος, αλλά και ακόμα πιο σημαντικό ενδεχομένως, τον σχεδιασμό μας για το επόμενο διάστημα, στους βασικούς τομείς πολιτικής, που κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ κρίσιμοι, και εκεί ακριβώς αν θέλετε εντοπίζονται τα βασικά ζητήματα τα οποία όλους μας απασχολούν σε σχέση με το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Ξεκινώ με το κομμάτι της χρηματοδότησης, και εδώ επιτρέψτε μου να το πω, η Αυτοδιοίκηση, ειδικά οι Δήμοι, τα πρώτα χρόνια της κρίσης, αποτέλεσαν το μεγάλο και εύκολο πολλές φορές θύμα των πολιτικών λιτότητας.

Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η κρατική χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ μειώθηκε κατά 60% στα πρώτα χρόνια της κρίσης, ενώ και η ΣΑΤΑ, η Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μειώθηκε σε ποσοστό 85%.

Εμείς προσπαθούμε παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που παραμένουν δύσκολοι και αυστηροί, να αποκαταστήσουμε σταδιακά αυτή τη πολύ μεγάλη αδικία, με μια μικρή αύξηση το 2018, και το 2019.

Και εδώ επιτρέψτε μου, γιατί έχω δει και έχω διαβάσει και τις τελευταίες μέρες και κάποιες, αν θέλετε, κάποια σενάρια, τα οποία νομίζω ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, για δήθεν περιστολή των ΚΑΠ την επόμενη χρονιά, το 2019, με αφορμή τη μεταφορά της υποχρέωσης για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στον ΟΠΕΚΑ.

Καμία μείωση δεν υπάρχει. Η δαπάνη για την καταβολή αυτών των επιδομάτων το 2018 ανήλθε στα 678 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς από το σύνολο των επιχορηγήσεων που θα πάρουν φέτος οι Δήμοι μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, οι λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητές τους αφορούν χίλια επτακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα ήταν απλώς μεταβιβαστική πληρωμή προς τους Δήμους για να καταβάλλουν τα προνοιακά επιδόματα.

Το 2019 λοιπόν, το ποσό αυτό αυξάνεται στα χίλια επτακόσια εξήντα εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει δηλαδή πραγματική αύξηση των ΚΑΠ κατά 37 εκατομμύρια ευρώ.

Το πραγματικό όφελος βεβαίως για τους Δήμους είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς οι ανθρωπίνι και υλικοί πόροι που οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να αφιερώνουν για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, τώρα απελευθερώνονται και μπορούν να αξιοποιηθούν σε άλλες ανάγκες.

Βεβαίως η αύξηση αυτή από μόνη της δεν είναι αρκετή για να καλύψει τις πολύ μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Δεν μένουμε όμως στην ονομαστική αύξηση του συνολικού αριθμού των κονδυλίων, γιατί κατά τη γνώμη μας ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έχει να κάνει και με την εσωτερική κατανομή μεταξύ των φορέων της Αυτοδιοίκησης, και με αυτή την έννοια το γεγονός ότι εισάγουμε για πρώτη φορά εκτός από τον πληθυσμό και άλλα κριτήρια για την κατανομή αυτών των πόρων, μια σειρά από παραμέτρους όπως η ορεινότητα, η νησιωτικότητα,

το επίπεδο της ανεργίας και της φτώχειας, δημιουργούν ένα περιβάλλον, μια πραγματικότητα, ως προς την κατανομή αυτών των κονδυλίων, πολύ πιο ορθολογικό, οδηγούν σε επανόρθωση και αποκατάσταση αδικιών του παρελθόντος, και θεωρούμε ότι είναι οι κινήσεις στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουν αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους ίδιους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη γνώμη μας, αυτή είναι η λογική την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα και όχι προτάσεις υποκατάστασης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων από τον ΕΝΦΙΑ, που θα παγιώσουν και θα διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των Δήμων, καθώς γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι πλούσιοι Δήμοι με ισχυρό κτιριακό απόθεμα στην επικράτειά τους, θα ενισχυθούν πολύ περισσότερο από τους φτωχούς.

Πέρα όμως από τους ΚΑΠ, στο Υπουργείο Εσωτερικών αξιοποιήσαμε και το ξεχασμένο τα προηγούμενα χρόνια εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και της λειψυδρίας, δόθηκαν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης περισσότερα από 124 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2015 – 2018. Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 2012 – 2014 ήταν λιγότερο από 8 εκατομμύρια ευρώ.

Ακόμη πιο σημαντικό το πρόγραμμα «ΑΚΣΙΑ», για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ, ενισχύθηκαν την περίοδο '15 – '18 με 134 εκατομμύρια ευρώ, ενώ επιπλέον 41 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για την ενίσχυση ορεινών και νησιωτικών Δήμων και τώρα, σήμερα που μιλάμε, αυτές τις μέρες δεχόμαστε τις αιτήσεις των Δήμων για το πρόγραμμα 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και την εναρμόνισή τους με τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο Προεδρικό Διάταγμα. Και εδώ

έχουμε καλέσει και την ΚΕΔΕ, συνεργαζόμαστε στενά και με το Διοικητικό της Συμβούλιο, να ενημερώσει όλους τους Δήμους, και τους 325 Δήμους, για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που υπάρχουν μέσω αυτού του νέου προγράμματος.

Όμως γνωρίζουμε όλοι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, πάρα πολύ καλά, ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες των Δήμων δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και τα σχετικά προγράμματα. Για χρόνια οι Δήμοι ζητούσαν ένα δικό τους πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ. Δυστυχώς ο σχεδιασμός ο οποίος έγινε το 2014, δεν οδήγησε στη δημιουργία ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ για τους Δήμους.

Αυτό το οποίο κάναμε εμείς όμως, ήταν να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου, πιο ευέλικτου προγράμματος, ειδικά για τους Δήμους, σχεδιασμένο πάνω στις ανάγκες των ίδιων των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Και αναφέρομαι φυσικά στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Ένα πρόγραμμα στοχευμένο στις ίδιες τις ανάγκες των φορέων της Αυτοδιοίκησης, το οποίο ξεκίνησε φέτος, τον Φεβρουάριο του 2018 και ήδη έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινήσαμε με έναν προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ και θα κλείσουμε τη φετινή χρονιά, το 2018, σε λιγότερο δηλαδή από 1 χρόνο λειτουργίας του προγράμματος, με προϋπολογισμό 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπερτριπλασιασμός δηλαδή των αρχικών κονδυλίων.

Για πρώτη φορά με τον Φιλόδημο οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν βασικά έργα τοπικών υποδομών, τα οποία δεν είχαν υλοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και επιτρέψτε μου να πω, αυτό δεν αφορά μόνο την περίοδο της κρίσης, αλλά αφορά και τα χρόνια πριν το 2010, τότε που κάποιοι μιλούσαν για την ισχυρή Ελλάδα και την περίοδο των παχιών αγελάδων, τότε που δεν υλοποιήθηκαν όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα έργα για την τοπική ανάπτυξη.

Τώρα λοιπόν, εν έτει 2018, με τα προγράμματα του Φιλόδημου, υλοποιούνται πολύ σημαντικά έργα στην ύδρευση, την αποχέτευση, την αγροτική οδοποιία, την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην οποία, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η χώρα μας εξακολουθεί να πληρώνει κάθε χρόνο δυσβάσταχτα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποδομές λοιπόν απολύτως κρίσιμες για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που υπάρχουν στις τοπικές οικονομίες.

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα είναι πραγματικά τεράστια. Να δώσω κάποια πολύ χαρακτηριστικά στοιχεία. Η προκήρυξη των έργων της ύδρευσης και της αποχέτευσης, δημοσιοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου του 2018 και μέχρι τα τέλη του ίδιου μήνα, του Ιουνίου, το ποσό των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τους Δήμους είχε φτάσει τα 2014 εκατομμύρια ευρώ για την ύδρευση και 190 εκατομμύρια ευρώ για την αποχέτευση, είναι και αυτό ενδεικτικό του ποιες υπαρκτές ανάγκες έρχεται να καλύψει ο Φιλόδημος και πόσο σημαντικός είναι για την Αυτοδιοίκηση.

Για να καλύψουμε ακριβώς αυτή τη μεγάλη ζήτηση, προχωρήσαμε σε διαδοχικές αυξήσεις των διατιθέμενων πόρων, ενώ και στο κομμάτι των εντάξεων, μέσα σε λίγους μήνες εντάχθηκαν στο Φιλόδημο έργα συνολικού προϋπολογισμού 243 εκατομμυρίων ευρώ στην αποχέτευση, 240 εκατομμυρίων ευρώ στην ύδρευση, 23 εκατομμυρίων ευρώ στην αγροτική οδοποιία, 70 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή παιδικών χαρών και πολλές άλλες εντάξεις έργων για τα στοχευμένα προγράμματα που έχουμε εκπονήσει το τελευταίο διάστημα.

Αν έπρεπε να το πω με μία φράση, από τις 15 Ιουνίου μέχρι σήμερα εντάσσονται κάθε μέρα που περνάει 2 έργα Δήμων στον Φιλόδημο, με ημερήσιο προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι, νομίζω, μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, μια εξέλιξη η οποία σχετίζεται με πραγματικά έργα. Δεν συνιστούν, αυτά τα οποία αναφέρω, τα στοιχεία, αφηρημένα νούμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι

μέσω των προγραμμάτων αυτών, υλοποιούνται έργα δικτύων ύδρευσης σε περιοχές, σε Δήμους της χώρας μας, απομακρυσμένους Δήμους, όπως είναι ο Δήμος Ζηρού στην Ήπειρο, που εν έτει 2018 δεν έχει ακόμα και σήμερα ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης. Με τον Φιλόδημο υλοποιούνται έργα αποχέτευσης σε περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία, όπως είναι η Λίμνη Πλαστήρα στη Θεσσαλία. Έργα τα οποία δεν μπορούσαν για κανονιστικούς λόγους, να ενταχθούν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Δεν σταματάμε όμως σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Πριν από 2 εβδομάδες ενεργοποιήσαμε δύο νέα προγράμματα από τον Φιλόδημο, το πρώτο αφορά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απευθύνεται τόσο σε Δήμους, όσο και σε Περιφέρειες. Είναι, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ένας τομέας ιδιαίτερα κρίσιμος, τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε τι επιπτώσεις έχουν στις τοπικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο, ενώ η δεύτερη πρόσκληση αφορά έργα επανάχρησης δημοτικών κτιρίων, κατασκευή – ανέγερση σχολικών μονάδων, προγράμματα τα οποία – για εμάς αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό – προέκυψαν μετά την συνεργασία που είχα στο Υπουργείο, μετά την ανάληψη των καθηκόντων, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να προχωρούμε σε τέτοιου τύπου προσκλήσεις νέων προγραμμάτων, μετά από τη μεταξύ μας συνεργασία. Και για αυτό ευχαριστώ και για αυτή τη συνεργασία.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, να υποδεχτούμε την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, την κυρία Φώφη Γεννηματά.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλησπέρα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καλώς ήρθατε, κυρία Πρόεδρε.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Συνεχίζουμε λοιπόν και το αμέσως επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, με δύο νέα προγράμματα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, και πάλι έχουν προκύψει

μετά από τη συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης. Το πρώτο αφορά στην επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, και το δεύτερο για τα γενικά σχέδια ύδρευσης.

Θέλω να τονίσω εδώ ότι οι προσκλήσεις αυτές του Φιλόδημου δεν διαφέρουν σε επίπεδο ωριμότητας και πληρότητας φακέλου από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Τελειώνουμε με λογικές του παρελθόντος οι οποίες αφορούσαν στη χρηματοδότηση ανώριμων έργων, έργων βιτρίνας, και μέσω αυτών διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Θεωρούμε ότι αυτές οι εποχές έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όπως επίσης και οι εντάξεις με μηδενικό αντίκρισμα πιστώσεων από πίσω τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πόροι τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας, να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και ειλικρινά με χαροποιεί ιδιαίτερωσ ότι βλέπω ότι η ανταπόκριση των ίδιων των εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης σε αυτά τα προγράμματα, ανεξαρτήτως θα έλεγα και πολιτικής, κομματικής τοποθέτησης, είναι πάρα πολύ θετική και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα και για το μέλλον.

Και είναι νομίζω πολύ θετικό το γεγονός ότι από όλους αναγνωρίζεται ότι ο τρόπος διαχείρισης αυτών των προγραμμάτων γίνεται με έναν αντικειμενικό τρόπο, και επειδή άκουσα πριν και τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ να το αναφέρει, έχει τελειώσει η λογική του να περιμένουμε στον προθάλαμο Υπουργικών Γραφείων για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση. Τα έργα εντάσσονται με αντικειμενικό τρόπο, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης, και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Έρχομαι στο δεύτερο πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί όλους ανεξαιρέτως τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, και αναφέρομαι στα ζητήματα της υποστελέχωσης και των αναγκαίων προσλήψεων.

Το πάγωμα των προσλήψεων, σε συνδυασμό με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος προς την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, έφεραν τα προηγούμενα χρόνια τους ΟΤΑ στα όρια της λειτουργίας τους.

Φτάσαμε έτσι σε ολόκληρες κρίσιμες Υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα, και αυτό βεβαίως υποκρύπτει και πολιτικές σκοπιμότητες, να παραχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα, κάτι το οποίο είναι διπλά επιζήμιο, για τους ίδιους τους δημότες που καλούνται να πληρώσουν περισσότερα, αλλά βεβαίως και για τους εργαζόμενους οι οποίοι καλούνται να εργαστούν σε καθεστώς ομηρίας και εργασιακής ανασφάλειας.

Τι κάνουμε λοιπόν εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το βασικό ζήτημα των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Ειλικρινά δεν έχω συναντηθεί το τελευταίο διάστημα ούτε με έναν εκπρόσωπο της Αυτοδιοίκησης ο οποίος να μην έχει επισημάνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα της υποστελέχωσης για όλο το χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Προχωρήσαμε λοιπόν στη μεγάλη προκήρυξη, τη γνωστή πλέον ως 3Κ, για την πρόσληψη μόνιμου σταθερού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων, στην καθαριότητα και στην ύδρευση. Σχεδόν 8.500 νέες προσλήψεις μόνιμου και σταθερού προσωπικού λοιπόν. Η πρόσκληση αυτή υλοποιείται κατά προτεραιότητα, όπως έχουμε συμφωνήσει, από το ΑΣΕΠ, και αναμένουμε από το ΑΣΕΠ το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, να εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα, οι οριστικοί πίνακες.

Και βεβαίως, και επειδή ακούστηκε και πριν, και πρέπει να το πούμε, για να είναι και οι Δήμοι απολύτως διασφαλισμένοι ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στην υλοποίηση των εργασιών καθαριότητάς τους, θα προχωρήσουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα έρχεται στη Βουλή ρύθμιση έτσι ώστε να παραταθούν οι συμβάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ισχύ, και μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων, για να μην υπάρξει

πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στις Υπηρεσίες Καθαριότητας, μέχρι να ολοκληρώσει το ΑΣΕΠ τη δουλειά του.

Άλλες 758 προσλήψεις έχουν ήδη σταλεί στο ΑΣΕΠ για επεξεργασία ως ουρά της 3Κ, και πάλι για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.

Ενώ βεβαίως προχωράμε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ήταν και εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία την κάνουμε πράξη με τη ρύθμιση την οποία φέρνουμε αυτές τις μέρες στη Βουλή, στην πρόσληψη, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, μόνιμου προσωπικού για το κοινωνικό πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τύχει αναγνώρισης από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Προχωρούμε λοιπόν στην προκήρυξη 3.200 θέσεων μόνιμου προσωπικού για αυτό το πολύ σημαντικό πρόγραμμα, με το αντίστοιχο κονδύλι να έχει ήδη προβλεφθεί για τον προϋπολογισμό του 2019.

Ακολουθούν 118 θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, ειδικά σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους, που το πρόβλημα βεβαίως της υποστελέχωσης έχει παροξυνθεί τα τελευταία χρόνια.

165 νέες θέσεις στα ΚΕΠ, με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.

Και, και αυτό είναι κάτι που θέλω να το ανακοινώσω σήμερα εδώ από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώσαμε τις σχετικές διαδικασίες με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός τριετούς σχεδίου από τις αρχές του 2019, για την πρόσληψη 1.500 νέων επιστημόνων, κυρίως για τη στελέχωση Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στους Δήμους όλης της χώρας. Είναι θεωρούμε μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα την οποία πρέπει να καλύψουμε τα επόμενα χρόνια, και σας καλώ να συνεργαστούμε έτσι ώστε να προσδιορίσουμε από κοινού τις βασικές ανάγκες που έχουν οι

Δήμοι σε επιστημονικό προσωπικό, σε μηχανικούς, σε οικονομολόγους, σε δικηγόρους, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσω αυτού του εκτεταμένου προγράμματος να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπουν στους Δήμους, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί στην υπόθεση της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών, αλλά και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

Και βεβαίως οι προσλήψεις αυτές, τις οποίες σας περιέγραψα τον σχεδιασμό που έχουμε για το επόμενο διάστημα, γίνονται εφικτές επειδή ακριβώς η κυβέρνηση κατάφερε να επαναφέρει τον κανόνα 1 προς 1 στις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις στον δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Και εδώ πρέπει και όλος ο κόσμος της Αυτοδιοίκησης να τοποθετηθεί. Γιατί βεβαίως ακούμε και από την αντιπολίτευση, από κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης και από τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να μιλάει για επιστροφή στο 1 προς 5. Συμφωνεί η Αυτοδιοίκηση με τέτοιες προτάσεις ή θα ενισχύσει την προσπάθειά μας έτσι ώστε μέσω του 1 προς 1 να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια στις αναγκαίες προσλήψεις που έχουν ανάγκη οι ΟΤΑ και των δύο Βαθμών;

Άλλος πολύ σημαντικός τομέας στον οποίο στο Υπουργείο μας έχει γίνει μια πολύ κρίσιμη και σημαντική δουλειά το τελευταίο διάστημα και από τον προκάτοχό μου, τον Πάνο τον Σκουρλέτη και τη συνεχίζουμε και εμείς τώρα, έχει να κάνει με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στους ΟΤΑ. Γιατί η Αυτοδιοίκηση βεβαίως είναι οι αιρετοί, αλλά είναι και οι εργαζόμενοί της. Για χρόνια παρακολουθήσαμε την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας στους ΟΤΑ, ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η δική μας λογική κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δουλέψαμε από την πρώτη στιγμή και συνεχίζουμε να παλεύουμε για την άρση των αδικιών σε βάρος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη

βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους.

Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει συγκεκριμένα. Προχωρήσαμε στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας με όλες τις Ομοσπονδίες εργαζομένων και στους δύο Βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεργαζόμαστε στενά με τα συναρμόδια Υπουργεία για τη βελτίωση των συνθηκών και του πλαισίου εργασίας των σχολικών καθαριστριών. Και εδώ καλώ επίσης και την ΚΕΔΕ και όλους τους Δήμους, να συμβάλλουν θετικά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να καταβάλλουν τακτικά τις αμοιβές και να διορθώσουμε μαζί τις αδικίες που υφίστανται αυτές οι εργαζόμενες που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο.

Επιπλέον, εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει σε σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Νομοθετήθηκε καταρχήν το αυτονόητο. Ότι τα μέσα ατομικής προστασίας τα δικαιούνται πέρα από τους μόνιμους, και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Δόθηκαν αναδρομικά για τη μη χορήγηση των μέσων ατομικής προστασίας παρελθόντων ετών. Επεκτάθηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε σειρά ειδικοτήτων που δεν το λάμβαναν μέχρι σήμερα. Ενώ προβλέφθηκε και για τους ΟΤΑ ότι θα επιβαρύνονται με διοικητικά πρόστιμα όταν παραβιάζουν τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Τέλος, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και αυτή είναι μια προσπάθεια στην οποία συμμετέχει και η ΚΕΔΕ όπως και η ΕΝΠΕ, έχουμε συγκροτήσει στο Υπουργείο Εσωτερικών μια Ομάδα Εργασίας για τη ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι μία ακόμα Επιτροπή όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει να συγκροτούνται στο Δημόσιο, είναι μία Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν βεβαίως οι εκπρόσωποι της

Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της, ειδικοί επιστήμονες και θα παραδώσει το πόρισμά της μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι ώστε τον Ιανουάριο να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε στη Βουλή μια σειρά από ρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πέρα από τα ζητήματα της εργασίας και των εργαζομένων, προχωρήσαμε και σε μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων. Σταχυολογώ επιγραμματικά μερικές από αυτές.

Αναμορφώσαμε και εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ, οι οποίες αναγνωρίζονται πλέον και οργανώνονται ως οι διαχειριστές ενός φυσικού δημόσιου αγαθού. Προχωρήσαμε σε Προεδρικό Διάταγμα, συγκεκριμένα το Π.Δ. 99/2017, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στον για πρώτη φορά καθορισμό των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Και μάλιστα, αναφέρθηκα πριν σε αυτό, καλύπτουμε και το κομμάτι της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προδιαγραφές των παιδικών σταθμών. Εκπονήσαμε επίσης τον νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Σταθμών, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις.

Θεσμοθετήσαμε κίνητρα σε εργαζόμενους μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, εκεί που πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη σε προσωπικό και που πολλές φορές δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα για να παραμείνουν σε αυτούς τους Δήμους οι εργαζόμενοι. Θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους, με πολύ ευνοϊκούς όρους, το καλοκαίρι του 2017 και εξ όσων γνωρίζω και από τους ίδιους τους Δημάρχους, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, να το επαναλάβουμε, έτσι ώστε οι δημότες να μπορέσουν να ρυθμίσουν οφειλές τους προς τους Δήμους όλης της χώρας.

Θεσμοθετήσαμε και οργανώνεται ήδη, το Μητρώο Πολιτών, για την ηλεκτρονική διασύνδεση των βάσεων δεδομένων, δημοτολογίων και ληξιαρχείων. Και επίσης να ανακοινώσω ότι θα καλέσουμε και την ΚΕΔΕ να επανεξετάσουμε από κοινού, όπως και με την ΕΝΠΕ και με τα συναρμόδια Υπουργεία, το θεσμικό πλαίσιο για τις διαδικασίες χορήγησης των αποζημιώσεων στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ένα πλαίσιο το οποίο, κακά τα ψέματα, σήμερα είναι δαιδαλώδες και δυσλειτουργικό, έτσι ώστε να τυποποιήσουμε τις διαδικασίες και να μπορέσουν οι δικαιούχοι να λαμβάνουν τις ενισχύσεις τους μετά από φυσικές καταστροφές, με πιο γρήγορο και ευέλικτο τρόπο.

Και τέλος – και σε αυτό θέλω να πω ότι η συνεργασία που έχουμε με την ΚΕΔΕ είναι πάρα πολύ σημαντική – προσπαθούμε, επιχειρούμε και νομίζω θα τα καταφέρουμε, να φέρουμε το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και τους ΟΤΑ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον 21^ο αιώνα και αναφέρομαι στις προσπάθειες για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία πολύ θετική εξέλιξη, ένα έργο – σημαία για το πρόγραμμά μας από το ΕΣΠΑ, με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ, εγκρίθηκε, ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει την προώθηση της ψηφιακής Αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους ΟΤΑ, την επιτάχυνση, απλούστευση και αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη διαμόρφωση δομών και διαδικασιών σύγχρονων και φιλικών προς τους πολίτες, την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες, την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των ΟΤΑ, καθώς και της συμμετοχής των πολιτών.

Έχουν κλείσει πλέον, μετά την έκδοση του προγράμματος, όλες οι εκκρεμότητες, μέσα στην εβδομάδα δημοσιεύεται η προκήρυξη για την Α΄ φάση αυτού του προγράμματος ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική, κατά τη γνώμη μας, εξέλιξη, είναι για εμάς στο Υπουργείο Εσωτερικών βασική προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα και είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία την οποία έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα και με τα στελέχη της ΚΕΔΕ που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, θα γίνει ακόμα πιο εντατική και ουσιαστική.

Έρχομαι τώρα στα ζητήματα του Κλεισθένη.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, να καλωσορίσουμε και τον Πρόεδρο από το ΠΟΤΑΜΙ, τον Σταύρο τον Θεοδωράκη. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλησπέρα.

Θα κάνω λοιπόν μια σύντομη αναφορά και στον Κλεισθένη, που αποτελεί πλέον νόμο του κράτους.

Κατά τη γνώμη μας αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία για πρώτη φορά υλοποιεί μια τόσο μεγάλη προσπάθεια ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Με εμβάθυνση της δημοκρατίας και άνοιγμα της Αυτοδιοίκησης στην κοινωνία.

Με την απλή αναλογική η λαϊκή βούληση αποτυπώνεται πλέον με ακρίβεια στη σύνθεση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, τα οποία καθίστανται τα αποφασιστικά και δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα.

Ο Κλεισθένης ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, σε κινήσεις, σε πρωτοβουλίες τοπικές, οι οποίες μέχρι σήμερα βρίσκονταν θα έλεγε κανείς εκτός των τειχών, να παίξουν το ρόλο που τους αναλογεί και με θεσμικό τρόπο μέσα από τα Συμβούλια.

Και κάτι πιο σημαντικό από όλα. Ο Κλεισθένης θεωρούμε, και η απλή αναλογική, δίνει επιτέλους τη δυνατότητα για δημιουργία συναινέσεων, συνθέσεων, σε τοπικό επίπεδο, γιατί πολύ μιλάμε όλοι για την ανάγκη συναινέσεων, για την ανάγκη δημιουργίας

ευρύτερων αν θέλετε σχημάτων, για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, αλλά αυτό αν δεν αποκτήσει θεσμική υπόσταση δεν μπορεί να γίνει πράξη. Και αυτό έρχεται να το κάνει ο Κλεισθένης.

Βεβαίως ο Κλεισθένης δεν είναι όμως μόνο τα ζητήματα του εκλογικού συστήματος και της απλής αναλογικής. Περιλαμβάνει και ένα πλήθος θεσμικών ρυθμίσεων που βελτιώνουν τη λειτουργία των ΟΤΑ και ενισχύουν τις αναπτυξιακές τους δυνατότητες.

Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ΟΤΑ να ιδρύσουν αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους ΟΤΑ, Νομικά Πρόσωπα στα αντικείμενα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αξιοποίησης τοπικών φυσικών αγαθών και πόρων.

Οι ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οργανώνεται και εξορθολογίζεται η διαδικασία κατάρτισης 4ετών επιχειρησιακών προγραμμάτων για Δήμους και Περιφέρειες, με στόχο έναν πιο μακροχρόνιο και ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό, γιατί θεωρούμε ότι και οι Δήμοι έχουν να παίξουν πολύ σοβαρό ρόλο στην υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας.

Προβλέπονται νέες δυνατότητα παροχής υποστήριξης στους ΟΤΑ, τεχνικής υποστήριξης, μέσα από τη ΜΟΔ, αλλά και την ΕΕΤΑΑ, για τις διαδικασίες εκπόνησης, ανάθεσης και επίβλεψης μελετών, και ωρίμανσης και δημοπράτησης έργων.

Θεσπίζεται η δυνατότητα συγκρότησης κοινής Τεχνικής Υπηρεσίας μεταξύ όμορων Δήμων του ίδιου Νομού ή της ίδιας Περιφέρειας, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς Τεχνικές Υπηρεσίες.

Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, επειδή πολύ συχνά, και δικαίως εγώ θα έλεγα, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, οι Δήμαρχοι κυρίως, μιλούν, αναφέρθηκα και πριν, στα ζητήματα υποστελέχωσης, στην απουσία εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτές τις δύσκολες, σύνθετες δουλειές, της ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης έργων, είναι πλέον στοίχημα και των ίδιων των ΟΤΑ, μέσα από τις

δυνατότητες που διανοίγει ο Κλεισθένης για την δημιουργία κοινών Τεχνικών Επιτροπών, να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες, να συνεργαστούν μεταξύ τους, για να μπορέσουν να υλοποιήσουν κρίσιμα έργα. Εμείς θα σταθούμε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια.

Ένα κρίσιμο ζήτημα σε σχέση με τη λειτουργία των ΟΤΑ, είναι το κομμάτι της εποπτείας. Και με τον Κλεισθένη ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης. Ο έλεγχος νομιμότητας αποσπάται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς συγκροτούνται οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας των ΟΤΑ στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, και οι Επόπτες επιλέγονται από το ΕΣΕΔ και διορίζονται νομικοί με εμπειρία στα σχετικά ζητήματα.

Συγκροτείται Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ, και Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας των ΟΤΑ, με Πρόεδρο τον Υπουργό Εσωτερικών, και συμμετοχή ανώτατων δικαστικών και ανεξάρτητων διοικητικών Αρχών.

Τέλος, και στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων, που επίσης αποτελεί, όπως όλοι οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνομολογούν, ένα μεγάλο αγκάθι στην υλοποίηση του προγράμματός τους, για πρώτη φορά με τον Κλεισθένη συγκροτούνται οι Επιτροπές με το κακόηχο αρκτικόλεξο ΔΕΑΝΑΔ, Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε επιτέλους και να ομογενοποιήσουμε τις αρμοδιότητες μεταξύ των τριών επιπέδων της διοίκησης, του κεντρικού κράτους, των Περιφερειών, και των Δήμων.

Συμμετέχουν στις Επιτροπές αυτές βεβαίως η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, και ευελπιστούμε ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που γίνεται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε Κλεισθένης 2, το οποίο κυρίως θα έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, με το ξεκαθάρισμα δηλαδή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των

διαφορετικών επιπέδων της διοίκησης, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει και συνεπακόλουθα να παίζει το ρόλο που του αναλογεί μέσα στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Επίσης πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας, ότι συγκροτείται μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ. Κάθε νομοθέτημα πλέον, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, προς συζήτηση και ψήφιση, θα ελέγχεται ως προς τις επιπτώσεις που έχει στους φορείς Αυτοδιοίκησης. Για να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος που είχαμε νομοσχέδια να ψηφίζονται, να γίνονται νόμοι του κράτους, και εκ των υστέρων να συνειδητοποιούμε όλοι, το πολιτικό σύστημα, η Βουλή των Ελλήνων, τα Υπουργεία, ότι τα νομοσχέδια αυτά επηρέαζαν με κάποιον οποιονδήποτε τρόπο τους φορείς Αυτοδιοίκησης.

Τα λέω όλα αυτά και ήμουν μάλλον αρκετά αναλυτικός στην περιγραφή μου, γιατί ήθελα να καταδείξω ότι ο Κλεισθένης είναι μια μεταρρύθμιση η οποία προσπαθεί, στο βαθμό του εφικτού βεβαίως, να αντιμετωπίσει μια σειρά από πολύ κρίσιμα ζητήματα τα οποία αφορούν την Αυτοδιοίκηση, και δεν περιορίζονται μόνο στα ζητήματα του εκλογικού συστήματος, που κακώς κατά τη γνώμη μου επικεντρώθηκε εκεί όλη η δημόσια αντιπαράθεση τους τελευταίους μήνες.

Υπάρχουν βεβαίως πολλά ακόμα τα οποία πρέπει να κάνουμε, για αυτό μίλησα και πριν και για Κλεισθένη 2, τον οποίο, σε συνεργασία με τους φορείς Αυτοδιοίκησης, θα φέρουμε στη Βουλή των Ελλήνων τους επόμενους μήνες.

Ο Κλεισθένης όμως είναι πλέον νόμος του κράτους. Η συζήτηση, όπως προσπάθησα να δείξω, με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, όμως, δεν έχει τελειώσει. Η συζήτηση είναι ενεργή, είναι διαρκής και θέλουμε η συζήτηση αυτή να παράγει αποτελέσματα. Έτσι και αλλιώς, το έχουμε πει πολλές φορές, κατά

τη γνώμη μας η εφαρμογή ενός νόμου κρίνεται τελικά στην πράξη, όχι στον σχεδιασμό. Εκεί είναι που αναμετράμαστε όλοι με την σκληρή, με τη δύσκολη πραγματικότητα.

Και με αυτή την έννοια, νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να συζητάμε, να διαβουλευόμαστε, να βλέπουμε τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα και να καλούμαστε με πολιτικό θάρρος να τα αντιμετωπίσουμε.

Αναφέρω λοιπόν – και ήθελα να το ανακοινώσω εδώ σήμερα από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ – ότι προχωρούμε σε ρύθμιση το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να φέρουμε δύο βελτιώσεις στον νόμο του Κλεισθένη. Η πρώτη αφορά την αλλαγή του τρόπου εκλογής του Προέδρου των Κοινοτήτων, η οποία θα γίνεται πλέον ανάμεσα στους δύο πρώτους σε ψήφους υποψηφίους των δύο πρώτων συνδυασμών...

Σε αυτό χειροκροτήσατε τώρα, έτσι;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μου το ξαναλέτε; Γιατί...

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Με τις χρηματοδοτήσεις...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριοι. Εσείς πριν ανακοινώσει, χειροκροτήσατε. Ένα λεπτό, να καταλάβουμε τι ακριβώς χειροκροτούμε.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι...

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Οι κύριοι Δήμαρχοι από την Κρήτη, που βλέπω επάνω, γνωρίζουν πολύ καλά για τι πράγμα μιλάμε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να επαναλάβετε αυτό που είπατε πριν;

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Ανάμεσα στους δύο πρωτεύσαντες, λοιπόν, σε ψήφους από τους δύο πρώτους συνδυασμούς, θα γίνεται η εκλογή των Προέδρων των Κοινοτήτων. Και όχι με ορισμό από τους

επικεφαλής, όπως μέχρι σήμερα. Θα τη δείτε τη διάταξη όταν έρθει, θα τη δώσουμε και στην ΚΕΔΕ για να την διαβουλευτούμε...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριοι...

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Η δεύτερη, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω.

Μόνο στα ζητήματα του εκλογικού συστήματος τελικά δημιουργείται αναταραχή και ένταση βλέπω, έτσι; Για χρηματοδοτήσεις μιλήσαμε, για αρμοδιότητες, για στελέχωση...

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Σεβαστείτε, να καταλάβουμε καταρχήν, να ολοκληρώσει ο Υπουργός.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Η δεύτερη αλλαγή. Αφορά την αύξηση του ορίου των υποψηφίων για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Με τη βελτιωτική ρύθμιση που θα φέρουμε στη Βουλή, ο αριθμός των υποψηφίων...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Πάλι από την ίδια πτέρυγα. Ένα λεπτό να ακούσουμε, βρε παιδιά.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Είναι οι Κρητικοί εκεί, που είναι λίγο ανήσυχοι, εκ φύσεως.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μπορεί να σου πει 2% αύξηση. Σε ικανοποιεί; Ένα λεπτό να το ολοκληρώσει.

Ορίστε, ελάτε, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: 2%, τόσο πολύ;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ορίστε;

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Τόσο πολύ, 2%;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι, να ακούσουμε τι ακριβώς είναι αυτή η αύξηση.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αν μου επιτρέψετε να μιλήσω...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αυτό προσπαθώ, κύριε Υπουργέ.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Με τη βελτιωτική ρύθμιση λοιπόν, που θα φέρουμε στη Βουλή, ο αριθμός των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε Συμβουλίου, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 50%.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Και των Περιφερειών, κύριε Υπουργέ. Και των Περιφερειών.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Και των Περιφερειών, ναι. Συμβουλίων είπα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Είπατε Δημοτικών Συμβουλίων.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Όχι, Συμβουλίων. Δημοτικών και Περιφερειακών.

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι...

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω...

Έπρεπε να τα έχω κρατήσει για το τέλος αυτά...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μπροστά να τα είχατε πει.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Άμα τα είχα πει μπροστά, πάει, τώρα δεν θα μπορούσα να μιλήσω.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Μιας και πιάσαμε τα θεσμικά ζητήματα όμως, θα ήθελα να πω και το εξής, γιατί το βλέπω και στην αφίσα του Συνεδρίου. Τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Η έξοδος από τα μνημόνια μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για την εμβάθυνση της δημοκρατίας και την ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας. Ξεκινήσαμε αυτές τις παρεμβάσεις ήδη από το 2015, ψηφίσαμε την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στις βουλευτικές εκλογές και προσφάτως και στις αυτοδιοικητικές, αλλάζοντας τους όρους αντιπροσώπευσης και κατοχυρώνοντας όχι μόνο την τυπική, αλλά και την ουσιαστική ισότητα της ψήφου.

Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ανέλαβε την πρωτοβουλία ώστε η επόμενη Βουλή να είναι αναθεωρητική, έτσι ώστε να προωθηθούν ρυθμίσεις και προβλέψεις στον καταστατικό χάρτη της χώρας για την ενίσχυση του κοινοβουλίου, την ενίσχυση της λαϊκής παρέμβασης και της αντιπροσώπευσης και την προστασία σημαντικών κοινωνικών δικαιωμάτων και αγαθών, όπως το νερό και η ενέργεια. Αλλά και για την αντιμετώπιση παθογενειών της οργάνωσης του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εσωτερικών, θεωρεί

ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για μια διαφορετική αρχιτεκτονική του διοικητικού μας συστήματος και άρα και για μια βαθύτερη συνταγματική τομή.

Στην πρόταση που θα καταθέσουμε στον δημόσιο διάλογο και στη σχετική Επιτροπή της Βουλής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία, για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα αναφερόμαστε και στα άρθρα του Συντάγματος που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα αποσαφηνίζεται ότι οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και τα Όργανα μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης θα είναι οι κύριοι φορείς της κατά τόπους αποκέντρωσης, θα αναδιατάσσονται οι αρμοδιότητες με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, θα παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων από τους ΟΤΑ ως Όργανα της κατά τόπων διοίκησης, σύμφωνα και με τον ψηφισμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, θα δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας των θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και βεβαίως, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες του πολιτισμένου κόσμου, θα αναγνωρίζονται πολιτικά δικαιώματα και σε αλλοδαπούς συμπολίτες μας που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Συνεχίζουμε λοιπόν και στο πεδίο της συνταγματικής αλλαγής, της συνταγματικής αναθεώρησης, την εμβάθυνση της προσπάθειας για δημοκρατία, για ισχυροποίηση των κοινοβουλευτικών θεσμών, αλλά και δίκαιης έκφρασης της λαϊκής βούλησης. Γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι ένας μονόδρομος, αυτή η προσπάθεια, για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την αξιοποίηση των τοπικών και αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων τους, τα οποία θα συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση του συνόλου της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της Αυτοδιοίκησης, κλείνοντας επιτρέψτε μου να πω το εξής.

Η χώρα μας βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Εξήλθε από τα μνημόνια και τη σκληρή επιτροπεία, βγαίνει σταδιακά από την κρίση που δοκίμασε τα όρια και τις αντοχές της κοινωνίας μας, και μπροστά μας διανοίγεται μια μοναδική ευκαιρία. Να αφήσουμε πίσω μας τις αδιέξοδες νοοτροπίες του παρελθόντος, και να εργαστούμε από κοινού για την ανάταξη της οικονομίας και της κοινωνίας.

Εμείς προχωρούμε ήδη σε μια σειρά μέτρων τα οποία ψηφίζονται αυτόν το διάστημα στη Βουλή, που ανακουφίζουν την κοινωνική πλειοψηφία και αίρουν κάποιες από τις αδικίες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, με ιδιαίτερη έμφαση βεβαίως στις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, αλλά και στα μεσαία στρώματα που επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα από την κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για εμάς είναι κεντρική προτεραιότητα και δέσμευση που έχουμε αναλάβει απέναντι στον κόσμο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τον ελληνικό λαό στο σύνολό του. Όχι μόνο επειδή υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης, αλλά και γιατί στήριξε την ελληνική κοινωνία μέσα σε αυτή την κρίση.

Όπως επίσης και γιατί θεωρούμε ότι προϋπόθεση για βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη είναι η επί της ουσίας αποκέντρωση, αρμοδιοτήτων, πόρων, ανθρώπων, λειτουργιών. Οι Δήμοι μπορούν και πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η χώρα, και αυτή τη δέσμευση, τη δέσμευση δηλαδή της ενίσχυσης των φορέων της Αυτοδιοίκησης, των αυτοδιοικητικών θεσμών, αλλά και των εργαζόμενων σε αυτόν, τις κάνουμε πράξη με όλες τις πρωτοβουλίες που σας ανέπτυξα πριν, αλλά και με αυτές που θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Γνωρίζετε όλες και όλοι πάρα πολύ καλά ότι οι πόρτες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι πάντα ανοιχτές για τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και τους εργαζόμενους σε αυτή.

Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε μαζί αυτή τη μάχη που θα έχει αίσιο αποτέλεσμα και θα επιτρέψει επιτέλους στην Αυτοδιοίκηση να παίξει τον πολύ κεντρικό ρόλο που έχει να επιτελέσει σε αυτή τη νέα φάση για την πατρίδα μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό, νομίζω ότι είχε όλο το χρόνο, και το έπραξε, να δώσει αναλυτικά τον σχεδιασμό για τον οποίο σαφέστατα η Αυτοδιοίκηση, όπως είπαμε και το πρωί, έχει ερωτήματα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ερωτήματα, θα προχωρήσουμε όμως, θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί συνάδελφοι, στη βάση του προγράμματος, είναι οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων και των πολιτικών αρχηγών.

Κύριε Αντιπρόεδρε και όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, θα μου επιτρέψετε ότι βάσει του Κανονισμού του Συνεδρίου μας, οι επικεφαλής των κομμάτων, οι Πρόεδροι των κομμάτων, προηγούνται.

Υπό αυτή την έννοια, παρά ότι ήρθατε πρώτος και από το πρωί – πρωί, θα καλέσουμε λοιπόν την κυρία Φώφη Γεννηματά, την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, να έρθει στο βήμα, παρακαλώ, για την τοποθέτησή της.

Φ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε για μια ακόμη φορά μαζί.

Και για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι οι δεσμοί που μας συνδέουν είναι διαχρονικοί και ισχυροί τόσο εμένα προσωπικά όσο και το Κίνημά μας με την Αυτοδιοίκηση. Θα έλεγα ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές και αξίες είναι χαραγμένες στο DNA της παράταξής μας, γιατί είναι ακριβώς οι μεταρρυθμίσεις που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια προχώρησαν τις περισσότερες φορές μόνες τους, είναι ακριβώς αυτές που έχουν χτίσει αυτό που σήμερα γνωρίζουμε στον τόπο ως Αυτοδιοίκηση.

Το Συνέδριό σας διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και εξ ίσου κρίσιμη για το θεσμό που εσείς εκπροσωπείτε.

Έχω βαθιά πεποίθηση ότι η πορεία της χώρας αλλά και η προοπτική της Αυτοδιοίκησης, είναι εκ των πραγμάτων αλληλένδετες. Και αυτό που τις ενώνει, που τις συνδέει, είναι ένα στοιχείο που έχει όνομα συγκεκριμένο. Και δεν είναι άλλο από την ίδια τη Δημοκρατία.

Γιατί η χώρα, δυστυχώς σήμερα, βιώνει μείζον ζήτημα Δημοκρατίας. Κυβερνάται από μια παράταξη που δεν σέβεται τους θεσμούς, που θεωρεί ότι το κράτος είναι ένα φέουδο προς κατάληψη, που καταργεί την αυτονομία των συνταγματικών εξουσιών.

Το Κοινοβούλιο και η Δικαιοσύνη, οι αντιπροσωπευτικοί θεσμοί, νιώθουν ασφυξία υποβαθμίζονται και περιθωριοποιούνται. Είναι μια πολιτική στάση που στο όνομα ενός ακραίου λαϊκισμού θέτει υπό αμφισβήτηση και σε κίνδυνο τις πιο σημαντικές δημοκρατικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης.

Η κυβέρνηση αποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάσεων και στον τομέα της Αυτοδιοίκησης.

Η εγκατάσταση κλίματος σύγχυσης και συναλλαγής, η συνειδητή αποδυνάμωση της παρέμβασής της, στις τοπικές υποθέσεις, η μετατροπή της σε προεκλογικό χαρτί για να αυξήσει απλά τις ελάχιστες δυνάμεις που διαθέτει, είναι ακριβώς όλα όσα οδήγησαν στο μόρφωμα που εμφάνισε και ψήφισε στη Βουλή η κυβέρνηση.

Μια στρατηγική που αντί να οδηγεί τα πράγματα μπροστά, στρέφεται διαρκώς την πορεία προς τα πίσω.

Περνούν τη θηλιά στο λαιμό και της Αυτοδιοίκησης.

Φοβούνται την ουσιαστική αποκέντρωση. Δεν τη θέλουν.

Αποδυνάμωσαν Δήμους και Περιφέρειες: σας αφαίρεσαν αρμοδιότητες και πόρους, διέγραψαν αυτοδιοικητικά κεκτημένα που κερδίσατε με αγώνες ετών, διόγκωσαν υπέρμετρα τη γραφειοκρατία και τη δημοσιονομική χειραγώγηση, ανέτρεψαν μεταρρυθμιστικές

τομές μας, για να χτίσουν ένα νέο-συγκεντρωτικό μοντέλο εξυπηρέτησης αποκλειστικά μικροκομματικών συμφερόντων.

Και τώρα, επιθυμούμε να καταδικάσουν τις πόλεις μας σε μόνιμη, θεσμοθετημένη απραξία.

Να δημιουργήσουν παραλυτικές διαδικασίες και να διαμορφώσουν ένα άγριο πεδίο εξαρτήσεων, εκβιασμών και συναλλαγών κάτω από το τραπέζι.

Να αλλοιώσουν τελικά τη λαϊκή ετυμηγορία, με εκλογομαγειρέματα διαφορετικών εκλογικών συστημάτων για κάθε διαφορετικό όργανο των ΟΤΑ, που φθάνουν σε σημείο να μετατρέπουν ακόμη και την πλειοψηφία της κάλπης, σε μειοψηφία στη διακυβέρνηση.

Ο Κλεισθένης λοιπόν, αντί να λύσει προβλήματα ήρθε για να δημιουργήσει νέα.

Από τη μεριά μας και όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό.

Αποτελεί δέσμευσή μας: με την εμπιστοσύνη που θα δείξει ο ελληνικός λαός στο κόμμα μας, γιατί θα είμαστε η έκπληξη των επόμενων εκλογών, ο Κλεισθένης θα ανατραπεί.

Εάν οι βουλευτικές εκλογές προηγηθούν των αυτοδιοικητικών, ο νόμος πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Εάν όχι, ο Κλεισθένης θα πρέπει να ανατραπεί ριζικά και να θεσπιστούν όλα τα αναγκαία αντίβαρα κυβερνησιμότητας.

Δεσμεύομαι προσωπικά ότι το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα αγωνιστεί μαζί σας, στο πλάι σας, εξαντλώντας κάθε θεσμικό τρόπο, για την επούλωση αυτής της πληγής στην καρδιά της τοπικής δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι, το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ πιστεύει στην ανατροπή στο κράτος, στην αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση. Σε μια ειρηνική επανάσταση στη χώρα.

Με τη γνώση και την εμπειρία του παρελθόντος, με επίγνωση των αναγκών του παρόντος και του μέλλοντος για τους θεσμούς, την αποκεντρωμένη, σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία.

Εμπιστευόμαστε την αυτοδιοίκηση. Και η εμπιστοσύνη μας στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, μας ωθεί να αξιοποιήσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση με πρωτοβουλίες για αλλαγές, που υπηρετούν το θεσμό της τοπικής δημοκρατίας και όχι ψηφοθηρικές σκοπιμότητες.

Οι προτάσεις μας θεμελιώνονται γύρω από έναν βασικό και αδιαπραγμάτευτο άξονα. Την ενίσχυση και τη θωράκιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας τόσο των Δήμων, όσο και των Περιφερειών. Για λόγους δημοκρατίας, ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, αποτελεσματικότητας, λογοδοσίας, αλλά και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Πρώτον, λοιπόν, αίρουμε τα συνταγματικά εμπόδια για μια γενναία αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

Ξεκινάμε από τη ρητή συμπερίληψη των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας ως γενικού κανόνα διάκρισης των αρμοδιοτήτων στο άρθρο 102 του Συντάγματος.

Για την παράταξή μας, η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να διασφαλίσει ότι το Σύνταγμα δεν θα αποτελεί ανάχωμα συντήρησης του συγκεντρωτικού μοντέλου διακυβέρνησης. Όσα σημεία του λοιπόν έχουν κριθεί ότι εμποδίζουν την ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, επανεξετάζονται και συμπληρώνονται.

Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ έχει συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές προτάσεις για ένα ευρύ πεδίο δημόσιων πολιτικών που θα ασκούνται αποτελεσματικότερα στο εγγύτερο στον πολίτη επίπεδο. Για παράδειγμα, θα αναφερθώ σύντομα σε μερικά από αυτά που περιλαμβάνει το Σχέδιό μας:

- Μεταφορά τόσο της υλοποίησης όσο και του σχεδιασμού της Κοινωνικής Πολιτικής στον Α' βαθμό. Οι Δήμοι απέδειξαν μέσα στην κρίση ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την ευθύνη.

- Ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων υγείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

- Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή με κύριο άξονα αυτούς.

- Ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό.

- Πρωταγωνιστικό ρόλο των Δήμων στην προστασία του περιβάλλοντος, στις πρωτοβουλίες για την κλιματική αλλαγή, στον πρωτογενή τομέα, στην άμβλυνση του ψηφιακού χάσματος και τη μετάβαση στις έξυπνες πόλεις.

- Κανονιστική χειραφέτηση των ΟΤΑ, με τη δυνατότητα να προσδιορίζουν «τα του οίκου τους», όπως:

Το σύστημα εσωτερικής οργάνωσής τους στις παροχές υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τις συνεργασίες τους με φορείς της ιδιωτικής οικονομίας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων διαφάνειας και εποπτείας.

Και βεβαίως, την παροχή κινήτρων και επιβραβεύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό τους.

Κάνουμε πράξη τη δημοσιονομική αποκέντρωση. Προτεραιότητα για εμάς κατέχει η δημοσιονομική αποκέντρωση. Χωρίς αυτήν, η οικονομική αυτοτέλεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ευχολόγιο.

Μιλάμε για την είσπραξη σε τοπικό επίπεδο των εσόδων των Δήμων, πέραν των ανταποδοτικών, που οι ίδιοι θα καθορίζουν, με διασφάλιση όμως βασικών προϋποθέσεων. Πρώτα από όλα τη μη επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών, την ύπαρξη μηχανισμού άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, την ενίσχυση των Υπηρεσιών με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και τη διαχείριση των πόρων με λογοδοσία και διαφάνεια.

Διασφαλίζουμε ανεξάρτητο και αντικειμενικό έλεγχο νομιμότητας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Γνωρίζουμε πολύ καλά τι βιώνετε. Με τους ελέγχους νομιμότητας που γίνονται στην πορεία έλεγχοι σκοπιμότητας. Με τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις, αλλά ιδίως τι σας περιμένει με τους καινούριους «Επόπτες» του Κλεισθένη.

Προτείνουμε ρητή συνταγματική πρόβλεψη ότι ο έλεγχος νομιμότητας θα ασκείται από ανεξάρτητο φορέα.

Θεσμοθετούμε ρόλο και λόγο των ΟΤΑ στην «Καλή Νομοθέτηση».

Σημαντικά αδιέξοδα πηγάζουν από την ανεύθυνη, αιφνιδιαστική και ιδίως ερήμην σας νομοθέτηση διατάξεων που ανατρέπουν τη λειτουργία σας. Το ζήσατε με το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, που άλλαξε πάρα πολλές φορές, παγώνοντας σημαντικά και απαραίτητα έργα τια τις περιοχές σας.

Το βιώνετε πια και με το προχειρογράφημα του Κλεισθένη.

Να θεσπισθούν λοιπόν συνταγματικά οι αρχές και οι διαδικασίες καλής νομοθέτησης, με διασφάλιση των συμφερόντων της Αυτοδιοίκησης.

Σεβόμαστε την καταστατική θέση των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συνταγματική θεμελίωσή της αποτελεί προτεραιότητα.

Και βεβαίως προασπίζουμε το δικαίωμα συμμετοχής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, στην πολιτική ζωή των πόλεων. Αποτελεί για την παράταξή μας ήδη από το 2010 σταθερή επιλογή.

Κύριες και κύριοι, η αποκέντρωση δεν είναι καραμέλα που χαϊδεύει τα αυτιά. Είναι αδήριτη ιστορική αναγκαιότητα. Και όταν λέμε αποκέντρωση ξεκινούμε ακριβώς από την διακυβέρνηση, την επανεπένδυση πόρων στις περιφέρειες που παράγουν τον πλούτο, τους αυτοτελείς πόρους και διοικητικούς μηχανισμούς. Αυτό το κύμα των ανατροπών βρίσκεται μέσα στη δική μας πρόταση. Μια

πρόταση που τις βασικές της αρχές και κατευθύνσεις σας έχω ήδη παρουσιάσει σε προηγούμενες συναντήσεις μας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ελλάδα.

Δυστυχώς, ακόμη και τη συνταγματική αναθεώρηση, μια ιστορική ευκαιρία να ανασυγκροτήσουμε θεσμικά τη δημοκρατία, η κυβέρνηση τη μετέτρεψε σε σκιαμαχία χωρίς περιεχόμενο σε φτηνό προεκλογικό τέχνασμα.

Παρά τα μεγάλα λόγια, στην πράξη οι ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δεν περιλαμβάνουν στις προτάσεις που κατέθεσαν τίποτε ουσιαστικό για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης. Τίποτε για τον νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει στην προσπάθεια εξόδου της χώρας μας από την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαντλείται σε αναφορές για το εκλογικό σύστημα και τα τοπικά δημοψηφίσματα. Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σε γενικόλογες αναφορές. Δεν πιστεύουν στον θεσμό, θέλουν την Αυτοδιοίκηση ανίσχυρη, υποταγμένη στον δικό τους σχεδιασμό και τελικά το μακρύ χέρι του κράτους.

Φίλες και φίλοι, είναι μια εποχή που η δημοκρατία μας αποζητά τη δυναμική μιας επανεκκίνησης. Και η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Μιας νέας ριζικής αλλαγής. Ενός νέου κύματος μεταρρυθμίσεων που θα ξαναδώσουν οξυγόνο στους θεσμούς της. Που θα κατοχυρώσουν αναφαίρετα δικαιώματα των πολιτών της. Που θα δώσουν νέο νόημα στην πολιτική και νέο περιεχόμενο στη διαδικασία της λαϊκής αντιπροσώπευσης και συμμετοχής.

Αυτό δεν είναι απλώς δημοκρατική απαίτηση. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για επανεκκίνηση της ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας που βάλτωσε στα χρόνια της κρίσης.

Είναι ο καθοριστικός όρος για την κινητοποίηση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του Ελληνισμού, που δεν του αξίζει να βλέπει αμήχανος τις εξελίξεις να τρέχουν και τις ευκαιρίες να μας προσπερνούν.

Φθάσαμε στο τελευταίο Τακτικό Συνέδριό της τρέχουσας θητείας σας. Εσείς, η Αυτοδιοίκηση, αποτελέσατε ιστορικά τον στρατηγικό σύμμαχο της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης. Αυτής που σήμερα εκφράζει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

Σας θέλουμε για άλλη μια φορά μαζί μας, για να ανταποκριθούμε στην βασική, στην κεντρική απαίτηση του ελληνικού λαού σήμερα, που είναι απαίτηση αξιοπρέπειας.

Σε αυτή ακριβώς την απαίτηση αλλαγής και αξιοπρέπειας, το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ θα είναι στην πρώτη γραμμή.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε την κυρία Φώφη Γεννηματά, γιατί πάνω από όλα, εκτός από αυτοδιοικητική που θήτευσε, είναι σχεδόν σε όλα τα Συνέδριά μας και μας τιμά με τη δική της παρουσία και προφανώς με το δικό της λόγο.

Να συνεχίσουμε με τον Πρόεδρο από το ΠΟΤΑΜΙ, τον Σταύρο τον Θεοδωράκη και να τον ευχαριστήσω και πάλι για τη δική του παρουσία, που πάντα και εκείνος είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε.

Σ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί.

Πρόσφατα, φίλες και φίλοι, παρακολούθησα μία παράσταση στο Θέατρο Τέχνης του Βασίλη του Παπαβασιλείου, μεγάλου διανοητή, μία άσκηση θεατρικού ακτιβισμού, όπως λέει. Εκεί λοιπόν σε αυτή την παράσταση, πρωταγωνιστεί μία χώρα με το όνομα Κακομοιράτο του Αιγαίου. Μία χώρα που τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αργά, μία χώρα που δεν αλλάζει, μία χώρα που δεν προσαρμόζεται στο καινούργιο. Μία χώρα συνεχώς στο κούτσα – κούτσα. Και αυτό είναι το ερώτημα νομίζω όλων. Ανεξαιρέτως αν συμφωνούμε αν πρέπει να την ονομάσουμε αυτή τη χώρα Κακομοιράτο του Αιγαίου ή κάπως αλλιώς.

Τι θα ωθήσει την Ελλάδα μπροστά; Τι θα κινήσει την ιστορία μπροστά; Η άποψή μας στο ΠΟΤΑΜΙ, είναι γνωστή. Χρειαζόμαστε

πρώτα από όλα ένα νέο κράτος. Και μία διοίκηση χωρίς κόμματα και χωρίς γραφειοκρατία. Με αποκέντρωση, με δυνατούς Δήμους και συντονιστικά κέντρα τις Περιφέρειες. Φοβάμαι ότι η πολιτική πόλωση που κυριαρχεί, θα μας πάει πίσω. Κάθε μέρα ακούμε για κομματικές λίστες στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Το ΠΟΤΑΜΙ εμπιστεύεται τους ικανούς ακομμάτιστους Δημάρχους και Περιφερειάρχες, που δεν θα υπακούουν σε μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση που έφτιαξε η κυβέρνηση, δεν βοηθάει για ακομμάτιστες Διοικήσεις. Θα ξέρετε ότι η δική μας πρόταση, που ήταν πρόταση και δέκα ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, είχε δυο – τρεις επισημάνεις που επιτρέψτε μου επιγραμματικά να τις επαναλάβω. Να παραμείνει η θητεία των Δημάρχων και των Περιφερειάρχων στα 5 χρόνια, να γίνονται μαζί με τις Ευρωεκλογές, να τεθεί όριο 3% στην εκπροσώπηση ενός συνδυασμού στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια, Δήμαρχος να εκλέγεται κάποιος που παίρνει το 42% του εκλογικού Σώματος και να καθιερωθεί ένα σύστημα σταθμισμένης αναλογικής, όπου αυτός που εκλέγεται παίρνει ως bonus 1%... για κάθε 1% των εδρών, 2 έδρες στο Σώμα του Δήμου για τον οποίο εκλέγεται.

Δεν μας άκουσαν, αν και εισπράξαμε για άλλη μια φορά πολλά καλά λόγια και τώρα φοβόμαστε ότι οι λειτουργίες στα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια θα σαμποταριστούν. Οι αργόσυρτες έτσι και αλλιώς διαδικασίες στους Δήμους και τις Κοινότητες, θα γίνουν ακόμα πιο αργόσυρτες και αυτό που λέει η κυβέρνηση, αυτό που λένε οι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ότι θα έχουμε συγκλίσεις, συμφωνίες, συνεργασίες, δεν φαίνεται από πουθενά. Γιατί υπάρχει η πολύ απλή σκέψη ότι αφού με 1% θα έχω μια δική μου εκπροσώπηση, για ποιο λόγο να μπω στον κόπο να συνεργαστώ, για ποιο λόγο να βρω σημεία επαφής με τους άλλους συνδυασμούς. Και έτσι, από τον Δήμαρχο – παντοκράτορα,

πιστεύω ότι θα πάμε σε ένα μοντέλο που θα είναι δύσκολο να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα, θα πάμε στον Δήμαρχο – επαίτη. Επαίτη στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Φίλες και φίλοι, το ΠΟΤΑΜΙ θα υποστηρίξει, όπως το έχει πει, ανεξάρτητες υποψηφιότητες, υποψηφιότητες που υπακούουν πάνω από όλα σε έναν κανόνα. Χρήσιμοι άνθρωποι, αποτελεσματικές και έξυπνες Διοικήσεις. Θα αντιταχθούμε με όση δύναμη έχουμε στην προσπάθεια κομματικών μηχανισμών να κυριαρχήσουν στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Και θα στηρίξουμε αυτούς που θεωρούμε καλύτερους, ανεξαρτήτως σε ποιο κόμμα υπάρχει η μακρινή τους προέλευση.

Θα μπορούσε να ψιθυρίσει κάποιος ότι όλα τα κόμματα περίπου αυτό λένε ότι θα κάνουν. Είναι ψέμα, το ξέρουμε, τα άλλα κόμματα θα υποστηρίξουν μόνο κομματικούς υποψηφίους, εμείς όμως το κάνουμε πράξη μέρα με την ημέρα αυτό που σας λέω. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα υποστηρίζουμε συνδυασμούς με διαφορετική κομματική προέλευση. Στηρίζουμε συνδυασμούς που μπορεί να προέρχονται από τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, μπορεί να προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να είναι συνδυασμοί που βάζουν πρώτα το συμφέρον του πολίτη και μετά το κομματικό συμφέρον. Μέχρι και Δημάρχους του ΚΚΕ στηρίζουμε σε κάποιες περιπτώσεις. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν το 2018 κάποιοι να λένε ότι: οι καλοί Δήμαρχοι είναι οι δικοί μας Δήμαρχοι.

Αυτή λοιπόν είναι η δική μας διαφορά, αυτή είναι η διαφορά του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, εμείς θέλουμε τοπικές ηγεσίες έξυπνες, διαφανείς, πράσινες, αποτελεσματικές και σας είπα και θα επιμείνω, κυρίως ακομμάτιστες Διοικήσεις. Γιατί πραγματικά η Ελλάδα πρέπει να πάει ψηλά, αλλά η Ελλάδα πρέπει να πάει και αλλιώς. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάει αλλιώς, για να πάει και η ζωή του πολίτη αλλιώς.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη.

Να πούμε ότι κοντά μας είναι και ο Πρόεδρος του ΛΑΕ, ο κύριος Λαφαζάνης, καλώς ήρθατε.

Και να ζητήσουμε από τον Αντιπρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνει τη δική του τοποθέτηση.

Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Εγώ είμαι εδώ από τις έντεκα. Τα έχω παρακολουθήσει όλα. Και να πω πριν από οτιδήποτε άλλο, καλή επιτυχία στις επερχόμενες εκλογές σε όσους από εσάς θα είστε εκ νέου υποψήφιοι, να έχουμε καλές εκλογές.

Κύριε Υπουργέ, οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε καλή παρουσία και νομίζω ότι αν ήσασταν εσείς από πριν Υπουργός, μπορεί να είχαμε γλιτώσει πολλές ζημιές εδώ σε σχέση με τον Κλεισθένη.

Έχω μια απορία, που μου γεννήθηκε από την ομιλία σας, που θα ήθελα πολύ να μου την εξηγήσετε. Είπατε ότι με τις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζετε, ενδιαφέρουσες ήταν, σχεδιάζετε να βάλετε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στον 21^ο αιώνα. Μετά από τέσσερα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και εν έτι 2018, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον 21^ο αιώνα; Εντυπωσιάζομαι.

Λοιπόν, για να είμαστε λίγο τώρα σοβαροί. Η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ μπροστά όταν οι επόμενοι Υπουργοί πάντοτε μπορούν να αναγνωρίζουν τα καλά των προηγούμενων, και όταν οι προσδοκούντες να γίνουν Υπουργοί, αναγνωρίζουν την επιτυχία των Υπουργών που είναι στη θέση τους, είναι πάρα πολύ καλό για αυτούς που πρόκειται να έρθουν, γιατί θα κάνει τη δική τους ζωή καλύτερη.

Η πολιτική δεν είναι αναγκαστικά μόνο αντιπαράθεση, είναι μια σκυταλοδρομία. Λοιπόν για την ιστορία των πραγμάτων, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τα λάθη τους, έκαναν πολλά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εγώ να δεχτώ ότι και εσείς σχεδιάζετε να κάνετε σπουδαία πράγματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σας

εύχομαι να τα κάνετε, γιατί μόνο καλό θα είναι για την Ελλάδα αυτό, και να είστε βέβαιοι ότι και εμείς αν μας δώσει ο λαός την ευκαιρία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα.

Πάω τώρα στο προκείμενο. Ο Κλεισθένης είναι μια καταστροφή. Δεν υπάρχει για αυτό καμία αμφιβολία. Είναι αυτονόητη δέσμευση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ότι αν οι Εθνικές Εκλογές γίνονταν νωρίτερα, θα τον καταργούσαμε αμέσως, την πρώτη εβδομάδα, γιατί πιστεύουμε ότι οι Δήμοι, και οι Περιφέρειες, κινδυνεύουν να μπουν σε μια κατάσταση θεσμικού χάους, πλήρους ακυβερνησίας, στην οποία περίπτωση δε οι εκάστοτε Δήμαρχοι αν δεν μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις που θέλουν από το Δημοτικό τους Συμβούλιο, θα διστάζουν να παίρνουν πάνω τους την ευθύνη γιατί στη χώρα των δικομανών ανθρώπων που ζούμε, αυτό θα τους έθετε ενώπιον φοβερών ευθυνών για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Άρα ναι, εφόσον οι εκλογές γίνονταν νωρίτερα, θα τον καταργούσαμε αμέσως τον Κλεισθένη.

Πρέπει να σας πω την προσωπική μου γνώμη σε αυτό. Μάλλον συμφωνώ με τον κύριο Πουλάκη, ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας. Δεν έχω προσωπικά καμία αμφιβολία ότι πολύ δύσκολα θα αφήσουν έστω και μια μέρα εξουσίας να πάει χαμένη, απολαμβάνουν την εξουσία και πολύ τους αρέσει. Και όλα αυτά που λένε ορισμένοι για καταστροφή στις Ευρωεκλογές, θα έρθει η καταστροφή, αλλά αυτό δεν τους νοιάζει.

Όμως εμείς ως πιστεύουμε η επόμενη κυβέρνηση, θα πρέπει να βρούμε αμέσως θεσμικούς τρόπους για να διορθώσουμε το χάος στο μέτρο που αυτό διορθώνεται, κατά πώς το είπε πριν η Πρόεδρος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, η κυρία Γεννηματά, και συμφωνούμε, έτσι είναι.

Όλα εκείνα τα μέτρα που θα μας επιτρέψει το σύνταγμα της χώρας να λάβουμε αμέσως για να κάνουμε τη ζωή των αιρετών αρχόντων καλύτερη και να μπορούν να κυβερνήσουν υπό τις

συνθήκες χάους του Κλεισθένους, θέλω να είστε βέβαιοι ότι ο επόμενος Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα τα κάνει οπωσδήποτε γιατί το θέλει και το πιστεύει.

Τώρα, μερικά λόγια ακόμα. Όπως ξέρετε, και στη Βουλή προχθές έγινε σχετικό σημείο αντιπαράθεσης και το αναφέρω ως δείγμα του τι πιστεύουμε εμείς για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήδη από την ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης πρότεινε και ανακοίνωσε ότι ως Πρωθυπουργός θα θεσμοθετήσει την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ μέσω των Δήμων, μέσω Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτό έκανε τη μεγάλη κριτική ο κύριος Τσίπρας μόλις πριν από μία εβδομάδα στη Βουλή, ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό. Προσέξτε, η ένσταση δεν ετέθη επί της ουσίας, στο αν θέλουμε μεγαλύτερους βαθμούς αυτονομίας στους Δήμους και άρα και μεγαλύτερους βαθμούς ευθύνης, γιατί αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει, αλλά στο τυπικό του αν είναι συνταγματικό ή όχι.

Πέραν του ότι οι απόψεις επί συνταγματικότητας του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ σχετικές, υπενθυμίζω παραδείγματος χάρη ότι ο ΕΝΦΙΑ ήταν φόρος αντισυνταγματικός που δεν διορθώνεται, καταργείται, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, και μάλιστα με τον συνεταίρο του, τον κύριο Καμμένο, είχαν κάνει και κάτι Επιτροπές εκεί και μοιράζανε δωρεάν νομικές συμβουλές για να μην πληρώνει ο κόσμος τον ΕΝΦΙΑ γιατί ήταν αντισυνταγματικός. Φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε πια στην αίθουσα αυτή ότι δεν μπορεί ο κύριος Τσίπρας τέσσερα χρόνια να εισπράττει έναν αντισυνταγματικό φόρο, άρα προφανώς κατάλαβε ότι τελικά ήταν συνταγματικός. Άρα οι απόψεις του επί του συντάγματος έχουν τόση αξία όσο το αν ήταν συνταγματικός ή όχι ο ΕΝΦΙΑ, κατά πώς μας έλεγε ο ίδιος προεκλογικά.

Η ουσία όμως, γιατί σας διέφυγε η ουσία, η ουσία είναι η απόλυτη διάθεση της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ να δώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πολύ μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, πολύ

μεγαλύτερη ουσία. Πιστεύουμε στην αποκέντρωση, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει και ο πολίτης να αισθανθεί την εξουσία κοντύτερά του, εγγύτερά του, αλλά και οι αιρετοί άρχοντες να έχουν μεγαλύτερη συνείδηση της ευθύνης και της άμεσης λογοδοσίας που μπορεί να δίνουν στους πολίτες.

Αυτό είναι το γενικό μοντέλο, το οποίο θέλει να ασκήσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ως Πρωθυπουργός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτό εισηγούμαστε στον ελληνικό λαό και ναι, τέτοιου τύπου μεταβολές, που αλλάζουν επί της ουσίας αρμοδιότητες των Δήμων, όχι τυπικά στα χαρτιά, στην ουσία τους, που αλλάζουν τη σχέση των τοπικών αρχόντων με την τοπική κοινωνία, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι διεκδικούν δάφνες μεταρρυθμίσεις επιπέδου 21^{ου} αιώνας. Άλλωστε αυτά που εμείς εισηγούμαστε και εδώ τα θεωρούν ορισμένοι αντισυνταγματικά, αποτελούν περίπου αυτονόητα για την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Και άρα καλό θα είναι ο κύριος Τσίπρας, τώρα που κάνει και συχνά ταξίδια στο εξωτερικό, να ρωτήσει τι γίνεται με το φόρο των ακινήτων και στη Γαλλία, και στην Κεντρική Ευρώπη, και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και στον Καναδά, και στην Αυστραλία. Και τότε θα μάθαινε ότι πράγματι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο κεντρικός φορέας και όχι η κεντρική κυβέρνηση. Γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα τον πολίτη, καλύτερα τις κοινωνίες, καλύτερα το κράτος.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας, και στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στον Πρόεδρό της θα βρίσκετε πάντα πόρτα ανοιχτή για να συζητάτε κάθε πρόβλημα, και στο μέτρο που και ως αντιπολίτευση τώρα, για όσο διάστημα κρατήσει ακόμα αυτή η κυβέρνηση, μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι για να λύνουμε προβλήματα, είμαστε εδώ και με συναίνεση με τον Υπουργό, βεβαίως, αν κάτι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Καμία απολύτως αντίρρηση. Η Ελλάδα να πάει μπροστά, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάει μπροστά.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για την παρέμβασή του, για τη συμμετοχή του και προφανώς το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να πάει η Ελλάδα μπροστά.

Θα παρακαλέσω τον επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, τον κύριο Λαφαζάνη, να έρθει, παρακαλώ, για την τοποθέτησή του.

Και συνεχίζουμε κατόπιν με την Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θελερίτη Μαρία.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μίλησαν οι Πρόεδροι και οι Αντιπρόεδροι, κύριε Σοφιανέ και αμέσως μετά ξεκινάμε με τη σειρά της κομματικής...

Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που είμαι στη σημερινή σύσκεψή σας, την ευρεία σύσκεψή σας, με τους άρχοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δυστυχώς, όσο περνάει και ο καιρός, γίνονται επαίτες.

Θα αρχίσω λίγο ανορθόδοξα, αν μου επιτρέπετε, ίσως να μην είναι στην ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου σας, αλλά επειδή ασχολούμαι με κάποια θέματα και έχω μια ευαισθησία, νομίζω ότι οι Δήμοι θα πρέπει να δείξουν έναν προσανατολισμό διαφορετικό σε κεντρικά κρίσιμα κοινωνικά θέματα. Στους Δήμους σας, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, γίνονται δεκάδες πλειστηριασμοί κάθε εβδομάδα, οι οποίοι δυστυχώς, διαρκώς επεκτείνονται κατά κύματα.

Πολλοί από τους δημότες σας, δημοτικά νοικοκυριά, κάθε εβδομάδα μένουν χωρίς πρώτη κατοικία. Νομίζω ότι οι Δήμοι πρέπει να στραφούν σε αυτό το πρόβλημα. Κινητοποιούμεθα σε όλη την Ελλάδα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν βρίσκουμε συμπαράσταση από τη μεγάλη πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών. Όχι ότι είναι υπέρ των πλειστηριασμών, αλλά σιωπή. Αιδήμονα σιωπή. Και αν προχωρήσει το εφιαλτικό σχέδιο των πλειστηριασμών όπως έχει καθοριστεί από την τρόικα, από τους

τραπεζίτες και την κυβέρνηση, να ξέρετε ότι σε λίγο θα έχετε τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στους Δήμους. Τεράστιο εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα. Έναν εφιάλτη, μια κυριολεκτικά κοινωνική βόμβα στους Δήμους.

Το δεύτερο συναφές με αυτό πρόβλημα είναι ότι, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά βλέπω σε όλους τους Δήμους, ιδιαίτερα τους πιο λαϊκούς, κατά εκατοντάδες, να κόβεται το ρεύμα κάθε εβδομάδα. Τα σπίτια, τα οποία μπορεί και να μην τα γνωρίζουν οι Δημοτικές Αρχές, που είναι χωρίς ρεύμα, γίνονται όλο και περισσότερα. Και μια τραγωδία ζούμε, κυριολεκτική τραγωδία. Και έχει αρχίσει η ΔΕΗ και να προβαίνει σε πλειστηριασμούς σπιτιών, για τη μη αποπληρωμή των τιμολογίων της.

Μπορεί να ανεχτούν οι Δήμοι, οι Δημοτικές Αρχές, να υπάρχουν νοικοκυριά στο Δήμο τους, χωρίς ρεύμα; Είναι νομίζω δύο προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά και κρίσιμα. Κρίσιμα για την λειτουργία της Δημοτικής Αρχής και το ρόλο της.

Θα ήθελα να πω επίσης κάτι το οποίο είναι κοινότυπο και εσείς θα το ξέρετε καλύτερα. Τα μνημόνια έχουν θύματα όλη την κοινωνική πλειοψηφία. Την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Δύο όμως είναι τα μεγαλύτερα θύματα των μνημονίων. Ένα είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ένα τα άτομα με αναπηρία. Είναι τα μεγαλύτερα θύματα αυτά. Τα άτομα με αναπηρία, νομίζω σας είναι γνωστό, διότι ακόμα και τα επιδόματά τους έχουν όχι μόνο κουτσουρευτεί, αλλά εξαφανιστεί.

Εσείς δε, γιατί τα μνημόνια έχουν καταδικάσει σε αφάνεια, σε ανυπαρξία, τις Δημοτικές Αρχές. Στην ουσία, Αυτοδιοίκηση με μνημόνια δεν μπορεί να υπάρχει. Και το αποδεικνύει η πράξη. Διότι Δημοτικές Αρχές έχουν πόρους μόνο για τα λειτουργικά τους έξοδα. Δηλαδή να πληρώνουν μισθούς και να συντηρούν τα αυτοκίνητα και τις Δημοτικές Αρχές. Δεν γίνεται όμως έτσι Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει και απασχόληση, Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει τοπική

ανάπτυξη, Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει φροντίδα για τον πολίτη, κοινωνική πρόνοια. Για όλα αυτά, ο Δήμος έχει δεμένα τα χέρια του.

Και αυτή την ώρα, με τους προϋπολογισμούς που έχουν κατατεθεί, αν δούμε το τι γίνεται, μιλάμε για κανονική ληστεία. Με έχουν πληροφορήσει, στον προϋπολογισμό του 2019 από τους Δήμους κλέβουν στην ουσία 4 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια. Θεσμοθετημένους πόρους από τον Καλλικράτη. Η μεγαλύτερη κλοπή που γίνεται στη χώρα. Αλλά δεν βλέπω αντιδράσεις. Πάμε για εκλογές. Τι θα κάνουν οι Δήμοι στις εκλογές; Οι νέοι Δήμοι, οι νέες Δημοτικές Αρχές, πώς θα κινηθούν; Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν; Δοχείο παραπόνων γίνονται οι Δήμαρχοι, γίνονται δέκτης όλης της δυσαρέσκειας και της αγωνίας των πολιτών, αλλά χωρίς να μπορούν να κάνουν και τίποτα. Την ώρα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να ήταν το κύτταρο για να πάμε ψηλά.

Ακούω βεβαίως υποσχέσεις – και τελειώνω με αυτό – πολλές υποσχέσεις να δίδονται. Εξαγγελίες... Καλά, για ανόητους μας περνάνε; Γιατί μόνο ανόητοι θα μπορούσαν να ακούνε αυτές τις εξαγγελίες. Πώς θα γίνουν αυτές οι εξαγγελίες, όταν υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί; Όταν υπάρχει η επιτήρηση, όταν υπάρχουν οι υποχρεώσεις για πρωτογενή τέτοια πλεονάσματα που είναι σήμερα, όταν υπάρχουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις; Εδώ βλέπετε η Ιταλία πήγε κατά τι να ξεπεράσει τον προϋπολογισμό και κάνει και αυτή μία κολοτούμπα αλά Τσίπρα. Πώς θα γίνουν λοιπόν αυτά; Ποια είναι η πρότασή τους;

Η πρότασή τους είναι μία, βεβαίως. Τη λένε ορισμένοι και ανοιχτά. Οι άλλοι την έχουν υπόγεια. Επειδή υπάρχουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, επειδή υπάρχουν όλα αυτά, θα μεταφέρουμε τη φορολογία για τους πόρους των Δήμων, στις ίδιες τις Δημοτικές Αρχές. Αρχής γενομένης από τον ΕΝΦΙΑ. Ε, αυτό είναι το εγκληματικό σχέδιο αυτοκτονίας για τους Δήμους. Ποιον ΕΝΦΙΑ; Μπορεί ο Δήμος ποτέ, έναν τόσο αντιλαϊκό φόρο, να τον πάρει από τους πολίτες; Αδύνατον. Μπορεί ο Δήμος να επιβάλλει

δικιά του φορολογία; Έχει τέτοια δύναμη, τέτοια ισχύ και τέτοια νομιμότητα; Όχι νομιμότητα τυπική, συνταγματική έστω, αν το βάλουν στο Σύνταγμα, ουσιαστική νομιμότητα. Πώς θα το κάνει αυτό; Είναι κοροϊδία. Σκέτη κοροϊδία.

Γιατί δεν θέλουν να πουν ότι μια άλλη πολιτική, μια ανατροπή στη χώρα, θέλει απειθαρχία απέναντι στους κανόνες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουν να πουν την αλήθεια. Ότι αν θέλουμε να έχουμε χώρα και όχι χώρο, αν δεν θέλουμε να είμαστε αποικία και να φύγουμε από την κατοχή, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε και να το συνδυάσουμε με μια προοδευτική πολιτική ανασυγκρότησης, είναι να φύγουμε από την Ευρωζώνη και να περάσουμε στο εθνικό νόμισμα.

Άλλωστε και η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχετε καμιά αυταπάτη, πνέουν ήδη τα λοίσθια. Τα κίτρινα γιλέκα σε μια Γαλλία η οποία δεν έχει την κατάσταση της Ελλάδας, βλέπετε ότι προκαλούν μεγάλη εξέγερση και ίσως πολιτικές εξελίξεις μέσα στην καρδιά της Ευρώπης.

Εγώ δεν ξέρω τι χρώμα γιλέκου πρέπει να φορέσουμε, αλλά πρέπει να φύγουμε από τους καναπέδες μας. Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο, τον κύριο Λαφαζάνη.

Και παρακαλώ, η κυρία Θελερίτη Μαρία να έρθει στο βήμα, καθώς επίσης και να ετοιμάζεται ο κύριος Σοφιανός.

Και αμέσως μετά, αγαπητοί συνάδελφοι, θα υπάρξει η κεντρική τοποθέτηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και αν θέλει, η δευτερολογία του Υπουργού, του κυρίου Χαρίση, εάν υπάρχει λόγος. Και κατόπιν θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.

Παρακαλώ.

Μ. ΘΕΛΕΡΙΤΗ: Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι για να εκφράσω το ΣΥΡΙΖΑ στο Συνέδριό σας και εύχομαι καλή επιτυχία και καλές εργασίες.

Θα απαντήσω λίγο στην ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, γιατί δεν καταφέραμε να μπούμε ο ΣΥΡΙΖΑ, 4

χρόνια διακυβέρνησης, στον 21^ο αιώνα. Και θα ρωτήσω, ίσως γιατί 40 χρόνια εσείς, που θέλατε αναδιοργάνωση του κράτους και ψηφιακή και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας, τελικά γιατί δεν τα καταφέρατε; Και τελικά αυτά τα συστήματα τα οποία προμηθευθήκατε, δεν μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους και άρα απαιτείτε από εμάς, που έπρεπε να ανανεώσουμε όλον αυτόν τον εξοπλισμό μέσα σε 4 χρόνια, να πετύχουμε και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας; Άρα λοιπόν, μην απευθύνεστε με αυτό το ερώτημα σε εμάς 4 χρόνια διακυβέρνησης.

Ξεκινώ και λέω ότι η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και η μετάβαση σε μια νέα ιστορική φάση, μας υποχρεώνει να αφοσιωθούμε στις μεγάλες θεσμικές τομές και τις μεταρρυθμίσεις. Και εδώ θα ήθελα να απευθυνθώ στην Πρόεδρο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ότι ναι, προχωράμε σε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, δεν διαλύουμε τους θεσμούς και πραγματικά βελτιώνουμε τους θεσμούς που εσείς δημιουργήσατε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα ο στόχος λοιπόν των μεταρρυθμίσεων αυτών, δεν είναι και για εσάς στόχος; Δηλαδή, να ενισχύσουμε τον κοινοβουλευτισμό, να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία, να προωθήσουμε την ισότητα και την ισονομία, να προστατεύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα και να προβούμε στον απαραίτητο θεσμικό εκσυγχρονισμό που χρειάζεται η χώρα.

Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε ήδη από το 2015, προχωράμε σε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων, παρά τους γνωστούς και μεγάλους περιορισμούς που δημιούργησε η συνθήκη της αυστηρής επιτροπείας.

Δηλαδή ψηφίσαμε την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στις βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλάζοντας τους όρους αντιπροσώπευσης και κατοχυρώνοντας, όχι μόνο την τυπική, αλλά και την ουσιαστική ισότητα της ψήφου.

Ενισχύσαμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, παρά την επιτροπεία και τα μνημόνια. Και

εδώ δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, γιατί αναφέρθηκε ήδη ο Υπουργός και για την οικονομική ενίσχυση που όλα αυτά τα 4 χρόνια δόθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος Φιλόδημος 1 και 2, αλλά και με την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσες αδυναμίες καλύπτει στην στελέχωση των Δήμων και των Περιφερειών. Είναι πάρα πολύ αναγκαία αυτή η στελέχωση και ιδιαίτερα αν θέλουμε μέσα από τις θεσμικές αλλαγές που προχωράμε, να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο η Αυτοδιοίκηση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Παρά ταύτα λοιπόν, παρά τις συνταγματικές δεσμεύσεις, τα δημοσιονομικά και οικονομικά δεδομένα, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της ΛΑΕ και την πολύφερνη και βαθιά ριζωμένη κουλτούρα του συγκεντρωτισμού που διαπερνά και το πολιτικό προσωπικό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους πολίτες και άνδρες, γυναίκες, της χώρας, ο Κλεισθένης αποτελεί νόμο του κράτους. Αποτελεί το πρώτο μεταρρυθμιστικό βήμα της κυβέρνησης στη δομή του κρατικού και αυτοδιοικητικού μας συστήματος.

Και αναφέρομαι ότι αποτελεί το πρώτο βήμα, μιας και θα ακολουθήσουν μια σειρά αλλαγές που αφορούν τον επανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του Κλεισθένη 2, όπως ανέφερε και ο Υπουργός.

Το δεύτερο αυτό βήμα, συνδέεται άμεσα με τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία θα μιλήσω λίγο αργότερα.

Ας μείνουμε όμως στον Κλεισθένη και ας δούμε λοιπόν τις επιπτώσεις, που αναφορικά με την αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας τόσο των διοικούμενων, όσο και του πολιτικού προσωπικού, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης των Δήμων και των Περιφερειών, επιφέρει.

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής. Ουσιαστικά αλλάζει το σύστημα διακυβέρνησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου σε συνδυασμό με την ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής όπως το

δημοψήφισμα, ανοίγουν δρόμο για μια πιο δημοκρατική και ισότιμη, πλήρως αντιπροσωπευτική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πράγματι, η επόμενη μέρα του Κλεισθένη θα βρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση μπροστά σε μια σειρά προκλήσεων.

Το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλει να σεβαστεί τα τοπικά και εκλογικά αποτελέσματα και με αίσθημα ευθύνης να προχωρήσει σε συναινετικές αποφάσεις, ευρύνοντας τον δημοκρατικό διάλογο και της άσκησης ουσιαστικής και εποικοδομητικής κριτικής, μειώνοντας τις κομματικές αντιπαραθέσεις προς όφελος της ποιότητας των λαμβανομένων αποφάσεων.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει πλέον να υπάρχει μέσα από τη συλλογική λειτουργία των αυτοδιοικητικών της Οργάνων, μέσα από τη δημοκρατικότερη και συμμετοχική λειτουργία της. Και αυτή η δημοκρατική λειτουργία ενισχύεται επίσης και με την αναβάθμιση των Κοινοτήτων, ως θεσμού ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, αποκαθιστώντας το αίσθημα της εγγύτητας των πολιτών με τις αυτοδιοικητικές δομές.

Η αποσύνδεση της ανάδειξης των εκπροσώπων των Κοινοτήτων από τους συνδυασμούς των δημοτικών εκλογών, θα ενεργοποιήσει και θα αυτονομήσει την τοπική κοινωνία, θα αναδείξει πιο ενεργά και ικανά μέλη, που θα μπορούν να επιλύσουν τα τοπικά προβλήματα, με (...) προσδιορισμό, μακριά από τις διάφορες δημοτικές παρατάξεις οι οποίες εμμένουν σε διάφορα θεσμικά, που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Την επόμενη μέρα λοιπόν του Κλεισθένη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρεθεί σε έναν αναβαθμισμένο θεσμικό ρόλο και όπως είπε ο Υπουργός, μέσω της σύστασης της Μόνιμης Επιτροπής Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη συμμετοχή των εκπροσώπων και των δύο Βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα διατυπώνει

γνώμη για σχετικά νομοθετήματα. Και εδώ νομίζω αναφέρεται, ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση, σε αυτό που προτείνει η ΚΕΔΕ στο συγκεκριμένο άρθρο. Μέσω της παρακολούθησης και υλοποίησης του χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, για την παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης του χωρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και τέλος, μέσω της νομοθετικής κατοχύρωσης του σχεδιασμού, οργάνωσης και διαδικασίας ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Άρα σκοπός μας είναι η ουσιαστική αναδιανομή των αρμοδιοτήτων, έτσι ώστε αυτή η αναδιανομή να υπάρχει στα τρία επίπεδα διοίκησης και νομίζω ότι και μέσα από τις Διυπουργικές Επιτροπές που έχουν δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση που θα αναφέρω παρακάτω, θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, που είναι χρόνιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Άρα, εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στην αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος, που συζητούνται αυτή τη στιγμή, για να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή και που η κυβέρνηση προωθεί ώριμες και αναγκαίες προοδευτικές τομές τόσο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό μας σύστημα, όσο και για την εμβάθυνση της ίδιας της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας.

Βασικός στόχος μας είναι να απαντήσουμε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η δημοκρατία, το κοινοβουλευτικό σύστημα και νομίζω και η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα, αλλά και στην ίδια τη δημοκρατία αλλά και στην ίδια την Αυτοδιοίκηση, είναι πάρα πολύ σημαντική.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, θεωρούμε αναγκαία την αναβάθμιση της αποσαφήνισης του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με το κράτος, στο πλαίσιο της

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Επί της ουσίας, μια απλή ανακατανομή αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να σηματοδοτήσει ουσιώδεις μεταβολές στην διοίκηση, αν δεν συνοδεύεται από πλήρως οριοθετημένους διαχωρισμούς και αποσαφήνιση του ρόλου σε κάθε επίπεδο της διοίκησης.

Νομίζω λοιπόν... Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στα προς αναθεώρηση άρθρα, διότι ήδη τα ανέφερε και ο Υπουργός, απλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα και οι συνθήκες είναι ώριμες για μια διαφορετική αρχιτεκτονική του διοικητικού συστήματος της χώρας, όπου αυτή η αρχιτεκτονική πρέπει να αποτυπωθεί και στο Σύνταγμα και καταρχήν, στο πιο σημαντικό άρθρο, που είναι το 101, όπου εκεί θα γίνει αποσαφήνιση στους κατά τόπους αποκέντρωση... ποιοι μπορεί να είναι τα περιφερειακά Όργανα στους κατά τόπους αποκέντρωση και δεν μπορεί να είναι άλλοι πέρα από τους Οργανισμούς Α΄ και Β΄ Βαθμού και επίσης, θα μπορεί μετά από τόσα χρόνια να λυθεί αυτή η σύγχυση περί αποκέντρωσης περιφερειακών Οργάνων, δηλαδή μεταξύ Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Και επίσης, στην παράγραφο 2 να αναφέρονται και τα Όργανα της μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, για να ανοίξει ο δρόμος για τη δημιουργία των μητροπολιτικών περιοχών και των αρμοδιοτήτων που τους αναλογεί.

Θεωρώ ότι στην παράγραφο 3 θα πρέπει να αναφερθούν ρητά ότι οποιαδήποτε αποκέντρωση γίνεται με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, όπου οι ΟΤΑ έχουν το τεκμήριο της αρμοδιότητας στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις και επίσης να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων από τους ΟΤΑ, έτσι όπως είναι ψηφισμένο από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν θα αναφερθώ στα άλλα άρθρα, στα περισσότερα συμφωνούμε από αυτά που αναφέρονται και από την πρόταση της ΚΕΔΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η δημοκρατική εμβάθυνση του πολιτειακού συστήματος, η οποία έχει συντελεστεί σε έναν βαθμό με την εφαρμογή της απλής αναλογικής στον Κλεισθένη, αλλά και με την επιχειρούσα συνταγματική αλλαγή στη σχέση κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί μονόδρομο για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την αξιοποίηση των τοπικών και αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων τους, που θα συμβάλλουν με τη σειρά τους στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλές εργασίες.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Βουλευτή, την κυρία Θελερίτη Μαρία.

Και να παρακαλέσω το Νίκο τον Σοφιανό, εκ μέρους του ΚΚΕ, να κάνει την τοποθέτησή του.

Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ: Μονίμως ξεχνάτε την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου της Αθήνας, που θα θέλατε να διεκδικήσετε μέχρι πρότινος και εσείς.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως. Εμείς σας ευχόμαστε και καλή επιτυχία, αν το διεκδικήσετε εκ νέου.

Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι Σύεδροι που είσαστε ακόμα εδώ, έχετε την υπομονή να είσαστε ακόμα εδώ και να μας ακούτε, άλλη μία θητεία τελειώνει, μπροστά μας είναι οι εκλογές στους Δήμους και στις Περιφέρειες και είναι γεγονός ότι αυτά τα σχεδόν 5 χρόνια που πέρασαν, κυριολεκτικά ταυτίστηκαν με την υλοποίηση της πιο βάρβαρης, μνημονιακής, εναλλασσόμενης και διαδοχικής μνημονιακής πολιτικής, φορτώνοντας ασήκωτα βάρη στο λαό.

Και οι Δήμοι, αυτή είναι η πραγματικότητα, συμμετείχαν σε αυτή την επίθεση, με αιχμή τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, την περίφημη αποκέντρωση, που μοχλό είχε την απόλυτη μείωση της χρηματοδότησης από το κράτος. Μια απόλυτη μείωση σε 60%, που

παραμένει. Και φυσικά δεν αλλάζει με τα 36 εκατομμύρια παραπάνω, που θα δοθούν το '19.

Είμαστε σε μια πολιτική που το κράτος αδειάζει από πάνω του ευθύνες, σε μια σειρά κρίσιμους τομείς, όπως είναι οι δομές της πρόνοιας, οι δομές για το παιδί, την οικογένεια, τα σχολεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό.

Στο όνομα του απόμακρου συγκεντρωτικού και σπάταλου κράτους, οι Δήμοι γίνονται οι αρωγοί μιας γενικευμένης ανταπόδοσης, αρωγοί της επιχειρηματικότητας, της όλο και μεγαλύτερης επιβάρυνσης των λαϊκών νοικοκυριών, της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της διαφοροποίησης ακόμα και των ελάχιστων παροχών όπως στην πρόνοια, στην υγεία, στην παιδεία.

Σήμερα, με βάση τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης και το μεσοπρόθεσμο που ψήφισε, τα δημοτικά τέλη και οι φόροι – γιατί υπάρχουν δημοτικά τέλη και φόροι – ξεπερνάνε κατά πολύ τη χρηματοδότηση από το κράτος και το '18 και το '19. Και μάλιστα ο στόχος είναι να φτάσουν το 2022 τα 2 δισεκατομμύρια 755 εκατομμύρια.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ψίχουλα και οι Δήμοι οδηγούνται μέσα από όλους τους δρόμους, στις τράπεζες, παραδίδοντας προίκα στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα ανταποδοτικά τέλη, με αφετηρία τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου Καθαριότητας, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, αυτό έγινε αυτά τα χρόνια σε αρκετούς Δήμους, που σημαίνει νέα επιπρόσθετη επιβάρυνση των νοικοκυριών, αλλά και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, που συνήθως κρύβεται.

Όμως, ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι ο φόρος αίματος που καταθέτουν. Μόνο τα 4 τελευταία χρόνια έχουμε 43 νεκρούς από θανάτους στην Τοπική Διοίκηση και πάνω από 60 τραυματίες. Εργαζόμενοι των Δήμων είναι αυτοί. Και δείχνει το ένοχο καθεστώς που διαμορφώνεται και μια αιτία που κανένας αιρετός δεν μπορεί να κάνει πως δεν το βλέπει. Το αίτημα, για παράδειγμα, να

ανατραπεί το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο της 24ωρης λειτουργίας, που εντατικοποιεί την εργασία, που έχει κάνει σκόνη το 5νθήμερο, όνειρο απατηλό την υποχρεωτική μέρα ανάπαυσης, είναι παραπάνω από επιβεβλημένο να μπει σε πρώτο πλάνο διεκδίκησης και για τους εργαζόμενους και για τους αιρετούς.

Είναι η συνέχεια των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό, που ο μνημονιακός κορσές και ο πέλεκυς του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού το συναρτά, όσο περισσότερο με το να βάζει ο δημότης το χέρι στην τσέπη. Γιατί μίλησε ο κύριος Υπουργός για 8.500 θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης, όμως σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες που για να πληρώνεται ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώνει ο δημότης και μάλιστα να πληρώνει πρόσθετα με αυτά που πληρώνει από την κεντρική φορολογία που έχουν οδηγήσει τους μισούς Έλληνες να είναι ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες στην εφορία, στο κράτος και λοιπά.

Μπροστά μας βρίσκεται και το θέμα με τα βαριά και ανθυγιεινά. Σήμερα υπάρχει δημοσίευμα που μιλάει για τους 95.000 εργαζόμενους. Όλα αυτά έρχονται να θυμίσουν ότι η μεταμνημονιακή εποχή είναι κυριολεκτικά ένα παραμύθι, η μεταμνημονιακή πολιτική μοιάζει σαν σταγόνα νερού με τη μνημονιακή.

Σήμερα, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του αρμόδιου Υπουργείου για υποδομές, θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, είναι μόλις 11 εκατομμύρια περισσότερα από πέρσι. Όταν έχουμε το έγκλημα στο Μάτι και τη Μάνδρα ακόμα ζωντανό, όταν σε μία χώρα σειсмоγενή, το 80% των δημοσίων κτιρίων και σχολείων παραμένει ανέλεγκτο και αυτό που ακούμε ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με τις φυσικές καταστροφές, είναι κυριολεκτικά πρόκληση στο νου και στη συνείδηση ενός λαού που έχει γονατίσει από τα βάρβαρα μέτρα που πληρώνει συνεχώς. Στην ίδια αυτή κατεύθυνση, η εμπορευματοποίηση γης και περιβάλλοντος απογειώνεται. Η δημόσια και δημοτική γη γίνεται ευκαιρία για business, είτε με την

ΕΤΑΔ και το υπερταμείο, που ενέταξε ακόμα και αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, είτε με τη συμφωνία, το deal κυβέρνησης – Εκκλησίας, που έβαλε αμφισβητούμενες εκτάσεις και πολλές αυτές είναι και των Δήμων, μέσα στο κοινό ταμείο.

Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προηγήθηκαν, ο Καποδίστριας και ο Καλλικράτης και ο Κλεισθένης που ακολούθησε, ωρίμασαν το έδαφος για αυτές τις ανατροπές που είπαμε επιγραμματικά προηγούμενα. Και είναι να απορεί κανείς γιατί ο καβγάς γίνεται μόνο για το εκλογικό σύστημα, ενώ στο θεσμικό του "Κλεισθένη" υπάρχει συμφωνία από όλους; Η λογική λέει ότι αν συμφωνούμε στο θεσμικό πλαίσιο, στο μοντέλο του Δήμου που διαμορφώνεται, μπορούμε μετά να τον συνδιαχειριστούμε, μπορούμε και να συγκυβερνήσουμε.

Κυριολεκτικά λοιπόν, έχουν παραμεριστεί από αυτό το καθεστώς οι λαϊκές ανάγκες. Πήραν ανάσα και αέρα τα πανιά της επιχειρηματικής δράσης. Οι Δήμαρχοι έγιναν ή πρέπει να γίνουν μάνατζερ. Στα Όργανα της Τοπικής Διοίκησης συνωστίζονται πρόσωπα της αγοράς, ιδιοκτήτες μέσω ενημέρωσης, κάθε λογής επιχειρηματίες, μαζί με τα συμφέροντά τους.

Το δίλημμα για εμάς, συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση, είναι κάλπικο και ο στόχος του είναι να κρύψει το κύριο. Ότι το κεντρικό κράτος, οι θεσμοί του στην Τοπική Διοίκηση, οι ευρωενωσιακοί μηχανισμοί, δρουν ενιαία, από κοινού, εχθρικά απέναντι στο λαό. Δρουν για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Ποιος μπορεί να παραβλέψει εδώ νόμους που απαλλάσσουν από φόρους και τέλη, μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα σε αεροδρόμια και λιμάνια; Τις προκλητικές απαλλαγές των αμερικάνικων συμφερόντων επενδυτή του ναυπηγείου Σύρου; Σε βάρος του Δήμου. Τη συνδρομή με νόμο των ΔΕΥΑ στα αναπτυξιακά σχέδια του Σκλαβενίτη και την απαλλαγή του από χρωστούμενα σε αυτές, όταν ο νόμος είναι άτεγκτος και

κόβει το νερό από τα φτωχόσπιτα και βγάζει στη σέντρα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού όσους χρωστάνε 500 € στο Δήμο;

Αυτή η πολιτική η ταξική, η αναδιανομή δηλαδή σε όφελος του πλούτου, του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου, διαπερνά έναν προς έναν όλους τους φορείς του κράτους. Τους προϋπολογισμούς, τις λειτουργίες και φαίνεται ζωντανά αυτό. Αυτή την προοπτική τη θεωρούν μονόδρομο και τη βαφτίζουν και δίκαιη ανάπτυξη. Και καλλιεργούν και την πόλωση, για το ποιος είναι καλύτερος να διαχειριστεί μια βαθιά ταξική, τοξική για τον λαό πολιτική, που μένει ίδια. Αν τον ΕΝΦΙΑ δηλαδή θα τον εισπράττουν οι Δήμοι ή θα τον εισπράττει το κεντρικό κράτος. Το θέμα ότι μιλάμε για έναν άδικο νόμο που ουσιαστικά αναγκάζει τον εργαζόμενο να πληρώνει νοίκι στο κράτος για το σπίτι του, αυτό πάει σε άλλο επίπεδο, πάει στην άκρη.

Ταυτόχρονα όμως, είναι πολύ επικίνδυνη η συναίνεση που διαμορφώνεται και τη διαπίστωσε και ο Αμερικανός πρεσβευτής, όσον αφορά τους σχεδιασμούς που μετατρέπουν την Ελλάδα σε γέφυρα των πολέμων που κάνουν οι ιμπεριαλιστές σε λημέρι αμερικανοΝΑΤΟικών στρατευμάτων. Και αυτά, με δοσμένο το γκριζάρισμα στο Αιγαίο, με δοσμένη τη διχοτόμηση της Κύπρου, τις φουρνιές των προσφύγων, την απροκάλυπτη πίεση σε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία.

Και μάλιστα, εμείς λέμε να προβληματιστεί ένας κόσμος ότι εδώ βρήκαν και πρόθυμους Δημάρχους και Περιφερειάρχες να διαφημίζουν τα ΝΑΤΟικά σχέδια. Για δείτε τα σουλάτσα του Αμερικανού πρεσβευτή στα δημαρχιακά και περιφερειακά μέγαρα. Ποιοι άλλοι πρεσβευτές στην Ελλάδα κάνουν αυτό το σουλάτσο, που το δέχονται ορισμένοι; Ή να δούμε μερικές επισκέψεις αυτοδιοικητικών, στα σαλόνια του ΝΑΤΟ, για να μάθουν το θεσπέσιο έργο του. Υπογραμμίζουν και έτσι ότι οι εθνικιστικές φωνές για τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι παραπάνω από πρόκληση. Μιας και όλοι γνωρίζουμε, ότι αυτή η επιβλαβής

συμφωνία, που πρέπει να καταψηφιστεί, έγινε για να λήξει ένα ΝΑΤΟικό γραμμάτιο. Εξαργυρώνεται ένα γραμμάτιο από την αστική τάξη της Ελλάδας, βάζοντας τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, ολοκληρώνοντας τους σχεδιασμούς που έχει στα Βαλκάνια.

Δεν υποτιμούμε καθόλου, ούτε παραγνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, τους συσχετισμούς. Ξέρουμε ότι οι συσχετισμοί στην πολιτική συνείδηση είναι αρνητικοί. Σε αυτές τις συνθήκες εμείς δεν κάνουμε απ' υψηλού κριτική. Απέναντι σε αυτή την πολιτική προβάλουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής λύσης, που θέτει ανοικτά στο λαό μας, χωρίς μισόλογα και περιστροφές. Οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος για την εξουσία των επιχειρηματικών ομίλων και για το πολιτικό προσωπικό που τους στηρίζει.

Θα δώσουμε τη μάχη στους Δήμους, στις λαϊκές γειτονιές, στα χωριά, στο εργατικό λαϊκό κίνημα για να πάρει ανάσα ο λαός. Γιατί την έχει ανάγκη σήμερα με αυτό τον αρνητικό συσχετισμό, να πάρει ανάσα, να πιστέψει στη δύναμή του, στο δίκιο του, να διευρύνει τις απαιτήσεις του, είτε σε ρόλο Δημοτικής Αρχής, όπου την ασκήσαμε και με επιτυχία, είτε σε ρόλο αντιπολίτευσης, μία υποχρέωση αναλαμβάνουμε. Να στηρίξουμε, να προβάλουμε τις ανάγκες του λαού μας, της νεολαίας στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, των κομμάτων που την προωθούν και τη στηρίζουν. Και πιστεύουμε ότι σε αυτό το δρόμο μπορούμε να συναντηθούμε με αρκετούς άλλους συναγωνιστές, άσχετα να συμφωνούμε σε όλα και αυτό να εκφραστεί και στα ψηφοδέλτια της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, στους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Περιφέρειες.

Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σοφιανό για την τοποθέτησή του.

Και να συνεχίσουμε με την κεντρική ομιλία του Προέδρου μας, του Γιώργου του Πατούλη, του Προέδρου της ΚΕΔΕ, με τις θέσεις

της Αυτοδιοίκησης για την Αυτοδιοίκηση που όλοι επιζητούμε και θέλουμε να χτίσουμε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φαίνεται το μεσημέρι είναι βαρύ για όλους και προφανώς έχουν λυθεί τα ζητήματα και κάποιοι βρίσκονται εκτός αυτής της αιθούσης, θεωρώντας ότι εμείς εδώ τα κάνουμε τα πάντα για όλους. Προφανώς πρέπει να γίνει σαφές. Η δημοκρατία θέλει κόπο, θέλει ενότητα, θέλει σύνθεση και χρόνο. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία με μια καλημέρα, μια καλησπέρα και μια καληνύχτα.

Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων και όσοι μείνατε εκ των κομμάτων να ακούσετε τις απόψεις ουσιαστικά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Το φετινό Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης, διεξάγεται σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση. Η συγκυρία αυτή έχει πολλές ιδιαιτερότητες.

Πρώτον, βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του προσεχούς Μαΐου, προφανώς των και των Ευρωεκλογών, αλλά και των εθνικών ενδεχομένως, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, και ουσιαστικά το φετινό, που είναι ένα προεκλογικό Συνέδριο της Αυτοδιοίκησης.

Δεύτερον, σε λιγότερο από έναν μήνα, θα κληθούν οι Δήμοι μας να λειτουργήσουν με βάση το νέο πλαίσιο που καθορίζει ο Κλεισθένης, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι από τη Βουλή. Και όλοι γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και εκκρεμότητες όσον αφορά την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, που δεν έχουν επιλυθεί ακόμη. Εγώ να σεβαστώ – και το εννοώ – την προσπάθεια που κάνει ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, όμως αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι πολύ εύκολο οι συγγραφείς και εισηγητές του νομοσχεδίου Κλεισθένη 1, να αφήσουν ή να αφήνουν να κάνουν ενδεχομένως, μέσα από τη διάλογο, τη δουλειά τους οι επόμενοι.

Γεγονός είναι λοιπόν ότι μας προβληματίζει το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα οι Δήμοι μας, κατά την άποψή μας από 1/1/2019, θα λειτουργούν σε κάποιες διαδικασίες που, μη έχοντας τον προέλεγχο με την έννοια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – και ακούσαμε και πριν και τον Ειδικό Γραμματέα, αλλά και τον κύριο Σελίμη να αναφέρονται σε αυτό – θα έχουμε εισέλθει επίσης και σε μια προεκλογική περίοδο.

Η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει ότι θα πάμε στις εκλογές με ήρεμα νερά. Και βέβαια, να μην διανοηθεί κανείς – και αναφέρομαι σε όποιον ακούει σήμερα ή σε όποιον διαβάσει αυτά τα οποία λέμε, ότι θα θέσουμε εμείς σαν Αυτοδιοίκηση σε κίνδυνο την σταθερότητα των τοπικών μας κοινωνιών για να εξυπηρετηθούν οι όποιες μικροκομματικές σκοπιμότητες, γιατί είναι σίγουρο ότι εμείς θα είμαστε απέναντι.

Τρίτον, καλούμαστε να λειτουργήσουμε για μια ακόμη χρονιά, σε ένα περιβάλλον οικονομικής ασφυξίας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την προσπάθεια στην οποία αναφέρθηκε τουλάχιστον στα έργα – και θα αναφερθώ και εγώ προφανώς – του κυρίου Χαρίτη, όμως ο προϋπολογισμός του 2019 για τα χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης, δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Είναι απαράδεκτη, το να λέμε ότι οδεύουμε στην Ελλάδα της αποκέντρωσης, στην Ελλάδα της εξυγίανσης και στην Ελλάδα της ανάπτυξης, με προϋπολογισμούς που το 2019 δεν δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό του παραλογισμού, που στόχο έχει να στραγγαλίσει τις τοπικές κοινωνίες και τους Δήμους. Λυπάμαι που το λέω, προφανώς, αλλά είμαι υποχρεωμένος να επισημάνω ότι η σημερινή κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν αγαπάει και τόσο την Αυτοδιοίκηση. Όχι σήμερα, τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό; Το είπα και το πρώι. Δεν υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και στη συνταγματική αναθεώρηση, να μην έχουν δώσει τη δυνατότητα τύποις, εγώ θα έλεγα ουσίας, μέσα από την συμμετοχή του Α΄

Βαθμού, εάν δεν είναι ο Πρόεδρος, ας ήταν ο κύριος Μπίρμπας, τυχαία λέω το όνομα, αν είναι πιο αρεστός στην κυβέρνηση, πάντως δεν είναι δυνατόν για συνταγματική αναθεώρηση ο Α΄ Βαθμός να μην είναι μέσα στην Επιτροπή Συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Τέταρτη ιδιαιτερότητα αυτού του Συνεδρίου, είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαλόγου για την αλλαγή του Συντάγματος. Πρόκειται πράγματι για μια πολύ δύσκολη και σοβαρή διαδικασία, γιατί αφορά τον θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης και οφείλω να επισημάνω ότι είναι κάτι που οφείλουμε όλοι να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, γιατί δεν αφορά τη σημερινή κυβέρνηση, δεν αφορά τη σημερινή Αυτοδιοίκηση, αφορά τα επόμενα χρόνια για την εξέλιξη της ίδιας της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τον τρόπο που αντιμετωπιζόμαστε ως Αυτοδιοίκηση διαχρονικά από το κεντρικό κράτος και τους θεσμικούς του εκπροσώπους, εμείς θα ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας.

Με αφετηρία το Συνέδριο μας, θα διαμορφώσουμε τις θέσεις μας και θα προτείνουμε συγκεκριμένες αλλαγές στο Σύνταγμα, με στόχο να συμβάλλουμε δημιουργικά και θεσμικά στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, όπως θα είδατε μπαίνοντας σε αυτή την αίθουσα, το κεντρικό μήνυμα του Συνεδρίου μας είναι «Πάμε την Ελλάδα Ψηλά, με την Αυτοδιοίκηση Μπροστά». Το μήνυμα αυτό αποτυπώνει τη φιλοσοφία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, το όραμα της Αυτοδιοίκησης για την πατρίδα μας και το ρόλο που θέλουμε και μπορούμε να διαδραματίσουμε ως θεσμός, για να πετύχουμε το στόχο αυτό.

Και πιστεύουμε πραγματικά πως το μόνο καλό που έκανε η κρίση που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη της αλλαγής της οργάνωσης του κράτους και των

θεσμών του. Ανέδειξε την ανάγκη για ανατροπή, όλων όσων μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Ενός συγκεντρωτικού κράτους, που θέλει ανεπιτυχώς να τα κάνει όλα και δεν τα κάνει.

Την υποχρέωση μας, να χτίσουμε την Ελλάδα από την αρχή. Με νέα υλικά και όχι με συνταγές που δοκιμάστηκαν κι απέτυχαν. Με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του κράτους και των θεσμών του. Ένα νέο μοντέλο που θα καταστήσει την Πρωτοβάθμια αλλά και Δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικό πυλώνα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και γνήσιο θεσμικό εκφραστή ενός αποτελεσματικού κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

- Με επανασχεδιασμό των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- με προτεραιότητα στην αποκέντρωση πόρων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών,
- με βάση τις αρχές – ειπώθηκε και έχει ειπωθεί και άλλες φορές, από τη νομοθετική αλλά και από τα κόμματα εξουσία – της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας.
- Και με στόχο, προφανώς, την ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, στη διαχείριση των τοπικών ζητημάτων.

Παρά το γεγονός ότι η Κ.Ε.Δ.Ε. κατέθεσε έγκαιρα ολοκληρωμένες προτάσεις για το περιεχόμενο της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, οι προτάσεις μας αυτές δεν λήφθηκαν υπόψη από την κυβέρνηση. Και αν θέλετε, αυτό το κρατάμε. Το κρατάμε γιατί βαρεθήκαμε να κάνουμε συνεχώς συζητήσεις διαχρονικά, με τις κεντρικές κυβερνήσεις και εκείνες που μόνο εκείνες μπορούν να νομοθετήσουν, δεν κάνουν το αυτονόητο που έχουν κάνει τόσα χρόνια άλλες κυβερνήσεις άλλων χωρών που πηγαίνουν μπροστά προς το μέλλον για τις τοπικές κοινωνίες τους.

Αντίθετα, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο, ο Ν.4555/2018, ο γνωστός σε όλους μας Κλεισθένης 1, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες της χώρας, ούτε στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά ούτε και στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν δύομισι χρόνια πριν, που διήρκεσε, υποτίθεται, ο διάλογος.

Είναι ένας νόμος που δεν προωθεί καμία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, στη λειτουργία του κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δεν νομίζω κατ' ουσίαν κανείς να νιώθει καλά σε αυτή την αίθουσα ή και αυτός που υπηρετεί την Αυτοδιοίκηση και έξω από αυτή την αίθουσα, με το νόμο αυτό.

Το περιεχόμενό του αποδεικνύει ότι προτεραιότητα αυτών που το συνέταξαν – να πούμε αλήθειες, δεν είναι κακό – δεν ήταν η κοινωνία και οι ανάγκες της, αλλά οι εκλογικές σκοπιμότητες. Πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της χώρας, γίνεται δύο χρόνια διάλογος δήθεν για μια μεταρρύθμιση, για μια μετεξέλιξη του κράτους, για να καταλήξουμε στο τέλος σε ένα νομοσχέδιο που δίνει το κύριο βάρος του, στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, καθώς και στην ανατιολόγητη συρρίκνωση της θητείας τους από τα 5, στα 4 χρόνια.

Και παραπέμπει αόριστα στο μέλλον για τις όποιες αναγκαίες αλλαγές, που κατ' ουσίαν θα έρθουν με έναν Κλεισθένη 2, που θα βελτιώνει τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, σε συνάρτηση με το αν θα προχωρήσει ή όχι η συνταγματική αναθεώρηση.

Αυτά, κατά την άποψή μου, για να μιλήσουμε εντελώς σοβαρά, είναι αστεία πράγματα.

Απορώ ποιος είναι αυτός που ασχολείται με την Αυτοδιοίκηση και πιστεύει πραγματικά ότι το πρόβλημα της είναι το εκλογικό σύστημα και όχι η υπο-χρηματοδότησή της και η επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Εγώ άκουσα με μεγάλη χαρά προφανώς, από τον Υπουργό, ότι υπάρχει η διάθεση να υπάρξει μέσα από τον Κλεισθένη 2, η διαχείριση των προτάσεων, για να μην υπάρχει

αλληλοκάλυψη πολλών φορέων, για να μπορέσουμε να φύγουμε από την απέραντη γραφειοκρατία του κράτους.

Εμείς επισημάναμε από την πρώτη στιγμή τις αντιρρήσεις μας, προφανώς, και όχι μόνο τις επισημάναμε, αλλά φροντίσαμε, υλοποιώντας αποφάσεις Συνεδρίων στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, να ενημερώσουμε και την κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή του Κλεισθένη στη ζωή των πολιτών.

Αναδείξαμε τον κίνδυνο της μη διασφάλισης της κυβερνησιμότητας των Δήμων. Τα εμπόδια που μπαίνουν στις μελλοντικές Δημοτικές Αρχές, που θα εκλεγούν δηλαδή, για να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν, κανείς δεν ξέρει από τους Δημάρχους ή προφανώς και από τα Περιφερειακά Συμβούλια, αν το πρόγραμμα για το οποίο τελικά θα υπερψηφιστούν, εάν μπορέσουν κάποιος να το εφαρμόσει μέσα από τις επιλογές τις τελικές.

Επισημάναμε επίσης ότι ο Κλεισθένης δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών Οργάνων. Αλλά αντίθετα, ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεντρωτικό κράτος και καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών δικαστή – εισαγγελέα σε βάρος των Δημάρχων και των Περιφερειάρχων.

Και εγώ να πω το εξής. Σέβομαι τον όποιο νομικό θα γίνει μέσα από την επιλογή του Υπουργείου Εσωτερικών, για να μπορέσει να κάνει τον εσωτερικό έλεγχο σημαντικών δικηγόρων. Κάνω την εξής ερώτηση. Χρειάζεται να υπάρχει συνέντευξη, άρα και υποκειμενικά κριτήρια, σε αυτόν ο οποίος θα αναλάβει τον εσωτερικό έλεγχο από το Υπουργείο Εσωτερικών; Μήπως με αυτό τον τρόπο κάνουμε κομματάρχες μέσα στους ίδιους τους Δήμους και αυτό θα σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη βραδύτητα των όποιων

αποφάσεων της ίδιας της Αυτοδιοίκησης και τελικά της ίδιας της χώρας; Διότι κακά τα ψέματα, έχουμε δει τα κόμματα στη Βουλή. Εγώ δεν έχω δει καμία σύνθεση και συναίνεση των κομμάτων της Βουλής. Κομματικά πρόσημα και εξόντωση βλέπουμε. Άρα αυτό δεν θέλουμε να το δούμε και στις τοπικές κοινωνίες ακόμα περισσότερο και στις αποφάσεις.

Το χειρότερο όμως όλων είναι πως ο Κλεισθένης είναι ένα νομοσχέδιο από το χτες. Ένα πλαίσιο ξεπερασμένο από τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Κανείς στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν έχει τις αυτοδιοικητικές αρχές της Ελλάδας. Ακόμα και στην Κύπρο, που παρακολουθώ τις εξελίξεις, τρέχουν με άλλες ταχύτητες, που δεν παρακολουθεί η νομοθετική εξουσία τις σύγχρονες τάσεις και αλλαγές που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εγώ θέλω να είμαι πολύ σαφής. Άκουσα με μεγάλη χαρά από την Πρόεδρο του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ σήμερα, ότι είπε, γιατί να μην υπάρχουν μέσα από την Αυτοδιοίκηση, οι ανώτατες σχολές οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν τα ελληνόπουλα; Και ερωτώ λοιπόν, γιατί αφήνουμε 150.000 ελληνόπουλα να πηγαίνουν στο εξωτερικό και δεν κάνουμε την αλλαγή και σήμερα και με αυτή ακόμα την κυβέρνηση;

Είναι σίγουρο ότι πρέπει να φύγουμε από τις ιδεοληψίες και από τις αγκυλώσεις και να πάμε στο αύριο, μέσα από την προοπτική του να έχουμε όλες τις δυνατότητες εκείνες τις οποίες έχουν κάνει οι άλλες χώρες και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τις δικές μας αδυναμίες από τις εκάστοτε εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης.

Και όταν λέμε να αλλάξει, ο Κλεισθένης, εννοούμε να καταργηθεί. Και στη θέση του να έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί ένα νέο νομοσχέδιο, που θα ενσωματώσει την πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Βέβαια γνωρίζω ότι κάτι τέτοιο να το λέμε σήμερα,

δεν πρόκειται να αλλάξει ένα νομοθέτημα που ούτως ή αλλιώς ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες. Όσο καλές προθέσεις και να έχει ο Υπουργός Εσωτερικών να αλλάξει πράγματα, αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο.

Ο Κλεισθένης είναι λάθος στη σύλληψή του, για αυτό πρέπει σε πρώτη φάση να τον υπερβούμε, ώστε στην συνέχεια να τον ανατρέψουμε. Με ένα άλλο νομοσχέδιο που θα έρθει από μια άλλη κυβέρνηση, από μία σωστότερη σκέψη ίσως της ίδιας κυβέρνησης. Πάντως το κράτος χρειάζεται να αλλάξει.

Η απαλλαγή μας από το μοντέλο της κομματοκρατίας και του κεντρικού γραφειοκρατικού σχεδιασμού, δεν πρέπει να γίνει με μερεμέτια. Η αναδόμηση χρειάζεται να γίνει αμέσως.

Για αυτό επιμένω ότι ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι η υπέρβαση του Κλεισθένη, η ανατροπή του και η δημιουργία από την αρχή ενός νέου θεσμικού πλαισίου.

Μέχρι όμως να αλλάξει και να ανατραπεί αυτή, πρέπει να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο που περιγράφεται καθαρά στην πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση των υπηρεσιών στους πολίτες.

Στην πρόταση μας περιγράφονται 10 στρατηγικές επιλογές – κατευθύνσεις, για την αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

Αυτές είναι:

1. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης, σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας.

2. Φορολογική αποκέντρωση, με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων.

3. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση, όλων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης .

4. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

5. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης και ειδικές μορφές Διοίκησης στις νησιωτικές περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.

6. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.

7. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης και ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

8. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων. Με εκπαίδευση. Αλλά για να υπάρχει εκπαίδευση, θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο σε επίπεδο αριθμού, προσωπικό.

9. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών.

10. Ανάπτυξη της πολυχωρικής συνεργασίας.

Η πρόταση μας, σας έχει ήδη μοιραστεί με το υλικό του Συνεδρίου. Θέλω να γνωρίζετε ότι βασίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως αυτό αποτυπώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, στις αποφάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης και του Κογκρέσου, που πριν λίγο είχαμε τον Πρόεδρο, αλλά καθώς επίσης και στις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην αυριανή, δεύτερη μέρα του Συνεδρίου μας, το ζήτημα της υπέρβασης του Κλεισθένη θα μας απασχολήσει στην πρώτη, πρωινή ολομέλεια. Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα προφανώς οι Σύεδροι από όλη την Ελλάδα να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να συνδιαμορφώσουμε τις τελικές μας θέσεις, μέσα από τη βάση την οποία περιέγραψα και η οποία σας έχει ήδη δοθεί. Το περιεχόμενο της τελικής πρότασης θα τεθεί, προφανώς, στην κρίση

όλων μας, κατά τη διαδικασία έκδοσης του ψηφίσματος του Συνεδρίου μας κατά την τρίτη ημέρα.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μας, θα αναδειχθεί και θα συζητηθεί στην ολομέλεια, το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.

Κατά την άποψη μου, η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι μια πολιτική διαδικασία ύψιστης σημασίας και σημαντικότητας για την ίδια τη χώρα και την Αυτοδιοίκηση, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις διαχρονικές ανάγκες της χώρας και όχι, όπως είπα και πριν, να υπηρετεί μικροκομματικές σκοπιμότητες, προκαλώντας άσκοπες πολιτικές αντιπαραθέσεις και φθορά.

Για να παράγει ωφέλιμα για τη χώρα και τους πολίτες αποτελέσματα, απαιτεί καταρχήν συναίνεση και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Δεν μπορεί ο διάλογος αυτός να αγνοεί τους εκπροσώπους των θεσμών του κράτους. Και ασφαλώς δεν μπορεί ούτε να περιορίζεται σε ήσσονος σημασίας ζητήματα, αλλά ούτε και να γίνεται ερήμην της κοινωνίας.

Σε αυτήν λοιπόν την κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο, χρονική συγκυρία, είναι αναγκαίο να βρούμε τρόπους, που θα μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε με μόνιμο τρόπο, τα διαχρονικά προβλήματα που μας οδήγησαν στην κρίση. Όστε να εξέλθουμε από αυτήν διαθέτοντας ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη που θα προωθή την τοπική δημοκρατία, καθιστώντας το δημοκρατικό μας πολίτευμα ακόμη πιο δυνατό αλλά και πιο αντιπροσωπευτικό. Θα προωθή την τοπική ανάπτυξη, που είναι το ζητούμενο στην περίοδο αυτή για τη χώρα μας, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της πατρίδας μας από τον ασφυκτικό έλεγχο του γραφειοκρατικού κεντρικού κράτους.

Θα δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες αλλά και ευθύνες στις τοπικές κοινωνίες και στους θεσμικούς τους εκπροσώπους, να αποφασίζουν οι ίδιες για όσα τις αφορούν. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τη διαφάνεια στη λειτουργία του πολιτικού μας συστήματος, σε

όλα τα επίπεδα διοίκησης. Θα προωθεί την αποκέντρωση, αλλά και την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

Ενώ επίσης, θα έλεγε κανείς ότι το 2001, που έγινε η συνταγματική αναθεώρηση, επέφερε σημαντικές αλλαγές στον αυτοδιοικητικό θεσμό, μετά την αναθεώρηση του άρθρ. 102 του Συντάγματος.

- Κατοχυρώθηκαν οι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Εισήχθη το τεκμήριο της αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ, για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
- Κατοχυρώθηκε η υποχρέωση του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους – κάτι το οποίο δεν κάνει – για την εκπλήρωση της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους.
- Προβλέφθηκε η δυνατότητα ανάθεσης στους ΟΤΑ κρατικών αρμοδιοτήτων, που συνιστούν αποστολή του κράτους, με ανάλογη μεταφορά πόρων.
- Κατοχυρώθηκε η δημοσιονομική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, με τη μεταφορά αντίστοιχων πόρων, που αναγράφεται στο Σύνταγμα αλλά δεν εφαρμόζεται κατ' ουσίαν.

Όμως όλες αυτές οι αλλαγές έμειναν στη μέση. Νίκησε η υποκρισία. Η Αυτοδιοίκηση ποτέ δεν έγινε οικονομικά ανεξάρτητη. Ποτέ δεν της δόθηκε η λειτουργική αυτονομία, ώστε να διαχειρίζεται τις τοπικές υποθέσεις. Ο έλεγχος του κεντρικού κράτους, σε όλα τα επίπεδα, παραμένει ασφυκτικός, παρά τις συνταγματικές προβλέψεις.

Όμως όλα αυτά πρέπει επιτέλους να αλλάξουν και είναι ευκαιρία να αλλάξουν.

Η αναθεώρηση λοιπόν του Συντάγματος πρέπει να αποτελέσει την ευκαιρία για το θεσμικό εκσυγχρονισμό της χώρας, πάνω από τα κόμματα, πάνω από τις κυβερνήσεις, σκεπτόμενοι πρωτίστως ως Έλληνες και ως Ελλάδα.

Τα ζητήματα που θα θέσουμε, αφορούν μεταξύ άλλων:

- Τη φορολογική αποκέντρωση και ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ, ώστε να απαλλαγούμε από την άμεση εξάρτηση του κράτους, που άλλες φορές δίνουμε στους ορεινούς Δήμους, δίνουμε στους νησιωτικούς, ή δεν δίνουμε.
- Την αποκέντρωση με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων πόρων, ακολουθώντας το πετυχημένο παράδειγμα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών.
- Τη Συνταγματική καθιέρωση του Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης, ως επίσημου κοινού θεσμικού εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και την Κεντρική Διοίκηση.
- Τη Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αν και λαμβάνω πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ, αυτό που είπατε, σχετικά με τη συμμετοχή ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ για οποιαδήποτε νομοθετική αλλαγή, μαζί με την κυβέρνηση.
- Τη ρητή αναφορά στον νέο καταστατικό χάρτη της χώρας των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας, βάσει των οποίων οι ΟΤΑ έχουν τεκμήριο αρμοδιότητας στις τοπικές δημόσιες υποθέσεις.
- Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά δικαιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Την αποσαφήνιση επακριβώς της έννοιας των τοπικών υποθέσεων.

Στη συζήτηση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη, θα υπάρξει από τους εισηγητές της ΚΕΔΕ, ρητή κατ' άρθρον αναφορά στις αλλαγές που προτείνουμε και προφανώς δεν πιστεύουμε ότι αυτή η συζήτηση θα λήξει σε αυτό το Συνέδριο, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω διαβούλευσης. Αλλαγές που θα υπηρετούν

τις ανάγκες όχι μόνον της σημερινής, αλλά κυρίως των μελλοντικών γενιών της χώρας. Γιατί για να πάει η Ελλάδα Ψηλά, όπως φιλοδοξούμε όλοι, πιστεύω, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να διαθέτει έναν καταστατικό χάρτη που να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο περιβάλλον.

Κυρίες και κύριοι Σύεδροι, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αυτοδιοίκηση, χωρίς ισχυρά οικονομικά θέματα που μπορεί να λύνει η Αυτοδιοίκηση.

Λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουμε υποστεί μεγάλες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλον φορέα της γενικής κυβέρνησης. Κάτι που το είπε και ο Υπουργός από τα προηγούμενα χρόνια και το ξέρουμε όλοι. Και οι μειώσεις συνεχίζονται, γιατί ο προϋπολογισμός του 2019 δεν έδωσε αύξηση, απεναντίας, υπάρχουν ζητήματα μείωσης.

Από αυτό εδώ το βήμα, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, προς κάθε κατεύθυνση, προς όλα τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου. Η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να απορροφήσει άλλες μειώσεις. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε ζητιάνοι, για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τους ρόλους μας και να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας, απέναντι στους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών.

Στο πλαίσιο λοιπόν των απαιτήσεών μας, είναι συγκεκριμένο. Να είναι δίκαιο, να είναι ρεαλιστικό, δεν ζητάμε χάρη κανενός, δεν ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε την εφαρμογή των νόμων που προβλέπουν την καταβολή συγκεκριμένων πόρων, που εδώ και χρόνια δεν μας αποδίδονται. Απαιτούμε την άμεση έναρξη του διαλόγου, για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων, τα οποία δεν έχουν σβηστεί ούτε από τον πολιτικό μας λόγο, ούτε από την, εάν θέλετε, διαδικασία της αναζήτησής τους. Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ. Διότι ο Φιλόδημος – και πράγματι το έχουμε χειροκροτήσει, κύριε Υπουργέ, ως μία διαδικασία δυνατοτήτων για πολύ συγκεκριμένα θέματα, όμως είναι σίγουρο ότι και η ΣΑΤΑ η οποία μειώθηκε, είναι

κάτι το οποίο οφείλουμε να το επαναφέρουμε και να δημιουργήσουμε τις δυναμικές που υπήρχαν.

Οι προτάσεις μας αφορούν:

Πρώτον, τη δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στους Δήμους. Και παράλληλα, τη δημιουργία ενός εξισορροπητικού αναδιανεμητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει τις δημοσιονομικές ανισότητες των Δήμων. Συνηγορούμε στο να μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα με ένα διαφορετικό τρόπο μέσα από τους ΚΑΠ, για τους ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους. Αλλά επίσης συνηγορούμε στο να υπάρχει αύξηση αυτών των πόρων, που είναι και το ζητούμενο.

Δεύτερον, τη μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαρλαμίτη, που ξέρω ότι δίδετε τον αγώνα σας και τον τιμούμε και το ξέρετε και το λέω και δημόσια και μέσα από το Συνέδριό μας, αλλά μπορεί να γίνει και μία διαδικασία μιας σύγχρονης ενδεχομένως Δημοτικής Τράπεζας, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τους Δήμους στην κατεύθυνση της καλύτερης λειτουργίας και της ουσιαστικής συνεισφοράς τους στην τοπική ανάπτυξη.

Τρίτον, το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, για να αποτελέσει το κατάλληλο χρηματοδοτικό πλαίσιο, ώστε να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου και να αξιοποιηθούν τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί, κατά την άποψή μας, από:

1. το ΕΣΠΑ
2. το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Υπουργείου Εσωτερικών (Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ)

3. το Πράσινο Ταμείο, που κύριε Υπουργέ, είναι ζητούμενο το 2,5% να γίνει 10%, όπως είχαμε πει, αλλά και αυτό είναι ζητούμενο ακόμα
4. τη νέα γενιά Παρακρατηθέντων
5. την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
6. τον επαναπατρισμό των φόρων που μας αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Και τέταρτον, την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου μας θα παρουσιαστούν και οι θέσεις μας για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών. Βασική μας αρχή είναι ότι πρέπει να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της Κεντρικής Διοίκησης αλλά και της Αυτοδιοίκησης, οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα ποινικά.

Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν θέματα τα οποία τα έχουμε ζήσει όλοι μας, όπου στα ζητήματα τα ασφαλιστικά και της αναδρομικότητας των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, να είναι δεύτερης κατηγορίας έναντι των αιρετών του κοινοβουλίου.

Κλείνοντας την εισήγησή μου, αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ στην προσπάθεια που ως Διοίκηση της ΚΕΔΕ κατέβαλλε στο διάστημα της δικής της θητείας, για να αναδείξουμε το ρόλο και το ειδικό βάρος του θεσμικού εκπροσώπου της Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού.

Είμαι περήφανος προφανώς, γιατί τα τελευταία χρόνια η ΚΕΔΕ στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας έκανε, τα προηγούμενα χρόνια, όπου αναλάβαμε πρωτοβουλίες για να αναβαθμίσουμε το κύρος του θεσμού μας. Ενώσαμε, καταρχήν θεωρώ, σε μέγιστο βαθμό, τις αυτοδιοικητικές

μας δυνάμεις μας και πετύχαμε χάρη στη θετική συνεισφορά όλων των παρατάξεων οφείλω να πω, του Διοικητικού μας Συμβουλίου, να ενισχύσουμε την εικόνα της Αυτοδιοίκησης. Πετύχαμε η φωνή μας να ακούγεται δυνατά, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Άσχετα ότι αυτό το άκουσμα δεν έφερε το αποτέλεσμα αυτό το οποίο εμείς θα θέλαμε.

Διαμορφώσαμε συμμαχίες με την ίδια την κοινωνία. Δώσαμε πολλές μάχες και τις κερδίσαμε, ενώ επενδύσαμε στην εξωστρέφεια και δεν κλειστήκαμε στο αυτοδιοικητικό μας καβούκι. Αυξήσαμε τον αριθμό των Επιτροπών της ΚΕΔΕ που συμμετείχαν αιρετοί, μέσα από τις οποίες γινόταν επεξεργασία των θέσεων της Αυτοδιοίκησης, από όλα τα σημεία της Ελλάδος, είτε της νησιωτικής, είτε της αστικής, είτε της ορεινής.

Η ΚΕΔΕ έκανε αισθητή την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, αλλά θα έλεγα και σε όλο τον κόσμο. Διοργανώσαμε στην περιφέρεια συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις, για να αναδείξουμε με τον πιο emphaticό τρόπο, τα τοπικά ζητήματα. Συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά Όργανα της Αυτοδιοίκησης με ρόλο και λόγο. Και ξέρουμε και στο Κογκρέσο, ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Αγγελόπουλος, αλλά και στο Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, με την Αντιπροεδρία, αλλά και στα θεσμικά Όργανα, κάναμε ηχηρή την εικόνα της αυτοδιοικητικής Ελλάδας και το ξέρει και ο κύριος Αγοραστής. Προβάλλαμε την Ελλάδα και το θεσμό σε παγκόσμια συνέδρια, όπως εξάλλου μας αρμόζει.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτουμε τη νομοθετική εξουσία, που κάποιοι εσκεμμένα το ξεχνούν, για να αναβαθμίσουμε τον δικό μας ρόλο, διότι η νομοθετική εξουσία το κάνει αυτό, υποβαθμίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει όλες αυτές τις χρονικές στιγμές της Αυτοδιοίκησης, μια προσπάθεια που τονίζω ότι δεν είναι προσωπική, είναι συλλογική. Τα πετύχαμε όλοι, μαζί. Αντισταθήκαμε με επιτυχία, στη δέσμευση των ταμειακών μας διαθεσίμων. Ενώ πετύχαμε τα τελευταία χρόνια να αποδίδεται κάθε

χρόνο στους Δήμους, το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων την κατάλληλη στιγμή, έστω και κάποια κουτσουρεμένα.

Σταθήκαμε με όλα τα μέσα στο πλευρό των συνανθρώπων μας, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Με φυσική παρουσία, αλλά και με πόρους από την Αυτοδιοίκηση. Αναλάβαμε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες, όπως αυτή με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, σε συνεργασία με τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μέσω της οποίας χιλιάδες γυναίκες απομακρυσμένων περιοχών υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Σε μια περίοδο που το κοινωνικό κράτος δεχόταν αλλεπάλληλα πλήγματα, κύριε Γενικό Γραμματέα, εμείς πετύχαμε μέσα από διεκδικήσεις την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, αλλά και με τη λειτουργία των δημοτικών κοινωνικών μας δομών, για να στηρίξουμε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, χιλιάδες συμπολίτες μας.

Βρεθήκαμε ως Αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή ανάδειξης και διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας. Ενώ προβάλλαμε διαρκώς την ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου του κράτους και της Αυτοδιοίκησης.

Αναδείξαμε τα αδιέξοδα που θα δημιουργήσει στην σημερινή λειτουργία των Δήμων ο Κλεισθένης, ενώ ενημερώσαμε την κοινωνία για τις θέσεις μας, όπως οφείλαμε. Γιατί ο ενημερωμένος πολίτης, είναι ο καλύτερος σύμμαχος.

Δώσαμε βάρος στη νέα γενιά και με σύγχρονες δράσεις και πρωτοβουλίες επενδύσαμε στην καινοτομία, διοργανώνοντας για πρώτη φορά το μεγαλύτερο Μαραθώνιο Καινοτομίας για νέους, που έγινε ποτέ στη χώρα. Και ξέρω ότι αυτό είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη για τους νέους της χώρας μας, προφανώς και για την Αυτοδιοίκηση.

Είναι πολλές και σημαντικές οι δράσεις που διοργανώθηκαν από την ΚΕΔΕ, όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι θετικό ότι οι δράσεις αυτές ανέδειξαν τη διάθεση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα μπροστά, με στόχο την αναβάθμιση του κύρους του συλλογικού μας Οργάνου, αλλά και του θεσμού που εκπροσωπούμε. Ακόμη και οι διαφωνίες μας ήταν γόνιμες. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις κατέληγαν σε σύνθεση απόψεων, που μόνο καλό έκανε.

Κλείνοντας την εισήγηση μου, θέλω να επαναλάβω την πεποίθησή μου πως σε αυτό το Συνέδριο η ΚΕΔΕ προσέρχεται πιο δυνατή, πιο ώριμη. Και είμαι βέβαιος ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να βγει πιο ενωμένη από ποτέ. Με την ενότητά μας, με τις δημιουργικές μας θέσεις, με το έργο μας, μπορούμε να συμβάλλουμε στην εθνική μας προσπάθεια για να πάμε την Ελλάδα ψηλά. Με την Αυτοδιοίκηση μπροστά.

Και εκεί, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί της κεντρικής κυβερνήσεως, αλλά και των κομμάτων, πρέπει να αντιληφθούμε, δεν εκπροσωπούμε τα κόμματά μας, εκπροσωπούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες και σε αυτή τη χρονική στιγμή οι πάντες θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρώτα εξυπηρετώντας την Ελλάδα και μετά τα κόμματά μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Πατούλη, που για μια ακόμα φορά έβαλε τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης για την Αυτοδιοίκηση την οποία όλοι ονειρευόμαστε.

Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, ελάτε, γιατί έχουμε ένα δώρο για εσάς από τον κύριο Πρόεδρο και από την ΚΕΔΕ, για τη σημερινή σας παρουσία.

Απλά να πούμε ότι θα ακολουθήσει ένα μικρό διάλειμμα...

ΣΥΝΕΔΡΟΙ: (εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Πάμε συνέχεια; Ωραία.

Συνεχίζουμε, μετά την ανταλλαγή των δώρων.

Θα ξεκινήσει ο Γιώργος ο Κωτσός, εκ μέρους του συνδυασμού ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ξεκινάμε, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζοντας στις τοποθετήσεις των επικεφαλής αυτοδιοικητικών παρατάξεων, για την παράταξη ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ο Δήμαρχος Μουζακίου, Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, ο Γιώργος ο Κωτσός.

Ο λόγος σε εσένα, Γιώργο.

Γ. ΚΩΤΣΟΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, σκαπανείς των πρόσω, μαχητές της πρώτης γραμμής άσκησης της πολιτικής, εμείς που όλοι μαζί δίνουμε καθημερινά τη μάχη δίπλα στους πολίτες, μπροστά στους πολίτες, με χιλιάδες αντιξοότητες, με χιλιάδες προβλήματα, προκειμένου να κρατήσουμε όρθια την κοινωνική συνοχή, αλλά και ταυτόχρονα να φανούμε χρήσιμοι στους δημότες μας που δοκιμάζονται από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια.

Είναι αλήθεια, Πρόεδρε, πως το Συνέδριό μας βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο περιοχών, δύο μεγάλων περιόδων. Στο λυκόφως του Καλλικράτη και στο λυκαυγές του Κλεισθένη. Το σημερινό Συνέδριο όμως, δυστυχώς διεξάγεται μέσα σε ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας και προβληματισμού για το μέλλον του θεσμού που υπηρετούμε, λόγω της εφαρμογής του νέου νόμου, του Κλεισθένη 1, ο οποίος στην ουσία επιβλήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση, αγνοώντας τη βούληση των αυτοδιοικητικών θεσμών. Και ενώ επί της ουσίας, το είπε και ο Υπουργός, προσπαθεί να επιτύχει σύγκλιση απόψεων και συναίνεση, δυστυχώς ψηφίστηκε στη Βουλή, αυταρχικά από την παρούσα κυβέρνηση, χωρίς να λάβει υπόψη της ούτε τις φωνές των άλλων κομμάτων, αλλά ούτε και τις φωνές των καθ' ύλην αρμόδιων φορέων που είναι η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ.

Και το λέω αυτό, διότι σύσσωμοι οι αυτοδιοικητικοί θεσμοί, μαζί με όλα τα κόμματα της Βουλής, απέρριψαν καταρχήν το συγκεκριμένο νόμο. Επειδή όμως η σκοπιμότητα του νέου νόμου

ήταν εμφανής, το κυβερνητικό επικοινωνιακό επιτελείο προσπάθησε να τον ντύσει με έναν μεταρρυθμιστικό μανδύα και μη διστάζοντας ακόμη να του δώσει και το όνομα του Αθηναίου πολιτικού Κλεισθένη, ο οποίος τον 6^ο αιώνα προ Χριστού είχε θέσει τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας.

Η κυβέρνηση λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυταρχικά την κυβερνητική της πλειοψηφία, μας αναγκάζει να υποδεχθούμε τον δικό της Κλεισθένη, που εμπεριέχει συμφέρουσες για αυτήν νομικές επινοήσεις, οι οποίες φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα ευαγγελίζεται η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Μάλιστα πριν λίγες μέρες άνοιξε και η συζήτηση για το μείζον θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση υποβάθμισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση την Πρωτοβάθμια, μη συμπεριλαμβάνοντάς την στην Επιτροπή η οποία συζητά για όλη αυτή τη διαδικασία. Ελπίδα και ευχή όλων μας είναι ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι προς όφελος της κοινωνίας, της Αυτοδιοίκησης, αλλά και του συνόλου των συμπολιτών μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση είναι πραγματικά πολύτιμη για όλους μας, διότι προσφέρει την ευκαιρία να εκφραστούν απόψεις, σκέψεις και ιδέες για την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η εφαρμογή του Κλεισθένη 1, αλλά και να επεξεργαστούμε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση, σε πρώτη φάση, των πολλών λειτουργικών ανατροπών που δρομολογούνται, μα και για τη μελλοντική πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως όλοι διαπιστώσαμε, πέρα από την επιβεβλημένη αντιμετώπιση μερικών τεχνικών ζητημάτων για την Αυτοδιοίκηση, ο Κλεισθένης 1 επικεντρώθηκε κυρίως στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος με το οποίο θα αναδειχθούν οι νέες περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι η κυβέρνηση προέβη σε αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, όχι για να διορθώσει

κυρίαρχα θεσμικά, οικονομικά, λειτουργικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, αλλά και ούτε για να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες του δαιδαλώδους νομικού και οικονομικού περιβάλλοντος κάτω από το οποίο καλείται να λειτουργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως όμως το έκανε για να ελέγξει τις τοπικές δυνάμεις που αντιτίθενται στην ιδεολογική και πολιτική φιλοσοφία της.

Ο Κλεισθένης 1 αποτελεί για αυτήν ένα νομικό όχημα, για τη ριζική αλλαγή της πολιτικής φυσιογνωμίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσα από την εφαρμογή ενός κομματικής έμπνευσης εκλογικού συστήματος, το οποίο ονόμασε κατ' επίφαση απλή αναλογική και που ευνοεί εντέχνως δημοτικές παρατάξεις αποκλειστικής μειοψηφικής διαδικασίας και όχι πλειοψηφικής δυναμικής.

Ο Κλεισθένης 1 θα έλεγα ότι εξυπηρετεί πλήρως τις πολιτικές επιδιώξεις του εκλογικά συρρικνωμένου πλέον κυβερνώντος κόμματος, το οποίο θέλει να αποκτήσει νομικό καταχυρωμένο ρυθμιστικό ρόλο στην άσκηση της διοίκησης των Δήμων και στις Περιφέρειες, με μετεκλογική φαλκίδευση της αρνητικής προς αυτό βούλησης του εκλογικού νόμου.

Και θα γίνω συγκεκριμένος. Μέσα από την απλή αναλογική, η οποία όχι μόνο δεν είναι άδολη, είναι δόλια και πονηρή, τρεις διαφορετικές εκφάνσεις της έχουμε κατά τη διάρκεια των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. Στις μεν Τοπικές Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, έχουμε την ευθεία απλή αναλογική. Εκλέγεται εκείνος που θα πάρει τους περισσότερους ψήφους. Σε πάνω από τους 300 κατοίκους, βλέπουμε να έχουμε ακόμη και με τη νέα τροποποίηση που κατέθεσε ο Υπουργός, να έχουμε ξανά ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων των δύο Συνδυασμών. Ακόμη και αν ο πρώτος Συνδυασμός πάρει πάνω από 55% ή 50%. Είναι αυτό απλή αναλογική; Δεν είναι το πιο φυσιολογικό αν θέλουμε να μιλάμε για ευθεία αντιστοίχιση της εκλογικής βούλησης του σώματος, με το να

εκλέγεται Πρόεδρος ο πρώτος σε ψήφους συμμετοχος στον πλειοψηφήσαντα Συνδυασμό όταν παίρνει πάνω από 50%; Για ποιο λόγο να πάμε σε ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων; Μα με μόνο στόχο να έχουμε αυτό που σας είπα πιο πριν. Φαλκίδευση του εκλογικού αποτελέσματος, εξαγωγή άλλων συμπερασμάτων και κυρίως παζάρια.

Και βέβαια μια τρίτη έκφανση, μια τρίτη λογική της απλής αναλογικής, στα Δημοτικά Συμβούλια, όπου την πρώτη Κυριακή έχουμε την εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων και στέλνουμε τους Δημάρχους στη δεύτερη Κυριακή, όπου και εκεί πάλι θα έχουμε τα παράδοξα φαινόμενα των συναλλαγών, αλλά και ταυτόχρονα των ρυθμιστικών καταστάσεων που θα επιτύχουν πάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα οι μειοψηφίες, οι οποίες επί της ουσίας θα πάρουν και το ρόλο των πλειοψηφιών.

Βέβαια, δεν μπορώ παρά να αναγνωρίσω ότι ήταν προς τη θετική κατεύθυνση η ανακοίνωση της αύξησης του αριθμού των υποψηφίων κατά 50%, διότι με το προηγούμενο πονηρό 30%, επί της ουσίας περιόριζε την επιρροή των πλατειών κοινωνικών συμμαχιών μέσα από σωστές προτάσεις που θα κατατίθονταν στην κοινωνία, περιορίζοντας τον αριθμό των υποψηφίων, και έτσι τα μικρά και αδύναμα ψηφοδέλτια πάλι θα λειτουργούσαν υπέρ των μειοψηφιών.

Το ίδιο βεβαίως συμβαίνει και με τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου εκεί, που πλέον μεταφέρονται και πάρα πολλές αρμοδιότητες και η άσκηση επί της ουσίας της πολιτικής για τις Δημοτικές Αρχές, πιθανότατα όταν οι μειοψηφίες συνηγορήσουν μεταξύ τους, ο Δήμαρχος και η Δημοτική του Παράταξη να είναι έρμαιο των αποφάσεων ξανά των μειοψηφιών.

Επίσης, προσωπικά εκτιμώ ότι και η επιβολή του 40% του ποσοστού των γυναικών ή του... του όποιου φύλου, στο σύνολο του ψηφοδελτίου, είναι μια παραδοξότητα. Το 30% που υπήρχε πιο

πριν στο επίπεδο των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, νομίζω ότι ήταν προς τη σωστότερη κατεύθυνση.

Η δυνατότητα μάλιστα μετακίνησης Δημοτικών Συμβούλων μετεκλογικά από τη μία παράταξη στην άλλη, επίσης αφήνει πάρα πολλά ερωτηματικά και θα δημιουργήσει παθογένειες.

Μέσα λοιπόν από αυτή την αποκρουστικά πολιτική εξέλιξη, επί της ουσίας η κυβέρνηση προσπάθησε να ελέγξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία ούτως ή άλλως έχει πολύ μικρό ακροατήριο, έχει πολύ μικρή δεισδυτικότητα και ταυτόχρονα ελάχιστο αριθμό στελεχών.

Και όμως, όλοι εμείς οι αυτοδιοικητικοί επιθυμούμε τη βελτίωση των διαδικασιών ανάδειξης των Δημοτικών Αρχών στη βάση ενός εκλογικού συστήματος το οποίο θα εγγυάται την πολιτική ομαλότητα και τη δυνατότητα άσκησης ισχυρής και αποδοτικής διοίκησης, που θα δίνει γρήγορα τις απαιτούμενες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο Κλεισθένης 1 έγινε πλέον νόμος του κράτους. Όμως εμείς οι αυτοδιοικητικοί, με αφορμή και την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε ισχυρές πιέσεις στην κεντρική εξουσία για τη δημιουργία ενός πραγματικά σύγχρονου θεσμού, και θεσμικού πλαισίου της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης. Γιατί πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει για διοικητική μεταρρύθμιση, η οποία συνήθως επικεντρώνονταν στη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι του κυρίαρχου θεσμού του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, που είναι το ίδιο το κράτος, το οποίο παραμένει πανίσχυρο, παντοδύναμο, δυσκίνητο, αναποτελεσματικό και δυσλειτουργικό.

Επανερχόμαστε λοιπόν δριμύτεροι και οφείλουμε να απαιτήσουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών τουλάχιστον να εξετάσει τις παρακάτω προτάσεις που η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένως γνωστοποιήσει.

Εκπόνηση μελέτης ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του ζητήματος των ανθρωπογεωγραφικών και λοιπών διαφορών των Δήμων ως πολιτικοδιοικητικών οντοτήτων του πολιτειακού συστήματος της χώρας μας. Διότι είναι αλήθεια, ακόμη και μετά από πάρα πολλές διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσοι είναι οι Δήμοι στην Ελλάδα, τόσες είναι και οι ταχύτητες με τις οποίες λειτουργούν.

Τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου εσωτερικού ελεγκτικού μηχανισμού στους Δήμους, που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, με ταυτόχρονη κατάργηση των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών, πλην του κατασταλτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που για εμάς ήταν μια ασπίδα προστασίας και είναι μια ασπίδα προστασίας που μας διαφυλάττει από μελλοντικά προβλήματα.

Άμεση έναρξη του διαλόγου προκειμένου να προσδιοριστούν επακριβώς τα παρακρατηθέντα ποσά των Δήμων και να συμφωνηθεί ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής των.

Συμμετοχή της ΚΕΔΕ ως ανώτατο συλλογικό όργανο της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στην Επιτροπή που έχει συγκροτήσει ο Πρωθυπουργός για τη διαβούλευση εν όψει της μεταρρύθμισης του συντάγματος και της αναθεώρησής του.

Μεταφορά του φόρου ακίνητης περιουσίας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα πρότυπα που το έχει ανακοινώσει ήδη ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.

Επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού σε Νομικά Πρόσωπα αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Διατύπωση ολοκληρωμένων στρατηγικών...

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώστε, ευχαριστώ.

Γ. ΚΩΤΣΟΣ: Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά.

Ολοκληρωμένων στρατηγικών στο πλαίσιο των οποίων προσδιορίζεται η σχέση των πόλεων με την ανάπτυξη περιφερειακών αγροτικών μικροπεριφερειών των οποίων αποτελούν πια τα ευρύτερα κέντρα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι η Αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπτυξιακό πυλώνα για τη χώρα μας. Για να μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή της με τους καλύτερους δυνατούς όρους, απαιτείται από την πλευρά της κυβέρνησης η εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας για της νεοεκλεγείσες Αρχές, και από την άλλη πλευρά η ουσιαστική θεσμική αυτοτέλειά της.

Παράλληλα επιβάλλεται η χώρα μας να αποκτήσει επιτέλους αυτοδιοικητική κουλτούρα και αυτοδιοικητικό πολιτισμό, διότι ο τρόπος που χειρίζεται τους αυτοδιοικητικούς η κεντρική διοίκηση του κράτους, είναι σαν να μας θεωρεί τους παρίες του πολιτικού συστήματος, είτε θεσμικά, αλλά και ακόμη και οικονομικά.

Αναλογιστείτε την οικονομική δυνατότητα που δίνει στους Δημάρχους για την άσκηση των καθηκόντων τους. Δεν αποτελεί επί της ουσίας αναγνώριση μειωμένης προσφοράς και μειωμένης διαδικασίας; Νομίζω τα 1.550 € που παίρνουν οι Δήμαρχοι, είναι όνειδος για την Αυτοδιοίκηση, όνειδος για τους Δημάρχους.

Και βέβαια το έχω ξανά πει και άλλη φορά, δεν συμφωνώ καθόλου με τους συναδέλφους που λένε ότι είναι ερασιτέχνες της προσφοράς στην Αυτοδιοίκηση. Όχι, συνάδελφοι. Είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, που ασκούμε με επαγγελματική ευσυνειδησία, με διάθεση προσφοράς, δουλεύοντας πάνω από 15 ώρες την ημέρα σε αυτή εδώ τη διαδικασία και προσφέρουμε τα μέγιστα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, μπροστά στα προβλήματα, μπροστά με τους πολίτες, και όχι καλυμμένοι πίσω από υπουργικά γραφεία ή σαν τους Βουλευτές που επί της ουσίας είναι οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου για τις τοπικές μας κοινωνίες.

Επιβάλλεται λοιπόν να τεθούν σε νέα, πιο στενή διαχειριστική βάση, οι όροι συνεργασίας του κεντρικού κράτους και των Περιφερειών με τους Δήμους, κυρίως προς την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, αλλά και του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων.

Θεωρώ ότι η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης σε ένα σύγχρονο κράτος, επί της ουσίας λειτουργεί θετικά και για την ενίσχυση του ίδιου του κράτους.

Είμαι βέβαιος ότι κάτω από το βάρος των προτάσεων, των τεκμηριωμένων μας προτάσεων, επιτέλους θα βρούμε και ευήκοα ώτα και σε κεντρικό επίπεδο.

Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ καλή επανεκλογή σε όσους θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές, και κυρίως γερό στομάχι, διότι θα το χρειαστούν με το νέο νόμο τον οποίο θα κληθούν να εφαρμόσουν.

Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Μουζακίου, κύριο Κωτσό.

Το λόγο έχει ο επικεφαλής παράταξης ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, ο Απόστολος ο Κοιμήσης, Δήμαρχος Αμφιλοχίας.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Πρόεδρε, με την άδειά σας, θέλω να κάνω μια διαδικαστική παρατήρηση και πρόταση. Επειδή, από ότι βλέπω, είμαστε σε ένα στάδιο εκφυλισμού της διαδικασίας και για λόγους στοιχειώδους αυτοπροστασίας, θα έλεγα... Των παρευρισκομένων εννοώ δηλαδή. Να τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να συνεχίσουμε αύριο το πρωί, μεταθέτοντας λίγο το κεφάλαιο το οποίο έχει σχέση με την... ή ακυρώνοντάς το, που έχει σχέση με την επεξηγηματική διαδικασία του Κλεισθένη. Και να συνεχίσουμε με πολιτικές τοποθετήσεις. Αυτή είναι η πρότασή μου προς το Σώμα.

Σέβομαι απόλυτα δηλαδή αυτούς που είναι σήμερα εδώ, αλλά δεν είναι εικόνα όμως Συνεδρίου αυτή.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Είπα να γίνει διάλειμμα για να μπορέσουμε να...

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Στο διάλειμμα, στην επιστροφή, Γιώργο...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Είναι αλήθεια ότι έξω βρίσκεται αρκετός κόσμος...

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Θα ήμασταν τέσσερις στο διάλειμμα εδώ πέρα. Τέσσερις.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θεωρώ ότι χρειάζεται το Σώμα... Είναι, έχει κοπιάσει, αλλά επειδή... Για αυτό είπα να υπήρχε λίγο διάλειμμα. Εν τωιαύτη περίπτωση είπατε να συνεχίσουμε, είπα να συνεχίσουμε, ο κόσμος είναι έξω, εάν θέλετε μπορούμε να κάνουμε λίγα λεπτά διάλειμμα, να πει ένα νεράκι κάποιος, να μιλήσει και να μπούμε στις 17.15 εντός της αιθούσης.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, μισή ώρα διάλειμμα.

(ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Το πρόγραμμα θα συνεχίσει αύριο από εδώ που έχει μείνει σήμερα, για τον Κλεισθένη και για τις μεταρρυθμίσεις της Αυτοδιοίκησης.

Καλό απόγευμα.