

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρακαλέσω λίγο ησυχία, να ξεκινήσουμε τις εργασίες και φυσικά να σας καλωσορίσουμε και ως Προεδρείο, αλλά και ως Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, για την σημερινή παρουσία, μιας Συνέλευσης η οποία σήμερα πραγματοποιείται μετά από μια αναβολή διότι δεν υπήρχε αφενός μεν το προς διαβούλευση νομοσχέδιο σκούπα, θα το δούμε από εκεί και πέρα αν είναι σκούπα, του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και βεβαίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αναδείξουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την Αυτοδιοίκηση και τις περαιτέρω δυναμικές ή οποιεσδήποτε αποφάσεις μας και τη στάση γενικότερα της Αυτοδιοίκησης που θα πάρουμε εν όψει όλων αυτών των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

Θα έλεγα ότι σε αυτό το καλωσόρισμα είναι κοντά μας εργαζόμενοι και εκπροσωπούνται από τους Προέδρους της ΠΟΕ ΟΤΑ, είναι ο κύριος Νίκος Τράκας, τον οποίο ευχαριστούμε για την παρουσία του, τον Πρόεδρο της ΠΟΠ ΟΤΑ, τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη. Τον Πρόεδρο φυσικά της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα τον Αγοραστό. Και φυσικά όλους τους Προέδρους των ΠΕΔ και εκείνους οι οποίοι μέσα από το λόγο, αλλά και των μελών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, θα διαμορφώσουμε μετά το πέρας της συνεδρίας.

Θα ήθελα λοιπόν για να μην καθυστερήσουμε διότι σαφέστατα σήμερα υπάρχει ένα ζήτημα στο επίπεδο της μετακίνησης των πολιτών και γενικότερα και των συνέδρων μας, είναι γνωστό ότι υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις, οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι. Παρά ταύτα, θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε διότι πολλοί εκ των συνέδρων θα μετακινηθούν κάποια στιγμή και στην πατρίδα τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι επιβεβλημένο να ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά στο πέρας της συνεδρίας θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και τον αριθμό των ακριβή των συνέδρων.

Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ, τον Νίκο τον Τράκα, διότι εγώ να πω μια άποψη, ότι Αυτοδιοίκηση χωρίς εργαζόμενους και πρέπει να βρούμε τη συντονισμένη περπατησιά μας για να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις πολιτικές οι οποίες χρειάζονται στη χώρα στην Αυτοδιοίκηση, δεν γίνεται. Και για αυτό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέλουμε να ακούσουμε τον χαιρετισμό και να καλωσορίσουμε και πάλι την παρουσία, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Το βήμα σε εσάς.

Ν. ΤΡΑΚΑΣ: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση.

Έχουν συμβεί από την τελευταία σας Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2015, αλλαγές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους εργαζόμενους. Πια έχουμε ένα νέο μισθολόγιο, φτωχολόγιο όπως το ονομάζουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Τη νέα αξιολόγηση, βαθμολόγηση, την επιλογή προϊσταμένων, καθώς και το νέο αντιασφαλιστικό και φορολογικό νόμο.

Αυτό που φυσικά δεν αλλάζει μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι η πιστή και συνεχόμενη εφαρμογή από τη συγκυβέρνηση των μνημονίων πολιτικών σκληρής λιτότητας που πλήττουν στο σύνολο τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η συνεχιζόμενη αυξανόμενη μείωση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι την ολική εξάλειψη ή επιπλέον μειώσεις μισθών των εργαζομένων με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, η νέα φοροεπιδρομή που επιβλήθηκε και οι τραγικές ελλείψεις σε έμπυχο δυναμικό, συνεχώς το σημαντικό ρόλο αυτό τον τραβάει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παρά τις πρόσφατες σχετικά ανακοινώσεις της σημερινής συγκυβέρνησης ότι έλυσε το πρόβλημα με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού τουλάχιστον στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν υπάρχει... ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνουν προσλήψεις γιατί το

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις στους Δήμους, άρα σημαίνει ότι καλά τα λέει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει ουσιαστικά να δώσει τη δυνατότητα να έρθουν καινούργιες οργανικές θέσεις για να μπορέσουν οι Δήμοι να δώσουν πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι πολλοί από εσάς έχετε δώσει Δήμαρχοι τη μάχη για σταθερή και μόνιμη εργασία, για το αυτοδιοίκητο, όμως πρέπει να απαιτήσουμε όλοι μαζί να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να γίνουν άμεσα οι οργανικές θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Και επειδή βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη και μου είπε, ένας Δήμαρχος που 24 χρόνια τον κρίνει ο λαός και τον κρίνουν... και δεν είναι τυχαίο, σήμερα ψάχνει ο κύριος Χατζηδάκης με 46 εργαζόμενους που του έχουν φύγει, να μπορέσει... ο κάθε κύριος Χατζηδάκης, αλλά επειδή έκανα έτσι μια κουβέντα μαζί, να βρει κόσμο για να μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες.

Εμείς δεσμευόμαστε, θα είμαστε μαζί σας, χωρίς να μιλάμε με κομματικές παρωπίδες, θα είμαστε μαζί με τους Δημάρχους για να μπορέσουμε να δώσουμε και να δώσουμε λύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους εργαζόμενους.

Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί σήμερα να μη λειτουργούν Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το έχουμε πει μια στην κυβέρνηση, το έχουμε πει δυο, το έχουμε πει γραπτώς, το έχουμε πει προφορικώς. Σήμερα γιατί δεν γίνονται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης εδώ και ένα χρόνο δεν μπορεί να κάνουμε μετατάξεις οι εργαζόμενοι, να λύσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα, κύριε Δήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι; Είναι δική τους ευθύνη και είναι τραγικό σήμερα για άλλη μια φορά η Τοπική Αυτοδιοίκηση να νιώθει ότι προσπαθούν να τη χτυπήσουν.

Λέμε πολύ δυνατά και το λέω γιατί με ξέρετε και από διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά έχω ηρεμήσει, κύριε Χατζηδάκη, λέω πολύ καθαρά, είμαστε μαζί στις διεκδικήσεις των Δημάρχων. Θέλουμε να δώσουν χρήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να

εξυπηρετηθεί ο λαός, οι κοινωνίες, που σήμερα έχουν τα τεράστια προβλήματα.

Τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, πολλές φορές έχουμε κάνει λάθη και εμείς. Θεωρώ όμως... όλοι έχουμε κάνει λάθη. Θεωρώ και λέω και στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ ότι θέλουμε να συναντηθούμε. Ξέρω ότι θέλετε και εσείς να λύσετε προβλήματα. Και εμείς δεν είμαστε καλά παιδιά και εμείς έχουμε προβλήματα, δεν έχετε μόνο εσείς, έχουμε και εμείς. Να διορθώσουμε τα δικά μας και εσείς κάποια προβλήματα που έχετε και να δώσουμε μαζί αποφασιστικά τη μάχη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για το αυτοδιοίκητο. Κάτω τα χέρια από το αυτοδιοίκητο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όλοι μαζί, θα δώσει τη μάχη και βέβαια θα δώσει τη μάχη οργανωμένα.

Υπάρχουν προβλήματα. Πολλές φορές αναγκάζεσαι να απαντήσεις σε κάποια πράγματα που γίνονται. Θεωρώ ότι είναι λάθος ή απειρία. Παραδείγματος χάριν, θα δώσω και θα τελειώσω ευχόμενος καλή επιτυχία, στο Δήμο Δοξάτου, στον πολιτικό μηχανικό δόθηκε εντολή να πάει πίσω από το απορριμματοφόρο. Τι να απαντήσεις σε αυτή τη διαδικασία; Λέω στο Δήμαρχο Δοξάτου, καλέστε μας να πάμε στην κυβέρνηση να διεκδικήσουμε θέση. Μας έταζε λαγούς με πετραχήλια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ήρθε η ώρα να τα υλοποιήσει. Ήρθε η ώρα να δώσει την απάντηση.

Καλή επιτυχία στη Συνέλευσή σας, να είστε καλά και εδώ θα είμαστε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα, τον Πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι τα μηνύματα που βγήκαν από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, είναι η συνεργασία, την οποία θεωρούμε και εμείς αυτονόητη.

Να δώσουμε τον λόγο στον Πρόεδρο της ΠΟΠ ΟΤΑ, τον Μάρκο τον Δαρδαμάνη. Να πάρει τον λόγο παρακαλώ.

M. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό συναντιόμαστε πολύ τακτικά και μακάρι αυτό να οφείλονταν σε ευτυχείς συγκυρίες.

Βέβαια, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι επειδή τα θέματα τα εργασιακά τα ανέπτυξε ο Νίκος ο Τράκας πραγματικά και είναι πολύ σοβαρά, δεν θέλω να σας φάω άλλο χρόνο, δεν θα επανέλθω.

Θα πω όμως ότι δυστυχώς τις συναντήσεις αυτές τις επιβάλλουν οι επιλογές οι κυβερνήσεων και τα συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία φορτώνονται πολύ συχνά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είτε νομοθετώντας με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που τις μαθαίνουμε από τον Τύπο, είτε νομοθετώντας για αυτήν χωρίς αυτήν, είτε αφαιρώντας πόρους από αυτήν, είτε φτιάχνοντας τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη, είτε φορτώνοντας πράγματα που δεν της ανήκουν, όπως το προσφυγικό και άλλα, τα οποία επίσης θα προσπαθήσω να αποφύγω, νομίζω πως αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η στάση μας απέναντι στις κυβερνήσεις, στις εκάστοτε κυβερνήσεις, και να επιβάλλουμε την τάξη προς κάθε κατεύθυνση.

Πρέπει οι κυβερνήσεις να καταλάβουν τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πόσο σοβαρός είναι για τη χώρα, για την οικονομία και για την κοινωνία. Αυτό το έχουμε αποδείξει πολύ συχνά και οι εργαζόμενοι και οι Δήμαρχοι.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που στα χρόνια της κρίσης και της ανθρωπιστικής αλλά και της δημοσιονομικής, κράτησε την κοινωνία όρθια με τις δομές που δημιούργησε και αυτό έγινε ενώ η κεντρική κυβέρνηση έκοβε από τα ΚΑΠ, από τη ΣΑΤΑ και κάθε είδους χρηματοδότηση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για αυτό, κύριοι αιρετοί, εμείς θα είμαστε μαζί σας για να επιβάλλουμε ότι τίποτα δεν θα γίνεται χωρίς την ενημέρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα Όργανά της χωρίς να ερωτάται. Δεν θα υπάρξει από εδώ και στο εξής η παραμικρή μείωση, αντίθετα θα

πρέπει να επανέλθουμε σύντομα στα προηγούμενα χρόνια και στη χρηματοδότηση αυτή. Δεν θα μας αιφνιδιάζουν, ούτε εμάς, ούτε εσάς. Και τέλος, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα παραμείνει αυτοδιοίκητη, κάτι που σήμερα δεν ξέρω αν το έχουμε.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει θετικές βέβαια... θετικά βήματα και λύνει προβλήματα των εργαζομένων, λύνει και προβλήματα των αιρετών, αλλά εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το άρθρο 59, όπου προβλέπεται ότι οι Αντιδήμαρχοι θα παίρνουν 600-700 €, δηλαδή κάτι λιγότερο από ότι ένας ανειδίκευτος εργάτης. Μακάρι να λύθηκε γιατί διάβασα σήμερα το πρωί ότι θα υπάρξει μια τροπολογία, μια βελτίωση, κάτι τέτοιο. Γιατί αν πραγματικά συμβεί αυτό, επειδή πρόκειται για σοβαρές θέσεις ευθύνης, δεν θα υπάρχει κανένας που θα ενδιαφέρεται για αυτές.

Ελπίζω λοιπόν ότι στο μέλλον ο Υπουργός θα λύσει και άλλα προβλήματα και των εργαζομένων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία τα γνωρίζει γιατί του τα έχουμε καταθέσει και εγγράφως, και στις συναντήσεις μας.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κύριε Πρόεδρε, και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δαρδαμάνη και νομίζω ότι αυτό που αποκρυπτογραφήσαμε είναι ότι ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε.

Καταρχήν να πω ότι κοντά μας είναι και ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ο κύριος Βαρθαλίτης Κωνσταντίνος.

Πριν δώσω τον λόγο στον Κώστα τον Αγοραστό, θα ήθελα εκ μέρους του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, τον κύριο Κωνσταντάτο Σπύρο, να πάρει τον λόγο.

Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Εμείς θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς και γενικότερα τις κοινωνικές δομές.

Η κυβέρνηση για μια φορά ακόμη εντείνει την επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους γενικότερα και από αυτή την επίθεση δεν εξαιρεί ούτε τις κοινωνικές δομές.

Για μια φορά ακόμα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προκειμένου να ενισχύσει τους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, προχωρά στην αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης και τη φέρνει μέσα από τη μορφή των vouchers, όπου και αυτό για ακόμα μια φορά σε σχέση με πέρσι θα είναι πετσοκομμένο άλλο ένα 5%.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι ελλιπές, οι συνάδελφοι μέχρι και την 1^η Σεπτεμβρη, αλλά και οι Δήμοι, να μην ξέρουν πόσοι θα δουλέψουν και αν θα δουλέψουν και ουσιαστικά να βρίσκονται όλοι στον αέρα.

Το δεύτερο είναι ότι όλοι καλά γνωρίζουμε ότι και η υλικοτεχνική υποδομή σε ένα μεγάλο βαθμό στηρίζονται από αυτά τα προγράμματα.

Είμαστε όμως αντίθετοι και στην κατάργηση του περιορισμού που ίσχυε μέχρι σήμερα σε αυτούς, μέσα από τις συγκεκριμένες δομές, δηλαδή το 70% να καλύπτεται μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Πλέον αίρεται αυτός ο περιορισμός και πάει στο 100%, δηλαδή που σημαίνει ότι μια δομή θα μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αποτέλεσμα; Χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν στους Δήμους, δημόσιους υπαλλήλους, γενικότερα λαϊκές οικογένειες που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα, που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, να μένουν εκτός.

Εμείς πιστεύουμε, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ότι αυτές τις πολιτικές, αυτές τις αποφάσεις, θα πρέπει να τις πάρει πίσω η κυβέρνηση και ήδη το Συνδικάτο προχωράει τη Δευτέρα σε κινητοποίηση μπροστά στο Υπουργείο Εσωτερικών, απαιτώντας από τη Διοίκηση του Υπουργείου να πάρει πίσω τις συγκεκριμένες αλλαγές.

Άποψή μας είναι ότι η προσχολική αγωγή δεν είναι προνόμιο, αλλά είναι δικαίωμα για κάθε παιδί, για όλα τα παιδιά του λαού μας.

Απαιτούμε μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και παράλληλη μονιμοποίηση χωρίς όρους και προϋποθέσεις όλων αυτών που δουλεύουν σήμερα στους Δήμους.

Δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους Παιδικούς Σταθμούς, με γενναία κρατική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κατάργηση των τροφείων που επιβάλλουν κυβέρνηση και Δημοτικές Αρχές.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνσταντάτο για την παρουσία του.

Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα τον Αγοραστό, που έχουμε πει ότι θέλουμε Δήμοι, Περιφέρειες, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, από κοινού ως Αυτοδιοίκηση να προχωρήσουμε, να πάρει τον λόγο.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Καλημέρα σας.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι των Συλλόγων των Εργαζομένων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η συνεργασία φαίνεται στην πράξη και το αποτύπωμα της συνεργασίας είναι βαθύ από τις Περιφέρειες και διαχρονικό από το 2011.

Ζούμε σε ένα τοξικό περιβάλλον και στο τοξικό αυτό περιβάλλον το λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε προσανατολισμό. Το λάθος που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μια φιλοσοφία και να καθίσουμε πάνω σε αυτή γιατί μας βολεύει, είναι εύκολη, της πολιτικής ετερότητας. Να βρίσκουμε εχθρούς για να μπορούμε να υποστηρίξουμε εκ του ασφαλούς την ύπαρξή μας.

Και επίσης, το λάθος το οποίο γίνεται διαχρονικά και δεν θέλω να δισωμιστεί, είναι αυτό που έλεγε ο Γκράουτσο Μαρξ, ότι

στην πολιτική, η πολιτική είναι η τέχνη του να ψάχνεις για λάθη, να τα βρίσκεις παντού, να τα διαγιγνώσκεις λάθος και να δίνεις και λάθος φάρμακο.

Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή, έχουμε ιστορικό βάρος, μεγάλο βάρος και πρέπει να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για το όφελος των συνανθρώπων μας.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Πιστεύω μεγάλη ήταν η αλλαγή και η καθιέρωση του Καλλικράτη και αυτό φάνηκε από το αποτέλεσμα των Περιφερειών και των Δήμων. Εμείς δώσαμε πραγματική προστιθέμενη αξία στον συνάνθρωπό μας και στις τοπικές κοινωνίες, συνεργαστήκαμε με τους Δήμους και με όλους τους φορείς και ανατρέψαμε τα δεδομένα, δώσαμε χρήμα στην πραγματική οικονομία και έργα τα οποία χαίρονται σε όλα τα επίπεδα οι Έλληνες πολίτες και οι συνάνθρωποί μας.

Αλλά τώρα βρισκόμαστε σε πολύ καίρια στιγμή, ιστορική στιγμή και ο καθένας και η κάθε μια έχει μεγάλο βάρος. Έχει ιστορική ευθύνη. Και ο καθένας μπορεί να αναρωτηθεί μα εγώ μόνος μου μπορώ να το κάνω; Ναι, ο καθένας μόνος του μπορεί να τα αλλάξει τα πράγματα. Μην παίρνουμε στην πλάκα το θέμα της αλλαγής η οποία έρχεται με τον Καλλικράτη.

Βεβαίως, ο Καλλικράτης έκλεισε έναν κύκλο έξι ετών, υπήρχαν λάθη, υπήρχαν αστοχίες, υπήρχαν... πρέπει να γίνουν αλλαγές, να δούμε ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν, οι αλλαγές όμως που πρέπει να γίνουν δεν πρέπει να δημιουργηθεί πάλι ένα όραμα το οποίο να είναι στα χαρτιά και στα ωραία λόγια, χωρίς να εμβαθυνθεί και χωρίς να έχει τις βάσεις και το υπόβαθρο να υποστηριχθεί και να λειτουργήσει.

Πότε έρχεται να γίνει η αλλαγή του Καλλικράτη; Έρχεται σε μια εποχή, ακούσατε, υποστελεχωμένη η Αυτοδιοίκηση. Η Περιφέρειά μου από 1.684 εργαζόμενους την 1/1/2011, έχει 904 σήμερα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ήταν πάρα πολλοί βεβαίως. Και τώρα είναι πάρα πολύ λίγοι.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Νομίζω ότι έχετε μια αστοχία. Λοιπόν, εντάξει...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ να αφήσουμε τον χαιρετισμό του κυρίου Αγοραστού να συνεχίσει...

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ξέρετε, είναι εύκολα ο όχλος να διακόπτει. Ότι θέλετε μπορούμε να τα δούμε. Εγώ σας λέω πού ήμασταν και πού είμαστε. Οι άλλες αλλαγές μπορεί...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λίγο ησυχία παρακαλώ.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι σήμερα χρηματοδοτούμε και από αυτό το βήμα θα δώσω ένα ισχυρό μήνυμα εις τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, να ασχολείται σοβαρότερα πριν κάνει δηλώσεις.

Εκεί είστε.

Δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς να εγκρίνουν, των Περιφερειών.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εννοείτε.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ναι.

Δεν είναι αυτά, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε και θα πάρετε απάντηση. Υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες είναι σύμφωνα με το νόμο, ο νόμος άλλαξε και πήγε προς το καλύτερο, αλλά πρέπει να εναρμονιστείτε με τον νόμο, διότι αν πω από αυτό το βήμα το τι κάνατε το 2015 και τι τραβήξαμε για να γίνουν επιλέξιμες οι δαπάνες των Βρεφονηπιακών Σταθμών και δεν αναφέρεστε πουθενά στα 13 Περιφερειακά Προγράμματα τα οποία ενισχύουν τις φτωχές οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε.

Δεν βγήκα ποτέ να δημιουργήσω πρόβλημα. Οφείλετε ένα δημόσιο συγνώμη στις Περιφέρειες οι οποίες δίνουν τα χρήματα για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, για να υπάρχει η ΕΕΤΑΑ, στις Περιφέρειες, 13 Περιφέρειες, που ενισχύουν τις δομές, τις κοινωνικές δομές όλες για να μπορέσουν να υπάρξουν οι Δήμοι και να συντηρήσουν αυτές τις δομές, γιατί εμείς ξέρουμε να συνεργαζόμαστε.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Συγνώμη για την ένταση.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, παρακαλώ...

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Σε μια εποχή...

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ να αφήσουμε...

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν ξεφωνίζει εμάς. Αν κατάλαβα, μιλάει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Συγνώμη αν θιχτήκατε, δεν φωτογράφιζα αυτό. Συγνώμη.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Συγνώμη.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ να αφήσουμε τους ομιλητές...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι η δική σας παρέμβαση δεν χρειάζεται κάτι άλλο από εμένα. Θα παρακαλέσω όμως τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, με τον οποίο πρέπει να βρούμε τη συνεννόηση της συνεργασίας, να αφήσουμε να ολοκληρώσει τη δική του τοποθέτηση.

Και επειδή υπήρχε μια παρανόηση, αν κατάλαβα καλά μιλούσε από το βήμα αυτό για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ, διορθώστε με αν κάνω λάθος...

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ακριβώς και τις δηλώσεις τις οποίες έκανε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Προφανώς με κάποιες δηλώσεις οι οποίες υπήρξαν κάποια στιγμή πριν λίγες ώρες και δίνει μια απάντηση από αυτό το βήμα.

Ας τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Στρατηγέ μου, να αφήσουμε να ολοκληρώσει.

Ολοκληρώστε, κύριε Αγοραστέ.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ζητώ συγγνώμη, κύριοι, αν κάποιος φωτογραφήθηκε. Δεν μίλησα για κανέναν προσωπικά. Μίλησα για μια δήλωση. Θα έπρεπε όμως να εγκαλέσετε και εσείς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ για τις δηλώσεις τις γραφειοκρατικές που λέει για τις Περιφέρειες.

Εντάξει, αν κάποιος θίχτηκε ή αν κάποιος θέλει να αντιπαρατεθεί για να φανεί, καλό είναι και αυτό.

Λοιπόν, κύριοι...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Πάμε παρακάτω. Λίγο ησυχία.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ που αναγνωρίζετε ότι κάνω καλά τη δουλειά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσείς κάνετε καλά τη δουλειά σας και είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε. Αλλά εμείς δεν τα λέμε πίσω ούτε από κουρτίνες, ούτε πίσω όταν φεύγουμε. Εγώ τα λέω, ότι είναι να πω τα λέω μπροστά, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και ούτε ηθικολογώ στο κενό και ούτε στρουθοκαμηλίζω μπροστά στο πρόβλημα και στην πραγματικότητα. Εντάξει; Είμαι ξεκάθαρος. Ηθικολογία στο κενό δεν κάνω.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Διακόψτε όσο θέλετε. Ούτε άνευ νοήματος συνθήματα ασχολούμαι. Ούτε με γλυκερές ηθικολογίες, ούτε με τακτικισμούς. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και συνεργαστήκαμε από την αρχή. Δεκατρία

Περιφερειακά Προγράμματα, εντάξαμε όλους τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μέσα σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο είχαμε για τους ανθρώπους και τις οικογένειες που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αλλά σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει πει αν θα βάλει... για να συνεχίσω, αν θα βάλει το κόστος το εθνικό. Γιατί πέρσι ήταν 100% χρηματοδοτούμενο. Φέτος σύμφωνα με την ΚΥΑ έχει ένα ύψος εθνικής συμμετοχής. Αυτή η εθνική συμμετοχή δεν υπάρχει. Είναι γραφειοκρατία των Περιφερειών;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Τώρα μην επιμένετε. Για κάτω των 8.000 € εισόδημα δεν είχε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ μη δίνουμε απαντήσεις τώρα, για να κλείσουμε τον χαιρετισμό.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Πάντως αν θέλετε μια μέρα...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Άλλα αντί άλλων λέτε εσείς στα Διοικητικά Συμβούλια, εντάξει; Έλεος.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Τώρα μου λέτε άμα λέω άλλα αντί άλλων...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, μη δημιουργούμε τώρα... Εγώ θα πω το εξής. Υπήρξε μια διαδικασία Διοικητικών Συμβουλίων ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ. Νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και είναι πολλά.

Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, για το νομοσχέδιο εμείς είπαμε και για τον Καλλικράτη, την αλλαγή, δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρήματα, να βρεθούν τα χρήματα. Είναι υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση. Και βλέπω εδώ πέρα μια αντιδικία, μας πήρατε τους εργαζόμενους, λέτε άλλα αντί άλλων, μας κάνετε το άλλο.

Εμείς δεν ήρθαμε να κάνουμε αυτό. Εγώ έχω μάθει να συνεργάζομαι. Πέρασα και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,

πέρασα από παντού, και έχω μάθει να συνεργάζομαι και το δείχνω και το έδειξα από την πρώτη στιγμή και εκχώρησα τα πάντα στους Δήμους και δίνουμε έργα στους Δήμους για να κάνουν. Δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία. Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι, βρίσκεις έναν εχθρό. Και εγώ ήρθα εδώ να πω όχι δεκατρείς... 13 Γενικές Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις. Εδώ λέγαμε να τις καταργήσουν. Αυτό έπρεπε να είναι το σύνθημα και το μήνυμα σήμερα. Αλλά δεν μιλάει κανείς. Είμαστε οι μόνοι που μιλάμε και λέμε να καταργηθούν σήμερα, όχι να γίνουν 13 ή 7. Γιατί να γίνουν 13; Το πρώτο και καλύτερο. Και φέρνουν νομοσχέδιο σκούπα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο που θα είχε μέσα ως αρχή, να καταργηθούν. Εκτός αν τις θέλετε, αν βολεύει κάποιους. Αυτό είναι καλό. Αλλά να πούμε, να συνεννοηθούμε.

Και το δεύτερο είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας βεβαίως τον θέλουμε, ήταν στον Καλλικράτη, αλλά όχι διορισμένο. Όχι διορισμένο, από μια δημοκρατική κυβέρνηση διορισμένο. Αυτά τα σχήματα δεν αρμόζουν, διότι οδηγούν σε καταστάσεις και ατραπούς δύσκολες για τη δημοκρατία και την Αυτοδιοίκηση.

Λοιπόν, θα ήθελα και άλλα να πω, αλλά σας ευχαριστώ. Ο διάλογος είναι καλός όταν είναι καλόπιστος. Εμείς είμαστε εδώ να συνεργαστούμε. Όποιος θίχτηκε, συγνώμη του ζητάω. Εγώ διεκδικώ το δικαίωμα στο λάθος, αλλά δεν διεκδικώ το δικαίωμα να θίγουν θεσμούς πετυχημένους.

Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Κώστα τον Αγοραστή.

Οφείλω να πω ότι αρκετές φορές συνεργαζόμαστε. Οφείλουμε να συνεργαστούμε. Και νομίζω, όπως είπα και πριν, αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν.

Ευχαριστώ για την παρουσία σου, κύριε Αγοραστέ.

Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να δώσω για λίγα λεπτά, από τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών ένα χαιρετισμό, τον κύριο

Βαρθαλίτη και ελπίζω μέσα από αυτό να έχουμε και κάποια νεότερα.

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ: Καλημέρα και από εμένα. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι στο Συνέδριό σας και να μπορέσω να σας πω δυο λόγια.

Το Ταμείο όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα προσπαθεί να είναι στο πλευρό και των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Ήδη με το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε σήμερα, υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις αρκετά σημαντικές. Η μία αφορά την αναχρηματοδότηση των δανείων των Δήμων, που με την παρέμβαση που γίνεται ολοκληρώνεται πλέον αυτό το πρόγραμμα ώστε να μπορεί να καλύπτει όλους τους Δήμους. Σημειώνω ότι αυτό θα σημάνει σε πλήρη εφαρμογή του, μια ενίσχυση ρευστότητας των Δήμων της τάξεως των 50 εκατομμυρίων τον χρόνο. Ήδη έχουν ενταχθεί Δήμοι με δάνεια άνω των 200 εκατομμυρίων μέχρι τώρα, που σημαίνει για αυτούς ήδη υπάρχει ένα όφελος μέσα στη χρονιά 10 εκατομμυρίων.

Το πρόγραμμα αυτό συνεχίζεται με γρήγορους ρυθμούς, ώστε να πιστεύουμε και να προσδοκούμε στο τέλος του χρόνου να είναι όλοι οι Δήμοι ενταγμένοι σε αυτό.

Το δεύτερο άρθρο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μια μεγάλη τομή των σχέσεων μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δήμων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να επιχορηγήσει δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα δύο δράσεων. Η μία αφορά το κόστος υλικών για τους Δήμους που εντάσσονται στο πρόγραμμα κοινωφελούς απασχόλησης και στην πρώτη φάση αφορά τους 51 Δήμους της χώρας και η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην επιχορήγηση μελετών μικρών Δήμων που δεν έχουν υποδομές, όπως και στη

χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της προτυποποίησης μελετών και τευχών δημοπράτησης.

Στα πλαίσια αυτά, ήδη σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, τις προσεχείς μέρες θα σας δώσουμε το τεύχος που θα αφορά τον οδοφωτισμό. Μαζί με αυτό θα υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου προς τους Δήμους που θα θέλουν να χρηματοδοτήσουν αυτή την επένδυση.

Η προσπάθεια η δικιά μας και πιστεύω ότι και με τη βοήθεια τη δικιά σας, είναι να εντάξουμε μέσα σε αυτό και τους Δήμους που έχουν δανειακή επιβάρυνση πάνω από το 60%. Άρα να μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους Δήμους.

Αυτά, για να μην σας τρώω το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρθαλίτη, γιατί πραγματικά όποτε ανεβαίνει στο βήμα κάτι χρήσιμο έχει να πει για την Αυτοδιοίκηση και για τη συνεργασία.

Καλούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Πατούλη, να κάνει την κεντρική εισήγηση της ΚΕΔΕ για τη σημερινή Γενική Συνέλευση και να μας πει για τις θέσεις τις οποίες εκφράζει το Διοικητικό Συμβούλιο για το νομοσχέδιο.

Κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι σε μια δύσκολη και μέρα, αλλά και εποχή, γίνεται η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Και βέβαια αυτό, όπως είπα και πριν, υπήρξε η μετάθεση διότι έπρεπε να είχαμε στα χέρια μας το κομμάτι της διαβούλευσης, αν θέλετε το σχέδιο της διαβούλευσης, του νομοσχεδίου σκούπα, για να καταλάβουμε και εμείς ποια είναι η διάθεση της σημερινής κυβέρνησης και βεβαίως του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με το θέμα της Αυτοδιοίκησης και των όποιων αλλαγών σχετίζονται με τον Καλλικράτη.

Και φυσικά να μπορέσουμε όλοι μας να δούμε τις προτάσεις, τις θέσεις, αλλά και να καθορίσουμε την περαιτέρω στάση μας ως Αυτοδιοίκηση στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ασφαλώς αναγνωρίζω ότι δεν είναι μόνο το θέμα του νομοσχεδίου, αλλά είναι πολλά περισσότερα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε επ' αφορμής αυτής της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να καταθέσουμε με ευθυκρισία τις απόψεις μας πάνω και στο νομοσχέδιο, αλλά και σε ζητήματα που σχετίζονται με την καταστατική μας θέση, με την οικονομική μας αποδυνάμωση, της Αυτοδιοίκησης, που συντελείται τα τελευταία χρόνια, η οποία δεν μπορεί άλλο να συνεχιστεί, την ανυπαρξία ή καλύτερα τη δυσλειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που πλέον όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος είναι εις βάρος των λειτουργιών της Αυτοδιοίκησης που επέρχεται μέσα από αυτή τη δυσλειτουργία. Και βέβαια θεωρούμε ότι πρέπει να αποδειχτεί σήμερα ότι αυτό που σχετίζεται με τον στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης, είναι και άλλα άρθρα, όπως το άρθρο 20 του Ν.4387/2016, που σχετίζεται με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Θα ξεκινήσω λοιπόν την αναφορά μου στο προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών. Περιμέναμε ότι το σχέδιο αυτό θα προσπαθούσε να επιλύσει λειτουργικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, να διορθώσει αγκυλώσεις του Καλλικράτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αλλαγής του. Να αντιμετωπίσει τις δυσλειτουργίες, αλλά και την αναποτελεσματικότητα που παρατηρούνται σε πολλούς τομείς στην καθημερινότητα σε όλους τους Δήμους, είτε ορεινούς, είτε νησιωτικούς, είτε αστικούς, βεβαίως με διαφορετική ένταση ανάλογα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Στην αυστηρή δημοσιονομική λειτουργία με απόρροια την αδυναμία νομιμοποίησης των δαπανών και άλλα πολλά.

Δεν επιλύονται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σοβαρά θεσμικά οικονομικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Ούτε όσον αφορά την εν γένει

λειτουργία, ούτε όσον αφορά την καταστατική μας θέση, η οποία τελευταία επιδεινώνεται διαρκώς. Όπως συνέβη, όπως είπα και πριν, με το άρθρο 20 του νόμου του ασφαλιστικού.

Αλλά αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα να λειτουργήσει σωστά ο θεσμός μας και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο αιρετών, στελέχη της Αυτοδιοίκησης, αλλά και ανθρώπων της κοινωνίας, άξιοι μεταξύ αξίων, να ασχοληθούν με αυτόν τον σοβαρό θεσμό στο παρόν αλλά και στο μέλλον.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα αναφερθώ σε μερικά από τα σημαντικότερα κατά τη γνώμη μου ζητήματα που αναδεικνύονται μέσα από την ανάγνωση και τη μελέτη του νομοσχεδίου, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις που έγιναν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, που θέλω να ευχαριστήσω τους παράγοντες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, και τον κύριο Ζυγούρη και την κυρία Αλεξίου, τον κύριο Βασιλείου, την κυρία Κουτσούρη, αλλά και άλλους, οι οποίοι ασχολήθηκαν φυσικά μέσα από τη δική μας επίβλεψη.

Με τα άρθρα 1 μέχρι 11 του σχεδίου νόμου που μας παραδόθηκε, επιχειρείται μια σχετική τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων του Καλλικράτη, με τα οποία πρώτα θεσπίστηκε ως μόνος βαθμός ενδοδιοικητικής εποπτείας ο θεσμός της Ελεγκτή Νομιμότητας.

Η γνώμη μας είναι εδώ ότι οι διατάξεις αυτές είναι επουσιώδεις, σύμφωνα με τον θεσμό, που αποτελεί άλλωστε και τη δική μας πρόταση όσον αφορά τον Ελεγκτή Νομιμότητας, διαχρονικά της ΚΕΔΕ, αλλά όχι μέσα από έναν τρόπο διορισμού κατ' ουσία κάποιων υπηρεσιακών, σοβαρών, διοικητικών παραγόντων, προϊσταμένων, διευθυντών δημόσιων υπηρεσιών, αφού καταργείται για αυτούς ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και ορίζεται ως κριτήριο μόνο η εμπειρία.

Αυτό θεωρούμε ίσως είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να έχουμε έναν Ελεγκτή Νομιμότητας έμπειρο μεν, αλλά χωρίς να έχει τα εχέγγυα της γνώσης για να κάνει αυτόν τον έλεγχο.

Δεν έχουμε βεβαίως τίποτα, να το ξεκαθαρίσω, με τους δημόσιους λειτουργούς. Θεωρούμε όμως σκόπιμο να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και αλλού, εκτός δημόσιου τομέα, ικανοί, νέοι καταξιωμένοι επιστήμονες, με διδακτορικές διατριβές σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, οι οποίοι πράγματι μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερες εγγυήσεις ανεξαρτησίας και επιστημονικής επάρκειας από τους δημόσιους υπαλλήλους, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.

Άλλωστε για δύο περίπου χρόνια που εποπτική μας... αν θέλετε, η εποπτεία των πράξεών μας ασκείται από τους Προϊσταμένους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παρατηρούμε, διαπιστώνουμε μια παράλυση και ένα αναποτελεσματικό έλεγχο νομιμότητας όσον αφορά τουλάχιστον τον χρόνο.

Και είναι σαφές ότι η λειτουργία η οποία ενδεχομένως γίνει με τον Ελεγκτή Νομιμότητας, το επόμενο στάδιο μετά τον Ελεγκτή Νομιμότητας να είναι ο Υπουργός και βεβαίως εδώ οι Αθηναίοι θα μπορούμε να βρούμε τον Υπουργό, από την Κω θα μπορεί να έρθει ο Δήμαρχος για να μπορέσει να βρει το δίκιο του μέσα από τη διαδικασία αυτή;

Άρα τι δημιουργούμε; Όχι το αυτοδιοίκητο και την περιφερειοποίηση των δυνατοτήτων επίλυσης των αυτοδιοικητικών μας ζητημάτων, αλλά ένα κεντρομόλο κράτος κηδεμόνευσης της Αυτοδιοίκησης.

Είναι αλήθεια ότι πρέπει πραγματικά να καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι ένα κράτος δικαίου οφείλει να αποφασίζει για νομιμότητα ή μη διοικητικών πράξεων, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αλλά επίσης ένα κράτος δικαίου θα πρέπει να διασφαλίζει ότι μια Αρχή δεν θα ανατρέπει τις αποφάσεις μιας άλλης Αρχής.

Και θα θέσω με την ευκαιρία αυτή ένα ακόμα ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει κατά την άσκηση των καθηκόντων μας πολλούς από εμάς.

Έχουμε έγκριση νομιμότητας από τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ή διοικητικό υπάλληλο, Διοίκησης, για μια απόφασή μας. Αυτή η απόφαση δεν θα πρέπει να είναι σεβαστή από όλους; Πώς δικαιολογείται λοιπόν το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας να μας λέει προχωρήστε, είναι νόμιμη η απόφασή σας, και μετά να έχουμε τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ασκών έλεγχο νομιμότητας να μη λαμβάνει υπόψη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Αλλά και ακόμα παρακάτω, να υπάρχει το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, να διεξαγάγει έρευνα και να μας εγκαλεί με παραβάσεις που άπτονται ποινικών πειθαρχικών διατάξεων, ενώ γνωρίζει ότι η απόφαση για το ζήτημα αυτό είχε εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Άρα λοιπόν υπάρχει καμία άσκηση καθηκόντων σε κανένα επίπεδο κεντρικής εξουσίας, κεντρικής κυβέρνησης, με αυτή την αλληλοκάλυψη των ελεγκτικών μηχανισμών; Δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη, για την ίδια την Αυτοδιοίκηση.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ταλαιπωρίας και άδικης διαπόμπευσης Δημάρχων και αναρωτιέμαι, αυτοί οι ελεγκτές που διενεργούν έλεγχο, δεν έχουν ευθύνες για το αβάσιμο πόρισμα και τις αστήριχτες κατηγορίες; Ποιος ελέγχει τους ελεγκτές οι οποίοι διαπομπεύουν και μετά αθωνώνονται οι Δήμαρχοι;

Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία για άλλες καθυστερήσεις. Προσωπικά προτείνω ότι εδώ και τώρα την άμεση εφαρμογή του Ελεγκτή Νομιμότητας και εν συνεχεία την άμεση κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Νομιμότητας μέσα από τη διαδικασία που έχουμε προτείνει διαχρονικά ως ΚΕΔΕ και

όχι μέσα από τερτίπια τα οποία δημιουργούν κηδεμόνευση ακόμα μεγαλύτερη από αυτή την οποία υπάρχει σήμερα.

Είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις που αιρετοί εκπρόσωποι παραπέμπονται εξαιτίας πορισμάτων Ελεγκτών, απαλλάσσονται μετά από χρόνια από τα Ποινικά Δικαστήρια, αλλά η ρετσινιά για όλη τους τη ζωή παραμένει.

Αυτός είναι και οι λόγος, αγαπητοί συνάδελφοι, που με αλληπάλληλες αποφάσεις του Διοικητικού μας Συμβουλίου θέσαμε μετ' επιτάσεως το ζήτημα της εφαρμογής του διοικητικού μέτρου της αργίας μόνο μετά από πρωτόδικη απόφαση κακουργηματικής δίωξης, αλλά μέχρι τώρα όλοι οι Υπουργοί κωφεύουν. Θεωρούμε δηλαδή ότι ένας νομικός πρέπει να τους ενημερώσει ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας για όλες και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Συνεχίζω λοιπόν και λέω, επί των άρθρων του σχεδίου νόμου με τις οποίες εκφράζουμε τις διαφωνίες μας, πρώτον, όσον αφορά το άρθρο 15 που προβλέπει την ίδρυση Αυτοτελούς Γραφείου για θέματα αναπηρίας και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η αρμοδιότητα αυτή, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτητας, αλλά και... ανήκει στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. Αυτή η λειτουργία πρέπει να αφορά τους Δήμους και μόνο. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μας μπλέκουν συνεχώς με τους δύο Βαθμούς Αυτοδιοίκησης και ερχόμαστε σε μια συνεχή σύγκρουση με τις Περιφέρειες, που δεν είναι προϊστάμενές μας Αρχές οι Περιφέρειες. Είναι συνεργάτες που πρέπει να ορίσουμε τα δικά τους όρια για να κάνουμε τη δική μας δουλειά σωστά. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει σαφής διαχωρισμός και σε αυτό το άρθρο, με προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων, μόνο με κριτήριο της εγγύτητας;

Δεύτερον. Η διάταξη του άρθρου 18. Είναι μεν θετική, πλην όμως επιλύει το ζήτημα της πειθαρχικής δίωξης των αιρετών υπό την ιδιότητά τους ως υπαλλήλων. Διαφωνούμε όμως γιατί σε αυτή την διάταξη δεν προστέθηκε και η αναφερθείσα ανωτέρω πρότασή

μας για τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 236, που αφορά την αργία αιρετών χωρίς δικαστική απόφαση, παραβιάζοντας επαναλαμβάνω και πάλι τη διάταξη για το τεκμήριο αθωότητας. Ποια μορφή διοίκησης πολιτικής υπάρχει στη χώρα μας και στην Ευρώπη, όπου κάποιος διαπομπεύεται χωρίς να υπάρχει έστω και μια πρωτόδικη απόφαση δικαστηρίου; Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό και μόνο στους αυτοδιοικητικούς.

Τρίτον. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 38 και 39. Είναι καταρχήν θετικές, πλην όμως δεν έχουν γίνει δεκτές πλήρως οι προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Τέταρτον. Οι διατάξεις του άρθρου 49, που αφορά τις ρυθμίσεις σε θέματα Δημοτικών Αστυνομών και αποτελείται από δέκα παραγράφους. Έχει στόχο, αν το μελετήσει κανείς, να συρρικνώσει τη Δημοτική Αστυνομία περαιτέρω, η οποία αντίθετα έπρεπε να ενισχυθεί αφού έχει αποδειχτεί ότι είναι μια Υπηρεσία που συμβάλλει αποτελεσματικά και στην ομαλότητα λειτουργίας των πόλεων μας, αποτελεί Υπηρεσία που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων εφόσον βάζουν τάξη στην καθημερινότητά μας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος διαφωνεί σε πολλά ζητήματα με τη διάταξη αυτή. Δεν υπάρχει στο προσχέδιο και όλοι μας απορούμε, από ποιους προτάθηκε χωρίς τη δική μας συναίνεση, να βρίσκεται στο σχέδιο διαβούλευσης.

Πέμπτον. Η διάταξη του άρθρου 59, που αφορά την αντιμισθία των Αντιδημάρχων, που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και δικαίως. Η ΚΕΔΕ διαχρονικά, μετά από την κατάργηση πριν 4-5 χρόνια, με άλλες Διοικήσεις, με άλλες κυβερνήσεις, καταργήθηκαν η αντιμισθία όλων των Αντιδημάρχων, αλλά να γίνεται μέσα από τα δύο τρίτα, ήμασταν απέναντι σε μια τέτοια διαδικασία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όπου οι Αντιδήμαρχοι είναι full time, γιατί υπάρχει αφυδάτωση υπηρεσιακού προσωπικού, οι ευθύνες είναι μεγάλες της υπογραφής και αναγκαστικά 24 ώρες το 24ωρο όλοι βρίσκονται εφ' όπλου λόγχης.

Διαφωνήσαμε πλήρως με τις απαράδεκτες μειώσεις της αντιμισθίας σε ποσοστά 25 και 30% της αντιμισθίας του Δημάρχου. Ποιος δηλαδή από αυτούς που νομοθετούν και που ψηφίζουν τους νόμους του κράτους, μιλούν για 500 € και αν δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο όπως οι Αντιδήμαρχοι. Κανείς.

Θεωρούμε λοιπόν, ήταν μια πρόταση που οδηγούσε ουσιαστικά στην κατάργηση του θεσμού του Αντιδημάρχου. Για αυτό και αντιδράσαμε άμεσα. Με αποτέλεσμα το Υπουργείο να υπαναχωρήσει και να προχωρήσει στην επαναδιατύπωση του άρθρου πριν λίγες ώρες, που προβλέπει την καταβολή αντιμισθίας σε όλους τους Αντιδημάρχους και αποζημίωση στους Δημοτικούς Συμβούλους. Το άρθρο θα συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που σήμερα συζητούμε.

Επισημαίνω ότι προβλέπεται πως η αντιμισθία θα αποδίδεται στο σύνολο των Αντιδημάρχων. Προφανώς όμως θα πρέπει να λυθεί και το ζήτημα εκείνων οι οποίοι αποφασίζουν μετά από την πρόταση η οποία υπάρχει στο σχέδιο νόμου προς ψήφιση και από εκείνους οι οποίοι κατά καιρούς κουνούν το δάχτυλο στη χώρα μας.

Επιπλέον για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το άρθρο θα προβλέπει ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μέχρι τέσσερις συνεδριάσεις τον μήνα.

Για εμάς θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση όπως υπάρχει και σε όλες τις Επιτροπές της Βουλής και σε όλες τις Επιτροπές των Υπουργείων, και στην Ποιότητα Ζωής και στις Οικονομικές Επιτροπές, στην οποία φέρουν βαρύτερες ευθύνες όλα τα μέλη που συμμετέχουν σε αυτήν.

Αυτή η εξέλιξη εφόσον φυσικά υλοποιηθούν όσα προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, είναι θετική. Ένα πάγιο δίκαιο αίτημα των αιρετών του θεσμού μας.

Συνεχίζω την αναφορά στα υπόλοιπα άρθρα. Στη διάταξη 68 αναφέρεται σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης. Εδώ επιχειρείται, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ασφυκτικός δημοσιονομικός έλεγχος από το Υπουργείο Οικονομικών για τις εκκρεμότητες διαχειριστικού περιεχομένου που χρονίζουν, δηλαδή έχουμε το θεσμό του Δημοσιονομικού Ελεγκτή από το Υπουργείο Οικονομικών, για μια σειρά ζητημάτων που κατά τη γνώμη μου θα δημιουργήσουν σοβαρά γραφειοκρατικά και οικονομικής φύσεως ζητήματα για τους Δήμους.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι από δεκάδες αιτήματα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για θεσμικές τροποποιήσεις, δέκα περίπου εξ αυτών έγιναν δεκτά.

Θα επισημάνω όμως ότι πολλές προτάσεις υπεβλήθησαν είτε μέσω ΠΕΔ, είτε μέσω μεμονωμένα από πολλούς Δήμους, και ως προς τούτο πρέπει να πούμε ότι συγκριτικά με άλλους Υπουργούς της κυβέρνησης, τουλάχιστον άκουσε και ακούει ο Υπουργός Εσωτερικών, όμως όλοι κρινόμαστε στις πράξεις και όχι στις διαθέσεις.

Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε θετικό μεν να μαζεύουμε από παντού τις προτάσεις, αλλά θετικότερο αυτές οι προτάσεις να φτάσουν στο νομοθέτημα και στην εφαρμογή αυτών των πάγιων αιτημάτων που έχει η Αυτοδιοίκηση.

Επισημαίνω και πάλι το άρθρο 20 του ασφαλιστικού. Την πλήρη δυσλειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τη μεγάλη καθυστέρηση έγκρισης των δαπανών από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η κατάσταση αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον οριακή για τη λειτουργία των Δήμων μας. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αποφάσεις για το πώς θα κινηθούμε από εδώ και πέρα, και όχι μόνο σε σχέση με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου.

Τα προβλήματα αυτά βεβαίως, δεν είναι νέα, ούτε νέες οι αιτίες που τα δημιούργησαν. Βρίσκεται η Αυτοδιοίκηση εδώ και

χρόνια στο στόχαστρο και εξαιτίας της αδράνειας που επιδείξαμε στο παρελθόν, έχουμε οπισθοχωρήσει σε όλα τα επίπεδα.

Γνωρίζουμε καλά ότι δεν ήμασταν Διοίκηση όταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας μείωναν χρόνο με το χρόνο τις χρηματοδοτήσεις. Δεν ήμασταν αυτοί που απεδέχθησαν, με την απραξία ενδεχομένως, του παρελθόντος, την υποβάθμιση των ρόλων των Δήμων. Δεν είμαστε εμείς που επιτρέψαμε να μην υπάρχει ισχυρή διεθνής εκπροσώπηση και παρουσία της ΚΕΔΕ και της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού στις Βρυξέλλες, στις Επιτροπές των Περιφερειών και στα κέντρα των αποφάσεων για το ΕΣΠΑ.

Δεν ήταν η δική μας Διοίκηση που επέτρεψε να μην αποζημιώνονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, να μην μπορούν να έχουν οι Δήμαρχοι τους επιστημονικούς συνεργάτες και συμβούλους που ήταν απαραίτητοι για να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους, να αμείβονται με εξευτελιστικές αποζημιώσεις οι Αντιδήμαρχοι, την ώρα που τους έχουν φορτωθεί μεγάλες ευθύνες.

Δεν είμαστε εμείς αυτοί που απεδέχθησαν τον Καλλικράτη και τις εκατοντάδες νέες αρμοδιότητες που μας κληρονόμησαν, χωρίς την ίδια ώρα να μας μεταβιβάσουν τους απαραίτητους πόρους.

Και τέλος, δεν είμαστε εμείς εκείνοι που επέτρεψαν να αφεθούν στο έλεος του Θεού οι ορεινοί και νησιωτικοί Δήμοι, χωρίς επαρκή υποστήριξη και στελέχωση.

Δεν είμαστε εμείς που επέτρεψαν να μείνουν οι Δήμοι εκτός της διαχείρισης του ΕΣΠΑ, των κοινοτικών προγραμμάτων και να επιτρέπουν μόνο στις Περιφέρειες να έχουν τον πρώτο λόγο διαχείρισης αυτών των κονδυλίων.

Δεν είμαστε εμείς, η Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού, οι Δήμαρχοι, αλλά και όλα τα μέλη, που θα πηγαίνουμε και πηγαίνουμε, ως ζήτουλες σε κάθε Αντιπεριφερειάρχη να μας μοιράσει τον οβολό το δικό μας.

Μέχρι εδώ. Και θεωρώ ότι πρέπει να αντιληφθεί η σημερινή κυβέρνηση ότι αν δεν τρέξει τις διαδικασίες του αυτονόητου που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, τότε η σύγκρουση θα είναι τυφλή και στο ακέραιο η ευθύνη θα οφείλεται σε εκείνους.

Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω τη δική μου θέση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η σύγκρουση την οποία δημιούργησε μέσα από τις πολιτικές αυτή τη κρίση, πρέπει να είναι μια σύγκρουση στην οποία θα έχουμε στο πλευρό μας τους πολίτες και τους εργαζόμενους του Δήμου μας. Δεν πρέπει να δώσουμε μία μάχη χωρίς συμμάχους και πρέπει να γίνει μέσα από ένα σοβαρό σχεδιασμό γιατί στις μάχες που δίνουμε πρέπει να νικούμε.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η δική μας στρατηγική το διάστημα που βρισκόμαστε στο τιμόνι της ΚΕΔΕ, αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσματική. Θεωρώ ότι με τις δικές μας πολιτικές πρωτοβουλίες, με τις θέσεις, τις απόψεις, τις παρεμβάσεις, σε μια Ελλάδα που δεν είναι ίδια όπως ήταν το παρελθόν, με την ενότητα και την αποφασιστικότητα που έχουμε επιδείξει, έχουμε σταματήσει πάρα πολλά σημεία της κατηφόρας η οποία είχε πάρει την Αυτοδιοίκηση. Διαμορφώνουμε σχέσεις, συμμαχίες, με τους κοινωνικούς φορείς.

Σήμερα η Αυτοδιοίκηση αντιστέκεται, με ουσία, με προτάσεις, με απόψεις. Δεν δέχεται από κανέναν καπέλο. Έχει πιο δυνατή φωνή και παρέμβαση σε σχέση με το παρελθόν.

Όμως πρέπει να είμαστε και περισσότερο εξωστρεφείς. Η ΚΕΔΕ δεν είναι πια, αυτή είναι άποψή μου, ένα κλειστό κλαμπ κάποιων Δημάρχων, αλλά το Όργανο της Αυτοδιοίκησης στο οποίο ακούγεται ισότιμα η φωνή όλων των Δήμων, μικρών και μεγάλων. Η ΚΕΔΕ σήμερα ξέρει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει και αυτό έχει γίνει με πράξεις.

Θα μου επιτρέψετε λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να πω ότι σε αυτό το διάστημα καλό είναι να αντιληφθούμε, σε μια κυβέρνηση, σε μια κατάσταση της χώρας που συνεχώς πηγαίνει προς το βυθό,

η προσπάθεια η οποία γίνεται έχει πολλαπλάσιο έργο κατανάλωσης για να σταματήσουμε τα ζητήματα τα οποία είναι εις βάρος της Αυτοδιοίκησης.

Αντισταθήκαμε όλοι μαζί στην κυβέρνηση που προσπάθησε να δεσμεύσει τα ταμειακά μας διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να στηρίξει την αδιέξοδη διαπραγμάτευσή της. Και θα σας θυμίσω ότι όλοι οι φορείς της κεντρικής αλλά και άλλης κυβέρνησης, δώσανε αμέσως τα διαθέσιμα. Δεν δημιούργησε το αδιέξοδο ή μάλλον δεν έλυσε το αδιέξοδο. Απεναντίας αυτοί που τα έδωσαν, όπως οι Περιφέρειες, δημιούργησαν την αδυναμία των δικών μας χρημάτων να τα διαχειριστούμε για να κάνουμε έργα και λειτουργίες των Δήμων μας.

Και φυσικά θεωρώ ότι εάν αυτά τα χρήματα οι Δήμοι τα είχαν δώσει στο σύνολό τους, τότε θα αντιμετωπίζαμε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, που ούτως ή αλλιώς κάποιοι ήδη έχουν.

Διεκδικήσαμε το ποσοστό μέσα από τη διαχείριση των ταμειακών... αυτά που χρωστούσαμε είτε στην εφορία, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία., με τους ΚΑΠ, το 5%.

Αυτό βεβαίως έγινε στην προηγούμενη κυβέρνηση, διακυβέρνηση, της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει η παραφιλολογία ότι έγινε σε αυτή την κυβέρνηση.

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων των Δήμων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάθος 35ετίας, με χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συνεχίσουμε για όλους τους Δήμους, διότι θα σας θυμίσω, βέβαια εξαρτάται από την πολιτική των πολιτικών, ότι τα χρήματα που έχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι στο μέγιστο βαθμό από το Πράσινο Ταμείο, τα οποία έδωσε η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν πήρε για να ισοσκελίσει την αυθαίρετη κατασκευή ή την ημιυπαίθρια και έρχεται να δανειστεί τα δικά της χρήματα δίνοντας επιτόκιο.

Αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς και βεβαίως οι πολιτικοί, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Οφείλω να πω ότι έχουμε εξαιρετική συνεργασία, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε με γοργά βήματα.

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των χρεών, να υπαχθούν σε αυτή όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους μέχρι 31 Δεκεμβρίου του '14, σε εκατό μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 €.

Πετύχαμε να αποδοθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών τη χρονιά που πέρασε το σύνολο των ΚΑΠ, παρά εκείνων οι οποίοι...

Κύριοι συνάδελφοι...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Έχουμε Γενική Συνέλευση. Θα παρακαλέσω βεβαίως, κύριε Αντιπρόεδρε, να πείτε, γιατί πράγματι κάνει ζέστη και αντιλαμβανόμαστε, να πείτε εδώ στους ανθρώπους να κάνουν τα δέοντα, αλλά και εμείς θα πρέπει να είμαστε, να αντιληφθούμε ότι σήμερα γίνεται μια από τις σημαντικότερες συνελεύσεις της Αυτοδιοίκησης.

Μετά από δικές μας πιέσεις καταφέραμε οι Δήμοι να λάβουν το σύνολο των προϋπολογισθέντων εσόδων '15 και '16 και βεβαίως με τις δικές μας πιέσεις να αποδοθούν το επόμενο διάστημα πάνω από 330 εκατομμύρια ευρώ στους Δήμους μέσω των ληξιπροθέσμων χρεών. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, στην οποία η Αυτοδιοίκηση και η ΚΕΔΕ, με την πίεση την οποία άσκησε, δημιούργησε αυτή τη δυνατότητα.

Σε οργανωτικό επίπεδο βεβαίως γνωρίζετε ακόμα και το ετήσιο Συνέδριό μας έγινε μέσα από περιφερειακές συνεδριάσεις. Διοργανώσαμε Συνέδρια στην Αλεξανδρούπολη και στη Σάμο, για το θέμα και των στερεών αποβλήτων, και του προσφυγικού. Δημιουργήσαμε υποστηρικτικό γραφείο της ΚΕΔΕ, όπου ήδη εξυπηρέτησε 325 αιτήματα από 103 Δήμους είμαστε δίπλα τους και

κυρίως ορεινούς και νησιωτικούς. Ενώ αναδεικνύουμε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από μελέτες για να έχουμε μία άποψη σοβαρή όπως οφείλουμε.

Οι επαφές μας με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι διαρκείς, με στόχο την αξιοποίηση των επαφών αυτών για την εξασφάλιση πόρων προς όφελος των Δήμων.

Ενώ η δυνατότητα του Προέδρου της ΚΕΔΕ να είναι σήμερα Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, πλέον μας δίνει μια δυνατότητα φωνής στα κέντρα των αποφάσεων.

Παράλληλα έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με την ελληνική ομογένεια, ενώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ Προέδρων ΚΕΔ σε όλη την Ευρώπη, για να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας.

Θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι στην προσπάθεια αυτή στην οποία εμείς δώσαμε τον αγώνα μας, πρέπει να θυμίσουμε ότι υπήρχαν και πολλά τρέχοντα ζητήματα τα οποία κατά καιρούς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Όπως την απόσυρση στα διάφορα σχέδια νόμου που παρουσίασαν τρία διαφορετικά Υπουργεία, πάνω στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στην αναστολή προσλήψεων των ΟΤΑ για συγκεκριμένες ειδικότητες, τη διαχείριση των παραλιών που θέλανε να δοθούν σε ιδιώτες μέσα από την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η στιβαρή θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος άλλαξε το ρουν των εξελίξεων μέσα από τη δυνατότητα φέτος να λειτουργήσουμε με την ΚΥΑ την περσινή και να μπούμε σε μια νεότερη συζήτηση.

Ζητήσαμε την απόσυρση της κυβερνητικής ρύθμισης για το ασφαλιστικό, και ζητήσαμε και πετύχαμε παράταση της αδειοδότησης Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Η Διημερίδα με το Ελεγκτικό Συνέδριο άμβλυσε λίγο τις σχέσεις μας, όμως βεβαίως δεν έλυσε το πρόβλημα. Ενώ πετύχαμε

την έκδοση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ανέφερα όσο μπορούσα πιο επιγραμματικά, ενδεικτικά, τις προσπάθειες των προηγούμενων μηνών. Είναι σίγουρο ότι αυτό που φοβούνται σήμερα οι κεντρικές κυβερνήσεις, είναι μια ενωμένη Αυτοδιοίκηση, με γνώση και δύναμη και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε στις τοπικές μας κοινωνίες. Δεν πρέπει λοιπόν να πέσουμε στην παγίδα απλώς μιας τυφλής σύγκρουσης, να πετάξουμε τα σκουπίδια στο Σύνταγμα, να μη μαζεύουμε τα σκουπίδια από τα Υπουργεία, που θα κρατήσουν κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες.

Πρέπει να σκεφτούμε άλλα σημεία αντίδρασης. Με προσεκτικά βήματα να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Να διαμορφώσουμε μια ατζέντα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν μπροστά την Αυτοδιοίκηση από την κεντρική εξουσία.

Υπάρχουν πολλά ζητήματα που κατά την άποψή μας είναι ανοιχτά. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να διαμορφώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διεκδίκησης απέναντι από τις κεντρικές εξουσίες. Διεκδικήσεις σε θεσμικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

Έχουμε στη διάθεσή μας τις μελέτες που διαμορφώνει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό Όργανο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου το φθινόπωρο σε ένα συνέδριο θεματικό για τη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης, που η Επιτροπή άρχισε να συνεδριάζει με την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, θα έχουμε μια σαφή άποψη και βέβαια θα πάμε όλα αυτά τα θέματα στο μεγάλο μας Συνέδριο τον Νοέμβριο.

Ψηλά στην ατζέντα μας θα είναι η αποκατάσταση της αξιοπρέπειας των αιρετών της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού. Θα απαιτήσουμε την αναλογική εξομοίωση του μισθού των Δημάρχων στο 100% με το μισθό του Γενικού Γραμματέα των Υπουργείων και την αντίστοιχη προσαρμογή στους μισθούς των Αντιδημάρχων και Προέδρων των Δημοτικών Συμβουλίων. Δεν καταλάβαμε ότι οι

Γενικοί Γραμματείς να αυξήσουν τους μισθούς τους αποδεδειγμένα τη σχέση Γενικού Γραμματέα με Δημάρχου για να κάνουν εκείνοι την αύξηση και η Αυτοδιοίκηση να μείνει ακριβώς στα ίδια.

Θεωρώ ότι δεν είναι ντροπή να πούμε ότι δεν επιθυμούμε οι Δήμαρχοι να γίνουν κλέφτες. Θεωρούμε δυσανάλογη αμοιβή, αυτή που παίρνει των ευθυνών της και των αρμοδιοτήτων, και θεωρούμε ότι από τη στιγμή που οι Γενικοί Γραμματείς αύξησαν τους μισθούς τους, είναι ντροπή που δεν αύξησαν τους μισθούς της Αυτοδιοίκησης.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι η ευτελισμός των αιρετών μπροστά σε αυτή την κατάσταση της Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, ενώνει τους Δημάρχους και στέλνει στην κεντρική εξουσία ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ότι δεν θα ανεχτούμε και δεν ανεχόμαστε άλλο οικονομικό στραγγαλισμό των Δήμων μας. Δεν ανεχόμαστε να αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς.

Δεν θα δεχτούμε πλέον καμία περαιτέρω υποβάθμιση της λειτουργικής οικονομικής μας αυτοτέλειας.

Απαιτούμε από τη σημερινή, αλλά και από τις επόμενες κυβερνήσεις, να σεβαστούν τη θεσμική, λειτουργική και οικονομική μας ανεξαρτησία.

Στο πλαίσιο αυτό φέρνουμε ως Διοίκηση και μέλη της Γενικής μας Συνέλευσης, ψήφισμα στο οποίο περιλαμβάνονται μια σειρά από αιτήματα και διεκδικήσεις. Το κείμενο αυτό, το οποίο θα δώσουμε στους επικεφαλής των παρατάξεων για να το συνδιαμορφώσουμε ως προς την τελική του μορφή, προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να εμφανιστεί ενωμένη. Μέσα από το ψήφισμα αυτό στο οποίο μπορείτε να τοποθετηθείτε, να προτείνετε βελτιώσεις...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θα το πούμε. Να διεκδικήσουμε μεταξύ άλλων:

1. Την άμεση έναρξη της διαδικασίας για την αλλαγή του Καλλικράτη και την προώθηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης της

χώρας, όπου τα θέματα δημόσιας πολιτικής, θα δίνεται προτεραιότητα στο τοπικό επίπεδο και της αρχής της εγγύτητας και της επικουρικότητας, όπως συμβαίνει στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης.

2. Να μπει τέλος στη μείωση χρηματοδότησης των Δήμων και να μας αποδοθούν οι πόροι που προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

3. Να υπάρξει σαφής νομοθετική πρόβλεψη για απόδοση σε ετήσια βάση 8,5% του ΑΕΠ για την Αυτοδιοίκηση, όπως είναι ο μέσος όρος χρηματοδότησης της Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη.

4. Ζητάμε την άμεση ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, με ειδικό κονδύλι για έργα Δήμων δύο δις ευρώ, που θα διαχειριστεί η Διαχειριστική Αρχή της ΕΕΤΑΑ.

Ο κύριος Χαρίσης θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα σε αυτό το κάλεσμα.

5. Η φορολογική αποκέντρωση πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη, ώστε να αποκτήσει η φορολογία ανταποδοτικό όφελος.

6. Απαιτούμε την αντιμετώπιση του χρέους των Δήμων, αλλά και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, με την προϋπόθεση μιας μόνιμης βιώσιμης λύσης, με ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης για όλους.

7. Την απελευθέρωση των προσλήψεων στους Δήμους που αφορά κυρίως προσωπικό που απασχολείται στις κοινωνικές δομές και τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

8. Στη δημιουργία ενός νέου ΘΗΣΕΑ, τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος που θα αφορά μόνο τους Δήμους. Η απαξίωση τεχνικών, πολεοδομικών, σχολικών, κοινωνικών υποδομών των Δήμων, είναι πολύ μεγάλη, με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των πολιτών.

Βασικές προτεραιότητες του προγράμματος αυτού θα είναι: Α) Η υποστήριξη των μικρών ορεινών Δήμων που κινδυνεύουν να

αποκλειστούν από το ΕΣΠΑ. Β) Η χρηματοδότηση δράσεων που δεν είναι επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ, όπως οι συντηρήσεις και επισκευές υποδομών. Γ) Η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δήμων. Δ) Η τόνωση της τοπικής απασχόλησης μέσω προγραμμάτων αυτεπιστασίας, τηρώντας πάντα τους κανόνες διαφάνειας και αντικειμενικότητας.

Ο νέος ΘΗΣΕΑΣ προτείνουμε να χρηματοδοτηθεί από τη νέα γενιά παρακρατηθέντων.

10. Τη χρηματοδότηση από την Τεχνική Βοήθεια ενός προγράμματος υποστήριξης, με σκοπό τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας των Δήμων, την υποστήριξή τους στην ωρίμανση και υλοποίηση των έργων τους, καθώς και την παροχή τεχνικής βοήθειας και ωρίμανσης μελετών, ιδιαίτερα στους μικρούς ορεινούς, νησιωτικούς Δήμους.

10. Την άμεση υλοποίηση του προγράμματος οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων, που έχει ενταχθεί μετά από πιέσεις της ΚΕΔΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα '14-'20.

11. Την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των παραλιών στους Δήμους και τη διαχείριση των λιμανιών όπου μπορεί στους Δήμους.

12. Την άμεση ανάκληση όλων των απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μας αφαιρούνται εδώ και 10ετίες θεσμοθετημένοι πόροι. Φόρος ζύθου, ανταποδοτικά τέλη για παραχωρησιούχους Δημοσίου, ΤΑΙΠΕΔ και λοιπά).

13. Την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου σκούπα του Υπουργείου Εσωτερικών με ενσωματωμένες τις παρατηρήσεις που θα διατυπώσει η ΚΕΔΕ, όπως τη θέσπιση θέσης Γενικού Γραμματέα σε κάθε Δήμο και την εξομοίωση των αμοιβών των Δημάρχων με αυτή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά μας δεν γίνουν αποδεκτά, θα αποφασίσουμε τη μορφή των κινητοποιήσεων που θα

ακολουθήσουμε, με τη δέσμευσή μας ότι οι κινητοποιήσεις αυτές δεν θα στραφούν εις βάρος των πολιτών, που αποτελούν μαζί με τους εργαζόμενους, τους φυσικούς μας συμμάχους στην προσπάθεια που κάνουμε για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού που υπηρετούμε.

Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ η σημερινή κυβέρνηση θα αντιληφθεί τις μεγάλες ευθύνες τις οποίες θα έχει εάν δεν καταλάβει ότι η Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη, ενωμένη να κάνει ότι χρειάζεται και να κλιμακώσει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που θα πάρουν τον αύξοντα βαθμό τον Σεπτέμβρη εάν δεν λάβει τις απόψεις αυτές τις οποίες όλοι μαζί θα συνδιαμορφώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ γιατί έβαλε τους άξονες της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, των θεμάτων που θα απασχολήσουν το Σώμα.

Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η εξής. Θα μιλήσουν οι αρχηγοί των παρατάξεων της ΚΕΔΕ και στη συνέχεια οι Πρόεδροι των ΠΕΔ και Σύνοδοι.

Καλούμε τον κύριο Κοιμήση, Δήμαρχο Αμφιλοχίας, για δέκα λεπτά, για τη δική του παρέμβαση.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Συνάδελφοι, νομίζω ότι το γεγονός αυτής της αθρόας παρουσίας σήμερα διαψεύδει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλους εκείνους οι οποίοι πίστευαν μέχρι σήμερα ή μέχρι χθες ότι η Αυτοδιοίκηση περίπου διάγει μια περίοδο μιας ομαλότητας, με ελάχιστα ενδεχομένως προβλήματα, τα οποία υπό το φως κάποιων νεφελωδών ανακοινώσεων θα λυθούν.

Επιτρέψτε μου να κάνω μια συνοπτική αναφορά για να σας ενημερώσω για ορισμένες διατάξεις οι οποίες έχουν ήδη ψηφιστεί και πιθανόν και εσείς να γνωρίζετε περισσότερες από εμένα, δεδομένου ότι υπάρχει ένα ορυμαγδός νομοθετικών ρυθμίσεων που σπρώχνει τους εκπροσώπους και τον θεσμό της τοπικής δημοκρατίας στο πολιτικό περιθώριο. Και αυτό κατά την άποψή μου

είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή, η οποία έχει την αφετηρία της στην ήττα που υπέστη η παρούσα κυβέρνηση στις Περιφερειακές και Δημοτικές Εκλογές όταν αναγόρευσε την εκλογική εκείνη αναμέτρηση σε μείζον πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Ο φόρος ζύθου, που ήταν ένας τοπικός φόρος, καταργήθηκε. Το αρχέγονο τέλος βοσκής, μπορεί εσείς που είστε στα αστικά κέντρα να μη το γνωρίζετε αυτό, καταργήθηκε, πήγε στις Περιφέρειες. Και για να μην υπάρξει καμιά απολύτως αμφιβολία, χθες κατατέθηκε τροπολογία, χθες κατατέθηκε τροπολογία, όπου τις διανομές των βοσκησίμων εκτάσεων θα τις κάνουν ειδικές Επιτροπές διορισμένες από τον Περιφερειάρχη και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν και τις τροποποιήσεις.

Αντιλαμβάνεστε για τι πολιτικό παιχνίδι μιλάμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις περιφερειακές οικονομίες οι οποίες στηρίζονται αποκλειστικά στην κτηνοτροφία και στην παραγωγή.

Τα ανταποδοτικά τέλη. Πολλοί Δήμοι έχουν φτάσει σε οικονομική ασφυξία εξαιτίας δύο δραματικών διατάξεων που ψηφίστηκαν με το μνημόνιο και μία με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, όπου χαρίζονται και μάλιστα με ονομαστικές αναφορές, τα ανταποδοτικά τέλη στους παραχωρησιούχους, στους επενδυτές των λιμανιών, των περιφερειακών αεροδρομίων και στις μεγάλες επενδύσεις τις οποίες θα κάνουν οι επενδυτές οι λεγόμενοι. Πού θα πάει αυτό το κόστος όταν οι υπηρεσίες αυτές είναι ανταποδοτικές; Στο δημότη. Ποιος θα κάνει διαχείριση πολιτική αυτής της οικονομικής επιβάρυνσης; Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα Κέντρα Υγείας, τα οποία ορισμένοι ασμένως τα αποδέχτηκαν θυμάστε με τη δυνητική νομοθέτηση της χρηματοδότησης. Υπό το καθεστώς της δήθεν νομιμοποίησης κάποιων χρημάτων που είχαν δοθεί. Πού; Στις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά. Ναι, αλλά τώρα όμως υποβάλλονται καθολικά αιτήματα, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν δίνει ούτε ένα ευρώ στα Κέντρα Υγείας, στις Δημοτικές Αρχές, να στηρίξουμε τη

λειτουργία των Κέντρων Υγείας. Και όλων των δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας και όχι μόνο.

Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία υπό το κράτος της κατάρρευσης, απευθύνονται στις Περιφέρειες.

Ο περίφημος κόφτης. Η μέγιστη πολιτική ανηθικότητα. Η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, όταν θα πετάνε το καράβι στα βράχια εξαιτίας της δικής τους κυβερνητικής ανεπάρκειας και των αδυναμιών που τους χαρακτηρίζει, θα στέλνουν το λογαριασμό στους Δήμους. Οι Δήμοι θα πληρώνουν πρώτοι την ιστορία του κόφτη.

Η υπόθεση με τους συνταξιούχους, που να μη συμβαίνει τίποτε, σαν να μη μας αγγίζει, τους συνταξιούχους αιρετούς εννοώ, δεν υπάρχει καν στην ατζέντα της ΚΕΔΕ. Μα έχει ψηφιστεί η διάταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και από τέλος Μαΐου που έχει δημοσιευτεί ο νόμος, οφείλουν οι συνταξιούχοι συνάδελφοι που λειτουργούν, προσέξτε, σε συλλογικά Όργανα ΟΤΑ, λέει ο νόμος, αυτοί που λειτουργούν ήδη, δραστηριοποιούνται, έτσι είναι η χαρακτηριστική φράση, αυτοί που δραστηριοποιούνται, οφείλουν να ανακοινώσουν στον ασφαλιστικό τους φορέα ότι δραστηριοποιούνται σε Δήμο, σε ΟΤΑ, για να τους ανασταλεί η καταβολή της επικουρικής και της κύριας σύνταξης. Από τέλος Μαΐου ισχύει αυτό. Και μην ακούτε που σας λένε ότι αυτό το πράγμα αφορά τα νέα Όργανα ή αυτούς που έχουν έμμεση σχέση εντολής. Αφορά τους πάντες συνταξιούχους. Πού οδηγεί αυτό; Οδηγεί το 70% των Δήμων της χώρας σε θεσμική αποδόμηση, γιατί οι ανίδεοι δεν γνωρίζουν ότι στους μικρούς Δήμους, στους περιφερειακούς Δήμους, το δυναμικό το οποίο στελεχώνει τις Δημοτικές Αρχές είναι συνταξιούχοι κατά κανόνα.

Δεν μιλάει κανείς για αυτό, γιατί φαίνεται απόλυτα παράλογο και είναι, αλλά είναι νόμος του κράτους όμως. Θέλει διόρθωση; Άμεση. Το συζητάει κανείς; Δεν είναι στην ατζέντα μας. Δεν αναδεικνύεται ως γεγονός.

Τα προνοιακά θέματα. Προσέξτε, από εκεί που ήταν η βασικότερη αρμοδιότητα και εμείς επαιρόμεθα γιατί στην περίοδο της κρίσης οι τοπικές Αρχές καταφέραμε να κρατήσουμε την κοινωνική ισορροπία δεδομένου ότι στις προνοιακές και κοινωνικές πολιτικές είχαμε επιτυχημένες στοχευμένες πολιτικές, δεν είναι πλέον δική μας αρμοδιότητα, είναι συντρέχουσα. Το μεγάλο κομμάτι της διαχείρισης πηγαίνει στις Περιφέρειες, πήγε στις Περιφέρειες. Δεν είναι σε εμάς πλέον. Εμείς παίρνουμε τα απόνερα. Παίρνουμε τη δυσκολία της διαχείρισης των πολιτικών όσον αφορά την πρόνοια και την κοινωνική πολιτική.

Και θα κάνω μια αναφορά εδώ πέρα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο έγινε σαφές, για την πολιτική της κοινωνικής και της οικογενειακής εναρμόνισης. Ακούστε, η ιστορία του voucher είναι μια προσπάθεια των ιδιωτών, εδώ και δέκα χρόνια το πάλευαν αυτό. Θέλανε να παίρνει το voucher, το χρήμα δηλαδή, ο γονέας και όχι ο φορέας. Το κατάφεραν τώρα. Πού θα οδηγήσει αυτό; Είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε οικονομική συναλλαγή, θα οδηγήσει τους Δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς στο κλείσιμο γιατί δεν θα υπάρχουν επιδοτήσεις δεδομένου ότι οι περισσότεροι θα σπεύσουν στους ιδιώτες και δεν είναι βέβαιο ότι τα παιδιά τους θα τα πάνε κιόλας. Μπορεί να τα κρατάνε στο σπίτι και να μοιράζονται τα χρήματα. Για να ξέρετε πώς λειτουργεί το σύστημα.

Δώσανε επίσης το δικαίωμα στον ιδιώτη, χωρίς κανένα απολύτως αντικειμενικό κριτήριο, να κάνει επιλογή ποιο παιδί και πιο γονέα θα εξυπηρετήσει. Το ακούτε αυτό; Ο ιδιώτης θα έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει ποιο παιδί θα πάρει στον παιδικό σταθμό.

Και το μεγάλο πρόβλημα της μη κάλυψης της κοινωνικής ανάγκης για να πάνε στους παιδικούς σταθμούς θα κληθούμε να το διαχειριστούμε εμείς, συνάδελφοι, στους Παιδικούς μας Σταθμούς, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα κάλυψης των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών.

Και τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι μέχρι σήμερα πληρώνονταν από τους πόρους συνοχής, την Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα πάνε στο σπίτι τους.

Αυτή είναι η κυβέρνηση της αριστεράς, που κάνει δίκαιες πολιτικές στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής. Στον ευαίσθητο τομέα.

Στο κομμάτι των ΔΕΥΑ. Κάνω ορισμένες περιπτώσιολογικές αναφορές, είμαι σίγουρος ότι δεν τις ξέρετε οι περισσότεροι. Ξέρετε τι εγκύκλιο έβγαλε το Υπουργείο Οικονομικών; Συμψηφίζει λογιστικά μέχρι τέλος του '15 όλους τους ισολογισμούς των ΔΕΥΑ, είτε είναι κερδοφόροι, είτε είναι ζημιογόνοι, που είναι εξαιτίας της έλλειψης φοροδοτικής ικανότητας του τοπικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Και λέει όταν θα εκδώσεις λογαριασμούς βεβαιωτικούς, ας πούμε δέκα ευρώ, λογίζονται ως εισπράξεις, φορολογούνται με 29% και πρέπει να δώσεις και προκαταβολή άλλο ένα 29%. Δηλαδή ο Δήμος, η ΔΕΥΑ, θα κληθεί να πληρώσει στο ελληνικό δημόσιο 58% καπέλο. Μα είναι τρελοί οι άνθρωποι; Οι άνθρωποι ζουν σε αυτή τη χώρα; Έχουν έρθει από άλλο πλανήτη; Και συζητάμε για κανονικότητα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Στα οικονομικά; Να μην τα επαναλάβω. Τη δραματικότητα της κατάστασης τη βιώνουμε όλοι. Θα υπερασπιστεί κανείς την περίοδο μετά τον Καλλικράτη όσον αφορά την οικονομική και τη δημοσιονομική κατάσταση στους Δήμους; Όχι. Κανένας. Αλλά αυτό το χάλι όμως δεν υπήρχε. Αυτό το χάλι δεν έχει προηγούμενο.

Στην κοινωφελή εργασία. Ποιος είναι ο λόγος που οδηγηθήκαμε σε μια σαλαμοποίηση της επιλογής των Δήμων; Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Σας λέω όμως ότι για λόγους ηθικής και συναδελφικής δεοντολογίας, κανένας που έχει επιλεγεί στις δύο φουρνιές δεν πρέπει να προσλάβει προσωπικό από την κοινωφελή εργασία όπως είναι σήμερα. Ή θα γίνει για όλους ή δεν θα γίνει για κανέναν. Η σαλαμοποίηση στο χώρο μας θα πρέπει να

αποφευχθεί, συνάδελφοι. Δεν θα τσιμπήσουμε το τυράκι που μας βάζουν στη φάκα, όπως τσιμπήσαμε, όπως τσίμπησε ο Πρόεδρος μας, με τους Αντιδημάρχους. Η διάταξη των Αντιδημάρχων ήταν σκόπιμη. Δεν ήταν τυχαία. Μπήκε στο νομοσχέδιο σκόπιμα, για να μας κάνει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας εκεί, γιατί ξέρουν ότι μας απορρυθμίζουν τελείως με αυτή τη διάταξη και να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτά που σας ανέφερα εγώ προηγούμενα. Και ο Πρόεδρος τσίμπησε, δυστυχώς. Βγήκε και πανηγύρισε ότι θα μας ρυθμίσουν το θέμα των Αντιδημάρχων.

Προσέξτε, το νομοσχέδιο δεν είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Δεν είναι καν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχει δοθεί στη δημοσιότητα χωρίς να έχει την έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και κυρίως δεν έχει την κύρωση των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπου λοιπόν υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικό, θα πρέπει η κυβέρνηση να ανακαλύψει ισοδύναμα. Για αυτό μη σπεύδουμε από τώρα να πανηγυρίζουμε.

Πολλές φορές έχω πει στην ΚΕΔΕ ότι ακούω τον Πρόεδρο και μου φαίνεται ότι ακούω κυβερνητικό εκπρόσωπο του Συνασπισμού, του ΣΥΡΙΖΑ. Και μου κάνει εντύπωση αυτό. Να δεχτώ ότι καλοπροαιρέτως το κάνει γιατί πιστεύει ότι πράγματι μπορεί να έχει η Αυτοδιοίκηση μια βοήθεια. Μα εδώ όμως τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Έχουμε αλληλουχία αρνητικών εξελίξεων.

Στο κομμάτι της αυτεπιστασίας. Εδώ προσέξτε τώρα, περισσεύει ηλιθιότητα, γιατί ενώ θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση, κατά την άποψή τους δεν είναι καλή η διαδικασία της επιλογής μέσω του ΟΑΕΔ, καταργούν την αυτεπιστασία με το άρθρο όπως το έχουν γράψει. Καταργούν την αυτεπιστασία όπως είναι το άρθρο γραμμένο.

Στο κομμάτι της καταστατικής θέσης, νομίζω περιττεύει να κάνω την οποιαδήποτε αναφορά. Όσοι είμαστε σε αυτό το χώρο και διακονούμε εκουσίως, δεν μας έσπρωξε κανένας σε αυτό εδώ πέρα

το σπορ, να το πω έτσι, σε αυτή εδώ την περιπέτεια, το κάνουμε γιατί αγαπάμε τον τόπο μας, γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα μας, μας έχει ανάγκη. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα το οποίο είναι υπαίτιο, αυτό το κράτος το κεντρικό, το κεντροβαρικό, το υδροκέφαλο, το αναποτελεσματικό, είναι υπαίτιο για την κατάσταση που έχει οδηγηθεί η χώρα σήμερα. Και πιστεύουμε απόλυτα ότι αν υπάρξει ισχυρή αποκέντρωση στη χώρα μας, η χώρα μπορεί να αποκτήσει μια αχτίδα φωτός, μια ελπίδα και ο λαός μπορεί να στρέψει την προσοχή του σε ένα προγραμματικό εγγύς μέλλον, με ασφάλεια προγραμματική, με δεδομένα βήματα και με τη δυνατότητα της καλλιέργειας ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των φορολογουμένων και της φορολογητέας Αρχής, που πρέπει να είναι οι Δήμοι.

Για αυτό, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητέ φίλε Γιώργο, έκανες μεγάλο λάθος όταν ενώπιον της Επιτροπής των κυβερνητικών Υπουργών, Κουρουμπλή, Βερναρδάκη, Μπαλάφα και του Γραμματέα, τάχθηκες εναντίον του Καλλικράτη. Έκανες μεγάλο λάθος και δεν πρέπει να το ξανά επαναλάβεις.

Ο Καλλικράτης, συνάδελφοι, είναι μια κατάκτηση δική μας. Εμείς επιβάλλαμε την αυτοκατάργησή μας όταν Πρόεδρος στην ΚΕΔΚΕ ήταν ο Κακλαμάνης. Δεν το ήθελε το κράτος. Δεν ήθελε την ισχυροποίηση των Δήμων. Δεν ήθελαν να δώσουν το ΕΣΠΑ στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Ξέρετε ποιο ήταν το σχέδιο; Να φτιάχνουν ένα light Περιφερειακό Συμβούλιο με έμμεση εκλογή του Περιφερειάρχη για να μην έχει πολιτική δύναμη, γιατί ήταν μεγάλα τα εκλογικά ακροατήρια. Αυτό σκεφτόταν το κεντρικό σύστημα. Έμμεση εκλογή Περιφερειάρχη και δώσε τους μωρέ και πέντε-δέκα λεφτουδάκια εκεί πέρα ας πούμε να ασχολούνται.

Εμείς επιβάλλαμε αυτή την αποκέντρωση. Δικά μας παιδιά είναι οι Περιφερειάρχες. Και κακώς στρέφονται εναντίον μας σήμερα. Πράττουν όχι πατροκτονία ή μητροκτονία, αλλά ολέθριο πολιτικό λάθος. Πρέπει να είναι οι σύμμαχοί μας γιατί η δική τους

παρουσία εξαρτάται από τη δική μας θεσμική και πολιτική ευρωστία. Διαφορετικά είναι χαμένοι από χέρι. Δεν μπορούν να ακουμπήσουν αυτοί άμεσα τις κοινωνίες και αυτό είναι το πρόβλημα για το οποίο υπάρχει μια εχθρότητα κυβερνητική απέναντι στο θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Μιλάω, επιτρέψτε μου, όλα αυτά τα χρόνια έχω δώσει αγώνα ζωής για να γίνει αποκέντρωση στη χώρα, από καρδιάς, χωρίς να έχω καμία απολύτως σκοπιμότητα και κανένα φόβο. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Μιλάω ελεύθερα, ερμηνεύοντας τα πράγματα όπως είναι πιστεύω στην πραγματικότητα, γιατί αφουγκράζομαι τη δική σας αγωνία.

Στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Δεν ήταν ο Ελεγκτής Νομιμότητας αυτό που είχαμε προτείνει ως Κεντρική Ένωση. Δεν θέλαμε να υπάρχει ούτε καν η σύνδεση της νομικής εξάρτησης της Αρχής αυτής από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εμείς θέλαμε να είναι ανεξάρτητη Αρχή και μάλιστα είχαμε κάνει και περιγραφή με ποιο τρόπο θα έπρεπε αυτό να λειτουργήσει. Αλλά όμως από εκείνη τη ρύθμιση του να πηγαίνει σήμερα στην εποχή του Μαυρογιαλούρου, γιατί περί αυτού πρόκειται μέσα στο νομοσχέδιο, δηλαδή να φτιάξεις το μακρύ χέρι του Υπουργείου Εσωτερικών της εκάστοτε κυβέρνησης, που θα εκβιάζει πολιτικά τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών μέσω του ελέγχου νομιμότητα και όχι μόνο, γιατί το πρόσωπο αυτό όπως το λέει ο νομοθέτης, έχει και κυρωτικές αρμοδιότητες, δηλαδή επιβάλλει ποινές. Επιβάλλει ποινές.

Όπως ποινή επεβλήθη στον Σίμο τον Δανιηλίδη και του απαγορεύτηκε να βγαίνει έξω από τη χώρα, όταν άλλοι κρασάρανε τη χώρα και την πετάξανε στα βράχια και πηγαινοέρχονται μέσα-έξω στη χώρα, χωρίς να ευαισθητοποιείται κανένας δικαστικός λειτουργός να του ζητήσει έστω μια εξήγηση.

Συνάδελφοι, ολοκληρώνω την τοποθέτησή μου. Σας έκανα αυτή την περιληπτική αναφορά, γιατί υπάρχουν άπειρα θέματα στα οποία θα μπορούσα να εκταθώ, πιστεύοντας ότι αν δεν σηκώσουμε

το κεφάλι σε αυτή εδώ την κρίσιμη ώρα, θα μας πάνε άκλαυτους. Ήδη πολλοί που έχουν διανύσει ένα σημαντικό κύκλο, λένε αμάν να τελειώσει αυτή η θητεία, να πάω σπίτι μου. Είναι λάθος αυτό. Δεν θα τους αφήσουμε να πάρουν αέρα. Θα τους κάνουμε να πετάγονται στον ύπνο τους το βράδυ. Θα τους κάνουμε να μας βλέπουν συνέχεια μπροστά τους. Να αισθανθούν τη δύναμή μας. Να καταλάβουν ότι οι τοπικές Αρχές δεν είναι κάποιοι τυχαίοι εκλεγμένοι οι οποίοι περιστασιακά πέρασαν από έναν θεσμό γιατί έχουν στο μυαλό τους τις ισχυρές και παχυλές αποδοχές. Δεν παίρνουμε εμείς 7.000 το μήνα. Και με τα ελάχιστα που παίρνουμε δεν θα γίνουμε ούτε κλέφτες. Δεν περνάει σε εμάς έκνομη διαχείριση. Πολλές φορές αυτό αν συμβαίνει, στα όρια δηλαδή της νομιμότητας, είναι εξαιτίας της ανάγκης υλοποίησης του έργου και της καθημερινότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μη μπαίνουμε στη λογική λοιπόν όσον αφορά τις οικονομικές αποδοχές μας. Σημαντικό κεφάλαιο, δεν λέω, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον.

Θα σας κάνω μόνο έναν παραλληλισμό, μια σκέψη φωναχτή. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι αν οι αποδοχές των Βουλευτών ήταν αντίστοιχες με τις αποδοχές του 70% των Δημάρχων της χώρας, η χώρα θα είχε κάθε εβδομάδα εκλογές. Κάθε εβδομάδα θα είχαμε εκλογές.

Για να κλείσω. Σήμερα ειλικρινά θέλω να ακούσουμε τη δική σας φωνή. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπήρξε εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν υπήρξε σχέδιο ψηφίσματος.

Η δικιά μας η πρόταση ποια είναι. Θα πρέπει να κάτσουμε και να καταγράψουμε όλες αυτές τις αρνητικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν γίνει. Τις έχουμε γραμμένες. Θα τις δώσουμε ως προτάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε τις προθέσεις που δημοσίως εκστομίζονται, να τις περιλάβει ως άρθρα μέσα στο πολυνομοσχέδιο. Δηλαδή να καταργηθεί η διάταξη όσον αφορά τους συνταξιούχους αιρετούς. Να καταργηθεί η διάταξη όσον αφορά την προτεραιότητα του κόφτη για την Αυτοδιοίκηση. Δεν λέω, ας

πληρώσει και η Αυτοδιοίκηση. Τρίτη, τέταρτη όμως θα πρέπει να είναι στη σειρά επιλογής νομοθετικά καταγεγραμμένη σε σχέση με τους άλλους θεσμούς του κεντρικού κράτους.

Θα πρέπει να υπάρξει άμεση καταβολή των χρημάτων, των οικονομικών, που είναι θεσμοθετημένοι, δηλαδή των παρακρατηθέντων, της ΣΑΤΑ, και των λοιπών χρημάτων. Μα σταματήσαμε να ασχολούμαστε για αυτά και έχουμε εξοντωθεί πλέον, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά στο σύστημα εάν δεν κλείσει η ιστορία της απόδοσης των δόσεων.

Θα πρέπει να περιλάβουμε μέσα όλες τις προτάσεις που αφορούν στην καταστατική θέση, που δεν θα οδηγούν ανά πάσα στιγμή τον αιρετό σήκω πάνω κατηγορούμενε, κάτω κάτω κατηγορούμενε, πήγαινε σπίτι σου κατηγορούμενε. Έχουμε κάνει για αυτό το πράγμα προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία μέσα.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί το θέμα όσον αφορά την αυτεπιστασία και να ισχυροποιηθεί.

Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι στην υπόθεση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, θα μπουν όλοι οι Δήμοι μέσα.

Αν αυτά τα πράγματα δεν γίνουν, προφανώς θα πρέπει να κάνουμε τη δική μας αντίδραση. Εγώ έχω πει κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται ακραία, ίσως υπερβολικά. Ο Πρόεδρος προσπαθεί να τα διακωμωδήσει. Δεν με απασχολεί καθόλου. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Έτσι καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν διαφορετικά. Υπάρχει ένα σύστημα δομημένο στο κεντρικό κράτος, που παγιδεύει όλες τις κυβερνήσεις, ακόμα και αν έχουν την καλύτερη των προθέσεων, και αυτό πρέπει να το συντρίψουμε. Εμείς μόνο μπορούμε, κανένας άλλος.

Στο Συνέδριό μας θα πρέπει από τώρα να στήσουμε ένα ολόκληρο θεσμικό οικοδόμημα το οποίο θα αφορά στην περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών τοπικής δημοκρατίας και στην αποκέντρωση

της χώρας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει στο λεξιλόγιό μας αλλαγή του Καλλικράτη. Ας το έχει η κυβέρνηση αυτό, ας το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πρέπει να μιλάμε για ενδυνάμωση των θεσμών τοπικής δημοκρατίας και για ενίσχυση της αποκέντρωσης. Ναι, με βάση την αρχή της εγγύτητας και την επικουρικότητα. Ασκείται η εξουσία στο πλησιέστερο δηλαδή στον πολίτη επίπεδο και όταν κάποιος δεν μπορεί, προφανώς θα υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο το οποίο θα συνδράμει αυτή την προσπάθεια.

Στα πλαίσια αυτά θα δικαιώσουμε τον ιστορικό μας ρόλο, διαφορετικά θα καταγραφούμε σαν οι κότες της ιστορίας και πιστεύω ότι αυτό σε εμάς δεν αξίζει. Θα σηκώσουμε το κεφάλι μας για να μη δώσουμε το δικαίωμα σε κανέναν να μας αποκαλεί ή όχλο ή κλέφτες ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εκπρόσωποι του λαού και θα αρθρούμε στο ύψος των περιστάσεων.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Να ευχαριστήσω και βεβαίως πριν δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο, που λόγω προβλήματος ο κύριος Ιωακείμης δεν θα είναι εδώ, θα έρθει ο κύριος Ζούτσος στο βήμα.

Μέχρι να έρθει θα μου επιτρέψετε να ανταποδώσω τα φιλικά μου αισθήματα με τον Απόστολο τον Κοιμήση. Να του πω, φίλε Απόστολε, πράγματι είμαστε φίλοι και συνοδοιπόροι, όμως θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ στην ΚΕΔΕ είμαι λίγο παραπάνω από ενάμισι χρόνο. Εσύ είσαι κάποιες δεκαετίες, δεν ξέρω πόσο και μάλιστα στις προηγούμενες Διοικήσεις είχες και υψηλόβαθμη συμμετοχή στο Προεδρείο. Μπορείς να μου πεις, όλες αυτές οι οπισθοχωρήσεις της Αυτοδιοίκησης εάν έγιναν στον ενάμισι χρόνο ή αν έγιναν και με τον Καλλικράτη, που εσύ επικαλείσαι ως τεράστια επιτυχία, ράβοντας κουστουμάκια οι Περιφερειάρχες στα μέτρα τους και σήμερα να είμαστε από κάτω από την Περιφέρεια ως ζήτουλες;

Θα έλεγα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Καλλικράτης χωρίς πόρους ήταν μια αποτυχία. Ήταν μια έκθεση ιδεών, στην οποία

χωρίσανε και τους Δήμους ανάλογα τότε τι συνέφερε κάποιους, το πιστεύω απόλυτα και μπορώ να το αποδείξω ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που κρατώ είναι ότι πρέπει να αγωνιστούμε μαζί. Θα αγωνιστούμε γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον της Αυτοδιοίκησης. Δυνατά, ενωμένα.

Ευχαριστώ.

A. ΖΟΥΤΣΟΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι.

Τις τελευταίες ημέρες, συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, γίναμε μάρτυρες κωμικοτραγικών καταστάσεων που δεν τιμούν το συλλογικό μας Όργανο. Εκδηλώθηκε με τρόπο συστηματικό θα έλεγα και οργανωμένο μια προσπάθεια να συρθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, με θέμα τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου – σκούπα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η επιδίωξη αυτή, στην παρούσα περίοδο και χρονική συγκυρία, περισσότερο υπάκουε στη λογική της σύγκρουσης και αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, για λόγους κεντρικής πολιτικής ατζέντας και πολύ λιγότερο στις ουσιαστικές αυτοδιοικητικές επιδιώξεις και σκοπούς.

Οι παλινωδίες των συγκλίσεων και των αναβολών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, αρχικά για τις 13 Ιουνίου, αργότερα για τις 22 Ιουνίου και τελικά σήμερα, δεν έγιναν προφανώς για τεχνικούς λόγους, αλλά στο πλαίσιο μιας ιδιοεξυπηρετούμενης συγκρουσιακής λογικής. Λίγο – πολύ γίναμε μάρτυρες με τις προηγούμενες τοποθετήσεις συναδέλφων. Ενέργειες και επιδιώξεις που προσβάλλουν το κύρος των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης και μάλιστα του κορυφαίου εξ αυτών, στα μάτια των πολιτών, των συναδέλφων μας και του πολιτικού προσωπικού της χώρας.

Η επίκληση τεκμηριωμένης αιτιολογίας περί μη αποστολής του σχεδίου νόμου, άρα και ανυπαρξίας λόγου για συζήτηση, μπορεί να ήταν λογική, αλλά προφανώς δεν ήταν επαρκής για να δικαιολογήσει την τόση φασαρία.

Η απουσία λόγων που να δικαιολογούν το έκτακτο και επείγον σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Δημάρχων όπως ήταν η αρχική πρότασή ή και της Ολομέλειας, όπως εντέλει έγινε σήμερα, καταδεικνύεται από το γεγονός ότι επί των προκαταρκτικών διατάξεων του νομοσχεδίου, είχαν αποφανθεί τόσο η Επιτροπή Θεσμών της ΚΕΔΕ, όσο και αρκετές ΠΕΔ από ότι ξέρω, συμφωνώντας με τις περισσότερες, όχι με όλες, με τις περισσότερες εξ αυτών, εκφράζοντας επιμέρους διαφωνίες ή καταθέτοντας τροπολογίες για κάποιες, αλλά ήσσανος σημασίας.

Από τα παραπάνω, καθίσταται προφανές νομίζω ότι η επιδίωξη μιας τυφλής πολιτικής σύγκρουσης με την Κεντρική Διοίκηση, χωρίς οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο διεκδίκησης, με ευθεία αναφορά στην κοινωνία αλλά με πρόσχημα ένα ήσσανος σημασίας νομοθέτημα, έτσι θεωρούμε η παράταξή μας το νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί για διαβούλευση, το μόνο που με βεβαιότητα μπορεί να αποφέρει, είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η απαξίωσή της στα μάτια των πολιτών.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι. Η παράταξή μας δεν είναι ούτε φιλοκυβερνητική, ούτε αντικυβερνητική, είναι μια καθαρά αυτοδιοικητική παράταξη η οποία συγκροτήθηκε και λειτουργεί πρωτίστως με όρους αυτοδιοικητικούς. Έχουμε την τόλμη και το θάρρος και την πολιτική βούληση να φέγουμε την κάθε κυβέρνηση, άρα και τη σημερινή, στον βαθμό που παλινωδεί, δεν επιλύει, αποφεύγει να αντιμετωπίσει βασικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και ακόμα λειτουργεί αρνητικά σε θέματα Αυτοδιοίκησης.

Αυτό εμπράκτως και κατ' επανάληψη στο παρελθόν το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε βέβαια να το κάνουμε, όποτε είναι αναγκαίο, χωρίς φόβο, χωρίς ενοχικά σύνδρομα και χωρίς κομματικές ιδιοτέλειες και εξαρτήσεις.

Ταυτόχρονα, είμαστε και μία παράταξη που λειτουργώντας με όρους πολιτικής ψυχραιμίας, νηφάλιας ανάλυσης λιγότερο θυμικά και περισσότερο θεσμικά, αποφεύγουμε να αθροιστούμε με λογικές στείρας, άκριτης και άγονης αντιπαράθεσης.

Εμείς την πρωτοβουλία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ, την εντάσσουμε σε αυτή την τελευταία κατηγορία και για αυτό δεν συμμετείχαμε στην λήψη των σχετικών αποφάσεων, ψηφίζοντας λευκό. Αυτό που είχαμε πει στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ήταν ότι δεν μπορεί να ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μία Γενική Συνέλευση, να τοποθετούμε τους συναδέλφους και η οριακή απαρτία που έχουμε σήμερα νομίζω ότι το επιβεβαιώνει αυτό τελικά, να ταλαιπωρούμε τους συναδέλφους χωρίς λόγο. Σε ένα νομοσχέδιο που είναι η αφορμή της Συνέλευσης αυτής, στο οποίο εν πολλοίς συμφωνούμε γιατί είναι αποσπασματικό μεν, αλλά επιλύει επιμέρους θέματα είτε Δήμων, είτε συνολικότερα τμημάτων Δήμων της χώρας, αλλά δεν θίγει και δεν θέτει τα βασικά θέματα.

Απόδειξη αυτού, και οι τοποθετήσεις των δύο προηγούμενων συναδέλφων. Έθιξαν ένα κάρο θέματα, τα οποία είναι πραγματικά και υπαρκτά, με πολύ έντονο ύφος τα έθεσε ο Αποστόλης ο Κοιμήσης, στα οποία συμφωνώ απολύτως, αλλά πώς, έτσι, ερχόμενοι σήμερα, τοποθετούμενοι οι αρχηγοί των παρατάξεων και να πείτε και εσείς τις απόψεις σας και θα φύγουμε από εδώ όλοι ευχαριστημένοι;

Θα πρέπει να ετεροπροσδιοριζόμαστε πάντα; Δεν πρέπει εμείς να οργανωθούμε, να θέσουμε τα θέματα αυτά οργανωμένα και να πούμε στο Υπουργείο: αυτά είναι, μας τα λύνετε ή δεν μας τα λύνετε, και να δούμε τις πραγματικές τους προθέσεις; Πρέπει να συρόμαστε πίσω από κάθε νομοσχέδιο που με δική της πρωτοβουλία φέρνει η κυβέρνηση, για δικούς της σκοπούς και ερχόμαστε εδώ να την καταχεριάζουμε μετά, λέγοντας αυτό το έκανε για δικούς της λόγους; Έτσι θα λειτουργούμε; Έτσι θα

λύσουμε τα προβλήματά μας; Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε έτσι.

Ειδικότερα ως προς το παρόν νομοσχέδιο, θεωρούμε ότι επιλύει και ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα των Δήμων, όπως προανέφερα, αποσπασματικά όμως και όχι οργανωμένα, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκουν σύμφωνη την Αυτοδιοίκηση και τα Όργανά της.

Σε όσα εξ αυτών υπάρχει διαφωνία ή ζητούνται τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές, είναι χρέος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ να επανέλθει, να τα επισημάνει, το κάναμε ήδη εχθές νομίζω στο Διοικητικό μας Συμβούλιο, και να πιέσει στο πλαίσιο της θεσμικής επικοινωνίας και διαβούλευσης να γίνουν δεκτά.

Θεωρούμε θετική την εφαρμογή του θεσμού του Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος δεν τίθεται για πρώτη φορά, αλλά προβλεπόταν από το Ν.3852/2010 του Καλλικράτη και παρέμενε έως σήμερα ανεφάρμοστος, καθώς αυτό αποτελούσε ένα από τα πλέον σημαντικά θεσμικά αιτήματα της Αυτοδιοίκησης, πέρα από επιμέρους ενδεχομένως παρατηρήσεις, τουλάχιστον επί της αρχής και για να μη σας κουράζω και τρώω χρόνο, τέθηκαν νομίζω από τους προηγούμενους ομιλητές.

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι.

Τα μεγάλα οικονομικά θέματα που απασχολούν καθημερινά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ζούμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Οι σημαντικές και αναγκαίες μεγάλες βελτιώσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η επανεξέταση του Καλλικράτη μετά από αρκετά χρόνια λειτουργίας και παρενεργειών του – δεν εννοώ κατάργηση, όπως είπες, Αποστόλη, αλλά σίγουρα κάποια πράγματα μέσα από την πορεία της ζωής, πρέπει να βελτιώνονται και να επιλύονται, γιατί ότι δεν επικαιροποιείται, στο τέλος πεθαίνει – και η καταστατική θέση των αιρετών, η εκλογίκευση των ελεγκτικών μηχανισμών – γιατί ξέρετε όλοι ότι ελεγχόμαστε από εκατό πλευρές για το ίδιο πράγμα και με αντιφατικές αποφάσεις

πολλές φορές μεταξύ των διαφορετικών Οργάνων, η ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου μοντέλου Διοίκησης της χώρας και άλλα σημαντικά, είναι τα θέματα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να φέρει στο επίκεντρο των συζητήσεων, με δική της πρωτοβουλία, στο επίκεντρο των αποφάσεων και αν χρειαστεί και των συγκρούσεων τότε και των αντιπαραθέσεων, μετά από έναν γόνιμο, συνεχή και ειλικρινή διάλογο με την Πολιτεία και την εκάστοτε κυβέρνηση.

Εδώ και καιρό, πολλοί από εμάς...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνουμε. Παρακαλώ ησυχία.

Α. ΖΟΥΤΣΟΣ: Σε δύο λεπτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

Εδώ και καιρό, πολλοί από εμάς έχουμε ζητήσει ένα συνέδριο για συνταγματική μεταρρύθμιση και για τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με το νέο Καλλικράτη. Έχει μεγάλη σημασία να σταματήσουμε να ετεροπροσδιοριζόμαστε από τις προτάσεις του Υπουργείου, έχοντας ετοιμάσει τις δικές μας πολιτικά και επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις.

Σε τέτοια πεδία μάχης οφείλει, κατά την άποψή μας, να κινείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι διεκδικήσεις της, οι προοπτικές της και όχι σε θέματα σκιαμαχιών δευτερεύουσας και ήσσονος σημασίας.

Μετά από όλα αυτά, θεωρούμε ως παράταξη ότι η Γενική Συνέλευση, αφού συνεκλήθη και συνεδριάζουμε, έχει ένα και μόνο καθήκον. Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να δρομολογήσει από τις αρχές του φθινοπώρου το συντομότερο δυνατό, την συζήτηση για τα μεγάλα και σοβαρά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά που ατάκτως ερριμμένα ακούστηκαν εδώ πέρα, οφείλουμε να τα κάνουμε οργανωμένα.

Η ανταπόκριση της πολιτικής ηγεσίας σε αυτό, εάν το κάνουμε, το θεσμικό πλαίσιο διεκδικήσεών μας ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα καταγράψει και την πραγματική της βούληση, της

κυβέρνησης, να αλλάξει προς το καλύτερο τα πράγματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά με πράξεις πλέον και όχι με λόγια.

Εάν δεν το πράξει ή εάν αποστεί από τις εξαγγελίες της και σε αυτό, τότε εδώ είμαστε να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να διεκδικήσουμε δυναμικά την υλοποίησή τους. Άλλωστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρούμε ότι οφείλει να δίνει τους αγώνες της για τα μεγάλα και τα κρίσιμα και όχι να αναλώνεται σε μικροπολιτικές και μικροκομματικές ακροβασίες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζούτσο.

Και να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε αποστείλει σε όλους το νομοσχέδιο. Στην ΚΕΔΕ λαμβάνουμε όλες τις απόψεις υπόψη μας και θα λάβουμε, πέραν αυτών που θα ακουστούν σήμερα και παρακαλώ να το έχετε υπόψη σας και πείτε το και σε εκείνους οι οποίοι ενδεχομένως να είναι σήμερα εδώ ή και που μας ακούνε.

Θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ Θανάση, να πούμε, ατάκτως ερριμμένα δεν ακούστηκε τίποτα, ακούσαμε όμως με μεγάλη προσοχή τις απόψεις σου.

Α. ΖΟΥΤΣΟΣ: Το παίρνω πίσω.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Το παίρνεις πίσω. Εντάξει. Άρα λοιπόν, τακτικά ερριμμένα.

Δίνουμε το λόγο στον Δημήτρη τον Μπίρμπα, Δήμαρχο Αιγάλεω.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έρχομαι στο βήμα και θα υπερασπιστώ τέσσερα πράγματα.

Το πρώτο πράγμα είναι την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε ακόμα με εικονική πραγματικότητα. Ή να μεταφράζουμε τις υποκειμενικές μας αντιλήψεις ως τη ζώσα πραγματικότητα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα. Και θα γίνω απόλυτα σαφής.

Πρώτον. Αυτή η Συνέλευση, που δεν είναι και αθρόα, ξεκίνησε με 170 περίπου όταν έγινε. Δεν ξέρω πόσοι θα φτάσουμε στο τέλος, βλέπω και την εικόνα...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Θα ενημερώσουμε, απλά αν μου επιτρέπετε, υπάρχει απαρτία, είναι πάνω από 252 άτομα, εγγραφές σαν αριθμός...

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Εντάξει, ξεκίνησε με 170 στις 12.00 η ώρα...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Με 200, αγαπητέ Δημήτρη.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Εντάξει, δεν θα κάτσω ποτέ εγώ να ψάξω, όπως κάποιοι άλλοι...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι, επειδή το αναφέρεις, για αυτό το λέω.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Ναι, λέω, δεν ήταν η αθρόα που ξεκινήσαμε και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε και χωρίς απαρτία. Κανένας δεν βάζει τέτοια ζητήματα. Δεν με ενδιέφερε καν η απαρτία. Με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ένα πράγμα, η ουσία.

Πρώτον, η πραγματικότητα η συγκεκριμένη. Αυτή η πραγματικότητα που έχει καταγράψει η ΚΕΔΕ και φάνηκε και με τις τοποθετήσεις μέχρι τώρα, είναι ότι θέλουμε ακόμα να επιδιώξουμε, να δημιουργήσουμε μια εικονική πραγματικότητα πολιτική.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Έχετε προσπαθήσει ως πλειοψηφία στην ΚΕΔΕ – και θα μιλήσω ευθέως πολιτικά και με καλή διάθεση – το κομματικό παιχνίδι είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι της χώρας. Είναι λάθος όμως η ΚΕΔΕ να είναι ο επισπεύδων σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Όλοι έχουμε τις πολιτικές και κομματικές μας τοποθετήσεις. Είναι λάθος να δημιουργούμε μία πραγματικότητα για να τις υπηρετήσουμε και να τις συσπειρώσουμε.

Θα απαντήσω σε ένα – ένα τα ζητήματα.

Διαθέσιμα. Λάθος είναι. Δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό το ψήφισμα που δεν το έχω δει, δεν διαφωνώ σε αυτά τα πράγματα γενικά, αλλά δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω ως άμεσα. Διαθέσιμα. Μας πήραν τα λεφτά; Εγώ τα έδωσα τα διαθέσιμα, είμαι ο πρώτος Δήμος που πήρε απόφαση ενάντια στην κυβέρνηση, την ημέρα που την πήραμε, την Δευτέρα, όταν ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία κανονικά, γιατί είμαι ενάντια στην διαδικασία των Προεδρικών... της

πράξης νομοθετικού περιεχομένου και με τον τρόπο που έγινε. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, με απολύτως νομιμότητα, τα κατέθεσα. Παίρνω πολύ μεγαλύτερο τόκο από εκείνον που είχα, όταν ζήτησα τα ποσά αυτά για να τα πάρω, τα πήρα αμέσως, άρα αυτή είναι μια μπουρδολογία, τα διαθέσιμα μας κάνουν.

Μας το είχε και πει και ο Πρωθυπουργός, ότι: δεν έχω άμεσα τα δικά σας διαθέσιμα, θέλω να είναι σε μια συζήτηση δυόμισι, μιάμισης ώρας, να πάει με αυτό.

Άρα, παρακαλώ, δεν πετύχαμε. Ανεβήκαμε στα ύψη. Έγινε η ΚΕΔΕ, επισπεύδων του ναι. Σε όλο τον τόπο. Γιατί; Όλοι είχαν την άποψη του ναι και του όχι, πήγαμε από τους πρώτους, χωρίς εξουσιοδότηση. Το καταλαβαίνουμε.

Πήγαμε μετά με το ΕΣΠΑ. Ανεβάσαμε το ΕΣΠΑ σε όλες μας τις καταστάσεις: θα χαθεί το ΕΣΠΑ, θα πεθάνει το ΕΣΠΑ. Πρώτη η Ελλάδα στην απορρόφηση και του 97, από μία λάθος προηγούμενη κατάσταση που την κάναμε γαργάρα σαν ΚΕΔΕ. Δεν βάζαμε κεντρικό ζήτημα πριν για το ΕΣΠΑ και την απορρόφηση. Και μετά μπήκαμε από εκεί.

Απολογούμαι για την κυβέρνηση; Όχι, με την πραγματικότητα απολογούμαι. Να είμαστε σοβαροί. Η κυβέρνηση αυτή, όπως είναι κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα, και θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση ότι υπάρχει ένα ισχυρό, δομημένο θεσμικό πλαίσιο που παράγει πράγματα αυτοτελή. Για όσους έχουν διαβάσει και κάποιους θεωρητικούς, μιλάνε για τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους, που αναπαράγονται θέλοντας δεν θέλοντας. Εκεί εμείς πρέπει να απαντήσουμε.

Πώς απαντάμε; Θα συμφωνήσω με τις περιγραφές, αλλά δεν μιλάμε επί της ταμπακιάρας. Έχει τεθεί ένα ζήτημα απλής αναλογικής. Το συνέδριο της ΚΕΔΕ παλιότερα είχε ψηφίσει την απλή αναλογική. Τη θέλουμε την απλή αναλογική; Τη ζητάμε σε κεντρικό επίπεδο. Τη ζητάμε στο τοπικό επίπεδο; Που αλλάζει σύστημα διοίκησης, σύστημα λειτουργίας.

Γιατί εδώ, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εγώ θεωρώ και τον εαυτό μου, με βάση το σύστημα, πάρα πολύ ωφελημένο. Έχω πάρει 25,5% με οκτώ συνδυασμούς την πρώτη Κυριακή και 60% των Δημοτικών Συμβούλων στη δεύτερη, επειδή πήρα 60% στο δεύτερο γύρο. Δεν το θεωρώ σωστό. Θα μιλήσουμε για αυτό; Γιατί αυτό αλλάζει, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μια αντίληψη. Να λέμε εδώ πυροτεχνήματα και να λειτουργούμε – το είπα και χθες στη Γενική Συνέλευση. Δεν είμαστε Γενική... Έχω απαντήσεις για όλα, αλλά όχι έτσι. Όχι Γενική Συνέλευση φοιτητικών παρατάξεων.

Χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω τον οίστρο των φοιτητικών μας χρόνων. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτά που παράγαμε ως φοιτητικές παρατάξεις, ήταν ελάχιστα στην πραγματικότητα. Ήταν πολύ ωραία εκτόνωση. Αυτό κάνουμε και σήμερα εδώ; Με τι σχέδιο πάμε να μιλήσουμε; Το ψήφισμα το ακούσαμε από τον Πρόεδρο. Θα συμφωνήσω γενικά. Όμως αυτά που λέμε είναι επιστημονική φαντασία.

Η χώρα, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, δεν θα κάτσω να αναλύσω, ας διαβάσετε τι έχει δεσμευτεί η χώρα στο μεσοπρόθεσμο, πριν έρθει η τρισκατάρατη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που τα έχει κάνει όλα χάλια, και όλοι οι άλλοι τα είχαν κάνει υπέροχα, τι δεσμεύσεις έχει και πώς αυτά υλοποιούνται. Αυτή η κυβέρνηση η αστεία, η έτσι, η αλλιώς, που λένε κάποιοι συνάδελφοι εδώ, προσπάθησε, επειδή νόμιζε, ότι μπορούσε να τα ανατρέψει. Δεν τα ανέτρεψε. Και υπέγραψε μια συνθηκολόγηση. Κάποιοι άλλοι είχαν success story. Και λέω ότι σε αυτή τη συνθηκολόγηση, την υπέγραψαν το 85% των πολιτικών δυνάμεων. Το 95% στο κοινοβούλιο, το 85% στην ψήφο του λαού. Την υπέγραψαν. Παιχνιδάκια θα κάνει; Θα μπει η Αυτοδιοίκηση στην αντιπαράθεση την εσωκομματική; Είσαστε επισπεύδοντες για την ανατροπή; Θα χάσετε.

Για ενάμιση τουλάχιστον χρόνο, σας λέω εγώ, με δύο, θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Θα είμαστε κάθε τρεις μήνες με ένα θέμα

και τώρα βρήκαμε τους βρεφονηπιακούς για να κάνουμε αντιστάσεις; Εσωτερική συσπείρωση σαν διαλυμένα πολιτικά κόμματα; Περί αυτού πρόκειται, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το δεύτερο. Μην πάμε από την πραγματικότητα, μην κάνουμε παιχνίδια μεταξύ μας.

Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργήσουμε, γιατί υπάρχει πρόβλημα στη χώρα και πρέπει η χώρα, για να έχει δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη, να έχει αποκέντρωση. Με άλλους θεσμούς. Τι λέμε για τους άλλους θεσμούς; Εμείς για τον Ελεγκτή Νομιμότητας δεν καταθέσαμε εδώ πέρα την εναλλακτική μας πρόταση. Ήρθε ο Ελεγκτής Νομιμότητας. Μιλάμε και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τι εννοούμε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις; Αποσυγκέντρωση του κράτους; Ελεγκτικός μηχανισμός σε εμάς; Ελεγκτικός μηχανισμός στην Περιφέρεια; Λέμε ένα σύνθημα και τελειώσαμε.

Θεωρώ ότι αν θέλουμε να είμαστε αυτό που λέμε, πρωταγωνιστές στη μεταρρύθμιση, δεν πρέπει να κάνουμε ούτε συνδικαλισμό μεταξύ μας, ούτε συνδικαλισμό με κάποιους άλλους. Αυτά έχουν παρέλθει. Αυτή η χώρα έφτασε εδώ και για αυτόν το λόγο. Για το τόσο χαμηλό από αυτό.

Υπάρχει πρόβλημα; Σαφέστατα. Έχει θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο ενάντια στην Αυτοδιοίκηση και υπάρχει μια παγιωμένη αντίληψη. Και οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν δυστοπίες. Δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν τα ξέρανε και πολύ καλά, έρχονται σε επαφή με κάποιες Υπηρεσίες που έχουν τέτοιο και δεν τα καταλαβαίνουν. Πώς θα πάμε εμείς σε αυτό το ζήτημα; Και το λέω με ειλικρίνεια.

Μπορεί η χώρα να μας δώσει όλους τους πόρους τους θεσμοθετημένους; Αυτά είναι δεσμευμένα από το 2013. Μέχρι το 2020. Και τα έχουν υπογράψει οι άλλοι, ήρθαν και οι άλλοι που θα τα αλλάζανε, δεν μπόρεσαν να τα αλλάξουν και τα δέχονται, θα πάμε εμείς δηλαδή, επειδή δεν θα μας δίνουν τους θεσμοθετημένους πόρους, που είναι υποχρεωτικό, είναι

συνταγματική υποχρέωση, γιατί η χώρα είναι υπό επιτροπεία. Αν δεν βγει η χώρα από την Επιτροπεία, δεν πρόκειται αυτά τα πράγματα να υλοποιηθούν. Μπορούμε να κάνουμε ρήξη σε αυτό το καθεστώς; Εγώ λέω μπορούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι, συγκεκριμένοι και να έχουμε χαρακτήρα.

Δύο πράγματα. Ένα. Να προασπίσουμε όσο μπορούμε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, γιατί είναι μείζον και σημαντικό, να διεκδικήσουμε όλους τους πόρους που μπορούμε να πάρουμε, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την απλοποίηση των διαδικασιών. Γιατί υπάρχουν πόροι. Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα στοιχίζει 6,5% αλλά στην Ευρώπη στοιχίζει 4%. Να ζητήσουμε αυτή την ανακατανομή και να μην κάνουμε παιχνιδάκια, να ζητάμε και να εγκαλούμε ο ένας τον άλλον.

Εγώ με τον Πρόεδρο έχω διαφωνήσει πάρα πολλές φορές. Και όταν κάναμε κάποια πράγματα έχω διαφωνήσει και με έναν τρόπο λειτουργίας. Αλλά τώρα, να δημιουργούμε αντισυσπειρώσεις επειδή μπαίνουμε σε διάλογο και να κάνουμε παιχνίδι και να τους (...), ο Πατούλης δηλαδή φταίει; Ο Πατούλης υλοποίησε καμία απόφαση εκτός Διοικητικού Συμβουλίου; Όταν ο Πατούλης υπέγραφε το: ναι, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αλλά κάποιους στο τηλέφωνο και πήγαινε σε ένα δημοψήφισμα στη χώρα πολιτικό, κεντρικό πολιτικό, που συνετρίβη το ναι, γιατί εγώ θεωρώ, κατά την δικιά μου ανάγνωση, ότι αν είχαμε ψηφίσει ναι, θα ήμαστε στο ΙΟΥ, τώρα με το: όχι, είμαστε στο ευρώ, με την διαπραγμάτευση του όχι. Απόψεις είναι αυτές, το ξέρω.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Το ξέρω, το ξέρω, Να μη γίνω και εγώ προκλητικός; Λέω και εγώ τη δικιά μου γνώμη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Μπράβο. Επειδή άκουσα και εγώ πολλές, λέω και εγώ τη δικιά μου. Ξέρεις τι γίνεται; Ήμουν πολύ καλός συνδικαλιστής.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Εντάξει; Επειδή εγώ λέω πολλές, άκουσα πολλές, να πω και εγώ μια δικιά μου.

Θα πω κάτι συγκεκριμένο, αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Υπάρχει ένα ζήτημα. Θα αξιοποιήσουμε τους θεσμούς που έγιναν με το ζόρι για εμάς; Μιλάμε για το ΕΣΠΑ. Δεν θα μας δώσει κανένας το ΕΣΠΑ, γιατί το ΕΣΠΑ έχει ψηφιστεί από προηγούμενη κυβέρνηση και προσδιορίζει τον τρόπο που θα γίνει. Μέχρι την αναθεώρησή του, έχουμε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε. Θα κάνουμε, θα ενεργοποιήσουμε τις ΠΕΑΣ; Θα απαιτήσουμε πολιτικά από τις ΠΕΑΣ και από το Υπουργείο να γίνουν οι ΠΕΑΣ και να πάρουν το αναλογούν μερίδιο;

Για αυτούς τους θαυμαστές του Καλλικράτη, εγώ θα απαντήσω κάτι. Και τα λεφτά να έδινε ο Καλλικράτης, ήταν ένα βαθιά αντιδραστικό, πέρα από τη θεσμοθέτηση της αιρετής Περιφέρειας, γιατί; Γιατί εφάρμοζε στην Ελλάδα έναν νεοσυγκεντρωτισμό και το πρωθυπουργικό κεντρικό μοντέλο. Ακριβώς αυτό. Ήταν βαθιά αντιδραστική θεσμική τομή, με ελάχιστη συμμετοχή του κόσμου απέναντι σε αυτά. Με χωρίς να προβλέπει θεσμούς ανακατανομής. Αν δεν υπάρξει ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση, αν δεν υπάρξει ανακατανομή πόρων, των όποιων πόρων, δεν υπάρχει τοπική δημοκρατία. Γιατί αυτό είναι αποκέντρωση. Δεν είναι να γίνει δημαρχοκεντρισμός ή περιφερειοκεντρισμός. Το βλέπετε εδώ πέρα.

Και κάτι άλλο, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτή την άγωνα αντιπαράθεση μεταξύ των δύο Βαθμών Περιφερειών. Τη ζήσαμε και τη ζούμε όπου εκπροσωπούμαστε. Μας υποτιμά. Ότι λάθη και να κάνουμε, θεωρώ ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να δείξει ενότητα στη δράση. Είμαστε ένας θεσμός που θεσμικά είμαστε ανταγωνιστικός και θα είμαστε, απέναντι στο

κεντρικό κράτος. Μέχρι να γίνει ο σοσιαλισμός, που εγώ επαγγέλλομαι, κατά τα μαρξιστικά πρότυπα, θα είμαστε ανταγωνιστικοί θεσμοί. Ως ένα βαθμό.

Μέχρι τότε, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί εμείς. Σοβαρότητα στις επεξεργασίες, ενότητα στη δράση και τεκμηριωμένες προτάσεις. Αν παίξουμε το παιχνίδι με την εκάστοτε Κεντρική Διοίκηση, με την εικόνα που έχουμε εδώ μέσα να βριζόμαστε μεταξύ μας, σας παρακαλώ, αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί του οποιουδήποτε και νομιμοποίηση όλων αυτών. Θα πρέπει να δώσουμε μάχη με αντιδραστικούς θεσμούς που λειτουργούν. Με τις αντιλήψεις που υπάρχουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Θα πρέπει να τις δώσουμε αυτές τις αντιλήψεις και να το κάνουμε πιστευτό, κατανοητό και έχουμε τη δυνατότητα τεκμηρίωσης. Και μπορούμε να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα, αν δεν ενταχθούμε, ως επισπεύδοντες, σε μια ψευδή ανατροπή της κυβέρνησης και στο κομματικό παιχνίδι και της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Μπορούμε να διεκδικήσουμε. Εγώ θέλω τους πολίτες μαζί. Αλλά οι πολίτες μαζί, αν δεν συμμετέχουν και δεν αποφασίζουν για συγκεκριμένα πράγματα, δεν θα είναι. Δεν γίνεται με εντολές και με φετφάδες η ενεργοποίηση των πολιτών.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: Λάζαρέ μου, εγώ άκουσα... Μιλάω περίπου 14 λεπτά. Άκουσα 35 λεπτά τον Αποστόλη και δεν διαμαρτυρήθηκα. Επειδή πραγματικά τελειώνω, τελειώνω παιδιά, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, εδώ θα είμαστε, δεν θα ψηφίσω το ψήφισμα με αυτή τη λογική. Ψηφίζω και εγώ την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, να επεξεργαστεί συγκεκριμένες θέσεις και τροποποιήσεις σε αυτό το νομοσχέδιο το ατελές, με τις δυστοπίες, που έχει λάθη, νομοτεχνικές ατέλειες, που άλλα λένε και άλλα γράφουν, ναι, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, να αποσυρθεί το άρθρο 59 και να μη λέμε κουβέντες, να επανέλθει η κατάσταση

μέχρι το 2012. Ο μοναδικός λόγος που έγινε το άρθρο 59, μας εξαίρεσαν εμάς για να κόψουν 10.000 υπαλλήλους υποτίθεται στη μισθοδοσία. Που μας το έχουν πει πραγματικά. Όσοι ξέρουν.

Άρα αυτή η μπούρδα να αλλάξει. Να αλλάξει μόνο με αυτά. Τέσσερα πράγματα που μπορούν να γίνουν και κάποια πράγματα που μπορούμε να διεκδικήσουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Δημήτρη τον Μπίρμπα.

Βέβαια να πω ότι εδώ είμαστε αυτοδιοικητικοί, δεν είμαστε εκπρόσωποι κανενός κόμματος, άρα λοιπόν, μια διευκρίνιση. Για το: ναι, είχαμε πάρει απόφαση, Δημήτρη. Είχαμε πάρει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. ΜΠΙΡΜΠΑΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ας μη μπούμε τώρα το ναι πώς έγινε όχι, και το όχι, ναι. Άστο.

Λοιπόν, να καλέσω την κυρία Παντελάκη. Θα παρακαλέσω, θα είμαι ακριβής στα 10 λεπτά, γιατί πλέον εδώ...

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: Το μισό χρόνο του κυρίου Κοιμήση.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: ...πρέπει να είμαστε ακριβείς πλέον στα λεπτά τα οποία θα μιλάει ο κάθε ομιλητής.

Ελάτε.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: Το μισό χρόνο του κυρίου Κοιμήση.

Είναι σαφές, κυρίες και κύριοι, ότι ενώ βρισκόμαστε μπροστά στις δραματικές επιπτώσεις του 3^{ου} μνημονίου, στη λειτουργία και τις αρμοδιότητες και στους εργαζόμενους στην Τοπική Διοίκηση και που στρατηγικά η ΚΕΔΕ αυτή τη στιγμή επιχειρεί ένα παιχνίδι εντυπώσεων και αποπροσανατολισμού. Είναι σαφές αυτό. Επιχειρεί να συνδράμει στην ανασύνθεση και σταθεροποίηση του αστικού πολιτικού σκηνικού.

Μάλλον με αυτό το ζήτημα έχουν να κάνουν, κατά τη γνώμη μας, τα κατά καιρούς happening, συνέδρια και ημερίδες της ΚΕΔΕ – δείτε την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αίθουσα εδώ

– και όχι γιατί έχουν κάτι ουσιαστικό να συνεισφέρουν, από την άποψη της διεκδίκησης στα σοβαρά λαϊκά προβλήματα που άπτονται της δραστηριότητας των Δήμων.

Από αυτή την άποψη η ΚΕΔΕ, η πλειοψηφία των Δημάρχων, βλέπουν ως κρίσιμο το ρόλο τους, γενικά αλλά και όσον αφορά την διευκόλυνση και τοπικά της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Αν κανείς παρακολουθήσει από πιο κοντά τα ζητήματα, παραδείγματος χάρη, της διαχείρισης των απορριμμάτων και τον πόλεμο συμφερόντων και κεφαλαίων σε αυτό τον τομέα, μπορεί να αντιληφθεί ίσως πιο ζωντανά στις μέρες μας, ότι στο επίπεδο της Τοπικής Διοίκησης συγκρούονται πολλά συμφέροντα σε βάρος του λαού.

Και επειδή όσοι είμαστε εδώ ακούσαμε και τους προηγούμενους ομιλητές από αυτό το βήμα, δεν φαντάζομαι κάποιος ή κάποια από εσάς να έχει τη γνώμη ότι οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή θα χάσουν τον ύπνο τους επειδή η ΚΕΔΕ κάνει αυτή την έκτακτη Συνέλευση. Όχι μόνο δεν χάνουν τον ύπνο τους, αλλά αυτή η κυβέρνηση διαχρονικά σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι πιο σίγουρη από κάθε άλλη φορά για τη στενή σύνδεση – στήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη συνέχεια της πορείας.

Εξάλλου, επειδή έγινε και κουβέντα για τον Καλλικράτη, πραγματικά με πρόταση της ΚΕΔΕ προχώρησαν αυτά. Γιατί όχι; Επιβλήθηκε. Αν και ήταν και συνειδητή επιλογή αυτές οι αλλαγές στην Τοπική Διοίκηση που έγιναν τη χώρα μας, όπως έγιναν και στις άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια.

Και βέβαια και τώρα υπάρχει ουσιαστικά συνδιαχείριση, συνδιοίκηση της ΚΕΔΕ με την κυβέρνηση στα ζητήματα που αφορούν τους Δήμους. Άλλωστε, υπάρχει Προεδρείο, από την αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, στη συζήτηση με την κυβέρνηση, που απαρτίζεται από τον κύριο Πατούλη, τον κύριο Κοιμήση και τον κύριο Μπίρμπα, για να δουν τον νέο Καλλικράτη. Άρα το ερώτημα,

πρωταγωνιστές στη μεταρρύθμιση του κράτους, να σκεφτούμε τι επιπτώσεις είχε ο Καλλικράτης στις λαϊκές οικογένειες, στους εργαζόμενους, στη λειτουργία και στον θεσμό της Τοπικής Διοίκησης.

Βέβαια ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτικός – πρέπει να το πούμε αυτό – ο κύριος Μπίρμπας στην τοποθέτησή του εδώ. Τι είπε εδώ στο Σώμα; Τα κεφάλια μέσα, είναι όλα συγκεκριμένα, οριοθετημένα, έχουμε το μεσοπρόθεσμο, μέχρι το 2020. Καλά ο σοσιαλισμός, αλλά μέχρι να έρθει ο σοσιαλισμός, εμείς θα υπηρετούμε λοιπόν αυτή την κατάσταση και συνεχίζουμε. Και θα είμαστε και μαζί με τους εργαζόμενους. Αυτή την ενότητα... όταν λέμε για ενότητα, ακούγεται εδώ, εννοούμε ενότητα οι εργαζόμενοι μαζί με τους Δημάρχους και την κυβέρνηση, να χορεύουντο χορό του Ζαλόγγου ενάντια στο λαό. Και να κερδίζουν αυτοί που κέρδιζαν πάντα. Και ακόμη περισσότερο τώρα, που επιταχύνονται οι συνθήκες κρίσης και αυτά τα μέτρα.

Με αυτή την έννοια λοιπόν, μπορεί κανείς να κατανοήσει γιατί η ηγεσία της ΚΕΔΕ και πολλοί εκλεγμένοι, προπαγανδίζουν ως αναγκαστικό μονόδρομο την αντιλαϊκή επιδρομή και επίθεση που δέχεται ο λαός μας συνολικά και μέσω των Δήμων. Η ενασχόληση των Δήμων με τα θύματα της κρίσης, στις διάφορες δομές, που εμφανίστηκαν στην κρίση, δεν αναιρεί την παραπάνω πραγματικότητα. Ο εθελοντισμός και η φιλευσπλαχνία, ως μοχλός προώθησης των ιδιωτών, λειτουργεί και αυτό πια έχει αποδειχθεί.

Η δραστηριότητα της ΚΕΔΕ όλο αυτό το διάστημα, και διαχρονικά αλλά και σήμερα, δεν έχει στόχο να απαντήσει στοιχειωδώς στα οξυμένα λαϊκά προβλήματα, στα οξυμένα προβλήματα λειτουργίας και χρηματοδότησης των Δήμων. Απεναντίας, έρχεται με πλήρη συνείδηση να συνδράμει στην προώθηση αυτής της επίθεσης και μέσω των Δήμων.

Με αυτή την έννοια, ο λαός, οι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να περιμένουν κάτι καλό από αυτά τα τοπικά κρατικά Όργανα και τις αστικές πολιτικές δυνάμεις που υπηρετούν αυτή την πολιτική.

Είναι ανάγκη, κατά τη γνώμη μας, ο λαός συνολικά, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Διοίκηση, συμβασιούχοι και μόνιμοι, τα Σωματεία τους και οι άλλοι φορείς της λαϊκής πάλης, με ενιαίο τρόπο να θέσουν στο επίκεντρο της πάλης τους την αντιλαϊκή πολιτική και τα θεσμικά Όργανα που την υπηρετούν.

Η γειτνίαση των Δήμων με το λαό, δεν τους δίνει λαϊκό χαρακτήρα, αλλά μόνο περισσότερη δύναμη για να τον ενσωματώσουν στον δήθεν μονόδρομο μιας...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λίγο ησυχία παρακαλώ.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: ...χωρίς δικαιώματα και προοπτική. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι το happening που έλεγα, κύριε Πρόεδρε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Τι να πω, κυρία Παντελάκη;

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: Όλοι γνωρίζουμε πια το περιεχόμενο του 3^{ου} μνημονίου πλάι στα δύο προηγούμενα, επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και δραματικά την οικονομική κατάσταση και λειτουργία των Δήμων.

Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θα καταθέσουμε ούτως ή άλλως... έχουμε καταθέσει προτάσεις και στο Συμβούλιο και εδώ, για το περιβόητο νομοσχέδιο που με αφορμή αυτό ήρθαμε εδώ, επιτρέψτε μου δυο – τρία ζητήματα για να δείξω περισσότερο την κατεύθυνση. Βεβαίως έρχονται αποσπασματικές ρυθμίσεις σε ορισμένα ζητήματα, που εδώ και χρόνια τα ζητούσαν οι εργαζόμενοι και οι αιρετοί και τα λοιπά.

Όμως, δείτε κάτι. Είναι οι ρυθμίσεις αυτές που έρχονται όσον αφορά την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας των ΟΤΑ, που καθορίζουν τον έλεγχο των αιρετών και των Οργάνων και που έρχονται και γίνονται πιο αντιδραστικές αλλαγές. Προσέξτε, γίνονται πιο αντιδραστικές αυτές οι αλλαγές, που αφορούν δύο άξονες. Είναι η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και είναι και ο Ελεγκτής

Νομιμότητας, που είναι ένας ανώτερος κρατικός υπάλληλος που διορίζεται με θητεία και απόφαση του Υπουργού και είναι αυτός που ασκεί μονοπρόσωπα τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών Οργάνων τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επαίρονταν ότι κατήργησε τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ήταν πολιτικό στέλεχος και φέρνει έναν κρατικό υπάλληλο με θητεία για το ίδιο έργο. Που σημαίνει ότι γίνεται ακόμα πιο συγκεντρωτικό, πιο αντιδραστικό και πιο ασφυκτικό το πλαίσιο ελέγχου των Δήμων. Για να τηρούν πιστά ακριβώς τον πυρήνα της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα και από τη θέση της Τοπικής Διοίκησης.

Όμως προσέξτε, δεν ειπώθηκε κάτι. Είναι αυτό που δείχνει την ακόμα πιο στενή οργανική σύνδεση των Δήμων με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Συνολικά στο νομοσχέδιο ξεχωρίζει ένας αριθμός από άρθρα, διάσπαρτα, τα οποία δίνουν ώθηση ώστε οι φορείς της Τοπικής Διοίκησης – για αυτό και τη λέμε Τοπική Διοίκηση – ανοίγουν το δρόμο για να συνδράμουν στα νέα πεδία...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Κυρία Παντελάκη, αν έχετε...

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: ...κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, εστιάζοντας στην συγκέντρωση πόρων του ΕΣΠΑ, σε έργα και υποδομές που υπηρετούν τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των μονοπωλιακών ομίλων, με την ληστρική αξιοποίηση και της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, όπως γίνεται με όλη την κρατική περιουσία και την παραπέρα ώθηση της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας, με τη συνδρομή των Δήμων, για την ενσωμάτωση των ανέργων, εργαζομένων, λαϊκών στρωμάτων, τα θύματα δηλαδή της καπιταλιστικής κρίσης και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που ενιαία σχεδιάζει και στηρίζει το αστικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό στο κέντρο και στην περιφέρεια.

Σε αυτή την κατεύθυνση, που είναι συνέχεια και στο πνεύμα και στο γράμμα του Καλλικράτη, εντάσσονται το άρθρο 43 για τις ρυθμίσεις και την λειτουργία των δικτύων Δήμων και Περιφερειών,

το άρθρο 72 που βάζει μέσα και τον τομέα των προμηθειών, το άρθρο 110 που επαναφέρει το θεσμικό πλαίσιο για την συμμετοχή...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκλήρωσε λιγάκι, σε παρακαλώ.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: ...των φορέων της Τοπικής Διοίκησης σε ανώνυμη εταιρία, στην ίδια κατεύθυνση έρχεται να υπηρετήσει και το άρθρο 112 με τίτλο: στρατηγική διασύνδεσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι αυτά που συμβαίνουν μέσα στο χώρο των Δήμων, ταυτόχρονα δεν παίρνεται υπόψη – και αυτό όμως είναι δραματικό που γίνεται – η άλλη πλευρά, η αφαίμαξη των λαϊκών εισοδημάτων, η ανεργία, η αναδουλειά και η ένταση της φοροεπιδρομής και έρχονται να επηρεάσουν αρνητικά τα λεγόμενα ίδια έσοδα των Δήμων, οι οποίοι έχουν γίνει οι Δήμοι φοροεισπράκτορες, προκειμένου να αυξήσουν τα ίδια έσοδα.

Η μείωση της χρηματοδότησης και οι ελλείψεις σε προσωπικό, είναι οι αναγκαίοι μοχλοί της εμπορευματοποίησης, της παραπέρα εμπορευματοποίησης των ιδιωτικοποιήσεων, της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων και έρχονται πριν την κρίση και τα μνημόνια και επιταχύνονται τώρα. Αλλά η κυβέρνηση, η ΚΕΔΕ, ο ΣΕΒ, προβάλλουν τις αντιδραστικές αυτές αναδιαρθρώσεις στην δημόσια και Τοπική Διοίκηση...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκλήρωσε σε παρακαλώ, κυρία Παντελάκη.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: Δώστε μου δυο λεπτά.

Ως παράγοντα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Το αποτέλεσμα όμως αυτών των αναδιαρθρώσεων, το γεύονται ήδη με δραματικό τρόπο οι εργαζόμενοι στους Δήμους, με την εφαρμογή ενός ακόμα νέου μισθολογίου που μειώνει μισθούς, με νέες βαριά αντιδραστικές ανατροπές στη σύνταξη, στον χαρακτήρα της ασφάλισης, επιδείνωση συνολικά της ζωής τους.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η στάση της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην στρατηγική αυτή των ευρωμονοδρόμων, των στρατηγικών αναδιαρθρώσεων στην Τοπική Διοίκηση, έρχεται με ρόλο θεσμικού εταίρου σήμερα να συνδράμει στην εφαρμογή του. Και αυτό πρέπει να το πάρουν υπόψη τους οι εργαζόμενοι. Ποιο θα είναι εκείνο το μέτωπο συσπείρωσης και πάλης που θα τους ενισχύσει. Και είναι ακριβώς εκείνο το μέτωπο που συγκρούεται με αυτές τις πολιτικές και με αυτούς που βάζουν πλάτη σε αυτή την πολιτική.

Είναι φανερό ότι ο ρόλος και η πολιτική της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, επιβεβαιώνει αυτό αν θέλετε που σταθερά έχουμε αναδείξει και ως κομμουνιστικό κόμμα και εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, ότι η Τοπική Διοίκηση είναι αναπόσπαστο Όργανο του αστικού κράτους, ανεξάρτητα από το ποιος είναι στο τιμόνι της διαχείρισης, ανεξάρτητα τι μείγμα κυβέρνησης ακολουθεί.

Κυρίες και κύριοι, σας καλούμε από αυτό το βήμα, όσους από τους αιρετούς κατανοούν την κρίσιμη κατάσταση που περνά ο λαός μας, όσους κατανοούν ότι είναι αντίφαση που πρέπει να λυθεί υπέρ του λαού και των αγώνων του, τούτος ο τόπος να κατατάσσεται και μέσα στην καπιταλιστική κρίση στις 30 πιο πλούσιες χώρες και ο λαός μας κατά τα 2/3 να προσεγγίζει να έχει περάσει τα όρια της φτώχειας, σας καλούμε όσους και όσες πιστεύουν και θέλουν να συνδράμουν στην αντίσταση και οργάνωση του λαού για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης, με βάση τις δικές του ανάγκες, να συμπαραταχθούν με τις δυνάμεις του ΚΚΕ. Και ας μην ταυτίζεστε με όλη την φιλοσοφία και την πολιτική του ΚΚΕ.

Και στον χώρο της Τοπικής Διοίκησης λοιπόν, να πιέσουμε να διεκδικήσουμε μαζί με το οργανωμένο εργατικό κίνημα, για πλήρη κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών, Περιφερειών και Δήμων, με αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου και λοιπά. Εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των αναγκαίων λειτουργικών δαπανών, να

λυθεί επιτέλους το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων με τους Δήμους...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: ...όχι όμως οι Δήμοι που έχουν δανειστεί μόνο από το Παρακαταθηκών και Δανείων. Γιατί υπάρχουν και άλλοι Δήμοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε δραματική κατάσταση και έχουν δανειστεί από τράπεζες και πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό.

Επαρκής στελέχωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και δομών των Δήμων...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Μιλάτε 20 λεπτά, κυρία Παντελάκη.

Ε. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ: ...και ιδιαίτερα με τους βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς, πρέπει, είναι αναγκαίο η κυβέρνηση εδώ και τώρα να πάρει πίσω το προσχέδιο, τη γραμμή που έχει για να ψηφίσει σε ΦΕΚ, το ζήτημα που αφορά τους βρεφικούς – παιδικούς σταθμούς, είναι πραγματικά μία βόμβα, είναι ένα ξεθεμελίωμα στις δομές και είναι δρομολογημένη αυτή η διαδικασία εδώ και χρόνια, που ήρθε τώρα το τέλος ας πούμε όλων αυτών των δομών και θα περάσουν όλα στο ιδιωτικό κεφάλαιο και θα μείνει ένα μικρό κομμάτι ας πούμε, για να μπορεί να αντιμετωπίζει την κατάσταση με τις αρμοδιότητες και τα λειτουργικά.

Και βεβαίως πρέπει να παλέψουμε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν έστω και τα πιο αυτονόητα θέματα που αφορούν τους ορεινούς Δήμους, τους νησιωτικούς Δήμους που έχουν τεράστια προβλήματα, αλλά και μέσα στα αστικά κέντρα, χωρίς πόρους και προσωπικό.

Να είστε καλά, ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε, κυρία Παντελάκη.

Να πω μόνο ότι η Διοίκηση και το Προεδρείο, εμείς διαχρονικά ως ΚΕΔΕ, και βεβαίως και η σημερινή Διοίκηση, πάντα δίνει και σε εκείνους που δεν έχουν εκλεγεί, τον πολιτικό λόγο,

αλλά και εκείνοι θα πρέπει να σέβονται τα χρονικά όρια των διαδικασιών.

Θα παρακαλέσω...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταλάβετε τι είπαμε;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε, θα παρακαλέσω, εδώ δεν είναι Γενική Συνέλευση κανενός κόμματος. Είναι η Αυτοδιοίκηση. Θα παρακαλέσω, αγαπητέ συνάδελφε, να σέβεσαι τις διαδικασίες.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Δεν τις σέβεσαι. Γιατί πετάγεσαι ενώ δεν σου δόθηκε ο χρόνος. Σε παρακαλώ πολύ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλει προστάτες η κυρία Παντελάκη. Είσαι προστάτης της; Σε παρακαλώ πολύ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Είσαι Δήμαρχος, αλλά εδώ δεν είναι κόμμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν, δεν είσαι προστάτης κανενός. Λέω λοιπόν...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κάνεις τον προσάτη όμως. Αυτό το οποίο λες, είναι προσβλητικό για όλους τους υπόλοιπους.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Σε παρακαλώ, κύριε. Ήρθες εδώ να μας πεις την κομματική σου ταυτότητα τώρα; Έλεος επιτέλους.

Λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ο σεβασμός δίνεται σε αυτούς που τον δέχονται και τον δίνουν.

Λέω λοιπόν ότι κοντά μας – και θα μπορούμε στην διαδικασία των Προέδρων των ΠΕΔ – αλλά να πω ότι κοντά μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Γκοτσόπουλος, της ΕΕΤΑΑ όπως είναι γνωστόν, όπου επειδή ετέθησαν κάποια ζητήματα, με την

άδεια και εσάς, κύριε Κυρίζογλου, με την έννοια ότι έχετε αμέσως το λόγο, με τον κύριο Γκότση, να δώσουμε για 1 – 2 λεπτά μια απάντηση την οποία θέλει να δώσει, γιατί ακούστηκαν στην Γενική μας Συνέλευση, με την απουσία και του Διευθύνοντα Συμβούλου, εάν θέλετε έχετε το λόγο, κύριε Γκοτσόπουλε. Για 2 λεπτά σας παρακαλώ.

Και να ετοιμάζεται ο κύριος Γκότσης αν είναι, παρακαλώ, για να πάρε το λόγο.

Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, σας χαιρετώ και εγώ.

Σαν καινούργια Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ που αναλάβαμε τέλη Μαρτίου, κάνουμε μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης της εταιρίας και ενίσχυσής της, προκειμένου να γίνει αυτό για το οποίο ιδρύθηκε τη δεκαετία του '80, μία εταιρία σύμβουλος, επιστημονική και επιχειρησιακή, της Αυτοδιοίκησης. Όλης της Αυτοδιοίκησης.

Θα σας ενημερώσουμε συστηματικά και από εδώ και πέρα θα έχετε μια πλήρη ενημέρωση, και οι 325 Δήμοι, για τις δραστηριότητες της εταιρίας και θα καλείστε όλοι να συμμετέχετε και να βοηθάτε το έργο αυτής της εταιρίας, γιατί πράγματι, επαναλαμβάνω, πιστεύουμε ότι με την ενίσχυση της ΕΕΤΑΑ, θα μπορέσει η Αυτοδιοίκηση πιο άξια και πιο αποτελεσματικά να διεκδικήσει αυτά τα οποία θέλει και επιδιώκει.

Τώρα, επειδή χρόνια είμαι αυτοδιοικητικός, από τότε που ιδρύθηκε ο Β΄ Βαθμός της Αυτοδιοίκησης, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι θα πρέπει οι δύο Βαθμοί της Αυτοδιοίκησης σε πολλά ζητήματα να έχουν κοινές θέσεις και να υπάρχει ενιαίο μέτωπο της Αυτοδιοίκησης σε επεξεργασμένες διεκδικήσεις.

Για αυτό το λόγο λοιπόν, θα ήμουν ο τελευταίος ο οποίος θα πρόσβαλα ή θα μιλούσα επικριτικά για οποιονδήποτε από τους δύο Βαθμούς Αυτοδιοίκησης, πολύ περισσότερο που όπως ξέρετε και η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, είναι οι βασικοί μέτοχοι από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης στην ΕΕΤΑΑ.

Επειδή ο αγαπητός Πρόεδρος της ΕΝΠΕ αναφέρθηκε σε μία δήλωση δική μου, να πω το εξής. Για το νέο πρόγραμμα που από φέτος... Λέω νέο πρόγραμμα, γιατί υπάρχει πράγματι νέο σύστημα για την εναρμόνιση, για τους παιδικούς σταθμούς μιλάω. Για αυτό το πρόγραμμα να σας πω ότι όπως και για τα προηγούμενα, η ΕΕΤΑΑ είναι ο δικαιούχος.

Εκφράσαμε τις απόψεις μας, καταθέσαμε τις θέσεις μας στα αρμόδια Υπουργεία, η λογική μας ήταν και είναι ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει σαν βασικούς, αν όχι αποκλειστικούς δικαιούχους, τους Δήμους. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και έχουν κατατεθεί. Η κυβέρνηση βέβαια αποφασίζει, εμείς υλοποιούμε το έργο το συγκεκριμένο. Πάντως έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, μερικές από τις οποίες έγιναν αποδεκτές.

Όσον αφορά τώρα τα χρονικά περιθώρια. Είναι σαφές για εμάς ότι αυτό το πρόγραμμα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Να μη φτάσουμε Σεπτέμβριο και ακόμα δεν έχουμε αποτελέσματα. Στη λογική αυτή λοιπόν, πιέζουμε κυρίως και πρωτίστως, όπως είναι φυσικό, το Υπουργείο Οικονομίας και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να κάνουν τις διαδικασίες και να προχωρήσουμε γρήγορα.

Σε μία συνέντευξη Τύπου λοιπόν που ήμουν, ερωτήθηκα προσωπικά γιατί η ΕΕΤΑΑ καθυστερεί να βγάλει την ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους. Και είπα πολύ προσεκτικά, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα δηλαδή, ότι η ΕΕΤΑΑ καθυστερεί, υπάρχει μια ολιγοήμερη καθυστέρηση, όλα τα άλλα είναι έτοιμα, είμαστε έτοιμοι, γιατί υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές – το τόνισα αυτό – γραφειοκρατικές δυσκολίες κάποιων διαχειριστικών Επιτροπών των Περιφερειών. Αυτό είπα, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν κατηγορήσα τις Περιφέρειες ότι δεν θέλουν να κάνουν το πρόγραμμα, ίσα – ίσα που βοηθάνε. Ναι. Για αυτό το λόγο λοιπόν...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ωραία, κατεγράφη.

Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ήθελα να το πω, να μη δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις.

Εμείς θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την Αυτοδιοίκηση και βέβαια και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, που είναι μέτοχοι της ΕΕΤΑΑ, θα πρέπει να είναι στον ίδιο στόχο και επιδίωξή μας είναι αυτό το πρόγραμμα, για φέτος τουλάχιστον, να πάει όσο το δυνατόν καλύτερα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ευχόμαστε άμεσα η ΕΕΤΑΑ να γίνει Διαχειριστική Αρχή των προγραμμάτων για τους Δήμους, κύριε Γκοτσοπούλε, επ' ευκαιρίας της δικής σας παρουσίας εδώ.

Ο κύριος Γκότσης; Δεν τον βλέπω. Για 5 λεπτά.

Ξεκινούμε λοιπόν τώρα με τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, ευχαριστούμε για την παρουσία του.

Θα παρακαλέσω, Λάζαρε, στο 5λεπτο. Εντάξει, δεν βάζουμε... Όσο μπορούμε πιο επιγραμματικά. Ευχαριστώ.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Δεν θα ξεκινούσα έτσι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά θλίβομαι τόσα χρόνια. Κρίμα, ντροπή. Να ακούγονται σε αυτοδιοικητικά φόρα όπως εδώ, ομιλίες και τοποθετήσεις δίκην κυβερνητικού εκπροσώπου και μετά περιμένουμε να πάμε μπροστά ως Αυτοδιοίκηση.

Για το ναι και για το όχι του δημοψηφίσματος, επειδή αναφέρθηκε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μπίρμπας, θα του αφιερώσω την εξής μαντινάδα: ποτέ δεν εματάγινε τέτοιο κουτί ρημάδι, να ρίχνεις όχι το πρωί, να βγαίνει ναι το βράδυ. Και δεν ντρέπεστε να το επικαλείστε αυτό.

Ούτε θα μπω σε αυτή την διαδικασία της κομματικής λογικής και της πολιτικολογίας. Επειδή όμως κανείς δεν μπορεί να υποτιμά τη νοημοσύνη των ακροατών με ένα τέτοιο ειδικό ακροατήριο, θα πω ότι, σε άλλους λαούς, πρώτον, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν

ποτέ αυτό που έκαναν, να καταδημαγωγήσουν και να εξαπατήσουν τόσο κυνικά και ανήθικα τους Έλληνες πολίτες και να μην έχουν ζητήσει συγγνώμη. Έλεος πια.

Και στην ενότητα λέμε ναι. Ναι στην ενότητα κατά τη δράση. Και όχι υποτέλεια όμως, προσθέτω, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και θα θυμίσω πόσο δεικτικοί και καταγγελτικοί ήμασταν και για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, τώρα 34 ψηφίστηκαν μέσα σε 15 μήνες, το αμελλητί το ξεχάσατε; Και πολλά άλλα; Το: γερμανοτσολιάδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία ποτέ δεν εκστομίσαμε εμείς; Τώρα τι είναι; Τρεις φορές γερμανοτσολιάδες αυτοί που υπέγραψαν αυτά που υπέγραψαν; Θα τρελαθούμε σε αυτή την αίθουσα;

Ζητώ συγγνώμη που μπήκα στον πειρασμό, αλλά αισθάνθηκα την ανάγκη κάποια πράγματα να μην δεχθώ έστω και σιγή να τα αποδεχθώ. Γιατί αν δεν μιλήσει κανείς, θα πουν ότι: α, εντάξει.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση αποφάσεις συνεδρίου της, Διοικητικών της Συμβουλίων και Γενικής Συνέλευσης και συνάντησης που έγινε στις 4 Ιουλίου, κατέληξε άρθρο – άρθρο και τις παραδίνω στο Υπουργείο, στις θέσεις και στις απόψεις της.

Ενδεικτικά θα αναφερθώ μόνο στο άρθρο 1, που δείχνει την πρόθεση, τη νοοτροπία και την αληθινή βούληση της κυβέρνησης και του Υπουργού. Συγκεντρωτισμός αντί αποκέντρωσης. Από τον κομματικά διορισμένο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ορθά αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο, η σημερινή κυβέρνηση πήγε στον εκ της Υπηρεσίας αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή, όπως ορίζει ο νόμος. Και βγήκε και κόμπασε ο τότε Υπουργός και είπε ότι δικαίως, εμείς βλέπετε, δεν διορίζουμε κομματικούς.

Και έρχεται τώρα και τι κάνει δηλαδή; Πάμε πίσω. Προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και μας βάζει σε άλλες σκέψεις το γεγονός ότι

θέλει ένα κομματικό πολιτικό πρόσωπο ο Υπουργός Εσωτερικών, να έχει την ΑΥΕ. Κρίμα.

Θέλω επίσης να πω ότι ενόψει της Γενικής μας Συνέλευσης, καταθέσαμε τις προτάσεις, είναι αυτονόητο ότι συντασσόμαστε με τις αποφάσεις των συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και υποβληθεί αρμοδίως.

Θέλω επίσης να τονίσω και να πω ότι καταρχήν υπάρχουν θετικές διατάξεις μέσα στο νομοσχέδιο, που η λειτουργία της ζωής και του Καλλικράτη έβαλε ότι πρέπει κάποιες ρυθμίσεις οπωσδήποτε να γίνουν. Υπάρχει όμως μία σειρά διατάξεων, που δεν συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και εξακολουθούν να παραμένουν αιτήματά μας.

Στρατηγικά, τακτικά, από πλευράς τακτικής, δεν πρέπει να παίξουμε εμείς στο γήπεδο του νομοσχεδίου. Εμείς πρέπει να στηριχτούμε στις αποφάσεις διαχρονικά των συνεδρίων μας. Στις αποφάσεις που πήραμε στο συνέδριο της Χαλκιδικής, στις Γενικές μας Συνελεύσεις, στα Όργανά μας. Και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, αφού τώρα είναι η ευκαιρία και υπάρχει ένα νομοσχέδιο που μας αφορά εμάς αποκλειστικά.

Το άλλο επίσης που θέλω να τονίσω, είναι ότι μία σειρά από διατάξεις, που η συντριπτική πλειοψηφία τέτοιες είναι και αφορά εργαζομένους και υπαλλήλους, προκαλούν δαπάνη. Είναι οφθαλμοφανές. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε, αφού προξενούν αναπόφευκτα επιβαρύνσεις στους δημοτικούς προϋπολογισμούς, να γίνεται μνεία. Δεν γίνεται καμία μνεία και δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια από πού αυτά τα χρήματα. Σε βάρος πάλι δηλαδή των δικών μας πόρων.

Θυμίζω δε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 3 του Συντάγματος, νομοσχέδιο που συνεπάγεται δαπάνη ή ελάττωση εσόδων, δεν εισάγεται για συζήτηση αν δεν συνοδεύεται και από την ειδική έκθεση για τον τρόπο που θα καλυφθούν, η οποία

υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών και το Υπουργό Οικονομικών. Έγινε καμία τέτοια μελέτη; Ή θεσμοθετεί, όπως έκανε πρόσφατα, με μία σειρά από παρεμβάσεις, ο Υπουργός Εσωτερικών, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη; Ή όπου υπήρχε πρόβλεψη και ρητή μνεία που έλεγε ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πόρων των Δήμων – τα έχουμε πει στο παρελθόν αυτά – δεν λέει από πού θα πάρουμε αυτά τα χρήματα.

Για τα τέλη βοσκής και τα υπόλοιπα, αναφέρθηκαν, και για μία σειρά από πόρους, προσθέτω και τα πετρελαιοειδή, ως αντισταθμιστικά οφέλη, προσθέτω και το 10% που έγινε 2% από το Πράσινο Ταμείο και από εκεί δεν έχουμε δει δεκάρα, τίποτα ακόμη. Τι θα γίνει, τέλος, με τους πόρους που αφαιρέθηκαν δια βίου, μια για πάντα. Όλους αυτούς που προμνημονεύθηκαν.

Τι θα γίνει επίσης για τα χρήματα, που σε εκτέλεση των κρατικών προϋπολογισμών, μετά την 1/1/2009, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν, γιατί τα παρακρατηθέντα αφορούν μέχρι την 31/12/08, που δημιουργήθηκαν μέχρι τώρα. Το 2011 μας κράτησαν 100 εκατομμύρια, σας το λέω. Δεν θα πρέπει εμείς να βγούμε με μια κίνηση εμπροσθοβαρή, διεκδικητική; Και να λέμε: θέλουμε τα χρήματα τα οποία θεσμοθετημένα μας παρακρατήθηκαν, μας αφαιρέθηκαν, δεν μας αποδόθηκαν. Μιλάω δηλαδή για την επόμενη – ως την πω έτσι – νέα γενιά παρακρατηθέντων χρημάτων.

Αυτό που θέλω να τονίσω κλείνοντας, είναι το εξής. Θέτω ένα σοβαρό ζήτημα σε ότι αφορά την υποστήριξη, την υλοποίηση των αποφάσεών μας, καθό βέβαια αυτό εξαρτάται από εμάς. Παράδειγμα. Τι μας εμποδίζει ή τι μας εμπόδισε στο παρελθόν ή τι μας εμποδίζει να κάνουμε ως ΚΕΔΕ και ως ΠΕΔ, μία εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για το τι έγινε τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πόρους που μας αφαιρέθηκαν για πάντα, δεν θα τους ξαναπώ. Τι θα γίνει με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί καλό είναι να

παίρνουμε αποφάσεις, κάνουμε και μία ψυχανάλυση εδώ και ψυχοθεραπεία, πώς όμως δρούμε και λειτουργούμε προς τα έξω;

Πώς πιέζουμε ουσιαστικά την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση την εκάστοτε; Και ακούστε το καλά. Με την οποία δεν πρέπει και δεν μπορεί να είμαστε ποτέ φίλοι. Είναι αδιανόητο η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την κυβέρνηση, όποια και αν ήταν, είναι και θα είναι στο μέλλον, να είναι φίλοι. Συνεργάτες, θεσμικοί εταίροι, ισότιμοι και αξιοπρεπείς συνομιλητές, ναι. Δεν γίνεται φίλοι. Αυτοί κοιτάνε να μας πνίξουν από πάνω. Να μας περικόψουν, να μας αφαιρέσουν. Εμείς ζητάμε λιγότερο κράτος, περισσότερη Αυτοδιοίκηση.

Είναι μοιραίο. Και εμείς οι ίδιοι να ήμασταν στη θέση τους, θα κοιτούσαμε να περιφρουρήσουμε τα του οίκου μας. Διαχρονικά η Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αυτή τη θέση και αυτή τη στάση.

Πήραμε στη Σάμο μία ομόφωνη απόφαση για το προσφυγικό. Την δέχθηκε και ο κύριος Μουζάλας, την απεδέχθη και ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Κουρουμπλής. Για γεωγραφική διασπορά και κατανομή των προσφύγων σε όλη τη χώρα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Έχει και μνημόσυνα, και κηδείες.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Ναι, ναι.

Πιστεύουμε σε αυτό; Παρακολουθούμε την κυβέρνηση αν πράγματι κάνει ισομερή κατανομή των προσφύγων γεωγραφικά και τους διασπείρει σε όλη την χώρα; Ή πήραμε μία απόφαση και τελειώσαμε; Πρέπει να ασκήσουμε δηλαδή (...), για την υλοποίηση όσων αποφασίζουμε, καθό μέτρο αυτό αφορά εμάς.

Τον Καλλικράτη δεν τον ψήφισε η πλειοψηφία Κακλαμάνη, όπως ελέχθη εδώ από προηγούμενο ομιλητή. Διότι δεν υπήρχε χρήμα για το πρόγραμμα Ελλάδα και ελλείπει χρημάτων, είπαμε, δεν συμφωνούμε με το συγκεκριμένο σύστημα και το επέβαλε η τότε κυβέρνηση.

Εμείς δε, που διατελέσαμε στο παρελθόν, για να μη γίνονται παρανοήσεις, στην Διοίκηση της ΚΕΔΕ επί Προεδρίας Κακλαμάνη με Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή και Υπουργό τον Νάκο, για να του ανάψουμε και ένα κερί, θεωρούμε ότι η τότε περίοδος και η οικονομική μας αντιμετώπιση, μπροστά στη σημερινή και μετέπειτα μιζέρια, ήταν ο χρυσός αιώνας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και είμαστε περήφανοι και για τις κατακτήσεις τις τότε τις οικονομικές, και για τον 3463 το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα του οποίου το πλαίσιο το ολοκληρώσαμε, ενώ ο Καλλικράτης ακόμη, περιμένουμε να βγουν ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ και περιμένουμε το τρένο της ανάπτυξης με το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ» και με τα χρήματα που πρέπει να δοθούν.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, μπορεί όποιος θέλει να πάει ή σε κηδεία ή σε εκκλησία.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Λάζαρο. Πραγματικά είναι χρήσιμο και βεβαίως οι αποφάσεις οι οποίες... Είναι πολύ χρήσιμο και ξέρω, δουλεμένο κείμενο, το οποίο σαφέστατα, Πρόεδρε, λαμβάνεται υπόψη.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Κάθε 4ετία καταθέτουμε και προσωπικά τις γράφω εγώ ο ίδιος με τα χέρια μου και τις συζητήσαμε και στην ΠΕΔ, τις βελτιώσεις, διορθώσεις ημαρτημένων, τις αναριθμήσεις και τις διευκρινίσεις των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 75 του '11 που αφορά τις εκλογές στις ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ. Και τις προτείνουμε τώρα να ενσωματωθούν. Για να μην έχουμε τις αθλιότητες της Ηπείρου, όχι ποιος παίρνει την τελευταία ακατανέμητη έδρα, όχι αν εφαρμόζεται στο σύστημα έτσι ή αλλιώς, για να κλείσουμε όλες τις τρύπες των δυσερμηγιών και τις αναγούλες τις οποίες βγάζει το σύστημα.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι.

Λ. ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ: Και κάθε φορά το ξεχνάμε και κανένας Υπουργός δεν το περιλαμβάνει σε καμία διάταξη. Το ξανά περιλαμβάνουμε στην πρότασή μας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι. Να πω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και η ενότητα είναι αυτό που θα μας κρατήσει.

Ο κύριος Παπαναστασίου ο Γιώργος, ο οποίος είναι Δήμαρχος Αγρινίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, έχει το λόγο.

Θα παρακαλέσω για το χρονικό διάστημα, γιατί 19.00 η ώρα θα πετάνε όλοι, άρα 17.00 πρέπει κάπου να τελειώνουμε, θα παρακαλέσω, για να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε όλους τους συναδέλφους, για το χρονικό διάστημα που πρέπει να μιλήσουμε.

Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Καλησπέρα.

Άκουσα όλους τους προλαλήσαντες και θα πω ότι συμφωνώ με όλους. Τελικά η Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να δει όντως ποια είναι τα προβλήματα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα από ότι έχω δει. Γιατί...

Μάλλον, να ξεκινήσω από αλλού. Εγώ είμαι rookie Δήμαρχος. Έχω εκλεγεί την τελευταία φορά, τώρα το '14. Και δεν έχω κλείσει ούτε 2 χρόνια ακόμα. Δεν είμαι τόσο έμπειρος όσο είναι κάποιοι που είναι 4, 5 θητείες, 3, 2, αλλά ούτε έζησα τον Χρυσό Αιώνα της Αυτοδιοίκησης. Ζω σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο, όταν ανέλαβα, η οικονομική κατάσταση της χώρας ήταν δεδομένη και είχαν γίνει και όλες οι περικοπές αυτές στην Αυτοδιοίκηση. Και πιστέψτε με, είμαστε πολλοί που είμαστε νεοεκλεγμένοι Δήμαρχοι και δεν ζήσαμε αυτόν τον Χρυσό Αιώνα.

Και αν τελικά, πραγματικά, φτάσαμε εδώ σήμερα, θα πρέπει να αναλογιστούμε αν και η ίδια η Αυτοδιοίκηση φέρνει ευθύνες. Γιατί και τα χρήματα τα οποία κόπηκαν από την Αυτοδιοίκηση, κόπηκαν πριν μερικά χρόνια. Και ο Χρυσός Αιώνας που πέρασε, κατέδειξε και άφησε μια εικόνα πίσω του, ότι η Αυτοδιοίκηση, αυτό που πέρασε, είναι διεφθαρμένη. Είναι; Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι. Αλήθεια. Ας είμαι νέος και αν θα ήθελα πολύ εύκολα να πω ότι ρίχνω τις ευθύνες σε όλους αυτούς που προϋπήρξαν. Δεν θα

πρέπει να αλλάξουμε αυτή την εικόνα; Πώς θα την αλλάξουμε αυτή την εικόνα; Όταν θα διεκδικούμε, διεκδικούμε, διεκδικούμε;

Να πω και εγώ στα υπόλοιπα άλλο ένα; Να το πω. Κάτι το οποίο έχει συμβεί και μπορεί να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα. Όσα κτήματα, οικήματα ή οτιδήποτε, περιουσία δημοτική έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, που μπορεί να έχει παραχωρηθεί πριν 10, 20, 30, 50 χρόνια, προς χρήση, σε έναν Σύλλογο ή οτιδήποτε, φορολογείται πια. Τεκμαρτά και 29%. Και ρωτήστε τους λογιστές σας και τους οικονομικούς, να δείτε ότι πλέον έχουμε μεγάλο ζήτημα με αυτό.

Να πω ένα ακόμα στα άλλα που πρόσθεσαν οι προηγούμενοι. Στο δια ταύτα όμως. Στο δια ταύτα τι γίνεται; Γιατί αυτή είναι η κατάσταση και τη γνωρίζουμε όλοι. Τι θα πρέπει να κάνουμε; Ένα, η Αυτοδιοίκηση να γίνει γροθιά. Το να ρίχνουμε ευθύνες στους πριν, στους μετά, στους έτσι, στους αλλιώς, δεν έχει κανένα νόημα για εμένα.

Θα πρέπει να μονιάσουμε και να δούμε ποια είναι τα ζητήματα, ιεραρχημένα. Και έχουμε ένα νομοσχέδιο μπροστά μας. Μπορεί να δεχτούμε την κατάργηση του άρθρου 152; Ναι ή όχι; Δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Μπορούμε να δεχτούμε αυτόν τον Ελεγκτή Νομιμότητας, με αυτή την διαδικασία να βγαίνει, να υπάρχει; Όχι, δεν μπορούμε να τον δεχτούμε. Άρα ξεκινάμε από τα πρώτα άρθρα κιόλας, να είμαστε αντίθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο. Και όντως μας πετάνε το τυράκι για τους Αντιδημάρχους.

Επίσης, είναι θέση της ΚΕΔΕ. Γιατί να μιλάμε για μισθούς Αντιδημάρχων, αλήθεια, ή οτιδήποτε άλλο; Το συγκεκριμένο άρθρο να γυρίσει όπως ήταν προ μνημονίου. Με ότι είχε μέσα. Και από εκεί και πέρα να ξεκαθαρίζουμε τα ζητήματα. Δεν είναι μόνο ζήτημα να ανάγεται ως μείζον ζήτημα της εποχής μας αν θα υπάρχουν άλλοι τρεις μισθοί Αντιδημάρχων. Σαφώς και πρέπει να υπάρχουν. Σαφώς και οι μισθοί μας δεν είναι μισθοί, είναι μισθοί εξάρτησης.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι γενικότερα το νομοσχέδιο προσβλέπει στην εξάρτησή μας. Μας θέλουν στα τέσσερα η κεντρική κυβέρνηση και το λέω έτσι, στεγνά. Και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο Πρόεδρος και η Διοίκηση της ΚΕΔΕ να συνομιλεί με τους Υπουργούς. Αυτό πρέπει να κάνει. Αυτό είναι υποχρέωσή της να κάνει.

Και ούτε μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Πρέπει όμως να πιέσουμε, να συνεχίζουμε να πιέζουμε ώστε αυτή τη λαίλαπα που βλέπουμε όλοι ότι έρχεται, να την αναχαιτίσουμε. Γιατί τα πράγματα – και το γνωρίζουμε όλοι – πάνε πάντα προς το χειρότερο. Ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κάποιες γραμμές. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε, παράδειγμα, ότι τα 330 εκατομμύρια των ληξιπροθέσμων, δεν είναι θετική εξέλιξη. Σαφώς και είναι. Όπως και άλλα ζητήματα είναι θετικές εξελίξεις.

Υπάρχουν και αρνητικές, ναι. Εκεί όμως πρέπει μαζί όλοι και με ομόφωνες αποφάσεις και των συνεδρίων, και των Διοικητικών Συμβουλίων της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ, να δυναμώσουμε και να σφυρηλατήσουμε τον αγώνα μας. Γιατί δεν μας θέλουν, το ξέρουμε όλοι. Τους δημιουργούμε πρόβλημα. Εκεί όμως, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όχι διαιρεμένοι.

Αυτή είναι η πρότασή μου και είναι καιρός η Αυτοδιοίκηση να μπει πραγματικά μπροστά, μια γροθιά όμως.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Γιώργο Παπαναστασίου.

Θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Θεσσαλίας, Δήμαρχο Μουζακίου, τον κύριο Κωτσό.

Γ. ΚΩΤΣΟΣ: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Το Υπουργείο σήμερα το καλέσαμε;

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Είπαμε, η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να είναι, με ένα νομοσχέδιο που έχουμε και τα προβλήματα, χωρίς το Υπουργείο. Με το Υπουργείο συζητάμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα, τι να το κάνουμε;

Γ. ΚΩΤΣΟΣ: Γιατί μου κάνει εντύπωση που δεν είναι κανείς εδώ, για αυτό το ρωτώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Θέλουμε κλειστά, βέβαια είναι live streaming η συνεδρίαση, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει, χωρίς φόβο και πάθος, να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε.

Ο λόγος σε εσάς.

Γ. ΚΩΤΣΟΣ: Φαντάζομαι ότι δεν θα είχαμε φόβο και πάθος να τα πούμε και μπροστά τους και να τα ακούσουν, αλλά είναι αλήθεια, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, πως διαχρονικά οι κυβερνήσεις απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, στεκόταν εχθρικά. Ή τέλος πάντων με επιφύλαξη ή αρνητικά.

Τούτη εδώ η κυβέρνηση μάλλον έχει εξαντλήσει κάθε όριο προς αυτή την κατεύθυνση, όχι, Απόστολε, γιατί δεν εξελέγησαν πολλοί ΣΥΡΙΖΑίοι κατά την διάρκεια των εκλογών των αυτοδιοικητικών, αλλά έχω την αίσθηση ότι γιατί ιδεολογικά αυτή η κυβέρνηση είναι βαθύτατα συγκεντρωτική. Και το αποδεικνύει διαρκώς και όχι μόνο στο ζήτημα του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ή το πώς αντιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση, αλλά μονίμως αποδεικνύει το πόσο συγκεντρωτική και το πόσο αυτάρεσκη είναι.

Και είναι αλήθεια, συνάδελφοι, πως η Αυτοδιοίκηση βιώνει τις χειρότερες στιγμές της. Ξεκίνησε από το '10 η καταβύθιση αυτής εδώ της προσπάθειας, με οικονομική αποστέωση, με θεσμικές διαδικασίες που βυθίζουν την αξιοπρέπεια της Αυτοδιοίκησης και πλέον όλη αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Είμαστε από εκείνους που πραγματικά πιστέψαμε και θελήσαμε και επιβάλλαμε την διαχείριση των Προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών, μέσω αιρετών Οργάνων. Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που γίνεται αυτή η διαχείριση; Ακολουθούνται συγκεκριμένες δημοκρατικές διαδικασίες, ο περιβόητος δημοκρατικός προγραμματισμός που όλοι θέλαμε; Ή μονίμως βρισκόμαστε απέναντι σε κινούμενα δάχτυλα; Και το βιώσατε και πριν εδώ στην αίθουσα.

Και ποιος είναι ο ρόλος που έχει δοθεί στην Αυτοδιοίκηση; Σε όλη αυτή την διαδικασία; Είναι ο ρόλος που θέλαμε μέσω του Καλλικράτη, του τοπικού στρατηγικού σχεδιαστή; Του τοπικού στρατηγικού εταίρου στο σύστημα Διοίκησης της χώρας μας; Μήπως τελικά η Αυτοδιοίκηση και για την Κεντρική Διοίκηση του κράτους, αλλά και για την αιρετή Περιφέρεια, είναι ο ρόλος του υδραυλικού, του ηλεκτρολόγου, του σκουπιδιάρη και του αχθοφόρου; Ακόμη και στο επίπεδο του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων, το στρατηγικό σχεδιασμό τον έχει η Περιφέρεια. Εμείς μαζεύουμε. Και βέβαια, κράτησε το κράτος, γιατί έχει βαθύτατα συγκεντρωτικό χαρακτήρα, τον Εθνικό Σχεδιασμό.

Στο ζήτημα των κοινωνικών δομών και της κοινωνικής πολιτικής, ο σχεδιασμός είναι δικός μας; Εμείς μοιράζουμε τα τρόφιμα. Βέβαια στη Θεσσαλία κατορθώσαμε και επιβάλλαμε το ΤΕΒΑ να το υλοποιούμε μέσω των Δήμων. Αυτός είναι ο ρόλος που θέλουμε για την Αυτοδιοίκηση; Είμαι βέβαιος ότι δεν τον θέλουμε. Αλλιώς οραματιζόμαστε τους τοπικούς άρχοντες, αλλιώς θέλουμε το ρόλο μας στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας και βεβαίως αυτό το ρόλο μέχρι τώρα δεν κατορθώσαμε να τον διεκδικήσουμε.

Και τι κάνουμε; Μονίμως λέμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας, ως εδώ και μη παρέκει, να πάμε σε μετωπική σύγκρουση, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτά να τα κάνουμε πράξη και να αποδείξουμε ότι πραγματικά δεν παίζουμε ούτε με την αξιοπρέπειά μας, ούτε με τους πολίτες μας. Γιατί ποια είναι μεγάλη μας δύναμη, συνάδελφοι; Οι τοπικές κοινωνίες τις οποίες εκπροσωπούμε. Αυτές που μας δίνουν την δύναμη και την ευθύνη διοίκησης του τόπου μας.

Για να είμαστε όμως απέναντί τους αξιοπρεπείς, θα πρέπει ο λόγος, η σχέση μεταξύ υποσχέσεων και πράξεων, να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Μπορούμε με τα συγκεκριμένα σημερινά δεδομένα, οικονομικά, θεσμικά και μη, να τηρούμε την αξιοπρέπειά μας σε υψηλά επίπεδα; Έχω την αίσθηση ότι η απάντηση είναι

αυτονόητη. Και πόσο θα δεχόμαστε να υποσκάπτεται και ο ρόλος μας και η αξιοπρέπειά μας αλλά και η παρουσία μας, η πολιτική μας παρουσία, μέσα σε αυτό το πολιτικό γίγνεσθαι;

Θεωρώ ότι οι κόκκινες γραμμές πρέπει να μπουκώσουν και όταν βάζουμε κόκκινες γραμμές, είναι όπως τραβάμε το πιστόλι. Θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να πυροβολήσουμε. Δεν βάζουμε κόκκινες γραμμές για να τις κάνουμε γαργάρα στη συνέχεια.

Από την προηγούμενη περίοδο, διαβλέποντας όλη αυτή τη διαδικασία και επειδή εγώ πραγματικά έζησα τις χρυσές εποχές της Αυτοδιοίκησης και θεωρώντας ότι η αξιοπρέπειά μου δεν πάει παρακάτω, είχα καταθέσει την πρόταση, πολλοί τότε την λειδύρρησαν, στην συνέχεια πήγαινε να γίνει και πλειοψηφικό ρεύμα μέσα στην ΚΕΔΕ, ότι σε κάποια στιγμή αφού πλέον δεν πάει, ας δημιουργήσουμε μέγιστο πολιτικό γεγονός, παραδίδοντας τα κλειδιά των Δήμων σε αυτούς που νομίζουν ότι μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα από εμάς αυτές τις διαδικασίες. Είτε αυτοί είναι Υπουργοί, είτε είναι δικαστές, είτε είναι Επίτροποι.

Και αυτό βεβαίως δεν το έκανα για να επιβεβαιώσω την παροιμία που ήθελε τον Αγά να κόβει, επειδή στεναχωρήθηκε, αλλά επειδή πραγματικά η αξιοπρέπειά μου, ο ρόλος που θέλω για τον εαυτό μου αλλά και που θέλει και η τοπική κοινωνία σε εμένα, δεν επιτρέπουν επιπλέον κατήφορο.

Τώρα λοιπόν, Πρόεδρε, στο δια ταύτα. Οι διαπιστώσεις έγιναν από όλους, δεν θα επαναληφθώ. Μέχρι πού το πάμε; Τι σημαίνει σηκώνουμε το κεφάλι, Απόστολε; Τι σημαίνει πάμε σε μετωπική σύγκρουση; Τι σημαίνει τα κάνουμε λαμπόγυαλο; Έχουμε πλάνο; Είμαι βέβαιος ότι δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το συνέδριό μας θα πρέπει να το έχουμε. Με βήματα ένα, δύο, τρία, που αν δεν γίνουν αυτά που απαιτούμε και διεκδικούμε από την Κεντρική Διοίκηση του κράτους, για αποτελεσματική, ουσιαστική και εν τοις πράγμασι Αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση, τότε θα κάνουμε αυτά που θα καταλήξουν σε κάτι συγκεκριμένο,

που για εμένα είναι ξανά το ίδιο. Ότι πρέπει να τους πούμε: άι σιχτίρ, εμείς πλέον δεν είμαστε διατεθειμένοι να παίζουμε αυτό το ρόλο.

Εάν δεν το πράξουμε αυτό, τότε θα περνά και πολύ καλά περνά στο μυαλό τους η ιδέα ότι εμείς είμαστε γαντζωμένοι από τις καρέκλες μας, ότι και να μας κάνουν θα σκύψουμε, θα φωνάξουμε, θα γκρινιάξουμε, θα μας ρίξουν ένα τυράκι Αντιδημάρχων, πιθανότητα και στο ζήτημα των ΔΕΥΑ να μας απαλείψουν από τους φόρους που είπες, και πάλι θα σκύψουμε κάτω. Λες και εκεί είναι το όλο ζήτημα.

Και τα λέω αυτά, την ώρα που η χώρα βυθίζεται στην ανυποληψία, το κράτος έχει αποδείξει ότι είναι ανίκανο να διαχειριστεί ούτε τις κεντρικές, αλλά ούτε και τις τοπικές υποθέσεις και που και για εμένα, μονόδρομος σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η ουσιαστική αποκέντρωση. Το να υποστηρίξουμε, να ενδυναμώσουμε και κυρίως να πιστέψουμε στις δυνάμεις που ξεκινούν από τις τοπικές μας κοινωνίες που εμείς εκφράζουμε. Και για να τις εκφράζουμε με αξιοπρέπεια, ο ρόλος μας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος και πρέπει να τον διεκδικήσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Κωτσό. Σίγουρα αρχίζουμε να συγκλίνουμε σε κάποιες κοινές απόψεις του να οργανωθούμε για τα παρακάτω.

Ο λόγος είναι στον κύριο Λαμπάκη, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Εγώ κρατάω από αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, εντάξει, όλα τα άλλα, όπως κάθε φορά, ένα και μοναδικό. Μια ομολογία του συναδέλφου, του κυρίου Μπίρμπα. Είναι εδώ; Έφυγε. Δεν πειράζει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ο κύριος Μπίρμπας μου είπε κάτι συνέβη στο Δήμο του και είναι σε εγρήγορση.

Ε. ΛΑΜΠΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει. Εξάλλου δεν θα τον βρίσω. Απλά με έβγαλε από το αδιέξοδο, το μικρό αδιέξοδο βέβαια, να επιχειρηματολογήσω με επιχειρήματα γιατί η κυβέρνηση η σημερινή έχει απέναντί της τον Α΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και με έβγαλε από αυτό το αδιέξοδο, γιατί ομολόγησε εδώ, απολύτως, χωρίς καμία αμφισβήτηση, ότι ήταν και είναι ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Εγώ μέχρι τώρα ήξερα ότι η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχει μέσα στη Βουλή και μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, ακριβώς την ίδια κομματική γραμμή και το λέει. Δεν ήξερα όμως ότι οι αυτοδιοικητικοί του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αυτή την εντολή, δηλαδή να είναι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια και μέσα στις Γενικές Συνελεύσεις της ΚΕΔΕ. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι τουλάχιστον θα το ομολογήσουν τυπικά.

Το έκαναν. Τι σημαίνει όμως αυτό; Θα τιμωρήσουμε τον κύριο Μπίρμπα; Όχι, τον εκτιμώ. Σαν άνθρωπο κατά τα άλλα και είναι και ένας πολύ καλός Δήμαρχος. Απλά θα αντιληφθούμε ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι απέναντί της υπάρχει ως δυνατός πόλος, μόνο ο Α΄ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι σημαίνει αυτό; Αυτό σημαίνει απλούστατα, ότι ποτέ δεν θα καθίσει καλοπροαίρετα και καλόπιστα στο τραπέζι, όσο και αν κινούνται κάποιοι Υπουργοί καλόπιστα ή όχι, θεατρικά ή όχι, δίπλα μας, ποτέ δεν θα καθίσει για να λύσουμε προβλήματα τα οποία ο Καλλικράτης ούτως ή άλλως από τη φύση του και τη γέννησή του τα έχει για πολλούς λόγους, είτε γιατί ήταν ένας πολύ καλός νόμος, όμως εφαρμόστηκε σε λάθος χρόνο, με λάθος οικονομική διάσταση, με πάρα πολλές αντιλήψεις διαφορετικές, καμία αντίρρηση, αλλά πάντως ήταν ένας νόμος ο οποίος χρειάζεται αλλαγές.

Δεν κάθετα λοιπόν ποτέ μια κυβέρνηση, όταν πιστεύει απολύτως ότι απέναντί της έχει τον Α΄ Βαθμό Τοπικής

Αυτοδιοίκησης ως αντίπαλο. Αυτή η ομολογία του κυρίου Μπίρμπα λοιπόν, απογυμνώνει όλους αυτούς τους ελάχιστους που πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση πραγματικά συμπαθεί τον Α΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα τον αφήσει μέσα από την επικουρικότητα και την εγγύτητα, να συγκυβερνήσει. Γιατί αυτό σημαίνει άλλος πόλος διακυβέρνησης της χώρας. Σημαίνει Αυτοδιοίκηση συνταγματικά θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη απολύτως, με νόμους και με νομολογία.

Άρα λοιπόν, συνάδελφοι, τι κάνουμε απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση η οποία μας φέρνει ένα σχέδιο – σκούπα στο Υπουργείο Εσωτερικών και προσπαθεί να μας πείσει, όπως το είπαν πολλοί, διάφοροι εδώ, να μας πείσει ότι θα λύσει ουσιαστικά προβλήματα, θεμελιωμένα προβλήματα τα οποία δημιουργούν μία αρνητική υπόσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τι θα κάνουμε λοιπόν απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία δείχνει απολύτως ότι δεν είναι σε διάθεση να συναλλαγεί μαζί μας; Λοιπόν, ακούστε. Δεν είναι το γεγονός...

Αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε με παρακαλώ, όσοι θέλουν να με ακούσουν, οι άλλοι ας σωπάσουν. Ας σεβαστούμε ο ένας τον άλλον εδώ πέρα μέσα.

Δέχομαι ότι λειτούργησε το Δημοτικό Συμβούλιο... Στο Αιγάλεω αν δεν κάνω λάθος είναι ο κύριος Μπίρμπας, έτσι; Λειτούργησε σωστά, κόντρα σε όλα τα άλλα τα Δημοτικά Συμβούλια, 7 – 8 είναι όλα, από τα 325, που παρέδωσαν τα ταμειακά τους αποθέματα; Λειτούργησε σύννομα, μετά από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ωραία. Εμείς λειτουργήσαμε μη νόμιμα. Αλλά όμως, ήταν τρόπος αυτός απέναντι στον άλλο πόλο διοίκησης της χώρας, απέναντι στους άλλους 325 αυτοδιοικητικούς, ήταν τρόπος που με πράξη νομοθετικού περιεχομένου να μας καταργήσει τη οικονομική αυτοτέλεια, η οποία είναι κατοχυρωμένη συνταγματικά; Αυτά τα αποσιωπά μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να είναι κυβέρνηση παρένθεσης; Και ποιος σου είπε εσένα, ότι εγώ

πιστεύω ότι είναι κυβέρνηση παρένθεσης ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος σου είπε εσένα ότι θέλω όχι σε ενάμιση χρόνο, αλλά δύο χρόνια να διοικήσει αυτή τη χώρα και δεν θέλω κανένα άλλο κόμμα να έρθει, ούτε και το δικό μου. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα;

Ο αγώνας του κάθε Δημάρχου εδώ μέσα και μέσα στην τοπική του κοινωνία, είναι να ρίξει την κυβέρνηση; Αυτό έχει εισπράξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι, πέντε – δέκα Δήμαρχοι ανήκουν ιδεολογικά – και καλά κάνουν, το απαιτεί η δημοκρατία – σε αυτό το χώρο; Είπα εγώ ποτέ ως Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ή εδώ μέσα, να φύγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Όχι. Ζητάω και ζητάμε όλοι μα όλοι, συντεταγμένοι απολύτως, να διορθώσουμε κάποια πράγματα υπέρ των τοπικών κοινωνιών, που δεν είναι τίποτα άλλο όλες μαζί παρά η ίδια η Ελλάδα, για την οποία και κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτών.

Επομένως, δεν έχουμε τίποτα εμείς με την κυβέρνηση όσον αφορά τη ύπαρξή της χρονικά στην διακυβέρνηση της χώρας, απλά ζητάμε λύσεις σε προβλήματα τα οποία στην ουσία μας καταργούν σαν θεσμό επί της ουσίας.

Γιατί φοβόμαστε να πούμε – και επιτέλους σήμερα καθαρά για πρώτη φορά – ότι πρέπει η αντιμισθία των Δημάρχων, των 325, να είναι ίση με την αντιμισθία των Βουλευτών; Τι είναι αυτό το οποίο μας φοβίζει; Δηλαδή αν ρωτήσεις έναν μέσο Έλληνα τι προσφέρει ο Βουλευτής που είναι στρατιώτης στο κόμμα του και τι προσφέρει ένας Δήμαρχος, θα σου πει ότι εκείνος προσφέρει περισσότερα; Ο Δήμαρχος προσφέρει περισσότερα και το ξέρει ακόμα και το μικρό παιδάκι. Να ζητήσουμε λοιπόν όχι να ανεβεί, όπως είπαμε πολλές φορές, ο μισθός μας, αλλά να είναι ίσος με του Βουλευτή και να δούμε πού θα τον πάνε. Να το πούμε όμως δυνατά αυτό.

Πάμε τώρα στο θέμα του Ελεγκτή Νομιμότητας. Δεν είναι απλό το πράγμα. Και ενώ τον Πάνο τον εκτιμώ απολύτως, χθες λυπήθηκα, γιατί πρέπει να δηλώσω την αντίθεσή μου. Δεν είναι απλή τροποποίηση του Ελεγκτή Νομιμότητας με έναν δημόσιο

υπάλληλο, με συγκεκριμένα στοιχεία και ιδιότητες. Είναι υποχώρηση της δικαστικής εξουσίας απέναντι στην Εκτελεστική. Βγάζουν, ξέρετε ποιους; Δεν βγαίνει απλά ο αποκεντρωμένος. Βγαίνει και ο δεύτερος βαθμός ελέγχου νομιμότητας, που είναι το άρθρο 152, το οποίο πλαισιώνεται από δικαστή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, από τον εκάστοτε, τον οικείο Πρόεδρο της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου και έναν αυτοδιοικητικό, Δήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο. Αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός του ελέγχου της νομιμότητας, όλων των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων μας.

Και ρωτάω. Εμείς θα συμφωνήσουμε ποτέ, μόνο για αυτό, και θα υποχωρήσουμε δεχόμενοι ότι θα βγούμε εμείς οι ίδιοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και η δικαστική εξουσία, έξω, απέναντι σε έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος, όπως σωστά κάποιος είπε, θα είναι ο αρεστός της εκάστοτε κυβέρνησης; Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.

Όσον αφορά την απλή αναλογική. Με συγχωρείτε, εδώ τώρα έχει κανείς κατά νου όταν ήρθε, να λύσει το πρόβλημα της απλής αναλογικής; Τι εννοούν αυτοί οι άνθρωποι; Ότι εμείς δεν είμαστε πολιτικά σκεπτόμενα πλάσματα, ότι εμείς κοιτάζουμε μόνο τα του οίκου μας και μόνο τα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεν σκεφτόμαστε πολιτικά. Βεβαίως σκεπτόμαστε και βεβαίως δεν θέλουμε την απλή αναλογική όπως την εννοούν αυτοί, για να μπουν δεκαπέντε κόμματα μέσα στη Βουλή και να μην κυβερνιέται αυτός ο τόπος. Αλλά αυτό το θεωρούν προϋφιστάμενο για να λύσουμε το θέμα της αναστολής των συνταξιούχων, που είναι η μισή Δημοτική Αρχή μέσα σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο στα μικρά; Είναι προαπαιτούμενο η απλή αναλογική και η θέση μας για να λύσουμε πέντε – δέκα προβλήματα, τα οποία είναι απαραίτητα, και στην ουσία και στον τόπο και στην διαδικασία της υλοποίησης πραγμάτων μέσα στις τοπικές κοινωνίες;

Εγώ αυτό που θέλω να ζητήσω, επειδή βρισκόμαστε σε μια απόλυτη αδυναμία, κύριε Πρόεδρε – και τελειώνω – δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε όχι δημοκρατικά και μάλιστα με ήθος δημοκρατικό, αντιδράμε. Και αντιδράμε πλαισιωμένοι, έχοντας την αντίδρασή μας με επιχειρήματα και με την ψυχή μας. Γεγονός που λείπει από αυτούς τους 300 ή τουλάχιστον από τους περισσότερους που βρίσκονται εκεί μέσα στη Βουλή.

Άρα λοιπόν, αφού δεν έχουμε περιθώρια άλλα πέραν της ψυχής μας, της ηθικής μας υπόστασης και της δουλειάς που ρίχνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, μη υφισταμένων κόπων όσον αφορά την ανάλυσή μας, ένα πράγμα μπορούμε να προσφέρουμε ως υπηρεσία στην τοπική κοινωνία, όπου υπηρετεί ο καθένας από εσάς ως Δήμαρχος ή ως Δημοτικός Σύμβουλος.

Να απειλήσουμε με χρονικό ορίζοντα όχι πέραν των 3 μηνών, επίλυση δέκα συγκεκριμένων θεμάτων, απειλώντας, αν δεν γίνουν, με την παραίτησή μας. Αλλιώς θα είμαστε απλοί διαχειριστές. Δεν θέλω να είμαι απλός διαχειριστής. Δεν θέλω να μάχομαι κάθε 6 μήνες για να γίνουν οι 4 Αντιδήμαρχοί μου έμμισθοι, να γίνουν οι 6 αντί για 4. Δεν θέλω να μάχομαι για να ανασταλεί η αναστολή των συνταξιούχων. Δεν θέλω να μάχομαι για αυτά τα μικροπράγματα, που πραγματικά είναι τυρί σε μία φάκα.

Θέλω να μάχομαι για την ουσία της υπόθεσης που λέγεται Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι αυτή η οποία κρατάει ζωντανό το κράτος και το λαό μας, δυστυχώς, και δεν έπρεπε να είναι μόνη αυτή.

Για αυτό παρακαλώ, σκεφτείτε στο ψήφισμα μέσα, όχι ως απειλή, αλλά ως μία εναλλακτική λύση διόρθωσης πραγμάτων, τα οποία δεν μπορεί μόνη η κυβέρνηση να τα πετύχει. Παραίτηση εντός 3 μηνών, αν συγκεκριμένα δέκα – έντεκα πράγματα δεν υλοποιηθούν και τα θεωρούμε εμείς, πάνω από όλα, γιατί όταν ο

άλλος δεν είναι συνομιλητής σου αληθινός, δεν ενδιαφέρει πώς σκέπτεται.

Εμείς λοιπόν, έχουμε απαίτηση απέναντι στον εαυτό μας και υποχρέωση να το σεβαστούμε. Σεβασμός όμως χωρίς το μοναδικό μέσον, Δήμους δεν κλείνουμε, δεν έχουμε άλλες περιπτώσεις αντίδρασης, είναι μόνο η καρέκλα μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Θεσσαλίας. Εγώ την καρέκλα μου, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απέναντι σε έναν διαχειριστικό απλά ρόλο, την παραδίδω, λόγω τιμής, ακόμα και σήμερα, αν πειστώ ότι δεν μπορώ να έχω δικαίωση σε αυτά τα οποία λέω.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Λαμπάκη.

Να πω το καλοκαίρι, κύριε Λαμπάκη, η ΚΕΔΕ είχε βγει και είχε πει για την εξίσωση των μισθών Δημάρχων και Βουλευτών, το θυμόσαστε. Βέβαια υπήρχε μια αντίδραση, προχωράμε ενωμένα.

Να δώσω το λόγο πριν εσάς, κύριε Καμπόσε, που να ετοιμάζεστε, σε μία εργαζόμενη, εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ, την Ειρήνη την Τρομπέτα, για δύο λεπτά σας παρακαλώ, γιατί με τους εργαζόμενους είμαστε συνοδοιπόροι, όπως έχουμε πει.

Ε. ΤΡΟΜΠΕΤΑ: Καλημέρα σας.

Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεται η δυνατότητα και εγώ σαν εργαζόμενη, να μιλήσω.

Όπως είπε ο κύριος Πατούλης, είμαι εργαζόμενη σε ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, το οποίο ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ανήκει στο Πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Ακούστηκαν αρκετές απόψεις σήμερα και κατατέθηκαν από πολλούς Δημάρχους...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριοι, λίγο ησυχία. Η Γενική Συνέλευση συνεχίζεται.

Ελάτε, κυρία Τρομπέτα.

Ε. ΤΡΟΜΠΕΤΑ: Δυστυχώς ακούστηκε πόσο το νέο σύστημα, το νέο πρόγραμμα φέτος, πόσο καταστροφικό, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει όλοι, αλλά πόσο καταστροφικό θα είναι για τις δομές, για τις κοινωνικές δομές των Δήμων, που οι περισσότεροι από εσάς έχετε παλέψει χρόνια για να κρατηθούν και να μπορούν να εξυπηρετούνται και τα βρέφη στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά και στα ΚΔΑΠ 6 – 12, για παιδιά 6 έως 12 χρονών, καθώς και στα ΚΔΑΠ – ΑΜΕΑ, μία ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, που ξέρετε πολύ καλά πόσο μεγάλη ανάγκη έχουν αυτοί οι γονείς να βγάλουν τα παιδιά τους έξω από το σπίτι, αλλά και να μπορέσουν και αυτοί να μείνουν λίγες ώρες και να χαλαρώσουν, ότι όλες αυτές οι δομές, δυστυχώς, με το νέο σύστημα, με την υποχρηματοδότηση, πάνε για κλείσιμο.

Θα έρθετε εσείς αντιμέτωποι λοιπόν με όλους αυτούς τους γονιούς, όπου οι γονείς αυτοί θα έρχονται σε εσάς και θα λένε: πού θα πάω το παιδί μου, τι θα κάνω το παιδί μου, τι θα γίνει το παιδί μου. Ένα πρόγραμμα 15 ετών που λειτουργεί, μέχρι τώρα λειτουργούσε πολύ καλά, δυστυχώς με το νέο σύστημα, που ναι, είναι άδικο το νέο σύστημα, φωνάζουν όλοι στην κυβέρνηση ότι είναι δίκαιο αλλά δυστυχώς είναι άδικο. Είναι άδικο γιατί θα μείνει πάρα πολύς κόσμος εκτός δομών. Θα μείνουν πάρα πολλά παιδιά εκτός δομών και είναι άδικο γιατί;

Να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Πλέον δεν θα υπάρχει... Θα υπάρχει ναι μεν μοριοδότηση, αλλά ο κάθε γονιός θα παίρνει στο χέρι το voucher και θα πηγαίνει, παραδείγματος χάρη στον παιδικό σταθμό. Π.χ. εγώ έχω 100 μόρια, ο κύριος Πατούλης έχει 200 μόρια. Αν εγώ πάω πρώτη στον παιδικό σταθμό του Αμαρουσίου, θα μπω εγώ. Θα έρθει ο κύριος Πατούλης, δεν θα υπάρχει θέση διαθέσιμη και ας έχει περισσότερα μόρια από εμένα και δυστυχώς θα μείνει εκτός δομής. Είναι δίκαιο αυτό; Θεωρείτε ότι είναι δίκαιο;

Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι δίκαιο για μία οικογένεια που μπορεί να μην έχει... Που ναι μεν θα έχει πάρει το voucher, ναι μεν αυτό που φωνάζει η κυβέρνηση ότι μέχρι 12.000 € – 13.000 € θα πάρουν οικογένειες χαμηλού οικονομικοκοινωνικού επιπέδου, θα πάρουν τα voucher, αλλά δυστυχώς δεν θα εξυπηρετηθούν αυτές οι οικογένειες.

Όπως επίσης, ακριβώς επειδή τη σύζευξη δεν την κάνει η ΕΕΤΑΑ, θα υπάρχουν και Δήμοι π.χ. που έχουν υψηλότερα εισοδήματα κάποιои, θα υπάρχουν Δήμοι όπου δεν θα καλυφθούν θέσεις και θα μείνουν και θέσεις κενές. Και ένα απλό παράδειγμα. Ο Δήμος Κορυδαλλού, παράδειγμα, μπορεί να έχει 200 θέσεις για παιδικούς. Θα υπάρχουν 300 – 400, που θα πάρουν το voucher, γιατί μπορεί τα οικονομικά τους κριτήρια να είναι πιο χαμηλά από το Δήμο Πεντέλης, ας πούμε. Όμως στο Δήμο Πεντέλης θα υπάρχουν θέσεις διαθέσιμες, αλλά δεν θα υπάρχουν δυστυχώς γονείς που να έχουν voucher. Θεωρείτε ότι ο γονιός που είναι στον Κορυδαλλό, μπορεί να πάει στο Δήμο Πεντέλης; Δυστυχώς όχι.

Έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και δεν θα εξυπηρετηθούν γονείς και δυστυχώς θα μείνει και πολύς κόσμος έξω.

Αυτά είχα να πω. Εμείς ξέρουμε ότι η ΚΕΔΕ είναι μαζί μας, έτσι και αλλιώς συμπορευόμαστε.

Επίσης να τονίσουμε ότι αν κλείσουν δομές, δυστυχώς θα απολυθούν και πολλοί εργαζόμενοι. Γιατί όλοι εμείς αυτοί οι εργαζόμενοι, που δίνουμε την ψυχή μας χρόνια, είμαστε ορισμένου χρόνου και δυστυχώς θα μείνουμε χωρίς δουλειά. Ύστερα από 15 χρόνια θα μείνουμε και εμείς χωρίς δουλειά. Και αυτό που θέλουμε από εσάς σαν ΚΕΔΕ, να πιέσετε ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνουμε.

Ε. ΤΡΟΜΠΕΤΑ: ...έστω και τελευταία στιγμή, να αλλάξει το σύστημα. Προλαβαίνετε. Η πρόσκληση βγαίνει Δευτέρα με Τρίτη. Βγήκε σήμερα ο κύριος Αυγουλάς και είπε ότι βγαίνει Δευτέρα με

Τρίτη. Άρα προλαβαίνει να αλλάξουν κάποια πράγματα, κύριε Πατούλη.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εργαζόμενη, κυρία Τρομπέτα και βεβαίως να πούμε ότι με την κυρία Φωτίου έχουμε συγκεκριμένο ραντεβού στις 14 του μηνός, που πιστεύουμε... Και σήμερα τον Γενικό Γραμματέα.

Λοιπόν, κύριε Καμπόσε. Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών.

Λίγο ησυχία παρακαλώ.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώ απόλυτα και την ώρα, κατανοώ απόλυτα και την αγωνία τη δική σας, που ξεκινήσατε να έρθετε ως εδώ για να κάνουμε αυτή τη Γενική Συνέλευση και να δούμε πραγματικά τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση και πώς ακριβώς πρέπει να αντιδράσουμε εμείς.

Αυτό που δεν έχει κατανοήσει η κυβέρνηση, είναι ότι ο ίδιος λαός ψηφίζει τέσσερα διαφορετικά πράγματα. Ψηφίζει Δημάρχους, ψηφίζει Ευρωβουλή, ψηφίζει Περιφέρεια, ψηφίζει Κοινοβούλιο. Ο ίδιος λαός τα κάνει όλα αυτά. Αυτό όμως το οποίο έρχεται και κάνει η κυβέρνηση, είναι να πιέζει αυτούς τους οποίους θεωρεί ασθενέστερους, δηλαδή στην περίπτωση την δική μας εμάς, και να φορτώνει πάνω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση υποχρεώσεις χωρίς να δίνει παροχές και να φορτώνει όλους εμάς με τύψεις ενοχής ότι τάχα μου κάτι έχουμε κάνει.

Παρακαλώ λοιπόν, σεβόμενος την μαχητικότητα του Προεδρείου, παρακολουθώντας από κοντά τα δρώμενα και βλέποντας ότι αναλίσκουν πολύ χρόνο έτσι ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία βέβαια λειτουργεί ως ασπόνδυλο και κάνει σπασμωδικές κινήσεις, αλλά οι οποίες όμως επηρεάζουν βαθύτατα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα ήθελα να πω το εξής.

Υπάρχουν δύο αδέρφια δίδυμα...

Μάλλον δεν ενδιαφέρεστε να ακούστε ποια είναι αυτά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ λίγο ησυχία.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Αυτά είναι ο σεβασμός και ο φόβος, κύριοι συνάδελφοι. Στο μεν πρώτο συντάσσονται οι έχοντες υψηλό IQ και σέβονται, στο δεύτερο φίλα προσκείμενοι είναι οι χαμηλότεροι. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουν αποδείξει οι κυβερνώντες οι εκάστοτε ότι δεν μας σέβονται, άρα λοιπόν έχουν αποκλείσει την πρώτη κατηγορία, θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε κάποια συστήματα, μιας και από μόνοι τους ανήκουν στο δεύτερο και θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε έτσι ώστε να καταλάβουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ.

Και ποιο θα ήταν αυτό, θα μου πείτε. Τι, να πάμε να κατεβάσουμε τα απορριμματοφόρα στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια; Δεν τους ενδιαφέρει, κύριο συνάδελφοι. Δεν τους νοιάζει. Αυτοί πετάνε ρετσέτες ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση φταίει για όλα, ξεχνώντας ότι το χρέος που έχει βάλει στην πατρίδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, διαχρονικά, είναι 3 δισεκατομμύρια, ενώ αυτοί δημιούργησαν 400 δισεκατομμύρια χρέος. Και προσπαθούν να τα φορτώσουν σε εμάς.

Ο φόβος μπορεί να έρθει μόνο εάν αποφασίσουμε όλοι εμείς οι Δήμαρχοι, οι οποίοι κρατάμε από το χέρι την κοινωνία, δηλαδή τη χειραγωγούμε την κοινωνία, να κάνουμε μία κίνηση, την οποία δεν θα αναιρέσουμε από μόνοι μας κατεβαίνοντας εμείς υποψήφιοι, αλλά θα κατεβάζουμε άλλους, τους οποίους θα υποδεικνύουμε εμείς και εμείς θα είμαστε η Κεντρική Επιτροπή. Θα μου πείτε, είναι καινούργιο κόμμα; Γιατί; Συνδυασμός κομμάτων κατέχει την εξουσία πάντα. Γιατί λοιπόν εμείς αποποιούμεθα της δύναμής μας και βάζουμε κάποιους άλλους να μιλάνε για λογαριασμό μας, όταν δεν τα καταφέρνουν και μας οδηγούν εδώ που είμαστε σήμερα. Σας λένε κλέφτες, κύριοι συνάδελφοι. Κλέφτες σας λένε. Ο Δήμαρχος είναι συνώνυμο του: κλέφτης. Αυτό έχουν περάσει. Για αυτό σου δίνουν 1.600 €. Γιατί σου λείν, τα υπόλοιπα τα οικονομιάς από τις κλεψιές. Και αυτές τις προσβολές τις δεχόμαστε.

Μίλησε προηγουμένως ο Πρόεδρος και είπε για την αύξηση του μισθού και δεν χειροκρότησε κανέναν. Γιατί σας έχουν περάσει το πλέγμα ότι έτσι είναι. Και έχετε σκύψει το κεφάλι, όλοι. Και έρχεται ο Βουλευτής που παίρνει 10.000 το μήνα και περνάει από την περιοχή σου και τον πηγαίνεις στις εκκλησίες και τον βγάζεις βόλτα. Και αυτός έρχεται μεθαύριο και ψηφίζει να σου κάνουν περικοπές. Και αγωνίζεται ο Πατούλης, αγωνίζονται οι υπόλοιποι του Προεδρείου, για να ακούνε τον Μπίρμπα. Να γυρίζει και να τους λέει: μη μιλάτε τώρα πια, γιατί δεν είμαστε παρένθεση. Θα σας πιούμε το αίμα μέχρι το τέλος.

Ακούστε κάτι και ακούστε το καλά. Κανέναν δεν σεβάστηκε τον προσκυνημένο και τον γονατιστό. Πάρτε το είδηση και χαμπάρι. Σηκώστε το κεφάλι σας. Αυτοί που θέλετε να είστε Δήμαρχοι με αξιοπρέπεια. Γιατί παίρνετε πάνω από 50% και αυτοί που κυβερνάνε δεν συμπληρώνουν 30%.

Εδώ δεν ήρθα για να κάνω επίδειξη επαναστατικής γυμναστικής. Εδώ ήρθα να μιλήσω στους συναδέλφους μου και να τους πω ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μας σέβονται, έχουν δημιουργήσει και τον Ελεγκτή, έχουν δημιουργήσει και όλες αυτές τις προϋποθέσεις να σε πιάνουν από το λαρύγγι και να σε στραγγαλίζουν.

Για πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, αύριο τρελάθηκε κάποιος και κάνει μία αγωγή στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος λοιπόν από εκεί και πέρα παίρνει άλλο δρόμο. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο στον Βουλευτή; Γιατί; Γιατί είμαστε δεύτερης κατηγορίας στην συνείδησή τους.

Απαγκίστρωση οποιασδήποτε σχέσης με τον Περιφερειάρχη. Απαγκίστρωση. Δεν είναι Προϊστάμενός μας.

Διστάζετε να χειροκροτήσετε αυτά που μόνοι σας συζητάτε. Διστάζετε, γιατί είστε τρομοκρατημένοι. Για αυτό. Όχι για εμένα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Έλα, κάτσε κάτω και θα μιλήσεις όταν θα έρθει η ώρα σου.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Τι είπες; Τι είπες;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ. Για όσους...

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Άκου να σου πω κάτι...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, ολοκληρώνει.

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: ...δεν πάει να πει ότι αρέσουμε σε όλους, αυτά που λέμε. Αλλά λέμε εκείνο που πιστεύουμε, αγαπημένε μου. Μάλλον δεν σου αρέσει.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Μάλλον δεν σου αρέσει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Εδώ είναι ελεύθερο βήμα, παρακαλώ. Ελάτε.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΑΜΠΟΣΟΣ: Πρόσεξε, άκουσέ με. Ο κάθε ένας που ανεβαίνει εδώ, έχει ονοματεπώνυμο και λέει αυτά που πιστεύει και κρίνεται από το ακροατήριο. Εγώ δεν θα ζητήσω να με ψηφίσεις ποτέ. Ψηφίζομαι από το λαό μου με 62% και Πρόεδρος της ΠΕΔ με 65%. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ.

Τώρα πάμε στο παρακάτω. Εδώ πέρα ήρθαμε λοιπόν να ενώσουμε τη φωνή μας για να πάμε πιο μπροστά. Υπάρχουν βεβαίως και εκείνες οι φωνές που δεν θέλουν να μιλήσουμε εμείς, εγώ δεν θα πω ποιος είναι αυτός, φαίνονται μόνοι τους από τις αντιδράσεις τους. Συντάσσομαι απόλυτα με τον αγώνα που κάνει η ΚΕΔΕ. Απόλυτα συντάσσομαι.

Απλά όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα. Και να απαντήσω σε εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να διαιρέσουν το κίνημα, για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι να επιβιώσουν. Η διαίρεση είναι το πρώτο στάδιο της ήττας. Εάν γίνει αυτό, από εκεί και πέρα αλίμονό μας.

Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε την οργάνωσή μας. Εγώ ήδη θα αναλάβω μία πρωτοβουλία και από τον Σεπτέμβρη θα λάβετε κάποια χαρτιά όλοι οι Δήμαρχοι. Όποιοι θέλουν λοιπόν να συμμετάσχουν και να μπουν σε αυτή την κίνηση την οποία θα κάνουμε, με διαυγείς και διαφανείς όρους, έτσι ώστε μπας και καταλάβουν ότι οι δούλοι σήκωσαν κεφάλι.

Δεν θα περάσει κανένα νομοσχέδιο – πρόταση δική μου είναι αυτή – εάν δεν έρθει σε όλους τους Δημάρχους να το δουν και να δώσουν τις προτάσεις τους στην ΚΕΔΕ. Και η ΚΕΔΕ λοιπόν, να πάει μέσα και να καταθέσει ένα νομοσχέδιο. Όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον πρώτο λόγο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στις δημοκρατίες. Δεν παίρνει μανιφέστα, ούτε της δίνουν διαταγές. Και δεν δίνουν διαταγές εκείνοι που είναι εκπρόσωποι της μειοψηφίας, σε αυτούς που από τον ίδιο λαό έχουν πάρει τεράστιες πλειοψηφίες.

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και για την αισθητική της ακοής σας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε για τον δυναμικό λόγο και εν τοιαύτη περιπτώσει, ο λόγος πάντα ενός ανθρώπου εκφράζεται και ο καθένας τον αποδέχεται ή μη. Εμείς συγχαίρουμε για την προσπάθεια που έκανε και μέσα από αυτό που παρουσίασε σήμερα, ο κύριος Καμπόσος.

Να δώσουμε το λόγο σε έναν στρατηγό, εγώ έτσι τον λέω, τον Δήμαρχο Πεντέλης, Μελισσίων – Πεντέλης, τον Δήμαρχο τον κύριο Καψάλη – Στεργίου.

Και να ετοιμάζεται ο κύριος Λαμπρινός παρακαλώ.

Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Αγαπητέ Πρόεδρε, εκλεκτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αγαπητοί μου συνάδελφοι.

Θα ήθελα πριν να πω στο χρόνο που μου διαθέτετε, πέντε – έξι εμπειριστατωμένες θέσεις που θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε, να σας επισημάνω ότι αυτή η διαδικασία που κάνουμε και στην ΠΕΔΑ και στην ΚΕΔΕ, μου θυμίζει ως βέρο Σαρακατσάνο, χορό

στον τόπο. Και εδώ θα σε παρακαλέσω πολύ, να πάμε στο δια ταύτα και αυτό το δια ταύτα μπορούμε να πάμε μόνο εφόσον ξεφύγουμε από ένα βασικό πράγμα.

Αγαπητοί μου, διεφάνη σχεδόν από όλες τις τοποθετήσεις σας, ότι ο κάθε ένας πίσω στο μυαλό του έχει το χρώμα του κόμματός του εν πολλοίς και πολύ λίγο το χρώμα το αυτοδιοικητικό που πρέπει να έχει η αίθουσα. Εγώ πρότεινα στην ΠΕΔΑ, που τυχαίνει πολύ καλά να είμαι ο πλειοψηφών συνδυασμός με 120 ψήφους, που ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό, να περάσουμε το μήνυμα στους συναδέλφους μας και στην κυβέρνηση, ότι οι εκλογές στα Όργανά μας θα γίνονται από τη βάση και όχι εκλογές σε δεύτερη φάση, μέσω των κομμάτων και των γραφείων τους.

Ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε ασχοληθεί με ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ, ότι τελικά οι Πρόεδροι και τα Προεδρεία των συνδικαλιστικών μας Οργάνων, δεν τα επιλέγουμε εμείς. Δυστυχώς, τα επιλέγουν τα κόμματα.

Πρώτο λοιπόν στοιχείο, Πρόεδρε, η εισήγησή μου είναι να ενταχθούμε στο άρθρο που αφορά τις εκλογές των Συνδέσμων και τα συνδικαλιστικά μας Όργανα.

Δεύτερο στοιχείο. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, μας ενώνουν πολλά και δεν μας χωρίζει τίποτα. Παρακολούθησα εδώ τις ομιλίες πολλών ανθρώπων, οι οποίες ενείχαν αντιπαραθέσεις. Ως Δήμαρχος 20ετίας, μπορώ να σας πω ότι χρειάζεται να σφυρηλατήσουμε πολύ την ενότητα, για να κάτσουμε απέναντι σε ένα κράτος το οποίο πολύ σωστά επισημάνετε όλοι οι ομιλητές ότι την Αυτοδιοίκηση την απαξιώνει και μάλλον την θεωρεί εχθρό του.

Συγκεκριμένα. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί:

Πρώτον, το θέμα του προληπτικού ελέγχου. Αγαπητέ μου Πρόεδρε, δεν υπάρχει προληπτικός έλεγχος στην Αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν τους το λέμε; Αφού όταν γίνεται ο έλεγχος, έχει υλοποιηθεί η δαπάνη. Κοροϊδευόμαστε; Τι είναι αυτό; Δηλαδή υπάρχει προληπτικός έλεγχος σε εμάς; Εγώ 20 χρόνια μπούχτισα

να βλέπω καταλογισμούς στους συναδέλφους μου – ευτυχώς ακόμα όχι σε εμένα, αλλά αν μείνω 30 χρόνια, πιστεύω ότι στο κοιμητήριο θα πάει κανένα φορτηγό και θα ξεφορτώνει τους καταλογισμούς – θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι ανάγκη να πούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι πρέπει να θεσπίσει προληπτικό έλεγχο από την καρφίτσα μέχρι το βόδι, αλλά προληπτικό έλεγχο.

Είμαστε Δήμοι των 40, 50, 100 χιλιάδων, χειριζόμαστε από 30 μέχρι 40 εκατομμύρια οι μεσαίοι και οι μεγάλοι Δήμοι παραπάνω, άρα απαιτείται εκεί στο Δήμο να αντικατασταθεί ο κοκκινομελανάς, όπως ξέρουμε οι στρατιωτικοί, ο οποίος κοκκινομελανάς θα εγκρίνει την προβλεπόμενη δαπάνη και μετά θα την κάνει ως γενομένη. Γιατί εγώ στο στρατό 30 χρόνια δεν πλήρωσα ποτέ; Γιατί είχα πριν τον κοκκινομελανά, που μου έλεγε: προχώρα. Πρώτη μου πρόταση αυτή.

Δεύτερη πρόταση. Υπάρχει κανένας που δεν έχει πάει στο Πειθαρχικό, Δήμαρχος; Παιδιά, είναι τραγελαφικό. Εγώ Δήμαρχος 20ετίας, έχοντας 30 χρόνια στο στρατό φεύγοντας στρατηγός, να μπορεί ο υπαλληλάκος να αποφαινεται ότι είμαι κατηγορούμενος στο Πειθαρχικό, για να πάω να με ελέγξει ποιος και γιατί; Αυτό το θέμα του Πειθαρχικού, αγαπητέ μου Πρόεδρε, πρέπει να τεθεί σε μία βάση διύλισης, μία Επιτροπή με τον Υπουργό Εσωτερικών, με εμάς κατά βάση, να διυλίζει τα θέματα όλα και να αποφαινεται εάν ο Δήμαρχος πρέπει να πάει να ξεφτιλιστεί στο Πειθαρχικό.

Το δεύτερο βασικό θέμα είναι το ποινικό. Καταλαβαίνω απόλυτα το Δήμαρχο ο οποίος έχει στερηθεί έξοδό του. Είναι φοβερή ξευτίλα να τα δίνουμε όλα σε μια πατρίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να παίρνουμε 2.000 € μισθό και να έχουμε το Γενικό Γραμματέα και τον Βουλευτή, ο οποίος να παίρνει 4.500 και 8.000. Γιατί, Πρόεδρε; Στα ίσα. Να πούμε στην κυβέρνηση: ποιος είναι ο Γενικός Γραμματέας; Ποιος είναι οι ευθύνες του σε σχέση με όλους εμάς; Ανοιχτά, να τους τα πούμε με αυτό το χαρτί, αποτέλεσμα της σημερινής μας συνάντησης και συμφωνώ απόλυτα

με αυτό που ειπώθηκε από συνάδελφό μου, ώστε να εξομοιωθούμε με το 80% του μισθού του Βουλευτού.

Υπάρχει ένα ακόμα σημείο που θέλω να προστεθεί. Ποια είναι τα όρια ευθύνης του αιρετού και του υπηρεσιακού παράγοντα; Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, δεν παίρνει ο άλλος το ΤΑΠ σωστά και λέει: κατηγορούμενος ο Δήμαρχος. Εδώ χρειάζεται ως ΚΕΔΕ, να ορίσουμε τα όρια της ευθύνης του αιρετού και του υπηρεσιακού παράγοντα. Ο υπηρεσιακός παράγοντας παίρνει την αποστολή, σύμφωνα με την διαδικασία λήψης των αποφάσεων, δίνει την εισήγησή του εφαρμόζοντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και από την ώρα εγώ που αποφασίσω ως η εισήγηση, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά είναι ο υπηρεσιακός παράγοντας.

Συμφωνώ απόλυτα με το θέμα του Γενικού Γραμματέα. Είναι κάτι που για εμένα είναι οικτρό, να υπάρχει Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης πάνω από εμένα. Για ποιο λόγο; Για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα; Αυτό είναι, Πρόεδρε, εναντίον του Συντάγματος και εναντίον του άρθρου που μιλάει για ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Έκτο θέμα. Η περικοπή των συντάξεων. Αφορά και εμένα...

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Στρατηγέ μου, αν μπορείς να ολοκληρώσεις, σε παρακαλώ.

Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ: Τελειώνω.

Και αφορά και πολλούς από εσάς. Θα πρέπει εδώ, αγαπητοί μου, να γίνει ενέργεια στο Υπουργείο. Γιατί από αύριο, όσους Αντιδημάρχους τοποθετήσετε και είναι συνταξιούχοι, θα πρέπει να πάνε στο 0% σύνταξη, για να πάρουν 600 €. Εμείς πήραμε μία αναβολούλα, ελπίζω. Από ότι λέει ο κύριος Ζυγούρης. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πρέπει να το δείτε.

Και τέλος, και σας υποβάλλω και στη σχετική εισήγηση, όταν αναλάβαμε την καλλικρατική διακυβέρνηση, πήραμε εντολή να κλείσουμε όλες τις επιχειρήσεις. Εγώ δυστυχώς σε ένα μεγάλο Δήμο είχα 8 και είχα και Α.Ε. και Αναπτυξιακή και Κοινωφελής.

Έκλεισαν οι επιχειρήσεις, αναγκάστηκα να βάλω Προεδρεία το 2011 το Γενάρη και αυτά τα Προεδρεία τώρα τους έχει κοπεί η φορολογική ενημερότητα και καλούνται στα δικαστήρια κατηγορούμενοι για κενά των προηγούμενων Διοικήσεων.

Προτείνω λοιπόν αυτό εδώ, κύριε Πρόεδρε, να το εισηγηθείτε, ώστε τα καινούργια Διοικητικά Συμβούλια να μην έχουν ευθύνη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Να είστε γεροί.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε το Δήμαρχο.

Ο κύριος Λαμπρινός. Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και Δήμαρχος Ηρακλείου.

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η πληροφόρησή μου είναι σωστή, δεν έχει γίνει κανείς προέλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, του υπό συζήτηση και διαβούλευση νομοσχεδίου. Είναι έτσι; Επομένως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι στον αέρα. Δεν είναι υπό διαβούλευση επίσημη και δεν υπάρχει γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επί των προβλεπομένων δαπανών που δημιουργούνται από την αντιμισθία των αμίσθων Αντιδημάρχων και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρα η συζήτηση είναι, κύριε συνάδελφε, τελείως...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ: Η συζήτηση είναι ανεπίσημη και άνευ ουσιαστικού αποτελέσματος. Μιλάμε με...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Β. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ: Σε ότι αφορά τις δαπάνες.

Σε ότι αφορά για τα υπόλοιπα όμως, δεν είναι υπό διαβούλευση. Είναι; Δεν είναι αναρτημένο υπό διαβούλευση.

Κατά συνέπεια, η συζήτηση που κάνουμε είναι φιλολογική. Το λέω περισσότερο για να το ξέρουμε αυτό και να μην έχουμε διαφορετική αντίληψη και διαφορετική...

Τώρα, εγώ δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Η ΠΕΔ Κρήτης έχει κάνει είκοσι παρατηρήσεις επί του σχεδίου. Περιορίζομαι να

αναφέρω τρεις και θα σας παραδώσω υπόμνημα, σημείωμα, στο οποίο θα καταχωρούνται μέσα οι υπόλοιπες παρατηρήσεις.

Θεωρούμε ότι στη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του ΟΤΑ, πρέπει να περιληφθούν και οι μετακλητοί. Οι μετακλητοί υπάλληλοι των ΟΤΑ πρέπει επίσης να καλύπτονται από νομική υποστήριξη.

Θεωρούμε επίσης ότι το άρθρο 36, η απόσπαση – μετάταξη υπαλλήλων ΚΕΠ με αναπηρία, πρέπει να γίνει προσθήκη στο σχετικό άρθρο και ο Δήμαρχος να μπορεί να αναθέτει παράλληλα καθήκοντα σε αυτούς. Και επιπλέον, με απόφαση του Δημάρχου να μπορούν να μετακινούνται οι υπάλληλοι αυτοί σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου Δήμου.

Το άρθρο 44, που αφορά τη μεταφορά προσφύγων, θεωρούμε ότι πρέπει να απαλειφθεί, γιατί η μεταφορά προσφύγων από τους Δήμους, με οχήματα των Δήμων, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους υπαλλήλους των Δήμων, τους οδηγούς, εφόσον δεν θα υπάρχει συνοδεία των προσφύγων από αστυνομία, από αστυνομικά όργανα.

Οι πολιτικοί γάμοι θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στο Δήμαρχο να τους ορίζει και εκτός του Δήμου, σε δημοτικά καταστήματα ή σε δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους.

Και επίσης νομίζω ότι πρέπει να διεκδικηθεί η υπαγωγή των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων στην έκπτωση του 15% που η ΔΕΗ παρέχει σε όλους τους καταναλωτές ανεξαιρέτως. Νομίζω ότι είναι ένα αίτημα που θα οδηγήσει σε ανακούφιση πολλές επιχειρήσεις των Δήμων και τους ίδιους τους Δήμους.

Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο να υπάρξει μια πρόβλεψη για ένα επιπλέον άρθρο στο σχέδιο, με το οποίο θα παρέχεται σε κάθε Δήμο η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων, σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των Αντιδημάρχων, εφόσον υπάρχει ανάλογη οικονομική δυνατότητα, η οποία θα βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία κάθε Δήμου.

Αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω στο Προεδρείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Δ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λαμπρινό και καλώ στο βήμα τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, να κάνει τη δική του εισήγηση.

Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα συνάδελφοι.

Ο δικός μου ρόλος ίσως είναι και σχετικά άχαρος, καθώς εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για success ή unsuccess story, ούτε για αξιολόγηση πολιτική του νομοσχεδίου. Αυτό το έχουν αναλάβει και πιο έμπειροι συνάδελφοι από εμένα, και εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω πολύ σύντομα και ελπίζω να μη σας κουράσω, να καλύψω τις πτυχές της ειδικής αξιολόγησης του νομοσχεδίου, όχι κατά άρθρο βέβαια, λόγω της ιδιότητάς μου της επαγγελματικής, αλλά όσο μπορώ πιο κοντά στη δικιά μας πραγματικότητα, τονίζοντας κάποιες διατάξεις οι οποίες κατά την εκτίμησή μας είναι προβληματικές, κάποιες πρέπει να αλλάξουν, κάποιες πρέπει να παραμείνουν, με προσθήκες, αλλά και μια γενικότερη αξιολόγησή του.

Αν θέλουμε να δώσουμε δύο-τρεις τίτλους στο νομοσχέδιο όσον αφορά την αξιολόγησή του, θεωρώ ότι η πιο κατάλληλη έκφραση είναι αποσπασματικό. Δεν αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα κανένα από τα ζητήματά μας. Θα έλεγα ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε καν τα αγγίζει. Δεν έχει κάθετη αντιμετώπιση στο ζήτημα της εποπτείας, αλλά τελείως μερική. Πιάνει πολύ επιφανειακά ορισμένα θέματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών. Δεν αγγίζει καθόλου τις αρμοδιότητες. Εισάγει εξαιρετικές ειδικές ρυθμίσεις και όχι συνολικές. Δεν αγγίζει τον προβληματικό πυρήνα του Καλλικράτη και τις δυσλειτουργίες του, όπως αυτές τις έχουμε κατά καιρούς εντοπίσει με τους επιμέρους θεσμούς, που κάποιοι θα μπορούσαν αν είχαν νομικά εξειδικευτεί, να είναι χρήσιμοι ή αν είχαν προηγουμένως αντιμετωπιστεί κάποια ζητήματα με τον θεσμικό τρόπο λειτουργίας τους και αναφέρομαι

στον Συμπαραστάτη του Δημότη, στην Επιτροπή Διαβούλευσης, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και λοιπά.

Εμείς δεν θεωρούμε κατάκτηση τον Καλλικράτη, ούτε βέβαια και κατάντια, αλλά το θεωρούμε απλά ως ένα άστοχο νομοθέτημα, με άμεση κατεπείγουσα ανάγκες διόρθωσης των αστοχιών, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει.

Και δεν αναφέρομαι φυσικά στο ελκυστικό κομμάτι της χωροθέτησης, αλλά στο ουσιαστικό κομμάτι.

Το ανέφερα χθες και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ότι θεωρώ τη διάταξη για τους Αντιδημάρχους πυροτέχνημα. Κάποιοι την απεκάλεσαν τυράκι, εγώ την αποκαλώ πυροτέχνημα. Πλην όμως, ως όφειλε, η Διοίκηση και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, έπραξε το αυτονόητο. Αντέδρασε και διεκδικήσαμε το μέγιστο αποτέλεσμα. Δεν θα μπορούσαμε να την αφήσουμε έτσι.

Στη συνέχεια θα προχωρήσω σε μια πολύ συνοπτική αξιολόγηση ορισμένων μόνο από των διατάξεων που μέσα σε αυτό το νομοθέτημα επιχειρούνται να περάσουν.

Ελεγκτής Νομιμότητας. Άρθρα 1 έως 11. Το είπαν πολλοί συνάδελφοι, θα το πω και εγώ. Διαφωνούμε ως ΚΕΔΕ με την κάλυψη της θέσης του Ελεγκτική Νομιμότητας, εναλλακτικά, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί προβλέπεται και για ιδιώτη, γιατί δημιουργείται μια παρανόηση. Αν διαβάσετε προσεκτικά το νομοθέτημα, δεν καλύπτεται μόνο από δημόσιο υπάλληλο. Και από ιδιώτη με νομικές γνώσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση με μεταπτυχιακό. Αντίθετα, για το δημόσιο υπάλληλο προβλέπει τη μη υποχρεωτική κάλυψή του με μεταπτυχιακό όταν έχει τα τυπικά προσόντα της διοίκησης. Αυτό για εμάς είναι τεράστιο λάθος.

Διαφωνούμε ιδιαίτερα με τη διαδικασία επιλογής από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, το άρθρο 160 του 3528, το οποίο το Συμβούλιο αυτό ορίζεται από τον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών. Αντιλαμβάνεστε τι αυτοτέλεια και πόσο μπορεί να κινηθεί, με πολύ σεβασμό σε αυτούς

που το αποτελούν, καθώς ο Πρόεδρος του είναι τέως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν παύει όμως να είναι ένα Συμβούλιο οριζόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Διαφωνούμε και μπορώ να μιλάω με τις ώρες σε αυτό το θέμα πάνω, για την κατάργηση, η οποία δεν είναι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο και για αυτό πολλοί δεν την έχετε προσέξει, του άρθρου 152. Πολλοί μπορεί να το θεωρούν αυτό θετικό βήμα, εμείς όμως, θα τολμούσα να πω τον όρο, οι έμπειροι στην Αυτοδιοίκηση, και όλοι εδώ πέρα μέσα πλέον μετά από δύο χρόνια, άλλοι με είκοσι χρόνια, άλλοι με δέκα χρόνια, έχουμε την εμπειρία, ξέρουμε έτσι με τη ροή που έχει πάρει η εξέλιξη των αποφάσεών μας μέσα από τις Αποκεντρωμένες, τι συνεπάγεται. Αν περιμένετε ένα και δύο χρόνια για να έχετε μια ορθή απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από τις διαδικασίες τις δικαστικές και όχι των (...) προσφυγών, συνάδελφοι, με λίγα λόγια τελειώσαμε. Και δεν το καταλαβαίνουν μόνο οι νομικοί στην αίθουσα, το καταλαβαίνουν όλοι αυτό εδώ.

Πάμε τώρα σε μια διάταξη και επιτρέψτε μου, σε ότι αναφέρομαι να χρησιμοποιώ τον κοινότυπο όρο και... κόκκινες γραμμές, πλην όμως κάποιες διατάξεις πρέπει να είναι και κόκκινες γραμμές.

Το άρθρο 236, τη συμπλήρωση που ζητάμε τόσο καιρό με ομόφωνες αποφάσεις, του 3852. Αυτό που αφορά την πειθαρχική μας δίωξη και που έχει μια σχετική διάταξη το άρθρο 18 του νομοσχεδίου.

Θετική η προσθήκη, όμως υπάρχει ομόφωνη απαίτηση της Αυτοδιοίκησης για συμπλήρωσή της. Και όπως σας είπα, ο δικός μου ρόλος είναι άχαρος, πλην όμως πρέπει κάποια πράγματα να καταγράφονται και να μην τα αφήνουμε σε μια γενική θεώρησή τους. Άρα εγώ θα διαβάσω και τις συγκεκριμένες διατάξεις για να καταγραφούν και αυτές να αποτελέσουν και το κείμενό μας μέσα στο σχετικό ψήφισμά μας.

Τι λέμε λοιπόν εμείς ως Αυτοδιοίκηση; Αν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου για τα πλημμελήματα ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας από αύριο πλέον θέτει σε... οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας.

Τι συμπληρώνουμε. Η αυτοδίκαια θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχει όμως επιβληθεί προσωρινή κράτηση. Μόνο σε αυτή την περίπτωση και αυτή είναι η υπογράμμισή μας.

Πάμε παρακάτω. Ένδικο μέσα ΟΤΑ. Για να ξέρετε ότι κάποιιοι από εμάς, εγώ θα πω όλοι, παρακολουθούμε το νομοθέτημα και την ιστορική εξέλιξη κάποιων διατάξεων. Σωστή η ρύθμιση για την παραίτηση από ένδικο μέσα των ΟΤΑ κατά αποφάσεων παραμονής εργαζομένων στην εργασία τους. Θετικότερη. Προσέξτε όμως. Στην ουσία με αυτή τη διάταξη ρυθμίζεται μια αδικία, για τους Δήμους που έπραξαν στο παρελθόν το νόμιμο και ασκήσανε τα ένδικο μέσα, όταν κάποιιοι άλλοι εφάρμοσαν άλλη διαδικασία παράτυπη, τους κράτησαν στις δουλειές, δεν άσκησαν ένδικο μέσα και ο νομοθέτης τους επιβράβευσε με μια πάρα πολύ όμορφη διάταξη που τους απήλλαξε από κάθε παρατυπία τους. Για να ξέρετε ότι παρακολουθούμε την πορεία της κάθε διάταξης. Έχει ουρά αυτή η διάταξη από πίσω.

Και θα σας πω γιατί αναφέρομαι έτσι εξειδικευμένα σε κάποιες από αυτές τις διατάξεις.

Άρθρο 23, σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα. Να μην το συζητήσω, το συμφωνούμε όλοι.

44, Μεταφορά προσφύγων. Άκουσα από κάποιους συναδέλφους να την αποσύρουμε. Είναι αποσπασματική. Τι αναφέρεται; Να χρησιμοποιούμε τα οχήματα του Δήμου για να μεταφέρουν πρόσφυγες.

Είμαι στους Δήμους που έχω την πολυτέλεια να έχω δύο camps προσφύγων. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, απαιτείται

ολόκληρο νομοθέτημα για τη σχέση των ΟΤΑ Α' Βαθμού και των προσφύγων-μεταναστών και τη διαχείριση αυτού του θέματος. Μόνο αυτό το θέμα έχουμε να ρυθμίσουμε; Να σας μεταφέρω μερικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσοι Δήμοι έχουμε πρόσφυγες; Να σας μεταφέρω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια γεώτρηση σε χώρους που περιβαλλοντικά ελέγχονται από συνθήκες Ramsar, Natura και λοιπά; Να σας πω ότι δεν μπορούμε να προσλάβουμε έκτακτο προσωπικό κατ' εξαίρεση μέσα στο καλοκαίρι; Να σας πω ότι οι μισοί της Ελλάδος έχουν εξαιρεθεί από τις 2.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας αν και έχουμε και εμείς πρόσφυγες; Να σας πω τα θέματα προμηθειών, έργων, που πρέπει να γίνουν και δεν υπάρχει διαδικασία κατ' εξαίρεση; Αυτά πρέπει να ρυθμιστούν κάποια στιγμή.

Δημοτική Αστυνομία. Πολύ καλές οι διατάξεις. Εμείς οι φουκαράδες που δεν έχουμε τη δυνατότητα να επανασυστήσουμε αυτές εδώ διότι οι δικοί μας υπάλληλοι είναι στο καθεστώς αυτό που είναι στις δικαστικές φυλακές, απλά παρακολουθούμε αυτή τη διάταξη να τρέχει. Δυστυχώς οι μισοί Δήμοι της Ελλάδας ή και παραπάνω, δεν έχουν Δημοτική Αστυνομία. Εμείς απλά παρακολουθούμε αυτό το νομοθέτημα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ είπα, Σίμο. Δεν έχω στοιχεία στατιστικά.

Άρθρο 65. Διαγραφή προστίμων. Προσέξτε, συνάδελφοι. Μια από τις θετικές διατάξεις του παρελθόντος, οι παλιοί συνάδελφοι από την προηγούμενη ΚΕΔΕ τη γνωρίζουν, ο 3870/2010, νόμος ουρά στον Καλλικράτη, 3852, 3870, έλεγε ότι στις εκλογές του 2010 προβλέπονται αυστηρότατα πρόστιμα για τις εκλογικές δαπάνες. Επιβλήθηκαν πρόστιμα πενήντα, εκατό χιλιάδων. Τρομερές διατάξεις. Οι οποίες με πρόβλεψη του νόμου που είχα την τιμή να το προτείνω στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, τον 4257, άρθησαν.

Αυτά τώρα όμως και το είχα τονίσει και τότε και το έχω επαναλάβει στα Διοικητικά μας Συμβούλια, ήταν άπαξ. Αυτή η διάταξη αφορούσε μόνο τις αυτοδιοικητικές του 2010. Σε λίγο, ήδη πληροφορούμαι ότι σε κάποιες ΠΕΔ άρχισαν να συγκροτούνται τα Συμβούλια Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών. Ο νόμος είναι ο ίδιος, πρόστιμα πενήντα, εκατό χιλιάδων, για όσους δεν τήρησαν σωστά τη διαδικασία.

Αν δεν τρέξουμε γρήγορα και δεν φέρουμε νέο νομοθέτημα πάνω σε αυτή την ιστορία, θα δείτε σε λίγο τι θα γίνεται όταν θα σας καλούν εκεί και κυριολεκτικά θα χάνεται η μπάλα από το ύψος των προστίμων. Σημειώστε αυτό το νούμερο μόνο του νόμου και διαβάστε τον. 3870/2010 που ισχύει για ότι κάναμε στις προηγούμενες εκλογές.

Ερμηνευτική διάταξη στο άρθρο 69. Για τις κατατμήσεις έργων. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Έχουμε άλλη διάταξη ως ΚΕΔΕ με ομόφωνη απόφαση δώσει στο Υπουργείο, την οποία θεωρούμε ότι πρέπει να περάσει. Θα καταγραφεί πιστεύω μέσα στο κείμενό μας. Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 12 του 171 του '87, όταν ο νομοθέτης αναφέρεται σε δημοτικά έργα ή οικισμούς στους οποίους επιτρέπεται η κατάτμηση έργων από 1/1/2011, αναφέρεται και είναι νόμιμη η κατάτμηση ανά Δημοτική Ενότητα και Τοπική Ενότητα. Να μπορείς να κάνεις έργο με ανάθεση ανά Δημοτική Κοινότητα και Τοπική Κοινότητα, το οποίο είναι υπέρ-χρήσιμο για τους Δήμους τους μικρούς και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ, ιδιαίτερα για αγροτικές οδοποιίες και άλλα συναφή έργα.

Τελειώνοντας...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σας παραθέτω δύο διατάξεις πολύ θετικές, αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Το άρθρο 117 παράγραφο 1, νομιμοποίηση δαπανών από προϊόν εκποίησης ακινήτων που δεν αφορούσαν την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η

εκποίηση ή δαπάνες από τακτικά ή έκτακτα έσοδα που δεν αφορούσαν τους παραπάνω σκοπούς εσόδων.

Θετικότερη διάταξη, δίκαιη διάταξη, πολύ-πολύ ειδική. Να μην πω άλλη λέξη.

Άρθρο 137 του νομοσχεδίου. Οριστική παύση πειθαρχικών διώξεων κατά Δημάρχων οι οποίοι δεν παρέδωσαν στοιχεία για τους εργαζόμενους στους Δήμους τους... από τους Δήμους τους στο ΥΠΕΣ, αναγνωρίζοντας τη μη ιδιοτελή στάση τους.

Θετικότερη διάταξη. Πάρα-πάρα πολύ ειδική. Αφορά συγκεκριμένους συναδέλφους.

Όταν λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένα νομοθέτημα μέσα έχουμε διατάξεις αυτής της μορφής, που αφορούν ειδικά, δίκαια μιν, αλλά ειδικά, ειδικότατα, συναδέλφους, δεν είναι δυνατόν να μην δέχεται το Υπουργείο την κορυφαία από τις διατάξεις τις οποίες εισαγάγουμε, τολμώ αυτόν τον όρο όσον αφορά την καταστατική θέση αιρετών, συνταγματική διάταξη, διάταξη την οποία έκρινε συνταγματική και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ομόφωνα εμείς έχουμε προτείνει στο Διοικητικό μας Συμβούλιο εδώ και καιρό και η οποία τι λέει; Πάρα πολύ συνοπτικά, ότι η ισχύς της διατάξεως του άρθρου 34 του Ν.3801/2009, καθώς και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως, επεκτείνεται έως και στις 31/12/2010 και ανεξάρτητα από τη συσσωρευτική συνδρομή όλων των... και των αναφερομένων προϋποθέσεων, καταλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα ως τότε.

Η καθαρή, ξεκάθαρη διάταξη, περί νομιμοποίησης δαπανών. Αυτή πρέπει να περάσει οπωσδήποτε, αυτή και αν είναι κόκκινη γραμμή, αυτή και αν προστατεύει συναδέλφους, οι οποίοι δεν παρανόμησαν, απλά παρατύπησαν, εφάρμοσαν τον νόμο, δεν κλέψανε, απλά εφάρμοσαν μια διαδικασία με σχετική παρατυπία, πλην όμως το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο την έκρινε νόμιμη.

Τι άλλο να πω, συνάδελφοι; Εγώ δεν θα τελειώσω με κορώνα, τελειώνω με ουσία.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο, τον αγαπητό συνάδελφο, τον κύριο Καραγιάννη, ο οποίος νομίζω μέσα από την άποψή του έδωσε πειστήρια του θεσμικού χαρακτήρα του νομοσχεδίου και τι πρέπει να γίνει.

Να ζητήσω από τον κύριο Λουκά Υπερήφανο, τον Δήμαρχο Ορχομενού και Πρόεδρο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος, να έρθει στο βήμα και να ετοιμάζεται ο κύριος Λώλος.

Λ. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σας κουράσω πολύ. Ότι έχω να πω το έχω δώσει και με απόφαση της ΠΕΔ και προσωπικής στη ΚΕΔΕ. Αλλά μου δίνεται το δικαίωμα τριάντα χρόνια που υπηρετώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, την υπηρετώ γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί της και για αυτό το λόγο θα αναφερθώ σε εσάς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω οι περισσότεροι που είμαστε εδώ, είμαστε γιατί το πιστεύουμε, ασχολούμαστε με τις τοπικές κοινωνίες, έχουμε όλο το βάρος της τοπικής κοινωνίας, των προβλημάτων των δημοτών, έχουμε εκλεγεί ανεξάρτητα από κόμματα. Παραδείγματος χάριν εγώ ήμουν στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, όταν βγήκα εγώ Δήμαρχος η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πήρε 15% και εγώ πήρα 55. Σημαίνει ότι είμαστε άνθρωποι που είχαμε ακουμπήσει την τοπική κοινωνία.

Τι ζητάω από εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι. Εδώ που ήρθαμε, δεν ήρθαμε να κρίνουμε κανέναν. Θέλω να κρίνουμε τους εαυτούς μας. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε ενωμένοι; Είμαστε αποφασισμένοι να πορευτούμε με μια γροθιά, για να μη μας λένε οι άλλοι ότι παίζουμε ρόλο για άλλους; Εμείς ένα ρόλο πρέπει να παίζουμε, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εμείς ένα κόμμα πρέπει να έχουμε όταν είμαστε Δήμαρχοι, το κόμμα της Αυτοδιοίκησης. Εμείς

μια σκέψη θα έχουμε, πώς θα καλυτερέψουμε τις τοπικές μας κοινωνίες.

Για αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να μη δίνουμε διαμάχη. Υπάρχουν άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να ρίξουν μια ρουκέτα και να μας παρασύρουν σε αντιπαραθέσεις. Δεν χρειάζονται αυτή την εποχή αντιπαραθέσεις. Οι δυσκολίες που περνάμε, και εγώ τις περνάω τριάντα χρόνια, αλλά το ξερό κεφάλι μου επειδή είμαι ερωτευμένος παραμένω, θέλω να δώσω μια συμβουλή, αν μου επιτρέψετε. Ας ενωθούμε όλοι μαζί, ας αγωνιστούμε για αυτό το όραμα που έχουμε για τις τοπικές κοινωνίες, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μαζί με την ΚΕΔΕ, με προσπάθειες που μπορούμε να ακούσουν οι κυβερνώντες, οι οποίοι πιστεύω ότι μας ζηλεύουν, γιατί ξέρουν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο μας. Αυτοί δεν έχουν. Εμείς όμως τι πρέπει να έχουμε; Ένα χαρμόσυνο μήνυμα για την τοπική κοινωνία. Πώς θα το αποκτήσουμε αυτό; Με συνοχή και με ένα αγώνα, με ψηλά τη σημαία της συμμετοχής, δυναμικής πορείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κύριε Πρόεδρε, μια συμβουλή δίνω και σε εσάς και ξέρω ότι θα μου το επιτρέψετε. Να είμαστε όλοι ενωμένοι. Το σύνθημα που θα δώσουμε σήμερα εδώ είναι όλοι μαζί κοινή πορεία και το είχα πει και στη Χαλκιδική, μακριά από εμάς τα κόμματα, κοντά μας μόνο οι δημότες.

Σας ευχαριστώ.

Ι. ΛΩΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, άλλο κείμενο ετοίμασα να μιλήσω, αλλά τελικά όμως επειδή πέρασε η ώρα και κουραστήκαμε, δεν θα το αναφέρω όλο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Νομίζω ότι το live streaming σας κάνει τη δυνατότητα να σας ακούσουν σε όλη την Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε της ΠΕΔ Ηπείρου.

Ι. ΛΩΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την παρατήρηση και την υποσημείωση μάλλον.

Άλλη μια έκτακτη Γενική Συνέλευση λαμβάνει σήμερα χώρα, με τη συμπλήρωση σχεδόν δύο χρόνων από την αρχή της δημαρχιακής μας θητείας. Μιας διετίας η οποία κατά κοινή ομολογία έχει να κάνει με τη θεσμική απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αυτό το βλέπουμε καθημερινά με νομοθετήματα, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.

Θα αναφέρω και το ανέφερε και ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Καραγιάννης, τον νόμο για τη Δημοτική Αστυνομία, η οποία τελικά δεν είναι αυτό το οποίο εμείς ζητούσαμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν είναι αυτό το οποίο εξυπηρετούσε το θεσμό, αλλά ουσιαστικά τι έκανε; Ικανοποίησε τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτό ήταν στην ουσία, γιατί όπως και προείπαν, το 80% των Δήμων της Ελλάδας, δεν συστήθηκε και δεν μπόρεσε να συσταθεί η Δημοτική Αστυνομία, γιατί όλοι προτίμησαν να μείνουν εκεί που είναι στις φυλακές ή στην Ελληνική Αστυνομία ή να είναι στη διάθεση του Υπουργού. Αυτό πρέπει να το δούμε, κύριε Πρόεδρε και αν μπορούμε, γιατί ακόμα υπάρχει χρόνος, τουλάχιστον οι υπάλληλοι αυτοί οι οποίοι ήταν στη Δημοτική Αστυνομία, να παραμείνουν στους Δήμους, να μη μας φύγουν.

Ή ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τους βοσκοτόπους. Το ανέφερε ο κύριος Κοιμήσης, και αγγίζει εμάς τους περιφερειακούς Δήμους, τους αγροτικούς Δήμους, οι οποίοι έχουμε να κάνουμε και με την κτηνοτροφία.

Και εγώ ερωτώ. Για να λυθεί ένα θέμα τεχνικής φύσεως, δηλαδή για να πάρουν κάποιοι επιδοτήσεις σε επίπεδο περιφέρειας, δηλαδή να μεταφέρονται τα δικαιώματα βοσκής από τη μια περιοχή στην άλλη, ήρθαν και νομοθέτησαν και κατάργησαν ένα Βασιλικό Διάταγμα, ο οποίος μέχρι τώρα δεν τόλμησε κανένας να το καταργήσει. Και εγώ σας ρωτώ: ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα συντηρήσει πλέον τα έργα αγροτικού χαρακτήρα που υπάρχουν στους Δήμους μας; Θα πάει δηλαδή η Περιφέρεια να κάνει βελτίωση των αγροτικών δρόμων; Θα πάει να κάνει συντήρηση των

ομβροδεξαμενών; Ή πώς μπορεί η Περιφέρεια να έρθει στις δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες είναι δικές μας, κατά κυριότητα, να εισπράττει τέλη;

Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε στην πορεία πώς θα κινηθούμε.

Και ένα άλλο θέμα. Τις παιδικές χαρές, τις οποίες κανένας εδώ μέσα δεν το ανέφερε. Είναι δυνατόν σήμερα εμείς ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να συντηρήσουμε ή να έχουμε παιδικές χαρές; Εδώ ζητάνε να έχουμε ακόμα και φύλακα. Εδώ δεν έχουμε έναν εργάτη καθαριότητας στους Δήμους μας, και αυτοί μας ζητάνε στις παιδικές χαρές να έχουμε φύλαξη.

Ή έχουμε αυτή τη στιγμή τα χρήματα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τις παιδικές χαρές ή να συντηρήσουμε τις παιδικές χαρές; Πού θα βρεθούν αυτά τα πράγματα όλα;

Και ένα άλλο θέμα που αγγίζει και εμάς προσωπικά, εμένα προσωπικά, γιατί σήμερα έγινε και ένα τραγικό γεγονός στην Ηγουμενίτσα, με τις χερσαίες ζώνες. Ζητάμε επανειλημμένα ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποδοθούν οι χερσαίες ζώνες, οι ορφανές χερσαίες ζώνες, αυτές που δεν χρησιμοποιούνται για λιμενικά έργα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σας αναφέρω σήμερα στην Ηγουμενίτσα δύο παιδάκια παίζανε σε μια από αυτές τις... στην παραλία της Ηγουμενίτσας, που είναι πλέον εγκαταλειμμένο τοπίο, με κάγκελα τα οποία ήταν σκουριασμένα, και είναι αυτή τη στιγμή στην εντατική. Και ο εισαγγελέας ετοιμάζει δικογραφία. Φυσικά κατά ποιου; Κατά του Δημάρχου σίγουρα θα ετοιμάσει δικογραφία.

Λοιπόν όλα αυτά, αγαπητό Προεδρείο, πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε στην πορεία πώς θα τα αντιμετωπίσουμε και πώς θα τα νομοθετήσουμε.

Και σίγουρα μαζί με τη θεσμική μας απαξίωση ήρθε και η οικονομική απαξίωση. Παρότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο είχαμε αφαίμαξη των πόρων μας κατά 60%, είχαμε τώρα την κατάργηση του φόρου ζύθου, την απώλεια από τα τέλη,

βοσκοτόπια, τα είπε ο συνάδελφος, ο κύριος Κοιμήσης, πιστεύω περιεκτικά, να μην τα αναφέρω εδώ.

Άρα λοιπόν είμαστε σε σοβαρό σημείο, σε επικίνδυνο σημείο καμπή ως Τοπική Αυτοδιοίκηση και είναι γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το κεντρικό κράτος ποτέ μέχρι τώρα δεν μας είδε με καλό μάτι. Διαχρονικά. Πιθανόν η σημερινή κυβέρνηση να το κάνει πιο επιστημονικά, να μας σφάζει... να χρησιμοποιήσω μια κοινή ορολογία, με το γάντι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση.

Και ένα άλλο θέμα το οποίο πολλοί το είπαν προηγουμένως, έχει να κάνει με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς... τι σχέσεις έχουν οι συνάδελφοι με τους Περιφερειάρχες, αλλά κινδυνεύουμε να γίνουμε επαίτες. Δηλαδή πάνε και κάνουν έργα μέσα στο Δήμο μας, σε χώρους οι οποίοι δεν είναι της αρμοδιότητάς τους γιατί δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί αυτοί έχουν το εθνικό και το επαρχιακό δίκτυο να συντηρήσουν και κάνουν, πάνε κάνουν αγροτική οδοποιία, κάνουν οτιδήποτε (...), χωρίς να μας ρωτήσουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό, κύριε Πρόεδρε και πρέπει κάπου να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις των δύο θεσμών.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για το νομοσχέδιο, γιατί το νομοσχέδιο σκούπα το οποίο κατατέθηκε ειπώθηκαν πολλά από όλους τους συναδέλφους. Εμείς ως ΠΕΔ Ηπείρου θα σας υποβάλλω μέχρι την Παρασκευή και τις προτάσεις τις δικές μας. Σίγουρα δεν είναι αυτό το οποίο ζητάμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, να υπάρχει ένας ενιαίος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο θα μας κατοχυρώνει θεσμικά και οικονομικά, που θα έχει πλέον ξεκάθαρα τους ρόλους και του Α' και του Β' Βαθμού, αλλά και ξεκάθαρους και πόρους για τον κάθε Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το (...) αποτέλεσμα να υπάρχουν τα τρία συστήματα διοίκησης, δηλαδή να υπάρχει και ένα επιτελικό κράτος.

Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας, με το σύνθημα το οποίο βάλατε εδώ πέρα, που λέει *σχέδιο, διεκδίκηση και αποτελεσματικότητα*. Πιστεύω ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο και να αλλάξουμε τον τρόπο της διεκδίκησης, διότι μέχρι τώρα έτσι όπως το πάμε, εγώ δεν... Παρακολουθώ από κοντά τον αγώνα που δίνετε και ως Πρόεδρος και ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, για τα κεκτημένα τα οποία... αυτά τα λίγα κεκτημένα τα οποία έχουμε μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο και σίγουρα αυτό το πολυνομοσχέδιο έχει και θετικά και αρνητικά, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Πιστεύω έφτασε η ώρα να αλλάξουμε και το μοντέλο των διεκδικήσεων και να βρούμε τρόπο όλοι ενωμένοι μια γροθιά, γιατί είμαι και εγώ από αυτούς τους παλιούς αυτοδιοικητικούς που θεωρώ ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν έχει ούτε χρώματα, αλλά ούτε μπορεί να έχει και προσωπικές αντιδικίες. Πρέπει να βρούμε την κοινή συνισταμένη να πορευτούμε, αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα. Κοντά σας, μαζί με το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κύριο Λώλο και για τις απόψεις οι οποίες κατατίθενται και θα προωθηθούν όλες.

Τον λόγο να δώσουμε στον κύριο... Ο κύριος Παρίσης είναι εδώ; Όχι. Ο κύριος Βοσκόπουλος και μετά να ετοιμάζεται ο κύριος Γαληνός.

Ο κύριος Βοσκόπουλος είναι Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Φλώρινας.

Ι. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σοβαρό είναι το θέμα της δίωξης, ποινικής ή πειθαρχικής, όχι μόνο των Δημάρχων, αλλά και των Δημοτικών Συμβούλων.

Και, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο θέμα, διότι πρόσφατα ήρθε κλήση

στους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, που ψήφισαν υπέρ κάποιου θέματος, το οποίο φυσικά απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη, πήγαμε στο άρθρο 152, απορρίφθηκε, δεν υλοποιήθηκε αφού απορρίφθηκε και τώρα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αυτοί, κύριε Πρόεδρε, είναι κατηγορούμενοι, κάθονται στο σκαμνί. Το διανοείστε αυτό; Δηλαδή κάθε φορά που θα ψηφίζουμε ένα θέμα το οποίο δεν θα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, θα πηγαίνουν κατηγορούμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτό αν μη τι άλλο είναι τρελό.

Άρα φανταστείτε εμείς διεκδικούμε ώστε να μη διωκόμαστε πειθαρχικά οι Δήμαρχοι και ποινικά και μάλιστα λέμε να υπάρχει τελεσιδικία για να μπορούμε να εκπέσουμε του αξιώματος και τα λοιπά.

Για αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, ζητώ την παρέμβασή σας και ζητώ ο Νομικός Σύμβουλος της ΚΕΔΕ να μας ενημερώσει ακριβώς πώς θα πρέπει να κινηθούμε, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.

Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν Δήμαρχοι που μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με αυτή την πενιχρή αποζημίωση την οποία παίρνουμε, γιατί είναι μια αποζημίωση, δεν είναι μισθός. Είναι αδιανόητο, με τις ευθύνες που έχουμε και οι Δήμαρχοι και οι Αντιδήμαρχοι, και με τις διώξεις που υφιστάμεθα, να καθόμαστε και να λέμε δεν υπάρχει θέμα, καλά είναι τα λεφτά ή πολλά είναι τα λεφτά ή μας είναι αδιάφορα τα χρήματα.

Σας πληροφορώ, κύριοι, ότι όταν τελειώσει η θητεία σας και βρεθείτε απλοί πολίτες, η δικαιοσύνη θα είναι πίσω σας. Θα είναι πίσω σας και δυστυχώς θα τα πληρώνετε από την τσέπη σας όλα τα έξοδα. Διότι εγώ διετέλεσα τέσσερα χρόνια Νομάρχης, τέσσερα χρόνια Δήμαρχος και ξανά είμαι Δήμαρχος. Από την περίοδο που ήμουν Νομάρχης ήδη η δικαιοσύνη με κυνηγάει ακόμα και όταν πάω και καταθέτω στο Ειρηνοδικείο και λέω μα γιατί με καλείτε εμένα; Δεν με είμαι αρμόδιος για το θέμα αυτό. Γιατί με βάζετε να κάνω

έξοδα; Δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, εσύ έχεις χρήματα, μπορείς να ξοδέψεις. Αυτή είναι η αντιμετώπιση και από τη δικαιοσύνη.

Άρα σκεφτείτε ότι όταν φύγετε από Δήμαρχοι ή Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Αντιδήμαρχοι, η δικαιοσύνη πάντα θα σας κυνηγάει.

Άρα για αυτό μην υποτιμάτε το θέμα της αποζημίωσης του Δημάρχου. Και εγώ είμαι της άποψης ότι η αποζημίωση του Δημάρχου, διότι έχει άπειρες ευθύνες, πρέπει να είναι ίση με του Βουλευτή.

Μάλιστα κάποιος κύριος αναφέρθηκε, κάποιος συνάδελφος, στους επιστημονικούς συνεργάτες. Οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι ειδικοί συνεργάτες θα πρέπει να είναι ίσοι στον αριθμό με τους Αντιδημάρχους. Γιατί το λέω αυτό; Διότι είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε και προσωπικό αξιόλογο για να μπορούμε να ανταπεξέρθουμε στις υποχρεώσεις των Υπηρεσιών μας.

Ξέρετε πάρα πολλοί ότι στις Υπηρεσίες τις οποίες έχουμε, δίνουμε μια εντολή για μια διεκπεραίωση ενός θέματος και οι Υπηρεσίες αδρανούν και δεν μπορείς να κάνεις εντελώς τίποτα. Ούτε μπορείς να τιμωρήσεις τον Διευθυντή, ούτε μπορείς να τον αλλάξεις τον Διευθυντή γιατί μπήκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο Διευθυντής, δεν μπορείς να τον μεταφέρεις σε άλλη θέση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, με αποτέλεσμα να χάνονται πάρα πολλά χρήματα από τους Δήμους.

Γενικοί Γραμματείς, όπως είπε και ο Πρόεδρος στην ομιλία του, πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους Δήμους.

Επίτροπος. Είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο πρέπει να δοθεί λύση. Δεν θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Θα υπάρχει έλεγχος, αλλά τι έλεγχος; Έλεγχος σκοπιμότητας; Εδώ υπάρχουν διάφορες αντιμετώπισεις σε κάθε Δήμο, διαφορετικές αντιμετώπισεις. Έρχεσαι στο Δήμο Φλώρινας, ο Επίτροπος δεν σου εγκρίνει δίμηνα να πάρεις, αν και έχεις τα χρήματα, αν και έχεις τα αντίστοιχα έγγραφα που χρειάζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες, ότι υπάρχει το κονδύλι για να

καταβληθούν οι μισθοί. Πας δίπλα στην Κοζάνη, το ίδιο θέμα, ο Επίτροπος το εγκρίνει. Πας παραπέρα, άλλος δεν εγκρίνει κάτι άλλο. Είναι αδιανόητο αυτό.

Τέλος πάντων, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των Επιτρόπων θα πρέπει να δοθεί μια λύση ποια είναι η αρμοδιότητά τους. Και όταν ο Επίτροπος, αγαπητοί μου κύριοι, από αυτά που σου απορρίπτει και δικαιώνεσαι από κάποιο Κλιμάκιο ή από τη δικαιοσύνη, τότε ο Επίτροπος καταβάλλει αυτά τα ποία έχασε ο Δήμος; Διότι δεν σας κρύβω ότι εγώ είχα 53 πράξεις από τον Επίτροπο το 2015. Από τις 53 πράξεις προσέφυγαν στα δικαστήρια οι 30, πληρώθηκαν, βγήκαν δικαστικές αποφάσεις, και ο Δήμος υπέστη μια ζημία πάνω από 50.000, διότι έπρεπε να πληρώσει τους δικηγόρους, τα δικαστικά έξοδα και τους τόκους.

Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφέρθηκε προ ολίγου ο κύριος Καραγιάννης, σε αυτό που λέγεται καταμήσεις έργων, αναθέσεις έργων. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Όλοι μας κυνηγάνε διότι κάνουμε αναθέσεις έργων και έτσι αιτιολογούν ότι χάνει το Δημόσιο χρήματα. Μα σήμερα όπως είναι οι αναθέσεις έργων, είναι ένας ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Διότι, πρώτον, με την ανάθεση έργου όταν δεν είναι διαγωνισμός κανονικά, δεν υπάρχει το 18% το εργολαβικό όφελος. Άρα με την ανάθεση ήδη έχεις έκπτωση 18%.

Όταν κάνεις ανάρτηση στο Procurement, μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να σου δώσει προσφορά. Είχα τέσσερις ή πέντε περιπτώσεις. Είχα μια ανάθεση για δεντροφύτευση, ήταν το ποσό 7.000, έρχεται κάποιος από Θεσσαλονίκη και κάνει προσφορά, αφού είδε στο Procurement την ανάρτηση, και κάνει προσφορά και λέει εγώ, κύριοι, με 4.500 θα κάνω τη δεντροφύτευση αυτή που ζητάτε. Έρχεται δεύτερος, εγώ λέει με 3.500 θα την κάνω.

Άρα πλέον διωκόμαστε για κάτι το οποίο δεν έχουν δίκιο, διότι η ανάθεση σήμερα όπως είναι ακριβώς, είναι ανοιχτός

μειοδοτικός διαγωνισμός και ισχύει μέχρι την ημέρα που συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή.

Κυρίες και κύριοι, το άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε και έχει τεθεί από πολλούς εδώ, είναι το θέμα με τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες μας βλέπουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, σαν εχθρούς. Μάλιστα οι Αντιπεριφερειάρχες έχουν την εντύπωση ότι είναι προϊστάμενοί μας και συμπεριφέρονται ως προϊστάμενοί μας.

Επιτέλους, πρέπει να είναι εντελώς διακριτοί οι ρόλοι και πρέπει να ξεκαθαρίσουν και οι επικαλύψεις που υπάρχουν σε διάφορες Υπηρεσίες μας, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις στα καθήκοντα των υπηρεσιών μας. Τέλος πάντων, αν είναι ας πάρουν τα κτηνοτροφικά θέματα, ας τα πάρουν οι Περιφέρειες και όχι να έχουμε για άλλα θέματα εμείς ευθύνη και για άλλα οι Περιφέρειες και στο τέλος δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη.

Σας ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, τον αγαπητό, τον Γιάννη τον Βοσκόπουλο.

Οι εισηγήσεις παρακαλώ να τίθενται υπόψη μας εδώ στο Προεδρείο.

Θα παρακαλέσω τον αγαπητό συνάδελφο, τον Δήμαρχο Λέσβου, Πρόεδρο ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, και συναγωνιστή στα δύσκολα, τον κύριο Γαληνό.

Σ. ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι και πολύ σύντομος διότι τα βλέπω όλα καλά. Είμαι από περιφέρεια. Έχω μια Περιφερειακή Ένωση η οποία δεν μπορεί να συνεδριάσει μια και δεν έχει τους πόρους να πληρώνει τα εισιτήρια, να πάμε σε ένα νησί να συνεδριάσουμε. Είμαι Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της Ελλάδος, 1.634 τετραγωνικά χιλιόμετρα, γύρω στα πέντε χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικής και δασικής υπηρεσίας, που δεν χρηματοδοτείται για να αναλάβει και αυτές τις

υποχρεώσεις, μαζί με τα αντλιοστάσια και τα υπόλοιπα που χρειάζονται, αλλά όμως όλα καλά.

Εγώ τα βλέπω ότι τα έχουν μοιράσει τέλεια. Αρμονικότατα. Εξουσία και χρήμα η κεντρική κυβέρνηση και οι Περιφέρειες, αρμοδιότητες και ευθύνες οι Δήμοι. Τρέξιμο και σφαλιάρια οι Δήμαρχοι. Γιατί να έχουμε παράπονο;

Αλλά όμως, ειπώθηκε και πριν από λίγο ότι δεν είναι αποσαφηνισμένες οι αρμοδιότητες. Αποσαφήνιση υπάρχει, το διαπίστωσα προχθές όταν πήγα σε ένα χωριό, υπήρχε το πρόβλημα με την απεντόμωση και έμαθα ότι στα κουνούπια είναι οι Περιφέρειες, στους ψύλλους είναι οι Δήμοι. Να τα που είναι ξεκάθαρα, αρκεί να ρωτάμε. Τι σε τσίμπησε, φίλε; Εδώ είναι κουνούπια ή εκεί είναι ψύλλοι.

Ειπώθηκαν και κόντευα να το ξεχάσω, γιατί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και να δημιουργήσουμε αντιπαράθεση, όμως εγώ γνωρίζω ότι προθέσεις καλές υπάρχουν σε όλους. Έχω υπηρετήσει και τους τρεις Βαθμούς, και Βουλευτής, Αντινομάρχης ήμουν, άρα Περιφέρεια ας το πούμε αναλογικά, και Δήμαρχος. Προθέσεις εξαιρετικές. Όμως μένουμε δυστυχώς στις προθέσεις.

Η αντιπαράθεση που υπάρχει οφείλεται στη μη συζήτηση, στο διάλογο και είναι ευτύχημα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο... Να καλησπερίσω και τον συντοπίτη μου, τον κύριο Αθανασίου, μια και ήρθε... Είναι βαλτός, σαν να είναι βαλτός να με διακόπτει συνεχώς. Καλώς ήρθατε.

Θεωρώ ότι είναι ευτύχημα ότι σήμερα υπάρχει μία Διοίκηση στην Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι υπέρ του διαλόγου, της συζήτησης και της σύνθεσης. Και αυτό νομίζω πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.

Όλοι έχουν τις καλές προθέσεις, κύριε Πρόεδρε, το έχετε διαπιστώσει και εσείς. Με σωστά επιχειρήματα, με σταθερές θέσεις, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτά τα οποία επιδιώκουμε.

Όμως θα πρέπει καταλήγοντας να αναφερθώ και στο ρόλο των Περιφερειών και στη συνεργασία με τους επιτόπου Δήμους. Δεν έχω ακούσει πουθενά κανέναν να είναι ευχαριστημένος από αυτή τη συνεργασία. Και πραγματικά αυτό που πριν από λίγο ειπώθηκε από τον προηγούμενο ομιλητή, είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Όλοι θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε χωρίς να έχουν κανένα κόστος, χωρίς να έχουν καμία ευθύνη. Προβαίνουν, φτιάχνουν κάτι, χωρίς να το γνωρίζουμε, τις περισσότερες φορές αυτά που φτιάχνουν οι Αντιπεριφερειάρχες ή οι Περιφέρειες τα μαθαίνουμε από τις εφημερίδες, σε τομείς ευθύνης μας και από εκεί και πέρα κανείς δεν ζητά καμία ευθύνη από κανέναν.

Εγώ έχω επικοινωνήσει μαζί τους, έχω επιδιώξει τη συνεργασία, από την πρώτη στιγμή. Είπα θέλουμε να βοηθάτε, θέλουμε να κάνετε έργα, να σας προβάλλουμε και εμείς, ότι αυτό το έργο το κάνει η Περιφέρεια. Έργα μας ενδιαφέρει να γίνονται, όπως και τους πολίτες. Όμως αυτό που βλέπω είναι να συνεχίζεται η διαδικασία των κρυφών συζητήσεων, το να πηγαίνουν να φτιάχνονται κάποια εργάκια σε σχολεία επί παραδείγματι και εγώ να το μαθαίνω από εφημερίδες ή να πηγαίνουν και να ζητάνε από Προέδρους Κοινοτήτων ή από Δημοτικούς Συμβούλους, αίτημα παρέμβασης στο Δήμο, που υπεύθυνος όπως γνωρίζετε είναι ο Δήμαρχος για να εκπροσωπεί και να ζητά οτιδήποτε από τον οποιονδήποτε.

Και καταλήγω μόνο, για να μην σας κουράσω, νομίζω ότι αποσπασματικά όλα τα άλλα ειπώθηκαν, με τα σχολεία. Στο Δήμο το δικό μου έχω 150 σχολεία περίπου. Ευθύνη των σχολείων στο Δήμο. Χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια. Δεν ξέρω αν έγινε στο δικό μου Νομό γιατί εκεί υπάρχει μια ασάφεια. Νότιο Αιγαίο, χρηματοδοτήθηκε η Περιφέρεια. Για τα σχολεία. Ευθύνης των Δήμων. Προβαίνουν οι Περιφέρειες, κάνουν παρεμβάσεις, έχοντας πάρει τις χρηματοδοτήσεις, αλλά τα σχολεία που μένουν και έχουν πρόβλημα, την ευθύνη, το παράπονο το ακούει ο Δήμαρχος.

Για αυτό καταλήγοντας, θεωρώ ότι το άλφα και το ωμέγα της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλουμε είναι στην αποσαφήνιση, την απόλυτη αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των ευθυνών του καθενός μας. Όσο αυτό δεν υπάρχει, επειδή και οι πολίτες δεν γνωρίζουν και δεν υποχρεούνται να γνωρίζουν για το ποιος είναι υπεύθυνος πού, για οτιδήποτε κακό συμβαίνει που πρέπει να παραπονεθούν, θα πάνε στον Δήμαρχο και οι πόρτες μας ως συνήθως είναι μονίμως ανοιχτές για να ακούμε τα παράπονα αυτά, επί δικαίων και αδίκων αιτημάτων και αιτιάσεων.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Να ευχαριστήσω τον κύριο Γαληνό και να πω ότι έδωσε και αυτός τη μεγάλη σημαντική μάχη του στην αντιμετώπιση και του ζητήματος του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Εσύ δεν αναφέρθηκες, αναφέρθηκα εγώ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Εγώ να πω λοιπόν ότι μεγάλη ευκαιρία είναι όλοι με κάποιον τρόπο να βρεθούμε στη Λέσβο, όπου και ομορφιές έχει και ανάγκη νομίζω χρειάζεται να γίνει αυτό.

Να πούμε ότι κοντά μας είναι και ο Υπουργός, ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, Βουλευτής Λέσβου.

Θα παρακαλέσω, ο κύριος Χατζηδιάκος είναι εδώ; Δεν είναι εδώ.

Ο κύριος Δανιηλίδης θα παρακαλέσω, ο Σίμος ο Δανιηλίδης, να έρθει στο βήμα.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Καλησπέρα.

Αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, φάνηκε και από τη συμμετοχή, παρά το δύσκολο του καιρού και της ημέρας και τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι στους Δήμους, που ειδικά αυτή την περίοδο είναι και μεγάλες και πολύ κρίσιμες και σοβαρές οι υποχρεώσεις, φάνηκε ότι ήταν επιβεβλημένο να γίνει και ίσως

έπρεπε να γίνει και νωρίτερα για να έχουμε χαράξει πολιτική αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης την οποία ζούμε.

Χωρίς κανένα είδος υπερβολής και χωρίς κανένα είδος κομματικής ή πολιτικής σκοπιμότητας, μετά από πολλά χρόνια θητείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μπορώ να πω με ευθύνη και με σοβαρότητα ότι περνάμε την πιο δύσκολη περίοδο, θεσμικά, όχι μόνο οικονομικά, οικονομικά μπορεί να περάσαμε και χειρότερες καταστάσεις το προηγούμενο διάστημα. Θεσμικά ο χώρος της Αυτοδιοίκησης δέχεται μια ανελέητη επίθεση αποδόμησης, γιατί έχουν κυριαρχήσει στο πολιτικό επίπεδο απόψεις και θέσεις κρατισμού και συγκεντρωτισμού, εξαιτίας μικροπολιτικής και κομματικής ανάλυσης και εκτίμησης. Όσοι κρατάμε στο αρχείο μας τις αναλύσεις που έγιναν μετά τη δεύτερη Κυριακή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, αυτές τις αναλύσεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας στα κυριακάτικα φύλλα και δη τα κομματικά έντυπα, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι αυτές οι αναλύσεις κομματικών στελεχών τότε και μετέπειτα και κυβερνητικών, αλλά και αυτοδιοικητικών στελεχών, μιλούσαν ενυπόγραφα, είτε με το όνομά τους, είτε με ψευδώνυμο, στο επίσημο φύλλο το κομματικό της σημερινής κυβερνώσας παράταξης, μιλούσαν για την ανάλυση των πενιχρών αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, έχοντας εκτιμήσει πριν ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά και από εκεί βάζανε, από τότε, από τον Ιούνιο δηλαδή του 2014, βάζανε το σπέρμα της πολιτικής αντιμετώπισης της εικόνας που θα είχαν τα Όργανα της Αυτοδιοίκησης μετά τις εκλογές.

Θεμιτό ή αθέμιτο, μπορούμε να το εκτιμήσουμε, να το αναλύσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι αυτή η περίοδος, είναι περίοδος προσπάθειας αποδόμησης, χτυπήματος, πολιτικού και θεσμικού, της Αυτοδιοίκησης.

Αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει νομοσχέδιο τον τελευταίο ένα και χρόνο, το οποίο να μη χτυπάει θεσμικά και λειτουργικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Την ίδια ώρα και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι, κύριε Πρόεδρε, αν με ακούτε, την ίδια ώρα που γίνονται μικρομεσαίες εξυπηρετήσεις σε διάφορες ομάδες παραγόντων εμπλεκόμενων με την Αυτοδιοίκηση, είτε εργαζόμενων, είτε συνεργατών, είτε άλλων κοινωνικών ομάδων.

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να αποδεχτούμε ότι από το αποτέλεσμα βγαίνει το συμπέρασμα ότι το εκτόπισμά μας, η επιρροή μας, η πίεσή μας, εφόσον λέμε ότι ασκούμε το μέγιστο της επιρροής και της πίεσης, δεν έχει αποτέλεσμα. Και αυτό φαίνεται από το ότι ζητήματα που ομόφωνα τα έχουμε καταλήξει, προσέξτε, ομόφωνα τα έχουμε καταλήξει εδώ και χρόνια, αλλά και τους τελευταίους μήνες, σε όλα τα θεσμικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης, άρα και οι Δήμαρχοι που ανήκουν στο κυβερνητικό, στο σημερινό κυβερνητικό μπλοκ, τα υποστηρίζουν, παρ' όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται και κάθε φορά πηγαίνει για το επόμενο, το μεθεπόμενο και το παρά επόμενο νομοσχέδιο.

Και μιλάω για την καταστατική θέση των αιρετών, μιλάω για τα λειτουργικά ζητήματα, μιλάω για τα χτυπήματα που πρέπει να υπάρξουν στα ζητήματα της διαχείρισης και της διαφάνειας, από τη δημοπράτηση του έργου, από το εργολαβικό όφελος, που εξακολουθεί η κυβέρνηση να διατηρεί το υψηλότερο εργολαβικό όφελος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να υπάρχει εδώ στη χώρα.

Εξακολουθούμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε και να πασχίζουμε και να αγωνιζόμαστε για τα αυτονόητα και να μην επιτυγχάνουμε και να μην κατοχυρώνουμε στοιχειώδη πράγματα.

Στον τομέα τον οποίο υπηρετώ επί αρκετά χρόνια, των κοινωνικών προγραμμάτων. Τον τελευταίο χρόνο, από πέρσι τέτοια εποχή, υπάρχουν πισωγυρίσματα και χτυπήματα εις βάρος των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τόσων δομών στα κοινωνικά και στα προνοιακά προγράμματα, που αυτές οι δομές, παρ' όλο ότι κάποιοι

δεν τις εκτιμήσει και δεν τις έχουν σεβαστεί και εδώ έχουμε ευθύνη όλοι και δη το Προεδρείο, για να αναγνωρίζουμε και τις επιτυχίες της Αυτοδιοίκησης των προηγούμενων χρόνων και δεν θα πρέπει, αυτό είναι και παρατήρηση και έκκληση προς τον Πρόεδρο καταρχήν και όλη τη διοικούσα παράταξη, δεν θα πρέπει εν ονόματι καμίας σκοπιμότητας να υπάρχει η συνεχής μεροληπτική και απαξιωτική αναφορά στις προηγούμενες Διοικήσεις των Οργάνων της Αυτοδιοίκησης. Και επί Κουκουλόπουλου και επί Νικήτα Κακλαμάνη και επί Κώστα Ασκούνη, υπήρξαν σοβαρότατες επιτυχίες, όπως υπήρξαν και λάθη, όπως υπήρξαν και αδυναμίες στο να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τα ιερά και τα όσια της Αυτοδιοίκησης.

Οι 4.500 όμως δομές στα κοινωνικά και στα προνοιακά, είναι επιτυχίες των προηγούμενων δέκα και πλέον χρόνων, που αυτές οι 4.500 δομές κράτησαν όρθιο τον ελληνικό λαό και την κοινωνία και ειδικά εκείνα τα στρώματα τα οποία είχαν αδυναμία ακόμα και για τα προς το ζην τα καθημερινά.

Αυτές λοιπόν οι δομές χτυπιούνται. Μέχρι πριν από λίγους μήνες μπορεί και εγώ να έκανα λάθος εκτίμηση και να θεωρούσα ότι χτυπιούνται από λάθος αντίληψη ή από αδυναμία ή από κάποιες κακές επιλογές που έγιναν από κάποια κυβερνητικά ή υπηρεσιακά στελέχη. Όταν όμως εδώ και ένα χρόνο προσπαθούμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να εξηγήσουμε τα αυτονόητα, να τους αποδείξουμε με παραδείγματα ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, πλέον η άρνησή τους να υλοποιήσουν τα αυτονόητα εμένα με οδηγεί στην εκτίμηση ότι είναι συνειδητή επιλογή τους. Ότι δεν ελέγχεται, πρέπει να χτυπιέται. Ότι δεν είναι δικό τους, πρέπει να υπονομεύεται, να απαξιώνεται και να αντικαθίσταται με κάτι άλλο.

Ειρήσθω εν παρόδω να σας κάνω μια παρένθεση ως ενημέρωση. Επίκειται γενική, ριζική αλλαγή του συστήματος της φροντίδας της τρίτης ηλικίας. Η ηγεσία η κυβερνητική λέει και ισχυρίζεται ότι έχει μια επιφοίτηση ενός οράματος, το οποίο το

ονόμασε κιόλας ως ΟΦΗΛΙ, Ολοκληρωμένη – λέει – Φροντίδα Ηλικιωμένων, όπου θα καταργήσει τα ΚΑΠΗ, θα καταργήσει τα ΚΗΦΗ, θα καταργήσει και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, όλα αυτά τα οποία επί είκοσι χρόνια όλη η κοινωνία και όλη η Αυτοδιοίκηση είμαστε περήφανοι και θα τα συγκεντροποιήσει σε ένα μόνο κτίριο ανά Δήμο, αυτό είναι το όραμα το οποίο μας παρουσίασε πριν από μερικές εβδομάδες η αρμόδια Αναπληρώτρια παρουσία και του Προεδρείου της ΚΕΔΕ και εκπροσώπων των παρατάξεων, και αυτό το θεωρούν εξυγίανση. Για αυτό κιόλας παρανόμως, αντισυνταγματικά και παρατύπως, δεν πάει όμως κανένας από τους Υπουργούς κατηγορούμενος, ούτε κανενός Υπουργού υπάρχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, και δεν το λέω επηρεαζόμενος από την προσωπική μου εμπειρία των τελευταίων ημερών. Λοιπόν, παρανόμως, παρατύπως και αντισυνταγματικώς δεν υλοποιούν τον νόμο τον οποίο πασχίσαμε ομόφωνα ως ΚΕΔΚΕ και ως ΚΕΔΕ, και επιτύχαμε την 1 Αυγούστου του 2014, έχοντας ξενυχτήσει δύο μερόνυχτα στη Βουλή, να ψηφιστεί ο 4277, ο οποίος 4277 προβλέπει τη μονιμοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι μέσα από τη συμβασιοποίησή του και τη σύνδεσή του με το ασφαλιστικό σύστημα, με την οποία συμβασιοποίηση θα παρέχει αιωνίως πλέον, αυτό λέει ο νόμος, υπηρεσίες στους συνταξιούχους, πρώτη ομάδα, στους ανασφάλιστους, με ξεχωριστή χρηματοδότηση για κάθε ομάδα, στους ανασφάλιστους, με ξεχωριστή χρηματοδότηση, και στους πρόσφυγες και στους μετανάστες, με ξεχωριστή. Και κάναμε την προσευχή μας και είπαμε δόξα τω Θεώ, πετύχαμε κάτι μετά από δέκα και πλέον χρόνων αγώνες, να γίνει μόνιμο το πρόγραμμα.

Αφήσανε και πέρασε όλο το '15, έληξε όλη η προθεσμία η προβλεπόμενη από τον 4277, που έπρεπε μέχρι το τέλος του '15 να έχουν συμβασιοποιηθεί τα 867 προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι με το ασφαλιστικό σύστημα και ήρθαμε στο τέλος του '15 με το μαχαίρι στο λαιμό και με το πιστόλι στο κρόταφο να πάρει ξανά την παλιά

μορφή το πρόγραμμα, με τις ετήσιες παρατάσεις, με την παράνομη απασχόληση, αυτή τη στιγμή όλοι σας, όλοι μας, παρανόμως συνεχίζουμε να απασχολούμε το προσωπικό, διότι ο βασικός νόμος συνδεδεμένος με το Σύνταγμα για τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, ο 2190 με το 154 Προεδρικό Διάταγμα του Παυλόπουλου, λέει μία μόνο προϋπόθεση δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβεις σύμβαση ορισμένου χρόνου. Μόνο όταν είναι συνεχιζόμενο, συγχρηματοδοτούμενο το πρόγραμμα. Και με αυτόν τον τρόπο δέκα και πλέον χρόνια συνεχίζαμε και ανανεώναμε και ανανεώνουμε κάθε χρόνο τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Βοήθεια στο Σπίτι.

Σήμερα δεν υφίσταται αυτό, δεν έχει μετατραπεί το πρόγραμμα και όλοι μας ανά πάσα στιγμή αν βρεθεί ένας κακοπροαίρετος αντιπολιτευόμενος Σύμβουλος σας ή οποιοσδήποτε πολίτης μισεί ή έχει προηγούμενα με κάποια εργαζόμενη ή κάποιο εργαζόμενο του Βοήθεια στο Σπίτι και κάνει μια ανώνυμη καταγγελία σε διάφορα Όργανα, ορισμένοι έχουμε κάθε εβδομάδα... μην τα λέω, είναι γνωστά. Να τα ξέρετε, και να ξέρετε ότι θα βρεθείτε κατηγορούμενοι.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Όχι, όχι. Είναι γνωστά.

Λοιπόν, να απολογηθεί η κυβέρνηση και να απολογηθούν οι Υπουργοί, διότι αν τηρήσουμε το νόμο πρέπει να κλείσει το Βοήθεια στο Σπίτι, 3.500 εργαζόμενοι πρέπει να απολυθούν και 80.000 ηλικιωμένοι που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτή τη στιγμή, πρέπει να σταματήσουν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες, διότι συνειδητά, έχουμε και νομικούς εδώ, βλέπω και φίλους συναδέλφους, ενώ υφίσταται ο νόμος, ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν εφαρμόζεται. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο.

Επίσης, στο νομοσχέδιο το οποίο μας έδωσαν για συζήτηση προβλέπει τη συνέχιση της απασχόλησης σε διάφορα προγράμματα, Ρομά, ΚΗΦΗ και τα λοιπά, και ενώ έχουμε ομόφωνη

απόφαση για να συμπεριληφθεί σε αυτό το άρθρο, να συμπεριληφθούν και οι εκατοντάδες δομές, περί τις 300 δομές σε όλη τη χώρα, για τα προγράμματα κατά της φτώχειας, δηλαδή κοινωνικά φαρμακεία, κοινωνικά συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία, λαχανόκηποι, τράπεζες χρόνου, ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ανέργους και τα λοιπά, αυτό δεν το περιλαμβάνει. Δεν το περιλαμβάνει γιατί έχει την εκτίμηση ότι δεν έχει να κερδίσει πολιτικά, γιατί δεν θεωρεί για διάφορους λόγους, υπάρχουν και τα εσωτερικά τα πρώην από του Ιουλίου και του Αυγούστου του περασμένου χρόνου, για αυτό κιόλας πάνε για κλείσιμο.

Διασώσαμε τρεις φορές το προηγούμενο διάστημα αυτές τις δομές και τώρα υπάρχει η τελευταία παράταση τον Οκτώβριο, που μας λένε τέρμα, τελείωσε, η τελευταία παράταση είναι τον Οκτώβριο, κλείνουν αυτές οι 300 δομές σε όλη την Ελλάδα.

Προσέξτε, συνάδελφοι, οι αποφάσεις οι οποίες προωθούνται για νομοθεσία, όσες αφορούν τα ζητήματα τα κοινωνικά και τα προνοιακά στην Αυτοδιοίκηση, βάλανε εδώ και ένα χρόνο από το παράθυρο την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μέσα στο παιχνίδι. Σε καμία χώρα της Ευρώπης, μα σε καμία, από το Γιβραλτάρ μέχρι τη Σκανδιναβία, και από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, να μη πω τη Βρετανία μετά το Brexit, λοιπόν δεν υπάρχει προηγούμενο η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να εμπλέκεται στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα. Όλη η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα και όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εδώ πηγαίνουμε με μαθηματική ακρίβεια από τη μια μεριά σε ένα συγκεντρωτισμό που εμπεριέχει 100% στοιχεία κρατισμού, έχει κυριαρχήσει η άποψη του κρατισμού, με στρεβλώσεις κιόλας και με άλλου είδους παράπλευρες ενέργειες και παρενέργειες, και από την άλλη εμπλέκουμε τον θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης προσπαθώντας να διευκολύνουμε την οικοδόμηση στις Περιφέρειες ενός πελατειακού συστήματος και να ενισχύσουμε ακόμη

περισσότερο την άποψη, την κακή, την απαράδεκτη, την αντισυναδελφική άποψη των Περιφερειών, ορισμένων τουλάχιστον Περιφερειών, που νομίζουν ότι είναι προϋσταμένες Αρχές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και νομίζουν ότι μπορεί να ελέγχουν, να κατευθύνουν και να μοιράζουν παιχνίδι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως αυτοί νομίζουν και όπως αυτοί κρίνουν.

Αυτό μας οδηγεί σε συνεχή τριβή με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το είδαμε και σήμερα, το βλέπουμε και κάθε μέρα, διότι μη έχοντας αντικείμενο στις αρμοδιότητές τους στον περιφερειακό σχεδιασμό, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στις επενδύσεις και στα μεγάλα έργα που πρέπει να είναι το αντικείμενό τους μέσα στην Περιφέρεια, προσπαθούν και κάνουν βουτιά στα πρωτοβάθμια, στα κοινωνικά, στα προνοιακά. Αύριο-μεθαύριο θα το δούμε και αλλού.

Να πάμε τώρα στα επόμενα...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνουμε.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Τελειώνω με δύο-τρεις παρατηρήσεις.

Η ενότητα, κύριε Πρόεδρε, της Αυτοδιοίκησης, οικοδομείται καθημερινά, με επιλογές καταρχήν της διοικούσας παράταξης και του Προεδρείου. Υπάρχει έλλειμμα σοβαρό. Εγωισμοί, εγωπάθειες, αντιπαραθέσεις, μεμψιμοιρίες, ή συναντήσεις που δεν είναι... και διαπραγματεύσεις και αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων που δεν είναι συμφωνημένα και δεν είναι κατεληγμένα, φέρνουν λάθος αποτελέσματα και θα αισθανόμαστε συνεχώς σαν τον τερματοφύλακα απέναντι από το πέναλτι και θα τρώμε το ένα γκολ πίσω από το άλλο.

Κάνω έκκληση, όπως έκανα και στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, δεν θα πω αυτά, μην ανησυχείτε, εκεί ήταν κεκλεισμένων των θυρών, είπαμε και περισσότερα. Κάνω έκκληση και θυμηθείτε την υπεύθυνη και σοβαρή στάση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απέναντί σας στη συνεδρίαση των κεκλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω εκείνη την έκκληση και

αν θέλουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διατηρήσει τουλάχιστον και να προστατεύσει και να περιφρουρήσει κάποια από αυτά που επιβάλλεται άμεσα να περιφρουρήσει και να αρχίσει σιγά-σιγά την αντεπίθεση και τη διεκδίκηση, να υπάρχει πλαίσιο στο οποίο θα κινούμαστε όλοι, από τον Πρόεδρο μέχρι το τελευταίο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεύτερο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το οποίο αποφασίσαμε αλλεπάλληλες φορές μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν υπάρχει τέτοιου είδους θεσμική επίθεση από την πλευρά του κράτους, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα, και τα ένδικα, προσφυγή στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, αλλά και στα ευρωπαϊκά Όργανα, διότι η πορεία που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι πορεία απόκλισης προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα της Αυτοδιοίκησης και όχι πορεία σύγκλισης. Αυτό μπορεί να πολεμηθεί στα θεσμικά Όργανα της Ευρώπης και στα θεσμικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης. Όπως επίσης μπορεί και πρέπει να προσβληθεί και στα Όργανα της χώρας.

Τρίτο. Να διεκδικήσουμε και ένδικα, κύριε Πρόεδρε, τα παρακρατημένα, όχι των τελευταίων και δεν είναι ευθύνη μόνο της σημερινής κυβέρνησης, για να είμαστε δίκαιοι και πρέπει να είμαστε πάντα δίκαιοι και ειλικρινείς και αντικειμενικοί. Να θέσουμε ζήτημα νομικής διεκδίκησης, όπως έγινε στο παρελθόν από την ΚΕΔΚΕ τότε, της έστω σταδιακής επιστροφής των παρακρατηθέντων της τελευταίας 7ετίας-8ετίας, που είναι αρκετά δισεκατομμύρια.

Και τέλος, να οικοδομήσουμε πολιτική συμμαχία και κοινωνική συμμαχία με φορείς και χώρους οι οποίοι θα δεσμευτούν με βάση την πρότασή μας, για ένα άλλο μοντέλο χώρας, το οποίο θα συγκλίνει προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα, για να μπορέσουμε να βγούμε επιθετικά και προς την κοινωνία, αλλά και προς τους φορείς της Πολιτείας, και να πούμε αυτό το πλαίσιο διεκδικούμε.

Πριν κατέβω από το βήμα, επειδή θέλω να είμαστε και ενωμένοι, αλλά και ειλικρινείς, η υπόθεση της μεταρρύθμισης, που

τότε είχε ονομαστεί, μετά το 1998, που είχε ονομαστεί Καποδίστριας 2 και το 2010 πήρε το όνομα Καλλικράτης, επειδή εδώ είμαστε γνωστοί αρκετοί εδώ και αρκετά χρόνια και ευτυχώς υπάρχουν και τα γραπτά και οι απομαγνητοφωνημένες τοποθετήσεις όλων μας, από τα Συνέδρια του Ηρακλείου και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μέχρι το Συνέδριο της Κυλλήνης.

Λοιπόν, αυτή η πορεία του 10ετούς διαλόγου για την δεύτερη μεταρρύθμιση μετά τον Καποδίστρια, που την είχαμε ονομάσει Καποδίστρια 2, είχε το 97-98% των συμμετεχόντων. Ήταν τέσσερις, πέντε, επτά οι συνάδελφοι όλο και όλο, οι οποίοι είναι η σημερινή ονομαζόμενη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, είναι αυτοί και μόνο οι οποίοι διαφωνούσαν έχοντας την αντίληψη την κρατικιστική. Όλοι οι υπόλοιποι, από τον αείμνηστο τον Χρήστο τον Παλαιολόγου, μέχρι τον Θανάση τον Καταρτζή, που οι παλιοί μπορούν να πουν ποια πολιτική πλευρά εκφράζανε, τη σημερινή κυβερνώσα, για όσους δεν τους θυμάστε και δεν τους ξέρετε, μέχρι τον Αβραμόπουλο, από τότε που ήταν Πρόεδρος, τον Κουκουλόπουλο και μετά τον Νικήτα Κακλαμάνη, είχαμε ομοφωνήσει στο 97% των συμμετεχόντων στα Συνέδρια, στο τι πλαίσιο πρέπει να υπάρξει στη νέα μεταρρύθμιση. Και μάλιστα ορισμένες φωνές λέγανε για ακόμη πιο προωθημένη μεταρρύθμιση με τις αρμοδιότητες.

Το ότι υπήρξε αυτή η κατάσταση και ότι δεν συνοδεύτηκε με το απαιτούμενο οικονομικό πακέτο η μεταρρύθμιση που ονομάστηκε Καλλικράτης, δεν σημαίνει ότι πονάει δόντι κόβει κεφάλι.

Πρέπει να απαιτήσουμε να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση, να ολοκληρωθεί και όχι να την αμφισβητήσουμε.

Ξέρουμε τα πολιτικά κείμενα του '14, προ των εκλογών και ξέρουμε και τα πολιτικά κείμενα των εκλογών και τα κομματικά κείμενα των βουλευτικών εκλογών του '12 και του '15, τι πρεσβεύανε και τι διακηρύττανε για την κατάργηση του Καλλικράτη. Αν κάποιος θέλει να προσχωρήσει σε αυτού του είδους τις

πολιτικές, πολύ κακή υπηρεσία θα προσφέρει, όχι μόνο στην Αυτοδιοίκηση, αλλά στη χώρα. Θα υπάρξει πισωγύρισμα τοπικισμού και σωβινισμού, θα υπάρξει διάλυση όλου αυτού του οικοδομήματος που επιχειρήσαμε και προωθήσαμε, και θα υπάρξει τέτοιου είδους απόκλιση από τα ευρωπαϊκά δεδομένα που θα ντρέπονται μερικοί αν συνεχιστεί προς αυτή την κατάσταση.

Θέλω να σας ευχαριστήσω, τελειώνοντας, και για την έκφραση συμπαράστασης για την περιπέτεια την οποία ζούμε, όχι μόνο εγώ, αλλά και δεκάδες Δημοτικοί Σύμβουλοι και υπηρεσιακοί του Δήμου. Απλά και μόνο για να έχετε μια εικόνα, να ξέρετε ότι το επίδικο ζήτημα το οποίο μας παραπέμπει για κακούργημα και για διάφορα πλημμελήματα, είναι σε οικόπεδο 1.200 τετραγωνικών μέτρων, απολύτως δημοτικής περιουσίας, μεταγεγραμμένο στο Υποθηκοφυλακείο, όταν το 2009 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την κατασκευή πολυθέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου, ο τοπογράφος ο οποίος είχε την ευθύνη να κάνει το τοπογραφικό αδείας, εκτίμησε και συνεχίζει να λέει ότι ορθά έπραξε, να μην παρουσιάσει στο 1.200 τετραγωνικών μέτρων οικόπεδο, να μην παρουσιάσει 4 τετραγωνικά μέτρα πίσω, τα οποία 4 τετραγωνικά μέτρα πίσω ήταν καταπάτηση αυθαίρετη του γείτονα, το κτίριο του γείτονα, δηλαδή του γειτονικού οικοπέδου, εισέρχονταν, εισέρχεται κατά 4 τετραγωνικά μέσα στο δημοτικό οικόπεδο και ο τοπογράφος ο οποίος εξέδωσε το τοπογραφικό αδείας, έχοντας υπόψη και τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο και την αναγκαστική απαλλοτρίωση και το τοπογραφικό για το οικόπεδο, δεν παρουσίασε αυτά τα 4 τετραγωνικά. Το έργο σχεδόν έφτασε στο 60%, έφτασε ο Δήμος επειδή δεν ήταν εξαρτώμενος από κανένα συμφέρον, να κηρύξει τον εργολάβο γιατί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, για αυτό κιόλας φοβούνται πολλοί να κηρύξουν έκπτωτο κάποιον ο οποίος είναι ασυνεπής και ο εργολάβος μετά από πέντε χρόνια έκανε μηνυτήρια αναφορά ότι το τοπογραφικό αδείας ήταν πλαστό και παραποιημένο επειδή δεν εμφάνιζε την

καταπάτηση του ιδιώτη. Και με βάση αυτό υπήχθη το θέμα στον εισαγγελέα διαφθοράς για να παραπεμφθούμε για τα κακουργήματα περί καταχραστών του δημοσίου, περί απάτης εις βάρος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και εις βάρος του Δημοσίου. Επειδή παρανόμως λέει με το πλαστό τοπογραφικό, όπως το ονομάζουν, εντάχθηκε το έργο στη χρηματοδότηση.

Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια όλοι σας μπορείτε να αναλογιστεί ότι η πλειοψηφία των σχολείων...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Είναι Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης, από το Δήμο μας.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ. Κύριοι, υπάρχει Προεδρείο.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Είναι Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης από το Δήμο μας.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριοι, σας παρακαλώ, υπάρχει Προεδρείο. Παρακαλώ, υπάρχει Προεδρείο.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Το Προεδρείο θα σταματήσει τον ομιλητή.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Λοιπόν, για όσους δεν τον ξέρετε, ο κύριος Μιχαηλίδης είναι Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο Δήμο μας. Για να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριοι, σας παρακαλώ τώρα. Ολοκληρώνει ο Σίμος.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι τα περισσότερα σχολεία και οι περισσότεροι παιδικοί, πρώην κρατικοί παιδικοί σταθμοί...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Και ο κύριος Ζησάκος, μάλιστα. Εντάξει, κύριε Ζησάκο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, ολοκληρώνετε παρακαλώ.

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Για να έχετε λοιπόν την εικόνα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Σ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ: Τα περισσότερα σχολεία τα οποία έχουμε, τα περισσότερα σχολεία και οι περισσότεροι παιδικοί σταθμοί οι οποίοι μεταβιβάστηκαν από το κράτος, και τα περισσότερα γυμναστήρια τα οποία μεταβιβάστηκαν από το κράτος στους Δήμους, δεν έχουν ούτε σωστά τοπογραφικά, δεν έχουν ούτε άδειες από την Πολεοδομία, δεν έχουν ούτε τα νόμιμα χαρτιά της πυρασφάλειας και ανά πάσα στιγμή οποιοσδήποτε από εσάς αν βρεθεί κάποιος και κάνει μια καταγγελία, θα βρεθείτε δυστυχώς...

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Λοιπόν, να πω ότι ακριβώς μίλησε αρκετά λεπτά ο κύριος Δανιηλίδης. Μίλησε λίγο παραπάνω από επικεφαλής παράταξης. Όμως θα πω ότι όταν λέμε συμπαραστεκόμαστε, συμπαραστεκόμαστε και τουλάχιστον να αναδείξει ένα ζήτημα, που αύριο μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από εμάς και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δώσαμε μια ηθική, αν θέλετε με τη δική μου, χωρίς να έχουμε μιλήσει, και ούτε το θεωρούσα δυνατόν να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, πρωτοβουλία.

Θα παρακαλέσω βεβαίως την κυρία Βομπιράκη Νίκη, την Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Ιλίου.

Απλώς να πω μια κουβέντα. Ουδέποτε, ούτε θέλουμε, ούτε έχει γίνει, αλλά και ούτε θα γίνει, διαπραγματεύσεις που δεν είναι συμφωνημένες. Εάν υπάρχει τέτοια παρανόηση, εν τοιαύτη περιπτώσει, δεν είναι στις προθέσεις κανενός. Και βεβαίως συμφωνούμε στα παρακρατηθέντα, Σίμο, το είπαμε και το πρωί. Προχωράμε.

Παρακαλώ, η κυρία Βομπιράκη.

Ν. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι της Αυτοδιοίκησης, κύριοι Δήμαρχοι, εκπροσωπώ τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζενέτο, τον Δήμαρχο του Ιλίου.

Θα είμαι αρκετά σύντομη. Υπάρχουν οι προτάσεις του Δήμου Ιλίου, που θα κατατεθούν στο Προεδρείο.

Εγώ θα αναφερθώ μόνο σε ένα άρθρο. Είναι το άρθρο που είναι πολύ ουσιαστικό για το Δήμο μου. Είναι το άρθρο 121 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και αυτό αφορά το Πάρκο Τρίτση.

Το Πάρκο Τρίτση είναι και το μεγαλύτερο άρθρο που καταλαμβάνει έκταση γύρω στις τέσσερις σελίδες στο νομοσχέδιο και με έκπληξή μας είδαμε ότι προτείνεται ένας φορέας, ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, για το Πάρκο, γυρνώντας τις μνήμες μας στο 2002, όπου ομοίως είχε γίνει σύσταση με το Προεδρικό Διάταγμα 184, ενός παρόμοιου φορέα.

Δεκατέσσερα χρόνια μετά γυρνάμε πίσω σε ένα σχήμα, ένα σχήμα που στο παρελθόν είχε αποτύχει και προβλέπει Πρόεδρο τον εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχη, ορθώς κατά τη γνώμη μας, γιατί αυτό είχαμε προτείνει και εμείς την περίοδο εκείνη, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος να βάλει κατά την κρίση του έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος θα αμείβεται βεβαίως και ο οποίος αποτελεί εκτελεστικό όργανο και θα ασκεί βεβαίως διοίκηση.

Επιπλέον, αυτό το σχέδιο νόμου δεν κάνει καμία πρόβλεψη για το προσωπικό ενός πάρκου που μιλάμε καταλαμβάνει έκταση γύρω στα 1.200 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής στο Δήμο, με σπάνια είδη και πουλιά και εδώ η μόνη πρόβλεψη που γίνεται είναι για τρεις υπαλλήλους. Βέβαια πρόβλεψη για αυτούς τους τρεις υπαλλήλους έχει κάνει και ο Δήμος Ιλίου, να μπουν στο κοινωνικό παντοπωλείο, γιατί έχουν να πληρωθούν πάρα πολλούς μήνες δυστυχώς. Δεν κάνει όμως καμία πρόβλεψη για οποιοδήποτε άλλο προσωπικό χρειάζεται και είναι πολλοί αυτοί που χρειάζονται, πολλές ειδικότητες να προσληφθούν, για να μπορέσει το πάρκο να λειτουργήσει με αξιοπρέπεια, γιατί αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλελειμμένο, σε κατάσταση που και εμείς οι όμοροι Δήμοι, ο Δήμος Ιλίου δηλαδή και Αγίων Αναργύρων-

Καματερού, ντρεπόμαστε πραγματικά για το πώς το βλέπουν και για αυτά που ακούμε από τους πολίτες που νομίζουν ότι έχουμε την αρμοδιότητα για το πάρκο αυτό.

Το σχέδιο νόμου λοιπόν, δεν βλέπουμε να έχει καμία πρόοδος γίνει πάνω στο φλέγον θέμα της λειτουργίας του Πάρκου Τρίτση, αλλά επιστρέφουμε σε αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος, μη προβλέποντας όμως ποσά χρηματοδότησης, ενώ το προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα προέβλεπε συγκεκριμένα σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ, για την ακρίβεια 977.256 €, ως ετήσια δαπάνη για τη λειτουργία του πάρκου.

Από τη χρονική στιγμή που δόθηκε στο πάρκο στον ΑΣΔΑ, δεν έχει δοθεί καμία χρηματοδότηση. Ουσιαστικά λοιπόν, από το 2014 με το νόμο 4296/14, όπου μεταβιβάστηκε το πάρκο μέσω του ΑΣΔΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεν συνοδεύτηκε ποτέ από απόδοση των απαιτούμενων πόρων, με αποτέλεσμα η πράξη αυτή να μείνει κενού περιεχομένου, όχι βέβαια ότι είχαν αποδοθεί και κατά το προηγούμενο καθεστώς.

Αντί λοιπόν να ρυθμίζεται το θέμα χρηματοδότησης, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι πάμε ένα βήμα πίσω και επανερχόμαστε με το παρόν νομοσχέδιο σε ήδη δοκιμασμένες και αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος, επαναφέροντας ξανά στην κεντρική εξουσία τη σχετική αρμοδιότητα.

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και καταθέτω για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου στο Προεδρείου 35 σελίδες προτάσεις που αφορούν και το παρόν νομοσχέδιο, αλλά και προτάσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι χρήσιμες για το ρόλο που επιτελούμε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Αφήστε τις προτάσεις και τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε με τις Υπηρεσίες μας, να ενσωματωθούν.

Ο κύριος Καστρινός ο Αλέξης, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, Δήμαρχος Πηνειού και παρακαλώ την τοποθέτησή του.

A. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα όταν μαζεύεται πολύς κόσμος δημιουργούνται και παρεξηγήσεις. Οι παρεξηγήσεις είναι για να διορθώνονται και για να προσπερνιούνται. Για αυτό αν λοιπόν παρεξηγηθήκαμε, στο πλαίσιο της ενότητας που η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ το εννοεί, εμείς ζητάμε συγγνώμη σε ότι έγινε.

Δεύτερο πράγμα. Αν ακούσετε τον οποιονδήποτε από εμάς εδώ πέρα τους πεντακόσιους της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και τους παρευρισκόμενους τους υπόλοιπους, σίγουρα θα νομίζουμε ότι ο καθένας από εμάς είναι καλύτερος από τον Πατούλη. Δεν είναι κακό. Γιατί κάτι άκουσα για εγωπάθειες, εγωκεντρισμούς και αυτά.

Να σας πω και κάτι άλλο. Συνηθίζεται στη ζωή ποτέ να μην έχουμε την αυτοσυγκράτηση στο να σεβαστούμε τον εαυτό μας σε ορισμένα πράγματα. Σίγουρα λάθη γίνονται. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι οι νόμοι έγιναν για να παραβιάζονται, αλλά ποιοι κάνουν λάθη; Αυτοί λοιπόν που δραστηριοποιούνται, που δουλεύουν και που δεν είναι πεθαμένοι, γιατί από έναν πεθαμένο, έλεγε και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, μόνο την αποφορά του μπορείς να πάρεις.

Όλα αυτά τα λέω για να μετριάσω το πάθος και να μεγαλώσω τον πόθο, τον πόθο για την ενότητα.

Πάμε τώρα στα διαδικαστικά, γιατί κάποτε πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Εγώ με τον Σίμο τον Δανιηλίδη, όπως ξέρετε, δεν είμαι ούτε φίλα προσκείμενος κομματικά ή οτιδήποτε άλλο. Καταγγέλλω όμως αυτό που έγινε στον Σίμο τον Δανιηλίδη και θεωρείται ανήθικο το να στερείται ο άνθρωπος αυτός με περιοριστικούς όρους την έξοδο από τη χώρα, επειδή λέει πλαστό τοπογραφικό με παραπάνω τετραγωνικά στον ιδιώτη.

Αυτή είναι η άποψή μου και δεν με ενδιαφέρει η άποψη του οποιουδήποτε άλλου, δεδομένου ότι ο Δανιηλίδης πήγε και έφτιαξε σχολείο. Δεν έφτιαξε κανένα... μην πω τι άλλο. Και κάποιες φορές θα πρέπει να είμαστε και τολμηροί στην Αυτοδιοίκηση και κάποιες φορές αν θέλουμε να ρίξουμε κάποιον από Δήμαρχο, μπορούμε να βρούμε και άλλον τρόπο να τον ρίξουμε. Δεν είναι ούτε στην παράταξή μου, ούτε φίλος μου, ούτε σημαίνει ότι ασπάζομαι πάντα αυτά που λέει. Αλλά έτσι πρέπει να μιλάμε, γιατί η ζωή είναι αυτή που μας καταμαρτυρεί το τι πρέπει να κάνουμε.

Ένα άλλο πράγμα που θα έπρεπε να πούμε για να σημειώσουμε τη διαδρομή του καθενός μας, γιατί ειπώθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές, είναι το εξής και θα καταλάβετε όλοι τι θέλω να πω.

Πρώτα από όλα και εγώ θα πω ότι όλες οι προηγούμενες Διοικήσεις έκαναν πολλά πράγματα. Και η σημερινή προσπαθεί και θα κάνει. Ήταν άλλες οι εποχές εκείνες, άλλες οι εποχές οι τωρινές.

Και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ότι η αναφορά στον Θανάση τον Νάκο, Θεός σχωρέστον τον άνθρωπο, γιατί η εκτίμησή μου ήταν ότι τότε ήταν οι παχιές αγελάδες της Αυτοδιοίκησης και είμαι ευτυχής γιατί είμαι τρεις φορές Δήμαρχος και άλλη μια Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, δεν πρόκειται να ξανά περάσουν. Και εδώ θα θυμίσω και κάτι στον κύριο Υπουργό, το οποίο θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Θα θυμηθείτε ποιος το είπε. Η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται, δεν ξανά γράφεται. Μόνο γράφεται. Και εκτιμώ ότι γράφεται από σπουδαίες προσωπικότητες. Αυτό το είχε πει ο μεγάλος για εμένα πρωθυπουργός τότε, ο Κώστας ο Καραμανλής. Αυτή είναι η εκτίμησή μας.

Βέβαια η ζωή προχωρά και όλα αυτά δεν είναι αφηγήματα. Είναι ίσως κάποια σημεία και κάποια σημάδια για να μπορούμε να διορθωνόμαστε και να ξέρουμε τι ζητάμε από την Αυτοδιοίκηση τελικά.

Ερχόμαστε τώρα να πούμε το δια ταύτα, γιατί ξέρετε ότι το ταμείο είναι εκείνο που πονάει. Το ταμείο σήμερα είναι τραγικό. Άρα πρέπει το ταμείο αυτό εδώ πέρα να το επαναφέρουμε, γιατί αν δεν το επαναφέρουμε τότε θα πεθάνουμε όλοι, όπως λένε και οι γιατροί, από λιποαναρρόφηση.

Σας λέω λοιπόν ότι θα πρέπει να βάλουμε ένα στόχο και ο στόχος είναι ποιος; Ότι μέχρι το τακτικό μας Συνέδριο, ούτε με κραυγές, ούτε με φωνές, ούτε με την πάλη των τάξεων και λοιπά και λοιπά και λοιπά, μπορεί να γίνει κάτι. Πάνε αυτά. Δεν γίνονται με αυτά. Ή θα βάλουμε κάτω δέκα πράγματα, θα δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε και να είμαστε σίγουροι όλοι ότι είμαστε διατεθειμένοι, προσέξτε τι σας λέω, να αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι σκηνές πανικού που θέλουμε να κάνουμε. Με ψαροντούφεκα ή με νεροπίστολα, δεν γίνεται τίποτα. Γιατί ξέρετε, το ίδιο το παιχνίδι εμείς οι ίδιοι το πουλάμε. Μη μας φταίει μετά ο Πατούλης αν έχει 65 κοστούμια. Δεν δικαιολογώ τον Πατούλη, ούτε τα κοστούμια του. Εγώ λέω την αλήθεια όμως.

Άρα λοιπόν, ας γίνουμε όλοι πιο μετριοπαθείς, ας αναθεωρήσουμε τους στόχους μας, ας πάμε όλοι ενωμένοι, ας δώσουμε μια παράταση γιατί οι εποχές είναι δύσκολες, σε μια κυβέρνηση που η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να παραπαίει όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Προσπαθεί να παραπαίει όλο και περισσότερο κάθε μέρα.

Επειδή λοιπόν εμείς πρέπει να ζήσουμε γιατί έχουμε ευθύνη στις επόμενες γενιές και δεν είμαστε περαστικοί από αυτή τη ζωή, δηλαδή περνάμε και τελειώνουμε, μένουμε. Μένουμε γιατί κάναμε το καλό, κάναμε το λάθος, κάναμε το σωστό, κάναμε οτιδήποτε άλλο θέλαμε. Ας δώσουμε λοιπόν την παράταση μέχρι το τακτικό Συνέδριο. Στο τακτικό Συνέδριο όμως, να έρθουμε με συντονισμένη πρόταση. Και εγώ δεν θα πω να μην πάρουμε τα σκουπίδια από συγκεκριμένους δημόσιους χώρους, εγώ δεν θα πω να κλείσουμε και να παρατήσουμε, εγώ δεν θα πω να σηκώσουμε τις σημαίες σε

οργανωμένο συλλαλητήριο από την Ομόνοια μέχρι το Μαξίμου με σημαίες και να την περιφρουρήσουμε. Όχι, δεν θα πω τίποτα από αυτά. Θα σκεφτούμε κάτι πιο πρωτοποριακό, γιατί να ξέρετε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και μεγάλες τομές γίνονται με πρωτοποριακά πράγματα και υπάρχουν πρωτοποριακά πράγματα.

Θα ήθελα να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή βλέπω κάποιους ανθρώπους από εμάς, είμαστε αιρετοί. Υπάρχει στο νομοσχέδιο μέσα και έλεγε ότι όταν με τελεσίδικη παραπέμπεται λέει για κακούργημα, παραπέμπεται για κακούργημα, και τον βάζει σε αργία. Αυτό, δηλαδή το τεκμήριο της αθωότητας δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή εκ προοιμίου τον δικάζουμε αυτόν εδώ πέρα τον άνθρωπο. Τι να το κάνω εγώ άμα πάω στο δικαστήριο μετά από τρία χρόνια, σαράντα τρία, πενήντα τρία, και δικαιωθώ; Όταν έχω γίνει μασκαράς; Γιατί μασκαρά με θεωρεί η κοινωνία. Όταν έχω τιμηθεί.

Κύριε Πάνο, σε ακούω με προσοχή, μη με διακόπτεις, τώρα είμαι στον κόσμο μου εγώ. Πλάθω το μύθο μου. Άσε με λοιπόν να τον ακολουθήσω.

Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι πρέπει να σηματοδοτήσουμε, να είμαστε κάθετα αρνητικοί, όπως ακριβώς σας το λέω, σε αυτό. Έχουμε δικούς μας ανθρώπους εδώ, γιατί δεν είμαστε κλέφτες, δεν είμαστε φονιάδες, δεν είμαστε ληστές. Δεν ξέρω δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει αυτό να παρθεί πίσω. Δεν μπορείς για τους βουλευτές να υπάρχει άλλο καθεστώς. Τριακόσιοι είναι οι βουλευτές, τριακόσιοι είκοσι πέντε είμαστε εμείς. Οι βουλευτές δεν εκτελούν προϋπολογισμό που υπογράφετε όλοι εσείς. Οι βουλευτές είτε καλώς είτε κακώς, αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια άλλη φιλοσοφία. Μακάρι να υπουργοποιηθούν και να εκτελέσουν και οτιδήποτε άλλο. Και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα.

Και για να δείτε ότι μιλάμε πέρα και πέρα από χρώματα και πέρα από κόμματα, θα σας πω. Ο κύριος Αγοραστής εδώ πέρα το πρωί, ίσως στη ρύμη του λόγου του έφυγαν κάποιες κουβέντες,

αλλά θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Θα του θυμίσω ότι εκεί που πήγε να κατηγορήσει την ΕΕΤΑΑ, Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ήταν ο ίδιος ο Αγοραστής. Ο ίδιος ήταν. Δηλαδή είναι σαν να κατηγορώ εγώ την Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔΕ, όταν είμαι Πρόεδρος στην Επιτροπή Οικονομικών εγώ.

Άρα να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι. Η ΕΕΤΑΑ δεν είναι για πέταμα, αλλά ούτε είναι και υποχείριο του οποιουδήποτε κομματικού Οργάνου και όπως θέλει να το διαχειρίζεται. Και πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά.

Ελάτε λίγο στο θεσμικό, για να καταλάβουμε τι κίνητρο πρέπει να μας δώσει σε εμάς τους αυτοδιοικητικούς. Λέει θα κάνει το Μητρώο Στελεχών. Ρωτάω λοιπόν εγώ μια απλή ερώτηση. Θα πω τυχαία. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος της ΠΕΔ. Η Αλεξανδρούπολη, όπως ξέρετε, πληθυσμιακά είμαστε στο ογδοντάρι, Δήμαρχε; Λέω λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που είναι αμόρφωτος, είναι μόνο δικηγόρος, έχει κάνει Δήμαρχος, θα μπορεί να μπει αυτός ο άνθρωπος στο Μητρώο Στελεχών; Ή κάποιος που θα έχει πάρει ένα διδακτορικό μόνο ή ένα μεταπτυχιακό, θα μπαίνει σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από αυτούς; Δεν πρέπει να μπει αυτός;

Μήπως θέλετε να δούμε πώς μπήκαν οι Διοικητές των Νοσοκομείων; Και με την τωρινή κυβέρνηση και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Να ξέρετε ότι ζητάμε σαν Αυτοδιοίκηση ότι όσοι έχουν κάνει και το λέω και το καταθέτω και είναι πολύ σοβαρό, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι φορέων σε επίπεδο Νομού, δεν λέμε να είναι Πρόεδρος στη Σχολική Επιτροπή και να τον βάλεις στο Μητρώο Στελεχών, και να διαθέτουν και τα απαραίτητα προσόντα, δηλαδή να έχουν τελειώσει ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή οτιδήποτε άλλο, να μπορούν να μπου στο Μητρώο Στελεχών.

Δεύτερο πράγμα. Πόσοι από εσάς έχετε φάει τη ζωή σας στην Αυτοδιοίκηση; Εγώ αδιόριστος είμαι και δεν θέλω και να διοριστώ.

Θα πω πολλοί από εσάς όμως είναι δημόσιοι υπάλληλοι; Γιατί λοιπόν η θητεία του να είσαι Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος, να μη μετράει στο να σε μοριοδοτεί ώστε να είσαι σε θέση ευθύνης; Γιατί όταν επανέρθεις ας πούμε στο δημόσιο, να πας καταϊδρωμένος, όταν έχεις υπηρετήσει την Αυτοδιοίκηση από ένα βαθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουν υπηρετήσει άλλοι;

Πάμε σε κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο.

Είχαν γίνει οι Πολεοδομίες, όπως ξέρετε και η Πρόνοια, από τις έδρες των Νομών και ούτω καθεξής ή από κάποιες συμπληρωματικές πόλεις που είχαν παράρτημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκεί.

Σας λέω λοιπόν, μας λένε τώρα αυτοί ότι τελειώνει λέει. Τι τελειώνει; Τελειώνει τι; Όταν πήραν τους υπαλλήλους εκεί; Όταν έπαιρναν τα λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό, και σου λέει τελειώνει; Δεν το κατάλαβα, τι τελειώνει; Δεν υπάρχει τέλος. Το τέλος θα το καθορίσουμε εμείς. Όχι το τέλος ταφής. Πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν αυτά και να βρουν τους τρόπους.

Ερχόμαστε σε κάτι άλλο πολύ απλό να σας πω. Και θα το δείτε ότι όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει. Πέρα από την πρόνοια, πέρα από την πολεοδομία.

Λέει εδώ πέρα και αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, θα πρέπει να πάρουμε ένα ηθικό κίνητρο αναγνώρισης και μοριοδότησης αυτού που υπηρετούμε. Δεν το κάνουμε σαν ανταλλαγή, ούτε μπαίνω στο λούκι να πω ότι ο Αντιδήμαρχος θα πάρει τόσα γιατί εγώ είμαι ο Δήμαρχος. Αν θέλει να μας βοηθήσει, να μην μας πληρώνει κανέναν και να μην πληρώνει κανέναν βουλευτή. Δεν είναι κακό. Και να πάμε με εθελοντές. Ακούμε τη λέξη εθελοντής ή ακούμε προστατεύουμε την καρέτα-καρέτα. Να σας πω δηλαδή ανάλογες φράσεις για να γελάσουμε και λίγο, γιατί την ίδια λογική έχουν αυτά τα πράγματα. Αν θα τα δείτε σε βάθος.

Σας λέω λοιπόν ένα άλλο πραγματάκι, το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Μας έχουν τους νταβατζήδες της Κτηματικής Υπηρεσίας, να πάμε να νοικιάσουμε για αιγιαλούς και για παραλίες, να μας λένε ότι τα τοπογραφικά θα τα κάνουν οι Δήμοι, να μας λένε ότι από 1/6 θα πηγαίνουν στην Κτηματική Υπηρεσία, θα αλλάζουν τα ποσοστά, να μας λένε ότι η ΚΥΑ βγαίνει κάθε χρόνο, να μας λένε ότι θέλανε ανά Δήμο να βγάλουν την ΚΥΑ, δηλαδή 325, και ακούστε το πιο καλό από όλα. Πάει λοιπόν, επειδή εγώ έχω παραλιακό μέτωπο, πάνε να νοικιάσουν στην Κτηματική. Λέει φέρτε μας το τοπογραφικό από το Δήμο. Τους πάμε τα τοπογραφικά από το Δήμο, τα οποία τα είχαμε δώσει και σε εξωτερικό τοπογράφο και τα είχαμε πληρώσει. Και τι είπε; Προσέξτε, προσέξτε να δείτε τι κωλοχανείο κράτος έχουμε. Λένε λοιπόν στην Κτηματική Υπηρεσία, λέει ο αιγιαλός μπήκε μέσα. Μα του λέω αύριο άμα βγει έξω τι θα γίνει; Μεθαύριο άμα έρθω και μπει άλλα δύο μέτρα μέσα τι θα γίνει; Με ποιο τοπογραφικό; Και του λέμε το πολύ απλό. Κύριε, λοιπόν, τοπογράφε, ο οποίος παίρνεις και το επίδομα θέσης ευθύνης του προϊσταμένου, με ορισμό γιατί είσαι φίλα προσκείμενος, και εγώ λέω να καταργηθούν οι ορισμοί, όλοι να πηγαίνουν να κρίνονται. Να καταργηθούν, να είσαι σκληρός. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο στα καλά, είμαστε και στα κακά. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, του λέμε, τοπογράφος είσαι, το GPS έχεις, οκτακόσια τετραγωνικά παίρνεις, βγαίνει η θάλασσα τρία μέτρα έξω, βάλε τα υπόλοιπα πεντακόσια... Όχι, θα το κάνει ο Δήμος.

Πείτε μου λοιπόν εσείς όλοι πώς αισθάνεστε. Πείτε μου λοιπόν πώς αισθάνεστε και μετά θα βρεθεί και άλλος σαν τον Σίμο, σαν τον Άρη τον Σταθόπουλο, σαν όλους εμάς, που θα μας κατηγορούν, θα μας πηγαίνουν για παράβαση καθήκοντος και θα μας ξεφτιλίζουν.

Θα ήθελα να πω, για να καταλάβουμε όλοι το τι θέλουμε, ότι να χαμηλώσουμε όλοι τους τόνους, να πάμε όλοι ενωμένοι. Να μην

αφήνουμε τον κομματισμό μας να υπερβαίνει τον ρόλο μας στην Αυτοδιοίκηση. Να κοιτάξουμε και να πούμε ότι ναι μεν πρέπει να γίνουν μεγάλες διορθώσεις στις μεγάλες τομές όμως που έγιναν και οι μεγάλες τομές στην Αυτοδιοίκηση, εγώ που δεν το ψήφισα ποτέ, έγιναν επί ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε τη δύναμη και έκανε και τον Καποδίστρια και τον Καλλικράτη. Ούτε θα το ψηφίσω βέβαια. Λέμε. Αλλά λέμε την αλήθεια ποια είναι, γιατί αυτοί τόλμησαν.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Α. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ: Η αλήθεια είναι. Τολμήσανε. Άλλο αν ο Ραγκούσης έφτιαχνε τον σχηματισμό όπως ήθελε, με τον τρόπο του. Για αυτό είμαστε, η πολιτική συνεχίζεται, για να γίνουν οι διορθώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε; Ήταν με τους βουλευτές, εκείνο το κόβουμε έτσι, εκείνο το κόβουμε... Ναι, το έκανε όμως. Γιατί δεν το έκανε και ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Εσωτερικών; Που εκεί ανήκω εγώ. Άρα η τόλμη βοηθά τους δυνατούς.

Άρα, κύριε Πρόεδρε, εγώ νιώθω ευτυχής που εκλέχτηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι μπορούμε να διορθώσουμε και πράγματα, νομίζω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε πράγματα. Νομίζω ότι δικαιούμαστε, γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε ούτε τη σειρά, ούτε τη θεσμικότητα. Θα πρέπει να είμαστε τυπικοί, θα πρέπει να ζητάμε και συγνώμη και πρώτα από όλα εγώ ή οποιονδήποτε άλλο αν έχω στεναχωρήσει, αν έχω προσβάλλει. Θα πρέπει να ευχαριστούμε τους συνεργάτες μας που είναι υπάλληλοι της ΚΕΔΕ, γιατί προχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο βοήθησαν και άλλοι. Απλά είπαμε λίγους. Εγώ θα πω όλους μαζί τους ευχαριστούμε, για να μην ξεχάσουμε κανέναν, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος, και το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Και να πω ότι εσύ έχεις την ικανότητα, γιατί εντάξει, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν παίζεσαι εδώ που τα λέμε, να τα φέρεις τα πράγματα εκεί που πρέπει. Και τη δύναμη έχεις και όλοι μαζί, κάνω και έκκληση σε όλους, ενωμένοι να πάμε. Αυτά τα ξεχωριστό

ψήφισμα εμείς να πάρουμε (...), να καταγράψουμε τη δύναμή μας, δεν μπορεί να προσφέρουν δυστυχώς τίποτα στην Αυτοδιοίκηση.

Να είστε καλά και όλοι μαζί.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Καστρινό.

Όταν είπες 65, νόμιζα ότι πήρα 65%. Πήγα να σου πω 60, αλλά έλεγες για κοστούμια.

Ο κύριος Τσιαντής, τον βλέπω ανήσυχο μόλις άνοιξε... Είπε τη λέξη ΠΑΣΟΚ. Συμμαχία ήθελε να πει.

Η κυρία Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, η Αλίκη για εμάς, Δήμαρχος Παρανεστίου και Πρόεδρος Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, παρακαλώ να έρθει στο βήμα και πιστεύω ότι θα εκπροσωπήσει και τους ορεινούς Δήμους.

Α. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσω μόνο για τα θέματα των ορεινών Δήμων, μιας και οι συνάδελφοι που έχουν μιλήσει ήδη με κάλυψαν σε αρκετά θέματα, ο συνάδελφος, ο Γιάννης ο Καραγιάννης, σε πολλές από τις διατάξεις που μνημόνευσε, δεν χρειάζεται να επανέλθω και εγώ.

Ήθελα να πω το εξής. Έχουμε κάνει μια συνάντηση πρόσφατα στην ΚΕΔΕ, παρουσία και του Υπουργού, του κυρίου Κουρουμπλή, όπου θέσαμε από τις ορεινές περιοχές συγκεκριμένα ζητήματα προς επίλυση στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.

Μεταξύ αυτών ήταν η θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός Δήμου ως ορεινού. Οι αρμοδιότητες τις οποίες... η αναθεώρηση κάποιων αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στις ορεινές περιοχές. Η άρση του μέτρου της αναστολής των προσλήψεων για τους ορεινούς Δήμους. Η υποστήριξη των ορεινών Δήμων με άμεση εφαρμογή ειδικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση μελετών, έργων και δράσεων. Τα θέματα των ειδικών συνεργατών, συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών.

Επίσης, η εφαρμογή ειδικού προγράμματος έργων στο ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η δημιουργία προγράμματος στα

πρότυπα του ΘΗΣΕΑΣ, αναφέρεται ήδη στο ψήφισμα που μας έχετε διανείμει. Ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ για τις ορεινές περιοχές. Η θεσμοθέτηση ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης των ορεινών Δήμων για την ενίσχυση των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών. Η αύξηση του ορίου κατανάλωσης καυσίμων για τις περιοχές αυτές λόγω των ιδιοτεροτήτων που έχουν. Ο επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων των ΚΕΠ. Η κάλυψη της δαπάνης της μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων, για την οποία προβλέπεται πλέον ρύθμιση, αν και από ότι βλέπω είναι υπό αμφισβήτηση και αυτό αφού δεν έχουμε ακόμα την εισήγηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Το θέμα της αντιμισθίας των Αντιδημάρχων. Και το θέμα της επιδότησης των συγκοινωνιών στους ορεινούς Δήμους. Η αύξηση επιχορήγησης δαπανών για τις δράσεις πυροπροστασίας σε αυτές τις περιοχές και η παύση της διάκρισης της διάθεσης αυτοκινήτων σε Δημάρχους ανεξάρτητα από τον πληθυσμό που έχει ο Δήμος, που πρόκειται για άλλη μια ανισότητα.

Καθώς επίσης και η μείωση του ορίου, του ισχύοντος ορίου απόστασης για τις μετακινήσεις των μαθητών, οι οποίοι μετακινούνται καθημερινά στα σχολειά τους.

Κάποια από τα αιτήματα αυτά, όπως και το αίτημα για την ρύθμιση για τους Γενικούς Γραμματείς σε όλους τους Δήμους, περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, αρκετά όμως έχουν μείνει εκτός αυτού.

Σήμερα μάλιστα διάβαζα και μια δημοσίευση που έλεγε ότι ανάλογα κίνητρα ή ανάλογες ρυθμίσεις, υποσχέθηκε ο κύριος Υπουργός και στις νησιωτικές περιοχές.

Παρ' όλα αυτά και παρά το συναινετικό κλίμα που υπήρχε σε εκείνη τη συνάντηση και τη θετική στάση του Υπουργού, τα περισσότερα από αυτά δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο και αυτό κάτι πρέπει να μας λέει. Καλές είναι οι προθέσεις, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.

Και επειδή ειπώθηκε πολλές φορές στην αίθουσα να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική και να δούμε τις δικές μας ευθύνες για τα αποτελέσματα που δεν έρχονται, παρότι ομόφωνα αποφασίζει η ΚΕΔΕ, εγώ θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις πολύ μικρές παρατηρήσεις.

Άραγε με ποιου εισήγηση σε αυτό το νομοσχέδιο που έχουμε στα χέρια μας προβλεπόταν ότι οι Αντιδήμαρχοι θα... στους Δήμους που έχουν μέχρι 4 Αντιδημάρχους θα παίρνουν το 25% της αντιμισθίας του Δημάρχου, ενώ εκεί που οι Αντιδήμαρχοι είναι περισσότεροι από τέσσερις, που σημαίνει ότι είναι θεματικοί Αντιδήμαρχοι, άρα έχουν πολύ πιο συγκεκριμένο αντικείμενο, θα παίρνουν το 30%; Έχει συμμετοχή η ΚΕΔΕ σε αυτό ή όχι; Ήθελα να το ξέρω. Ως απορία το λέω.

Άραγε πώς αντιδράμε εμείς σε αυτό το είδος κοινωνικού αυτοματισμού στο οποίο μας έχουν φέρει, να αντικρουόμεθα μεταξύ μας;

Άραγε για πόση ενότητα μπορούμε να μιλάμε όταν από αυτή τη θέση συνάδελφος απευθύνεται στο Σώμα σε δεύτερο πληθυντικό αριθμό, είστε, δεν είστε, μπορείτε, δεν μπορείτε, κάθεστε, δεν κάθεστε; Πού είναι η ενότητα, συνάδελφοι;

Θα έλεγα λοιπόν ότι όταν κανείς από αυτό το βήμα μιλάει για μια προσωπική υπόθεση, όπως έκανε ο Σίμος ο Δανιηλίδης προηγουμένως, η προσωπική υπόθεση η δική του ή η δική μου σήμερα, αύριο μπορεί να είναι προσωπική υπόθεση του καθενός και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό ακόμη, δεν δικαιούται να λέγεται αυτοδιοικητικός. Συγνώμη, για αυτή την ακραία θέση που εκφράζω αυτή τη στιγμή, αλλά θα μάθουμε, κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι όταν είμαστε στην Αυτοδιοίκηση το πρόβλημα του συναδέλφους μας είναι και δικό μας πρόβλημα. Χθες, σήμερα ή αύριο. Αν λειτουργούμε διαφορετικά δεν θα μπορούμε και δεν θα έχουμε ποτέ το δικαίωμα να μιλάμε για ενότητα.

Και επειδή άκουσα πραγματικά με πάρα πολλή προσοχή όλους τους συναδέλφους, και τις ιδέες που έχει ο καθένας για το

πώς μπορούμε να αντιδράσουμε για να αποδείξουμε την ενότητα και να διεκδικήσουμε επιτέλους και να μη μένουμε στα ψηφίσματα, θα σας πω το εξής.

Προσωπικά είμαι πάντα κατά του μέτρου της παραίτησης. Άκουσα τον Πρόεδρό μας στην ΠΕΔ, τον κύριο Λαμπάκη, και σέβομαι την άποψή του. Αν αύριο όμως η ΚΕΔΕ πάρει μια απόφαση να παραιτηθούν οι Δήμαρχοι, θα είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Είμαι κατά του μέτρου. Αν όμως αυτή είναι η απόφαση, την ίδια απόφαση θα πάρω και εγώ. Όμως σήμερα έχω μια άλλη άποψη. Να διεκδικήσουμε δυναμικά αυτά που μας ανήκουν, να πάψουμε να λέμε, να κατηγορούμε τους συναδέλφους μας και κλείνοντας στο λόγο μας να λέμε ότι οι δούλοι ξύπνησαν, γιατί όταν είσαι περήφανος δεν κατατάσσεσαι στους δούλους. Να πάρουμε τη θέση η οποία μας ανήκει, να τη διεκδικήσουμε, στον όποιο βουλευτή και στον όποιο υπουργό, στην όποια κυβέρνηση, χθεσινή, σημερινή ή αυριανή και ένα πολύ καλό παράδειγμα που μου άρεσε πάρα πολύ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και πώς το λένε εκεί το... ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα, καλώ όλους τους συναδέλφους να ακολουθήσουν αυτό που είπε ο Απόστολος ο Κοιμήσης. Θέλω να δω ποιοι συνάδελφοι που πήραν τις θέσεις με την κοινωφελή εργασία, θα έχουν τα κότσια να μην τις λειτουργήσουν και να πάμε όλοι μαζί στο Υπουργείο και να πούμε κανένας, όλοι ή κανείς.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Σωτηριάδου.

Γεια σας, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να πάτε στη Βουλή. Ευχαριστούμε που παραβρεθήκατε.

Ο κύριος Βουρνούς Μανώλης, Δήμαρχος Χίου, θα παρακαλέσω να έρθει στο βήμα, να μιλήσει για ζητήματα του αιγιαλού και των παραλιών, κάτι το οποίο αναφέρθηκα φυσικά και εγώ στα ζητήματα αυτά, αλλά παρακαλώ ο κύριος Βουρνούς έχει τον λόγο.

Ε. ΒΟΥΡΝΟΥΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Εγώ θα μιλήσω για τέσσερα ειδικά ζητήματα και δύο μετά γενικεύσεις, που νομίζω μας ενδιαφέρουν όλους.

Ένα πρώτο ζήτημα, αιγιαλοί και παραλίες. Όσοι έχετε παραθαλάσσια μέτωπα και νομίζω σε όλους τους Δήμους, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένος τόπος, έχουμε πάρα πολύ μέτωπο πάνω στη θάλασσα, όχι μόνο τα νησιά, και οι στεριανοί τόποι, υπάρχει ένα τεράστιο πλέγμα νόμων μιας πεντηκονταετίας, το οποίο συνεχίζει να έχει γυρισμένη την πλάτη στην πραγματικότητα και έχουμε φτάσει σήμερα, στη Χίο τουλάχιστον, βεβαίως αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους, πράγματα που έκαναν είτε οι Δήμοι είτε το Δημόσιο το ίδιο, να φτιάξει μια πρόσχωση για διάφορους λόγους κυρίως και κατεξοχήν κοινωφελούς χαρακτήρα, να έχουν βγει στη συνέχεια, να έχουν χάσει τα χαρτιά στην πραγματικότητα και να έχουν βγει πρωτόκολλα κατεδάφισης μιας πρόσχωσης. Το Δημόσιο πλήρωσε για να το φτιάξει, το Δημόσιο πληρώνει τώρα για να διαλύσει τον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί νότια της πόλης, το Δημόσιο την αμέσως επόμενη μέρα, το ίδιο απόγευμα, θα τον ξανά φτιάξει. Το λέμε, το φωνάζουμε, κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να σταματήσει η κατεδάφιση του δρόμου και της πρόσχωσης, προσπαθούμε να σώσουμε εξαιρετικής αρχιτεκτονικής προσχώσεις που έγιναν τη δεκαετία του '80, καμία σχέση δεν είχα εγώ με την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκείνη την περίοδο και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να το κάνουμε και συνεχίζει το Δημόσιο να έχει τα μάτια κλειστά ή να λένε ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρουμε.

Έχουμε καταθέσει τρεις κλίμακες επεμβάσεων. Η πρώτη είναι η απλή που λέει ότι αύριο το πρωί σταματάνε τα πρωτόκολλα και επαναδραστηριοποιείται μια διαδικασία που σταμάτησε το '13. Υπάρχει δεύτερη κλίμακα που λέει ότι η Υπηρεσία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου μάλλον και η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, μαζί εδώ πέρα προτείνω στην ΚΕΔΕ, να

συνεργαστεί ορίζοντας μια ομάδα μελετητών, μπορεί να λύσει ομαδικά αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι δυνατόν κάθε πρόσχωση να έχει ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να ξανά ψάχνουμε να αναλύουμε τα ίδια πράγματα.

Σας τα λέω αυτά έχοντας... μετά λόγου γνώσεως και γνωρίζοντας και τι θα πει τεχνικό έργο και τι θα πει περιβαλλοντική αξία οιοδήποτε τέτοιου έργου.

Αλλά πάνω από όλα υπάρχει μια κοινωνική αξία και υπάρχει και το οικονομικό αντίκρισμα πάνω στην κοινωνία. Δεν το αντέχει πια άλλο αυτή η κοινωνία.

Δεύτερον. Ασθενοφόρα. Απάντηση από δύο Υπουργούς αυτής της κυβερνήσεως. Δεν το λέω για λόγους αντικυβερνητικούς. Δύο Υπουργοί, ο ένας Υγείας, ο κύριος Πολάκης. Έχουμε μία... τη Βορειοδυτική Χίο και τη Βορειοανατολική, απομακρυσμένη. Υπάρχουν χωριά που για να πάει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θέλει 2,5 με 3 ώρες να πάει να πάρει τον ασθενή και να γυρίσει πίσω. Έχουν οι Δήμοι οι παλιοί που υπήρχαν στη Χίο, επτά τον αριθμό, είχαν προμηθευτεί ασθενοφόρο. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο ασθενοφόρο στη Βορειοδυτική Χίο και λέμε θέλουμε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει οδηγός του Δήμου εκεί πέρα διαθέσιμος και λέμε μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένας εθελοντής; Ο κύριος Υπουργός Υγείας, του καταθέσαμε πρόταση τροπολογίας, λέει, Δήμαρχε, εσύ είσαι το αφεντικό, πες τους να πάνε να το κάνουν. Του λέω, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εσείς όμως είστε ο Υπουργός, είστε πιο μεγάλο αφεντικό, γιατί δεν βγάζετε μια τροπολογία να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα και πρέπει εγώ να κάνω τον καουμπόι ας πούμε και ακόμα πιο πολύ τον καουμπόι αυτός που (...) και οδηγεί. Λέει δεν χρειάζονται αυτά.

Ο κύριος Κουρουμπλής, Υπουργός Εσωτερικών, την ίδια πρόταση του κάνουμε, λέει αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ και να βάλω τέτοια υπογραφή, που να πάει εθελοντής να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει μόνο το ΕΚΑΒ.

Άρα έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές τάσεις, οι οποίες δείχνουν την... τι να πω; Δεν αφορούν την κυβέρνηση μόνο. Είναι πρόβλημα της κοινωνίας μας συνολικά, ο καθένας τραβά το δρόμο του και αφήνουμε τους ανθρώπους να πεθαίνουν.

Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση ώστε να μπορούν εκπαιδευμένοι εθελοντές από το ΕΚΑΒ, όπως γίνεται με τους εθελοντές για την πυροπροστασία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να μπορούν να οδηγούν τα ασθενοφόρα και έστω όταν το ΕΚΑΒ πει ότι δεν μπορεί να πάει. Δεν πάει κανένας να υποκαταστήσει το ΕΚΑΒ.

Τρίτο ζήτημα. Φορολογία εισοδήματος. Όσοι έχουμε στους Δήμους μεγάλη ακίνητη περιουσία και δόξα τω Θεώ, ο Δήμος της Χίου έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία, βρισκόμαστε σε τραγική κατάσταση διότι ανείσπρακτα και βεβαιωμένα ενοίκια, 10ετίας, 15ετίας, παλεύουμε, έχουμε κάνει δεκάδες αγωγές, κυνηγάμε και κατηγορούμαστε και δεν μας πειράζει και καθόλου για αυτό, αλλά δεν μπορεί να πάμε να φορολογηθούμε με 29% για κάτι το οποίο δεν έχει εισπράξει ο Δήμος εδώ και δέκα χρόνια, για το οποίο έχουμε προσφύγει στη δικαιοσύνη, έχουμε κάνει αγωγές και δεν μπορούμε να το εισπράξουμε.

Και δεύτερον, έχουμε παραχωρήσει σε συλλόγους και σε σωματεία, όπως φαντάζομαι πάρα πολλοί άλλοι Δήμοι, βρήκαμε παραχωρημένα στην πλειονότητα, ακίνητα του Δήμου. Για αυτά και θα φορολογηθούμε με τεκμαρτό ενοίκιο και θα πληρώσουμε και ΕΝΦΙΑ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα πάμε εμείς να ζητήσουμε από το σωματείο των καρκινοπαθών, δώστε μας τώρα τον ΕΝΦΙΑ και το τεκμαρτό ενοίκιο που σας ανήκει;

Αν είναι έτσι, να καταργηθεί όλο αυτό, να νοικιάσουμε κανονικά όλα τα ακίνητα και να πούμε και στους καρκινοπαθείς και σε όλα τα άλλα τα σαράντα σωματεία, παιδιά, πηγαίνετε νοικιάστε ότι θέλετε και εμείς θα σας δίνουμε μια βοήθεια και να σας πω κάτι; Γιατί να τη δίνουμε εμείς και να μη τη δίνει δηλαδή το Υπουργείο

Πρόνοιας; Μήπως το Υπουργείο Πρόνοιας δεν βοηθάει ας πούμε ο κάθε τέτοιος σύλλογος, ή του αθλητισμού ή οτιδήποτε άλλο;

Τρίτο, τελευταίο. Αγροτική οδοποιία. Αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Γαληνός, ο Δήμαρχος της Λέσβου.

Οι Δήμοι οι δικοί μας και πολλοί άλλοι Δήμοι, έχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας. Ξέρετε τι θα πει αυτό; Για ένα Δήμο σαν της Χίου, με 60 οικισμούς κατοικημένους, στους οποίους ο κόσμος που ζει, ζει επειδή θα πάει στις ελιές, στο ένα, στο άλλο. Μη φανταστείτε καμία τρομερή αγροτική παραγωγή. Ζει για αυτό το λόγο.

Πρέπει να απαντήσει κεντρικά το κράτος. Θέλει να εγκαταλείψουμε τα χωριά ή πρέπει να τα κρατάμε; Γιατί αν δεν υπάρχει αγροτική οδοποιία, εάν δεν συντηρείται, δεν μπορεί να πάει ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν όμως οι ΚΑΠ τους οποίους παίρνει η Χίος, να είναι λιγότεροι από τους ΚΑΠ που παίρνει ένα αντίστοιχο μέρος, ένας Δήμος ο οποίος έχει συγκροτημένη σε αστικό ιστό τη βάση του και ο οποίος έχει πολύ λιγότερα ζητήματα συντήρησης.

Τελευταίο, θέλετε και το αστείο της υπόθεσης; Η αγροτική οδοποιία, ψάχνοντας τα νομικά, γιατί έχουμε πρόσφατα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που πάνε και κτίζουν το σπίτι τους, περιφράσσουν κομμάτι του αγροτικού δρόμου, δεν είναι κατοχυρωμένη εδώ και 40 χρόνια αν ανήκει ή όχι στο Δημόσιο, στο Δήμο, σε κάποιον. Στην πραγματικότητα όλο αυτό το ζήτημα είναι στον αέρα. Τόσο πολύ στον αέρα που σου φέρνει ότι όλα αυτά τα πράγματα, οι αιγιαλοί, η αγροτική οδοποιία, καθόμαστε και γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας για απλά ζητήματα. Δεν είναι δύσκολα ζητήματα. Η σημερινή τεχνολογία μας επιτρέπει σε ένα χρόνο από σήμερα να έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα, να έχουν λυθεί. Χρειάζεται μια αποφασιστικότητα, μια επαφή με την

πραγματικότητα και πραγματικά να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας.

Υπάρχει το πρόβλημα ότι η νομοθεσία βρίσκεται σαράντα χρόνια πίσω. Αυτό τώρα φτάνω στη γενίκευση. Εάν η νομοθεσία είναι σαράντα χρόνια πίσω, παύει να είναι εργαλείο και μια κοινωνία... δεν είναι πρόβλημα της κοινωνίας, δεν είναι πρόβλημα της πραγματικότητας, είναι πρόβλημα της νομοθεσίας. Γίνεται όμως πρόβλημα της πραγματικότητας και της κοινωνίας μας διότι αν σταματήσει να λειτουργεί με εργαλείο τη νομοθεσία, αλίμονο μας. Τότε αρχίζουν οι αυτοδικίες, τότε αρχίζουν όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε μπροστά μας και τα οποία όσο πάνε εντείνονται. Μπαίνουμε σε μια τρύπα βαθιά.

Τελευταίο. Αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Αναφέρθηκαν αρκετοί συνάδελφοι προηγουμένως. Αυτό είναι η Λυδία λίθος, να λέμε τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη. Το μεταναστευτικό, από το οποίο έχει δραματικό πρόβλημα η Χίος, έγινε η Λυδία λίθος του τι θα πει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων. Ο καθένας τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας και ότι δεν θέλουμε πάρε το εσύ.

Η αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων δεν είναι τυχαίο πράγμα. Υποκρύπτει ξεκάθαρα ηθελημένη πολιτική συναλλαγή και διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Απλά είναι τα πράγματα. Είμαι βέβαιος ότι όλοι εσείς είστε πολύ πιο έμπειροι από εμένα για να μπορείτε να τα αντιληφθείτε σε όλο τους το μέγεθος. Η Αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οποιοσδήποτε πολιτικός φορέας πρέπει να παλέψουμε να ξανά κτίσουμε τούβλο-τούβλο τη δομή αυτής της κοινωνίας, η οποία καταρρέει σήμερα. Δεν καταρρέει μόνο από τη σημερινή κυβέρνηση ή από τη σημερινή κατάσταση. Καταρρέει από μια αλληλουχία 40-50 χρόνων. Πρέπει να το ξανά χτίζουμε μόνο κοιτάζοντας την πραγματικότητα. Ο πραγματισμός είναι το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να μας σώσει.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ τον Δήμαρχο Χίου και να πω ένας νέος Δήμαρχος, ένα μεγάλο νησί, ότι για το θέμα των ασθενοφόρων, ξέρετε, ο συγκεκριμένος Υπουργός όταν ήταν αυτοδιοικητικός είχε πει σε μια συγκέντρωση της ΚΕΔΕ ότι έχει μαύρα και άσπρα ταμεία. Ξέρετε με αυτόν τον τρόπο θέλει λιγάκι να σας κάνει και εσείς σε αυτό το πνεύμα. Μη τσιμπήσετε, σας παρακαλώ, γιατί την ώρα θα σας πάρει το καπέλο και το σταυρό από το σερίφη που σας έχει δώσει.

Ο κύριος Χατζηδιάκος Φώτης, ο οποίος είναι Πρόεδρος ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Δήμαρχος Ρόδου, έχει τον λόγο.

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Να ζητήσω συγνώμη επειδή όταν καλέσατε τους Προέδρους των ΠΕΔ δεν ήμουν εδώ για τον αυτονόητο λόγο. Αυτό που είπατε για τον σημερινό Υπουργό που όταν ήταν Δήμαρχος έλεγε άλλα πράγματα και σήμερα λέει άλλα, έτσι και εγώ συνέχισα την παράδοση να γίνω για μια ακόμη φορά διαδρομιστής, να φύγω από τις έντεκα – δώδεκα και να περιμένω έξω από τις πόρτες του Υπουργείου μέχρι και από τις πόρτες της Βουλής, να δω κάποιον Υπουργό. Το περίεργο... μάλλον δεν είναι περίεργο, πρέπει να το επισημάνω, το έλεγα τώρα πριν από λίγο με τον Νομικό μας Σύμβουλο. Όταν οι νυν Υπουργοί ή οι παλιοί Υπουργοί ήταν αυτοδιοικητικοί, ήταν Δήμαρχοι, ήταν Νομάρχες, έβλεπαν τα πράγματα με το δικό μας μάτι. Από όταν πήραν κάποια θέση, τα βλέπουν τελείως διαφορετικά, σαν να είναι μέσα στη γυάλα του Κοινοβουλίου ή του Υπουργείου τους και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά.

Λοιπόν, μια γενική παρατήρηση, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, γενική παρατήρηση, πέρα από το νομοσχέδιο και θα πω τρία πράγματα, για να μην σας ταλαιπωρήσω πολύ.

Η απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το πρώτο μέρος που είπα, την αντιμετώπιση που έχουμε από πλευράς Υπουργείων, Υπουργών, Γενικών Γραμματέων, είναι γνωστό. Πρέπει να

περιμένουμε... ενάμισι χρόνο περίμενα για να κάνω αυτή τη συνάντηση που έκανα σήμερα. Συνεχίζεται.

Και έχω τη γενική τοποθέτηση και λέω ότι με μια κατάθεση ενός νομοσχεδίου που έχει μέσα 140 άρθρα, από τις μετατάξεις μέχρι τα ΑΜΕΑ, μέχρι την Αποκεντρωμένη, μέχρι την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και ούτω καθεξής, αποσπασματικά, δεν νομίζω ότι βελτιώνει την εικόνα και το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει η Αυτοδιοίκηση, οι Δήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να είναι το μπαλάκι του μποξ. Για όλα φταίνε, και γιατί δεν λειτουργεί η αστυνομία, και γιατί δεν λειτουργεί... αυτό που είπε προηγούμενα ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος της Χίου, εάν δεν περπατήσει κάτι στις παραλίες, στα νησιά, φταίει ο Δήμαρχος και ούτω καθεξής.

Επομένως πρώτη διαπίστωση και γενική, με αυτό το νομοσχέδιο δεν βελτιώνεται η εικόνα. Πρέπει, αγαπητέ Πρόεδρε, να χαράξουμε τη δική μας αυτοδιοικητική ρότα. Μπορεί να έχετε μια παρουσία σε πάρα πολλά μέτωπα, αλλά μήπως πρέπει τώρα να κάνουμε την αιχμή του δόρατος, να δούμε πού θα πρέπει να χτυπήσουμε.

Να πω λοιπόν ότι για τα νησιά ειδικά, ξεκινήσαμε και είπαμε βλέπουμε κάποιες αποσπασματικές ρυθμίσεις δήθεν μου ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, με αυτό το 0,5 των παρεπιδημούντων. Ξέρετε ότι μόλις ανακοινώθηκε, όλα τα Επιμελητήρια, όλες οι παραγωγικές τάξεις, στράφηκαν κατά του Δημάρχου. Να μην τολμήσει ο Δήμαρχος να το περάσει γιατί είναι αιτία πολέμου.

Κατά τα λοιπά πρέπει να γίνουν τα πεζοδρόμια, πρέπει να γίνουν οι αναβαθμίσεις στις περιοχές, αλλά αυτοί να μείνουν απέξω. Γιατί; Γιατί μας το μετέφερε εμάς το μπαλάκι η κυβέρνηση με τρόπο που να μείνει εκείνη στο απυρόβλητο και οι βουλευτές να έρχονται πλέον και να πίνουν τη μπίρα τους στις παραλίες και να μην τους πειράζει κανένας. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί στο νησί επτά η ώρα το πρωί να πάει για μπάνιο γιατί ξέρετε τι του λένε; Κοίτα να

δεις, ήρθε ο Δήμαρχος για μπάνιο. Δεν πάει να δει τους επαίτες που είναι στο λιμάνι, να τους μαζέψει. Αυτός είναι ο ρόλος του Δημάρχου.

Λέω λοιπόν όταν μειώσανε τον ΦΠΑ στα νησιά, έπρεπε, αφού είπατε προηγούμενα, συναδέλφισσα, όλοι μαζί και αλληλεγγύη, δεν έχει σημασία, κάποιος λόγος επέβαλλε τους μειωμένους συντελεστές στα νησιά, ακόμα και αν δεν τους είχαν οι υπόλοιποι Δήμοι, έπρεπε να είχαμε μια κεντρική πολιτική και να παλέψουμε όλοι μαζί. Τώρα λοιπόν αφού επιβαρύνθηκε, το 13 έγινε 24% στο ΦΠΑ και η Τουρκία ακόμα και με τις τρομοκρατικές ενέργειες έχει το 10 απέναντι, είναι πολύ μειωμένη η τουριστική περίοδος και χωρίς έσοδα αρχίζουν και οι μουρμούρες.

Έρχομαι και λέω, κύριε Πρόεδρε, πριν ένα χρόνο 1^η Απριλίου πέρσι κάναμε στο Τιτάνια μια πρώτη κουβέντα για το τέλος παρεπιδημούντων... όχι, συγνώμη, για το τέλος διανυκτέρευσης. Το πήραν οι κύριοι της κυβέρνησης και εκεί που λέγαμε εμείς μισό ευρώ στη διανυκτέρευση, άντε ένα ύστερα από χρόνια, στα 3άστερ τρία ευρώ, στα 4στερα, στα 5στερα και θα το επιβάλλει για να καλύψει τη μαύρη τρύπα.

Στη λογική αυτή αυτό είναι τέλος που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και πάει απευθείας και μάλιστα πληρώνεται μετρητά, cash, στην Αυτοδιοίκηση. Δεν τα παίρνει η κυβέρνηση.

Είπαν τώρα ότι θα το μεταφέρουν το '18. Θέλουν να αναλάβουν το πολιτικό κόστος να το επιβάλλουν; Ελάτε όλοι μαζί και να πούμε ότι ναι, είσπραξέ το κυβέρνηση, αλλά θα δώσεις το 20 ή το 40% στην Αυτοδιοίκηση.

Είδα μια... δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένη ή όχι η παράλειψη. Το 0,5, που ούτως ή άλλως προϋπήρχε, που έπρεπε να είναι 2% και 5 πιο παλιά, αλλά λέω εγώ στο 2% στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ξαφνικά εκεί που είχαμε... θα μου πείτε προνομιούχοι οι της Ρόδου; Θα σας πω πού είναι τα προνόμια και πού είναι οι μειονεξίες.

Αγαπητέ Πρόεδρε, είχαμε και ένα 2% από τα έσοδα του καζίνο. Είδα ότι έχει σβου. Υπάρχει; Είναι τυπικό; Είναι από λάθος; Δηλαδή ο καζινάρχης ο εβραίος στη Ρόδο θα γλιτώσει το 2%; Να το ξέρω. Και με τίνος την παρέμβαση;

Να πάω τώρα στη ΔΕΥΑΡ. Πράγματι είχαμε προβλήματα με το 80% του τέλος αποχέτευσης. Κάπου έπρεπε να διευκολυνθούν κάποιες καταστάσεις και οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια. Μήπως φτάσαμε στην αντίθετη περίπτωση; Και να σας πω γιατί. Γιατί εμένα η Ένωση Ξενοδόχων πριν ένα χρόνο μου είχε πει το εξής. Είναι πολύ βαρύ το τέλος το 80% και δεν είδαμε το έργο. Δεν το είδατε εδώ, θα το δείτε κάπου αλλού. Γιατί πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να επιβιώσει η ΔΕΥΑΡ και ο Δήμος. Μήπως πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση να το καταργήσουμε; Και αρχίζω να υποψιάζομαι. Ποιος την πέρασε αυτή τη διάταξη; Μήπως πέρασε από άλλες ατραπούς...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Από άλλες ατραπούς, από Ένωση Ξενοδόχων, από τα ξενοδοχειακά επιμελητήρια, και έρχεται το μπαλάκι πάλι σε εμάς, φεύγει λοιπόν και η ΔΕΥΑΡ. Φεύγει και το παρεπιδημούντων.

Μας έδωσαν όμως... Να πω και για τη ΔΕΗ. Γιατί η ΔΕΥΑΡ να συνεχίσει και οι βιολογικοί να πληρώνουν τέλη στη ΔΕΗ σαν να είναι οικιακό ρεύμα και ο Δήμος δικαιωματικά να έχει μειωμένο; Η ΔΕΥΑΡ και οι βιολογικοί κατεξοχήν πρέπει να έχουν το μειωμένο τιμολόγιο, γιατί τα κόστη είναι αυτά που... και είναι και ανταποδοτικά και θα το μεταφέρουμε στον πολίτη. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν οι περισσότεροι Δήμοι και πιστεύω ότι το κάνουν, πληρώνουν οι Δήμοι και χρησιμοποιούν τα αντλιοστάσια οι ΔΕΥΑΡ, αλίμονο αν τα σκαλίσουν, γιατί εκεί θα βρουν κάποιον τρόπο να στείλουν πάλι κάποιους Δημάρχους ή κάποιους Προέδρους ΔΕΥΑΡ να απολογηθούν για ποιο λόγο δεν έχουν εφαρμόσει το αυξημένο τιμολόγιο και χρησιμοποιούν το μειωμένο.

Δεν χρειάζεται να υποστηρίξω τίποτα άλλο για τις παραλίες, τα είπε ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος της Χίου, αλλά να σας πω για τα ακίνητα. Ναι, υπάρχουν ακίνητα και πείτε μου πόσοι από εσάς δεν έχετε παραχωρήσει τη χρήση σε σωματεία που έχουν μια κοινωνική δράση, σε ΑΜΕΑ, σε καρκινοπαθείς, σε, σε. Τι θα κάνουμε τώρα με αυτά τα σωματεία; Θα τα βγάλουμε έξω;

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Και αθλητικά σωματεία. Ναι, υπήρχε μια πρακτική, αφού δεν μπορείς να ενισχύσεις διαφορετικά με το σύστημα το δημοσιονομικό το σωματείο, τουλάχιστον του παρέχεις μια στέγη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και θα παρέχεις... Άσε που για να δώσεις τη στέγη πρέπει να περάσεις από πάλι σαράντα εγκρίσεις και λοιπά. Στο τέλος θα πληρώνεις και θα είσαι υπόλογος, και τον ΕΝΦΙΑ και το φόρο εισοδήματος.

Να πω και μια λεπτομέρεια για το μηχανοκίνητο στόλο. Πόσοι από εσάς στις ενοποιήσεις των Καποδιστριακών Δήμων δεν είχατε προβλήματα με παλιά αυτοκίνητα; Έχω αυτοκίνητα με τέλη κυκλοφορίας δέκα ετών απλήρωτα. Για να διαγραφούν, πρέπει να πληρώσω τα τέλη προηγούμενα δέκα ετών, από τη μικρή τσέπη δηλαδή του παιδιού του κράτους, να τα δώσει στη μαμά και ακολούθως να πάω και στην Περιφέρεια και επειδή προέρχομαι από την Περιφέρεια, να ακουμπήσω και στο ΚΤΕΟ. Αυτά δεν θα μπορούσαν με μια ρύθμιση τα αυτοκίνητα του Δήμου, των Δήμων της Περιφέρειας, να μην έχουν στην περίπτωση της διαγραφής τέλη κυκλοφορίας ή στο ΚΤΕΟ όταν περνούν να μη χρειάζεται να πληρώσουν αυτά τα τέλη;

Πιστεύω λοιπόν ότι μας έδωσαν... δεν λέω ότι δεν έχει κάποιες ρυθμίσεις το νομοσχέδιο που είναι χρήσιμες, αλλά πιστεύω κάτι άλλο. Μας δώσανε το τυράκι, αλλά δεν είδαμε και τη φάκα. Και μας έδωσαν το τυράκι, φωνάζαμε για τους Αντιδημάρχους και βέβαια για την παρουσία και τη συμβολική παράσταση, την αμοιβή της παράστασης των Δημοτικών Συμβούλων. Νομίζω το αυτονόητο

λέγαμε. Αλλά ακούω σήμερα, αγαπητέ Πρόεδρε, και εδώ θα επιμείνω, ότι στους Δήμους άνω των διακοσίων χιλιάδων θα είναι το 50% της αποζημίωσης του Αντιδημάρχου και στους υπόλοιπους 25-30. Γιατί, η Ρόδος των 120.000, η οποία το καλοκαίρι γίνεται 350.000, και έχει τους Αντιδημάρχους που έχει, δεν κάνει την ίδια δουλειά; Για ποιο λόγο;

Στο άρθρο 22 που μιλάει μέσα για τους Γενικούς Γραμματείς, ξέρετε τι επιχείρημα χρησιμοποίησε; Είναι Δήμοι κάτω των 20.000, αλλά επειδή το καλοκαίρι με τον τουρισμό οι 20.000 γίνονται 40.000, δικαιούνται αυτοί να έχουν Γενικό Γραμματέα. Στους Δήμους που είναι κάτω των διακοσίων δηλαδή, ενώ ήταν εκατό πρώτα, αλλά λέω εγώ και κάτω των εκατό, οι Αντιδήμαρχοι όταν το καλοκαίρι πρέπει να τρέξει ο Αντιδήμαρχός μου για 350.000 στην καθαριότητα ή στο οποιοδήποτε άλλο, δεν δικαιούται της αντιμισθίας αυτής;

Και να το πω και κάτι άλλο; Είδα, είναι περίεργο, δεν ξέρω αν είναι από λάθος, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και μην το θεωρήσετε εγωιστικό. Ότι οι αμοιβές λέει των Αντιδημάρχων θα βγαίνουν από του Δημάρχου την αντιμισθία, ενώ των υπολοίπων από τα έσοδα του Δήμου. Δηλαδή ο Αντιδήμαρχος, ο γιατρός, ο δικηγόρος, που παράτησε το γραφείο του και πάει για δύο χιλιάδες και τα πληρώνει στους καφέδες, θα πρέπει να τα διαθέσει; Ας μας πουν ότι είμαστε άμισθοι, να το ξεκαθαρίσουμε, να τους το κάνουμε και αυτό, αλλά να μην μας κοροϊδεύουν.

Δεν θα πω, επειδή έκλεψα πολύ χρόνο, δεν θα πω τίποτα περισσότερο εκτός, αγαπητέ Πρόεδρε, σας είπε ο Δήμαρχος της Σαντορίνης, και όλων των Κυκλάδων, πάει να περάσει ένα νομοσχέδιο τώρα για τα Υποθηκοφυλακεία. Καταργήσανε τις Δ.Ο.Υ. στα μικρά νησιά, άμα καταργήσουν και τα Υποθηκοφυλακεία, ο Νομικός Σύμβουλος ξέρει τι θα πει η αμεσότητα να πας να μεταγράψεις. Αυτό νομίζω ότι...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Φ. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ: Να το πούμε να αποσυρθεί. Πολλά θα πρέπει να αποσυρθούν.

Εν κατακλείδι, έχει πέντε ρυθμίσεις μέσα το νομοσχέδιο αυτό, αλλά έχω την εντύπωση αυτές που στείλαμε σαν ΠΕΔ για θέματα καθημερινής πρακτικής λειτουργίας των Δήμων, δεν τα βάζει και αυτά τα πέντε που έχει τα θετικά δεν αναβαθμίζουν τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι νομοσχέδιο σκούπα, είναι μάλλον νομοσχέδιο, συγχωρήστε μου την έκφραση, σούπα.

Τίποτα άλλο.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Φώτη τον Χατζηδιάκο και απλώς να πω ότι χθες πήραμε μια ομόφωνη απόφαση, Φώτη, και το είπα και στο Δήμαρχο Θήρας που έπρεπε να αποχωρήσει, όπου είπαμε με ομόφωνο τρόπο να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που αφορά τα Υποθηκοφυλακεία.

Θα παρακαλέσω τον Γιάννη τον Μαλανδράκη, Δήμαρχο Πλατανιά. Είναι εδώ; Εδώ είναι ο Δήμαρχος. Να έρθει στο βήμα. Έχουμε ακόμα και τον κύριο Πατσουρίδη Παρασκευά...

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: (εκτός μικροφώνου)

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Και μια κουβέντα, βεβαίως.

Ολοκληρώνουμε παρακαλώ.

Ι. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, χαίρομαι που δεν είμαι μόνο εγώ που έχω το μικρόβιο της αυτοδιοικητικής διαστροφής, αλλά το έχετε και αρκετοί και αυτό με παρηγορεί, γιατί μάλλον καθόμαστε ως ψυχοθεραπεία σε αυτές τις συναντήσεις, συνελεύσεις, συνεδριάσεις.

Και γιατί το λέω. Γιατί θα πω κάτι διαφορετικό. Με κάλυψε ο Δήμαρχος Χίου, με 60 οικισμούς είπε. Εγώ έχω 130. Με κάλυψε για τις παραλίες ο συνάδελφος από τη Ρόδο, εγώ έχω 55. Ο άλλος τις υδρεύσεις, έχω 70. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για τα προβλήματά μου, τα κάλυψαν οι συνάδελφοι.

Δεν μπορώ όμως να μην πω για αυτά που άκουσα. Δηλαδή αρχίσαμε τώρα εδώ να απολογούμαστε η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη ΚΕΔΕ, η νυν κυβέρνηση, η νυν ΚΕΔΕ.

Δεν πάμε καλά αν πηγαίνουμε έτσι. Σας το λέω εγώ που είμαι δύο φορές εκλεγών μόνο, επί Καλλικράτη. Ή θα έχουμε μια θέση όποιος είναι απέναντι και τη στηρίζουμε και όχι να λέμε δέκα χρόνια εσείς, ένα εμείς και κατ' αναλογία να επιμεριζόμαστε τα λάθη και με αυτόν τον τρόπο να καλύπτουμε τις αναποδιές.

Είπε πριν εδώ ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, νομίζω ο κύριος Μπίρμπας, ότι πρέπει να πάμε λέει σε συμμετοχικές διαδικασίες, ο πολίτης να συμμετέχει, δημοκρατικά, αναλογικά.

Έχω Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως όλοι σας, δεν πατάει κανείς. Κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο ανοιχτό, δεν πατάει κανείς. Κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο κανονικό, με το ζόρι απαρτία. Κάνουμε Επιτροπές και τα λοιπά, δεν πατάει. Εγώ είμαι υπέρ του δημαρχοκεντρικού συστήματος. Έχουμε την ευθύνη, πάμε φυλακές, άκουσα εδώ πέρα μπόλικα, έχουμε εμείς... τα στραβά κάνουμε, εμείς φταίμε για όλους. Ας έχουμε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, και την ευθύνη, ναι. Τι δημοκρατικές διαδικασίες αφού δεν συμμετέχει κανείς και όλα έρχονται στο Δήμαρχο; Κοροϊδεύουμε τα μούτρα μας; Συγνώμη και για τη φράση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Όταν η κοινωνία θα μπορέσει να λύσει προβλήματα, θα συμμετάσχει. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία θέλει να της λύσεις πρόβλημα. Αν δεν έχει έναν ηγέτη απέναντί της, κακό ή καλό, να πάει να της λύσει το πρόβλημα, δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κάτι στο οποίο η ίδια αδυνατεί.

Και επειδή είπα δεν θα μιλήσω για τα θέματα, τα είπαν όλα οι συνάδελφοι, να πω δύο πράγματα γενικά ακόμα. Το ένα είναι, αναρωτιέμαι πότε θα γίνει η επόμενη συνεδρίαση για το πολυνομοσχέδιο, να έρθουμε. Γιατί το λέω αυτό; Διότι ήρθαμε, το μεν Γενικό Λογιστήριο δεν έδωσε το Ο.Κ., ο δε Υπουργός

Εσωτερικών δεν έστειλε έναν ειδικό συνεργάτη, να κάτσει εκεί να κρατάει σημειώσεις βρε αδερφέ. Κάτι λένε αυτοί που ήρθαν από όλη την Ελλάδα.

Δηλαδή μεθαύριο θα ξανά δώσει το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, θα έχει βγάλει τα μισά έξω, σημειώστε ΔΕΗ για τις ΔΕΥΑ, σημειώστε ΔΕΗ για τους Δήμους.... Ο Κουρουμπλής στα Χανιά μου έλεγε εμένα, όχι εμένα, των Δημάρχων, μη σε νοιάζει, Δήμαρχε, η ΔΕΗ αρδευτικό για το νερό, ντούπου-ντούπου οι αντλίες με αρδευτικό τιμολόγιο. Δόξα σοι ο Θεός. Έρχομαι εδώ μου λένε, αδερφέ, βγήκε αυτό.

Μεθαύριο, αγαπητέ μου Πρόεδρε, τι άλλο θα βγει και τι άλλο θα μπει; Να μου πείτε λοιπόν και εμένα, γιατί αν μεθαύριο βάζουν-βγάζουν, πρέπει να κάνουμε και άλλη συνέλευση επί του τελικού νομοσχεδίου, να πάρουμε απόφαση. Οπότε να ετοιμάζουμε τα ταξίδια μας, να ξανά έρθουμε, γιατί αλλιώς εδώ... ψυχοθεραπεία δόξα τω Θεώ εγώ κάνω μια χαρά και είμαι πολύ ευχαριστημένος.

Και κλείνοντας, μπας και είμαστε λίγο χρήσιμοι, εγώ τουλάχιστον, γιατί εσείς είστε πιο πολύ από εμένα. Δυο πράγματα. Λέμε τώρα Αντιδήμαρχοι έμμισθοι, δόξα τω Θεώ, θα πάρουμε και ειδικούς συνεργάτες κατά αναλογία με τον αριθμό των έμμισθων Αντιδημάρχων. Αμ δε. Σύμφωνα με το άρθρο 4093 του 2012, (...) μνημόνιο 2, έπαψαν να ταυτίζονται οι Αντιδήμαρχοι οι έμμισθοι με τον αριθμό των έμμισθων συνεργατών. Έχει βάλει νούμερο και λέει έχεις τέσσερις Αντιδημάρχους; Δύο συνεργάτες. Έχεις πέντε Αντιδημάρχους; Τρεις συνεργάτες. Δεν το ταυτίζει.

Άρα και αυτό που κάποιοι από εμάς χαμογελούσαμε, άντε ρε παιδιά, θα πάρουμε κανένα συνεργάτη, ξεχάστε το αν δεν καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη, ακόμα και αν επανέλθουν όλοι οι Αντιδήμαρχοι έμμισθοι.

Και τέλος, επειδή τα Υπηρεσιακά Συμβούλια δεν λειτουργούν και επειδή εμείς είμαστε με τους εργαζόμενους και όλη την ώρα είμαστε μαζί και πρέπει να τους λύνουμε προβλήματα, πρέπει να

μπει μια διάταξη, το αρμόδιο προς διορισμό Όργανο, δηλαδή ο Δήμαρχος, όσο δεν υπάρχει Υπηρεσιακό Συμβούλιο, να μπορώ να υπογράψω μια άδεια άνευ αποδοχών, να μπορώ να υπογράψω μία διοικητική πράξη που αφορά έναν υπάλληλο. Ας πάει να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη και από πού θα εγκριθεί, αλλά όχι να του λέω μέχρι το '17 δεν εξετάζω το αίτημά σου γιατί δεν υπάρχει Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Δηλαδή αναστέλλω και την ίδια τη δική μου την ύπαρξη ως προς διορισμό Όργανο.

Και τέλος, είναι εδώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Οικονομικών νομίζω, ο συνάδελφος ο Καστρινός. Πήραμε μια απόφαση και μάλιστα θα τη φέρναμε και στο Διοικητικό Συμβούλιο ο ίδιος δηλαδή, για τη νέα γενιά των παρακρατηθέντων.

Συνάδελφοι, η νέα γενιά των παρακρατηθέντων, θα πω μια κουβέντα, είναι 214 εκατομμύρια το χρόνο, τελειώνουμε φέτος, το '16. Ήρθε ο Κουρουμπλής μας είπε τον Δεκέμβρη, εγώ ήμουν κύριος, και ΣΑΤΑ πήρατε και παρακρατηθέντα πήρατε και ΚΑΠ πήρατε. Και του είπα, αν το πάτε πάλι τον Δεκέμβρη, δηλαδή εμείς ΣΑΤΑ να μην έχουμε όλο τον χρόνο να σκάσουμε ένα δρόμο, να μην μπορούμε να κάνουμε μια γεώτρηση και να περιμένω εγώ τον Δεκέμβρη μπας και, και τότε να πάρω και τα παρακρατηθέντα μπας και, είναι σαν τον διψασμένο που μόλις πεθαίνει από την δίψα, του τραβάω ένα ποτήρι νερό από πάνω να δροσιστεί.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και του το είπα και του ίδιου δηλαδή, αλλά μου είπε μείνε ήσυχος, θα λυθούν όλα και έμεινα και εγώ ήσυχος.

Λοιπόν, τα παρακρατηθέντα και κλείνω, αν αγαπητέ Πρόεδρε και συνάδελφοι, αυτά τα 214 εκατομμύρια, που ήταν για τα τότε 1,6 δις επί Κακλαμάνη, αν θυμάμαι καλά, το 2009, δεν πάμε σε μια νέα γενιά, που ορθά το λέει το Προεδρείο και ο Πρόεδρος, άμεσα, στο νέο προϋπολογισμό, αυτά είναι έξοδα που λειτουργούν ως ενίσχυση των λειτουργικών μας δαπανών. Είναι στην ουσία κάτι σαν ΚΑΠ. Δηλαδή θα έχουμε και άλλη μείωση των ΚΑΠ από αυτά.

Άρα μετά τι θα συζητάμε; Η ψυχοθεραπεία είναι καλή, καλή, αλλά από ένα σημείο και μετά βλάπτει.

Να είστε καλά.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μαλανδράκη. Νομίζω πολύ χαρακτηριστικά έθεσε τα θέματα.

Θα παρακαλέσω, ο κύριος Παρασκευάς Πατσουρίδης, Δήμαρχος Διδυμότειχου, να έρθει στο βήμα και θα υπάρχουν και δύο πολύ μικρές παρεμβάσεις, πιο μικρές από... του κυρίου Ψαθά και του κυρίου Ζώρζου, συναδέλφων μας, και κλείνουμε.

Π. ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Δεν ξέρω αν ήρθαν αρκετοί εδώ πέρα για κομματική αντιπαράθεση. Εγώ νομίζω και οι περισσότεροι των συναδέλφων δεν ήρθαμε εδώ πέρα για κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι κατανοητό, δεν συμφέρει σε κανέναν οι κομματικές αντιπαράθεσεις.

Να πούμε ότι το νομοσχέδιο, το προς ψήφιση νομοσχέδιο, έχει ορισμένες βελτιώσεις, βεβαίως έχει πολλές παραλείψεις. Εκεί πρέπει να επιμείνουμε και να πιέσουμε ούτως ώστε να βελτιωθεί τα μέγιστα.

Εγώ θα τονίσω έξι-επτά πραγματάκια, γιατί τέλειωσε και ο χρόνος. Να πω θέλω, γιατί δεν τονίστηκε αρκετά, όσον αφορά την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Τι είδους ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη ζητάμε, όταν τα μόνα λεφτά για έργα διατίθενται από το ΕΣΠΑ; Ποιος μπορεί να τα πάρει αυτά τα λεφτά; Σαφώς και οι ανεπτυγμένες περιοχές. Άρα η ανισότητα μεγαλώνει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είμαστε στην Ευρώπη; Είμαστε. Έτσι είναι στην Ευρώπη οι περιφέρειες; Υπάρχει πλήρης περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις χώρες σχεδόν της Ευρώπης. Εμείς γιατί δεν παραδειγματιζόμαστε; Δεν έχω τίποτα να κάνω με τις ανεπτυγμένες περιοχές και τις χαίρομαι και τις συγχαίρω που έχουν αναπτυχθεί, όμως επιτέλους ας σκύψουμε το κεφάλι μας και να δούμε και τις υπανάπτυκτες περιοχές. Εκεί πρέπει να δοθεί σημασία, κυρίες και κύριοι της

ΚΕΔΕ, και να επιμείνετε σε αυτό. Και ξέρετε πολύ καλά τις περιοχές και τις έχετε επισκεφτεί, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, επανειλημμένως πριν γίνετε Πρόεδρος και νομίζω και τώρα, προσπαθείτε σε αυτή την κατεύθυνση μια και βλέπω ότι αρχίσατε και μοιράζετε τα Διοικητικά Συμβούλια σε ακριτικές περιοχές, σε νησιώτικες περιοχές. Σας περιμένω βέβαια και στο Διδυμότειχο και σε άλλες ακριτικές περιοχές.

Λοιπόν, πάμε στους ΚΑΠ. Τι να πούμε; Έχει αναφερθεί. Επιτέλους, ας μην λαμβάνεται μόνο το πληθυσμιακό κριτήριο. Να λαμβάνετε και το γεωγραφικό και ο αριθμός των Τοπικών Κοινοτήτων.

Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά δικές μου Κοινότητες με 200 άτομα, έχουμε 270 κολώνες φωτισμού, 7 χιλιόμετρα δρόμους μέσα στο χωριό, οι οποίοι δρόμοι αυτοί θέλουν συντήρηση, επισκευή, θέλουν κάδους. Τι να πούμε; Όμως 200 άτομα σε μια μεγάλη πόλη, θέλουν ούτε 500 μέτρα δρόμους συντήρησης και επισκευής και 10 κολώνες το πολύ φωτισμού.

Εποχικές συμβάσεις. Εμείς που δεν έχουμε προσωπικό. Υπέβαλλα τον Απρίλιο, είμαι για έκτη χρονιά Δήμαρχος. Επιτέλους παίρνω τους δμηνίτες, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Πότε; Να κάνω τι δουλειά; Όταν δεν έχω ούτε ένα εργάτη, ούτε έναν εργάτη πρασίνου. Πώς να δουλέψω εγώ;

Πήγα χθες στο Υπουργείο, μου λένε ότι σύντομα θα υπογραφούν. Πιέστε σας παρακαλώ προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να τελειώνει, από τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, για να έχουμε προσωπικό να δουλέψουμε.

Αδέσποτα. Δεν αναφέρθηκε κανένας συνάδελφος. Να είναι συνυπεύθυνοι και τα δημόσια κτηνιατρεία, με την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας που έχουν οι κτηνίατροι, καθώς και οι ιδιώτες κτηνίατροι να κρατούν μητρώο και να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές.

Κύριε Αντιπρόεδρε, τα λέμε για όλους. Παρακαλώ να τα λάβετε υπόψη σας.

Γραφειοκρατία. 22 ενέργειες για να γίνει η ανάθεση και ενός ευρώ. Έλεος. Μέχρι πότε θα είναι αυτό; Κάνουμε κάτι για αυτό; Όχι. Θα μπορούσα χωρίς υπερβολή, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, να κάνουμε χίλιες παρεμβάσεις αν δεν υπήρχε αυτή η γραφειοκρατία.

Είναι αδιανόητο σε εμένα και αρκετοί από εμάς, να έχουμε προσφέρει στις κοινωνίες, πριν γίνουμε Δήμαρχοι, να έχουμε προσφέρει κοινωνικό έργο, είτε λέγεται αθλητικά και πολιτιστικά, είτε συνδικαλιστικά, είτε συνεταιριστικά, και να μην μπορούμε να προσφέρουμε σαν Δήμαρχοι. Και σου λέει είσαι ο πρώτος άρχοντας της πόλης και να σε ξεφτιλίζει και ο τελευταίος πολίτης.

Αξιοπρέπεια. Μίλησε ο φίλος ο Γιώργος ο Κωτσός, ότι δεν παίζουμε με την αξιοπρέπειά μας. Και όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παίζουμε και κατά πολύ παίζουμε. Διακυβεύουμε αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό μας, που για να το έχει κανείς το αποκτά με πολύ αγώνα και με πολύ κόπο μέσα στην κοινωνία. Δεν το αποκτά έτσι. Και το αποκτά πριν γίνει Δήμαρχο και για αυτό γίνεται... γίνονται οι περισσότεροι Δήμαρχοι. Και με τα όσα τρελά, επιτρέψτε μου να πω, υπάρχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, το αμφισβητεί και το προσβάλλει το χαρακτηριστικό αυτό και ο πιο ανυπόληπτος κάτοικος της περιοχής μας, γιατί δεν μπορείς πολλές φορές να ενεργείς μέσα από τα δεσμά του Καλλικράτη και αυτό συμβάλλει τα μέγιστα πολλοί αξιοπρεπείς άνθρωποι να μην αναμιγνύονται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μείναμε μήπως εμείς που έχουμε αυτοδιοικητική διαστροφή, όπως είπε ο προηγούμενος συνάδελφός μας;

Πολύς λόγος και για τους συνταξιούχους. Εγώ είμαι μαζί τους και είπε κάποιος συνάδελφος, είναι το 50% των Αντιδημάρχων συνταξιούχοι. Αυτό λέει όμως και κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ότι πλέον με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν

ασχολούνται άλλοι άνθρωποι. Άνθρωποι εργαζόμενοι, άνθρωποι καταξιωμένοι, πετυχημένοι, δεν ασχολούνται πλέον με τον θεσμό αυτό. Γιατί δεν ασχολούνται; Γιατί το είπαμε. Γιατί χάνεις την αξιοπρέπειά σου, γιατί δεν μπορείς μέσα από τα δεσμά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γιατί δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες, γιατί έχεις έλλειψη στελεχών για να πραγματοποιείς ένα μεγάλο έργο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όταν γίνεις Δήμαρχος και φυσικά και υπάρχουν και οι λόγοι της ελάχιστης αμοιβής που υπάρχει.

Τελευταίο αφήνω, που το θεωρώ το πλέον σημαντικό και δυστυχώς αναφέρθηκαν λίγοι συνάδελφοι, πειθαρχική και ποινική δίωξη. Αναφέρθηκε... Θα παρακαλούσα να δοθεί περισσότερη σημασία στο τεράστιο αυτό πρόβλημα, που τονίστηκε βεβαίως και από τον Πρόεδρό μας της ΠΕΔ, τον κύριο Λαμπάκη, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο, τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη, ιδιαίτερα.

Δεν μπορεί άτομα που σε όλη τους τη ζωή είναι πρότυπα ήθους, ύφους, νομιμότητας, να καταδικάζονται και να ξεφτιλίζονται επειδή μόνο και μόνο είναι Δήμαρχοι. Μόνο και μόνο είναι Δήμαρχοι, να λένε ότι πρέπει να δικαστείς. Έλεος. Για ελάσσοнос σημασίας παρατυπίες που γίνονται, προς χάρη των δημοτών μας.

Δεκάδες συνάδελφοι σύρονται στα δικαστήρια και για πολλά χρόνια θα κουβαλάνε ένα βαρύ σταυρό και φυσικά δεν μιλάω για ανθρώπους που έκαναν σοβαρές παραβάσεις.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Παρασκευά, ολοκληρώνουμε.

Π. ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: Τελειώνοντας θα πω αυτό που ειπώθηκε, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε όλες τις διεκδικήσεις.

Ευχαριστώ πολύ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ τον Παρασκευά.

Ο Γιώργος ο Ψαθάς, Δήμαρχος Διρφύων-Μεσσαπίων, τροποποίηση κάποιων που...

Γ. ΨΑΘΑΣ: Ναι, ναι. Δυο λέξεις μόνο. Καλησπέρα σε όλους.

Δύο λέξεις μόνο. Μια τροποποίηση ζητάμε. Στο άρθρο 92 και συγκεκριμένα αυτό που αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων του Ν.1969/80, εφόσον απασχολείτο πραγματικά κατά την 30/9/2011, ημερομηνία μέχρι την οποία λειτουργούσαν οι ΔΕΥΑ με το Ν.3463/2006, με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης, τα υπόλοιπα είναι γνωστά, εμείς ζητάμε να τροποποιηθεί και να αποτυπωθεί ότι απασχολείτο πραγματικά κατά την 31/5/2011, ημερομηνία μέχρι την οποία λειτουργούσαν οι ΔΕΥΑ με τον Ν.3463/2006.

Αυτό γιατί το ζητάμε. Απασχολούμε στο Δήμο 30 εργαζόμενους, 18 στην πρώην ΔΕΥΑ του Δήμου Μεσσαπίων και αυτή την ώρα δυστυχώς ως Δήμος έχουμε έναν υδραυλικό στο Δήμο, σε ένα Δήμο με 800.000 στρέμματα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι 30 εργαζόμενοι, οι 18 της ΔΕΥΑ και οι 12 της Κοινωφελούς, βρίσκονται σε μια ομηρία επειδή 9/6 σύμφωνα με το ΦΕΚ λύθηκαν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτοί βρίσκονται αιωρούμενοι και έωλοι εργασιακά, με αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις.

Θεωρούμε ότι με αυτό το σχέδιο νόμου, κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, μια αδικία τέλος πάντων που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί όλους αυτούς και το Δήμο μας, θα αποκατασταθεί.

Επίσης θα παρακαλούσαμε, αν αυτό ήταν εφικτό, για τη διερεύνηση της δυνατότητας να εφαρμοστούν οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου και στους εργαζόμενους στις πρώην Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων, οι οποίες λύθηκαν και τέθηκαν σε καθεστώς εκκαθάρισης κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Επειδή με την μεταβολή του Καποδίστρια σε Καλλικράτη το πρώτο εξάμηνο αυτές οι επιχειρήσεις ξέρετε πολύ καλά ότι λύθηκαν, η ΔΕΥΑ περιήλθε στο Δήμο και η ΔΗΚΕΜΕ αντικαταστάθηκε με μια άλλη Κοινωφελή, τη ΔΗΚΑΔΗΜΕ, και επειδή το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό ως προς το δίκαιο των εργαζομένων, οι οποίοι να ξέρετε απασχολούντο για δέκα χρόνια, ο Δήμος πλήρωνε ΙΚΑ, ασφαλιστικές εισφορές, τα πάντα. Ο τρόπος που είχαν μπει στο Δήμο δεν ήταν ο ενδεδειγμένος πράγματι

σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν διαφορετικές δικαστικές αποφάσεις και αντιφατικές, οπότε με αυτό και με την 31/5/2011 που λειτουργούσε η ΔΕΥΑ και μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη κατάφωρη εργασιακή αδικία, θεωρώ ότι θα δώσει μια ανάσα στις οικογένειές τους, σε αυτούς και στο Δήμο και ίσως και κάποιοι άλλοι Δήμοι να έχουν το ίδιο πρόβλημα.

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το χρόνο. Ευχαριστώ όλους.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καταγράφονται βέβαια όλα αυτά τα οποία ετέθησαν από τον κύριο Ψαθά.

Γ. ΨΑΘΑΣ: Απλά θα παρακαλούσα να μπει στο ψήφισμα...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως.

Γ. ΨΑΘΑΣ: Το έχω δώσει στον κύριο...

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Για δύο λεπτά και ο κύριος Ζώρζος, για να κλείσουμε, ο οποίος είναι Δήμαρχος Θήρας, όπως είναι γνωστό.

Α. ΖΩΡΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχα αποφασίσει ότι δεν θα τοποθετηθώ, όμως θα είμαι ο συντομότερος όλων λέγοντας μόνο κάτι για τα Υποθηκοφυλακεία, για τα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και εσείς μου είπατε βεβαίως ότι έχει συμπεριληφθεί στο ψήφισμα, και να σας πω ότι για το κράτος δεν υπάρχει έξοδο από τη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων. Για παράδειγμα, η Σίκινος έχει μηδέν έξοδα. Η Φολέγανδρος επίσης μηδέν έξοδα. Το Υποθηκοφυλακείο της Ανάφης, μηδέν έξοδα. Της Θήρας μηδέν έξοδα.

Εάν είναι ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλει να γίνουν έμμισθα, ας γίνουν έμμισθα αλλά ας παραμείνουν στους τόπους τους.

Και βάζω και μια άλλη παράμετρο για το θέμα αυτό. Στη Θήρα για παράδειγμα, που το γνωρίζω καλά, έχει ένα αρχείο 170 χρόνων. Αποτελεί ιστορικό αρχείο, το οποίο δεν πρέπει να βρεθεί σε κάποιο υπόγειο και να καταστραφεί από υγρασίες.

Και είναι κυρίως, μια και μιλούμε για το Κτηματολόγιο και ξέρω ότι παντού δεν υπάρχει Κτηματολόγιο, όπως και στη Θήρα δεν υπάρχει Κτηματολόγιο, τα Κτηματολόγια δεν είναι ένας χάρτης επί του οποίου θα εντοπίσουμε το ακίνητο, αλλά είναι κυρίως νομική υπηρεσία, όπως και τα Υποθηκοφυλακεία. Έχουν εγγραφές, έχουν υποθήκες, έχουν βάρη και τα λοιπά.

Τελειώνω όμως με αυτό και θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω την τοποθέτηση που είχα κάνει πριν ένα χρόνο για το θέμα του διεκδικητικού πλαισίου το οποίο πρέπει να έχουμε.

Είχα χρησιμοποιήσει, αν θυμάστε καλά, κύριε Πρόεδρε, κάποιους στίχους του Σεφέρη από τον Τελευταίο Σταθμό, που το έγραψε το 1943 στην Ιταλία περιμένοντας την ώρα της επιστροφής του στην Ελλάδα και έλεγε λοιπόν: Σαν ένα χρέος παλιό μονέδα που απόμεινε για χρόνια στην κάσα ενός φιλάργυρου και τώρα ήρθε η στιγμή της πλερωμής και ακούγονται νομίσματα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι.

Εγώ λέω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχει έρθει η στιγμή της πληρωμής, απλά δεν έχουμε αποφασίσει ότι θα συγκρουστούμε μετωπικά. Αν η διεκδίκηση με άλλους τρόπους δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα, να συγκρουστούμε μετωπικά και νομίζω ότι 325 Δήμοι και επειδή άκουσα αρκετούς από τους ομιλητές προηγουμένως να λένε για ενότητα και νομίζω ότι μπορούμε να τη σφυρηλατήσουμε, 325 Δήμοι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Αυτοδιοίκηση, η οποία είναι χειραγωγούμενη διοίκηση και δεν είναι Αυτοδιοίκηση και άκουσα να λέει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου ότι έχει γίνει διαδρομιστής, όπως και όλοι μας. Δεν είναι Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί στη Γερμανία, για την οποία να πω και δυο κουβέντες μετά, μια και υπάρχουν εκείνα τα οποία μας φέρνουν πολλές φορές, μας οδηγούν στον ευρωσκεπτικισμό. Να πω ότι δεν γίνεται εκεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να κυρώνεται ένα σχέδιο πόλης ή

δεν γίνεται ότι δεν απαγορεύεται ρητά στο νόμο, να μπορεί να υλοποιείται από τους Δήμους, και εδώ να χρειάζεται για την επαναφορά στο λειτουργικό βάθος ενός λιμενίσκου, να κάθεται μια μελέτη τέσσερις – πέντε μήνες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, για να ξεμπαζώσεις ένα λιμανάκι. Είναι απαράδεκτο.

Εγώ θεωρώ, εγώ περνώ την πιο δύσκολη περίοδο της θητείας μου, είμαι είκοσι χρόνια στην Αυτοδιοίκηση, πέντε χρόνια Δήμαρχος τώρα, περνάω την πιο δύσκολη περίοδο της θητείας μου, όχι γιατί δεν μπορώ να λύσω τα προβλήματα ή γιατί δεν έχω τη διάθεση να τα λύσω ή δεν αφιερώνω τις απαιτούμενες ώρες, αλλά γιατί δεν μου επιτρέπουν να λειτουργήσω όπως θα έπρεπε.

Τελειώνοντας επίσης θέλω να πω, να χρησιμοποιήσω από το ίδιο ποίημα έναν ακόμη στίχο. Εάν δεν περάσουμε σε μετωπική σύγκρουση με την όποια κυβέρνηση, δεν λέω για αυτή, λέω και για την προηγούμενη και για την προ προηγούμενη, για να κατακτήσουμε το αυτοδιοίκητο, λέει επίσης στο ίδιο ποίημα: καθένας και ένα αξίωμα σαν το πουλί μέσα στο κλουβί του. Και σας είπα, θα κελαηδάτε εσείς, Πρόεδρε, πιθανώς και εγώ και οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ, αλλά στο κλουβί μας, στα κλουβιά μας.

Νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα διεκδικήσουμε και αν δεν πετύχουμε θα συγκρουστούμε μετωπικά. Και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Και αν θέλετε, για ότι έχουμε υποστεί, διαγράψτε αυτά τα δύο γράμματα και το διεκδίκηση να γίνει εκδίκηση, γιατί θεωρώ... ναι, το λέω αυτό, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ξενίζει κάποιους, το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι φορούμε ένα πολύ στενό κοστούμι, το οποίο δεν μπορούμε να αντέξουμε.

Και σε ότι αφορά τώρα τα όσα έρχονται απέξω και αποτελούν οδηγίες και ντιρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πολλές φορές μπορεί να είναι πραγματικότητα, πολλές φορές μπορεί να είναι μια δικαιολογία.

Θα σας πω και το έφερα μαζί μου, τι γράφει ο Βακαλόπουλος το 1990. Έχω την εντύπωση – λέει – ότι θα αποτύχουμε ως ευρωπαίοι και αυτό θα μας σώσει από πολλές παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή που η Ευρώπη θα επιθυμούσε να είναι η δίδυμη αδερφή της Αμερικής, χωρίς να μπορεί να απωθήσει τις εθνικιστικές εξάρσεις που τη συγκλονίζουν. Θα υπομείνουμε τη δυτική μας μοίρα, όπως υπομείναμε την ανατολική οθωμανική τυραννία και θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς, αλλά στο οποίο συνεχίζουμε να πιστεύουμε.

Σας ευχαριστώ.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώνουμε με ποίηση και βλέπετε ο Καβάφης σαν να έγραψε για την Αυτοδιοίκηση έμοιαζε.

Κλείσαμε τον κύκλο όλων των αιρετών που ήθελαν να τοποθετηθούν. Κατεγράφησαν όλες οι απόψεις. Δόθηκαν όλα τα κείμενα τα οποία υπήρχαν και ενδεχομένως δεν είχαν δοθεί μέχρι σήμερα.

Θα παρακαλέσω τον νομικό συνεργάτη και Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Παναγιώτη Ζυγούρη, για μια 4λεπτη τοποθέτηση, για να κλείσουμε τελικά μέσα από αυτά που ακούσαμε, την έκτακτη Γενική μας Συνέλευση.

Π. ΖΥΓΟΥΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα κάνω ένα-δυο παρατηρήσεις. Τα είπε ο κύριος Πρόεδρος, όσον αφορά τις ατέλειες τον τελευταίο καιρό της λειτουργίας των θεσμών.

Αναφέρομαι κυρίως στον έλεγχο που ασκεί αυτή τη στιγμή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία πρέπει να είναι ή αποσιλωμένη ή αυτοί οι οποίοι είναι προϊστάμενοι και εκτελούν ως το πούμε χρέη Γενικού Γραμματέα, από κάπου δέχονται εντολές.

Προσέξτε, προγραμματική σύμβαση, γιατί καλύτερα να μιλάμε με παραδείγματα, ενός Δήμου, εδώ της Αττικής, με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία προγραμματική σύμβαση ελέγχεται από τον Γενικό Γραμματέα ως νόμιμη. Γίνεται η έρευνα, παραδίδεται η έρευνα,

κόβεται το τιμολόγιο και πάει στον Επίτροπο το ένταλμα και λέει ο Επίτροπος δεν θεωρώ νόμιμη την προγραμματική σύμβαση, δεν προβλέπεται στο νόμο. Προσέξτε, η έγκριση υπάρχει του Γενικού Γραμματέα. Δεν θεωρείται το ένταλμα. Και έχουμε το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Επειδή μια τοπική εφημερίδα έγραψε σκάνδαλο διότι ο Επίτροπος δεν ενέκρινε το ένταλμα, πήρε το Σώμα Ελεγκτών το δημοσίευμα μιας τοπικής εφημερίδας, που ξέρετε πώς γράφεται, και γίνεται έρευνα από το Σώμα Ελεγκτών και εκδίδεται μια πράξη του Σώματος Ελεγκτών η οποία κοινοποιείται στον Εισαγγελέα Εφετών και ασκείται ποινική δίωξη και είναι όμηρος ο Δήμαρχος για παράβαση καθήκοντος διότι υπέγραψε παράνομη σύμβαση. Πέντε χρόνια όμηρος. Δεν τιμωρήθηκε ούτε αυτός που έκανε τον έλεγχο, ούτε ο Επίτροπος.

Προσέξτε τώρα, γίνεται το δικαστήριο. Υπεράσπιση. Μα την προγραμματική σύμβαση ο Δήμαρχος την υπογράφει σε εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Την ψηφίζει και την εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ήταν παράνομη, θα έπρεπε να ασκηθεί δίωξη κατά των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος όταν την υπογράφει, έχει την έγκριση την προηγούμενη από τον Γενικό Γραμματέα και η πράξη είναι εκτελεστή και είναι υποχρεωμένος να την υπογράψει. Και ενώ τα γνωρίζει αυτά το Σώμα Ελεγκτών, ασκεί δίωξη δια του Εισαγγελέως Εφετών. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η πλήρης παράνοια.

Δεύτερο. Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δήμαρχος ο οποίος ο Δήμος του λέει ότι δεν συμφωνούμε να μετατραπεί ο ΦΟΔΣΑ από Σύνδεσμο σε Α.Ε., αλλά το σύνολο των φορέων των Δήμων της Ενότητας, που έλεγε ο νόμος 60% και πλέον που έχουν τα απορρίμματα, αποφάσισε τη μετατροπή. Διαβιβάζεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι διαφωνεί με την μετατροπή, αλλά ο Δήμαρχος μετέχει στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ. Το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ συνεδριάζει για να διαπιστώσει μόνο τη συνδρομή των προϋποθέσεων της μετατροπής, που ήθελε ο νόμος 60% των...

και απόλυτη πλειοψηφία των μελών. Και επειδή ψήφισε και διαπίστωση τη συνδρομή των προϋποθέσεων, τον παραπέμπει για πειθαρχική δίωξη σε αργία διότι λέει δεν εκτέλεσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αυτό δεν είναι έλεγχος νομιμότητας και έφτασε ο άνθρωπος να πάει τώρα στο Εφετείο για να απολογείται σε δικαστές.

Και να τελειώσω με μια παρατήρηση, επειδή ξεπλάγην, τώρα μου έδωσε ο αγαπητός Σίμος το κατηγορητήριο. Προσέξτε. Ο Σίμος παραπέμπεται για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και άμεση συνέργεια, για αυτή που είπε την... του τοπογράφου μηχανικού. Εδώ είναι και απαράδεκτη η δίωξη, γιατί η αρμοδιότητα, τη πολεοδομική αρμοδιότητα, ότι έχει σχέση με την Πολεοδομία, το τοπογραφικό και λοιπά, την έχει εκχωρήσει ο Σίμος σε αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Από την ώρα που εκχώρησε την αρμοδιότητα δεν ασκεί παράλληλα με τον Αντιδήμαρχο την αρμοδιότητα. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαχείριση και την ευθύνη της διαχείρισης της αρμοδιότητας την έχει ο Αντιδήμαρχος. Επομένως αν επρόκειτο να ασκηθεί κάποια δίωξη, θα έπρεπε να ασκηθεί ηθική αυτουργία κατά του Αντιδημάρχου. Και ασκείται κατά του Δημάρχου. Δηλαδή πράγματα εξωφρενικά, τα οποία πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση επειδή είμαστε σε θέση αμύνης, να αντιμετωπίσουμε.

Εγώ τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με μια πρόταση. Όπου διαπιστώνουμε παραλείψεις οι οποίες συνιστούν δόλο, οργάνων ελέγχου, είτε είναι Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αποτελείται κυρίως από διοικητικούς υπαλλήλους, είτε είναι ασκούντες χρέη Γραμματέως Αποκεντρωμένης, υπάλληλοι δηλαδή, να ασκούμε ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος. Αυτή είναι η πρότασή μου.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν θεωρώ ότι και οι τελευταίες παρατηρήσεις του κυρίου Ζυγούρη, αναδεικνύουν και μέσα από αυτά που ακούσαμε σήμερα, είναι η διαχρονική δίωξη

εκείνων οι οποίοι βλέπουν με κόμπλεξ οτιδήποτε σχετίζεται με την Αυτοδιοίκηση. Και αυτό έχει μια διαχρονικότητα, διότι αυτή η διαχρονικότητα εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους και βεβαίως να γίνεται πλέον αμυντική διαδικασία πολιτικής. Τι σημαίνει αμυντική πολιτική; Στην ιατρική όταν κάποιος γιατρός ασκεί αμυντική ιατρική, σημαίνει αύξηση της θνησιμότητας, διότι δεν μπαίνει στη διαδικασία εκτέλεσης κάποιας παθογενούς κατάστασης για να μην μπλέξει με τις νομοτέλειες και εκείνες τις αδικίες.

Αυτό είναι υπέρ της ανάπτυξης της χώρας ή κατά; Βεβαίως και δεν είναι υπέρ. Και νομίζω το μεγαλύτερο ζήτημα που σήμερα υπάρχει στην Αυτοδιοίκηση, είναι το κόμπλεξ και βεβαίως η επιθετικότητα απέναντι στην αυτοδιοικητική εξουσία. Κατά διαστήματα και τώρα πολύ περισσότερο.

Θεωρώ λοιπόν ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία ολοκληρώνεται, είχε στόχο αφενός μεν να ωριμάσουν οι σκέψεις όλων μας, αλλά και συγχρόνως να δούμε τις προθέσεις και της σημερινής κυβέρνησης μέσα από ένα νομοσχέδιο σκούπα, που άλλοι το είπαν σούπα και άλλοι το είπαν όπως ήθελαν.

Θεωρώ ότι υπάρχουν διατάξεις οι οποίες μπορεί να έχουν ένα μικρό θετικό πρόσημο, αλλά είναι μικρότερο των περιστάσεων που θα θέλαμε σήμερα να υπάρχουν ως αυτοδιοικητική λύση, που το έχει βεβαίως υποχρέωση να το κάνει η κεντρική νομοθετική εξουσία και δεν το κάνει. Διότι οι χώρες της Ευρώπης αναπτύσσονται και προσφάτως έτυχε να πάω στην Ουγγαρία, που διαφωνώ σε πολλά επίπεδα σε... αν θέλετε στο επίπεδο της διοίκησης, όμως διαπίστωσα από κοντά τα δύο χρόνια του 2% ανάπτυξης της χώρας, κυρίως προήλθε από τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Αυτοδιοίκηση, όπου η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποφασίζει για τα τοπικά αυτοδιοικητικά ζητήματα και να απομπλέκεται από τις ατέρμονες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Το ίδιο κάνει η Λιθουανία και η Εσθονία.

Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται; Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, το οποίο άμα το εμπλέξεις και με το φόβο τον οποίο θέλουν να εγκαθιδρύσουν μέσα από ηθική αυτουργία, δηλαδή ηθικός αυτουργός τι σημαίνει; Ένας άνθρωπος αποφασίζει για εσένα, ο οποίος για οτιδήποτε, ακόμα και το οξυγόνο σήμερα το οποίο αναπνέουμε, αν έχει αυξημένο διοξείδιο σε μια πόλη, μπορεί να θεωρηθείς και ηθικός αυτουργός διότι δεν φρόντισες ενδεχομένως να πρασινίσεις και ότι άλλο.

Λέω λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει από αυτή την αίθουσα για όσους θέλουν να το ακούσουν γιατί το λέμε πολύ σοβαρά. Αν νομίζουν ότι ακόμα και τώρα η Αυτοδιοίκηση θα είναι στο σκουπιδοτενεκέ των πολιτικών αποφάσεων των κεντρικών κυβερνήσεων και της νομοθετικής εξουσίας, τους λέμε ότι το επόμενο διάστημα η Αυτοδιοίκηση θα είναι τόσο μπετοναρισμένη στο επίπεδο των διεκδικήσεων που θα τρίβουν τα μάτια τους, διότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα, όχι για εμάς, για τα παιδιά μας, να στερούν, κύριε Δήμαρχε της Θήρας, επειδή μιλήσατε ποιητικά, ακούστε και λίγο την πεζή συγγραφική φάση, στην οποία όταν το λέμε το εννοούμε. Και εννοούμε λοιπόν, αν νομίζουν ότι μπορούν ψελλίζοντας να κάνουν νομοθετήματα, ενώ δεν δίνουν απαντήσεις γιατί βάζουν στο σκαμνί ανά πάσα στιγμή τον κάθε αιρετό, ενώ θωρακίζουν τη νομοθετική εξουσία, τη γραμματειακή εξουσία τη δοτή, με ατέλειωτες αποφάσεις και νόμους, αυτό δεν θα περάσει. Και θεωρούμε ότι έχουμε ηθική υποχρέωση πλέον όλοι μαζί, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς ιστορικές αναφορές, χωρίς να λέμε από ποια αφετηρία ξεκινάμε, αλλά κυρίως υπηρετώντας το σήμερα και πολύ περισσότερο το αύριο, να κάνουμε τις κινήσεις οι οποίες καταγράφονται ως εξής.

Καταρχήν υπήρξε μια πλήρης καταγραφή, με πολύ επιμέλεια, όλων των απόψεων. Θα υπάρξει και για εκείνους που δεν θεώρησαν για οποιοδήποτε λόγο ή δεν μπόρεσαν σήμερα να βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Βέβαια να ξέρουμε, επειδή το έχω

ξανά ζήσει αυτό το όνειρο, του ότι λένε προχωράτε εσείς και εμείς μαζί σας, το έχω ζήσει στην υψηλή εξειδικευμένη ιατρική που λέγανε εγώ είμαι επιστήμονας, τώρα να βγω έξω στους δρόμους ή να πάω να φωνάξω; Εγώ τη ποδιά μου εδώ. Όταν η υγεία έπεσε εις στην απαξίωση στη χώρα μας και από πέμπτη θέση του ΟΑΣΑ, βρίσκεται στην προτελευταία θέση των χωρών του ΟΑΣΑ, σήμερα οι γιατροί λένε: τι γίνεται ρε παιδιά; Μήπως πρέπει να αντιδράσουμε; Βέβαια είναι λίγο αργά, διότι η κατακραυγή και οι πυροβολισμοί της ιατρικής κοινότητας προς το κοινωνικό σώμα με διεμβολισμούς, με διάφορους τρόπους και μεθοδεύσεις, δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει.

Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το αφήσουμε στην Αυτοδιοίκηση. Και δεν πρέπει να το αφήσουμε στην Αυτοδιοίκηση διότι είναι συνυφασμένο με την ανάπτυξη της ίδιας της χώρας. Είναι συνυφασμένο με το να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από τα επτά χρόνια ύφεσης της χώρας μας, από την προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί το κόμπλεξ σε αποφάσεις για την Αυτοδιοίκηση από αυτούς που εξουσιάζουν.

Και για αυτό εμείς θεωρούμε ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι επόμενες μέρες θα γίνει η κατηγοριοποίηση αυτών των απόψεων και το λέμε πολύ σοβαρά. Πιο σοβαρά ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει, γιατί πλέον έχουμε φτάσει εκεί που δεν παίρνει άλλο. Λέμε λοιπόν ότι οι απόψεις που τέθηκαν σήμερα έχουν καταγραφεί, θα κατηγοριοποιηθούν σε ένα έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προσανατολιζόμαστε να είναι την Πέμπτη, τρεις η ώρα, με μονοθεματικό την ήδη διαδικασία που θα έχουν επεξεργαστεί οι Υπηρεσίες μας και ευχαριστώ βεβαίως όλες τις Υπηρεσίες της ΚΕΔΕ, αλλά και συγχρόνως θέλω την εγρήγορση αυτή τη στιγμή για να κάνουν όλοι το μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων τους και να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο στο επίπεδο της διαβούλευσης, αλλά θα είμαστε εκεί που κάποιοι θα θέλουν να ψηφίσουν για εμάς χωρίς εμάς, αν δεν έχουν ενσωματώσει την

κατηγοριοποίηση αυτών των οποίων έχουμε συζητήσει και συζητούμε ακόμα.

Και βέβαια αν κάνουν το λάθος κάποιοι επειδή βάζουν το προσωπικό τους ή και κομματικό τους αξίωμα πάνω από το συμφέρον της χώρας, αλλά και το συμφέρον της Αυτοδιοίκησης, όχι αγαπητέ συνάδελφε της Θήρας, μετωπική. Μέχρι τέλους μετωπική σύγκρουση. Διότι πάνω από όλα θα πρέπει να καταλάβουμε οι ιστορικές στιγμές έρχονται μέσα από ωρίμανση εκείνων που δεν καταλαβαίνουν ότι όταν έρθει η τελευταία σταγόνα τελειώνουν όλα. Και βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το οριακό σημείο, της τελευταίας σταγόνας. Αν θέλουν κάποιοι να νομίσουν ότι μπλοφάρουμε ή να νομίζουν ότι το έχουν ξανά ακούσει, τότε ενδεχομένως να μην έχουν ξανά ζήσει αυτό το οποίο θα συμβεί στο επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από την Αυτοδιοίκηση, για την Αυτοδιοίκηση.

Και για αυτό θα καλέσουμε σε εγρήγορση ενότητας όλους και όλες. Να βρούμε εκείνα τα οποία είναι πολλά περισσότερα που μας ενώνουν, διότι είναι η μόνη μας δύναμη αυτή. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη. Διότι συγχρόνως έχουμε να τα βάλουμε και με τους πληροφοριοδότες, αυτούς που ενημερώνουν την κοινή γνώμη, που βρίσκονται σε μια διαδικασία αυτή την περίοδο, την οποία θα πρέπει η ενημέρωση η δική μας να γίνεται από γωνιά σε γωνιά μέσα από την Αυτοδιοίκηση, για την Αυτοδιοίκηση, με τους πολίτες, για τους πολίτες. Διότι είναι σίγουρο ότι δεν θα παίξουν μόνο με τον ρόλο τον αμόλυντο και βεβαίως τον ανιδιοτελή για την Αυτοδιοίκηση.

Θεωρώ λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των απόψεων θα πάμε ως επικεφαλής των παρατάξεων με το Προεδρείο, προς κάθε κατεύθυνση, αμέσως μετά την Πέμπτη. Και προς τον Υπουργό, τους αρμοδίους Υπουργούς, αλλά για καθαρίσουμε και τη θέση μας, θα ζητήσουμε και από τους επικεφαλής των κομμάτων, πλην ενός, στις αλληπάλληλες συναντήσεις οι οποίες θα αρχίσουν να γίνονται από την Πέμπτη, να

λάβουν υπόψη τους ότι και εκείνοι αν δεν τοποθετηθούν με ευθύτητα για τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, με απόλυτο βαθμό ενημέρωσης, τότε και εκείνοι θα είναι συνυπεύθυνοι της συνέχισης της κατηφόρας της χώρας, και όχι της Αυτοδιοίκησης. Διότι ξέρετε, είναι ωραίο να λέμε φίλοι από εδώ, φίλοι από εκεί και φίλοι παραδίπλα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μετρήσουμε πραγματικά τους φίλους μας και ποιοι είναι πραγματικοί φίλοι μας, διότι είναι σίγουρο, δεν έχουν παίξει διαχρονικά το ρόλο που θα έπρεπε με ειλικρίνεια οι κεντρικές κυβερνήσεις και τα κόμματα απέναντι στην Αυτοδιοίκηση. Γιατί δική μου άποψη είναι, αν πράγματι είχαν παίξει, η χώρα μας δεν θα ήταν σε ύφεση σήμερα. Και αν είχαν δώσει στις τοπικές κοινωνίες, όχι για να δημιουργήσουν το κομματικό κόμμα μέσα από τα κόμματά τους, αλλά να δημιουργήσουν το πολιτικό κεντρικό προσωπικό μέσα από τους άξιους των τοπικών κοινωνιών, τότε θα ήταν μια άλλη χώρα, η χώρα της ανάπτυξης μέσα από τη βάση της ιστορίας της.

Και για αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι θα είμαστε σε εγρήγορση και φυσικά αν χρειαστεί να κάνουμε και πιο γρήγορα βήματα από τον Σεπτέμβρη, που αυτό θα το κρίνουμε από εκείνους που θα καταλάβουν ή δεν θα καταλάβουν ότι εννοούμε τι λέμε σήμερα, τότε θεωρώ ότι ενδεχομένως και μια άλλη συνάντηση Δημάρχων και αυτοδιοικητικών, πολύ πιο σύντομα από τον Σεπτέμβρη, μπορεί να συμβεί.

Θεωρώ λοιπόν κλείνοντας ότι δεν θα παλέψει κανείς για κανέναν. Θα παλέψουμε όλοι για όλους. Και αν νομίζουν κάποιοι περπατάτε εσείς και εμείς είμαστε μαζί σας, τελειώνει εδώ. Θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες μέσα από τη συνείδηση όλοι και θα πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια ότι αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αυτό το καλοκαίρι θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και μπορεί να χρειαστεί με τη φυσική παρουσία όλης της Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο της κεντρικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ ή των εκλεκτόρων. Όλης της Αυτοδιοίκησης.

Μπορεί να χρειαστεί μια συγκεκριμένη μέρα, μια συγκεκριμένη ώρα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, να βρεθούμε όλοι. Και αυτό το σημείο ενδεχομένως να είναι και το σημείο εκείνο το οποίο αναζητάται σήμερα από την Αυτοδιοίκηση για το αύριο της χώρας.

Ευχαριστώ πολύ για ότι κάνατε, για ότι δώσατε και αυτό που μπορώ να πω και βλέποντας και τον Απόστολη, είναι ότι οι παρατάξεις οι οποίες καταλαβαίνουμε, μπορεί όλοι να έχουμε τις παθογένειες, βάζω τις δικές μου πρώτες, δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και θα τις ενώσουμε.

Ευχαριστώ πολύ.

Επιτρέψτε μου να μιλήσει ο Απόστολος που ζήτησε τον λόγο. Κάτι θέλει να πει.

Α. ΚΟΙΜΗΣΗΣ: Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να σας φάω τον χρόνο, γιατί ξέρω και κατανοώ. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν γίνει ορισμένες παραδοχές. Παρακολούθησα όλες τις ομιλίες. Πρώτον, δεν έχουμε νομοσχέδιο. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε σε μια διαδικασία τελείως ανοιχτή.

Ερμηνεύοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πρόεδρος, αν κατάλαβα καλά, δηλαδή κωδικοποιούμε ως Διοίκηση αυτά που ακούσαμε σήμερα από τους συναδέλφους σαν βασικά προβλήματα. Τα κάνουμε σχέδια νομοθετήματος και τα δίνουμε στην κυβέρνηση να τα εντάξει στο νομοσχέδιο. Εάν αυτά δεν περιληφθούν, το επόμενο βήμα θα είναι μία καινούργια Συνέλευση, στην οποία θα αποφασίσουμε πώς θα αντιδράσουμε, αλλά όλοι μαζί όμως. Και ότι αποφασίσει η πλειοψηφία θα δεσμεύσει και τους υπόλοιπους.

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφοι.
